

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 1

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 4 januari 2020

## Kerkdienst zondag 5 januari 2020

### Patmoskerk

10.00 uur	Dhr T. C. Kraan
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Jannie Visser de Groot

De eerste collecte is bestemd voor  
*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Robbie Zwiers tel 06-52410698

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	5 januari	Matteüs 2:1-12	Volg de ster van Betlehem
maandag	6 januari	Matteüs 2:13-23	Rachel huilt
dinsdag	7 januari	Matteüs 3:1-17	Vuurdoop en waterdoop
woensdag	8 januari	Jesaja 56:9-57:6	Let op het einde
donderdag	9 januari	Jesaja 57:7-13	Afgodsprostitutie
vrijdag	10 januari	Jesaja 57:14-21	Een weg terug
zaterdag	11 januari	Jesaja 58:1-5	Geen vormen ...

### Gebedskring:

Donderdag 9 januari om 20.00 uur in de kerkenraadskamer van de Patmoskerk.

Iedereen is hartelijk welkom!

**"Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen" (vers 2).**

Volgende week dinsdag en woensdag **7 en 8 januari** is het Kerstfeest in Rusland. Na de jaarwisseling wordt de kerstboom versierd en je ziet bijna de hele maand januari nog kerstversiering hangen in de winkels daar.

De Russisch-Orthodoxe kerk heeft een andere datum gekozen om de geboorte van Jezus te vieren dan de Westerse Christelijke kerk.

Op welke datum Jezus echt geboren is, is niet precies bekend, want geboortes werden toen nog niet geregistreerd bij de overheid.

In de vierde eeuw bepaalde keizer Constantijn de Grote, samen met de toenmalige paus en zijn bisschoppen, dat de geboorte van Christus voortaan op 25 december zou worden gevierd. Dit was heel praktisch omdat rond de 25<sup>e</sup> december toch al vrije dagen waren, want dan werd de 'zonnewende' (de komst van het licht en de verering van de zonnegod) gevierd. Omdat Jezus het 'Licht der wereld' genoemd wordt, zag men geen probleem om dit lichtfeest om te buigen in Christusfeest (later geworden tot 'Kerstfeest').

Op **6 januari**, als het in Rusland Kerstavond is, viert de Rooms Katholieke kerk: "**Driekoningen**" en ook in de Protestantse kerken is het traditie geworden rond deze tijd aandacht te schenken aan het verhaal over de Wijzen uit het Oosten, dat we in Mattheüs 2 kunnen lezen.

Rondom de "Drie Koningen" zijn legenden ontstaan, die tot de verbeelding spraken. Zo kregen de drie koningen een naam, namelijk: **Melchior, Caspar en Balthasar**. Deze drie koningen vertegenwoordigden de toen bekende werelddelen en verschillende leeftijdscategorieën. Melchior (ongeveer 60 jaar) zou uit Europa komen, Caspar (40) met donkere huidskleur uit Afrika en Balthazar (20) uit Azië.

Als u het verhaal in Mattheüs 2 gelezen hebt, is het u duidelijk geworden dat er nergens iets staat over koningen en er wordt ook geen aantal genoemd. Wel staat er, dat er sprake is van drie geschenken: *goud, wierook en mirre*.

Vandaar waarschijnlijk de conclusie dat er drie mannen bij Herodes aanklopten. In de oudere vertalingen worden ze wijze mannen genoemd of mannen die de sterren bestudeerden. In de vertaling die we nu gebruiken staat magiërs uit het Oosten. Mannen dus, die aan wat ze zagen, als ze de sterren bestudeerden, een bepaalde betekenis verleenden en daar conclusies uit trokken.

Bijgelovig zouden wij misschien zeggen.

Ze hadden een bijzondere ster gezien en de conclusie getrokken dat er een belangrijke koning geboren was. Gezien de stand en de plaats van de ster meenden ze, dat deze nieuwe koning weleens in Israël kon zijn geboren.

Misschien hadden ze verhalen gehoord van Joden, die in hun land woonden, over de Messias die verwacht werd volgens de profetieën in hun heilige geschriften. We weten het niet! Wat we wel weten is dat deze mannen een lange reis ondernamen om een kind te zoeken dat ze eer wilden bewijzen. Ze hadden het ook goed voorbereid, want ze hadden alvast cadeaus meegenomen. En die cadeaus (goud, wierook en mirre) waren bestemd voor een koning! Dankzij deze geschenken, die veel geld waard waren, hebben Jozef en Maria het waarschijnlijk een tijd kunnen uithouden in Egypte, nadat ze daarheen gevlucht waren voor Herodes.

De Wijzen lieten zich ook niet ontmoedigen toen er in het koninklijk paleis geen baby geboren bleek te zijn. Na aanwijzingen van Schriftgeleerden en



hoge priesters, die Micha 5 citeerden (maar die vreemd genoeg zelf niets ondernamen om de Messias te gaan zoeken), kwamen ze tenslotte in Bethlehem terecht en ze vonden daar het kind waarnaar ze op zoek waren. Het vervulde hen met diepe vreugde, lezen we en ze knielden voor het kind neer en bewezen hem eer.

Ze geloofden dus meteen dat dit een bijzonder kind was.

Het kan haast niet anders dan dat het de Geest van God geweest is, die hen nieuwsgierig maakte en op weg deed gaan.

Ik blijf het een fascinerend verhaal vinden en begrijp helemaal waarom het zo tot de verbeelding van mensen spreekt.

Het licht van een ster leidde een groepje, in sterren geïnteresseerde mannen uiteindelijk naar de "Morgenster", Jezus Christus.

Vrede en alle goeds gewenst voor 2020!

Jannie Visser- de Groot

### Voorbede

1. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen.
2. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze al hun zorgen met U zullen delen.
3. Wees met Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar. Bescherm hen.
4. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
5. Voor hen die rouw dragen. U wil onze Trooster zijn.
6. Ontferm U over de kerkenraad, ga met hen, zodat er blijdschap mag zijn in de Gemeente.
7. Voor de gemeente groei groep die een weekend samen komen rond Uw woord. Open onze ogen voor Uw werken. Dat we een instrument worden in Uw hand.

Ria Kaars

## Opbrengst huis aan huis collecte Kinderkerstfeest.

De opbrengst van de huis aan huiscollecte voor het kinderkerstfeest bedraagt € 1393,58.

Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen.

Het kinderkerstfeest comité

### Opbrengst collecten

Zondag 22 december 2019

De eerste collecten bestemd voor de Diaconie € 223,90

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 244,40

Dinsdag 24 december 2019

Kerstmacht dienst

Collecte bestemd voor Huis aan het Water te Katwoude € 395,99

Woensdag 25 december 2019

Eerste Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Kinderen in de Knel € 459,35

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 453,97

Donderdag 26 december 2019

Tweede Kerstdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 94,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 83,90

Collecte Kinderkerstfeest

€ 259,71

Zondag 29 december 2019

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 135,45

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 143,00

Dinsdag 31 december 2019

Oudejaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Voedselbank € 519,29

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 368,25

Woensdag 1 januari 2020

Nieuwjaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 68,10

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 83,35

Dankbaar weer thuis te zijn en herstellende van de longontsteking, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle bezoeken, cadeaus en de vele kaarten die ik mocht ontvangen voor de kerst en het nieuwe jaar.

Hartelijke Groeten uit Swaensborch  
Lutje Kes – Schouten  
kamer 109

---

#### Ter gedachtenis

16 December overleed Trijntje Springer – Kes, Westerstraat 18, omringd door hen van wie zij zoveel hield. Geboren op de boerderij aan de haven, had zij daar een fijne jeugd. Het was na de watersnood van 1916 dat haar thuis veranderde. De boerderij was beschadigd en de meeste dieren waren verdronken; de familie stapte over op groente. Trijn hielp bij het uitventen daarvan. Na haar huwelijk met Pieter Springer in december 1949, woonden zij kort in de Buurterstraat en kochten toen een woning in de Westerstraat. Daar zijn zij gebleven. Pieter Springer stierf in 2011. Hij was gaan werken op de grote vaart tot na de geboorte van het derde kind (na Pieter Cornelis en Klaas), Aaltje. Trijn was actief, onder meer voor de bewoners van Voor Anker en voor de kerk. Betrokken was zij, zorgzaam en gastvrij. Toen langzaam haar gezondheid afnam en zij minder mobiel werd, was er de zorg en aandacht van haar gezin, burens en Buurtzorg. Ziek is zij maar kort geweest, haar overlijden op de leeftijd van 91 jaar kwam daardoor toch nog haast onverwacht. De afscheidsdienst op 23 december, in de Patmoskerk, werd door velen bezocht. Haar acht kleinkinderen plaatsten lichtjes op de kist en één van hen liet horen hoe de kleinkinderen vertrouwden dat Bessie in liefde zou worden verwelkomd. De liederen in de dienst waren door Trijn gekozen, evenals de lezing van Psalm 139. Mooi was het, dat zij ons dat alles aanreikte.

God zegene de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, evenals familie en vrienden, met zijn vrede.

P. Boomsma

*In gedachtenis aan*

## **Jaap Kaars**

*overleden op 17 december 2019 in de leeftijd van 85 jaar, vanaf 8 augustus 2005 weduwnaar van Wolmet Schouten*

‘De Grote Baas’ zo noemde Jaap de Here God in een van de gesprekken die we aan zijn bed voerden. Ik moest een beetje glimlachen om die typering. Hij bedoelde het anders dan mijn primaire gedachte. Niet vreemd overigens dat Jaap zo over God sprak. Dat kwam natuurlijk door de jaren op de koopvaardij. Daar leef je bij een zekere hiërarchie. Zo keek hij ook een beetje tegen de Here God aan. Negatief was het zeker niet bedoeld. Eerder was God een goede Baas die het beste met z’n grondpersoneel voorhad. En daarin had Jaap gelijk, dacht ik zo. Zo is de Here God. Goed voor ons mensen en ook voor Jaap.

Je zou soms wel eens anders hebben kunnen denken hoor. Dat wel. Want Jaap ‘kon zich wel voor z’n kop slaan’ – zoals ik het voor hem samenvatte – omdat hij gevallen was. Sindsdien wilde zijn hoofd niet meer zo goed en z’n benen evenmin. Het maakte hem bedlegerig. Maar geen onvertogen woord over Jaaps lippen. Met kalmte heeft hij het lijden gedragen. Ik zei wel eens tegen hem: die kalmte van jou is bijzonder. Daar heeft de Here God voor gezorgd. Want – dacht ik – dat doet Hij wel, een beetje zorgen voor Jaap. Ook al was het niet altijd gemakkelijk, want in z’n hoofd maakte Jaap hele reizen mee. Vaak ook minder kalme en dat was moeilijk aan te zien voor Lijs, Dirk, Bertus en Geertje. Om nog maar niet over Klaas Cornelis te spreken die in Zandvoort ‘gevangen zit’ door zijn ziekte. En dan te weten dat je vader slecht ligt!

Dat we gerust durfden te zeggen dat God het beste met Jaap voorhad, werd versterkt door het verhaal (uit Mt. 14,22-33) dat we tijdens de uitvaartdienst lazen. Over Jezus die over het water ging, in de nacht! De leerlingen de schrik om het hart! Maar als Christus dat ziet stelt hij hen meteen gerust: Wees gerust, Ik ben het! Dat was niet de bedoeling; zijn leerlingen de stuipen op het lijf te jagen. Integendeel. Hij wilde alleen maar laten zien dat niets buiten zijn machtsbereik gaat. Een troostvolle gedachte. Ook voor Jaaps kinderen en kleinkinderen Wendy, Steffan en Lotte, en natuurlijk Bertus en Geertje. Weet dat de Heer wel begrijpt dat jullie het moeilijk hebben nu jullie ta en bap er niet meer is. Geen ritjes meer naar de Kerkbuurt, geen gezellige momenten met paarden meer. Alleen leegte. Geloof maar dat Jezus voorbij komt als het te moeilijk wordt, want ook jullie varen onder Jezus’ hoede!

Ds. H.Z. Klink

Met ongeloof hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van

***Bert Bakker***

Wij herdenken Bert als een betrokken raadslid maar bovenal als een fijn mens.  
Wij wensen familie en vrienden veel kracht bij het dragen van dit verlies.

PvdA Waterland

---

Zeer verdrietig hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze

lieve buurman Bert

Wij zullen hem missen!

Wij wensen Adriana, Roosmarijn en Njal, Lieneke en Outger, Marlies veel sterkte toe  
bij het verwerken van dit grote verlies.

De burens van de Rozewerf

---

*You don't know where you're going now*

*But you know you won't be back*

*Darlin' if you're weary*

*Lay your head upon my chest*

(Bruce Springsteen)

Op 28 december is Bert Bakker, de man van onze vriendin Adriana plotseling overleden.

We wensen Adriana, Roosmarijn & Njal, Lieneke & Outger & Marlies heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Terrasgenoten en partners

**Uit het gastenboek van de Grote Kerk op Marken:**

Vader in de hemel. Help mij. Sterk mij. J. 30 /08/18

In herinnering aan mijn ouders en andere familie. Hopen dat 't snel beter gaat met Bert.  
Gr. B & P.

Prachtige kerk om nog jaren van te genieten!

Glück und Gesundheit an alle Menschen! 3.9. 18  
dazu Gottes Segen u. beschützende Hand für meine Antonia. Mimi + Ton im Sept 2018

wij waren hier 3-9-2018 mevr Ali Visser heeft ons heel leuk alles uitgelegd.  
Bep v. Watingen Ria Lentjes uit Amsterdam

Wij waren hier voor opa Wietske en Whitney Opa we houden van je.

Wea waar heej met de boerinnebond en loaten ein kerske brandje Kelpen-Oler Limburg

Greetings from the Church of England to your beautiful church!  
David van Krieken Varnesay Predikant van Swalecliffe UK

Wir waren da. Ein tolles Stückchen Erde dieses Marken. So beeindruckend alles und so schön  
romantisch Sandra + Christian

7/9/18 Eine sehr schöne Kirche. Vielen Dank für die kleine Ausstellung. T. Schmall / Berlin

Hele mooie rustgevende kerk. Goed gevoel. 10-09-18 W.K.

11-9-2018 Ton en Helma zijn rondje Nederland aan het rijden met de Golf Cabrio uit 1983.  
Ook Marken doen we aan. Echt geweldig mooi. Groetjes van ons.

11-9-2018 najaarsvakantie in Volendam. Op de fiets naar Marken. Heel mooi hier.  
Sjan en Sjef van Loon, Boxtel.

15-9-2018 Prachtige kerk, goed onderhouden. Een echte zeemanskerk.  
Gerrit en Hermie Nijhuis, Odoorn, Drenthe.

In de stilte v/d dag vind ik een rustplek voor mijn ziel. Ton.

19/9 Mooie verhalen. Dank u wel! Katja.

19/09/18 Beautiful church. I enjoyed learnings about the ships very much.  
Jason Saranella, Tucson, Arizona, USA.

Très jolie église où j'ai prié. Paix avec vous á Marken. Sebastien, France.

Fam. Clemens Zecha, Rockenburg Deutschland 19.9.18 Eine sehr schöne Kirche mit  
überraschendem Schmuck durch Schiffsmodelle.

21/9 Blij hier te zijn. Alita uit Costa Rica.