

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 2

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 11 januari 2020

## Kerkdienst zondag 12 januari 2020

### Grote Kerk

|                   |                                      |         |
|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 10.00 uur         | Ds. G. van Reeuwijk                  | Alkmaar |
| Organist          | Dirk Kes                             |         |
| Koster(s)         | Kees Visser en Jan Piet van Altena   |         |
| Schoolied         | Lied 834                             |         |
| Schoolied Lezen   | Finn de Wit                          |         |
| Kindernevendienst | Daniëlle Springer en Gretha Korstman |         |

De eerste collecte is bestemd voor  
*Nederlandse Bijbel Vereniging*

De tweede collecte is bestemd voor  
*De Kerk*

Kerktaxi: Koos Zwiers tel. 601751

### Dagelijkse Schriftlezingen

|           |            |                  |                             |
|-----------|------------|------------------|-----------------------------|
| zondag    | 12 januari | Jesaja 58:6-14   | ... maar normen             |
| maandag   | 13 januari | Jesaja 59:1-8    | Aan God zal het niet liggen |
| dinsdag   | 14 januari | Jesaja 59:9-15a  | Schuldbewust                |
| woensdag  | 15 januari | Jesaja 59:15b-21 | De HEER redt en bevrijdt    |
| donderdag | 16 januari | Jesaja 60:1-14   | Stralen van geluk           |
| vrijdag   | 17 januari | Jesaja 60:15-22  | Eeuwig licht                |
| zaterdag  | 18 januari | Jesaja 61:1-11   | Jubeljaar                   |

## Overdenking / Meditatie

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben op mijn bijdrage voor "Protestants Marken" realiseerde ik me, dat als u deze overdenking leest, we alweer aan een nieuw jaar zijn begonnen. Een nieuw jaar, wat zal het ons brengen? Hoe zijn de vooruitzichten met betrekking tot onze gezondheid? Er zijn ongetwijfeld mensen die er als een berg tegenop zien. De vooruitzichten zien er niet goed uit; zullen we het einde van dit jaar nog meemaken? Wat staat ons te wachten, vraag je je dan af.

Afscheid nemen van een geliefde waar je jarenlang mee bent opgetrokken, lief en leed mee hebt gedeeld, is immers zo definitief, zo zonder een tussenweg. Ik weet het, we komen er allemaal voor te staan en je wilt er liefst niet aan denken of mee bezig zijn.

Totdat de boodschap op de mat valt: "We kunnen u niet meer helpen, reken er maar op dat het einde spoedig nadert." We weten dat niet iedereen die boodschap op een hoge leeftijd krijgt.

De vragen met betrekking tot het waarom zullen bij een jongere leeftijd waarschijnlijk wel prominenter aanwezig zijn lijkt mij. Daarbij komt dat op hogere leeftijd de achterblijvers minder lang alleen zijn. Of dat een troost is weet ik zo net nog niet.

Wij zelf, ook niet jong meer, houden ons daar nog wel eens mee bezig. Hoe zal het zijn als een van ons alleen achter blijft? Immers, die lege plaats is niet meer in te vullen.

Gelukkig hebben wij een prachtige relatie met onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Vereenzamen zal niet zo gauw gebeuren. Daarbij leven we in een gemeenschap met redelijk goede voorzieningen. Dat is elders in de wereld wel anders. Maar toch, je blijft alleen achter. We zijn onlangs weer in Egypte geweest. Daar leven de mensen in totaal andere omstandigheden.

Enorm veel armoede. Een leven in vrijheid in vreugde is daar voor velen ondenkbaar.

Ze leven daar in een dictatuur gebaseerd op macht, corruptie en eigenbelang.

In de Christelijke traditie vinden velen na een overlijden troost in de leer van de opstanding na de dood. Zoals we die in onze belijdenisgeschriften onder woorden hebben gebracht. Het Koninkrijk van God, zoals Jezus Messias het noemt, zou dan tot volle ontplooiing komen na de wederkomst van Jezus Messias. Aan het eind der tijde, zoals dat genoemd wordt.

Ik vraag me af of onze Schepper bij monde van Jezus Messias een en ander zo bedoeld heeft.

Als hij het heeft over Zijn Koninkrijk bedoeld hij dan niet dat het hier en nu in deze wereld gestalte moet krijgen? Een wereld waar gerechtigheid heerst, waar men aandacht heeft voor elkaar, waar geen mens geknecht en onderdrukt wordt? Waar armoede wordt uitgebannen? Mensen leven daar in vrijheid. Leven in vrijheid is daar leven in vreugde. Opstaan uit de dood is dan je leven totaal anders inrichten. Het is het Bijbelse visioen. Mozes en de profeten uit de joodse Bijbel (Het Oude testament) spreken daar regelmatig over.

In hun verkondiging zijn de mensenrechten steeds prominent aanwezig.

In het Nieuwe Testament lezen we in het Evangelie van Matheus (hfst 3) hoe Johannes de Doper zijn toehoorders duidelijk te verstaan geeft waar het in het Koninkrijk van God om gaat.

Ook de geestelijke leiders worden daar in niet mis te verstane woorden toegesproken.

Kennelijk speelde de machtsfactor binnen de joodse religie een prominente rol.

Hun positie mocht op geen enkele wijze ter discussie worden gesteld.

De machtsfactor is door de hele geschiedenis ook binnen de Christelijke gemeenschappen een negatief element geweest, waar velen onder hebben geleden tot op de dag van vandaag.

Mogen we daarmee constateren dat de volgelingen van Jezus Messias misschien wel zelf het Koninkrijk van God hebben tegengewerkt?

Ik ga nu even terug in de tijd naar Galilea (Mattheus 28) naar de berg waar Jezus Messias zijn leerlingen heeft onderricht en opdrachten gegeven. (Het zal de berg geweest zijn waar hij in het begin van zijn optreden de Bergrede had uitgesproken) Daar lees ik: "Ga dus op weg en

maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hen te leren dat ze zich moeten houden aan wat ik jullie heb opgedragen." Twee opdrachten: "Dopen en onderrichten".

Ik ga er vanuit dat Jezus Messias beide opdrachten hetzelfde gewicht toekende. Hebben die beide opdrachten in de loop van de geschiedenis van zijn volgelingen en zijn leiders hetzelfde gewicht gekregen?

Het leerstuk van de erfzonde (onbekwaam tot enig goed), past dat in het onderricht zoals Jezus Messias het hier bedoelde? Zijn we niet in staat om deze opdracht van Jezus Messias in ons leven te realiseren? Of zijn we niet bereid om deze opdracht uit te voeren?

Zaken die ik mij afvraag en waar ik nog niet zo een, twee, drie, een antwoord op heb.

Draaien we op dat punt niet een beetje om de hete brij heen?

Het zal toch niet zo zijn dat Jezus Messias ons opdrachten heeft gegeven die wij niet instaat zijn uit te voeren? Terug naar vandaag. In ons land loopt het aantal leden van verschillende Kerkgemeenschappen terug, waaronder ook van onze Protestantse Kerk. Ook in onze gemeente speelt een en ander. Hapert er wat aan het onderricht dat we geven?

Of is de nadruk te veel op onze onbekwaamheid gelegd?

Het visioen van een wereld waar vrede en ongerechtigheid heerst en waar we aandacht hebben voor elkaar is toch een boodschap die een ieder moet aanspreken.

De eerste volgelingen van Jezus Messias hebben het begrepen lees ik in Bijbelboek Handelingen.

Ze zorgen voor elkaar zodat niemand te kort kwam.

En ze stonden in de gunst bij het volk.

Gerrit Visser.

### Voorbede

1. Wees met Uw volk Israël. Maak hun strijd niet te zwaar. Bescherm hen.
2. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
3. Voor hen die rouw dragen. U wil onze Trooster zijn.
4. Ontferm U over de kerkenraad, ga met hen, zodat er blijdschap mag zijn in de Gemeente.
5. Voor de gemeente groei groep die een weekend samen komen rond Uw woord. Open onze ogen voor Uw werken. Dat we een instrument worden in Uw hand.
6. Voor de daklozen. Breng een ommekeer in hun leven.
7. Doe ons oog hebben voor mensen die anders zijn en moeite hebben met hun naaste.

Ria Kaars

### Opbrengst Collecten

Zondag 5 januari 2020

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 141,80

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 153,50

### KOFFIEBUSSEN

Na een kerkdienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken.

Om de kosten enigszins te drukken, staat er in de hal van de Patmoskerk en in het gebouw Hoog een bus waarin men hiervoor een bijdrage kan doen.

De opbrengst vanaf 1 augustus t/m 31 december 2019 bedroeg Eur 156,65.

Hartelijk dank hiervoor.

Namens het college van kerkrentmeesters

## Vanuit de pastorie

### Een goedgevulde agenda

Voor Marker begripen een uitzonderlijke situatie; binnen ongeveer één week vijf mensen overleden. Het zorgde voor een goedgevulde agenda bij Outger Zondervan en mij. Gelukkig werd ik bijgestaan door dominee P. Boomsma uit Amsterdam die een uitvaartdienst voor zijn rekening nam. Voor Marken en haar bewoners geen onbekende.

Het betekent dat er in veel families een lege plek is ontstaan en dat doet verdriet. Des te groter is het verdriet wanneer het relatief jonge mensen betreft. We denken aan Hein Peereboom die plotseling overleed en ook aan Bert Bakker onlangs. Soms schieten woorden tekort om uit te drukken wat er door je heengaat wanneer je iemand moet loslaten die je niet missen wilt noch kunt. We denken aan hen wanneer we tot de Here God bidden.

### Invulling pastorale zorg

De situatie van de achterliggende tijd laat zien dat het belangrijk is om goed na te denken over de invulling van de pastorale zorg die onze kerkelijk werker Kees Kersbergen op zijn schouders nam. Kees nam de gemeenteleden van 80 jaar en ouder voor zijn rekening. Maar hij deed meer dan dat. Soms ging hij zijn boekje te buiten – in de goede zin van het woord. Want Kees zocht ook jongere mensen op die zorg en aandacht nodig hadden. Nu probeer ik dat natuurlijk zo goed mogelijk op mijn schouders te nemen. Maar zo uitgebreid en goed als Kees kan ik het niet. Zeker niet alleen. En daar hebben we in de kerkenraad natuurlijk al over nagedacht.

Het idee is om twee extra ouderlingen te vragen die het pastorale werk voor de mensen van 80 jaar en ouder grotendeels voor hun rekening nemen, en die door mij in pastorale crisissituaties worden bijgestaan. We hebben Jannie Visser-De Groot en Neeltje van Altena-Boneveld bereid gevonden ‘ouderling met bepaalde opdracht’ te worden voor het seniorenpastoraat, en daar zijn we erg blij mee.

Als kerkenraad zijn we ook op zoek gegaan naar een nieuw ouderling als opvolger van Pieter Moenis die zich jarenlang trouw heeft ingezet. Marie Zeeman-Appel heeft aangegeven dat ze zich graag opnieuw wil inzetten voor het – als gemeente – gehoor geven aan de pastorale roeping in de samenleving op ons eiland. We zijn hier erg dankbaar voor en blij met deze vorm van betrokkenheid op de kerk.

### Uitvaartdiensten

Niet voor niets begon ik met een terugblik. Niet alleen omdat de feestdagen tot ergens ook een verdrietig randje hadden maar ook omdat de werkelijkheid ons heeft ingehaald. Want onze Kees Kersbergen nam veel uitvaartdiensten voor zijn rekening. Op Marken zijn dat er per jaar een behoorlijk aantal. Wanneer die uitvaarten allemaal voor mijn rekening komen – wat ik overigens met liefde zou doen – dan blijft er voor andere belangrijke onderdelen van het dominee-zijn soms zo weinig tijd over. Zeker met het oog op de toekomst van de kerk op Marken. Graag wil ik ook tijd vrijmaken voor het leren kennen van de zogenaamde middengeneratie – de mensen in de leeftijd van 25 tot ongeveer 50 jaar – omdat dit ook vaak gezinnen zijn met tieners en jongvolwassenen. Zij zijn immers de toekomst. Daarnaast is het goed ruimte te hebben zodat we kunnen nadenken over wat te doen en waar nodig te veranderen, om groei in geloof te stimuleren en daardoor gemeenschap.

In het moderamen hebben we enkele maanden geleden wel gesproken over mogelijke oplossingen voor ondersteuning bij het leiden van uitvaardiensten maar op de kerkenraadsvergadering is hier nog niet uitgebreid over gesproken. Het idee is dat we dominee Boomsma vragen per jaar een aantal uitvaardiensten voor zijn rekening te nemen, zoals we dat nu ook gedaan hebben in de achterliggende weken. Toen ik een paar weken geleden bij hem was voor een kennismakingsgesprek hebben we het er informeel over gehad en hij is graag bereid hulp te bieden.

### **Vakantie-Bijbel-Week 2020**

Wat mij eerlijk gezegd een beetje zorgen baart is de organisatie van de VakantieBijbelWeek aan het eind van de zomervakantie. Natuurlijk nemen Cees en Jannie Visser hun verantwoordelijkheid serieus maar onze blijdschap kan evengoed niet op wanneer er één of twee gemeenteleden zijn die het aandurven om de organisatie hiervan op zich te nemen. Wie durft deze uitdaging aan? Laat het Cees Visser of Jannie de Groot en desnoods mij weten. En wees gerust: je staat er niet alleen voor. Het 'team' van enthousiaste vrijwilligers staat jullie zeker ter beschikking, zoals dat ook bij Kees Kersbergen het geval was.

### **Groet**

Een nieuw jaar ligt voor ons waarin het licht van de dagen langer wordt en de duisternis van de nachten korter. We zien ernaar uit. Wees gegroet! Of zoals de engel tegen Maria zei: Verheug je! Omwille van Christus die mens is.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 0299 203076

---

### **TERUGBLIK TOP2000DIENST**

Op zaterdag 28 december 2019 heeft de eerste TOP2000 dienst in Waterland plaatsgevonden in de Opstandingskerk. De voorbereidingen van deze dienst zijn begonnen voor de zomervakantie met een oproep voor de kick off in september. Vanaf de kick off hebben we de opzet voor de dienst op papier gezet, een thema bedacht, muzikanten gezocht en de praktische zaken rondom de dienst uitgewerkt.

Ondertussen begonnen de TOP2000 band, de band oud Exodus, Ilse & Michel en het TOP2000 koor met oefenen. Het was mooi om te zien hoe we gezamenlijk steeds een stap dichterbij de dienst kwamen. Er werden flyers verspreid, reclame gemaakt via de regionale (kerk)bladen, omroep PIM en facebook.

Op 28 december werd de kerk ingericht voor de dienst en vond de generale repetitie plaats. De rode loper werd uitgerold en om 19.00 uur gingen de deuren van de kerk open. De mensen kwamen binnen, er was iets te drinken en de TOP10 van Waterland werd vertoond.

Om 20.00 uur was de kerkzaal vol en kon de dienst beginnen. Het is mooi om te zien dat vele muzikale mensen uit Waterland deze dienst hebben vormgegeven en dat ook het publiek uit diverse windrichtingen afkomstig was. Er werd veel meegezongen. Voorganger Fred Omvlee gaf ons een duidelijke boodschap mee gebaseerd op het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. De collecte bestemd voor kinderen in Moldavië (via Kerk in Actie) heeft € 578,77 opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor!

Na afloop van de dienst was er ruimschoots de gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. We willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan deze mooie dienst.

Werkgroep TOP2000 dienst

Rudi, Joke, Saskia, Maaïke, Fred en Marjan

## Collecte zondag 12 januari

A.s. zondag zal de diaconie collecteren voor de Nederlandse Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons. Deze organisatie legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenis en schepen. Sinds 4 jaar zijn deze "Gideonbijbels" ook geplaatst in de Grote Kerk van Marken, waar ze in het toeristenseizoen meegenomen kunnen worden door toeristen die daarvoor belangstelling hebben. Er is een aparte display voor deze Bijbels in de kerk. Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielzoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers en pastoraal werkers. Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

De Bijbelvereniging is niet uniek in bijbelverspreiding. De werkwijze is echter wél uniek. De Bijbelvereniging verspreidt niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de overnachtingslocaties, blijven liggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden uit overnachtingslocaties. Per jaar moet zo'n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn dan meegenomen of niet meer toonbaar.

Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen ze de Bijbel in ieders handen!

De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

### Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 26 januari 2020 aftredende ambtsdragers.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Ouderling:</b>   | M. Zeeman-Appel                                  | Buurt IV nr. 20                     |
| <b>Ouderling met bepaalde opdracht (seniorenpastoraat):</b> | N. van Altena-Boneveld<br>J. Visser-de Groot     | Buurt IV nr. 5<br>Buurterstraat 35C |
| <b>Ouderling-kerkrentmeester:</b>                           | J. Uidam<br>C. Visser Czn. (herbevestiging)      | Akkerstraat 18<br>Buurterstraat 35C |
| <b>Diaken:</b>  | N. Teerhuis-Zeeman<br>E. Visser (herbevestiging) | Kerkbuurt 120<br>Buurt I nr. 19     |

Bezwaren tegen belijdenis e/o levenswandel, zo die mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad gericht worden aan de scriba A. Sterkenburg-Kes, Kets 19.

Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van 26 januari 2020.

**Orde van dienst 12 januari 2020 Grote Kerk:**

Intochtslied 89: 1, 7

Welkom en Mededelingen (*door ouderling van dienst*)

Stil gebed

Votum en groet

Kind leest schoollied van de week : lied 834 vs. 1 Vernieuw Gij mij.....

Gemeente zingt schoollied 834: 1, 2, 3

Kyriëgebed, Leefregel en Glorialied 305

Gebed om de opening van het Woord

Lied: 348: 1

*Kinderen gaan naar de nevendienst*

Schriftlezing : (*door ouderling van dienst*) Jesaja 42: 1 -7

Lied 456: 1, 2, 3, 4 (organist kiest a of b)

Schriftlezing : (*door ouderling van dienst*) Matth. 3: 13-17

Lied 456: 5, 6, 7, 8

Verkondiging

Lied 910

*(tijdens het zingen komen de kinderen terug uit de nevendienst)*

Inzameling van de gave

Dankgebed en voorbeden

Lied 416

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

---

Beste mensen,

Je weet nooit hoe het leven loopt.

Nog vóór de kerst ben ik verhuisd naar De Tien Gemeenten in Purmerend.

Een prachtig appartement op de begane grond waar ik me al bijna thuis voel.

Mijn nieuwe adres is: Annette Poelmanstraat 83

1442 AZ Purmerend

Mijn telefoonnummer is nog steeds 0299-601983.

Hartelijke groet,

Grietje Visser Taanman

Op 16 december 2019 is overleden ons oud lid Cees de Waart.

Cees was 50 jaar lid van onze vereniging. Samen met zijn zoon Dirk speelden ze onder de naam C. de Waart Zn. Binnen onze club behoorden ze tot de betere spelers.

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden van  
Postduivenvereniging "Door Vriendschap Sterk"  
Marken

---

Wij willen hierbij iedereen danken voor het tonen van hun deelneming bij het overlijden van onze mem, schoonmoeder, Bessie en Overbessie,

Trijntje Kes Kd.

Julie aanwezigheid in de afscheidsdienst en bij de begrafenis, en ook alle andere blijken van medeleven, zijn ons tot steun geweest.

Onze dank gaat ook uit naar de Buurtzorg en huisarts I. Mooij, die door hun persoonlijke verzorging en begeleiding, haar zelfstandig wonen hebben mogelijk gemaakt, samen met de mantelzorg door familie en vrienden.

Marken, januari 2020

Kinderen  
Kleinkinderen  
Achterkleinkinderen

---

Dhr. P. Uithuisje heeft ook dit jaar weer vele kerst en nieuwjaarswensen van vrienden en kennissen mogen ontvangen. Voor Piet en ons is deze belangstelling tot grote steun en is het bewijs dat uit het oog nog niet uit het hart hoeft te betekenen.

M.vr.gr. Frans en Joke van Oeveren (mentor van Dhr. Uithuisje).



## De Loodsman

In m'n scheepje op de levenszee  
zeil ik rustig op de wind  
vaar met gemak van A naar B  
't windje is mij goed gezind.

Plots trekt het windje stevig aan  
een storm ligt op de loer.  
Ik dreig wat uit de koers te gaan  
verlies mijn grip nu op het roer.

Mijn scheepje kraakt aan alle kant  
Ik weet mij heel geen raad  
door angst volledig overmand  
voor 't onheil dat mij komen gaat.

Ik roep maar wie zal horen?  
Zal God mijn bede wel verstaan?  
Ik vrees, ik ben verloren  
en zal geheel ten onder gaan.

Toch heeft iemand mij gehoord  
want er komt een schip langs zij.  
De Loodsman stapt bij mij aan boord  
en kalmpjes komt Hij dichterbij.

Hij begroet mij met doorboorde handen  
en Hij zegt laat Mij begaan  
jouw scheepje zal niet stranden  
als je Mij aan 't roer laat staan.

'k Heb Hem mijn scheepje toevertrouwd  
en mijn dankgebed klinkt zacht.  
Nu Hij het roer in handen houdt  
heeft Hij mijn scheepje weer op koers gebracht.

Luutje Dorland-Commandeur



### **Marken bedankt,**

**Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook onze actie heeft gesteund. Wij hebben zó enorm veel levensmiddelen/(kerst)pakketten mogen ontvangen. Veel mensen die speciaal inkopen deden bij Deen voor de voedselbank. Ook kregen wij veel positieve reacties op onze actie. Geweldig.**

**Speciale dank gaat ook uit naar de medewerkers van Deen en vrijwilligers Sijmon en Piet, die ervoor zorgden dat wij de goederen naar Purmerend konden brengen. Naast de ruim 50 kratten en dozen levensmiddelen konden wij een mooi bedrag aanbieden. Een bedrag van € 519,29 kwam uit de oudejaarscollecte in de kerk. Ruim € 150,00 kwam binnen via giften en statiegeldbonnen.**

**Wij kunnen terugkijken op weer een zéér geslaagde actie.**

**Nogmaals bedankt, ook namens de voedselbank en hopelijk tot volgend jaar.**

**Trijntje Boes en Willy Uithuisje**

