

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 3

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 18 januari 2020

## Kerkdienst zondag 19 januari 2020

### Patmoskerk

10.00 uur                      Ds.H.Klink              Viering Heilig Avondmaal

Organist                      Dirk Kes

Koster(s)                      Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied                      Lied 273

Schoollied Lezen              Quinty Visser

Kindernevendienst              Marieke Schipper en Nathanja Moenis

Tafelcollecte is bestemd voor  
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor  
De Kerk

Kerktaxi:                      Pieter van Altena tel. 601660

De koffie wordt verzorgd door de Diaconie

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	19 januari	Jesaja 62:1-12	Naamsverandering
maandag	20 januari	Psalm 96	Nieuw lied
dinsdag	21 januari	Spreuken 1:1-19	Wees geen meeloper
woensdag	22 januari	Spreuken 1:20-33	Wijs wijsheid niet af
donderdag	23 januari	Spreuken 2:1-22	Bron van wijsheid
vrijdag	24 januari	Matteüs 4:1-11	Woestijnreis
zaterdag	25 januari	Matteüs 4:12-25	Startpunt

OVERDENKING

*Er stromen dromen, duizend dromen door je hoofd  
Zo mooi, zo mooi dat je je ogen niet gelooft*

De kerstspullen staan weer op zolder, de oliebollen zijn op, de drie koningen zijn ook al weer op huis aan en de eerste goede voornemens zijn al gesneuveld...

Aan het begin van het nieuwe jaar worden we weer met de neus op de harde feiten gedrukt! De kranten staan weer vol van ellende: de vreselijke bosbranden in Australië die zo moeilijk te blussen zijn, de spanningen tussen de VS en Iran met als inzet de moord op de Iraanse Generaal Soleimani, waar zal dit eindigen!

En dan is daar ineens het bericht dat Aart Staartjes, ofwel Meneer Aart is overleden aan de gevolgen van een tragisch ongeluk! Dat is toch ook nieuws waar je van schrikt, de goede man heeft immers ook een tijdje hier op Marken gewoond, dus dan komt het toch wel dichtbij! Het was een veelzijdig man, heeft als acteur, schrijver, regisseur, presentator en maker van vele documentaires zeker naam gemaakt.

Vele generaties kennen hem niet alleen van Sesamstraat maar ook veelal van het programma Woord voor Woord waar hij, op zijn geheel eigen wijze, verhalen uit de Bijbel vertelde. Dat is op zich wel bijzonder omdat hij, volgens hem, zelf niet gelovig was maar dan toch dit deed, het vertellen van Bijbelverhalen voor de kinderen.

Nu kun je daar over oordelen, ja, hij was geen christen in die zin dat hij elke zondag in de kerk was te vinden en voor de buitenwereld kwam hij vaak wat stug over maar voor wie hem beter kenden was hij de vriendelijkheid zelve.

Maar hij was zeker wel bekend met de bijbel en het geloof, werd als kind door zijn moeder naar de zondagsschool gestuurd maar dat deed hem niet zoveel, begreep er toen niets van.

Als hij later leert voor onderwijzer groeit zijn waardering voor de Bijbel toch.

Hij vindt zichzelf dan wel niet gelovig, maar hij ziet wel dat geloof zeker zijn waarde heeft. "Godsdienst verbindt mensen met elkaar, dat is belangrijk", dat had hij goed begrepen.

Hij was zeker geen heilige en heeft ook fouten gemaakt in zijn leven en misschien ook veel gedaan wat God verboden heeft...

Maar wat te denken van u en ik? Wij stonden dan wel niet in de schijnwerpers maar zijn wij dan een haar beter?

Er zijn in de Bijbel en in de geschiedenis wel meer niet zulke "brave" figuren geweest, waarvan je iets mag denken maar die figuren hebben ons wel geleid tot waar we nu zijn.

God heeft geen "brave" mensen nodig die altijd binnen de paden blijven, nee, Hij heeft mensen nodig waar je het niet van verwacht maar die juist door hun daden en werken andere mensen kunnen raken en sturen, sturen de goede kant op!

Wie weet hoeveel mensen er toch ooit dichterbij God zijn geraakt door de Bijbelverhalen die Aart Staartjes op zijn eigen wijze vertelde.

Met het overlijden van Aart Staartjes wordt er helaas ook een tijdperk afgesloten, een tijdperk waarin we mochten genieten van het onbezorgde leven in Sesamstraat, van allerlei flauwekul waarmee hij een schater- of glimlach op onze gezichten toverde, het was toch een kunstenaar! Bovenstaande tekst komt uit een liedje uit Sesamstraat over dromen.

Rust zacht, Meneer Aart, dat je nu mag zijn waar je van droomde en ook je ogen niet gelooft!  
Je hebt 't verdiend!

Anneke Commandeur

**Voorbede**

1. Voor hen die rouw dragen. U wil onze Trooster zijn.
2. Ontferm U over de kerkenraad, ga met hen, zodat er blijdschap mag zijn in de Gemeente.
3. Voor de gemeente groei groep. Dat Uw woorden van genade en waarheid mag doorwerken in onze levens. Maak ons tot een instrument in Uw hand.
4. Voor de daklozen. Breng een ommekeer in hun leven.
5. Doe ons oog hebben voor mensen die anders zijn en moeite hebben met hun naaste.
6. Maak Heer Jezus dat wij U zullen dienen en niemand anders.
7. Wees hen nabij die door ziekte alleen zijn komen te staan. Heer van het leven, U heeft niet bedoeld dat wij alleen zijn.

Ria Kaars

**Opbrengst Collecten**

Zondag 12 januari 2020

De eerste collecte bestemd voor Nederlandse Bijbel Vereniging	€ 122,60
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 128,20

**Gemeente Groei Groep**

We waren als groei groep een weekend op Markestee bij elkaar het was weer thuis komen.

We hebben zo met elkaar ons kunnen verdiepen wie Jezus is, boeiende gesprekken en erg leerzaam.

Maar ook een weekend is zo voorbij , maar met een rugzak gevuld vol van liefde en kennis wie Jezus was gaan wij naar huis met elkaar..

En ik hoop te mogen zeggen tot volgend jaar

koster Jan Blijleven

**Adressen Regionale Zorg instellingen**

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A.,V.,L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	11@	
Purmerend	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

## Liturgie

Zondag 19 januari 2020, 2<sup>o</sup> na Epifanie, *'De bruiloft te Kana'*, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente te Marken

### Opgang

Consistoriegebed.

### Intrede

Intredepsalm: Psalm 33 vers 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Schoollied: Lied 273 'Loof God, die zegent al wat leeft', couplet 1, 4 en 5

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

### De heilige Schrift

Eerste lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62,1-5 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 96 vers 1 en 3.

Evangelielezing: Johannes 2,1-11 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht', couplet 1, 2 en 3.

Verkondiging: 'Een beetje gek'.

Lied 376 'Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister', couplet 1 en 2.

### Het heilig Avondmaal

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Lezen Avondmaalsformulier.

Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340 B 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Lezing na 1<sup>o</sup> tafel: Sefanja 3,14-18a.

Lied 376 couplet 4 en 5.

Lezing na 2<sup>o</sup> tafel: Johannes 15,1-5.

Lied 376 couplet 6 en 7.

Dankgebed uit het formulier

### Zending en zegen

Slotlied: Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven', couplet 1, 4 en 7.

Zegen met gezongen 'amen'.

## Namen van onze beminden die overleden in 2019

en die herdacht zijn in de Grote Kerk in de kerkdienst op Oudjaar

<i>Overlijdensdatum</i>	<i>Naam</i>	<i>Leeftijd</i>
16 januari	Klaas Zeeman	78 jaar
21 januari	Marietje Zeeman	57 jaar
14 februari	Cornelis Veer	81 jaar
17 februari	Dirk Zeeman	85 jaar
21 maart	Dirk Schipper	81 jaar
25 maart	Ramona Roos	41 jaar
7 april	Dirk Peereboom	79 jaar
3 mei	Miranda Glas	54 jaar
4 mei	Johannes Andreas van Huystee	89 jaar
17 mei	Gerda Aaltje Visser	60 jaar
16 juni	Lijsbeth Zeeman	86 jaar
22 juli	Lijsje Stoker	83 jaar
13 augustus	Grietje Zondervan	90 jaar
21 september	Willem Kaars	56 jaar
7 november	Neeltje de Waart	86 jaar
23 november	Martijn Terwisscha van Scheltinga	47 jaar
13 december	Jan Appel	88 jaar
14 december	Hein Peereboom	62 jaar
16 december	Cornelis de Waart	87 jaar
16 december	Trijntje Kes	91 jaar
17 december	Jaap Kaars	85 jaar
28 december	Bert Bakker	64 jaar

Wij blijven onze broeders en zusters herinneren met vertrouwen op de woorden van Christus:

*'Ik ben het licht voor de wereld.*

*Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,  
maar heeft licht dat leven geeft.'* (Johannes 8,12)

## Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 26 januari 2020 aftredende ambtsdragers.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

<b>Ouderling:</b>	M. Zeeman-Appel	Buurt IV nr. 20
<b>Ouderling met bepaalde opdracht (seniorenpastoraat):</b>	N. van Altena-Boneveld J. Visser-de Groot	Buurt IV nr. 5 Buurterstraat 35C
<b>Ouderling-kerkrentmeester:</b>	J. Uidam C. Visser Czn. (herbevestiging)	Akkerstraat 18 Buurterstraat 35C
<b>Diaken:</b>	N. Teerhuis-Zeeman E. Visser (herbevestiging)	Kerkbuurt 120 Buurt I nr. 19

Bezwaren tegen belijdenis e/o levenswandel, zo die mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad gericht worden aan de scriba A. Sterkenburg-Kes, Kets 19.

Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van 26 januari 2020.

---

### Uit het gastenboek in de Grote Kerk:

Dagje uitwaaien op Marken en Volendam. En natuurlijk even de kerk bezichtigen! Prachtig en sfeervol interieur! 24-9-2018 Groeten, Arend en Anje Bonsink, Zwartsluis, Overijssel.

Wat hebben jullie een prachtige kerk. Wij wensen jullie van harte Gods zegen! Groeten van Teun en Liesbeth de Groot.

Fantastisch! Danilo en Henriette Hendriksz, Haarlem. Hou het roer recht!

Vlaardingen 1 oktober 2018. Bij binnenkomst in deze kleurrijke kerk troffen wij 3 heel gezellige dames. Die hebben met ons een leuk praatje gemaakt. Een v.d. dames maakt klederdrachtpoppetjes, erg leuk! Wat ook leuk is er hangen 2 schepen uit Vlaardingen. Voor ons 2 vriendinnen uit die plaats erg leuk! Dit heeft onze dag gekleurd.

Altijd fijn hier weer te zijn op Marken. Wat een heerlijke rust.

Dit is 'n baie mooi bewaarde kerk. God sēen Suid Afrika.

Dank U wel voor de geweldige uitleg. We zijn weer een hele hoop wijzer geworden !!!  
Groetjes van Ans en Ton.

9-10-18 Mooie kerk, maar vooral heel goede uitleg door de vrijwilligster!

10 okt. Mooie kerk. Fijn gesprek gehad met 79 jarige mevrouw. Fam. Haveman uit Diever.

**Beginnen bij het begin.**

**"Hij is het begin" (Kolossenzen 1: 18b )**

Januari, het begin van het nieuwe jaar 2020.

Overigens hebben we de naam van deze eerste maand te danken aan Janus, de Romeinse god van deuren en poorten. Meestal wordt hij afgebeeld met twee gezichten: de ingang tot een nieuw jaar opent een onbekende ruimte – het kan nog alle kanten op! Je weet maar nooit wat de toekomst brengt.

Maar hoewel we de namen van de maanden blind overnamen van de Romeinen, hebben we onze jaarrekening afgestemd op de komst van Jezus Christus naar deze wereld! Hij staat aan het begin. Dát verandert de zaak! Christus heeft namelijk geen Januskop, waarmee je nog alle kanten op kunt. In Hem ontmoeten wij Gods ja-woord tot de wereld. Daar zit geen dubbele bodem onder.

**Christus is het begin**, schrijft de apostel Paulus. **Tegenwoordige tijd! Als Hij het begin wás**, dan laten wij Hem langzaam achter in de tijd. Dan verdwijnt het begin langzaam in de geschiedenis. Maar Christus is begin. Hij gaat aan het begin van de dingen staan. Telkens weer. Alles begint bij Hem. Daar zien we dan weer die vertaling oorsprong! In zijn brief aan de gemeente in Kolosse (midden in wat nu Turkije heet) gaat Paulus in op de vraag wie Jezus Christus eigenlijk is. Blijkbaar leefde die vraag in de gemeente. Men kende immers de Here Jezus enkel uit de verkondiging, uit het getuigenis van de apostelen. Kortom, men leefde daar in Kolosse dus in dezelfde situatie als wij vandaag!

**En de vraag is natuurlijk: zijn al die verhalen over de Heiland, over Zijn geboorte, leven, lijden en opstanding - zijn dat verhalen van vroeger of van nu?**

Want als het slechts verleden tijd is, dan was het wel aardig om Kerstfeest te vieren, maar dan heeft het hooguit een gevoelswaarde en geen echte betekenis voor mijn leven. Dan is immers ook Jezus Christus 'ingehaald' door tijd en eeuwigheid, zoals dat voor ons allen zal gelden. De tijd zet immers ons heden om in vergetelheid. De mensen en de dingen waarmee ze hun leven vullen: ze gaan voorbij.

**Maar - zegt Paulus - Christus is het begin. Het Evangelie stempelt het begin van de tijd. Ook van een nieuw decennium, een nieuw jaar, van al mijn dagen. Christus is het begin, van mijn leven, van de gemeente, van de wereld.**

Vandaar dat we elke week beginnen met de zondag, de dag des Heren. Vandaar dat we telkens weer het Goede Nieuws lezen, al de woorden en daden van onze Heer. Telkens weer opnieuw. We beginnen bij het begin! Wie niet begint bij het begin komt niet goed op gang en vindt geen houvast in de tijd. Vandaag de dag zijn mensen erg geneigd om bij de dag te leven. Uiteindelijk dobber je dan mee op het getij van de tijd. Er is geen begin.

**Christus is het begin omdat Hij bij God vandaan komt. En daarom gaat Hij nooit voorbij.** Paulus onderstreept dat in dezelfde brief: "Jezus Christus: beeld van God, de onzichtbare, is Hij" (Kol. 1: 15).

**In en door Christus beschijnt de HERE onze dagen met Zijn eeuwige liefde.**

Hij is het begin, zegt Paulus eenvoudig, en wijst terug naar de aanvang van alle dingen.

En Hij is het einde, en reikt vooruit naar de voleinding van alle dingen.

Christus heeft met allen en met alles te maken! En daarom hebben allen met Hem te maken.

Daarom zijn wij met vertrouwen aan het jaar 2020 begonnen. Het begint altijd weer met Hem.

**O Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!** Lied 653 : 1 (NLB)

Ingezonden door: Pieter de Jong

## BRENG UW OUDE MOBIELTJE IN DE KERK

Inmiddels loopt de mobieltjes actie in de kerk zo'n maand of acht. Afgelopen week is de tweede lading (20) verzonden. **Dit brengt het totaal tot dusver op 61**, waarvoor hartelijk dank. De dozen zijn weer leeg en wachten weer op uw oude afgedankte mobieltjes. Hierbij nog even in het kort waar we het voor doen.



*Stichting Opkikker is in 1995 opgericht.*

*Met een klein aantal vrijwilligers organiseerden zij in 1996 de eerste twintig Opkikkerdagen voor gezinnen met een kind dat werd behandeld in het AMC in Amsterdam. Dit doen ze alweer 23 jaar en inmiddels voor duizenden gezinnen per jaar.*

### **Wat zijn Opkikkerdagen?**

Tijdens Opkikkerdagen zetten zij gezinnen met een langdurig ziek kind in het zonnetje. Het zieke kind, ouders, broers en zussen, de vrijwilligers zijn er voor hen allemaal. Ze nemen ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de unieke Opkikkerwereld. Een wereld waarin de vrijwilligers er alles aan doen om de mooiste dromen te realiseren. Dit doen zij door heel veel activiteiten voor de gezinnen te organiseren, zodat de zorgen even volledig naar de achtergrond verdwijnen. Deze activiteiten zijn talloos en breed. Niets is hen te gek, alles kan.

College van Kerkrentmeesters

## Nieuw e-mail adres voor de ledenadministratie

Om de e-mails volgens de juiste route te laten lopen is er een nieuw e-mailadres aangemaakt voor de ledenadministratie: [Ledenadministratie@ProtestantsMarken.nl](mailto:Ledenadministratie@ProtestantsMarken.nl).

Dit e-mailadres kan worden gebruikt voor het doorgeven van bijvoorbeeld adreswijzigingen, maar ook kan hier worden doorgegeven, dat een huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.

In geval van een verhuizing naar een andere plaats (ook bij verhuizing naar Swaensborg of een ander verzorgings- of verpleeghuis), dan kunt u dat via dit e-mailadres doorgeven.

Bij een verhuizing naar een andere plaats wordt u **automatisch** overgeschreven naar uw nieuwe kerkelijke gemeente. Geef daarom bij uw adreswijziging alstublieft ook door, of u lid wilt blijven van onze Protestantse gemeente Marken.

Naast zaken voor de Ledenadministratie, kunt u uw vragen en opmerkingen over de (digitale) Kerkelijke Bijdrage ook kwijt via dit e-mailadres.

Voor zaken die gericht zijn aan het College van Kerkrentmeesters in het algemeen, blijft het e-mailadres [Secretaris@ProtestantsMarken.nl](mailto:Secretaris@ProtestantsMarken.nl).

College van Kerkrentmeesters



In memoriam Marietje Zeeman

21-01-2019

21-01-2020

Weggevlogen zonder woorden  
Geen afscheid, geen gedag  
Maar ik koester alle herinneringen  
die ik bij me dragen mag  
Als ik aan je denk dan kijk ik even  
in mijn hart  
Naar al onze mooie momenten  
want die houd ik daar apart  
Weggevlogen zonder woorden  
maar in mijn hart nog aan mijn zij  
Zo blijven wij verbonden  
en blijf je voor altijd  
heel dichtbij

Pieter en Joyce  
Aaltje en Jaap  
Jente en Hans  
Johan en Neeltje

---

Een woord, een gebaar of een kaart,  
het doet je goed  
wanneer je iemand die je liefhebt,  
missen moet

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de afnemende gezondheid en na het overlijden van onze ta en bap,

**JAAP KAARS**

Wij zijn bijzonder dankbaar dat we onze vader tot het laatst toe thuis konden verzorgen dankzij de enorme inzet van het personeel van Buurtzorg en onze huisartsen. Ook dank aan ds. Klink voor zijn vele bezoeken.

Dirk, Geertje, Lijs, Bertus, Klaas Cornelis, Wendy, Steffan en Lotte

# BAZAR

## Protestants Marken

donderdag 16 en vrijdag 17 april  
uitloting is op 18 april 2020



**Voor je het weet is het zover.**

**Om deze bazar tot een succes te maken vragen wij:**

- ✓ **of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;**
- ✓ **of uw buurt(vereniging) een steentje wilt bijdragen;**
- ✓ **of uw bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen;**
- ✓ **of u Markerkleding heeft**
- ✓ **wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. loten verkopen, zitten, rommelmarkt-verkoop, bardienst of andere activiteiten tijdens de bazar;**
- ✓ **spullen voor de rommelmarkt (geen banken en kasten). Info over inlevering spullen volgt nog. Indien je nu al spullen hebt kan je altijd contact opnemen met de bazar commissie**

**U kunt contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:**

➤ <b>Jongajaap Commandeur</b>	<b>Buurterstraat 14</b>	<b>601894</b>
➤ <b>Jaap Boes</b>	<b>Havenbuurt 27</b>	<b>601535</b>
➤ <b>Trijntje Boes</b>	<b>Noorderwerfstraat 12</b>	<b>601241</b>
➤ <b>Charlotte Schipper</b>	<b>Meester Visserstraat 4</b>	<b>602020</b>
➤ <b>Geertje Schouten</b>	<b>De Pieterlanden 7</b>	<b>603278</b>
➤ <b>Pietertje Visser</b>	<b>Buurterstraat 14</b>	<b>601894</b>
➤ <b>Adrie Visser</b>	<b>IJsselmeerweg 3</b>	<b>601998</b>
➤ <b>Freek Visser</b>	<b>IJsselmeerweg 3</b>	<b>601998</b>
➤ <b>Alice Bogaart</b>	<b>Buurterstraat 7</b>	<b>601360</b>

**PROTESTANTS MARKEN**  
**ROMMELMARKT**  
**ZATERDAG 15 FEBRUARI**

Protestants Marken heeft zaterdag 15 februari een rommelmarkt in de Patmoskerk.

De Rommelmarkt is van 10.00 uur tot 15.00 uur, en iedereen is van harte welkom.

Kom en geniet onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers van de mooie spullen die verkocht zullen worden!



Let op! Tijdens de BAZAR op 16 en 17 april is er ook een rommelmarkt. Voor de rommelmarkt tijdens de bazar kunnen de spullen op woensdagavond 15 april ingeleverd worden.



## Vrijdagavond 24 januari

**Kienen met een vleugje valentijn in de Patmoskerk.**

**Het kienen begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.**

Dit kienseizoen kienen we nog op **21 februari** en **20 maart**.

Daarna is er op **16 en 17 april** bazar in het Trefpunt en op **18 april** is de uitloting in de Patmoskerk.

**BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020**

**De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020**