

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 februari 2020

Kerkdienst zondag 16 februari 2020

Grote Kerk

10.00 uur	Ds, H.Z.Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Kees Visser en Jan Piet van Altena
Schoolied	Lied 313
Schoolied Lezen	Jelle Schipper
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Gretha Korstman

De eerste collecte is bestemd voor
KIA Werelddiaconaat

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Kees Visser tel. 601341

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Kies
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
Woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsproblemen
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen
zaterdag	22 februari	Exodus 2:1-10	Adoptieplan

Zondagschool

A.s zondag 16 februari is er geen zondagschool ivm de voorjaarsvakantie .
We zien de kinderen graag weer op 23 februari
Fijne vakantie allemaal.
Leiding van de zondagschool

Vrij zijn. Dit jaar vieren we dat we 75 jaar vrij zijn. De NOS zendt extra bevrijdingsjournaals uit. Wat er in de 2^e wereldoorlog tijdens de Holocaust (brandoffer) gebeurde willen we nooit meer meemaken.

Letterlijk betekend het woord Holocaust "geheel verbrand". Ongelofelijk welke wreedheid zich kon afspelen naast de deur. Mensen met een vlekje (gehandicapten, homoseksuelen, zigeuners, communisten, Joden) verdwenen simpelweg. Zoiets blijkt te kunnen gebeuren in een oorlog waar mensen zich een stenen hart aanmeten om te blijven bestaan. Wantrouwen. Een ontregelde wereld.

En nu is er vrijheid

Vrijheid om te zeggen *wat* je wil

Vrijheid om te wonen *waar* je wil

Vrijheid om handel te drijven *met wie* je wil

Vrijheid om drank en drugs te gebruiken

Vrijheid om te kiezen of je man of vrouw wil zijn.

Vrijheid om *boven* op je geld te gaan zitten.

Vrijheid om *twijfel* te zaaien en de leugen hoog te houden.

De Bijbel schrijft ook over vrijheid. Laat je niet opnieuw een juk op leggen, "Ik ben" heeft jullie bevrijd wordt tegen Israël gezegd. Nee, vrijheid is niet leven zonder gezag (autoriteit). Vrijheid is leven onder de juiste autoriteit: Die van God.

Welke God dan?

Voor mij is het de God van Abraham Izaäk en Jacob. De God die zich een volk verkoos: Israël. Hij schiep de hemel en de aarde. Zou Hij laten varen de werken van zijn hand?

De Here Jezus is het die ons wil vormen, zodat wij tot ons recht komen. Laten we ons verblijden en niet somberen. We leven in een boeiende tijd. Daar veel werk door machines wordt overgenomen is er meer tijd voor zelfontplooiing. Maar ook tijd om op zondag samen te komen en die Machtige God te prijzen in een lied. Om kracht te ontvangen voor de week die komt. De ander tot zegen te kunnen zijn met de talenten die we hebben ontvangen. Prijs Hem!

Psalm 4: 2 uit het liedboek:

Laat niet tot zonde uw geschil zijn
maar zoek uw vrede voor de nacht.
Spreek tot uw hart en laat het stil zijn,
laat wat de Here wil uw wil zijn.
Schenk Hem wat Hij van u verwacht.

"Wie", zeggen velen, "toont ons het goede?
Verhef dan uw gelaat, o Heer.

Gij maakt het mij zo wel te moede;
hebben zij 's werelds overvloeden,

Uw vrede in mijn hart is meer.

Voorbede

1. Wilt U zijn met de Palatijnse Christenen. Het lukt hen niet van hun omgeving een mooie plaats te maken en worden gedwongen zich aan te sluiten bij Hamas.
2. Dank U Heer voor de jongeren die zich durfden aan te sluiten bij #FM. (Follow Me) Dat vele anderen ook die stap zullen nemen.
3. Bescherm het gezin van onze predikant dominee Klink. Wilt U ook zijn bij dominee Dekker en zijn kinderen. Dat zij niet moe worden Uw Naam groot te maken.
4. Vernieuw ons denken zo, dat wij Uw hemel en aarde tot bloei brengen. Recht doen aan heel Uw schepping.
5. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.
6. Leer ons hoe wij liefdevol elkaar met de waarheid kunnen ontmoeten. Zo, dat de grote leugenaar in de wereld geen vat op ons krijgt.
7. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 9 februari 2020

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 227,55
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 240,15
Tijdens de collecte een gift ontvangen voor de Kerk van	€ 100,00
Alle gevers hartelijk dank	

Giften

Op rekening ontvangen dd. 08-01-2020 voor de kerk een bedrag van Eur 150,=.

Op rekening ontvangen dd. 15-01-2020 een gift van Eur 600,= t.b.v. het bouwfonds van de Grote Kerk.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

CULTUURREIS NOORD-DUITSLAND

Met elkaar op reis gaan; dat behoort tot de goede Waterlandse tradities. Een gezellige groep, deskundige reisleiding, mooie steden en dorpen; dat zijn enkele ingrediënten van deze reizen. De zesdaagse busreis die we nu aankondigen heeft daarbij nog iets extra's: Eén van de reisleiders is Wim Dijkstra, de enthousiaste vaste organist van de Grote Kerk van Monnickendam. Hij weet veel van orgels, orgelmuziek, kan daar zeer onderhoudend over vertellen en zal tijdens de reis ook enkele orgels bespelen, speciaal voor de groep. Het wordt daarmee een reis met tal van muzikale, cultuurhistorische en kerkhistorische accenten.

Voor elk wat wils: wie gewoon een weekje op vakantie wil, op eigen houtje een stad wil verkennen of wil kennismaken met de lokale cafés, kan ook volop aan zijn of haar trekken komen!

Op deze reis bezoeken we in elk geval de beroemde Noord Duitse steden Bremen en Hamburg en enkele kleinere steden en dorpen in Noord-Duitsland.

De reisperiode is maandag 14 september tot en met zaterdag 19 september 2020; de reisleiding bestaat uit Wim Dijkstra, Henny van Geemen en ds. Martien Pettinga.

Een uitgewerkt programma is er nog niet, ook de reissom is nog niet bekend. Als u zich opgeeft is dat onder voorbehoud; u zit nergens aan vast.

Hebt u interesse, geef u dan op bij mevrouw Henny van Geemen, tel. 06-53404907 / 0299-651390 e-mail t.van.geemen1@kpnplanet.nl

Namens de reisleiding,
ds. Martien Pettinga

Liturgie

Zondag 16 februari 2020 de 6^e na Epifanie, zondag *Sexagesima* om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 25 vers 4 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoollied: Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid', couplet 1.

Zingen Lied 313 couplet 1.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 313 couplet 2.

Regels ten leven.

Lied 313 couplet 5.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Evangelielezing: Lukas 8,4-18 (lector).

Halleluja-lied: Lied 826 'O Christus, woord der eeuwigheid', couplet 1 en 2.

Verkondiging: 'Alles of niks'.

Lied 969 'In Christus is noch west noch oost', couplet 1 t/m 4.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Lied 488 'Heer ik kom tot U', couplet 1 en 2 (Opwekking).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 146a vers 1, 2 en 4.

Zegen met gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

VakantieBijbelWeek 2020

Afgelopen zaterdag zijn Gerdien Kaars, Wolmet Uithuisje en Jannie de Groot naar de introductiedag voor de VakantieBijbelWeek in Barneveld geweest. Van hen hoorde ik enthousiaste verhalen over het nieuwe thema dat door de HGJB werd gepresenteerd. Dat belooft wat! Mooi dat de voorbereidingen voor de VBW deze zomer tot nu toe worden opgepakt.

Op de gemeenteavond van 3 februari jongstleden werd de suggestie gedaan om een taakomschrijving in het kerkblad te publiceren. We voegen de daad bij het woord. Kees Kersbergen heeft, voordat hij naar Veenendaal vertrok, zijn werkzaamheden op een rij gezet. In deze editie van het kerkblad kunt u deze omschrijving vinden, met een lichte bewerking van mijn hand.

We zoeken dus iemand die een *coördinerende* en *faciliterende* rol op zijn schouders wil nemen. Er staat een zelfstandig functionerende groep vrijwilligers tot je beschikking. Het zou echt prachtig zijn wanneer iemand het leuk zou vinden deze taak van Kees Kersbergen over te nemen. Schroom niet om even contact te zoeken met één van de drie hierboven genoemde vrijwilligers om gewoon even door te praten wat nu precies van je wordt verwacht. Vergeet ook de website van de HGJB niet te bezoeken: www.hgjb.nl/vakantie-bijbel-werk/

Preekrooster 2020

Wie goed het rooster met kerkdiensten op de website van onze gemeente heeft bekeken, kan zien dat er bij de eredienst op tweede kerstdag nog een vraagteken staat. Dit komt omdat deze tweede feestdag op zaterdag valt. We hebben als kerkenraad onlangs besloten deze ene kerkdienst te laten vervallen omdat drie dagen kerk naar ons idee iets teveel van het goede is. Uit vervallen van deze kerkdienst zou een mooie gelegenheid zijn om in plaats daarvan tijd te besteden aan gezin, familie, of om iemand die de feestdagen in eenzaamheid doorbrengt blij te maken met een bezoek.

Groet

De komende week is het voorjaarsvakantie. Veel jongelui zijn vrij van school en genieten van welverdiende rust. Het is jullie, samen met jullie ouders, van harte gegund. In de pastorie proberen we er ook en graantje van mee te pikken. Rest mij iedereen hartelijk te groeten, mede namens ons drieën.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 0299 203076

Taakomschrijving coördinator VakantieBijbelWeek

Protestantse Gemeente Marken

Auteur: dhr. K. Kersbergen en drs. H.Z. Klink

Datum: 6 februari 2020

Gewijzigd: 10 februari 2020

Toelichting op de taak van de coördinator

De coördinator zorgt voor de organisatie van de VakantieBijbelWeek (VBW). Dit houdt in:

1. Het organiseren en het leiden van vergaderingen met vrijwilligers;
2. De werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers coördineren en afstemmen (faciliterend van aard);
3. Zorgen voor publicatie over de VBW in kerkblad en (sociale)media;
4. Ervoor zorgen dat de kosten bij de penningmeester van het jeugdwerk worden gedeclareerd;
5. Overleggen met de (dienstdoende) dominee over invulling van de startdienst op zondag;
6. Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt zijn voor de hele organisatie van de VBW.

Enkele opmerkingen die hierbij van belang zijn: Voor de VBW volgen wij een 'standaard' programma dat bekend is bij de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een grote mate van zelfstandigheid en dat werkt goed.

Werkzaamheden per maand

Oktober en november: Tijdig reserveren van de gebouwen voor de duur van de VBW die gehouden wordt in de laatste week van de zomervakantie.

December: Op de introductiedag in januari/februari wordt het nieuwe thema bekendgemaakt. Deze informatie wordt op de website van de HGJB gepubliceerd. Vrijwilligers over deze datum informeren en vragen wie mee wil gaan.

Januari en februari: Samen met een aantal vrijwilligers naar de introductiedag. Deze dag wordt meestal op een zaterdag gepland.

- Aanmelden via de website van de HGJB. Betaling hiervan kort sluiten met de penningmeester van het jeugdwerk.
- Tijdens de introductiedag de 4 mappen aanschaffen en het eventuele meegeefcadeautje voor de kinderen.

Maart en april: Een eerste overleg houden met de vrijwilligers (datum vaststellen, agenda opstellen en rondsturen, ruimte reserveren). In het kerkblad, op Facebook en op Markernieuws de VBW aankondigen en bekend maken wanneer het eerste overleg plaatsvindt.

Mei: Een tweede overleg met de vrijwilligers organiseren (datum, agenda, ruimte). Voor dit overleg:

- Lijst met kinderen van de basisschool opvragen bij Jan Sijmen Roos en daar een presentielijst van maken;
- Een flyer maken die overal kan worden opgehangen;
- Activiteit oudere kinderen van de basisschool uitwerken en meehelpende hiervoor vragen;
- Tieneractiviteit voorbereiden;
- Startdienst voorbereiden met de dominee en de muziek. Denk aan de beamerdienst en kleurboekje voor de kinderen tijdens de dienst. Het kindermoment moet speciale aandacht krijgen;
- De startdienst aankondigen in het kerkblad.

Juni: Het organiseren van het derde en laatste overleg;

- Inkoop alle benodigde materialen;
- Alle drukwerk/kopieerwerk gereed maken en op tijd laten drukken/kopiëren.

Juli: Laatste check of alles geregeld is;

Augustus: Uitvoering van de voorbereide VBW;

- Zaterdagmiddag voor de VBW de kerk inrichten met alle vrijwilligers. Op deze middag de aftrap doen voor de VBW. Gebed om zegen en zingen van een lied;
- Zondag de startdienst;
- Maandag tot woensdag de VBW. Hand- en spandiensten verrichten en het totale overzicht houden;
- Woensdagavond de afsluiting organiseren/leiden en kerk opruimen met alle vrijwilligers;
- Zorgen voor betaling aan de vrijwilligers die iets hebben aangeschaft voor de VBW. De afrekening maken en aan penningmeester overdragen en afrekenen (Er is de mogelijkheid om een voorschot te vragen om de diversen zaken te betalen. Bonnetjes bewaren en bij de afrekening meesturen);

September: Evaluatie en data volgende VBW vaststellen.

Praktische informatie

- Beheerder der gebouwen is Marten van Altena te bereiken via mjva@ziggo.nl;
- Alle kosten voor aanmelden introductiedag, informatiemappen et cetera kunnen gedeclareerd bij de penningmeester voor het jeugdwerk is Klaas Teerhuis.

Collecte “Kerk in actie” voor Werelddiaconaat

Komende zondag 16 februari wordt er gecollecteerd voor het Werelddiaconaat van “Kerk in actie”. Kerk in actie dat zijn wij samen. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Om dat te bereiken steunt Kerk in Actie honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland).

Een van die projecten ligt in de noordelijke provincies van Kameroen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio door onrust in de omliggende landen veel vluchtelingen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. Kerk in Actie ondersteunt, samen met die lokale partners, boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden ze noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw gift aan de collecte van komende zondag.

Meer over dit project is te vinden op www.kerkinactie.nl/kameroen.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Lees eens een boek

In de media wordt het Christendom regelmatig en helaas ook structureel afgeschilderd als: achterhaald, oubollig en zelfs onzinnig. De moderne mens gelooft niet meer in een leven na de dood. In cabaret blijft het populair om de beginselen van het Christendom belachelijk te maken. Bij de beantwoording van quizvragen valt mij op dat zelfs goed ontwikkelde deelnemers wel de moeilijke geschiedenisvragen kunnen beantwoorden, maar geen inhoudelijke kennis hebben van de Bijbel.

De Bijbel lijkt in onze samenleving als leesboek en als lesmateriaal ver naar de achtergrond te zijn gedrukt. Op scholen (en lerarenopleidingen) is er kennelijk maar heel beperkt aandacht voor de Bijbel. Ik zelf heb op de basisschool nog wel Bijbel onderricht gehad. Op de middelbare school was er nauwelijks aandacht meer voor, het was immers geen examenstof.

De Bijbel brengt echter de lezer een levensvisie bij. Als kind bemerkte ik bij mijn moeder dat haar levenswijsheid te maken had met haar Bijbelkennis. Onverwachte gebeurtenissen hadden een heel ander impact op haar dan op mij, maar dat kwam niet alleen doordat ze al zoveel meer had meegemaakt in haar leven. Door die Bijbelkennis kon ze na de eerste schok van het nieuws veel beter relativeren en... ze had een vaste hoop voor de toekomst.

Ik merk nu zelf dat het lezen van Bijbelteksten mij richting geeft in mijn eigen leven. Het levert me niet direct antwoord op de levensvragen, maar het biedt wel een koers waar ik me goed bij voel. De tijden zijn veranderd, maar de dilemma's waarvoor we gesteld worden zijn niet nieuw. Je kunt ze zelfs herkenbaar terugvinden in de Bijbel.

Als ik soms mensen hoor vertellen over de angst voor de toekomst door bijvoorbeeld financiële problemen of klimaatverandering maar ook door ziekte en eenzaamheid, dan denk ik vaak “wat mis je toch veel als je de Wijsheid, die uit de Bijbel spreekt niet kent”. De “rust” die yoga of meditatie je biedt, is altijd maar kort durend. De rust, die het Bijbelse Evangelie je geeft is blijvend.

Daarom roep ik je op: lees er eerst eens een paar weken in voordat je je er een mening over vormt uit louter media aandacht. De Bijbel is overal te koop (ook bij bol.com), is niet duur en bied je veel perspectief bij je levensvragen, een aanrader dus.

Uitleg over de Bijbel kun je ook gratis krijgen vanuit de EO bijbelpodcast “Eerst Dit”. Dit is een app, die je gratis kunt downloaden op je smartphone. Zo kun je dagelijks een Bijbeltekst met uitleg beluisteren, het duurt per keer zeven minuten.



BAZAR

16, 17 en 18 april 2020

Om deze bazar tot een succes te maken hebben wij uw hulp nodig en vragen wij:

- ✓ of u persoonlijk iets wilt maken of schenken;
- ✓ als buurt(vereniging) uw steuntje wilt bijdragen;
- ✓ als bedrijf/onderneming ons wilt ondersteunen.
- ✓ Wilt u ons deze dagen komen helpen d.m.v. loten verkopen (zitters), rommelmarkt-verkoop of andere activiteiten tijdens de bazar, dan kunt u contact opnemen met één van de bazar-commissieleden:

Jongeaap Commandeur	Buurterstraat 14	601894
Jaap Boes	Havenbuurt 27	601535
Trijntje Boes	Noorderwerfstraat 12	601241
Charlotte Schipper	Meester Visserstraat 4	602020
Geertje Schouten	De Pieterlanden 7	603278
Pietertje Visser	Buurterstraat 14	601894
Adrie Visser	IJsselmeerweg 3	601998
Freek Visser	IJsselmeerweg 3	601998
Alice Bogaart	Buurterstraat 7	601360
Agnes Kes	Kets 19	601907

- *Wij zijn op zoek naar MARKERtaartenbaksters die voor ons deze zeer geliefde taarten willen bakken. Ook andere taarten zijn uiteraard van harte welkom, zoals appeltaarten of cake.*
- *Heeft u nog een CADEAUKAART liggen (bijvoorbeeld van de postcodeloterij), ook die kunnen wij gebruiken.*

HERSENCOLLECTE

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar € 966,15 opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het heel mooi dat, ook landelijk, de opbrengst voor deze collecte steeds beter wordt.

Namens de hersenstichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in deze frisse, vrij regenachtige week hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,
Eef Visser

Een jaar alweer voorbij

Het was als gisteren zo nabij

De herinnering aan u die blijft

Toch gaat ons leven door

Een hand, een woord, een gebaar,

doen zo goed

als je iemand verliezen moet

De lege plek, het doet zo'n pijn

Maar in gedachten en in ons hart

zal hij altijd bij ons zijn

Dirk Zeeman Jzn

weduwnaar van G.J. Zeeman-Dimmendaal

17-02-2019 - 17-02-2020

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar hebben gesteund.

Nelina en Will Hendriks

Wilma en Jeroen de Visser

Corjan Zeeman

Mathieu en Christel

Marissa, Rosalie en Annelies



Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen je had de wind niet mee
En als we je dan toch los moeten laten
dan laten we je gaan zoals je was

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald

Jan Uithuisje

27 januari 1960

8 februari 2020

Helga Uithuisje – de Vries

Lianne

Michelle en Markus

Silke 

Jan is thuis, alwaar geen bezoek
Kerkbuurt 74, 1156 BM Marken

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 14 februari om 14.00 uur in de Patmoskerk,
Hoogkamplaan 1 op Marken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats op Marken

Voorafgaand aan de afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de
Patmoskerk vanaf 13.00 uur

Na afloop treffen wij elkaar om herinneringen op te halen in dorpshuis Het Trefpunt,
Kerkbuurt 90 op Marken

Met veel verdriet hebben wij plotseling en veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Jan Uithuisje

Hij had nog zoveel plannen om samen met zijn gezin te ondernemen

Helga, Lianne, Michelle & Markus wij zijn er voor jullie



Maritje
Grietje en Henk

Claudette, Marcel en Mirthe
Barbara

Een onvoltooid leven,
te kort op deze aarde,
maar van onschatbare waarde.

Geheel onverwachts en nog vol plannen is veel te vroeg overleden onze geliefde neef

Jan Uithuisje

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Helga, kinderen en verdere familie.

K. Uithuisje
N. Uithuisje-Zeeman
H. Kaars
T. Kaars-Uithuisje

Marken, 8 februari 2020

Midden in 't leven
 nog zoveel te geven
 Ideeën en plannen te over
 in één keer voorbij
 Voor ons was je een kei

Achter tranen van verdriet
 schuilt een glimlach van herinneringen

Verdrietig en geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze neef,

Jan Uithuisje

Wij wensen Helga, Lianne, Michelle en Markus en verdere familie heel veel kracht en sterkte.

Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden maar weet, dat we in gedachte bij jullie zijn.

Ome Jan van Altena

neven en nichten

"Van het concert des levens, krijgt niemand een program"

Op 5 februari is deze oeroude spreuk voor ons weer heel actueel geworden. Drie dagen waarin we vanuit een diep dal naar euforische hoop stegen. Helaas werd deze hoop op 8 februari weggeslagen.

Lieve ome Jan,

Jij was zoveel meer dan een oom. Jij bracht ons naar de vakanties, jij ging mee op scholenjacht. Jij deed zoveel meer dan dat.

Wat zullen wij jouw wijsheid en relativeringsvermogen gaan missen.

Veel liefs,
 Claudette & Barbara

Jullie verdriet, we kunnen het begrijpen
 Jullie verslagenheid, we voelen het aan
 Wat wij daarom met woorden proberen uit te leggen
 Is dat wij als vrienden rondom jullie staan

De Breihoek is verslagen en in rouw
 Met het verlies van onze buurman en vriend

Jan Uithuisje

Wij wensen Helga en Lianne, Michelle, Markus en naaste familie kracht en sterkte bij de verwerking van dit enorme verlies.

De buren en oud-buren van de Breihoek

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van de man van onze vriendin

Jan Uithuisje

Wij wensen Helga en de kinderen heel veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Jolanda en Jaap
 Lucia en Pieter
 Neeltje Alice en Jacob

*Op de grote vraag waarom
 Wordt het antwoord nooit gegeven
 Bij de vragen over dood en leven
 Is er geen daarom*

Verslagen en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze neef

Jan Uithuisje

Wij wensen Helga, Lianne, Michelle en Markus heel veel sterkte toe.

Pieter en Geertje
 Neeltje en Pieter
 Cornelis en Patricia

Pieter en Inge
 Walter en Conny
 Jelle en Luutje Geertje



Vrijdagavond 21 februari

Het kienen begint om 20.00 uur in de
patmoskerk, vanaf 19.30 uur is de deur open
voor koffie met cake.

De laatste kienavond van dit seizoen is 20 maart.

Daarna is er op vrijdagmiddag 17 april kienen tijdens
de bazar.

BAZAR  PROTESTANTS MARKEN 2020

De BAZAR zal gehouden worden op 16 en 17 april 2020

PROTESTANTS MARKEN

ROMMELMARKT

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020

Protestants Marken heeft zaterdag 15 februari 2020 een rommelmarkt in de Patmoskerk.

De Rommelmarkt is van 10.00 uur tot 15.00 uur, en iedereen is van harte welkom.

Kom en geniet onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers van de mooie spullen die verkocht zullen worden!



Let op! Tijdens de BAZAR op 16 en 17 april 2020 is er ook een rommelmarkt. Voor de rommelmarkt tijdens de bazar kunnen er spullen ingeleverd worden op woensdagavond 15 april.