

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 februari 2020

Kerkdienst zondag 23 februari 2020

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. G.J. van 't Slot	Zeist
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Jan Piet van Altena en Kees Visser	
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis	

De eerste collecte is bestemd voor
A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Hein Pieter Zondervan tel. 601910

De koffie wordt verzorgd door de Kerkrentmeesters

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	23 februari	Exodus 2:11-22	Leven als een prins?
maandag	24 februari	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor twee
dinsdag	25 februari	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
		<i>Aswoensdag</i>	
woensdag	26 februari	Matteüs 6:1-18	Niet voor de bühne
donderdag	27 februari	Matteüs 6:19-34	Denk en geloof niet te klein
vrijdag	28 februari	Matteüs 7:1-12	Inzicht
zaterdag	29 februari	Psalm 51	Schuldbewust en vernieuwingsgezind

Meditatie

Mattheüs 8 : 28 en verder Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen : “Wat hebben we met jou te maken, Zoon van God ? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken ?” Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten hem : “Als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens.” Hij antwoordde hun : “Vooruit.” Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in, en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht, en toen ze in de stad kwamen vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze hem gevonden hadden, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten.

De bovenstaande gebeurtenis nalezende borrelen tal van vragen op :

- Vanwaar de directe angst voor Jezus' verschijnen ? Wisten de demonen al dat Jezus ze zou uitdrijven ?
- Wat bedoelen de demonen met 'nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken' ? Wisten deze demonen al dat hun eindtijd er aan zat te komen ?
- Waarom stormde de hele kudde varkens het meer in ? Je zou eerder verwachten dat de demonen de varkens ergens anders heen zouden sturen. Of was dit toch het directe werk van Jezus ?
- Waarom sloegen de varkenshoeders op de vlucht naar de stad ? De aan hen toevertrouwde varkens waren allemaal vernietigd, dus ze waren in hun taak tekort geschoten. Je zou eerder denken : vluchten..oke, maar dan naar elders, waar ze geen verantwoording hoefden af te leggen voor het sterven van de aan hen toevertrouwde varkens.

Maar de antwoorden op de voornoemde vragen zijn in dit verhaal niet relevant.

Wel relevant is dat de Here Jezus twee mensen redt uit de klauwen van demonen en dat de bevolking uit de stad daar weinig tot geen aandacht voor had. Ze waren hun handel, de varkens, kwijt en dat deed pijn in de portemonnee. We lezen niet dat ze de Here Jezus om financiële compensatie verzochten. Het was natuurlijk ook niet aantoonbaar dat Jezus de varkens het meer ingedreven had. Maar ze wilden geen risico lopen op verdere economisch onheil en de Here Jezus werd 'dringend' verzocht weg te gaan. En dat 'dringend' zal vast wel onder dreiging verzocht zijn. Kom niet aan onze centen, want dan ga je te ver....! De hele stad liep er voor uit, dus de gebeurtenis had blijkbaar grote nadelige gevolgen voor de economie van de stad. Het geluk van de twee geredde mensen bleek niet in verhouding te staan tot het verlies aan inkomsten. En dat typeert ons mensen. Want ook in onze dagen is het niet veel anders. Wonderen zijn prachtig, maar als het veel geld gaat kosten

Want we hebben nu eenmaal onze verplichtingen, 'vaste lasten', 'oude dag' reserveringen, enz. Onbaatzuchtig alles delen met anderen is bijna onmogelijk, zonder zelf 'op straat' te belanden. En 'alles in handen van de Here geven' dat past niet in onze volksaard, waarin we gewend zijn onze financiële toekomst te plannen. Gemiddeld genomen hebben we het goed in Nederland, maar kom niet zonder geld te zitten, want dan ben je de pineut. Net als in de dagen van de Here Jezus. Wat zijn wij mensen toch verslaafd geraakt aan de mammon en wat hebben wij in al die eeuwen na de lessen van de Here Jezus toch weinig bijgeleerd. De overheden zijn zo ingericht, dat er geen ruimte is voor 'al je bezittingen delen met anderen'. Dan zal er opnieuw belasting over betaald moeten worden. En vergunningen moeten worden aangevraagd...

En zo verzoeken ook wij de Here Jezus beleefd doch dringend om onze stad te verlaten en naar elders te vertrekken. Net als toen....want het kost nog steeds teveel.

Voorbede

1. Bescherm het gezin van onze predikant dominee Klink. Wilt U ook zijn bij dominee Dekker en zijn kinderen. Dat zij niet moe worden Uw Naam groot te maken.
2. Vernieuw ons denken zo, dat wij Uw hemel en aarde tot bloei brengen. Recht doen aan heel Uw schepping.
3. Maak ons bewust dat een lied over Uw grootheid ons wapent tegen de boze.
4. Leer ons hoe wij liefdevol elkaar met de waarheid kunnen ontmoeten. Zo, dat de grote leugenaar in de wereld geen vat op ons krijgt.
5. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
6. Wees met de catechisanten, dat ze getrouwe voorbidders mogen zijn.
7. Help hen die in de put zitten omdat ze iemand verloren hebben die hen zo lief was. Geen hen kracht, vernieuw hun leven.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 16 februari 2020

De eerste collecte bestemd voor K.I.A. Werelddiaconaat € 171,80

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 172,65

Financieel Overzicht Kerkblad 2019**Kasboek**

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2019	€ 152,50	Bezorging drukwerk derde	€ 1.112,50
Advertenties	€ 1.633,50	Bankstorting	€ 2.700,00
Abonnementen	€ 2.100,00	Eindsaldo 31-12-2019	€ 133,50
Drukwerk derde	€ 60,00		
	<u>€ 3.946,00</u>		<u>€ 3.946,00</u>

Regiobank, betaalrekening NL40RBRB0850026997

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgaven</u>	
Beginsaldo 01-01-2019	€ 2.106,84	Papier-inkt-masters-nieten	€ 2.195,13
Abonnementen	€ 3.625,00	Voorbladen	€ 2.268,75
Advertenties	€ 15,00	Onderhoudscontract	€ 716,93
Drukwerk voor derde	€ 3.848,80	Bankkosten	€ 122,78
Kas storting	€ 2.700,00	Porto kosten	€ 340,00
Van Reserverings rek.	€ 4.000,00	Nieuwe machine	€ 2.500,01
		Diverse onkosten	€ 354,15
		Overboeking naar de kerk	€ 5.000,00
		Eindsaldo 31-12-2019	€ 2.797,89
	<u>€ 16.295,64</u>		<u>€ 16.295,64</u>

Regiobank, reserveringsrekening NL67RBRB8804137673

<u>Ontvangsten</u>		<u>Uitgave</u>	
Beginsaldo 01-01-2019	€ 10.134,52	Naar betaalrekening	€ 4.000,00
Rente	€ 5,04	Eindsaldo 31-12-2019	€ 6.139,56
	<u>€ 10.139,56</u>		<u>€ 10.139,56</u>

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Collecte ASKV/Steunpunt Vluchtelingen

Komende zondag 23 februari is de collecte van de diaconie bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen". Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak niet gezond. Na enige tijd te hebben rondgezworven komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden in de kwetsbare positie van rondzwerven namelijk vaak door criminelen ingepalmd en opgepakt en komen in de prostitutie terecht. Dat geldt ook voor oudere meisjes.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen op 3 terreinen: juridische hulp, huisvesting en politieke lobby. In de praktijk betekent dat o.a. hulp bij de voorziening van eten, een bed om in te slapen, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc.

Ook organiseren zij dagactiviteiten, leerwerkplekken en cursussen waarmee vluchtelingen kunnen werken aan een realistische toekomst. Deelnemers bekwamen zich bv. in het meubel maken, kappen, webdesign, kleding maken, fietsen repareren en veel meer.

De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u om wat voor reden dan ook de collecte missen, dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken onder vermelding van "ASKV/Vluchtelingen".

Wilt u meer over het ASKV weten, kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Eef Visser

Terug naar Marken, na 49 jaar

Weet u nog wat u op 18 juli 1971 deed of waar u was? Misschien wel wat te lang geleden om u dat nog te herinneren of misschien was u nog niet eens op deze wereld! Ik ben het in ieder geval nooit vergeten. Op zondag 18 juli 1971 vervulde ik mijn allereerste preekbeurt en wel in de Patmoskerk te midden van de mannenbroeders ouderlingen en diakenen, ik was 24 jaar.

Als studenten theologie aan de V.U. kregen we na vier voltooide studie jaren een preekconsent. Een medestudent had een afspraak met Marken en besteedde deze aan mij uit en na enige aarzeling heb ik het aanvaard (ik kende toch niemand op Marken en niemand kende mij...). Daar sta je dan, daar ga je dan, zo voelt dat wel de eerste keer. En het werden op die zondag en de zondag erna overigens vier preekbeurten, 's morgens en 's middags, dus ook vier verschillende preken en deze heb ik nog steeds liggen. Het was een positieve ervaring, om nooit te vergeten. Tot het eind van mijn studie heb ik rondgeprekt in 60 verschillende gemeentes, Op 2 maart 1975 ben ik in het ambt bevestigd in Amsterdam-Noord, "onder de rook van Marken". Van 1984 tot 2011 stond ik in Bunnik. Ik ben dankbaar dat ik opnieuw een preekbeurt in uw midden mag vervullen. Ik verheug mij erop.

Ds. Greet van 't Slot, woonachtig te Zeist, tel. 030-6563351

Liturgie Marken, Grote kerk

zondag 23 februari 2020, 7^e zondag van Epifanie : Septuagesima

Intochtslied psalm 24: 1 en 3

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel Mattheüs 5: 38- 48

Glorialied 754: 1 en 3

Gebed om de opening van het Woord

Lied 348: 1

(kinderen gaan naar de nevendienst)

Schriftlezing O.T. Jesaja 59: 19 – 21

Zingen: lied 283

Schriftlezing N.T. Mattheüs 10: 1-8 en 40-42 en 11: 1

Zingen: lied 534

Verkondiging

Zingen lied 362 *(kinderen komen terug uit de nevendienst)*

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Zingen psalm 150 a

Wegzending en zegen, en gezongen Amen (lied 431 c)

Vanuit de pastorie

GemeenteGroeGroep

Vanavond, donderdag 20 februari om 20.00 uur, komt de GemeenteGroeGroep weer bij elkaar. In het Gebouw Hoogh, natuurlijk. Voor de eerste keer na het weekend op de Markeste in Blesdijke. We lezen verder in hoofdstuk 5 uit het boekje. Het gaat over de genezing van een man die vanaf zijn geboorte blind was - Een verhaal apart. Iedereen is van harte welkom!

Postscriptum (meestal afgekort met p.s.): Dit bericht heb ik verzuimd vorige week op te nemen in het Kerkblad. Excuus daarvoor. Hopelijk lukt het alsnog de agenda vrij te maken vanavond. Ook onvoorbereid ben je welkom.

#Follow Me!

Volgende week dinsdagavond, 25 februari om 20.30 uur staat er weer een nieuwe bijeenkomst gepland. Op het programma staat het nadenken over wat het betekent dat de Here God 'onze Vader' is. Zo heeft Jezus ons geleerd God aan te spreken. Als onze Vader in de hemel. Dit zegt namelijk iets over wie God is en wat hij doet.

Tot nu toe zijn jullie allemaal trouw naar #FM! gekomen! Heel goed jongens en meiden! Ik ben blij met jullie betrokkenheid.

Voorbereiding vespers Stille Week

Woensdag 26 februari, met Aswoensdag beginnen de 40 dagen op weg naar Pasen. Sinds eeuwen her wordt op die dag iedereen tijdens het avondgebed getekend met het kruis van Christus op zijn of haar voorhoofd. Het is een kruis van as, afkomstig van de verbrande buxustakjes die iedereen met Pasen kreeg uitgereikt. De as herinnert aan de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van het leven. Maar het wijst ook naar Christus zelf, die uit deze vergankelijkheid is herrezen, daarover triomfeert, en nu leeft aan de rechterhand van onze Vader. Daardoor jaagt kwetsbaarheid en vergankelijkheid ons geen angst meer aan. Christus heeft ze weggedragen, teniet gedaan, voor eens en voorgoed!

In de laatste week voorafgaand aan Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen komen we hier op Marken elke avond bij elkaar in de Grote Kerk. We hanteren de vorm van het avondgebed die officieel 'vespers' heten, afkomstig uit de getijden van het kloosterleven. Donderdag 27 februari om 14.30 uur komen we als liturgiecommissie bij elkaar om deze vespers in de Stille week voor te bereiden. Verdere informatie volgt vanzelf, in Kerkblad en op de website.

Groet

Tenslotte een hartelijke groet van ons allemaal.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 0299 203076

Jan Uithuisje

overleden op 8 februari 2020 in de leeftijd van 60 jaar, en man van Helga de Vries

Die besneeuwde bergtoppen maakten steeds weer indruk op hem als hij in Oostenrijk was. Jan kon er van genieten. Zoals hij ook genieten kon van auto's, motoren en van het varen. Veel van zijn passies dankte Jan aan zijn vader wiens naam hij met liefde droeg. Maar aan dit alles kwam abrupt een eind toen Jan getroffen werd door een hartinfarct en een hartstilstand. Even leek het erop dat hij dit zou overleven maar toen kwam op zaterdag 8 februari het vreselijke bericht. Jan werd maar 60 jaar.

Het leven van Helga, Lianne en Michelle en Markus ziet er vanaf dat moment heel anders uit. Alsof het weer is omgeslagen. In de bergen heb je dat. Bergen zijn onberekenbaar en grillig. Begon je je tocht onder een strakblauwe hemel, even later kunnen de omstandigheden totaal anders zijn geworden, en moet je schuilen om te overleven. Zo zou je het leven kunnen zien. Als een tocht door bergachtig gebied waarin het weer zomaar kan omslaan.

Waar schuil je dan? We zochten beschutting in de woorden van Psalm 91. Want zowat het enigste wat je kunt doen in zulke tijden is, schuilen in deze allerhoogste schuilhut. Dat is niemand minder dan de Here God zelf. In deze psalm wordt het aan het eind zo mooi verwoord, door God zelf: Ik zal bevrijden wie mij liefheeft, beschermen wie met mijn naam vertrouwd. Schuilen in de allerhoogste schuilhut, tegen angst en niet-te-dragen-verdriet, doe je door de Here God lief te hebben en het bij Jezus Christus te zoeken. Betere bescherming kun je je elkaar niet wensen. Het is jullie, en iedereen, van harte gegund!

Ds. H.Z. Klink



Bijbellezer zoekt liefde, licht en vrede

Liefde, licht en vrede zijn in 2019 de meest gebruikte zoekwoorden van bijbellezers op debijbel.nl. De populairste bijbeltekst is, voor het derde jaar op rij, Psalm 23. Het aantal lezers van de blogs op deze site verdrievoudigde. Dat staat in het jaaroverzicht van deze bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap.

'Vrede' stijgt als zoekwoord van de 7e plaats vorig jaar naar de 3e plaats in 2019. De andere verschuivingen in de top 10 van zoekwoorden zijn klein. De meest geraadpleegde bijbeltekst in de Nieuwe Bijbelvertaling is Psalm 23: 'De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets'. In de Bijbel in Gewone Taal is dat Johannes 1: 'In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God en hij was zelf God', en: 'Hij is het licht dat schijnt in het donker.' In de Herziene Statenvertaling en in de app Mijn Bijbel is Romeinen 8 de populairste passage, over onze onlosmakelijke verbondenheid met God door Christus en over het lijden van de schepping.

'Deze uitkomsten van het jaaroverzicht sluiten aan bij ons onderzoek van enkele jaren geleden', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Mensen zoeken in de Bijbel iets positiefs of hopen er antwoorden te vinden op hun vragen. Dus zoeken ze naar liefde, licht en vrede.'

Het aantal bezoekers van debijbel.nl – waar 20 bijbelvertalingen, Bijbel Basics en een schat aan informatie rondom de Bijbel te vinden zijn – steeg in 2019 van 850.000 naar ruim 1 miljoen.

Blogs in trek

Sinds afgelopen voorjaar laat het NBG vaker, actueler en diverser bloggen op debijbel.nl, door schrijvers uit de breedte van bijbellezend Nederland. Dit zorgde voor meer dan drie keer zoveel lezers: van 80.000 vorig jaar naar 269.000 nu. De meest gelezen blog was 'De kracht van humor in Johannes 8'. Ook blogs over het getal zeven, over bezorgdheid en over de Bijbel als 'gevaarlijk' boek (dat misbruikt kan worden) scoorden hoog. 'Hieruit blijkt dat de mensen de blogs weten te vinden en dat ze de diversiteit en de verrassing in de blogs waarderen. Dat beleid zullen we voortzetten', aldus Rieuwerd Buitenwerf.

Mijn Bijbel en Bijbel Basics

In totaal werd de Bijbel 10,7 miljoen keer digitaal geopend, een stijging met 30% ten opzichte van 2018. Dat gebeurt steeds vaker via *Mijn Bijbel*, de NBG-app die gekoppeld is aan debijbel.nl. Met 60.000 nieuwe gebruikers komt het totaal aantal daarvan op 140.000. De app biedt de Bijbel in zeven vertalingen en in audio, en werd uitgebreid met leesplannen, nieuws en blogs. Bijbel Basics, de kindemevendienstmethode die via debijbel.nl beschikbaar is, groeide ook in 2019 sterk. Het aantal accounts steeg van 7.500 naar 13.000.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur

Link: www.debijbel.nl



Herdenkingsbijeenkomsten

In het Dijklander Ziekenhuis worden op **zaterdag 14 maart 2020** herdenkingsbijeenkomsten gehouden op de locaties Purmerend en Hoorn voor nabestaanden van mensen die in 2019 in het ziekenhuis zijn overleden.

In deze bijeenkomsten wordt speciaal stilgestaan bij hen die zijn overleden. Hun naam wordt genoemd en er wordt geluisterd naar muziek, een verhaal en het perspectief van een zorgverlener. Centraal staan de bloemen die de aanwezigen meenemen. Zij symboliseren het unieke van degene die is overleden.

Een deelnemer van vorig jaar schreef na de bijeenkomst: *"Het heeft ons goed gedaan om bij de herdenkingsbijeenkomst aanwezig geweest te zijn. Het was de eerste keer dat we weer in het ziekenhuis waren en dat is dan toch weer vreemd. Het maakte diepe indruk."*

De herdenkingsbijeenkomsten worden gehouden op zaterdag 14 maart 2020.

Op **locatie Hoorn** zijn er drie bijeenkomsten: **10.30 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.**

Op **locatie Purmerend** is er één bijeenkomst om **10.30 uur.**

We proberen nabestaanden zoveel mogelijk persoonlijk uit te nodigen. Mocht u die uitnodiging niet ontvangen hebben, dan kunt u zich aanmelden via onze website:

www.dijklander.nl/herdenkingsbijeenkomst

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A., V., L.	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB
Molentocht		Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
De Die		Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zuidland		Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

“Van het concert des levens, krijgt niemand een program”

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze schoonzuster en tante

Hilda Zeeman – van 't Boveneind

28 januari 1965

17 februari 2020

Wij wensen Jan, Amanda en Pieter - Kian & Yara, Chantal en Jasper heel van sterkte en kracht om die verlies te dragen.

Klaas

Neeltje

Lutje en Ton

Geertje en Pieter

neven en nichten

*Als een vlinder vrij in de lucht
verrast tijdens haar laatste vlucht.
Genietend van het leven
is haar niet meer tijd gegeven.*

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van de echtgenote van

onze neef Jan Zeeman

Hilda Zeeman – Van 't Boveneind

*28 januari 1965 - †17 februari 2020

Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen en verdere familie heel veel kracht toe om dit verlies te dragen.

Peet Grietje
Peet Lutje

Maria & Jan
Klaas & Ineke
Cees & Mabel
Muus & Jeanne
Ariaan & Brigitte
Loes & Roberto

Maritje & Pieter
Lutje & Jan
Geertje & Hein
Jan & Pietertje
Neeltje & Jan Pieter
Klaas & Grietje

Lutje & Pieter Cornelis
Lutje Geertje & Jelle
Cornelis Pieter & Tiny
Klaas & Hetty
Thérèse & Hessel
Sabine & Stefan

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars en mw.J.Kaars Zeeman

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 322: mw. T.Schipper-Visser

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw. L.Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr. K.P.Schipper

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Afd. Havendijkje Kamer 108 : hr. J.Zondervan

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148 : mw. L Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars



Vrijdagavond 21 februari

Het kienen begint om 20.00 uur in de patmoskerk, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

De laatste kienavond van dit seizoen is **20 maart**.

Vrijdagmiddag **17 april** is er kienen vanaf **15.30** tijdens de bazar in het Trefpunt

BAZAR PROTESTANTS MARKEN 2020

Donderdag 16 april van 14:30 tot 17:30 - 19:30 tot 22:00 uur

Vrijdag 17 april van 14:30 tot 23:00 uur

Zaterdag 18 april is de uitloting vanaf 14:30 in de Patmoskerk, tijdens de uitloting zal het rad gewoon draaien.