

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 11

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 maart 2020

Kerkdienst voor: zondag 15 maart 2020

Patmoskerk

10.00 uur	3 ^e zondag van de 40 dagen tijd Ds. H.Z. Klink
Organist	Pieter Kaars
Koster(s)	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Schoolied	Lied 558
Schoolied lezen	Eline Gerritsen
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Gretha Korstman

De eerste collecte is bestemd voor
De Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor
De Kerk

Kerktaxi: Gerrit Verkade, tel. 601247

De koffie wordt verzorgd door de ouderlingen

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	15 maart	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
Maandag	16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
Dinsdag	17 maart	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan
Woensdag	18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
Donderdag	19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
Vrijdag	20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
Zaterdag	21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieter

Op retraite

“Het gebeurde ongeveer acht dagen na deze woorden dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus meenam en de berg opklom om te bidden” Lukas 9 vers 28

Op retraite gaan staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Je zoekt de stilte van een klooster op, om je daar af te zonderen zodat je ruimte ontvangt om jezelf geestelijk te oefenen. Er zijn mensen die dit doen omdat ze zich willen voorbereiden op een nieuwe taak of roeping. Geen slecht idee. We hebben mensen nodig die iets te zeggen hebben dat ons dichter bij de waarheid brengt. Mensen met geestdrift en enthousiasme. De christelijke gemeente gaat regelmatig op retraite. In elk kerkelijk jaar bronnen we ons aan Jezus Christus. Hoe hij onder ons op aarde leefde, wat hij deed en ook hoe hij de dingen deed.

Jezus ging ook op retraite. Hij zonderde zich af door op de berg te klimmen. Dat deed hij wel vaker. Als de aandacht van de mensen hem teveel werd, of wanneer er gebeurtenissen plaatsvonden die hem bezig hielden. Dan zocht hij de stilte op om met zijn Vader te praten. Geen slecht voorbeeld! Al die momenten waren slechts een opmaat naar wat nu te gebeuren staat. Het hoge woord is er bij Jezus uit; de eerste aankondiging van zijn sterven en verrijzenis. Voor zo een roeping kun je wel wat aanmoediging en bemoediging gebruiken. Zo ook Christus. Maar hoe dat dan gaat! Acht dagen nadat het hoge woord eruit is klimt Jezus de berg op. De achtste dag is in de traditie van de bijbel en de kerk het getal dat verwijst naar de eeuwige sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. Dat Jezus op deze dag de berg opgaat zegt alles over deze retraite.

Een heel bijzonder moment van afzondering en geestelijke oefening is het. De heerlijkheid van God daalt op hem neer als een wolk. Het herinnert hem, en ons, aan de glorie van God die in de Schrift over tabernakel en tempel kwam bij hun inwijding. Ook Mozes en Elia verschijnen ten tonele. Ze spreken over zijn ‘opgaan’ naar Jeruzalem dat hij zal gaan voltooiën. Dat roept de wereld op van Abraham die zijn enige zoon opbrengt om aan God terug te geven op de berg. Nu is Jezus het lam dat God als offergave heeft voorzien. In deze retraite licht in korte tijd even de vervulling van heel de Schrift. Dat moet voor Jezus een enorme bemoediging zijn geweest. Zijn Vader wilde erdoor laten merken dat hij op de goede weg zat. Daarom ook die stem uit de hemel: Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem! Een betere retraite kun je je niet wensen.

Ook deze veertig dagen op weg naar Pasen zijn een soort retraite. Vooral in de Stille week, wanneer ons afzonderen in de stilte van de Grote Kerk om bijbel te lezen, te zingen, te bidden, en stil te zijn. Wellicht gaat voor ons dan ook de hemel een beetje open, zodat even oplicht dat Jezus echt de beloofde redder van de wereld is die ons weer met God verbindt en eeuwig Leven schenkt. Dan komt het met ons enthousiasme en onze roeping in deze wereld wel goed.

Ds. H.Z. Klink

Voorbede

1. Help hen die in de put zitten omdat ze iemand verloren hebben die hen zo lief was.
Geef hen kracht, vernieuw hun leven.
2. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
3. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
4. Heer wil ons helpen op een goede manier om te gaan met de zieken die besmet zijn door het corona-virus. Dat we ondanks besmettingsgevaar voor elkaar zullen klaar staan.
5. Leer ons U kennen als redder. Iemand die het goede voor ons zoekt.
6. Zegen het werk van onze handen. Laat de landerijen weer tot bloei komen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 8 maart 2020

De eerste collecte bestemd voor het Leger des Heils € 212,40

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 182,70

Protestantse Gemeente Marken / College van kerkrentmeesters**Tarieven verhuur kerkelijke gebouwen e.a. voor leden *) van de Protestantse Gemeente Marken****met ingang van 1 januari 2020.**

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Het Gebouw, Kerkbuurt 15 per uur	€ 12,50	€ 12,50	€ 10,-	€ 9,-	€ 8,50	€ 8,-
Hal Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 per uur	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	€ 25,-	€ 50,- (0-3 uur) € 75,- (3-5 uur) € 100,- (>5 uur)
Klok luiden bij begrafenissen	€ 25,-	€ 25,-	€ 7,-	€ 7,-	€ 7,-	€ 7,-
Liturgieën uitvaartdienst	€ 50,-	€ 50,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-	€ 0,-
Koffiedrinken hal Patmoskerk annex gebruik keuken	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-	€ 50,-
Thermoskan met koffie	€ 12,50	€ 12,50	€ 11,-	€ 11,-	€ 11,-	€ 11,-
Thermoskan met thee	€ 10,-	€ 10,-	€ 8,-	€ 8,-	€ 8,-	€ 8,-
Grote Kerk, Kerkbuurt 13 per dagdeel / zonder orgel	€ 150,-	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-
Kerkzaal Patmoskerk per dagdeel / zonder orgel	€ 150,-	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-
Podium Patmoskerk per dagdeel	€ 150,-	€ 150,-	€ 125,-	€ 110,-	€ 105,-	€ 100,-

*) Tarieven voor **niet-leden** van de Protestantse Gemeente Marken en jaarcontracten: op aanvraag verkrijgbaar via miva@ziggo.nl

Liturgie zondag 15 maart 2020

Zondag *Oculi*, de 3^e van de 40 dagen, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Intredepsalm: Psalm 42 vers 1 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Voordracht schoolied: Lied 558 'Jezus om uw lijden groot', couplet 1.

Zingen Lied 558 couplet 1, 2 en 9.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 215 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan', couplet 4 en 5.

Leefregels.

Lied 215 couplet 7.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk', couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 55,1-7 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 43 vers 3.

Lezing uit de brieven: Openbaring 21,1-7 (lector).

Antwoord-psalm: Psalm 43 vers 4.

Evangelielezing: Johannes 4,5-26 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 911 'Rots waaruit het leven welt', couplet 1 en 4.

Verkondiging: 'Je wilt niets anders meer'.

Lied 543 'Gij zijt in glans verschenen', couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven', couplet 1, 3 en 7.

Zegen met gezongen 'amen'.

Vanuit de pastorie

De GemeenteGroeiGroep

Inmiddels zijn we bij de zesde bijeenkomst van dit seizoen aangekomen. Donderdag 19 maart komen we weer bij elkaar. Op het programma staat hoofdstuk 6 uit het boekje van Niels de Jong, *'Jezus beter begrijpen in het licht van Johannes'*. Dit hoofdstuk gaat over de herder en de schapen. Een van de bekende beelden uit het Johannesevangelie. Mooie stof. Iedereen is van harte welkom. Ook al kom je voor het eerst. We beginnen om 20.00 uur in Het Gebouw en we eindigen – zoals altijd – met een drankje en een hapje.

Eredienst en hygiëne

We volgen de berichten over de verspreiding van het Corona-virus allemaal op de voet. Het aantal besmettingen neemt zienderogen toe en daarmee ook het aantal mensen dat er aan overlijdt. Daarom is het goed alles te doen dat de verspreiding van virussen zoveel mogelijk afremt. Afgelopen zondag gaven we elkaar aan het eind van de eredienst een hand maar inmiddels is het advies van het RIVM aangescherpt. Het wordt door hen afgeraden elkaar nog handen te schudden. Natuurlijk zullen we daar de komende tijd gehoor aan geven. Vanaf nu geven wel elkaar na afloop niet meer een hand. Wel kom ik bij de uitgang van de kerk staan om elkaar een goede zondag of een goede week toe te wensen zoals we inmiddels op Marken gewoon zijn. Dus zoveel verandert er niet. Alleen de handdruk ontbreekt.

We hebben overigens wel besloten om de handdruk tussen de ouderling van dienst en de predikant gewoon door te laten gaan, tenzij er bezwaren leven bij de gastvoorganger. Maar dat moge duidelijk zijn.

Wijkavonden met 'Een goed verhaal'

Over twee weken staan de eerste wijkavonden gepland zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige kerkblad. Iedereen uit de wijk is op die avond van harte welkom. Neem gerust vrienden of belangstellende mee want we delen graag goede verhalen uit de Bijbel. Door de Bijbelse verhalen verschaalt ons leven niet maar krijgt het diepte, want ze ons laten nadenken over wat er werkelijk toe doet in dit leven.

Het belooft een serie mooie avonden te worden, georganiseerd zijn door onze enthousiaste ouderlingen. Wees welkom!

Ten slotte

Een hartelijke groet voor iedereen op Marken, mede namens de twee andere pastoriebewoners.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

Omdat kaarten met een religieuze tekst steeds vaker worden tegengehouden bij mensenrechtenactivisten die gevangen zitten in het buitenland, hebben Kerk in Actie en Amnesty International besloten om deze groep uit de paasgroetenactie te halen. Het heeft immers geen zin om kaarten te schrijven die niet meer aankomen. Bij gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland komen ze wel aan, omdat die persoonlijk door een pastor worden bezorgd.

Wij hebben er als diaconie nu voor gekozen om het wegvallende deel van de kaarten nu te sturen naar vervolgte christenen in diverse landen over de wereld, zoals Pakistan, Afghanistan, Bangladesh en landen in West Afrika.

Dat gebeurt via de stichting "3xM" (More Message in the Media). Wereldwijd is in bijna ieder huishouden, hoe arm ook, een televisie en smartphone te vinden. Daarom verspreidt 3xM het evangelie via televisieprogramma's en internetuitzendingen. Door deze programma's brengen ze mensen in contact met het evangelie en laten zien wat het christelijk geloof in het dagelijks leven betekent. Ook ondersteunen zij christenen in landen waar die worden vervolgd. Het unieke aan het werk van 3xM is de samenwerking met lokale partners in de landen waar ze werken. Met die lokale partners kiezen ze belangrijke sociale onderwerpen (bv vrouwen- en kinderhandel, HIV/Aids, zuuraanvallen, verslavingen, huiselijk geweld). Dit soort onderwerpen worden naast het evangelie in de uitzendingen ook besproken.

De kaarten voor 3xM worden via hun medewerkers in de betreffende landen gebracht en via lokale medewerkers bij vervolgte christenen in hun gemeente bezorgd. Alles loopt dus via persoonlijke kanalen, omdat dat de veiligste weg is.

Op zondag 15 maart staat de diaconie met een tafel in de hal, waar u dus zowel kaarten voor gevangenen als voor vervolgte christenen kunt ophalen.

U kunt de kaarten van een korte tekst voorzien (voorbeeldteksten kunt u meekrijgen), ondertekenen met alleen uw naam en daarna opsturen naar hetzij Kerk in Actie, hetzij 3xM.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om de gedetineerden gedacht wordt, hen heel erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Meer informatie kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie en op www.3xm.nl.

We hopen dat velen van u op 15 maart aan de Paasgroetenactie mee zullen doen!

Namens de diaconie,

Eef Visser



Nieuwe Friese bijbelvertaling op komst

Er komt een nieuwe Friese bijbelvertaling. De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân een bijdrage levert. De initiatiefnemer, een interkerkelijke commissie, presenteerde de plannen op 17 januari in Franeker. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn en wordt uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

‘Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Ik heb zelf Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door het uitgefprocen en -risico voor onze rekening te nemen en door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.’

Noodzaak en aanpak

De nieuwe vertaling is een initiatief van de YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst) en moet de opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. ‘Sinds die tijd is het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de bijbelwetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe vertaling wenselijk’, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het YKFE-project.

Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op debijbel.nl, het bijbelplatform van het NBG.

Geef voor gezinsbijbels voor Venezuela

Venezuela verkeert in crisis. De inflatie is torenhoog, voedsel wordt iedere dag duurder en mensen weten niet meer wie ze moeten vertrouwen. In deze uitzichtloze situatie vinden mensen hoop in de Bijbel. De vraag naar bijbels stijgt dan ook, maar deze zijn onbetaalbaar geworden. Help mee en geef met uw gift gezinnen in Venezuela een bijbel.

Onlangs ontving het Nederlands Bijbelgenootschap een noodkreet van de directeur van het Bijbelgenootschap van Venezuela, Javier Chacón. Hij schrijft dat de situatie daar voor veel mensen onhoudbaar is. De economie is ingestort, salarissen worden niet uitbetaald en veel winkels zijn leeg. Uit wanhoop zijn miljoenen mensen het land ontvlucht.

Te midden van deze wanhoop biedt de Bijbel hoop. Het Bijbelgenootschap van Venezuela merkt dan ook dat de vraag naar bijbels toeneemt. Deze zijn echter onbetaalbaar geworden. Daarom voert het NBG actie voor Venezuela.

Met steun van leden en donateurs wil het NBG 20.000 gezinnen een hart onder de riem steken met een gezinsbijbel. Een bijbel die ouders en kinderen samen kunnen lezen. Want juist in deze moeilijke tijd is het óók nodig om een bijbel te hebben.

Help mee om iets van het licht van Christus te laten schijnen in Venezuela. Meedoen kan via de website van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur

*Liefde is eindeloos, puur en oprecht.
Liefde is warmte, liefde is echt.
Liefde is troost vinden dicht bij elkaar.
Liefde is een huwelijk van 60 jaar!*

Onze lieve ouders en bessie en bap,

Sijmon Boneveld en Lobbetje Boes

waren op 10 maart 2020 zestig jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd met jullie diamanten
huwelijk en nog veel geluk met elkaar.

Trijntje en Erik

Jeffrey en Sharona

Brian

Jan en Danielle

Chiel

Sem

Jannetje en John

Emmet

Ciara

Bronagh

Goede Vrijdag dienst Westzijderkerk

Goede Vrijdag 10 april aanstaande verleent het **ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR** een bijdrage aan de **GOEDE VRIJDAG DIENST** in de Westzijderkerk (bullekerk) Westzijde 75 1506 ED in Zaandam.

Het repertoire van het koor bestaat uit liederen over de lijdenstijd, de zeven kruiswoorden op muziek gezet door Roelof Elsinga een zeer indrukwekkend geheel.

De mooie volle klank van het ZIM is al bij velen bekend en zal door het ten gehore brengen van deze bijzondere nummers een extra dimensie geven aan deze avond een reden te meer deze datum vast te leggen in Uw agenda.

Medewerking wordt verleent door:

Ds Pieter v/d Woel	samenzang en meditatie
Hugo van der Meij	muzikale leiding
Frank Emens	bariton
Rens de Winter	piano
Arjan Wouters	orgel

De intree is gratis wel is aan de uitgang van de kerk na afloop van de dienst een collecte ter bestrijding van de kosten.

De deur is open 19.30 uur en de aanvang van de dienst is 20.00uur.

Welkom.



Nieuwsbrief

Maart 2020

Lievé vrienden,



Dit is de eerste nieuwsbrief van een nieuw jaar. Het afgelopen jaar was alles anders en vreemd. Het was alsof ik in een bubbel leefde, in een onwerkelijke plaats en situatie. Ik wist dat ik hier moest zijn, maar een stuk van mijzelf was 'geamputeerd'. Het duurde behoorlijk lang voordat ik het kon vatten en begreep dat ik nooit meer dezelfde zal zijn. Maar ik weet wel dat ik op de juiste plaats ben, en dat er hier nog steeds een taak voor mij ligt. God vergist zich nooit en gaat door met ons ook als wij niet weten hoe. Zoals Corrie ten Boom het verwoordde: "Zijn werk is net een groot borduurwerk. Wij zien de onderkant, een wirwar van draden en knopen, ronduit een warboel. Maar Hij ziet de bovenkant, het uiteindelijke resultaat, waarvan Hij de ontwerper is. En eens zullen wij dat ook zien en dan pas begrijpen."

Dat vreemde, afgelopen jaar heb ik afgesloten met een werkelijk ontspannend bezoek aan Curaçao, waar ik te gast was bij lieve vrienden, Kenneth en Ineke Thijm. Ook mocht ik een kort bezoek brengen aan Lob Makandra in Suriname (<https://lobmakandra.org/>) en genieten van de gastvrijheid van collega zendinge Sila Wong Swie San. Dit was iets waar ik al jaren naar verlangde en ik heb er enorm van genoten. Ik ben erg dankbaar dit te hebben kunnen doen. En natuurlijk heeft deze reis me ook weer het één en ander geleerd en geïnspireerd.

Bezoek

Terug in Bolivia wachtte er al bezoek op me: Egberdien Nobel, die ik al jaren ken en die heel bewogen is over de kinderen die in de mijnen van Potosi werken. Ze heeft er al verschillende bezoeken gebracht, maar zal er nu permanent aan het werk gaan. Elders in deze nieuwsbrief schrijft zij zelf een stukje. Ook kreeg ik nog een verrassingsbezoek van Emmanuelle Laverdura, een jonge vrouw, die we jaren geleden leerden kennen en die Misión Timoteo een bijzonder warm hart toedraagt. 't Was echt fijn om met deze jonge vrouwen, die beiden gedreven worden door de liefde van Jezus, enige tijd door te brengen en ervaringen te delen. Gods goedheid is zo oneindig groot! Na deze visites bleef mijn huisje wel een beetje leeg achter, maar gelukkig is daar dan mijn liefdevolle Boliviaanse familie, de medewerkers, de kinderen, broeders en zusters uit de diverse kerken, die me nooit echt alleen laten en voor voldoende werk en afleiding zorgen.





Nu laat ik even een van deze 'familieleden' aan het woord: Jose Miguel Revollo, de directeur van het kindertehuis Redil. Hij woont met zijn vrouw Janet en hun kinderen Sara en Ezekiel op het terrein. Hij vertelt een anekdote uit het dagelijks leven:

"Na een heerlijk ontspannende dag met familie op het platteland kwamen we omstreeks 23:00 uur thuis op het kindertehuis. We wilden net na een verfrissende douche ons bed induiken, toen één van de tantes kwam, met een kind dat hoge koorts had. Snel hebben we ons weer aangekleed en samen met Janet ging ik naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, ongeveer 5 km van Redil.

Tot ver na middernacht moesten we op onze beurt wachten. Er was dus veel tijd om na te denken. Ik keek naar het kind in mijn armen en op dat moment herinnerde ik me het tweede gebod wat Jezus gaf: Houd van je naaste als van jezelf...Op dat moment realiseerde ik me dat God mijn gezin had laten groeien met meer dan 20 personen. Samen met mijn vrouw werk ik in deze familie en geven we hen wat zij nodig hebben: bescherming, zekerheid en boven alles volledige ouderlijke liefde. Het mooiste van het dienen van God is dat je het niet alleen doet, maar samen met je vrouw en kinderen om zo een nog grotere zegen te kunnen zijn. Laten we eraan denken dat onze Heer Jezus ook naar deze aarde kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Het zieke kind is gelukkig genezen. Lieve vrienden van onze grote Misión Timoteo familie, ik wil jullie bemoedigen om gehoorzaam te zijn aan het eerste gebod: Houdt van de Here uw God en het tweede -bijna gelijk daaraan- Houdt van uw naaste als van uzelf. God zegene u..."

Weer naar school

Inmiddels gaan de kinderen in Santa Cruz weer naar school, hoewel we nog niet genoeg geld hadden om alle benodigde schoolmaterialen te kunnen kopen. Gelukkig hebben we wat extra tijd gekregen omdat we een goede relatie hebben met de directeur van de school. We hopen dat we binnenkort genoeg financiën hebben om alle schoolmaterialen en uniformen te kunnen aanschaffen. Helaas kost christelijk onderwijs hier behoorlijk wat, omdat het privéscholen zijn.



Eitje?

Heel veel dingen gaan gelukkig goed bij Misión Timoteo, maar de financiën blijven ons wel zorgen geven. Waar we dringend behoefte aan hebben is aan een achterban die structureel maandelijks wil steunen. Elke maand is er zo'n 5000,- nodig om het kindertehuis goed te kunnen laten functioneren. Op dit moment kunnen we dat niet elke maand garanderen. Als elke nieuwsbrieflezer 0,33 per dag zou geven (ongeveer de prijs van een biologisch eitje) zouden we een gat in de lucht springen. Afgerond is dat 10,- per maand. Eitje toch?

Doet u mee? Maak uw maandelijks gif over op NL 97 RABO 0351184384.

Kindertehuis Misión Timoteo, Dard.





Schaapjes tellen

Deze week ben ik ook weer eens op de boerderij geweest. Helaas is het de laatste tijd wel moeilijk om daar te komen vanwege de regelmatige en overvloedige regenval. De weg is dan praktisch onbegaanbaar. Maar het is gelukt! Er wordt echt hard gewerkt. Behalve het melk- en vleesvee hebben we nu ook een kleine kudde schapen. Vorig jaar kregen we 11 schapen te leen. Na 3 jaar moeten we datzelfde aantal schapen teruggeven. De kudde is inmiddels aangegroeid tot 26 schapen wat voor ons echt winst is, en ook wat belooft voor de toekomst. Een paar studenten van de Evangelische Universiteit hebben er bovendien hun project van gemaakt, zodat er voor ons eigen personeel weinig werk aan is.

Tot ziens?

Nu nog een belangrijk berichtje: Ik zal met werkverlof zijn in Nederland aan het begin van de zomer. Ik ben erg blij dat onze dochter Miranda me een paar weken zal vergezellen en steunen, want het is best moeilijk om dit voor de eerste keer zonder Dick te doen. Voor spreekbeurten en presentaties ben ik beschikbaar van 7 juni t/m 12 juli. Heel graag zou ik dan velen van u weer ontmoeten en u persoonlijk nog veel meer te kunnen vertellen.

Hartelijke groeten en Gods' zegen namens alle medewerkers van Misión Timoteo.
Therèse

Wilt u Therèse tussen 7 juni en 12 juli 2020 uitnodigen voor een presentatie/sprekbeurt in uw kerk, huiskring, vrouwenvereniging, leesclub of ander gezelschap? Zij komt heel graag opnieuw of voor de eerste keer naar u toe! Om een praktische planning te maken vragen we u zo spoedig mogelijk maar in elk geval voor 15 mei contact op te nemen met Maria Bakker, info@misiontimoteo.nl / 06 204 240 33. Alvast hartelijk dank!

Egberdien schrijft:



Opnieuw wandel ik over het terrein van kinderkuis Timoteo. Mijn gedachten vermenigvuldigen zich.... In 2006 maakte ik hier kennis met Dick en Therèse, nadat ze me van het vliegveld haalden en hun gastvrijheid toonden tijdens mijn eerste weekend in Bolivia. God had me uit het niets geroepen om naar Bolivia te gaan, ik sprak zelfs de taal nog niet. Daarom wilde ik in elk geval een paar Nederlandse christenen kennen in het land. Dus googelde ik op "zendelingen Bolivia" en vond dit bijzondere echtpaar dat dichtbij de plaats werkte waar ik moest zijn. Dick hielp me met de aanschaf van een Boliviaanse telefoon en bracht me bij een shopje waar ik evangelische video's kon kopen voor de verstandelijk beperkte kinderen waar ik mee zou gaan werken. Een week later op een crisismoment, bracht het gebed van Dick en Therèse me de kracht om te volharden op de weg die God hier met me ging. Wat een zegen zijn ze voor mij geweest! En niet alleen voor mij. Opnieuw kijk ik hier in de ogen van kinderen die naast gebrokenheid die hun verleden verraadt, ook rust laten zien, door het besef dat ze hier veilig zijn en een thuis hebben gevonden. Rond de maaltijd hoor ik hoe het Woord van God een centrale plaats inneemt en de kinderen een Koningsmaal biedt voordat ze ook lichamelijk worden gevoed.

Ook "praten met de Koning der koningen" wordt hier hun dagelijkse kost... Wat heeft dit in hun leven een verandering gebracht waarvan de gevolgen niet alleen hier op aarde zichtbaar (zullen) worden...! Tijdens mijn bezoek in 2011 vielen mijn ogen op de sproeiers die de planten bevoelen die op het terrein van Timoteo worden gekweekt. "Dan zult u zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt..." (Jes.58:11) Wat een belofte van onze Heer op het openen van ons hart voor onderdrukten en voor wie gebrek lijdt! Helpt u mee om deze kinderen de meest veilige plek op aarde te blijven bieden aan Jezus voeten?!



Bedankt!

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw financiële bijdragen in 2019. In de zomer hebben we een actie gehouden voor verschillende projecten. Er is door velen op gereageerd met gulde giften. Alle projecten hebben we kunnen verwezenlijken. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen zien hoe de sloten op deuren gerepareerd zijn. Ook zijn er koelkasten en gasfornuizen binnengekomen. Zoveel steun heeft ons allen goed gedaan. Dank zij uw giften kan het werk voor Misión Timoteo doorgaan. Helaas kunnen we niet iedereen persoonlijk bedanken omdat er geen adressen vermeld worden bij de bankgegevens. Mocht u een gift hebben overgemaakt en geen persoonlijke bedankbrief hebben ontvangen, dan is dit daarvan de reden. Maar weet dat we heel erg blij zijn met alle giften, groot of klein! We hopen dat we ook in 2020 op uw steun mogen rekenen. De Stichting Misión Timoteo heeft een ANBI status. Uw giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Wilt u graag een bedankbrief ontvangen die u kunt gebruiken bij uw belastingaangifte, bel of mail dan naar Ria Vergouwe, 0118-614883.
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Colofon

Therese Altena
Capilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556
e-mail: alterna@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591) 33598016

Stichting Misión Timoteo Nederland
KvK Den Haag 20083236, ANBI status
Fiscaal nummer: 815582178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06-204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118-614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Uit sponsorplan:
Wulff en Rafaela Cels-Schut
telefoon: 06-41003034
e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief Irma Waleson
Laurens Stommasweg 30
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06-30212360
e-mail: nieuwsbrief@misiontimoteo.nl

Webmaster: Frans Spool
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kinderenhuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therese prive
NL 96 RABO 0351185178
t.n.v. T.Z.E.I. Altena-van Amstel



Vrijdagavond

20 maart

Dit is de laatste kienavond van dit seizoen.

Het kienen begint om 20.00 uur in de patmoskerk, vanaf 19.30 uur is de deur open voor koffie met cake.

**KIENEN tijdens
de BAZAR**

**Vrijdag 17 april
vanaf 15.30 uur**

**17 april vanaf
19.30 optredens
van de kinderen
van de club**