

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 12

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 maart 2020

Kerkdienst zondag 22 maart 2020

Livestream dienst van uit de Grote Kerk

4^o zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Drs. P. M. van Dam	Houten
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Hein Zeeman en Jan Blijleven	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
maandag	23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
dinsdag	24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overall kikkers
woensdag	25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
donderdag	26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag

Voorbede

1. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
2. Heer wil ons helpen op een goede manier om te gaan met de zieken die besmet zijn door het corona-virus. Dat we ondanks besmettingsgevaar voor elkaar zullen klaar staan.
3. Leer ons U kennen als redder. Iemand die het goede voor ons zoekt.
4. Zegen het werk van onze handen. Laat de landerijen weer tot bloei komen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
6. Maak ons gehoorzaam aan Uw woord.
7. Heer kom ons ongeloof te hulp.

Ria Kaars

Wat zou Hij zeggen

Als Jezus door de straat zou lopen
 klopte aan, deed ik dan open?
 Wat zou ik doen kwam ik Hem tegen,
 zou ik Hem groeten wat verlegen
 of draaide ik m'n hoofd opzij
 liep ik Hem stilletjes voorbij?

Die vragen spelen in m'n hoofd
 want ik heb Hem zo veel beloofd
 maar zo veel ook niet gedaan
 wat zou ik doen zou Hij voor mij staan.
 Durf ik Hem wel aan te kijken
 of zou ik Zijn blik ontwijken?

Zou ik zeggen: Heer vergeef het mij
 ontrouw was steeds aan m'n zij.
 Ik zou vrezen, sloeg de ogen neer
 zeggen ik ben U onwaardig Heer.
 Het is mijn grote zwakheid
 die mij van Uw weg afleid.

Wat zou Hij zeggen als Hij mij ziet?
 Zegt Hij: wie ben jij? Ik ken jou niet.
 Verlossend is Zijn Woord: Vrees niet mijn kind,
 Ik zal je zoeken tot Ik je vind
 want als een Herder zal het Mij behagen
 Mijn zwakke schaapjes thuis te dragen.

Luutje Dorland -Commandeur

Opbrengst collecte

Woensdag 11 maart 2020

Bidstond voor Gewas en Arbeid

Collecte bestemd voor de Diaconie € 173,50

Vanuit de pastorie

Waar het coronavirus ons aan herinnert

Vorige week schreef ik nog over hygiëne en het achterwege laten van de handdruk na afloop van de kerkdienst. Vandaag ziet de wereld er heel anders uit en hebben we ingrijpende maatregelen moeten nemen. De kerkdiensten zenden we uit via YouTube zonder dat jullie daarbij aanwezig zijn. Inmiddels komt de samenleving meer en meer tot stilstand. Zo kan een vrij onbekend virus ons hele leven ontregelen. Het laat zien dat wij mensen broos en kwetsbaar zijn ook al denken we soms heel wat te kunnen. Ons leven is niet zo maakbaar als wij vaak denken. Laten we ons door die ideeën soms niet teveel beïnvloeden?

Je ziet dat in snel tempo allerlei geplande activiteiten en bijeenkomsten worden geannuleerd. Zo ook in de kerk. Dat betekent meer rust en ruimte in ons wekelijkse programma. Een goede gelegenheid om ook echt stil te worden en wat te lezen. Je zou in deze weken onderweg naar Pasen opnieuw het evangelie – bijvoorbeeld dat van Markus – kunnen lezen. Dan verlies je niet alleen maar word je een rijker mens.

Live-uitzending kerkdiensten en vespers

Het besluit dat we als moderamen vrijdagochtend namen was ingrijpend. Voorlopig geen kerkdiensten meer. Toch zat mij dat niet lekker. Dit raakt de christelijke gemeente tot in het hart. Het kan toch niet zo zijn dat een virus de verkondiging van het evangelie onmogelijk maakt. Daarom hebben we zondag een eerste poging gewaagd de kerkdienst door te laten gaan via internet. Het ging niet vlekkeloos maar inmiddels hebben uitgebreid getest. We hebben er alle vertrouwen in dat het zondag goed komt. Op onze website en het kanaal op YouTube kan je alles vinden wat je nodig hebt om zondag mee te vieren.

Afgelopen zondag verlengde de overheid de termijn waarbinnen de maatregelen gelden. Het betekent dat we de kerkdienst op Palmzondag via de KerkTV moeten uitzenden. De nieuwe maatregelen raken inmiddels ook de vespersdiensten in de Stille week. We gaan er vanuit dat we de komende weken gebruik zullen blijven maken van de digitale middelen. Dus ook de kerkdiensten in vorm van een vesper op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zullen via een live-uitzending mee te vieren zijn – vermoeden wij. Helaas kunnen we daardoor op Witte Donderdag geen heilig Avondmaal vieren.

Kerkelijke activiteiten die stilgelegd

De leiding van de clubs en zondagschool besloten niet meer bij elkaar te komen. Ook vinden de ouderlingen het beter om de inmiddels aangekondigde wijkavonden door te schuiven naar de tweede helft van dit jaar. De geplande laatste bijeenkomst van de GemeeteGroeiGroep laten we voorbij gaan. We komen nog bij jullie terug voor een mooie afsluiter van dit seizoen. Vooralsnog laten we de jeugddienst op zondag 19 april wel doorgaan. Maar ook dat kan veranderen.

Follow Me!

De geplande bijeenkomst voor #FM! hebben we geannuleerd aangezien ook de scholen gesloten zijn. In mijn schema staat de eerst volgende bijeenkomst gepland op dinsdag 14 april 2020. We bekijken de situatie tegen die tijd weer. Houd in elk geval deze datum vrij in je agenda.

Pastorale bezoeken

Het advies van het RIVM heeft ook gevolgen voor de pastorale bezoeken in de gemeente. Het is beter om hier ook de sociale contacten zoveel mogelijk in te perken. Zeker als het kwetbare mensen en ouderen betreft. De ouderlingen leggen dus geen bezoeken af tenzij de situatie daar uitdrukkelijk om vraagt. Zelf heb ik alle geplande afspraken heb ik doorgeschoven tot na Pasen en Pinksteren. Deze maatregel betekent niet dat jullie mij niet kunnen bellen in crisissituaties. Zolang ik zelf gezond ben kunnen jullie een beroep op mij doen! Mocht iemand van ons besmet raken en – de Here God verhoede het – in een levensbedreigende situatie terechtkomen, dan zullen we moeten bekijken op welke manier ik er voor jullie kan zijn.

Grote Kerk open met aansluitend Avondgebed

Vreemde tijden zijn het. We worden eraan herinnert dat we broze mensen zijn. Ons bestaan is kwetsbaar. Onwillekeurig denken we aan iedereen van wie we zielsveel houden, en voor wie besmetting een groot risico betekent. We denken aan onze bessies en bappes, die nog thuis wonen of in een verzorgingstehuis verblijven. Bezoeken kunnen we ze niet of we durven het niet aan.

We zoeken in deze tijden naar houvast, naar hoop te midden van onzekerheid en zorgen. Waar kun je dat beter zoeken dan op de plek waar iets van de Here God te vinden valt? Daarom stellen we vanaf volgende week de Grote Kerk op Monnikenwerf open voor iedereen die verlangt naar een moment van stilte waarin gebeden of zelfs gezongen. De Grote Kerk is de plaats waar sinds eeuwen mensen verder hebben gekeken dan de dingen die om hen heen gebeurden. Mensen sloegen er hun open op naar de hemel. Dat willen we juist ook nu in deze uitzonderlijke tijd doen. De komende weken is elke *woensdagavond* vanaf 19.30 uur de kerk open. Je kunt stil worden, gebedsintenties opschrijven, en ik zal aanwezig zijn voor een eventueel gesprek. Om *20.30 uur* sluiten we af met een *Avondgebed* waarin we Bijbellezen, zingen en bidden voor de wereld, voor anderen en voor elkaar. Uiteraard nemen we de voorschriften rond sociale afstand en groepsgroten van het RIVM in acht.

Ten slotte

Denk in deze tijden aan de woorden van Christus: *'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld'*. Wees dus niet bang! Een hartelijke groet van ons drieën.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286

Marken

22 maart 4^e zondag in de lijdenstijd
Liturgische kleur Roze

Zondag Laetare

Verheugje

Aanvangslied 122: 1
Welkom en mededelingen

Stil gebed en Votum en Groet
Zingen Lied 122: 2, 3

Inleiding bij de vierde zondag van de 40-dagentijd.
kyriegebed
Beantwoording met lied 91a: 1 allen, 2 voorganger, 3 allen

Gebed bij opening van de schrift
lezingen

OT Exodus 20: 1 – 17

Lied 119a

NT Johannes 2: 13 – 22

Lied 187

Uitleg en verkondiging
Muzikaal moment met lied 1001 (daarmee eindig ik de preek)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 3.....
Slotlied 425

Zegen

besloten met

G.: AMEN



ZOMERZANGAVONDEN

Deze weken hebben we even iets anders aan ons hoofd, de zorgen om het coronavirus houden de gemoederen wel bezig maar toch gaan er wel andere dingen gewoon door, zoals de voorbereidingen van de Zomerzang-avonden.

Het afgelopen jaar waren er geen Zomerzangavonden en dit werd toch wel gemist!

Het is een mooie gewoonte, zomaar op een mooie zomeravond met elkaar te zingen.

Daarom willen we u vragen om liederen op te geven...

Want er zijn zoveel mooie liederen om te zingen, zo hebben we allemaal wel een lied dat ons iets zegt, dat ons iets doet, dat ons doet denken aan iets moois of misschien wel iets verdrietigs...

Om daar eens bij stil te staan willen we u vragen om een lied te noemen maar niet zomaar een lied want wellicht heeft u ook een lied op uw hart dat iets speciaals voor u betekent, waar u ontroerd van wordt of juist blij of dankbaar!

En als u zo'n een lied opgeeft zou u daar ook iets over willen zeggen of iets over gezegd willen hebben, waarom juist dit lied en wat het voor u betekent?

Dat kan, het lijkt ons mooi om door deze liederen ook een soort getuigenis te laten horen.

Misschien overvallen we u hiermee maar misschien denkt u ook wel: ja, dat lied betekent veel voor me omdat...

Als u het liever niet zelf wilt vertellen dan kunt u dat ook aangeven, dan wordt het verteld zoals u dat wilt en zonder namen te noemen.

Natuurlijk kunt u ook gewoon een lied noemen zonder speciale reden of verhaal, dat kan altijd!

We willen van de meest gekozen en geliefde liederen een soort Top 10 maken.

Laat het ons weten, u kunt het middels een briefje doorgeven aan:

Trijn Boes Noorderwerfstraat 12

Anneke Commandeur Buurterstraat 41

Christina Pereboom Buurterstraat 46

Een mailtje sturen kan ook, naar: pieterenchristina@ziggo.nl

Zodra de kerken weer open gaan mag u ook, als u dat beter uitkomt, een briefje gooien in de Zendingkisten die in beide kerken staan.

U kunt uw liedkeuze en eventuele verhaal hierbij inleveren tot 24 april 2020!

De data van de geplande Zomerzangavonden zijn:

8 juli 2020

5 augustus 2020

2 september 2020

We danken u alvast dank voor uw medewerking en inbreng en wachten af,

Commissie Zomerzangavond

Dankbetuiging

Op 21 juni aanstaande is het 6 jaar geleden dat mijn Loppie een vreselijk ongeluk kreeg.

Waardoor mijn wereld ineen stortte.

Loppie viel van de trap, waardoor ze een schedelbasisfractuur opliep.

Door het inbrengen van een luchtpijpje in haar keelholte werd het klepje in het strottenhoofd beschadigd, zodat het niet meer goed functioneerde.

Het slikken ging moeilijk en haar drinken moest verdikt worden.

Als dat niet gebeurde liep het vocht in de longen, waardoor Loppie dan binnen 2 uur een longontsteking kreeg.

Dagelijks zijn we naar Purmerend geweest om te helpen met voeden en drinken geven. Hierdoor hebben we veel leed kunnen voorkomen, maar helaas niet alles.

Haar leven is meerdere malen door het oog van de naald gegaan.

In oktober 2014 waren we blij dat er voor Loppie plek was in het verpleeghuis Lindendael in Hoorn. Ze wordt daar goed verzorgd en op handen gedragen door het personeel en vrijwilligers.

Daar hebben ze wonderen verricht.

Nu kan Loppie weer gewoon met iedereen praten en zelfstandig eten.

Helaas heeft ze de kracht niet gevonden om te lopen en zit ze in een rolstoel.

Maar ondanks alles heeft Loppie het naar haar zin.

Loppie heeft een nieuwe hobby gevonden en gaat elke week schilderen.

Ze heeft al verschillende schilderijtjes gemaakt, zoals de vuurtoren van Marken.

Dit heeft ze prachtig gedaan.

Ook vindt ze rummikub, bingo, zingen, krantbespreking en andere activiteiten leuk.

Op 10 maart 2020 waren Loppie en ik 60 jaar getrouwd.

We hebben dit gevierd in kleine kring in het restaurant van Lindendael.

Het was een gezellig samenzijn en alles was prima geregeld.

Als verrassing kwam de burgemeester ook langs.

We zijn dankbaar dat we er nog samen zijn en dit hebben mogen beleven.

Ook willen we iedereen bedanken, die in de loop van deze jaren aan Loppie hebben gedacht en nog steeds denken, doormiddel van een bezoek, kaarten en cadeautjes.

We worden er emotioneel van, van de vele kaarten die Loppie heeft mogen ontvangen. Het zijn inmiddels honderden kaarten die Loppie allemaal bewaard.

Hiervoor ons oprechte dank.

We willen iedereen langs deze weg veel sterkte en beterschap wensen in deze zware tijd van het Corona virus.

Loppie & Sijmen Boneveld



Het kienen van vrijdagavond 20 maart in de Patmoskerk gaat niet door.

De bazar van 16, 17 en 18 april gaat ook niet door, deze wordt verzet naar een nog nader te bepalen datum.



PAASMAALTIJD



Donderdag 2 april 2020 waren wij voornemens om de jaarlijkse paasmaaltijd met viering voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk te organiseren. In verband met de coronacrisis gaat dit evenement **NIET** door. Wij willen geen enkel risico op mogelijke besmetting cq verspreiding van het corona virus lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken

FEESTMIDDAG

De **SWOM** bestaat dit jaar 25 jaar en daarom willen wij op 9 mei 2020 een feestmiddag voor 55+ organiseren in de hal van de Patmoskerk. Noteert u dit alvast in uw agenda? Uiteraard onder het voorbehoud dat de coronacrisis dan voorbij is. U verneemt te zijner tijd nader.

SWOM