

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 maart 2020

Kerkdienst zondag 29 maart 2020

Livestream dienst van uit de Grote Kerk

5^e zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Koster(s)	Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	K.I.A 40 dagentijd Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezing

zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30 maart	Psalm 130	Door een diep dal
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar
woensdag	1 april	Exodus 12:14-28	De vooravond van de bevrijding
donderdag	2 april	Exodus 12:29-42	Voorbij
vrijdag	3 april	Exodus 12:43-51	Feestregels
zaterdag	4 april	Exodus 13:1-16	Gedenken en vooruitzien

Voorbede

1. Leer ons U kennen als redder. Iemand die het goede voor ons zoekt.
2. Zegen het werk van onze handen. Dat we biddend en dankend ons werk mogen doen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Neem alle vijandschap tegen Uw volk weg.
4. Maak ons gehoorzaam aan Uw woord.
5. Heer kom ons ongelof te hulp.
6. Maak een einde aan alle ruzies op Marken. Dat andere inzichten ons niet vervreemden van elkaar.
7. Maak ons bruikbaar voor Uw nieuwe wereld.

Ria Kaars

*"Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;
de tien geboden en de veertig slagen,
dit hele leven dat geen leven is"(Lied 536:1).*

*"Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis" (Lied 556:1).*

Beide liederen zijn gedicht door Willem Barnard en prachtig op melodie gezet door Frits Mehrrens. Eigenlijk is het een dubbellied. De liederen kennen veel overeenkomsten in de tekst en die zijn groot, maar de verschillen zijn bepalend. Barnard geeft ze beide als ondertitel mee: "Lied van de opgang".

De opgang naar Jeruzalem is de weg die Jezus gaat.

Lied 556 is de tweede versie van het dubbellied.

In het vorige liedboek was dit lied 173. Dit lied heeft 5 coupletten.

Lied 536 heeft er vier. Dit lied stond niet in het vorige liedboek.

De eerste versie van het dubbellied (536) is bestemd voor het begin van de veertigdagentijd of lijdenstijd, die startte op Aswoensdag.

De 40 dagen voor Pasen waarin we het lijden en sterven van Jezus herdenken. Het getal 40 is belangrijk in de Bijbel. Het heeft een symbolische betekenis. Het staat voor een tijd van beproeving, toewijding of een nieuw begin.

Voor hij zijn werk begon, bracht Jezus 40 dagen vastend in de woestijn door, waar hij werd beproefd door satan. Na zijn opstanding verscheen Jezus gedurende 40 dagen nog af en toe aan zijn leerlingen.

Mozes vastte 40 dagen op de berg toen hij de wet van God ontving en hij trok 40 jaar met het volk door de woestijn. De bevolking van Nineve kreeg 40 dagen om zich te bekeren, moest Jona hen meedelen en tijdens de zondvloed regende het 40 dagen en nachten. Maximaal veertig stokslagen bij misdrijven mochten er gegeven worden, zo staat vermeld in de wet van Mozes. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen in de Bijbel waar het getal 40 belangrijk is.

Misschien wel interessant om te weten dat het woord *quarantaine* (daar horen we veel over in deze tijd waarin het coronavirus over de wereld waart) afgeleid is van het Italiaanse woord 'quaranta', dat 40 betekent. Tijdens de pestepidemie in de 14^e eeuw mocht de bemanning van aanmerende schepen gedurende 40 dagen (afgekeken van de duur van de kerkelijke vastenperiode) niet van boord om besmetting te voorkomen. Ze moesten in quarantaine.

"Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen *deze veertig dagen*", zingt lied 536.

De tweede versie (556) is bedoeld voor het begin van de Stille Week, de Palm-en Passiezondag: "Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen *deze laatste dagen*".

In Lucas 18 vers 31 zegt Jezus tegen zijn discipelen: "We zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal men de mensenzoon laten ondergaan".

Na zijn opstanding vertelt Jezus de Emmaüsgangers, dat niet alleen door de profeten, maar ook in de Thora (bij Mozes) al over hem gesproken is (Lucas 24:27).

En in het lied zingen we: "*Alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.*"

Lied 556 kent een 5^e couplet:

*Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!*

De opgang naar Jeruzalem leek door de kruisiging en het sterven van Jezus eerder een afgang te worden. Maar *toch* niet, het was *toch* een opgang, want het werd Pasen. Jezus werd door zijn Vader opgewekt uit de dood!

Daarom zingen beide versies van dit dubbellied:

*Ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.*

Jannie Visser-de Groot

Vanuit de pastorie

Een intelligente lockdown

De gevolgen van verspreiding van het coronavirus worden met de week sterker voelbaar. Het gewone leven komt steeds meer tot stilstand. Onze senioren zijn fysiek onbereikbaar geworden door het sluiten van verzorgingstehuizen. Dat is ingrijpend en het stemt ons soms verdrietig. Je wilt niets liever dan in deze onzekere en spannende tijden dicht bij hen zijn. We weten echter ook dat juist dit gevaarlijk is voor onze kwetsbare mem of ta, bessie of bap. Een gevecht tussen verstand en gevoel. En dat valt niet altijd mee. In onze gedachten zijn we bij hen.

Inmiddels zijn de scholen gesloten en de examens uitgesteld. Het einde ervan is nog niet in zicht. Natuurlijk is het fijn om even vrij te zijn maar dat gevoel is al snel voorbij kan ik mij voorstellen. Belangrijk is dat je niet een te grote leerachterstand oploopt. Doe goed je best! Allerlei creatieve oplossingen worden er gevonden. Goed om te zien. Het zal desondanks vast niet altijd meevallen om aan de keukentafel les te krijgen. De structuur en het ritme van de dag is zo anders nu. Misschien lukt het ook niet altijd je te concentreren omdat het virus tussen je oren kruipt. Je maakt je soms zorgen: stel dat ik het krijg? We doen er goed aan ook dan op de Here God te blijven vertrouwen. Hij helpt je op momenten die moeilijk zijn altijd.

Live-uitzending erediensten en vespers

Afgelopen maandag zijn de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan aangescherpt en verlengd. We kijken nu naar 1 juni 2020 – tweede Pinsterdag. Niet alleen Palmzonden maar ook de Stille week, Pasen, Hemelvaartsdag en 1e Pinksterdag zullen heel anders gevierd worden. Zoiets is nog nooit voorgekomen. Gelukkig verliep de live-uitzending van de eredienst via KerkTV zonder problemen. Cees Zeeman en Klaas Zondervan hebben tijdelijk een sterkere internetverbinding gelegd tussen Grote Kerk en de Zonnewijzer. We willen de komende tijd alle kerkdiensten en vespers in de Stille week op dezelfde manier uitzenden

Inzameling gaven op afstand

Een wezenlijk onderdeel van de zondagse liturgie is het inzamelen van onze gaven die we kunnen besteden in de dienst aan de Here God en aan mensen. Nu we genoodzaakt zijn de kerkdiensten met een live-uitzending te houden komen de gaven in het gedrang, zeker nu we over een langere periode op deze manier gemeente zullen moeten zijn. Daarom vermelden we nu weer de doelen waaraan de gaven worden besteed, met daarbij twee rekeningnummers waarop jullie je gaven kunnen overmaken. In de kerkdiensten zullen we ook een oproep doen tot het geven van de gaven.

Het rekeningnummer voor *diaconale* gaven is: NL75 RBRB 0841 3778 47

Voor gaven ten behoeve van de *kerk*: NL69 INGB 0000 1609 62

Alle rekeningen staan op naam van Protestantse Gemeente Marken.

Laten we in deze bijzondere tijden niet alleen denken aan onze eigen situatie maar verder kijken dan onze eigen nood. Het helpt je een beetje langs de dingen heen kijken!

Aanpassingen kerkelijk programma

Mooi geformuleerd door minister-president Mark Rutte – een intelligente lockdown – maar de gevolgen zijn merkbaar tot diep in de kerk. Omdat bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan hebben we als moderamen besloten de openstelling van de Grote Kerk met aansluitend het avondgebed niet door te laten gaan.

Hoe we de jeugddienst op 19 april 2020 gaan vormgeven en of we deze speciale kerkdienst überhaupt laten doorgaan wordt nog bekeken in overleg met Gerdien Kaars en de 'jeugdraad'. Hetzelfde geldt voor de VakantieBijbelWeek die we doorgaans houden aan het eind van de zomervakantie. Natuurlijk is dat nog een eind weg maar de voorbereidingen gaan onder normale omstandigheden nu beginnen, en daar is overleg voor nodig. Helaas kan dat overleg niet fysiek plaatsvinden op dit moment. Ook hierover wordt overleg gevoerd.

Follow Me!

Omdat we sinds maandag ook kijken naar een langere termijn laten we ook Follow Me! niet meer doorgaan. Graag wil ik in september opnieuw starten met het programma. Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken jullie te bedanken. De jonge mensen kwamen trouw naar #FM! en deden goed mee. En dat tussen school, voetbal en schaatsen door! De laatste bijeenkomst over 'bidden' vond ik echt mooi! Graag was ik nog een tijdje met jullie doorgegaan.

Zonder jullie ouders waren we nooit zo ver gekomen. Jullie worden echt bedankt! Laten we ook het catecheseteam niet vergeten. Ze opereerden dan wel op de achtergrond maar zonder hen waren er niet zoveel mooie uitnodigingen verstuurd. Catecheseteam: bedankt voor jullie inzet, advies en meedenken! In de zomer komen we wel weer bij elkaar om te evalueren en nieuwe plannen te maken.

Schooldienst

Voor zondag 29 maart 2020 stond de kerkdienst gepland die door de jongeren van de christelijke basisschool 'De Rietlanden' zou worden voorbereid. Het spreekt vanzelf dat deze speciale kerkdienst niet doorgaat. Zondag houden we een reguliere kerkdienst waarin we stilstaan bij de opstanding van Lazarus zoals Johannes er in zijn evangelie over vertelt.

Gebedskring

Volgende week donderdag 2 april 2020 staat er weer een bijeenkomst van de gebedskring gepland. Natuurlijk kan deze bijeenkomst niet doorgaan. Bidden echter kan niets en niemand tegenhouden. Zeker in deze tijd is het goed om al onze zorgen, vragen en onzekerheden bij de Here God te brengen. Vergeet niet dankbaar te zijn (ik schrijf het ook voor mijzelf) voor alles wat we nog wel hebben en voor wat nog wel kan. Kijk naar de zon die zo uitbundig schijnt, naar de ontwakende natuur, het frisse groen,. Laat danken nooit lockdown gaan

Ten slotte: Augustinus 'Wij zijn de tijden'

Op sociale media werd deze week een citaat van Augustinus gedeeld. Aansprekend, bemoedigend en aansporend in slechte en moeilijke tijden. Daarom deel ik het ook hier.

“En daarom zeg ik, broeders en zusters: bid zoveel u kunt. Er is een overvloed aan slechte dingen en dat heeft God zelf toegelaten. Was er maar geen overvloed aan slechte mensen, dan zou er ook geen overvloed zijn aan slechte dingen. Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.

Maar wat doen wij eraan? ... Waarom teleurgesteld zijn, waarom mopperen op God? Er is een overvloed aan slechte dingen in de wereld om te voorkomen dat we de wereld beminnen. ... De wereld is slecht, jazeker, slecht. Maar we beminnen haar alsof ze goed is. Wat is er dan zo slecht aan de wereld? Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht, en alles wat daarin is, vissen, vogels, bomen, ook niet. Al die dingen zijn goed. Nee, het zijn de slechte mensen die de wereld slecht maken.

Maar omdat we die slechte mensen zolang we leven, nu eenmaal niet kunnen ontlopen, moeten we een diepe verzuchting slaken naar God onze Heer, en het slechte verdragen om het goede te bereiken. Laten we het ons Gezinshoofd niet aanrekenen, want Hij is goed voor ons. Hij draagt ons, en niet wij Hem. Hij weet hoe Hij zijn schepping moet besturen. Doe wat hij beveelt, en hoop op wat Hij belooft.

Augustinus. Sermo (Preek) 80,8. In: 'Van aangezicht tot aangezicht: preken over teksten uit het evangelie volgens Matteüs'. - Amsterdam, 2004. - p. 433-434

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286 of via Skype: klinkhz

Liturgie zondag 29 maart 2020

Zondag *Judica* 'Doe mij recht' (Psalm 43). De 5^e van de 40 dagen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek passend bij de antifoon van deze zondag, Psalm 43.

Bemoediging en groet.

Muziek n.a.v. Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad'.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek n.a.v. Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven' couplet 1 en 4.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 37,1-14 (lector).

Evangelielezing: Johannes 11,1-44 (voorganger).

Muziek n.a.v. Lied 904 'Beveel gerust uw wegen', couplet 1, 3, 4 en 5.

Verkondiging: 'Kijken waar je loopt'.

Meditatief orgelspel over 'Een vaste burcht is onze God'.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 9 maart 2020

Aanwezig 17 leden, afwezig 4 leden.

1. Opening

De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Ps. 25 : 1, 2a, 4, 10, 11 en gaat voor in gebed, het gebed bij de 2e zondag van de 40-dagentijd.

2. Beleidsplan PGM

De huidige beleidsplancommissie heeft een evaluatie gemaakt van het beleidsplan 2016-2020. Deze evaluatie wordt per pagina doorgenomen voor aanvullende opmerkingen. Voor een nieuw, aangepast plan zal binnenkort een voorzet worden gemaakt. Inhoudelijk moet er worden nagedacht over zaken als: (i) onze identiteit, (ii) onze visie per onderdeel, (iii) op welke onderdelen ligt onze focus. Wat dit laatste betreft hebben jeugdwerk en onderricht prioriteit. Hoewel het huidige beleidsplan als uitgangspunt dient, zullen zaken/kerntaken uit de profielschets van onze predikant zeker ook moeten worden meegenomen. Het is van belang dat het een concreet en werkbaar document wordt waarvoor voldoende draagvlak bestaat. Het plan moet ieder jaar tegen het licht worden gehouden om te kijken waar we als gemeente staan.

3. Jeugdzaken

- Drie leden van het organisatie-team hebben op 8 februari jl. de introductiedag van de VakantieBijbelWeek in Barneveld bijgewoond. Dit jaar is het thema: "Duik erin". Er heeft zich helaas nog niemand aangemeld voor coördinator.
- Het kost inmiddels meer moeite om op iedere zondag een kind bereid te vinden voor het lezen van het schoollied. De kans bestaat dus dat er soms geen kind beschikbaar is. In dat geval wordt het schoollied wel gewoon gezongen.
- Voor het kinderkerstfeest hebben zich nog steeds geen nieuwe leid(st)ers aangemeld. De huidige leiding zal het kinderkerstfeest dit jaar wel weer organiseren. De leiding heeft voorgesteld het kinderkerstfeest te vieren op tweede kerstdag 's ochtends. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.
- Het clubkamp (15-17 mei in Werkhoven) wordt met de clubleiding verder voorbereid.

4. Pastoraat

De wijkindeling is gemaakt en gepubliceerd in het kerkblad. De wijkavonden zijn ingepland. De kerkenraad hoopt op een goede opkomst.

5. Diaconie/Zending

- De paasgroetactie start op 15 maart. Er liggen dan kaarten klaar ter verzending.
- De voorbereiding van de zomerzangavonden is in volle gang. Er zullen drie avonden worden georganiseerd.

6. Kerkrentmeesters

- Het college van kerkrentmeesters heeft het rapport van de jaarrekening 2019 ontvangen; dit zal op korte termijn met het college en vervolgens met de kerkenraad worden besproken.
- Er zijn opmerkingen gemaakt over de hoogte van de adventskaarsen in de Grote Kerk. Er zal zeker vóór komende Advent een oplossing zijn gevonden.
- De kerkdiensten van diverse Waterlandse gemeenten worden in de huis-aan-huisbladen gepubliceerd en met feestdagen worden er grote advertenties geplaatst. Onze gemeente doet hier niet aan mee. Wel wordt ons kerkdienstrooster naar Rodi Media gestuurd voor publicatie in "Ons Streekblad".
- Er is inmiddels gezorgd voor een geactualiseerde brief van de PGM voor de welkomsttas voor nieuwe bewoners op Marken.

7. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk staande zingen van psalm 136 : 1 en 13.



Aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Noord-Holland

Op 12 maart jl. werden ingrijpende maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Op 13 maart stuurde ik u een mail namens het breed moderamen van de classis. Met deze brief wil ik u graag verder informeren.

Kerkelijk leven komt tot stilstand

De maatregelen hebben tot gevolg gehad dat het kerkelijk leven grotendeels tot stilstand is gekomen. Gesprekskringen kunnen geen doorgang vinden, vergaderingen evenmin. Bezoekwerk moet tot het uiterste worden beperkt, en misschien nog wel het moeilijkste: het fysiek bijwonen van kerkdiensten is niet meer mogelijk. Voor iedereen is dit een moeilijke tijd. Juist nu we elkaar zo nodig hebben, moeten we afstand houden. Dat is verdrietig.

Toch ben ik blij dat gemeenten in Noord-Holland zich strikt aan de regels houden. Daarnaast word ik geraakt door allerlei initiatieven die in plaats van fysieke ontmoetingen ontstaan. Dagelijks heb ik met veel collega's en gemeenten contact en overal vinden mensen nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn, te troosten en bemoedigen, en Gods nabijheid te ervaren.

Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat nog wel kan

In het kabinet is minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ook minister van Eredienst (mooi dat dat nog bestaat!). De leiding van de kerk staat in vrijwel dagelijks contact met hem. In die contacten is ook het predikantschap tot vitaal beroep verklaard. In een interview met het Nederlands Dagblad op zaterdag jl. zei Grapperhaus het volgende: "Als minister van Eredienst zou ik de kerken willen vragen hun rol juist nu niet te veel te beperken! In onze geïndividualiseerde samenleving zijn de kerken een belangrijke, zo niet de belangrijkste aanjager van naastenliefde en maatschappelijke hulp." Juist daarom moeten we nu als kerken kijken naar wat nog wel kan. Daarom dit overzicht:

Wat beperkt kan

- **Kerkdiensten:** Op steeds meer plaatsen kunnen de eigen vertrouwende diensten vanuit huis worden mee beleefd. Er wordt gestreamd via kerkelijke en persoonlijke websites, en er wordt geluisterd via <https://www.kerkoproep.nl/#/> of <https://kerkdienstgemist.nl/>. Ook is er elke week op zondagmorgen om 09.20 een dienst op NPO2. Scriba René de Reuver gaat voor vanuit de kapel in het Landelijk Dienstencentrum.

- *Rouwdiensten*: Volgens de richtlijnen van de branchevereniging nog wel mogelijk, maar met niet meer dan 30 bezoekers, zie <https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genoegden-voor-uw-uitvaartplechtigheid/>
- *Laatste updates* over maatregelen zijn te vinden bij het RIVM <https://www.rivm.nl/>. Hou voor de maatregelen die specifiek de kerk betreffen met regelmaat de site van onze kerk in de gaten: <https://www.protestantsekerk.nl/>

Kerkelijk leven dat ook nu goed mogelijk is

- *Pastoraat*: Contact per e-mail, app en telefoon is voor velen een waardevol contact in een tijd van isolement. Zet daar vol op in! Telefooncirkels ontstaan, brieven en kaarten worden geschreven. Heb oog voor wie dat juist nu zo nodig heeft, binnen en buiten de kerk! Zie ook de website <https://nietalleen.nl/>
- *Diakenen* bieden op allerlei concrete manieren hulp. Voor deze hulp is een digitaal platform te vinden op <https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/biedt-u-ook-coronahulp-meld-uw-diaconie-nu-aan-voor-nietalleen/>
- *Kerk open*: Veel gemeenten doen de deuren van de kerk open. Niet voor samenkomsten, maar voor mensen die individueel willen langskomen om een kaars te branden, te bidden, of gewoon even stil te zijn en onder Gods vleugels bij te komen. Hou hierbij wel strikt de regels in acht! Het virus verspreidt zich immers niet, dat doen mensen.
- *Collegiale steun*: Ik merk dat veel collega's elkaar vinden via telefoon, appgroepen en door middel van mail om elkaar te ondersteunen en te inspireren. Zij voelen hoe gemeenten juist nu hun zorg, steun en leiding nodig hebben. De onderlinge band en de werkgemeenschappen is daarbij een grote hulp. Mooi om de collegialiteit zo te zien bloeien!
- *Overleggen*: vinden nog steeds plaats, maar dan via digitale platforms. Zo kan veel kerkenwerk doorgang vinden! Ook voor uw gemeente, er is altijd iemand die de weg weet!

Samenwerken: juist nu!

Graag wil ik een beroep op allen doen om juist nu als gemeenten elkaar op te zoeken en bij te staan. Niet alle gemeenten hebben dezelfde mogelijkheden. We hebben elkaar daarom nu juist meer dan ook nodig. Dat geldt voor alle kerkenwerk, maar misschien wel het meest voor de diensten.

De Goede Week en het Paasfeest komen er aan. We moeten ernstig rekening houden met de mogelijkheid dat ook dan nog geen normale diensten zullen plaatsvinden. Een dringend beroep daarom vanuit de classis: zie ook en juist in de Goede Week naar elkaar om! Als gemeente met veel mogelijkheden, neem contact op met een buurgemeente die die misschien minder mogelijkheden heeft. Maar omgekeerd: aarzel niet om de burens te benaderen.

Tot slot

We merken in deze dagen hoe belangrijk ons geloof voor ons is. We vinden taal om uiting te geven aan onze zorg, aan onze hoop en ons vertrouwen. Maar het is meer dan taal. In ons geloof

vinden we een dragende grond om in deze tijd overeind te blijven en onze hoop voor de toekomst levend te houden. In ons geloof vinden we de bijbelse God, die een bevrijder is van wie in nood zijn gezeten, een God die het door duister heen altijd weer licht laat worden. Zijn naam is dat Hij er is voor mensen.

Zo willen we elkaar bemoedigen. En zo willen we elkaar ook vasthouden. Want al zien wij elkaar in deze dagen niet, er is een band tussen ons in Christus, die onverbreeklijk is.

*Hoe goed, o Heer is 't hier zijn,
bij woord en water, brood en wijn,
waar alles ons een dag voorspelt
dat hel en dood zijn neergeveld.*

*Gij doet ons reizen in de tijd,
verbonden in saamhorigheid,
in vreugde en verwondering,
in hoop en liefde onderling.* (lied 972: 1 en 5)

Met een hartelijke groet voor u allen, mede namens het breed moderamen van de classis Noord-Holland,

Ds Peter Verhoeff, classispredikant

Slachtofferhulp door ZOA

Jaarlijks wordt rond deze tijd een huis-aan-huis collecte door Stichting ZOA (Zuid-Oost Azie) georganiseerd. De opbrengst is een belangrijke bron van inkomsten voor de ondersteuning van projecten in Azie en Afrika. Projecten die gericht zijn op het helpen van slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten. En, helaas, dat zijn er vele in deze wereld.

Door het risico van besmetting met het coronavirus kan dit jaar de huis-aan-huis collecte geen doorgang vinden. Dat zou een behoorlijke impact hebben op de financiële middelen van Stichting ZOA met alle gevolgen voor de slachtofferhulp. Om toch de slachtoffers te kunnen blijven helpen verzoekt ZOA een gift over te maken op NL02RABO0387512012 tnv Stichting ZOA. Of SMS 'ZOA' naar 4333 (éénmalig 3 euro). Het zou mooi zijn als we hiermee het werk van ZOA kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Jacob Teerhuis

Piet van Riel is woensdag 18 maart verhuisd van:
 Flevostraat 7 naar
 Verzorgings / Verpleeghuis Molentocht
 Persijnlaan 99
 Afd Tulpenhof 1
 Kamer 6
 1447 EG Purmerend

Wij willen iedereen bedanken die met hem hebben gewandeld
 Met zijn F.T.D en A.L.S was dat niet altijd makkelijk.
 Piet genoot van die wandelingen, langs de dijk, naar de haven en
 de vuurtoren en van de mensen die met hem mee waren en zeker de
 liedjes onderweg.

Voor Elkaar op Marken ook bedankt.

Dank voor een ieder die bleef groeten, een praatje maakte, een belletje
 of berichtje gaf, langs kwam of wat kwam drinken met ons.

Heel fijn allemaal.

We zijn hier heel dankbaar voor.

Ook voor de berichtjes en kaarten die nu gekomen zijn.

Voorlopig mogen we niet op bezoek vanwege corona

Maar we hebben gelukkig contact met Piet via Beeld bellen.

Piet zal moeten wennen en wij ook.

Nogmaals dank voor alle hulp en steun.

Nelly, Robert en Mireille van Riel

KAARTENGROET

Nu veel bewoners in tehuizen buiten Marken door het coronavirus noodgedwongen
 verstoken moeten blijven van bezoek, is het extra belangrijk om hen te laten weten
 dat wij verbonden met hen zijn. Daarom publiceren we nu al de lijst met namen.
 Wat zou het mooi zijn als zij in deze trieste, moeilijke omstandigheden van vele
 mensen een kaartje krijgen om hen zo te laten merken dat we aan ze denken.
 U kunt deze lijst ook gebruiken om straks een Paaskaart te sturen.

Namens de diaconie,

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 322: mw. T.Schipper-Visser

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw. L.Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr. K.P.Schipper

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Afd. Havendijkje Kamer 108 : hr. J.Zondervan

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148 : mw. L Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars