

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 april 2020

Kerkdienst zondag 5 april 2020

Livestream dienst van uit de Grote Kerk Palm zondag

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jan Piet van Altena en Kees Visser
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Livestream Vespers van uit de Grote Kerk

Op maandag 6 april, dinsdag 7 april, woensdag 8 april, donderdag 9 april,
vrijdag 10 april en zaterdag 11 april

Deze Vespers beginnen om 20.00 uur

Dagelijkse Schriftlezing

zondag	5 april	Matteüs 21:1-17	Kinderdienst
maandag	6 april	Exodus 13:17-14:14	Gods weg
dinsdag	7 april	Exodus 14:15-31	Recht door zee
woensdag	8 april	Matteüs 26:1-16	Tot elke prijs
		<i>Witte donderdag</i>	Gevangen om te bevrijden
donderdag	9 april	Matteüs 26:17-75	
		<i>Goede vrijdag</i>	Cruciaal
vrijdag	10 april	Matteüs 27:1-56	
		<i>Stille zaterdag</i>	Veiligheidsmaatregel
zaterdag	11 april	Matteüs 27:57-66	

Overdenking / Meditatie.

Terwijl ik zit na te denken over mijn bijdrage aan "Protestants Marken" realiseer ik me dat we in de periode van het kerkelijk jaar zijn aangekomen die gewoonlijk de "lijdenstijd", tegenwoordig de "veertigdagentijd" genoemd wordt.

Een periode waarin we in het bijzonder stilstaan bij het lijden van Jezus Messias. Een tijd van bezinning, bezig zijn met zaken die breder en dieper gaan dan het leven van elke dag.

Temidden van een wereld waarin van alles mis is. In grote delen heerst volledige chaos, terwijl we machteloos toekijken. Al lijkt het in ons eigen land een beetje ver van mijn bed, de techniek brengt de beelden met grote regelmaat onze kamer binnen.

Nog maar enkele weken geleden hebben we stil gestaan bij de vernietigingskampen uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij we ook de miljoenen militairen en burgers die in die periode hun leven hebben verloren niet moeten vergeten. En niet alleen de jongste geschiedenis, nee door de eeuwen heen zijn mensen slachtoffer geworden van machthebbers die ten koste van anderen hun eigen belangen willen dienen, willen veilig stellen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? In deze periode staan we, zoals we hierboven al aanhaalde, stil bij het lijden van Jezus Messias. Jezus die tijdens zijn optreden zoveel aandacht had voor mensen in uitzichtloze situaties, mensen die door de gevestigde orde werden weggezet. Daartegen optrad en de leiders van het volk terecht wees, omdat ze meer met zichzelf en met hun eigen belangen bezig waren dan met de problemen van het volk.

Dat werd Hem, Jezus, niet in dank afgenomen en het kwam uiteindelijk tot een veroordeling. De dood aan het kruis. Als dan de straf wordt voltrokken en Hij, Jezus, aan het kruis hangt, dan klinken de woorden: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" Hij voelt zich totaal op zichzelf terug gegooid. Niemand meer waar Hij terecht kan, overgeleverd aan zijn beulen.

Een uitroep ook die we tegenkomen bij David, waar ook David zich verlaten voelde (Ps.22). Woorden ook die door talloze mensen in het heden en in het verleden worden en zijn uitgeschreeuwd, omdat ze geen enkele begaanbare weg zien of zagen. Zelfs bidden lijkt niet meer mogelijk.

Terwijl ik hier zit probeer ik me voor te stellen hoe het geweest moet zijn in de vernietigingskampen in de Tweede Wereldoorlog. Of in landen als Syrië vandaag en morgen en wie weet hoe lang nog. Onvoorstelbaar, maar wel barre realiteit. En de wereld kijkt toe, of kijkt de andere kant op. Ook zij voelen zich, hoe kan het anders, van iedereen verlaten. Zien geen enkel perspectief en zijn ook aan hun beulen overgeleverd. Ook daar hoor je de kreet "mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?" En toch, die kreet heeft een adres. Hij is gericht geadresseerd mag je wel zeggen.

In een wereld in chaos, die niet in staat is haar problemen op te lossen.

En waar talloze gebeden onverhoord lijken te blijven, roept David in Psalm 22, roept Jezus Messias aan het kruis, en klinken de ontelbare gebeden uit het heden en uit het verleden.

"Mijn God waarom moet ik dit meemaken, waarom heb je mij verlaten?"

Daarmee aangevend dat wij zelf niet in staat zijn die eenzaamheid en dat lijden te overwinnen.

Ons geloof geeft ons hier via de Bijbel, in de chaos waarin de wereld verkeerd, de optie dat bevrijding en verlossing van elders moet komen.

Wij zijn kennelijk niet in staat om hier orde op zaken te stellen.

In mijn vorige overdenking vroeg ik me af of we in de Christelijke traditie niet te veel de nadruk leggen op onze onbekwaamheid.

Immers Jezus Messias gaf zijn volgelingen en daarmee ook ons opdracht ons te houden aan wat hij ons heeft geleerd en voorgeleefd. Een opdracht die kennelijk toch uitvoerbaar is.

Te meer omdat hij daarbij aangeeft met ons te zijn tot aan de voleinding van de wereld, Zijn Koninkrijk. Ik denk dat die opdracht nog steeds overeind staat. Omzien naar elkaar, die ander

behandelen zoals je zelf behandeld wil worden, omzien naar de zwakke in de samenleving en zij die geen verweer hebben. Staan zaken als sociale rechtvaardigheid bij ons hoog op de agenda? Of leven we in een maatschappij waarin het eigenbelang prioriteit heeft ten opzichte van die ander, die medemens die in nood zit?

Hebben we als Christelijke gemeenschap voldoende aandacht voor de nood om ons heen, of misschien in ons midden? Steken we niet teveel energie in het voortbestaan van de eigen groep, alsof we dat wel in eigen hand hebben? We zullen met al onze energie de opdracht die Jezus Messias bij zijn afscheid zijn volgelingen meegaf, in onze omgeving moeten trachten waar te maken. Daar is het Evangelie duidelijk in!

Bij veel dingen in ons leven en in de wereld om ons heen staan we machteloos. En voelen we ons misschien wel van God verlaten.

Gelukkig lees ik hier in het Evangelie dat het ten diepste niet van ons zelf afhangt. Er is in de Godverlatenheid een uitgestoken hand. Geen theorie maar praktijk. Daar mogen we op vertrouwen. Wat het allemaal precies betekent weet ik ook niet.

Misschien wel het geheim van onze navolging van Jezus Messias.

Deze boodschap van het Evangelie geeft me hoop, hoop voor de toekomst.

Gerrit Visser

Voorbede

1. Geef vrede aan Uw volk Israël. Neem alle vijandschap tegen Uw volk weg.
2. Maak ons gehoorzaam aan Uw woord.
3. Heer kom ons ongeloof te hulp.
4. Maak een einde aan alle ruzies op Marken. Dat andere inzichten ons niet vervreemden van elkaar.
5. Kom met Uw Geest in ons wonen, zodat wij de goede keuzes maken in deze crisis.
6. Maak dat we elkaar dragen in het gebed, zodat er ommekeer komt in ons leven.
7. Leer ons over onze grenzen heen te denken.

Ria Kaars

Koper poetsen in de Grote Kerk uitgesteld.

We gaan nog geen koper poetsen in de Grote Kerk, maar stellen het uit tot zodra we weer naar de kerk kunnen. Nader bericht volgt alsdan. We rekenen op u 😊.

Namens de koster en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

Vanuit de pastorie

Live-uitzending kerkdiensten

Het was zondag jongstleden de derde keer dat we de kerkdiensten digitaal uitzonden via YouTube. Inmiddels is er een betere verbinding met internet aangelegd en beschikken we over een krachtige computer. Cees Zeeman raakt steeds meer ervaren in online diensten. Op deze manier kunnen we met een zo klein mogelijk aantal mensen de verkondiging van het evangelie doorgang laten vinden. Een blik op het kanaal van Protestants Marken op YouTube laat zien dat de uitzendingen goed bekeken worden. Goede kijkcijfers! We laten ons er maar niet door leiden zoals in Hilversum. In elk geval bereiken we met deze digitale middelen meer mensen met het Woord van God dan we vooraf durfden hopen.

Vespers Stille week

Zondag is het de laatste zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag heet Palmzondag omdat we dan traditiegetrouw het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem lezen. We lezen het verhaal dit jaar vanuit het perspectief dat Johannes ons aanreikt in zijn evangelie. In de week na Palmzondag – die de Stille Week wordt genoemd – lezen we in dit vierde evangelie verder. In deze Stille Week kunnen jullie elke avond aansluiten bij de vespers in de Grote Kerk. Je kunt deze vespers elke avond live meevieren via YouTube zoals bij de zondagse kerkdiensten. De liturgie van de vespers is afgestemd op een bijeenkomst in klein comité en dus ook zonder gemeentezang.

Kort even iets over de opzet van de liturgie van de vespers. We lezen zoals gezegd uit het evangelie van Johannes voorafgegaan door een lezing uit de Psalmen. Omdat we niet kunnen zingen zal op het orgel steeds een koraalbewerking worden uitgevoerd. De muzikale uitvoering wordt voorafgegaan door de voordracht van het lied. Op die manier worden muziek en geloofsinhoud met elkaar verbonden zodat lied en muziek tot leven kunnen komen. We beginnen elk avondgebed om 20.00 uur. Het programma voor de vespers ziet er als volgt uit:

Maandag 6 april 2020	Psalm 84 en Johannes 14 vers 1-14. Koraal 'O onze Vader, trouwe Heer' (Lied 48 LvdK);
Dinsdag 7 april 2020	Psalm 85 en Johannes 14 vers 15-31. Koraal 'Geef ons genadig, goede God' (Lied 414);
Woensdag 8 april 2020	Psalm 63 en Johannes 15 vers 1-17. Koraal 'Wat mijn God wil, geschiede altijd' (Lied 899);
Witte Donderdag 9 april 2020	Psalm 72 en Johannes 13 vers 1-20. Koraal 'De zonden zijn vergeven' (Lied 365 uit LvdK);
Goede Vrijdag 10 april 2020	Psalm 22 en Johannes 19 vers 17-30. Koraal 'O Lam van God onschuldig' (Lied 188 uit LvdK);
Stille Zaterdag 11 april 2020	Psalm 23 en Johannes 19 vers 31-42. Koraal 'Nu is de dag ten einde' (Lied 389 uit LvdK).

In verband met het besmettingsgevaar hebben we als moderamen besloten om de viering van het heilig Avondmaal op Witte Donderdag niet door te laten gaan hoewel de regelgeving daar ruimte voor biedt. Het is volgens ons verstandig er alles aan te doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ten slotte: op de website van onze kerk is meer informatie te vinden over de vespers in de Stille Week. Zo kunnen de liturgieën voor elk avondgebed worden gedownload. Op die manier kan thuis met ons worden meegevierd en zo bereiden we ons toch een beetje voor op het hoogfeest van Pasen.

De laatste jeugddienst

Vier keer in het kerkelijke jaar organiseren we een kerkdienst speciaal voor de jongeren van onze gemeente. We hebben nog even overwogen om de laatste jeugddienst die gepland staat op 19 april 2020 digitaal door te laten gaan. Het gaat echter bij deze speciale diensten juist om de ervaring. Je moet erbij zijn, het meemaken. Hoewel jongeren van vandaag bijna een soort Netflix-generatie zijn en de televisie is ingewisseld voor YouTube, het lijkt ons beter deze laatste jeugddienst niet door te laten gaan. In september hopen we een mooie nieuwe start te maken. Dan zien we jullie graag.

Inzameling gaven op afstand

De inzameling van de gaven is een belangrijk punt dat ik graag onder jullie aandacht breng. We zien dat de maatregelen van de overheid langer duren zoals te verwachten viel. Daarom hebben we afgelopen zondag tijdens het moment waarop normaal gesproken de inzameling van de gaven plaatsvindt een filmpje laten zien dat meer uitleg geeft over het doel waarvoor we jullie gaven willen inzamelen. Ik weet dat het best wennen is en ook wat tijd vraagt, maar willen jullie met zekere regelmaat ook denken aan het geven van gaven voor diaconale zorg en voor de instandhouding van kerk en eredienst?

Daarom vermelden we sinds vorige week weer de collectiedoelen met daarbij twee rekeningnummers waarop jullie gaven kunnen overmaken. Alvast hartelijk dank voor jullie vrijgevigheid!

Het rekeningnummer voor *diaconale* gaven is: NL75 RBRB 0841 3778 47

Voor gaven ten behoeve van de *kerk*: NL69 INGB 0000 1609 62

Alle rekeningen staan op naam van Protestantse Gemeente Marken.

Pastoraal contact

Het is heel vreemd om geen mens te zien in deze weken en maanden. Ik mis het! Zo nu en dan probeer ik wat mensen via de telefoon of videobellen te spreken. Maar het blijft behelpen. Schroom niet om contact met mij te zoeken. Maak ook gerust gebruik van Skype of FaceTime. Ook suggesties voor contact op afstand zijn welkom!

Ten slotte

De tijden zijn bijzonder. We voelen ons eenzaam, maken ons zorgen en soms zijn we gewoon bang. Het valt ook gewoon niet mee. Behandelingen worden uitgesteld en wat betekent dat dan voor je gezondheid of je leven. Je ziet dat mensen om je heen besmet raken terwijl je zelf, of de mensen die liefhebt, zo kwetsbaar zijn. Laten we daarom juist ook deze tijd gebruiken om ons te oefenen in een leven dicht bij Christus, door dagelijks onze zorgen en onze vreugden – want die zijn er ook – met hem te delen. Reken maar dat dat effect heeft. De genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, met jullie!

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286 of via Skype: klinkhz

Liturgie zondag 5 april 2020

Zondag *Palmarum* 'Palmzondag', de 6^e van de 40 dagen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 24.

Bemoediging en groet.

Muziek: Psalm 118 vers 9.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek: Lied 835 'Jezus, ga ons voor'.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 3,14-20 (lector).

Evangelielezing: Johannes 12,12-24 (voorganger).

Muziek: Lied 556 'Alles wat over ons geschreven is', couplet 3, 4 en 5.

Verkondiging: 'Een nieuwe vorm van tegenwoordigheid'.

Meditatief orgelspel n.a.v. Lied 440 'Ga, stillen in den lande'.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

COLLECTE DIACONIE op zondag 5 april.

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode. We hebben in eerdere berichten al aangegeven dat het geld van deze algemene collectes voor hele specifieke zaken wordt gebruikt door de diaconie. Afgelopen jaar droegen wij weer bij aan alle kosten voor de kerkdiensten die in Swaensborch worden gehouden, ook de speciale diensten voor dementerenden. De diaconie draagt ook alle onkosten voor het Heilig Avondmaal in onze kerken.

Ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje. Ook het project van Zending over Grenzen komt voor onze rekening.

Jammergenoeg kon de Paasgroetenactie, waarbij we rond Pasen gevangenen, en dit jaar voor het eerst ook vervolgde christenen, een bemoedigende groet sturen, niet doorgaan. Wanneer de coronacrisis straks voorbij is, zal de diaconie alsnog een deel daarvan oppakken.

Wat wij gelukkig wel nog kunnen, is Paasgroeten versturen aan alle mensen die in instellingen buiten Marken moeten wonen. Ook de verjaardagskaarten aan hen kunnen doorgaan. En in de komende tijd van noodgedwongen verstokenheid van bezoek, komen daar zeker nog extra kaartgroeten bij.

Wat gelukkig in deze crisistijd ook doorgang kan vinden, zijn de paasattenties aan bijstandsgerechtigden en vluchtelingen die het niet breed hebben binnen onze gemeentegrenzen. Dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Waterland en de andere diaconieën uit Waterland.

Daarnaast zorgt de diaconie in deze crisistijd, samen met de diaconie van Monnickendam, voor de wekelijkse aflevering van de voedselbankpakketten. De voedselbank in onze regio krijgt ook jaarlijks een bijdrage van ons.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes. Zoals u weet steunen we daarnaast ook een aantal instellingen en stichtingen. Zoals bv. de stichting Regenboog in Amsterdam, Dorcas, Open Doors, de Ondergrondse Kerk, Terre des Hommes, ZOA Vluchtelingen zorg en het Liliane Fonds.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

De banknummers staan weer vermeld in deze kerkbode, op KerkTV en op de MarkerNieuwssite.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Zoveel uren van verschrikking
en van grenzeloze pijn,
zoveel onverdiende slagen,
als er nergens redders zijn,
zoveel zwaar te dragen lasten
bij een onvoorstelbaar leed,
zoveel kwelling, hoon, verneed'ring,
dat nu "Goede Vrijdag" heet!

Als je in je eigen leven
ook zo'n nacht van lijden kent,
door het noodlot murw geslagen
en totaal ontredderd bent,
denk dan hoe je Heer en Heiland
al die smarten dragen kon,
maar zie ook de blijde morgen,
waarop Hij de dood verwen!

't is het wonder van het paasfeest
dat ons veel te zeggen heeft:
Na drie dagen vol verschrikking
klinkt de roepstem: "Jezus leeft!"
Laat dit woord een rijke troost zijn,
als je wankelt van verdriet.
Na een nacht van bitter lijden
weer de morgen uitkomst biedt!

Ingezonden door A. Bootsman



NBG-weggeefactie met bemoediging uit de Bijbel

Nu het coronavirus Nederland bezighoudt, kinderen veel meer thuis zitten en verpleeghuisbezoek niet mag, komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met een weggeefactie. 'De Bijbel heeft mensen door de eeuwen heen rust, vertrouwen, hoop en moed gegeven in onzekere tijden', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Daarom stellen we die bemoediging nu voor iedereen gratis beschikbaar.'

Er is keuze uit drie bijbeluitgaven, die mensen kunnen aanvragen voor zichzelf, de kinderen of voor kwetsbare of eenzame bekenden.

Kinderuitgaven en Psalmen

Twee van de boeken zijn voor kinderen. Het derde boekje is een editie van de Psalmen:

- De *Samenleesbijbel Junior: 14 stappen*. Deze uitgave is bedoeld voor kinderen van 4-7 jaar en bevat Psalm 23, het verhaal over Jesaja die droomt van vrede, de Bergrede van Jezus, het Paasverhaal en tien andere verhalen opgenomen. Naast de bijbelverhalen staan opdrachten, vragen en proefjes.
- Het Lucas-evangelie uit de *Samenleesbijbel*. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van 8-12 jaar. Het bevat verhalen over Jezus, waaronder het paasverhaal. Er staan creatieve opdrachten bij, waarmee kinderen de betekenis van de verhalen kunnen ontdekken. Ook zijn er tips over hoe je thuis Pasen kunt vieren.
- *Psalmen Dichtbij*, een uitgave van het boek Psalmen in de Bijbel in Gewone Taal. Naast de psalmtekst staan vragen, die bedoeld zijn om je te helpen om uit deze bijbelse gedichten rust, vertrouwen en hoop te putten.

Zowel de EO, die *Psalmen Dichtbij* mogelijk maakte, als de Protestantse Kerk in Nederland, die meewerkte aan de *Samenleesbijbel*, ondersteunen deze actie van harte.

Bestelwijze

Iedere besteller mag maximaal één exemplaar per titel opvragen. Per adres is één bestelling mogelijk. De actie loopt zo lang de voorraad strekt van in totaal 40.000 exemplaren, dus op is op. De boeken worden – tenzij de situatie in het land dat onmogelijk maakt – voor Pasen thuisbezorgd. De boeken kunnen aangevraagd worden via: bijbelgenootschap.nl/juistnu.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Anneke Commandeur

Link: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu



Stichting **MARKEN HELPT ROEMENIË**
 p/a Akkerstraat 1
 1156 AE Marken
 Telefoon: 0299 601338

Stichting Markten Helpt Roemenië stopt met het innemen van kleding en andere hulpgoederen. De laatste 15 jaar hebben we samengewerkt met de Oost-Europa zending. De hulp aan deze landen is veranderd mede doordat een aantal landen zijn aangesloten bij de EU. Ook de Oost-Europa Zending heeft inmiddels een andere werkwijze om hulp te bieden. Kleding wordt nog nauwelijks verzonden omdat de kosten te hoog zijn.

Wij willen iedereen bedanken, ook buiten Marken, die de laatste 30 jaar zijn steentje heeft bijgedragen in welke vorm dan ook.

Het zijn er te veel om persoonlijk te benoemen en we willen niemand vergeten. Iedereen is zo betrokken geweest waardoor het ons gelukt is om vele tonnen kleding, medische hulpmiddelen, levensmiddelen, schoolspullen, tafels en stoelen naar Roemenië en overige landen te sturen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Om de laatste hulpgoederen weg te brengen komen we in augustus nog één keer langs met de collectebus.

Nogmaals hartelijk dank aan alle medewerkers ook de collectanten.

Namens de Stichting Markten Helpt Roemenië

Het was voor ons een grote schok te vernemen dat onze zuster en schoonzuster

Tine de Jong-Visser

besmet was met het coronavirus. Na slechts enkele dagen van ziekte is zij thuis, in haar woonplaats Heerde, overleden, 84 jaar oud. Bijna 24 jaar was zij al weduwe - maar klagen over eenzaamheid deed ze niet. Haar dagen waren gevuld met belangstelling en waar nodig zorg voor haar kinderen en kleinkinderen, met grote betrokkenheid bij ons, haar broers en zussen en haar omgeving. Het is een groot verdriet dat Tine niet meer bij ons is. Maar het troost ons dat ze bereid was heen te gaan, naar het huis van haar Vader. We gedenken haar in liefde en dankbaarheid.

Sip en Ria, Driebergen
 Marijke en Jan, Bennebroek
 Jon en Lijsje, Marken

Golgotha

Wanneer ik denk aan Golgotha
zie ik het kruishout staan ,
dan denk ik over Jezus na
wat Hem daar is aangedaan .

Bespot en aan het kruis geslagen
met diepe wonden in Zijn zij
restte Jezus slechts te vragen ,
Mijn God waarom verlaat Gij mij .

Toen plotseling de zon verdween
en de dag werd als de nacht
was Jezus heel alleen
en sprak : Het is volbracht .

Jezus brak en gaf Zijn leven
aan het kruis op Golgotha ,
Zijn leven daar voor ons gegeven
daar denk ik dikwijls over na .

Toch zou dit niet het einde zijn ,
Hij doorstond de spot en hoon ,
het snijdend zwaard , de lijdenspijn ,
het kruis , de doornenkroon .

Zelfs de dood heeft Hij verslagen .
Toen Hij aan 't kruis was heengegaan
is Jezus na drie dagen
uit de dood weer opgestaan .

Door 't grote offer dat Hij bracht
heeft Jezus ons de weg bereid
waar aan 't eind genade wacht
en een leven tot in eeuwigheid .

Luitje Dorland - Commandeur

Goede Vrijdag

Met Goede Vrijdag mogen we in het bijzonder gedenken.

Hoe groot Gods liefde is.

Wij kunnen in Gods Woord lezen.

Hoe zwaar de Here Jezus leed.

Zie, hoe Jezus dat voor ons deed.

Voor der wereld zonden.

Als Jezus geboeid staat,

doordat Hij de weg der smarten,

naar Golgotha gaat.

Hij werd gelasterd, bespuugd en geslagen,

dat heeft onze Redder, voor ons gedragen.

Wij kunnen het niet bevatten,

wat op Golgotha is geschied.

Omdat het voor onze zonden is,

Door Jezus 'offer schonk God vergiffenis.

Een doornen kroon, het kruis op Zijn rug.

Zo liep Hij door Jeruzalem.

Aan het kruis Zijn handen doorboord,

Een wond in Zijn zij.

Hij hing aan het vloekhout,

Voor u, voor jou en voor mij.

Door dit noodzakelijke offer,

Spreekt God ons vrij.

Het is een eeuwig groot offer,

Dat onze Redder voor ons bracht.

Gods gerechtigheid moest voldaan,

Zodat wij met de Here,

Naar Gods Vaderhuis mogen gaan.

Duizend maal, O Heer,

Zij U daarvoor dank en eer!!

Jannetje Visser Pereboom.

Ik bid voor jou

Wanneer je door een dal gaat
 waar alles duister is
 Wanneer je wordt getroffen
 door ziekte of gemis
 Dan wil ik je graag troosten
 maar niets van wat ik zeg
 zal jouw strijd kunnen winnen
 Ik neem jouw pijn niet weg

Maar ik zal voor je bidden
 je dragen in gebed
 tot in het hart van Vader
 want Hij is het die redt
 De Heer verlicht het duister
 en vult de eenzaamheid
 De vrede zul je vinden
 in zijn aanwezigheid

Wanneer de last te zwaar is
 je nergens uitkomst ziet
 Wanneer je hart gevuld is
 met zorgen of verdriet
 Dan wil ik je graag troosten
 maar niets van wat ik zeg
 zal jouw strijd kunnen winnen
 Ik neem jouw pijn niet weg

Maar ik zal voor je bidden
 je dragen in gebed
 tot in het hart van Vader
 want Hij is het die redt
 De Heer verlicht het duister
 en vult de eenzaamheid
 De vrede zul je vinden
 in zijn aanwezigheid

Al is de weg soms eenzaam
 toch ben je nooit alleen
 Want God zegt ik ben met je
 Ik draag jou hier doorheen

Schrijver Judith Verwaard- van Beelen

