

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 april 2020

Kerkdienst zondag 12 april 2020

Livestream dienst van uit de Grote Kerk Eerst Paasdag

10,00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jan Piet van Altena en Kees Visser
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

		<i>Pasen</i>	Beving
zondag	12 april	Matteüs 28:1-7 <i>Tweede Paasdag</i>	Wat is waarheid?
maandag	13 april	Matteüs 28:8-15	
dinsdag	14 april	Exodus 15:1-21	Zingende broeders en zusters
woensdag	15 april	Exodus 15:22-27	Bitter en zoet
donderdag	16 april	Exodus 16:1-20	Verlangen naar de vleespotten van Egypte
vrijdag	17 april	Exodus 16:21-36	Neem, eet
zaterdag	18 april	Psalm 111	Daadkracht

Voorbede

1. Heer kom ons ongelooft te hulp.
2. Maak een einde aan alle ruzies op Marken. Dat andere inzichten ons niet vervreemden van elkaar.
3. Kom met Uw Geest in ons wonen, zodat wij de goede keuzes maken in deze crisis.
4. Maak dat we elkaar dragen in het gebed, zodat er ommekeer komt in ons leven en dat van de ander.
5. Wil ons niet verlaten Heer. U die zelf de verlatenheid kent en zo'n onbegrijpelijke weg voor ons ging.
6. Vervul de dokters, verpleegkundigen en bejaardenverzorgsters met Uw vrede en geduld. Zo, dat zij beseffen dat alles in Uw hand ligt.
7. Doe ons delen in Uw opstandingsleven, zodat wij de dood niet hoeven te vrezen.

Ria Kaars

OVERDENKING

Als dit kerkblad bij u op de deurmat valt zitten we nog steeds thuis omdat dat ons van hogerhand is opgelegd om het risico op besmetting met het coronavirus te verlagen.

Deze maatregel heeft vele verstrekkende gevolgen voor onze maatschappij, voor ons dagelijks leven en onze verdere toekomst... maar niet alleen bij ons maar over de hele wereld!

We geven toe, we deden eerst wat lacherig en niet serieus over het coronavirus, we maakten flauwe grapjes en dachten dat het niet zo'n vaart zou lopen... tot pijnlijk doordrong dat de besmettingen toch wel veel en ook dodelijk zijn; we doen nu toch gehoorzaam wat er van hogerhand van ons wordt gevraagd!

We blijven thuis, we gaan niet naar school of werk, niet op vakantie, vieren geen feestjes, geen verjaardagen ... en kunnen zelfs niet naar de kerk! En we hebben juist nu God zo nodig... toch?

Nu zijn er verschillende beweringen dat dit een straf van God is...

Als dit zo is dan is dit eigenlijk wel te begrijpen want God heeft wel erg veel geduld met ons!

We dachten dat we maar raak konden leven, we leven in overvloed en putten de aarde uit en het was eigenlijk nog maar een kwestie van tijd wanneer het daadwerkelijk mis zou gaan...

Misschien wil God ons op de proef stellen en ons een lesje leren... weliswaar een harde les maar we zijn ook wel erg halsstarrig!

We worden in deze dagen bepaald bij onze vrijheden, bij onze manier van leven en beseffen nu pas dat het ook anders kan, dat niet altijd alles vanzelfsprekend is.

De ouderen onder ons, die de 2^e Wereldoorlog nog hebben meegemaakt zullen dit nog herkennen.

Toen was het de bezetter, nu zijn het maatregelen voor onze veiligheid en voor onze gezondheid!

Voorlopig zitten we nog thuis, houden we afstand en passen we ons leven aan, al is dat is niet altijd zo makkelijk, we hebben één schrale troost: we zijn hierin niet alleen, de hele wereld staat stil!

Maar als het dan straks zo mag zijn dat het gevaar van het coronavirus is geweken en we weer naar buiten mogen, naar ons werk en naar school en de dingen weer mogen oppakken waar we mee bezig waren voor we werden stilgelegd... hoe gaan we dan verder met ons leven, pakken we de draad weer gewoon op, drinken we een glas en doen we een plas en laten we alles zoals het was...?

Dan hebben we hier niets van geleerd want het kan toch niet zo zijn dat dit niets met ons doet!

Gaan we iets meer nadenken over het ons gegeven leven, over het vervolg van ons leven en dat van onze kinderen? Zullen we dankbaar zijn dat we het hebben mogen overleven en zullen we anders omgaan met elkaar, met de aarde, met God?

Eigenlijk beginnen we daar al een beetje mee, om anders met elkaar om te gaan, er ontstaan wereldwijd, veraf en dichtbij, verschillende mooie initiatieven om onze medemens te helpen, omzien naar de ander, zoals Jezus het bedoeld heeft.

Als we dan horen dat er al zovelen zijn overleden is de prijs om ons te bewegen om nader tot elkaar te komen wel hoog!

Aanstaande zondag mogen we echter ook het feest van Pasen vieren, het feest van de opgestane Heer, die de hoogste prijs heeft betaald voor onze zonden, omdat Hij ons de moeite waard vindt, omdat Hij oneindig van ons houdt! Laten we dat nooit vergeten, al zullen we deze Pasen nu wel anders beleven! Maar laten we ook deze dagen vooral niet de moed verliezen bij alles wat we horen en zien over dit verschrikkelijke virus, we mogen immers weten dat we met al onze angsten en vragen en onzekerheden

altijd terecht kunnen bij Hem, die de wereld heeft overwonnen!

We krijgen in deze dagen ook veel tijd om over deze dingen na te denken (zo heeft elk nadeel ook z'n voordeel). Laten deze dagen ons dan ook tot zegen mogen zijn!

Niemand weet hoelang de maatregelen nog nodig zullen zijn maar als het dan straks hopelijk zover zal komen dat we eindelijk weer naar buiten mogen en elkaar weer mogen ontmoeten en omhelzen, wat zal dat een feest zijn, verheugt u zich daar ook al op?

Zou zomaar een voorproefje van de hemel kunnen zijn!

Ik wens u allen Gezegende Paasdagen!

Anneke Commandeur

Kindernevendienst

Helaas kunnen we ook met Pasen niet samenkomen in de kerk.

Gelukkig hebben we onze livestream diensten, zodat we op die manier toch samen het Paasevangelie kunnen horen.

Gewoonlijk hebben de kinderen tijdens onze kerkdienst hun eigen nevendienst.

We gebruiken voor deze nevendiensten het materiaal dat door het Nederlands Bijbelgenootschap ontwikkeld is. Deze methode is 'Bijbel Basics' genoemd.

Voor deze weken, die we niet kunnen samenkomen, is het materiaal zo aangepast dat je het ook thuis kunt gebruiken voor je kinderen.

Het is gratis te downloaden.

Op de Facebook pagina van de kerk kun je de link vinden en meteen aanklikken.

Speciaal voor Pasen is het verhaal van deze week, voor verschillende leeftijdsgroepen, achteraan dit Kerkblad bevestigd, samen met een aantal verwerkingen, ook voor verschillende leeftijden. Veel plezier ermee!

Gezegende Paasdagen gewenst namens de leiding van de kindernevendienst!

COLLECTE DIACONIE op Paaszondag

Ook voor komende Paaszondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode. Vorige week gaven we u een inkijkje in de hele specifieke zaken en doelen waarvoor de collectes van "diaconie in het algemeen" worden gebruikt.

Zoals u weet steunen we ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is

De Regenboog Groep in Amsterdam. **De Regenboog Groep** wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht mag komen. Zij ondersteunen mensen in sociale armoede: mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen, drugsverslaafden, eenzame mensen, en ook mensen die vastgelopen zijn in grote schulden. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratieprojecten en veel meer. Maar vooral doen ze dat door tijd en aandacht voor de mensen die vastgelopen zijn; aandacht van mens tot mens.

Zij proberen iedereen die vastgelopen is weer op de rails te krijgen en stimuleren deze mensen om het beste uit zichzelf te halen. De Regenboog Groep telt zo'n 900 vrijwilligers die kwetsbare stadsgenoten bezoeken om de eenzaamheid te doorbreken, te helpen met thuisadministratie, te coachen of als buddy te helpen bij psychische problemen of verslaving.

Nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten door de Coronamaatregelen, blijkt er meer behoefte te zijn aan contact dan gewoonlijk. Mensen die toch al een klein netwerk hebben, worden in deze moeilijke tijd extra hard getroffen. De beperkte sociale contacten die ze hadden, zijn vaak gestopt en de eenzaamheid is daardoor voor hen éxtra voelbaar. De Regenbooggroep zet daarom alles op alles om ook in deze crisis hun werk door te laten gaan of zelfs iets extra te doen. Ook bij hen wordt gezocht naar creatieve oplossingen om de hulp aan heel kwetsbare mensen toch doorgang te laten vinden.

Wij bevelen daarom de algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan. De banknummers staan weer vermeld in deze kerkbode, op KerkTV en op de MarkerNieuwssite.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

Onderweg naar Pasen

In deze Stille- of Goede Week komen we elke avond bij elkaar voor een vesper. Fijn dan er behoorlijk wat mensen zijn die thuis meevieren! Dit meevieren wordt sterker door je eigen bijbel en liedboek erbij te nemen en de teksten mee te lezen. Je kunt ook bij het aansteken van de Paaskaars in de kerk, thuis een kaars aansteken. Als teken dat we vertrouwen dat Christus ook in ons huis en hart aanwezig is met Zijn licht. Dit jaar lezen we onderweg uit het Johannesevangelie en dat willen we ook op Eerste Paasdag.

Pasen is zowat het meest belangrijke christelijke feest waarin we de verrijzenis herdenken van Christus onze Heer. Dit jaar zal het anders gevierd dan we gewoon zijn. Het virus dat rondwaart maakt dat we niet naar hartenlust en vol overgave kunnen zingen en musiceren. Velen gaat dat aan het hart. Mij ook. Zondag hopen we met de hulp van mensen en techniek op een feestelijke viering van Pasen. Het belooft wat te worden. Kijken dus!

De inzameling van onze gaven

Sinds een week of twee vermelden we de collectiedoelen en de twee rekeningnummers waarop de gaven op kunnen worden overgemaakt. Deze nummers verschijnen in beeld op het moment dat we de gaven normaal gesproken inzamelen. Om het nog iets gemakkelijker te maken staat er op de website www.protestantsmarken.nl een QR-code die je kunt gebruiken.

Pastoraal contact

Ik weet dat Markers niet zo snel om hulp roepen. Een mooie en goede eigenschap! Toch valt het niet altijd mee om alleen te zijn. Dat is het normaal gesproken al niet, maar in deze bijzondere tijd wordt dit des te sterker gevoeld. Laat gerust weten als het alleen zijn je zwaar valt, en geef het aan mij door als je weet van mensen die het er moeilijk mee hebben.

Wees niet bang?

Angst speelt ons parten vandaag. Regelmatig heb ik vanaf te kansel gezegd dat we met Christus niet bang hoeven te zijn en moed kunnen houden. Maar is dat wel helemaal terecht? Kaj Munk – de bekende Deense dominee – schrijft over Christus die tegen Zijn vrienden zegt dat ze hun hart niet in beroering moeten laten raken: *“Dat betekent niet: Vrees niet! Want vrees, daar kunnen wij allemaal toe komen. Christus zelf was daar geenszins boven verheven, zelfs Hij niet..... om de angst in zich zelf te voelen opkomen, hem te doordenken en te beleven en dan desniettemin, al is het met bonzend hart, stevig rechtop te blijven staan, als een Luther te Worms, dat is een prestatie. Misschien kan men wel zeggen, dat de man in Getsémane angstiger was dan ooit een mens dat is geweest..... Misschien is het, omdat Hij daar de angst dieper dan ooit iemand anders leerde kennen, dat Hij toen datgene werd, wat een onbevreesd mens ooit had kunnen worden, dat Hij toen de Verlosser der wereld werd.”* (Naast de Bijbel)

Ds. H.Z. Klink hzklink@icloud.com of 06 21564286 of via Skype: klinkhz

Liturgie zondag 12 april 2020

Eerste Paasdag, de 1^e van Pasen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk, met medewerking van trompettist Klaas Kes. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Gezang 42 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' ('119 Gezangen' der GK).

Bemoediging en groet.

Lied 624 'Christus, onze Heer, verreest' couplet 1 en 3 (NL-zingt).

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek: Lied 641 'Jezus leeft en ik met Hem' (couplet 1 en 4).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 14,9-14 (lector).

Muziek: Psalm 146-a (vers 1, 2, 4 en 5).

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 (voorganger).

Muziek: Muziek: Lied 221 'Wees gegroet, gij eersteling der dagen' (LvdK).

Verkondiging: 'Bijna goed'.

Lied 190 'Heer, U bent mijn leven', couplet 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) (NL-zingt).

Geloofsbelijdenis.

Muziek: Psalm 149 (vers 1 en 2).

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven (voor QR-code zie www.protestantsmarken.nl).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 132 'U zij de glorie' (NL-zingt).

Zegen.

Muziek: Lied 222 'Jezus is ons licht en leven' (LvdK).

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

KERKCOLLECTES

Door het sluiten van de kerk vanwege het Coronavirus, was het niet meer mogelijk om de gaven van de kerkcollectes in de kerk te ontvangen.

Door digitale aanpassingen is het nu mogelijk uw gaven voor de **Kerk** en de **Diaconie** alsnog aan ons over te maken.

Zo kunnen we de **diaconale** inkomsten, die voor de bepaalde doelen bestemd zijn, alsnog verwerken.

Ook voor de kerkcollectes ten behoeve van de **Kerk** zijn wij dankbaar, omdat de kosten voor allerlei zaken gewoon moeten worden betaald.

Na de kerkdienst van 22 maart jl. en de introductie van het digitaal betalen, zijn vanaf 26 maart kerkcollectes bijgeschreven op onze rekeningen.

Voor de **Diaconie** was er op 29 maart een collecte bestemd voor "KIA Werelddiaconaat Ghana". Hiervoor is ontvangen Eur 282,=.

Verder is t/m de dienst van 5 april aan collectes voor de **Diaconie** ontvangen een bedrag van Eur 924,=.

Aan kerkcollectes ten behoeve van de **Kerk** is ontvangen, vanaf de kerkdienst van 22 maart t/m de dienst van 5 april, een mooi bedrag van Eur 1.292,=.

Wij zijn alle gemeenteleden die inmiddels voor deze (digitale) betalingsmogelijkheid hebben gekozen, zeer dankbaar.

Ter herinnering geven wij hieronder nogmaals de rekeningnummers voor de kerkcollectes:

- Voor de **Diaconie** is dit nr. NL75 RBRB 0841 3778 47
- Voor de **Kerk** is dit nr. NL69 INGB 0000 1609 62

Beide rekeningen zijn ten name van: **Protestantse gemeente Marken**

Om het u nog gemakkelijker te maken, kunt u ook de QR-code gebruiken in de Kerkgeld App.

Deze QR-code staat ook op de website van 'www.protestantsmarken.nl'.

Hiervoor geldt dat u één (1) bedrag kunt overmaken voor Diaconie en Kerk. Deze overmaking wordt dan gesplitst (50/50). Mocht u voor Diaconie en Kerk andere bedragen willen overmaken, dan kunt u dat door bovenstaande rekeningnummers te gebruiken.

Wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van de ontvangen collectegelden. Indien u na een kerkdienst uw collecte wilt bijdragen, verzoeken wij u om de datum van de betreffende kerkdienst te vermelden.

Tip:

Uw gaven op rekening kunnen bij de Belastingdienst als gift aan ANBI-instelling worden opgegeven.

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters

Hartelijk dank aan de gevers/geefsters van de kerkcollectes.

Email uit Pakistan

Greetings!

First of all we would like to give thanks to our Lord Jesus Christ, Its a tough time but also a golden time to come close to others. We are in lockdown in our homes but our Lord's doors are always open for us. So, we are spending time in prayer and meditation with family members but missing our church members, Students and our friends, who are in different parts of the country and town. Every moment we are praying for all of you, for your health and safety. We know through social media and news that a bad time is going on but we are hopeful that this time will soon pass. And we will share testimonies with each other

In this difficult time daily wagers and brick workers are jobless because of safety reasons. Many widows and orphans are struggling with hunger but thank God that we were able to feed some poor families with food ,face masks, soaps. We went from door to door to hand over these items. They were so excited and thankful to God because they were empty handed in these days. On behalf of them we are thankful to all our friends who supported us to buy these items for them. Everybody is praying for them.

God bless you.

Faras

Even vertaald:

Allereerst willen we dank zeggen aan onze Here Jezus Christus. Het is een zware tijd maar ook een tijd om dichterbij elkaar te komen. We zitten opgesloten in onze huizen maar de deuren van onze Heer zijn voor ons altijd open. Dus besteden we onze tijd met familie aan gebed en meditatie maar missen we kerkleden, vrienden en studenten in verschillende delen van stad en land. Steeds bidden we voor jullie allen, voor gezondheid en veiligheid. Via social media en nieuws weten we dat de moeilijke tijd nog steeds doorgaat maar we hopen dat die tijd gauw passeert. En dat we met elkaar getuigenissen zullen delen.

In deze moeilijke tijd zijn dagloners en metselaars om veiligheidsredenen zonder werk. Veel weduwen en wezen worstelen met honger maar goddank zijn wij in staat enige arme families te helpen met voedsel, mondkapjes en zeep. We gingen met dit spul van deur tot deur. Ze waren zo opgetogen en dankbaar tot God omdat ze deze dagen met lege handen stonden. Namens hen zijn we dankbaar naar al onze vrienden die ons ondersteunden door deze spullen voor ze te kopen. Iedereen bidt voor hen.

God zegene jullie

Faras

Zomaar een emailtje dat ik afgelopen week kreeg. Laten we onze steun aan de Greenleaf school blijven onderhouden, want het is meer dan alleen een school, het is een baken van christendom in het verre Toba Tek Singh temidden van een land waar christenen worden onderdrukt en vervolgd. Wij maken daar (christelijk) onderwijs mogelijk voor medechristenen die anders kansloos blijven want staatssteun is er alleen voor moslims.

Groet,

Klaas Kes (contact Pakistan)



Bijbelse inspiratie in de coronacrisis

Nu de coronacrisis Nederland ontregelt en onzeker maakt, biedt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) inspiratie uit de Bijbel. Het 5-daagse bijbelleesrooster 'In afhankelijkheid van God' is beschikbaar in de gratis app Mijn Bijbel. Daarnaast is er materiaal voor ouders met thuiszittende kinderen te downloaden via de bijbelsite debijbel.nl. Daar worden ook blogs geplaatst die ingaan op de situatie in het land.

'De deuren sluiten in deze periode is niet zo ingewikkeld. Maar God belooft dat Hij daar is en ons ziet' zegt Jannica van Barneveld in een van haar meditaties voor het bijbelleesplan. Jannica (31) studeerde theologie, zingt en is verbonden aan Mozaïek0318. Twee jaar geleden werd ze stilgezet door een acuut leverfalen. De vijf afleveringen van het leesplan gaan over afhankelijkheid (naar aanleiding van Jesaja 9:1-6), stilte (Matteüs 6:5-13), vertrouwen (Romeinen 8), vragen aan God (Matteüs 7:7-12) en aan tafel met God (Johannes 15:9-16).

Persoonlijke meditaties

'Voor dit persoonlijk getinte bijbelleesplan hebben we gekozen, omdat Jannica uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om helemaal teruggeworpen te zijn op jezelf én op God, door ingrijpende gebeurtenissen waar je zelf geen controle over hebt', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, hoofd Bijbelgebruik bij het NBG, die het rooster hielp samenstellen. 'Jannica neemt je mee in zo'n proces aan de hand van bijbelteksten die juist nu veel betekenis kunnen krijgen.'

Om je aan te melden voor het leesplan ga je binnen de Mijn Bijbel app naar het menu. Hier vind je het kopje 'leesplannen'. Op deze pagina kan je je aanmelden voor het nieuwe leesplan.

Link: <https://www.debijbel.nl/app>

Bijbel Basics thuisprogramma

Schoolgaande kinderen zitten momenteel veel vaker thuis. Ook de zondagse diensten gaan in de meeste kerken niet door. Ouders die zelf samen met hun kinderen de Bijbel open willen doen, kunnen daarvoor de speciale thuisafleveringen gebruiken van *Bijbel Basics*, de kindernevendienstmethode van het NBG. De thuisprogramma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via [debijbel.nl/bijbelbasics](https://www.debijbel.nl/bijbelbasics). Ze staan bij de programma's voor de aankomende zondagen.

Link: <https://www.debijbel.nl/bijbelbasics>

Blogs

Op bijbelplatform debijbel.nl verschijnt regelmatig een actuele blog – bijvoorbeeld van cultuurtheoloog Frank Bosman over de Heilige Corona en de barmhartige Samaritaan.

Link: <https://www.debijbel.nl/blog/>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Anneke Commandeur

Het aantal mensen dat een luisterend oor zoekt bij de Luisterlijn stijgt. Veel mensen voelen zich alleen of zijn eenzaam en kunnen niet met hun verhaal terecht in de eigen omgeving.

In begin jaren vijftig van de vorige eeuw wilde Dominee Thomas in Berlijn het hoge suïcidepercentage naar beneden brengen en geïnspireerd door collega's uit New York en Londen richtte hij een telefonische hulpdienst op. De Nederlands Hervormde predikant Henk Teutscher las een artikel over het werk van deze dominee en was hiervan diep onder de indruk.

Hij verzamelde een groep mensen om hem heen en op 5 december 1958 werd op een persconferentie de bedoelingen van deze Telefonische Hulpdienst uiteen gezet. De kranten waren nog maar nauwelijks in de bussen gegleden of de telefoon begon te ratelen. Aarzelend begonnen de bellers te praten over verdriet, eenzaamheid, menselijk falen, psychische nood en financiële zorgen. Na een jaar waren er al 13.000 gesprekken gevoerd. De naam Telefonische Hulpdienst is gedurende deze 61 jaar dan wel veranderd naar Sensor en naar de Luisterlijn, maar het werk is hetzelfde gebleven.

Inmiddels zetten zo'n 1.500 vrijwilligers zich in om mensen te helpen zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden door naar hun verhaal te luisteren. Zij werken thuis of vanuit een van de 28 locaties. Zij voeren zo 'n 300.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail.

Corona

Nog steeds is aandacht onmisbaar in de samenleving. Veel mensen voelen zich alleen of zijn eenzaam. Zeker nu in deze onzekere tijd met het coronavirus. Door de maatregelen tegen verspreiding van het virus zitten mensen en vooral ouderen nu geïsoleerd thuis. Kerkdiensten gaan niet door, visite kan niet komen, activiteiten in buurt- en verzorgingshuizen worden massaal afgelast. Daarom zijn omroep Max en de Luisterlijn een campagne gestart om speciaal aandacht te vragen voor ouderen die nu geïsoleerd raken. Met deze campagne laten we hen zien dat we er voor ze zijn. We bieden een luisterend oor voor een ieder die zijn zorgen of angsten met ons wil delen, of gewoon voor een praatje. Onze vrijwilligers zijn er voor het contact van mens tot mens.

Echt iets betekenen

Gerben is een van de vrijwilligers: "Ik heb voor dit vrijwilligerswerk gekozen omdat ik in een vertrouwelijk gesprek iemand kan helpen. Door echte aandacht te geven en de juiste vragen te stellen, kan ik mensen op hun gemak stellen. Dan komen ze de dag net even wat beter door. Daarnaast is het fijn iets voor een ander te kunnen betekenen. Door alleen al te luisteren, kun je het verschil maken!" De Luisterlijn is altijd op zoek naar meer vrijwilligers. Geïnteresseerden in het vrijwilligerswerk kunnen zich aanmelden via <https://www.deluisterlijn.nl/ik-wil-helpen/als-vrijwilliger.html> .

Behoeftte aan een luisterend oor?

Iedereen die ergens mee zit en daarover wil praten kan terecht bij de Luisterlijn. De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar 0900-0767 (lokaal tarief). Ook kun je chatten of mailen via <https://www.deluisterlijn.nl/ik-zoek-hulp-home.html>

Pasen 2020

Wees gegroet Gij eersteling der dagen,

Morgen der verrijzenis.

Bij wiens licht, de nacht der hel verslagen,

En de dood vernietigd is.

Here Jezus Trooster aller smarten,

Zij der wereld, schijn in onze harten,

Leer ons dagelijks, leer ons duizend werven,

In Uw kruisdood meegekruisigd sterven,

En herboren opgestaan,

Achter U ten hemel gaan.

De Heer is waarlijk opgestaan

Nu breekt voor al Gods kinderen,

Het nieuwe leven aan.

Pasen is verrijzenis,

Dat Jezus, God Zelf, leeft,

En met ons is.

Het is een groot mysterie,

Dat wij ons bevrijden van de materie.

De rijkdom niet in de wereld zoeken,

En in doen en denken,

De Here God onze liefde schenken.

En eeuwig dankbaar zijn.

Door Jezus' lijden op Golgotha,

Schenkt Hij on suit liefde en gena,

Het eeuwig zalig leven.

We zijn bevrijd van alle nood,

De Here Jezus overwon de dood.

Wij hebben voor satan nooit meer te vrezen,
 Dat wij onze Redder, eeuwig dankbaar zullen wezen.
 Dat wij met alle pelgrims saam,
 Leven en prijzen Gods grote Naam.
 Voor de hele wereld heeft Hij geleden.
 Een ieder mag tot Hem gaan.
 Blank, bruin, geel en zwart,
 Dat wij Hem danken met ziel en hart.
 Wie gelovig op Hem ziet,
 Vreest voor dood en helle niet:

Pasen

Jezus leeft in eeuwigheid,
 En wij uit genade met Hem.

U zij de glorie opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immermeer.
Engelen daalden neder,
Wentelden de steen.
Jezus keerde weder,
Hij, de Heer, verscheen.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie,
Nu en immermeer.
U zij de glorie,
Die verrezen zijt,
U zij de victorie,
Tot in eeuwigheid.

Jannetje Dissel - Perreboom.

Marken, april 2020

Wij zijn heel dankbaar en blij dat wij op een waardige manier afscheid hebben mogen nemen van mijn vrouw, onze mem, bessie en overgrootbessie

Jannetje Kaars-Zeeman

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blikken van medeleven, in welke vorm dan ook. Uw aanwezigheid bij de begrafenis heeft ons heel goed gedaan.

Tevens wil onze Ta iedereen heel hartelijk bedanken voor de ontzettend lieve kaarten die hij heeft mogen ontvangen in deze nare verdrietige en angstige periode.

Dit doet hem heel erg goed!

Familie C. Kaars

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Voor de wereld
ben je van ons
maar voor ons
ben je de wereld.

Aniek Julia

Teerhuis

Trotse ouders:

Sander & Louise Teerhuis
Zuiderzeeweg 6 1156 BV Marken



25
maart
2020



15:25
uur



3558
gram



51
cm



Bel en bewonder!

Sander: 0613674467
Louise: 0630265489

“Ik ben zo moe”

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Liedboek 416: 3)

Verdrietig maken we u bekend dat is overleden onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Trijntje Visser

sinds 15 februari 2006 weduwe van Jan Schipper

* Marken 28 juni 1931

† Monnickendam, 8 april 2020

Jan en Luci

Cornelieke en Thomas, Mara

Jojanneke en Alex, Levi

Muus en Janie

Alfred en Margreet

Jasper

In verband met het coronavirus zullen we haar in kleine kring begraven.

Correspondentieadres: Voltairetuin 17
2908 XJ Capelle aan den IJssel

Jezus leeft!

Jezus leeft!

Het is fris buiten, en het is nog halfdonker. Het is nog zo vroeg dat er niemand op straat is. Maar daar lopen twee vrouwen de stad uit: het zijn Maria, een leerling van Jezus, en haar vriendin. Ze zijn op weg naar het graf van Jezus.

Ze zijn heel verdrietig. Jezus, van wie ze zoveel hielden, is gevangengenomen. Soldaten hebben hem geslagen. Ze hebben hem aan een kruis gespijkerd. En daar is hij gestorven.

Maria en haar vriendin gaan deze ochtend weer naar het graf toe. De eerste vogels beginnen te fluiten. De zon komt langzaam op. Daar is het graf.

Er staan een paar soldaten bij de ingang van het graf. Romeinse soldaten. Die moeten het graf bewaken. Zodat niemand het open kan maken om Jezus er weg te halen.

O nee! Wat is dat?

Maria voelt zich ineens helemaal duizelig worden. Het lijkt wel of de aarde onder haar voeten beweegt. En dat gerommel onder de grond, wat is dat?

Een aardbeving!

Maria en haar vriendin houden zich geschrokken aan elkaar vast. Het duurt even. Maar gelukkig, dan stopt het. De aardbeving is voorbij.

'Kijk nou!' zegt Maria. Ze wijst naar het graf waar Jezus ligt. Er staat een man naast. Een man met witte kleren aan. Je kunt hem niet aankijken, want zijn gezicht straalt als de bliksem.

'Een engel!' zegt Maria's vriendin. De engel pakt de zware ronde steen die voor het graf ligt, en rolt hem weg. En dan gaat hij op de steen zitten. De soldaten houden hem niet tegen. Ze jagen hem niet weg. Ze rollen de steen niet met z'n allen terug voor het graf. Nee, de soldaten zijn zo geschrokken dat ze zijn flauwgevalen. Ze liggen allemaal op de grond, voor het open graf van Jezus.

Maria slikt. Ze trilt van angst. Maar ze loopt samen met haar vriendin langzaam dichterbij.

'Jullie hoeven niet bang zijn,' zegt de engel. 'Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die gestorven is. Maar hij is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Dat had hij van tevoren toch gezegd, dat hij dat zou doen? Kijk maar in het graf. Hier heeft hij gelegen.'

Maria doet nog een stapje naar voren. Ze kijkt in het graf.

Wat is dat nou? Het is leeg. Het lichaam van Jezus ligt er niet. De engel heeft gelijk!

'Ga snel naar de vrienden van Jezus,' zegt de engel. 'Vertel ze dat Jezus weer leeft. Dat hij is opgestaan uit het graf. En zeg tegen hen dat ze naar Galilea moeten gaan. Dat is de afspraak die Jezus met ze gemaakt heeft. Daar zullen ze elkaar weer ontmoeten.'

8-12 jaar
Matteüs 28:1-10

Jezus is opgestaan uit de dood

Een engel komt bij het graf

De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de ander Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op.

Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn kleren waren zo wit als sneeuw.

De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren.

De vrouwen horen dat Jezus is opgestaan

De engel zei tegen de vrouwen: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat

jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet. Want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen.

Ga nu snel naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar Galilea gaat. En dat ze hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moest zeggen.'

De vrouwen zien Jezus

Snel gingen de vrouwen weg bij het graf. Ze waren ontzettend geschrokken, maar ook ontzettend blij. Ze wilden zo snel mogelijk aan de leerlingen gaan vertellen wat er gebeurd was. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet, en hij groette hen. De vrouwen liepen op hem af. Ze knielden voor hem en pakten zijn voeten vast. Jezus zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn. Ga aan mijn vrienden vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.'

Maria en haar vriendin zijn zo blij. Ze kunnen het bijna niet geloven. Ze gaan meteen op weg.

En dan komt er iemand hun tegemoet. Het is Jezus! Jezus, die dood was! Hij staat voor hen: hij leeft! Hij lacht naar hen. 'Goedemorgen,' zegt hij.

Maria laat zich op haar knieën vallen en raakt Jezus' voeten aan. Ze is heel erg geschrokken.

'Je hoeft niet bang te zijn,' zegt Jezus. 'Ga naar mijn vrienden. Vertel hun dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zien we elkaar.'



Werkwoord (ik & janz)
Jezus leeft!

ENGEL

GRAF

VROUWEN

LEEFT

SOLDATEN

STEEEN

LEEG

JEZUS

ZON

BLIJ



H	I	J	I	S	N	S	O		
P	G	E	U	E	S	V	T		
A	A	Z	E	N	U	R	I		
N	E	T	A	D	L	O	S		
J	S	N	O	D	G	U	E	Z	O
I	D	O	D	A	R	E	E	N	
L	O	D	A	E	E	L			
B	T	F	E	E	L				




Quiz

Uit het dagboek van

Je leest hier stukjes uit dagboeken zoals mensen uit de tijd van Jezus die geschreven zouden kunnen hebben. Lukt het jou om uit te zoeken van wie welke tekst is?

Verbind elke tekst met de juiste persoon, en dan lees je hoe het volgens Petrus komt dat Jezus weer leeft.



Ik was vandaag zo verurletig dat ik eerst niet doorhad dat ik met een engel aan het praten was. Hij vroeg me waarom ik moest huilen. Ik vertelde dat ik niet wist waar Jezus naartoe gebracht was. Toen draaide ik me om, want ik dacht dat ik de tuinman zag. Ik vroeg aan hem waar Jezus was. Hij zei mijn naam, en ik wist meteen dat het Jezus was!

LATEN

Nou, wat we vandaag beleefd hebben! We kregen de opdracht van Pilatus om het graf van Jezus te bewaken. Er waren namelijk mensen die zeiden dat hij zou opstaan uit de dood. We stonden voor het graf toen er een grote aardbeving kwam. We waren zo bang, dat we op de grond neervielen!

DE

vandaag heb ik aan Pilatus gevraagd of ik het lichaam van Jezus mee mocht nemen. Ik heb hem begraven in een nieuw graf. Ik vind het echt dapper van mezelf!

OPSTAAN

1

Tomás

2
Van de vrouw die
het lichaam
zag

3

Petrus

4
Maria uit
Magdala

De oplossing



Tijdens onze wandeling van 12 kilometer kwam er opeens een man bij ons lopen. We konden hem niet, maar we konden goed met elkaar praten. Pas toen die man tijdens het eten het brood brak, ontdekten we wie hij was. Het was Jezus!

HEEFT

Vannamorgen vroeg kwamen de vrouwen ons vertellen dat Jezus leeft en is opgestaan uit de dood. Nadereen vond het angst, maar ik ben meteen naar het graf gegaan. En ik zag daar alleen de doeken liggen...

JEZUS

Het was een drukke dag vandaag. We dachten dat de vrienden van Jezus wel zouden weten dat hij was opgestaan. Maar de één was nog verbaasder dan de ander toen ik vertelde dat Jezus niet meer in het graf was.

UIT

Ik was er niet bij toen Jezus zich na zijn opstanding voor de eerste keer aan de andere leerlingen liet zien. Maar vandaag, precies een week later, was ik er wel bij. Ik zag hoe Jezus ineens bij ons stond, terwijl de deur op slot was!

GOD

Ik heb met mijn collega's vandaag een plan bedacht. We laten de soldaten vertellen dat het lichaam van Jezus gestolen is door zijn leerlingen. Dan zal niemand geloven dat hij uit de dood is opgestaan.

DOOD

5
Josef uit Arimatea

6
Een engel

7
Een soldaat

8
Een priester





Matthias 14:5-10
 Jezus leeft!

88