

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 mei 2020

Kerkdienst zondag 10 mei 2020

Kerk TV van uit de Grote Kerk

Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Koster(s)	Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Project Pakistan Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	10 mei	Psalm 68:1-19	Samen optrekken
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36	Gedragen
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9	Schriftbewijs
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15	Onderzoek en tegenwerking
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21	Nieuwsgierig
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34	Bekend met de onbekende God
zaterdag	16 mei	Psalm 34	Houvast

Voorbede

1. Help ons de gehele aarde te maken tot een hof van Eden.
2. Bescherm Uw volk Israël. Wil U hen leiden.
3. Laat ons waar haat is liefde zaaien en waar wanhoop is hoop brengen.
4. Voor hen die in de war raken nu hun wereldbeeld kantelt door de coronacrisis.
5. Klop aan de deur van Kim Jong-Un, leider van Noord-Korea. Dat hij tot geloof en inzicht mag komen.
6. Als ons hart in onze portemonnee zit, breng dan ons hart op de juiste plaats.
7. Leer ons denken in oplossingen en vanuit dankbaarheid leven. Verblijd ons.

Ria Kaars

“Oorlog”

Er is een onzichtbare oorlog. Een geestelijke strijd, een oorlog die we niet zien. Ook is er een zichtbare strijd, de dingen die we wel zien. Als de zichtbare strijd ons persoonlijk raakt schrikken we en gaan we op zoek en blijken we vaak zelf veroorzaker van het probleem te zijn.

De geestelijke strijd binnen de kerkmuren is het volk en land Israël. Daar mogen we niets over zeggen. En misschien mochten we dat ook niet. Daar is een “weerhouder”. Een geestelijke macht die ons het zwijgen oplegt. Toch zou ik er graag over spreken.

Als 1° over hoe belangrijk de God van Israël Zijn geschiedenis met Zijn volk vindt. Dat de verhalen door verteld moeten worden. Dat de woorden niet verdraaid worden.

Christus is gestorven en tot leven gewekt. De Joden waren erbij. Hij was één van hen. Maar ze zagen het reddingsplan van God niet. Hierna werd Jeruzalem verwoest en de laatste stammen verspreidt over de wereld. De zorgvuldig overgeschreven woorden van God verstopten de Joden in spelonken. Dit was 70 jaar na Christus. Deze verstopte boekrollen werden pas in 1947 bij “toeval” gevonden door een herdersjongen. (Weer een kleine herder met een belangrijke rol) De boekrollen waren niet vergaan! Dit is ongelooflijk. De grotten bij de Dode Zee waren de perfecte bewaarplaats. De temperatuur van de grotten is constant en de luchtvochtigheid is heel laag. En de woorden... bleken nog steeds dezelfde als nu.

1947

De 2° wereld oorlog is voorbij. De Joden komen tot de conclusie dat het belangrijk is een eigen land met een eigen bestuur te krijgen. Er is geen andere weg mogelijk. Ze weten waar dat stukje land wat hun beloofd is ligt. Het land heet dan Palestina. Iemand had bedacht, als we het land Palestina noemen zullen de Joden hun land wel vergeten. Haha. Nee dus. Wist u dat het woord Palestina helemaal niet in de Bijbel voor komt? Als het over het beloofde land gaat dan staat er : Israël. Met dit land en dit volk heeft onze Schepper zich verbonden.

Ja ik mag hem ook mijn Schepper noemen. Want de Heilige nodigt ook ons uit.

Maar leer van Israël dat als je een land tot ontwikkeling brengt er heel veel mensen willen wonen. Dan komen er rijken en armen als een magneet naar je land. Een probleem wat zich niet makkelijk laat oplossen. Vluchteling, je zal het maar zijn.

O ja. In het Oude Testament staat dat we geen vleermuizen mogen eten. Was daar niet de bron van het virus dat ons nu zo te pakken heeft? De oorzaak weten brengt ons niet zomaar tot een oplossing. De vreze des Here is wel het begin van wijsheid. Heb elkaar lief!

Lied 912

*Neem mijn wil en maak hem vrij dat hij U geheiligd zij
Maak mijn hart tot uwe troon dat uw heilige Geest er woon.*

Neem mijn zilver en mijn goud dat ik niets aan U onthoud

KERKCOLLECTES**KERK**

Aan kerkcollectes ten behoeve van de Kerk is op rekening NL69 INGB 0000 1609 62 ontvangen:

- in week 18 (29 april t/m 2 mei) Eur 327,50

- in week 19 (3 mei t/m 5 mei) Eur 266,00

Via de QR-scanmethode is in week 18 een bedrag ontvangen van Eur 40,=.

Van 29 mrt t/m 8 april op overige rekeningen ontvangen een bedrag van Eur 85,=.

Namens het college van kerkrentmeesters,
hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

DIACONIE

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 28 april – 5 mei 2020:

- collecten en giften 28 april – 5 mei 2020: Eur 327,00

- KIA Noodhulp Lesbos: Eur 453,50

Namens het college van diakenen,
hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

COLLECTEMUNTEN

We willen in deze "Corona" tijd ook de gelegenheid bieden om de collectemuntten te besteden aan de diverse collecten, zoals voor de kerk, de diaconie, doorzendcollecten (o.a. Project Waterlandse Gemeenten, Pakistan, KIA etc.) of de Zendingskisten.

Als u de muntten in een envelopje, plastic zakje of op een andere manier kunt aanleveren in de brievenbus van onderstaande adressen, met **collectebestemming** en **datum** collecte, dan zorgen wij dat de waarde wordt overgemaakt aan de betreffende collecten.

F. Visser
IJsselmeerweg 3

H.P. Zondervan
Noorderwerfstraat 15

Na mijn zware operatie in het UMCG, en de herstel periode thuis, waarin het niet mogelijk was om bezoek te ontvangen, heb ik veel kaarten, berichtjes, en bloemen ontvangen.

Bij deze wil ik iedereen die aan mij gedacht heeft, heel hartelijk bedanken.

Ik heb het erg gewaardeerd.

Pieter Jacob van Dijk

Dankbetuiging;

Langs deze weg wil ik, Aris, kinderen en kleinkinderen, iedereen hartelijk bedanken voor jullie belangstelling in de vorm van gesprekken, schouderklopjes, kaarten, bloemen en dergelijke.

Voor tijdens mijn ziekte en behandeling, het heeft ons allen heel goed gedaan.

Het is fijn om te weten dat zovelen met ons hebben meegeleefd.

Aaltje, Aris, kinderen en kleinkinderen.

Liturgie zondag 10 mei 2020

de 5^e van Pasen, zondag 'Cantate' ('Zingt de Heer' n.a.v. Ps. 98 vers 1) om 10.00 uur
livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 98.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad'.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 974 'Maak ons Uw liefde, God, tot opmaat' (couplet 1 en 5).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6,20-25 (lector).

Muziek: Muziek: Psalm 66 (vers 3).

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 2,1-10 (lector).

Muziek: Muziek: Lied 971 'Zing een nieuw lied voor God de Here'.

Evangelielezing: Johannes 13,33; 36-14,14 (voorganger).

Muziek: Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven' (couplet 1 en 7).

Verkondiging: 'Vooruitgangsgeloof'.

Muziek: Lied 835 'Jezus, ga ons voor'.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven (voor QR-code zie www.protestantsmarken.nl).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.

Muziek: Psalm 84 (vers 4 in OB).



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Collecte voor Pakistanproject op zondag 10 mei

Christenen in Pakistan leven in voortdurende angst: er hoeven maar een paar lieden te besluiten dat zij getuigen waren van blasfemie (natuurlijk altijd van een christen) en ze kunnen je aangeven en dan begin je niks meer.

Aasiya Noreen Bibi (bekend als Asia Bibi) werd in november 2010 ter dood veroordeeld wegens belediging van de profeet Mohammed. Ze zou dat gedaan hebben, nadat ze een collega-landarbeider een glas water had aangeboden. Die weigerde dat en zei dat zij dat deed vanwege het feit dat het water "onrein" was omdat Bibi een christen is en het glas had aangeraakt.

Na 8 jaar in de dodencel werd pas in October 2018 door het Pakistaans hoog-gerechtshof besloten haar veroordeling teniet te doen door gebrek aan bewijs. Inmiddels is zij met haar gezin nu dankzij Amnesty International in Canada, waarbij ze amper uit handen van een woedende menigte kon blijven die haar dood eiste. Asia Bibi had het geluk dat haar zaak wereldwijd bekendheid kreeg door Amnesty.

Ziehier een korte schets van het leven van christenen in Pakistan. Er heerst daar een zware christenvervolging!

Vanuit Marken zetten wij ons al 24 jaar in om deze mensen de helpende hand te bieden door hun kansen te geven via onderwijs. Vandaar onze hulp aan de Green Leaf School in Toba Tek Singh. Deze school is dankzij het goed op orde hebben van de administratie en het goede onderwijs uitgeroepen tot de beste school van Toba Tek Singh! (vergelijk eens het Haga Lyceum hier!). Via Faras Mukhtar heeft onze diaconie een rechtstreeks contact. In Pakistan krijgen niet-moslim scholen geen staatssteun. Toch zitten er ook moslimkinderen op de Green Leaf School vanwege het goede onderwijs. Ook in de nabijgelegen dorpen krijgen kinderen vanuit de Green Leaf School onderwijs als de ouders de reis naar Toba Tek Singh niet kunnen betalen.

Onze donaties zijn ook deze keer weer voor schriften en boeken voor deze straatarme christenkinderen.

Op het moment ligt ook in Pakistan vrijwel alles stil door een lock down. Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven, net als hier.

Klaas Kes



Geef om onze longen

11 t/m 16 mei 2020: collecteweek Longfonds

Longfonds

Van 11 t/m 16 mei is de collecte van het Longfonds. Dit jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, maar collecteren we online. Met de opbrengst maken we doorslaggevend longonderzoek mogelijk. Dat is nu meer dan ooit nodig.

Corona beneemt ons de adem

Het coronavirus maakt in één klap duidelijk hoe belangrijk je longen voor je leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte én voor iedereen die blijvende longschade overhoudt aan het coronavirus. Door informatie te verstrekken en een luisterend oor te bieden. En door doorslaggevend onderzoek naar longherstel mogelijk te maken.

Steun ons onderzoek naar longherstel

Help ook mee! Geef aan de online collectant, scan de QR code of ga naar longfonds.nl



Geef om onze longen. Doneer nu.

Scan de QR code met de camera van uw telefoon of met uw mobiel bankieren-app.

Longfonds bankrekeningnummer

NL24 ABNA 0828 5930 43 o.v.v. collecte 2020.

Alvast bedankt voor uw gift, namens 1,2 miljoen mensen met een longziekte.

Hartelijk dank alvast voor jouw bijdrage!

Met vriendelijke groet

Marie Appel

Collecte organisator