

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 22

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 mei 2020

Kerkdienst zondag 31 mei 2020

Kerk TV van uit de Grote Kerk

Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

Eerste Pinksterdag

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Zending Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	31 mei	<i>Pinksteren</i> Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
maandag	1 juni	<i>Tweede Pinksterdag</i> Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
dinsdag	2 juni	<i>Psalm 104:1-18</i>	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	<i>Psalm 104:19-35</i>	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	<i>Matteüs 8:2-13</i>	Groot geloof
vrijdag	5 juni	<i>Matteüs 8:14-22</i>	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	<i>Matteüs 8:23-34</i>	Klein geloof

Voorbede

1. Leer ons denken in oplossingen en vanuit dankbaarheid leven. Verblijd ons.
2. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan. Dat Uw Woord het middelpunt van hun denken en handelen mag zijn.
3. Wijs ons de weg hoe wij alle hongerende mensen kunnen voeden. Het virus brengt aan het licht dat het voedsel daar gebracht wordt waar al veel is.
4. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
5. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons.
6. Dank U wel dat U ons een geest wil geven van liefde en bezonnenheid.
7. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven en tot mensen vormen die het weinige wat ze hebben kunnen delen.

Ria Kaars

Waar moeten wij het zoeken?

Ineens waren we niet meer 'in Control', en leefden we bij de dag.

Als het ons in ons persoonlijk leven treft, weten wij al amper raad, maar als het de hele wereld ineens betreft. Was dit een 'wake-up call' om ons te bezinnen op de manier waarop wij leven? Niet alleen onze gezondheid is wereldwijd in gevaar, maar door de getroffen maatregelen is ook ons economisch reilen en zeilen in het geding.

In een recent TV optreden moest een voormalig 'Captain of Industry' bekennen dat we door economische 'globalisering' in een situatie zijn beland van te grote afhankelijkheden tussen onderlinge landen. De fabricage van veel producten vindt plaats in productieketens die zich over de hele wereld uitstrekken.

Hierdoor zijn veel economieën in elkaar verweven, en van elkaar afhankelijk geworden.

De mensheid is van oudsher vertrouwd met afhankelijkheden.

Wij zijn afhankelijk van elkaar, van de natuur, van onze planeet, en van onze Schepper.

Maar zijn wij in deze 'moderne tijd' ons van dat laatste nog wel bewust?

Denken wij niet dat wij veel kunnen voorspellen en beïnvloeden?

Maar begrijpen wij wel alle dingen die gebeuren zoals ze gebeuren?

Dit roept op tot nederigheid, om ons te voegen naar de wijsheid en genade van die Schepper, en niet naar blind vertrouwen op structuren en systemen die wij zelf in het leven hebben geroepen, maar niet kunnen beheersen. Jacobus schrijft in zijn brief (Jacobus 4:13-16):

"Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij op naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.'

U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.' Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast".

In een onvoorspelbare wereld blijken wij erg kwetsbaar te zijn.

Maar God geeft ons een familie en een kerkgemeenschap die ons te midden van alle onvoorspelbaarheid kan ondersteunen. Is de kerk als het lichaam van Christus ook niet zo bedoeld? Het kan heel veel uitmaken of we een familie om ons heen hebben staan of niet. Heel bijzonder is het volgende uit Romeinen 12: 15.

'Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft.'

Een theoloog verklaarde dit vers eens als volgt: 'Als vreugde wordt gedeeld met zelfs maar één persoon, wordt deze verdubbeld en vermenigvuldigd met twee. Als droefheid wordt gedeeld met een ander persoon, dan wordt deze gedeeld door twee.'

Anders dan de toeval cultuur waarin genade geen plaats heeft, kan en moet de christelijke gemeenschap genade betonen in de vorm van medeleven en troost aan hen die lijden.

In het bijzonder in deze moeilijke tijden moeten wij ons daar extra van bewust zijn.

Pieter C. Springer

Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, - het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.

Lied 825 : 7 (Liedboek 2013)

KERKCOLLECTES**KERK**

Aan kerkcollectes ten behoeve van de Kerk is op rekening NL69 INGB 0000 1609 62 ontvangen:

- in week 21 (20 mei) Eur 125,00
- in week 21 (21 mei t/m 23 mei - Hemelvaartsdag) Eur 121,00
- in week 22 (24 mei t/m 26 mei) Eur 165,00

Via de QR-scanmethode is in week 21 een bedrag ontvangen van Eur 40,50.

Noot van de penningmeester:

De rekening (hierboven vermeld) is alleen bestemd voor kerkcollectes.

Wilt u uw Kerkelijke Bijdrage voor 2020 a.u.b. niet op deze rekening overmaken, maar op de daarvoor bestemde rekening. Dit geeft heel veel verwarring en extra werk voor de penningmeester en het kan voorkomen dat uw Kerkelijke Bijdrage dan niet wordt verwerkt in het juiste bestand.

Alvast dank hiervoor.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

DIACONIE

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 20 mei – 26 mei 2020:

- collecten en giften 20 mei – 26 mei 2020: Eur 265,50
- Hemelvaartsdag en Ned. Bijbel Genootschap Eur 242,00

ZENDING

Aan giften voor de zendingskisten is ontvangen in de periode van 20 mei – 27 mei 2020: Eur 25,00.

Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie Commissie,

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

COLLECTEMUNTEN

We willen in deze “Corona” tijd ook de gelegenheid bieden om de collectemuntten te besteden aan de diverse collecten, zoals voor de kerk, de diaconie, doorzendcollecten (o.a. Project Waterlandse Gemeenten, Pakistan, KIA etc.) of de Zendingskisten.

Als u de muntten in een enveloppe, plastic zakje of op een andere manier kunt aanleveren in de brievenbus van onderstaande adressen, met collectebestemming en datum collecte, dan zorgen wij dat de waarde wordt overgemaakt aan de betreffende collecten.

F. Visser

IJsselmeerweg 3

H.P. Zondervan

Noorderwerfstraat 15

**kerk
in actie**

**Collecte voor jonge open kerk in Marokko**

Zondag collecteren we vanuit de zending voor kerken in Marokko. De kerk groeit in dit islamitische land, vooral doordat christenen uit Afrikaanse landen in Marokko belanden voor studie of als gestrande migrant. Jean Lanou vertrok twintig jaar geleden uit Congo. Hij wilde theologie studeren in Europa. Na bijna vijf jaar reizen dwars door de Sahara bereikte hij Marokko. Hij verloor dertig vrienden: in de woestijn, tijdens de bootreis, door abortus na verkrachting. Inmiddels woont Jean vijftien jaar in Marokko. “Het begin was verschrikkelijk. Migranten kunnen niet naar een ziekenhuis. Vrienden van mij overleden door gebrek aan medicijnen.”

De kentering kwam toen een predikant migranten ging helpen. Jean werd lid van een huiskerk en steunt sindsdien andere migranten. “Ik breng ze naar de kerk. Ik werd meermalen de grens overgezet als ik voedsel uitdeelde.” Sinds Jean een werkvergunning heeft is hulp verlenen makkelijker. Hij studeert nu theologie met steun van Kerk in Actie. Hij zegt: “Ik hoef niet meer naar Europa. Ook in Marokko of Congo kan ik mensen in nood dienen.”

Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.

Liturgie Pinksteren 31 mei 2020

de 50^e Paasdag om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 68 vers 7.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 672 'Kom laat ons deze dag', couplet 1 en 2.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 240 'Kom, Heilige Geest, Here God' couplet 1 (LvdK).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 11,17-20 (lector).

Muziek: Psalm 87 vers 1 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2,1-24 (voorganger).

Muziek: Lied 246 'Gods adem die van boven kwam', couplet 1, 2 en 4 (LvdK).

Verkondiging: 'Andere tijden'.

Muziek: Lied 675 'Geest van hierboven' couplet 1.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Lied 687 'Wij leven van de wind' couplet 1 en 2.

Zegen.

Muziek: Psalm 67.



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Vanuit de pastorie

Liturgie thuis meevieren

Samen de lofzang aanheffen is er sinds de uitbraak van het COVID-19 virus er niet meer bij. Zoals Augustinus het al zei: zingen is twee keer bidden. Met de Psalmen en de liederen op onze lippen en de woorden in ons hart heft de Heilige Geest ons op tot het niveau waar Hij ons brengen wil. Helaas zullen we voorlopig dit samen zingen moeten ontberen.

De maatregelen tot nu toe hebben er wel toe geleid dat we het zingen vervangen door muzikale meditatieve momenten over aangegeven lofzangen. Hier en daar hoor ik van mensen dat ze thuis hun liedboek ter hand nemen en meezingen. Mooi en goed om te doen! Zo verstomt ons loflied niet geheel. Om dit thuis meezingen te stimuleren zullen we voortaan de aangegeven verzen en coupletten van de Psalmen en liederen ook echt als koraal uitvoeren. Cantate Domini! (Zing voor de Heer)

Ontwikkeling visie en beleid

Zo nu en dan vallen er in deze vreemde tijden kleine gaatjes in mijn agenda. Die momenten heb ik aangegrepen om alvast lijnen uit te zetten voor op de langere termijn. Een van die lijnen is dat ons huidige beleidsplan dit jaar afloopt. Tijd voor nieuw beleid dus. Als kerkenraad hebben we besloten een beleidsplancommissie in het leven te roepen die hiermee aan de slag gaat. Inmiddels hebben we hierin een eerste grote stap gezet door CeesJan Visser te vragen of hij het voortouw wil nemen. Zijn antwoord is positief. CeesJan en ik werken op dit moment aan een voorstel hoe we nieuw beleid willen gaan maken. Belangrijk is dat we met elkaar de tijd nemen om visie te ontwikkelen. We doen er verstandig aan om met elkaar na te denken over wie we zijn, waartoe we als christelijke gemeente in deze tijd geroepen worden, en hoe we de komende jaren aan deze roeping invulling willen geven. Het gaat niet om een beleidsplan op zichzelf. Wezenlijk is het gezamenlijke proces van met elkaar nadenken, spreken en bidden over wat nodig is en waartoe we geroepen worden. We in de komende maanden een paar enthousiaste en betrokken mensen te vinden die hier hun schouders onder willen zetten.

De middengeneratie

Als christelijke gemeente beleid maken kost tijd en die willen we ook gebruiken om met elkaar te groeien in kennis, geloof en genade. Sommige thema's zijn echter zo urgent dat ze beter niet uitgesteld. En dan hebben we het over de zogenaamde 'middengeneratie'. Daarmee bedoelen we jongeren en gezinnen met jonge kinderen in de leeftijdscategorie van 25 tot 55 jaar. Wie onze zondagse kerkdiensten bezoekt en observeert die ontdekt vanzelf de grote uitdaging waarvoor wij als christelijke gemeente op Marken staan. Hoe kunnen we als kerk er voor deze jonge mensen zijn? Geen gemakkelijke opgave. Niemand heeft de sleutel in handen. Dat komt omdat er niet één pasklaar antwoord is. Er zijn verschillende factoren die hiertoe hebben geleid. En de weg naar een antwoord zal een weg zijn die we als christelijke gemeente aan de hand van Christus en onder leiding van de Heilige Geest, al biddend zullen moeten gaan. Daarom ben ik in de achterliggende maanden bezig geweest mij op deze taak te bezinnen.

Inmiddels ligt er een eerste aanzet tot een strategie en aanpak (vergeef me deze managementachtige termen). Het idee is om een werkgroep samen te stellen waarmee we eerst gaan nadenken over de vraag hoe we met onze jonge mensen kunnen zijn en wat we vandaar uit voor hen kunnen doen. Het zou mooi zijn als we ook hiervoor een aantal jonge mensen konden vinden die met ons zou willen meedenken. Wordt vervolgd.

Ten slotte

We wensen iedereen een gezegend Pinsterfeest toe! En wees hartelijk gegroet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286 en Skype: klinkhz

Het vuur is nog steeds op handen,
het vuur dat de kilte verteert.
Dat kan verwarmen, verbranden,
gloed die Gods liefde ons leert.

Het vuur, in de wereld ontstoken
is een vlam van genade en trouw.
Een eeuwige warmte, uit liefde ontloken,
een brandend licht voor mij en jou.

Vuur van God uit Zijn eeuwige armen,
als een vlam van genade en glans.
Vuur om de harten vol liefde te warmen,
vlam in ons hart als een vrolijke dans.

Brandende tongen, vol liefde gesproken,
Fonkelend brandend van hart tot hart.
Gods trouw in warmte doorgebroken,
laaiende liefde voor elk mensenhart.

En de wind, hij blaast op de akker
de gloed van Gods liefde trekt voort.
Zie mens Gods trouw en wordt wakker;
door heel de wereld trekt Zijn woord.

Ingezonden door A. Bootsman

In gedachtenis aan

Jan Zondervan

*overleden op 18 mei 2020 in de leeftijd van 81 jaar en vanaf 19 maart 2012 weduwnaar van
Trijntje ten Napel*

Het Marker volkslied zingt ervan. “De zomer, de tijd van de sierlijke tooi. Weiden vol gras, straks de vletjes vol hooi. Vroeg uit de veren en laat naar de kooi. Zo vind ik Marken mijn eilandje mooi.” Dit was de wereld van Jan. De grazige weiden met zijn koeien en schapen. Later kwamen daar de paarden voor in de plaats. Dit buitenleven stuurde zijn levenstempo. Velen om hem heen hadden de klok, maar Jan koos voor de tijd. Daar hield hij van. Jantine leerde hij in alle rust aan met aandacht kijken naar de natuur en de seizoenen. Naar de boterbloemen en leeuwenbekjes waar bijna iedereen aan voorbij zag. Niet zo verwonderlijk dat Psalm 23 uit zijn hart gegrepen was. “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden.”

In de groene grazige Marker weiden wist hij de Here God dichtbij. In het frisse jonge leven van de huppelende lammetjes. In de koeien die hun jongen ter wereld brachten. Daarom was God Iemand die bij zijn leven hoorde – als vanzelfsprekend.

Als je je van dit alles een voorstelling maakt, kun je begrijpen dat Jan het erg moeilijk vond om dit kleine plekje te midden der zee los te moeten laten. Bijna van de een op de andere dag niets meer kunnen – dat viel hem erg zwaar. Tot het laatst. Maar God daarom loslaten kon hij niet. Hij wilde het ook niet. Misschien was hij daarvoor in al die achterliggende jaren aan het Zereiderpad wel een te dankbaar mens voor geworden.

De laatste weken werd Jan ziek en moest hij de tijd – waar hij zo van genoten had – loslaten. Vertrouw er maar op dat de Herder met hem is meegegaan zoals in Psalm 23. Christus is immers de goede Herder die zijn schapen nooit alleen achterlaat, ook buiten de tijd. Met dit deel van Jans erfenis kunnen Jantine, Jeannot en hun Jean-Bente verder. We bidden met het refrein uit jullie volkslied mee: “Dat dan de Heer jullie veilig bewaar”!

Ds. H.Z. Klink

Na het overlijden van onze (schoon-)moeder en oma

Trijntje Schipper-Visser

hebben we veel brieven, kaarten en mailberichten gekregen.

Daarvoor willen we iedereen heel hartelijk bedanken.

Ook bedanken we ds. H.Z. Klink voor de goede woorden op de begraafplaats.

Haar wereld werd de laatste jaren steeds kleiner; we hebben haar ook in kleine kring begraven. Dat laatste vanwege de regels rond het corona-virus en het was passend bij wie ze was.

Nogmaals dank voor het meeleven de afgelopen periode.

Jan en Luci
Muus en Janie
Alfred en Margreet
en kleinkinderen

We willen alle mensen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes na het overlijden van mijn lieve zus Janny en onze Janny.

Het heeft ons heel goed gedaan.

Neeltje
Kinderen
Kleinkinderen

Altijd in gedachten

In mijn leven zal je blijven liefste van mijn bestaan

En ik zal je naam nog schrijven waar ik ben en heen zal gaan.

Welke weg ik ook zal kiezen, welk gezelschap naast me gaat.

Nooit zal ik jouw naam verliezen, omdat die gestempeld staat.

Ondanks afscheid, graf en grens, jij was en blijft mijn liefste medemens.

koster J. Blijleven

Anjerfonds 75 jaar / Cultuurfonds 80 jaar / Juliana Marken 110 jaar

Leden van Muziekvereniging Juliana Marken collecteren al jaren voor het Anjerfonds.

Een deel van die opbrengst kwam ten goede aan Juliana.

Door de perikelen rond Corona mogen wij niet met z'n allen repeteren en optreden (dus geen inkomsten).

Juist nu de Anjeractie een leuk aanbod voor Juliana heeft mogen we ook niet met de collectebus rondgaan.

De opbrengst zal namelijk dit jaar 100 % voor Juliana zijn.

Via een inlegvel, Facebook en whatsapp is door het bestuur van Juliana al een actie op touw gezet.

Aangezien niet iedereen daarmee werkt en misschien ook niet aan internetbankieren doet is er nu tevens een andere oplossing bedacht.

Draagt u het Cultuurfonds en dus ook Juliana een warm hart toe dan kunt u ook geld overmaken op de rekening van Juliana.

Doneren via de Anjeractie loopt t/m 30 mei maar overmaken naar Juliana kan ruim een week langer doorgaan.

Uiteraard stemt Juliana die opbrengst af met het Anjerfonds!

Cultuurorganisaties hebben ook een zwaar jaar dus we hopen op een hoge opbrengst.

HEEL HEEL HEEL veel dank hiervoor!

Een muzikale groet van de sponsorcommissie: Henk, Marjolein, Trijntje, Evelien, Marieke en Trijntje

Muziekvereniging Juliana Marken

NL88 RABO 0342 8667 96

Het leven is heel bijzonder,
 Zoveel delen met elkaar,
 Vriendschap, vreugde, warmte en tederheid,
 echte liefde, al 60 jaar!



Onze lieve ouders en bessie en bap,
Klaas Uithuisje en Neeltje Zeeman

Waren op 27 mei 2020 zestig jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd met jullie diamanten
 huwelijk en nog veel geluk met elkaar!

Pieter en Geertje
 Wesley en Selena
 Melvin en Britt

Neeltje en Pieter
 Kim en Dennis
 Esmée

Cornelis en Patricia
 Erica en Barry
 Marc en Anouk

27 mei is het feest in het Kerkland want dan zijn onze lieve burens Klaas en Neeltje

60 jaar getrouwd.

Wij willen ze op deze manier van harte feliciteren met dit diamanten
huwelijksjubileum.



Jaap, Danielle, Roos en Bas

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 328: mw. L.Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Berkenhof 1 Kamer 5 : hr. K.P.Schipper

Afd: Tulpenenhof 1 Kamer 6 : hr. P.van Riel

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148 : mw. L.Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

't Is feest vandaag, 't is Pinksterfeest.
Wij staan in vuur en vlam.
We vieren dat de Heilige Geest,
vanuit de hemel kwam.



De verhalen

de discipelen

Pasen
 Het graf is leeg.
 Dat hebben ze zelf gezien.
 Maar wat gebeurt er met de
 discipelen in de tijd van pasen
 tot pinksteren ?



50 DAGEN
 VAN
PASEN
 NAAR
PINKSTEREN

2. De discipelen
 hebben zich in hun
 huis in Jeruzalem
 opgesloten.
 Ze zijn bang.
 Plotseling is Jezus
 bij hen.

"Wees niet bang"
 zegt Jezus.

Tomas,
 die er niet bij was
 gelooft het niet.
 Pas als hij zelf de
 wonden in Jezus
 handen ziet, gelooft
 hij wat hij ziet.



1. Twee discipelen
 zijn op weg
 van Jeruzalem naar Emmaüs.
 Ze zijn verdrietig.
 Een vreemde
 loopt met hen mee
 en legt hen uit waarom dit allemaal
 moest gebeuren.
 Pas als hij brood
 voor hen breekt,
 herkennen ze Jezus
 in de vreemde.
 Op de terugweg
 zijn ze niet meer verdrietig.



3. Eén van de
 discipelen, Petrus,
 stelt voor te gaan
 vissen.
 De hele nacht vangen
 ze niets.
 Een vreemde aan de
 waterkant zegt hen het
 net aan de andere kant
 van het schip uit te
 gooien.
 Het net zit boordevol
 vis.
 Dan herkennen ze
 Jezus in de vreemde.

5. De discipelen
 zijn terug in
 Jeruzalem.
 Ze blijven in de
 bovenkamer van
 het huis waar ze
 altijd samen
 kwamen.
 En dan is
 het.....
pinksteren.

4. Steeds als de
 discipelen Jezus herkennen,
 spreekt hij met hen over het
 Koninkrijk van God.
 De laatste keer dat ze hem
 zien,
 40 dagen na pasen,
 op de Olijfberg,
 zegt hij:
 "wacht in Jeruzalem
 op wat God beloofd heeft".
 Daarna gaat hij omhoog
 en een wolk
 ontnemt hen het zicht.

Hemelvaartsdag

Nummer de dagen

