

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 juni 2020

Kerkdienst zondag 21 juni 2020

Kerk TV van uit de Patmoskerk

Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Eén Collecte	Met als doel Apparatuur Kerk TV Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken o.v.v. apparatuur kerk tv

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen

Voorbede

1. Voor eenzamen en bedroefden, Heer wil hen kracht geven en tot mensen vormen die het weinige wat ze hebben kunnen delen.
2. Prijs de Here mijn ziel. Loof Zijn heilige Naam! Leg een verlangen in ons U de lof te brengen die U toe komt.
3. Voor de Vakantie Bijbel Week. Maak ons creatief in het organiseren om Uw verhaal door te geven aan onze jeugd.
4. Help mensen die anders van uiterlijk zijn te ontwikkelen tot blijde mensen. Neem hun zorgen weg.
5. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
6. Maak ons bewust welke geest we niet kunnen toelaten als we Jezus willen dienen.
7. Dank U dat wij verbonden zijn met de familie Bak. Doe ons hun tot zegen zijn.

Ria Kaars

*Wij geloven allen in één God,
die de hemel en de aarde
geschapen heeft en Vader is;*

Zo begint lied 341, een lied van 3 coupletten geschreven door Maarten Luther als samenvatting van de geloofsbelijdenis van Nicea ("*Wir glauben all an einen Gott*") Is dat zo, geloven wij allen in één God die de aarde en de hemel geschapen heeft? De mensen die dit lied meezingen of beamen wel, maar er zijn vele mensen die God niet als Schepper erkennen.

Jarenlang heb ik godsdienstles (levensbeschouwing) gegeven op openbare scholen. Tijdens deze lessen vertelde ik de kinderen over de verschillende godsdiensten en hun feesten, maar de nadruk lag op de verhalen uit de Bijbel, omdat onze cultuur grotendeels bepaald is door het christendom.

Steevast werd de eerste les dat ik in zo'n klas was, de vraag gesteld: "Geloof jij in God, Juf?" Als ik dat bevestigend had beantwoord, vroeg ik hun: En jullie? Aarzelend gingen er dan een paar vingers omhoog, maar de meeste kinderen begonnen te lachen en zeiden: 'Nee hoor, dat is iets van vroeger'.

Er was altijd wel een wijsneus die me precies kon vertellen hoe het zat: "Vroeger begrepen mensen niet hoe dingen in elkaar zaten en dan schreven ze dat aan God toe, maar nu heeft de wetenschap al zoveel ontdekt, zodat we veel dingen kunnen verklaren". God was dus uit de tijd, zeker als Schepper.

Er was een oerknal geweest, het heelal met daarin de planeet aarde waren ontstaan en daarna was op 'toevallige' wijze leven ontstaan op aarde en regelmaat in de oorspronkelijke chaos en daaruit waren planten, allerlei verschillende soorten dieren en mensen voortgekomen.

Als ik dan zei, dat ik onder de indruk was van zo'n groot geloof, keken ze me verbaasd aan en zeiden ze dat het geen geloof was, maar wetenschap.

Dan vertelde ik ze, dat ik geloofde in een Schepper, die alles in gang gezet had en ontworpen. En dat ik heel veel moeite zou hebben te geloven, dat al dat bijzondere leven, dat zo ingewikkeld in elkaar zit (plant, dier of mens) 'toevallig' ontstaan zou zijn. 'Maar God bestaat niet, juf, dus kan hij ook niets geschapen hebben', werd er dan vaak gezegd.

'Ik kan niet (wetenschappelijk) bewijzen dat God bestaat, antwoordde ik dan, maar jullie ook niet dat Hij niet bestaat, dus daarom is het allebei een geloof', Gelukkig mogen we in Nederland geloven wat we willen, helaas is dat niet overal het geval. Ik moest aan deze gesprekken met de kinderen denken, toen ik op zoek naar een nieuw boek om te lezen, in onze boekenkast het boek vond:

"Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn" (auteurs: Geisler en Turek).

Met veel plezier heb ik dit boek gelezen, omdat het met humor en duidelijk geschreven is.

Bij veel mensen heerst de opvatting dat geloof en wetenschap lijnrecht tegenover elkaar staan. De auteurs van dit boek proberen het bestaan van God, niet vanuit een spirituele, maar vanuit een rationele invalshoek te benaderen. Het is een zoektocht naar de waarheid aan de hand van de wetten van de logica.

Om te geloven, dat *iets* uit *niets* ontstond (oorsprong), orde uit chaos (ontwerp), er volgens de wetenschap duidelijk een begin was, leven uit dode materie ontstond en levensvormen uit bestaande levensvormen, zonder dat hier een intelligentie, een ontwerper aan te pas is gekomen, maar door "toevallige omstandigheden", **moet je wel een heel groot geloof hebben!**

'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn', zeg ik de schrijvers na.

Het fascineert me waarom mensen persé niet in een Schepper willen geloven, maar wel in toevalligheden.

Gelukkig zijn er wetenschappers die geen enkel probleem hebben wetenschap en geloof in een Schepper samen te brengen.

In het lied van Luther waarin ook de belijdenis van de kerk staat samengevat, gaat het nog een stapje verder. Daar wordt niet alleen het geloof in een Schepper beleden, maar deze Schepper wordt **Vader** genoemd.

Hoe dat mogelijk is? Dat hebben we geleerd uit de uitspraken van Jezus, zijn Zoon. Zijn Vader mogen wij ook onze Vader noemen.

Paulus zegt in Romeinen 8 dat de *Geest* onze geest verzekert dat we Gods kinderen zijn en dat we door de *Geest* hem kunnen aanroepen met "Abba, Vader". Wat een zegen als je dat kunt geloven!

Jannie Visser-de Groot

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen voor:

- kerkcollectes in de periode 10-6 t/m 16-6-2020 een bedrag van Eur 307,50;
- het 'Onderhoudsfonds' een bedrag van Eur 181,50.

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 09 – 16 juni 2020:

- collecten en giften 09 – 16 juni 2020: Eur 75,00;
- collecte Project Waterlandse Gemeenten 14-06-2020: Eur 143,50.

Zending

Giften ontvangen op bankrekening NL76INGB0002538888 voor de zendingskisten in de periode van 09 juni – 16 juni 2020: EUR 20,00

Namens de colleges van:

Kerkrentmeesters,

Diaconie en

Zending- en Evangelisatie commissie,

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters

Collecte zondag 21 juni 2020

Het live streamen van de kerkdiensten werd tot voor kort vanuit de Grote Kerk uitgevoerd met beperkte middelen. Omdat besloten is ook na de lockdown periode door te gaan met het live streamen van de diensten vanuit beide kerkgebouwen, was het noodzakelijk nieuwe camera's aan te schaffen en de aanwezige computer en laptops te upgraden. Dit is inmiddels gebeurd. De collecte van komende zondag is bestemd ter bestrijding van de hiervoor gemaakte kosten. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL69 INGB 0000 1609 62, ten name van Protestantse Gemeente Marken, o.v.v. apparatuur KerkTV. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Liturgie zondag 21 juni 2020

1^e zondag van de zomer om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 96 vers 1 en 3.
Bemoediging en groet.
Muziek: Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad', couplet 1, 2 en 3.
De Tien Woorden als regels ten leven.
Muziek: Psalm 51 vers 5.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.
Muziek: Lied voor de kinderen: Lied 805 'Abraham' couplet 1 en 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 12,1-9 (lector).
Muziek: Psalm 105 vers 1 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Markus 16,15-20 (voorganger).
Muziek: Lied 802 'Door de wereld gaat een woord' couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Cirkel of lijn?'.
Muziek: Lied 801 'Door de nacht van strijd en zorgen' couplet 1, 2 en 3.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Muziek: Lied 966 'Het heil des hemels werd ons deel' couplet 1 en 4.
Zegen.
Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Kerk is:
NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Vanuit de pastorie

Live uitzendingen weekdiensten Swaensborch

Door de maatregelen van de overheid tegen het virus lagen ook de weekdiensten in het verzorgingshuis Swaensborch stil. Inmiddels zijn ze gelukkig weer opgestart. Met een frequentie van twee weken worden de ongeveer veertig minuten durende kerkdiensten via omroep PIM uitgezonden. Ze kunnen dus ook op Marken gevolgd. De weekdiensten worden uitgezonden vanuit de Opstandingskerk, in de achtertuin van het verzorgingstehuis. Wie wil kan aanhaken en meekijken door af te stemmen op kanaal 44 (Ziggo) of kanaal 1442 (KPN). Op de volgende woensdagen zijn de weekdiensten om 15.00 uur te volgen:

- 24 juni pastor Bak;
- 8 juli pastor Van Gaalen-Van Veen;
- 22 juli pastor Visser-de Groot;
- 5 augustus pastor Bak;
- 19 augustus dominee Pettinga;
- 2 september zuster Wouwenaar (datum onder voorbehoud).

Collectedoel KerkTV

Zondag een jaar geleden, vierden we een kerkdienst in de tent op de haven. Dit jaar zijn de havenfeesten afgelast. De speciale tentdienst is daardoor een reguliere eredienst geworden die we vanuit de Patmoskerk uitzenden met één van de nieuwe camera's die aangeschaft zijn. Zoals ik eerder schreef hebben we besloten dat KerkTV blijft. We zijn dankbaar dat er zoveel mensen zijn die met ons online meevieren en meeluisteren! Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om de hele installatie die daarvoor nodig is definitief te maken. Daar is ongeveer een bedrag van € 5.000 mee gemoeid. Door het vervallen van de tentdienst kwam het doel waarvoor we zondag onze gaven inzamelen vrij. Het leek ons goed om uw gaven te vragen voor de aanschaf van de camera's en apparatuur.

Zomerserie over Abraham

Op onze kerkelijke kalender zijn we zondag aanbeland bij de eerste zondag van de zomer. Na Pasen en Pinksteren keren we terug naar het groen van de schepping en dat ons ook vertelt van de groei. Anders dan voorgaande jaren heb ik dat hier op Marken gevoeld. Al het prachtige frisse en jonge groen dat groeide en bloeide. Bij deze gewone tijd door het kerkelijke kalenderjaar is het mooi om in de zondagse diensten eens rustig door te lezen. De komende zondagen gaan we Genesis lezen. We richten ons op de levens- en geloofsgeschiedenis van Abraham. Zondag starten we bij het begin. God die Abraham roept. Hopelijk leren we wat van alles wat we zien groeien en bloeien in het leven met de Here God in het leven van deze 'vader van alle gelovigen' zoals hij ook wel wordt genoemd.

Ten slotte

We wensen iedereen die moeilijke tijden doormaakt veel sterkte toe, in leven en geloof. Dankbaar zijn we met en voor al onze jonge mensen die te horen hebben gekregen dat ze zijn geslaagd of toegelaten tot het volgende schooljaar. Geniet van deze prachtige zomertijd. Dan rest mij jullie nog hartelijk te groeten vanuit de pastorie.

Verkort Overzicht

	Begroting 2019	Rekening 2019	Rekening 2018
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	37.226	31.574	28.072
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	600	660	-113
Opbrengsten levend geld	130.505	125.197	112.650
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	4.808	4.808	4.808
Totaal baten A	173.139	162.240	145.418
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	52.452	51.648	52.731
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	10.236	4.585	12.402
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.639	2.007	663
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	126.832	104.064	125.399
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.823	1.462	1.302
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.700	8.182	8.423
Salarissen en vergoedingen	5.186	5.035	5.085
Kosten beheer, administratie en archief	12.387	13.773	4.035
Rentelasten/bankkosten	580	510	488
Totaal lasten A	219.835	191.265	210.528
Operationeel resultaat (A)	-46.696	-29.026	-65.110
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	1.031	76.542	-
Incidentele lasten	-1.005	-68	-3
Incidentele baten en lasten (B)	26	76.473	-3
Resultaat verslagjaar (A+B)	-46.670	47.448	-65.113
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	16.000	-	8.701
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-4.808	-82.365	-4.808
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	11.192	-82.365	3.893
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-35.478	-34.917	-61.220



Balans

	2019	2018
Activa		
Onroerende zaken	1.376.177	1.299.177
Installaties en inventarissen	12.812	2.185
Beleggingen	100.000	100.000
Debiteuren	2.102	15
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	1.332	3.634
Geldmiddelen	632.760	689.970
Totaal	2.125.183	2.094.982
Passiva		
Eigen vermogen	1.448.441	1.483.358
Bestemmingsreserves en -fondsen	414.212	331.847
Voorzieningen	260.324	272.262
Kortlopende schulden en overlopende passiva	2.207	7.515
Totaal	2.125.183	2.094.982

Algemene gegevens

	2019	2018
Aantal belijdende leden	554	576
Aantal doopleden	546	558
Totaal aantal leden	1.100	1.134
Aantal pastorale eenheden (PE)	687	702
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	114	99
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	182	160

De jaarrekening ligt vanaf heden ter inzage bij de penningmeester:

De heer E. Commandeur, Kerkbuurt 201
T: 0630163217
E: penningmeester@protestantsmarken.nl
W: www.protestantsmarken.nl



“Veilig in Jezus armen”

*Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd
je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt
Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.*

*Elkaars partner, vele mooie jaren in dit leven
Elkaar zoveel hebben kunnen geven
Mooie herinneringen en de liefde blijven bestaan
Ook nu je bent heengegaan.*

*Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons heeft omringd,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn geliefde partner,
onze lieve zorgzame vader, schoonvader en lieve trotste pap.*

Jan Veerman (Jop)

16 oktober 1939

15 juni 2020

15 juni 2020
P. Pietersstraat 1
1135 GS Edam

Aaltje
Thomas en Miranda
Sem, Nick
André en Jacqueline
Fiene, Benthie, Donna
Henry en Rosan
Lauren, Lize
Sander en Constance
Isabella, Aryon
Frank en Nicolette
Amber

*Jan ligt opgebaard in 'Familiekamer "de Thuiskomst" aan de C.J. Conijnstraat 6 te Volendam.
Hier kunt u woensdag en donderdag van 19:00 tot 20:30 uur afscheid van hem nemen.
De deur is los, maar voel u tot niets verplicht.*

*In verband met de maatregelen omtrent het corona virus willen wij u vragen geen handen te
schudden bij het condoleren en onderling genoeg afstand te bewaren. Door deze maatregelen kan het
zijn dat u buiten even moet wachten om te voorkomen dat er, buiten de familie om, meer dan
3 mensen tegelijk binnen aanwezig zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.*

*De uitvaartdienst zal vrijdag 19 juni in de Vincentiuskerk te Volendam
in besloten kring worden gehouden.*

We willen de genodigden vragen vrijdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres: A.J.T. Veerman, Mercuriuslaan 61, 1132 VZ Volendam.

Ik heb vannacht een ster uitgezocht
 Voor mijn bap die moest gaan
 Nu straalt daar steeds die éne ster
 Dus is mijn bap eigenlijk nooit weggegaan...

Amber
 Sem
 Fiene
 Isabella
 Benthe
 Nick
 Lauren
 Donna
 Lize
 Aryon

“Veilig in Jezus armen”, zo is bij de Heer thuisgekomen

Jan Veerman

16 oktober 1936 15 juni 2020

de partner van ons werkgroeplid Aaltje Zeeman.

Wij wensen Aaltje, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troost toe in deze verdrietige tijd.

Stichting Eilandraad Marken
 Bestuur en Werkgroep Zorg & Welzijn

De Heer is mijn Herder
 het ontbreekt mij aan niets
 Hij laat mij rusten in groene weiden
 en voert mij naar vredig water.

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van de vriend van onze nicht Aaltje Zeeman

Jan Veerman

Wij wensen onze nicht Aaltje, haar kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe,
 maar bovenal Gods nabijheid

Peet Luut en de nichten en neven van Aaltje

Beste mensen,

Een berichtje namens en over mijn vrouw Lijsje Roos.

Lijsje heeft op 10 maart in het OLVG Oost een acute aorta operatie gehad. Na veertien dagen op de Intensive care te hebben gelegen is ze overgeplaatst naar de afdeling hartrevalidatie. Door tegenslagen en andere complicaties is ze daar tot 22 april verpleegd.

Door de strikte Corona-maatregelen in de zorgsector, was er geen plaats voor haar in een revalidatiecentrum. In afwachting op een vrije plek, werd ze 22 april opgenomen in het Dijklander Ziekenhuis te Purmerend. Na een week in Purmerend te hebben verbleven, werd ze overgeplaatst naar het revalidatiecentrum Omring Nicolaas in Lutjebroek. Daar was voor haar een plek beschikbaar.

Sinds 29 april werkt ze nu aan haar herstel in Lutjebroek. Vooraf werd tegen ons gezegd dat het een lange weg naar herstel zou zijn. Dat zijn ook de ervaringen die we hebben. Gelukkig maakt ze de laatste tijd mooie vorderingen. We blijven hoop houden op een goed herstel.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en thuis bezoeken. Dat heeft ons een enorme steun gegeven in deze moeilijke tijd.

Fam J. Roos, Zeilstraat 48

18 juni 1920

18 juni 2020

We willen onze lieve pleeg/schoonmoeder en Bessie.

Lutje Kes – Schouten

van harte feliciteren met haar 100 ste verjaardag.

Wij zijn dankbaar dat zij deze gezegende leeftijd heeft mogen bereiken in goede gezondheid en hopen dat zij nog een tijd bij ons mag blijven.

Cees en Sijtje Aagje
Freek-Jan en Angelique, Anthonie en Maxime
Klaas en Manon

Hierbij willen wij iedereen bedanken

Voor de vele lieve kaarten, attenties en bezoeken die Trijntje heeft ontvangen tijdens haar ziekte.

Voor de geestelijke bijstand van Ds. Klink.

Voor de goede zorgen van de wijkverpleegkundigen Esther en Angélique van Evean Thuiszorg.

Voor de vele kaarten met lieve woorden die wij ontvangen hebben na het overlijden van Trijntje.

Voor het vormen van de erehaag. Het was fijn dat er zoveel mensen langs de weg stonden om Trijntje de laatste eer te bewijzen.

Het is hartverwarmend als zoveel mensen aan je denken.

Ook willen wij Bernice van Bernice Perk Uitvaartbegeleiding bedanken voor het regelen van alles omtrent de uitvaart.

Een woord, een gebaar of een kaart,

het doet je goed.

Wanneer je iemand die je liefhebt,

missen moet.

Jan, Sandra, Richard, Lucas, Marit, Jill, Angela, Michael, Aline & Julian

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeaus, die wij mochten ontvangen voor ons 60 jarig huwelijk. Het was hartverwarmend.

Klaas en Neeltje Uithuisje.

Inmiddels woon ik al ruim een jaar niet meer op Marken. Eerst heb ik tijdelijk in Verpleeghuis De Viervorst in Purmerend gewoond en vervolgens ben ik definitief verhuisd naar Verpleeghuis De Keern in Landsmeer. Vaak denk ik nog aan Marken en haar inwoners. Gebleken is dat jullie ook aan mij denken want ik heb het afgelopen jaar heel veel kaarten gekregen. Met mooie (Marker) prentjes maar vooral ook met lieve en bemoedigende woorden. Ik wil jullie daar heel hartelijk voor bedanken.

Arie Kes