

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 juni 2020

Kerkdienst zondag 28 juni 2020

Kerk TV van uit de Patmoskerk

Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl

10.00 uur	Ds. S.Hovestad – de Jong	Baard
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Koster(s)	Jj. Commandeur en Fr. Visser	
Eerste Collecte	Steun aan de afbouw van het dak Middelbare school in Nigeria Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Niet bang
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Verdediging

Voorbede

1. Voor de Vakantie Bijbel Week. Maak ons creatief in het organiseren om Uw verhaal door te geven aan onze jeugd.
2. Help mensen die anders van uiterlijk zijn te ontwikkelen tot blije mensen. Neem hun zorgen weg.
3. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
4. Maak ons bewust welke geest we niet kunnen toelaten als we Jezus willen dienen.
5. Dank U dat wij verbonden zijn met de familie Bak. Doe ons hun tot zegen zijn.
6. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, omring hen met liefdevolle naasten.

Ria Kaars

Heb niet alleen uw eigen belang
voor ogen, maar ook die van de ander.

Ik moet vaak aan deze woorden denken als ik vandaag en gister en misschien ook morgen om me heen kijk, mijn krant lees en luister naar de diverse nieuwssberichten.

Waarom aan deze woorden zult u zich afvragen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat wij over het algemeen met het eerste gedeelte van de tekst "het eigen belang" minder moeite hebben dan met het tweede gedeelte "het belang van die ander". Daar schort het vaak aan.

Het eigen belang is in de maatschappij, in al haar geledingen het leidende principe geworden. En daarmee is het belang van die ander, die medemens naar de achtergrond geschoven.

Jezus Messias gaat in zijn gesprekken met zijn leerlingen nog verder. Als hij de inhoud van de Thora en de oproep van de profeten in het kort samenvat, dan hoor ik: "Dien God boven alles en heb je naaste lief als jezelf". Waarbij Jezus zegt dat het tweede deel gelijk is aan het eerste. Als het ware een en hetzelfde gebod.

Daarmee geeft hij aan dat in deze woorden het hart van het Evangelie doorklinkt.

Helaas moet je constateren dat ook binnen de religieuze gemeenschappen wereldwijd, of het nu de Kerken zijn of de Moskeeën dan wel de Synagogen, de kern van hun religie in het dagelijks optreden voor een groot gedeelte buiten beschouwing wordt gelaten. Het dagelijks optreden staat als het ware los van de moraal van de religie.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Een vraag die op me afkomt.

Ik ga nu even terug in de geschiedenis. Toen in de tweede helft van de vorige eeuw het neoliberalisme ook in Nederland z'n invloed deed gelden en gaandeweg toenam werd het privéleven van de mens centraal gesteld, ten koste van de gemeenschap.

De opleidingen werden toegankelijk voor grote groepen en de mensen moesten vrij zijn, en kwamen daarmee in de gelegenheid hun eigen keuze te maken.

En niet alle benen zijn sterk genoeg om die weelde te dragen.

Veel maatschappelijke instellingen werden geprivatiseerd. Er ontstond een tweedeling in de maatschappij. De sociale rechtvaardigheid begon te wringen.

Zo ontstond er een elite wiens invloed in het maatschappelijk verkeer toenam.

Ook de Christelijke politieke partijen schoven naar rechts. Het privé welzijn werd bij velen als het hoogste goed beschouwd. In de meeste gevallen werd daar dan het financieel welzijn mee bedoeld. En de groep die daar niet aan kon voldoen kwam op achterstand te staan.

Het verschil tussen rijkdom en armoede nam toe, met het gevolg dat in een rijk land als Nederland voedselbanken werden geïnstalleerd, omdat een niet gering deel van onze bevolking niet meer op een normale manier in zijn of haar onderhoud kon voorzien.

Daarbij een regering incl. volksvertegenwoordiging (Parlement) die taken op het sociale vlak van zich afschoof richting plaatselijke overheid, gepaard met forse bezuinigingen. Sociale woningbouw, normaal een taak van woningbouwcoöperaties gaat stagneren. Ze kunnen hun taak niet meer uitvoeren wegens door de staat opgelegde bezuinigingen.

Daarbij heb ik het nog niet over de zelfverrijking van sommige coöperatieve besturen.

Scholen worden onderwijs instellingen die moeten samenwerken omdat dat de efficiëntie bevordert. Het gevolg is dat er schoolgemeenschappen ontstaan waarbij alleen het computersysteem weet of de leerlingen aanwezig zijn. Fraude ligt dan op de loer.

Waarbij de overkoepelende besturen zich in sommige gevallen hebben losgezongen van de werkvloer.

Het financiële systeem wil ik hier nog even noemen.

Banken willen naast hun eigenlijke taak, financiële ondersteuning van de echte economie met geld dat hen wordt toevertrouwd door particulieren, eigen financiële producten samenstellen zg. beleggingen die vervolgens verkocht gaan worden met alle risico's voor de koper.

Bedrijven incl. Banken worden groter en internationaler waarbij ze hun hoofdkantoren in z.g.

belastingparadijzen vestigen.

Aandelen bedoelt om economische activiteiten te ondersteunen met bedrijfswinst als beloning, zijn een zelfstandig handelsproduct geworden. Waarbij de winst van de koper het verlies van de verkoper wordt.

Binnen de bedrijven wordt over het algemeen de aandeelhouder belangrijker gevonden dan de medewerker. In de grote ondernemingen ontstaat een bonuscultuur voor leidinggevende met toestemming van aandeelhouders en commissarissen. En denk nu niet dat een en ander een ver van mijn bed show is. Het eigen belang kom je op alle niveaus tegen.

Je ziet het als het ware om je heen gebeuren. Huiseigenaren die hun woning willen verkopen laten zich leiden door een makelaar. Die zorgen dat de prijzen de pan uit reizen, gefaciliteerd door beëdigde notarissen. Marktconform heet dat met een mooi woord.

De koper is het kind van de rekening. Het klopt misschien wel, maar het deugd niet.

Waarom zult u zeggen moet dit verhaal nu in een overdenking / meditatie genoemd worden?

De tekst uit de Bijbel (richtsnoer voor ons leven) waar ik dit verhaal mee begon, laat toch een heel ander geluid horen. Het belang van die ander in ogenschouw nemen is toch ver te zoeken, we hebben er als Christelijke gemeenschap bijgestaan en het laten gebeuren.

Er waarschijnlijk wel aan mee gedaan.

Als wij in ons dagelijks doen en laten onze ogen sluiten voor de boodschap van het Evangelie, voor de kern van die boodschap, waarvan Jezus Messias zegt: "Ga heen en verkondig hem".

Dan is het niet zo verwonderlijk dat het van kwaad tot erger gaat. Dan zie je het gebeuren dat de P.K.N. jaarlijks 10.000 leden verliest. Bij de Rooms Katholieke kerk schijnt het nog hoger te liggen. Kleine wijzigingen in de Kerkorde, experimenteren met de liturgie om genoemd verloop te compenseren zet echt geen zoden aan de dijk. God houdt zijn kerk zelf wel in stand hoor je wel zeggen.

In mijn ogen heeft Hij ons die opdracht gegeven. We zullen met elkaar in discussie moeten gaan hoe we in deze wereld, hier in het rijke westen, kerk moeten zijn en kunnen zijn.

Het is een lang verhaal geworden.

De Kerk is mij lief, waarbij ik met kerk de gemeenschap van mensen bedoel.

Gerrit Visser

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen voor:

- kerkcollectes in de periode 17-6 t/m 23-6-2020 een bedrag van Eur 99,00.

De collecte in de kerkdienst van 21 juni jl. bestemd voor het 'Onderhoudsfonds' inzake de aanschaf van camera's ten behoeve van Kerk TV heeft t/m 23-6 opgebracht: Eur 2.111,50.

Dit is een fantastisch bedrag en we zijn hier heel dankbaar voor.

Met deze camera's is het mogelijk kerkdiensten via Kerk TV live uit te zenden.

Voor veel mensen (op diverse locaties en/of niet in staat fysiek in de kerk aanwezig te kunnen zijn) is het belangrijk om de dienst te kunnen volgen.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Hartelijk dank aan alle gulle gevers en geefsters.

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 17 juni – 23 juni 2020:

- collecten en giften 17 juni – 23 juni 2020:	Eur 65,00
- collecte Proj. Wat. Gem. "De Schuilplaats" (nagekomen) 14-06-2020	Eur 41,50

Namens het college van diakenen,

Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.

Intochtspalm: Psalm 25: 1, 8

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed

Lied: Psalm 25: 9, 10

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied: 650: 1 t/m 4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jeremia 29: 1 en 4-14

Lied: 1009

Schriftlezing Mattheüs 10: 34-42

Lied: 313: 1, 2, 5

Verkondiging

Lied: 834

(Inzameling van de gaven)

mededeling van overlijden van dhr. K.P. Schipper

Gezang 174 'Vaste rots van mijn behoud', couplet 1 en 4 (NHB1938)

Dankgebed en voorbeden

Lied: 827

Zegen

COLLECTE 28 juni

Komende zondag zal er gecollecteerd worden voor de bouw van een dak op een school in Ilogbo Eremi te Nigeria. Wij kennen deze school via ds Pettinga uit Monnickendam en ds Moses Alagbe uit Edam. Ds Moses Alagbe komt uit Nigeria en zit in het bestuur van de school. Hij is naast predikant ook ambassadeur van Tear, komt regelmatig in Nigeria en traint daar community leiders. De school waarom het gaat, is een basis en middelbare school die zich niet alleen richt op het bestrijden van analfabetisme en het vermeerderen van kennis. Maar naast kennis is het uiteindelijke doel om kinderen en jongvolwassenen te selecteren, te ontwikkelen en uit te rusten tot leiders die een positieve verandering in hun gemeenschap kunnen realiseren. De naam Integral School International is gekozen, omdat de oprichters een onderwijssysteem willen neerzetten, waarin academische maar ook morele vaardigheden worden geïntegreerd. Veel Afrikaanse leiders zijn moreel corrupt, maar d.m.v. een nieuwe generatie leiders wil en kan men vanuit de jongere generatie de corruptie tegengaan. Dat maakt de Integral School International anders dan andere scholen.

De school is van 25 uitgegroeid tot momenteel 72 kinderen. Daarom moest er een 2^e verdieping op komen. Die 2^e verdieping is gerealiseerd met sponsorgeld, op het dak na. Samen met andere Waterlandse kerken willen wij graag onze bijdrage leveren om te zorgen dat de school zo spoedig mogelijk een dak kan krijgen. Het werk wordt uitgevoerd door lokale timmerlieden die met lokaal materiaal een houten geraamte op de muren maken met daarop aluminium platen, die goed bestand zijn tegen tropische regens.

Wij hopen dat we samen met de andere Waterlandse kerken het dak voor de school kunnen realiseren. Wij bevelen daarom deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Vanuit de pastorie

Hervatten kerkdiensten met bezoekers

Volgende week zondag 5 juli is het weer mogelijk om fysiek de kerkdiensten te bezoeken. In de media verschijnen berichten dat er in juli geen limiet meer geldt op het aantal bezoekers van bijeenkomsten. Voorlopig doen we in onze Patmoskerk nog voorzichtig aan met de aantallen.

Wie de kerkdiensten (weer) eens bezoeken wil is van harte welkom. Vooraf inschrijven is alleen wel nodig. Inmiddels hebben een aantal mensen dat gedaan. Grote aantallen zijn echter niet en dat hadden we ook wel verwacht. Het is begrijpelijk dat we voorzichtig zijn want velen van ons zijn kwetsbaar. We zijn zuinig op u!

Misschien is het nu wel de tijd dat jongeren de plek van de ouderen in de kerkdiensten gaan innemen. Dat zou nog eens mooi zijn! Dan levert dit virus ons nog wat op.! Alle twintigers, dertigers en veertigers: welkom vanaf zondag 5 juli. Wel even aanmelden natuurlijk, maar weten wel uit te vinden hoe dat in zijn werk gaat.

Gebedskring

Volgende week donderdagavond 2 juli komt de gebedskring weer bij elkaar in de Patmoskerk. We beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk houden we afstand en kiezen we voor een goede plek om met een groepje bij elkaar te komen.

Ten slotte

We denken aan iedereen om ons heen die te kampen hebben met ziekte en behandelingen. Ook hebben verschillende gemeenteleden afscheid moeten nemen van een dierbare, of ze staan op het punt om dat te doen. We denken aan hen in onze persoonlijke gebeden. De komende dagen genieten we van een beetje rust, buiten de contouren van ons eiland. In dringende situaties kunt u contact opnemen met onze scriba. Volgende week zijn we er weer. Genieten jullie intussen van de zomer hier. Afsluitend met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Abonnementsgeld kerkblad 2020

Deze wordt gewoonlijk door onze bezorger(sters) in de maand mei bij u opgehaald, maar nu door de corona crisis hebben wij moeten besluiten dit op een later moment te gaan doen. Zodra de overheidsmaatregelen verder worden versoepeld in de loop van dit jaar, zal het abonnementsgeld als noch bij u worden opgehaald. Wij zullen dit dan tijdig in het kerkblad vermelden de redactie.

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli

Met ingang van zondag 5 juli zullen de kerkdiensten weer kunnen worden bijgewoond door gemeenteleden. De diensten vinden plaats in de Patmoskerk. De richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN zullen vanzelfsprekend worden opgevolgd; dit houdt onder andere in dat iedere deelnemer moet worden geregistreerd en dat er maximaal 55 personen aanwezig kunnen zijn. Dit betekent dat iedereen die een dienst (of diensten) wil bijwonen zich hiervoor moet inschrijven. Er zal maandelijks een overzicht in het kerkblad verschijnen met de wekelijkse zondagdiensten waarvoor u zich kunt opgeven. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder. Uitzending van de diensten via KerkTV blijft.

Opgeven kan als volgt:

- Inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19;
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer);
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

Verdere informatie vindt u terug op de "Routekaart Protestants Marken" die eveneens in dit kerkblad en op <http://www.protestantsmarken.nl/> is gepubliceerd.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen juli 2020" (in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 5 juli
 12 juli
 19 juli
 26 juli

Financieel overzicht Chr. Jeugdwerk 2019

Betaalrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo betaalrekening per 1-1-2019	1.436,20
Ontvangsten:	
Collectes	3.123,39
Van kas	477,00
Gem. Waterland - subsidie oudpapier	5.164,60
	<u>8.764,99</u>
Saldo betaalrekening per 31-12-2019	1.442,35

Uitgaven:

Jeugddiensten en diverse activiteiten voor de Jeugd	4.612,36
Clubkamp 2020	421,92
Bankkosten	104,28
Naar Spaarrek. en Pinopname	1.300,00
Oud papier en opknappen papierbox	2.320,28
	<u>8.758,84</u>

Spaarrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo spaarrekening per 1-1-2019	41.149,88
Rente	20,52
Van betaalrekening	1.000,00
Leges gemeente Waterland - collecte vergunning	32,35
	<u>42.202,75</u>

Kasmutaties 2019

Kassaldo per 1-1-2019	477,00
Ontvangsten:	
Pin opname	300,00
	<u>300,00</u>
Kassaldo per 31-12-2019	0,00

Uitgaven:

Clubwerk	300,00
Naar Rek.Crt.	477,00
	<u>777,00</u>

De opbrengst van oudpapier in 2019 was 101.380 kilo. De subsidie bedroeg Eur 5.103,50. Verschil met balans heeft te maken met overlopende posten.

We willen de ophalers van het oud papier hartelijk danken voor het vele werk. Door hun inzet is er een prachtig bedrag ontvangen.

Met dit bedrag kunnen diverse jeugdzaken worden gefinancierd.

Het totale saldo is opgenomen in de Balans van de Jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters.

Namens de afdeling Jeugdwerk en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Marken, hartelijk dank.

Oproep: door het verloop van ophalers oud papier (gezien de hoge leeftijd), zijn wij dringend op zoek naar nieuwe verse krachten.

U kunt zich opgeven bij Klaas Teerhuis, Minneweg 25. Telefoonnr. 0299601397.



Bijbels voor weeskinderen in India

India is het land met de meeste weeskinderen ter wereld. Een deel van hen woont in een weeshuis, waar geprobeerd wordt hun een goede basis voor hun verdere leven mee te geven. Het Bijbelgenootschap van India ondersteunt het godsdienstonderwijs in weeshuizen.

UNICEF schat het aantal weeskinderen in India op zo'n 31 miljoen. Vaak zijn hun ouders overleden als gevolg van armoede of gebrek aan medische voorzieningen. Maar het gebeurt ook dat ze in de steek gelaten worden door hun familie. Een deel van de kinderen zwerft op straat. Een zwaar leven, waar allerlei gevaren op de loer liggen.

Kinderbijbels

Gelukkig zijn er in het hele land weeshuizen die een plek bieden aan deze kinderen. Ook het Bijbelgenootschap van India kijkt om naar deze kinderen. Ze ondersteunen christelijke weeshuizen bij het geven van godsdienstonderwijs. Dat doen ze bijvoorbeeld door het uitdelen van (kinder)bijbels. Het Bijbelgenootschap probeert dit te doen in zoveel mogelijk weeshuizen verspreid over heel het land.

Veel van de huidige docenten en voorgangers in de weeshuizen, hebben zelf als kind ook hun ouders verloren.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil met steun van de leden van de Bijbel per Maand-Club ervoor zorgen dat er vijfduizend kinderbijbels uitgedeeld kunnen worden aan weeskinderen in India.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur

Soms houd je op een pagina wat ruimte over, die je mooi kunt opvullen met iets wat luchtig is en een glimlach tevoorschijn tovert, iets wat hard nodig is in deze tijden!

Op de zondagsschool leerden de kinderen hoe God alles had geschapen, inclusief de mensen. Een jongetje luisterde vooral heel aandachtig toen er werd verteld hoe Eva uit een rib van Adam was geschapen.

Later in de week zag zijn moeder hem met een pijnlijk gezicht op de bank liggen en ze vroeg wat er scheelde. De jongen antwoordde: "Ik heb pijn in mijn zij. Volgens mij krijg ik een vrouw".

Een zenuwachtige dominee stond op het punt een echtpaar in te zegenen. Op het moment dat hij de bruid en bruidegom naar voren moest roepen kon hij zich met geen mogelijkheid hun namen herinneren. Om zich uit deze pijnlijke situatie te redden, zei hij: "Ik verzoek diegenen die graag willen trouwen naar voren te komen. Even later hadden negen alleenstaande vrouwen, drie weduwen, vier weduwnaren en zes vrijgezelle mannen zich rond de kansel verzameld.

(uit Peper & Zout)

Please allow me to introduce myself!

The sun
is up.
The sky is
blue. Its
beautiful
and so
are you.



SPECIAL
DELIVERY



Febe

Naam: Febe Mijntje Visser

Datum: 05-06-2020 Tijd: 11:01 uur

Lengte: 49 cm Gr: 2790 gr

Ouders: Jesper Visser @ Ramona Boes

Adres: Kerkbuurt 144, 1156 BP Marken

Contact: J: 06 13 97 11 91 / R: 06 23 66 99 92

Cadeautip: lijstje.nl/kleinvisserijtje

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken die mijn 100 ste verjaardag onvergetelijk hebben gemaakt, ondanks de corona maatregelen.

Wat was het mooi om in een koets door Marken te rijden voor het programma All You Need Is Love en natuurlijk dankzij de verzorgsters van Swaensborch die het voor mij hebben aangevraagd.

Veel dank ook aan muziekvereniging Juliana, die wel 2 keer opgetreden hebben voor mij.

Rest mij nog te danken voor alle kaartjes en belletjes tijdens de lockdown.

Wat doet het je goed als er zoveel mensen aan je denken.

Allemaal Reuze Bedankt

Lieve Groeten uit Swaensborch

Lutje Kes – Schouten

Voor onderzoek, verzorging en begeleiding wordt mevrouw A. Springer Zeeman (Aal de Boer) tijdelijk opgenomen in verpleeghuis Novawhere.

Echter deze 2 weken moet ze uit voorzorg ivm corona in quarantaine voordat ze naar Novawhere mag.

Ze mag geen enkel bezoek ontvangen maar vind een kaartje wel heel leuk.

Wilt u haar een kaartje sturen?

mevr A. Springer Zeeman
 quarantaine afdeling
 Jaap van Praaghuis
 Rietgorsplein 1
 1444 TA Purmerend

Dit adres is t/m 1 juli.

Veel dank namens de kinderen.

Op 15 juni hebben wij afscheid moeten nemen van de partner van onze lieve vriendin Aaltje Zeeman:

Jan Veerman

Wij wensen Aaltje, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Trijntje, Iet, Saskia, Willeke en Klaas, Willem, Trijntje

Samen is
een groot gemis
als Samen
er niet meer is.

Onze lieve buurvrouw Aaltje Zeeman heeft op 15 juni afscheid moeten nemen van haar geliefde partner Jan Veerman. Wij willen Aaltje veel sterkte wensen.

Ook willen we de kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen met het verlies van hun geliefde vader, schoonvader en trotse bap.

De burens van de Noorderwerfstraat

Dankbetuiging

Lieve allemaal

Graag willen wij u bedanken voor alle blijken van medeleven: de troostende woorden, de vele kaarten en allen die langs kwamen om afscheid te nemen van onze dierbare Jan Veerman (Jop). Deze hartverwarmende blijken van medeleven hebben op ons een diepe indruk gemaakt.

Jan verhuisde op 16 maart naar de Meermin, waar we hem drie maanden lang niet mochten bezoeken wat voor hem en ook voor ons erg zwaar en verdrietig was. Gelukkig is ons nog een week gegeven om bij hem te zijn, zodat ieder op zijn/haar eigen manier tegen hem kon zeggen wat hij voor ons heeft betekend.

Ook dominee Klink heeft hem in zijn laatste dagen bezocht en Jan de zegening van stervenden gegeven wat Jan de nodige rust heeft gegeven. We zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van Jan in de Vincentiuskerk. Een warme handdruk en arm om je heen moesten wij node missen. Na tranen van verdriet volgt bemoediging van de herinnering.

Lieve Jan, rust zacht in de armen van Jezus.

Aaltje, Thomas en Miranda, André en Jacqueline, Henry en Rosan, Constance en Sander, Frank en Nicolette en kinderen.

Plotseling is uit ons midden weggenomen mijn broer, zwager en onze oom en oudoom

Klaas Pieter Schipper

Geboren 6-1-1944

Overleden 20-6-2020



Weggevoegen zonder woorden.
Geen afscheid, geen gedag.
Maar ik koester alle
herinneringen,
die ik bij me dragen mag.
Als ik aan je denk dan kijk ik even
in mijn hart,
Naar al onze mooie momenten
want die houd ik daar apart.
Weggevoegen zonder woorden
maar in mijn hart nog aan mijn zij.
Zo blijven wij verbonden
en blijf je voor altijd heel dichtbij...

Jaap en Eefje

Lydia en Jack

Shannon

Don

Kelvin

Pieter Cornelis en Trijntje Regina

Ilse

Ryan

De afscheidsdienst zal in besloten kring worden gehouden op donderdag 25 juni 2020 in Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 te Marken.

Na de dienst zal de begrafenis om 14:00 uur plaats vinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Aansluitend is er gelegenheid om met ons samen te komen in Dorpshuis Het Trefpunt.

Correspondentieadres:
J. Schipper

Meester Visserstraat 10
1156 CP Marken

*Loopt straks de reis ten eind
 en nader ik de stranden,
 waar, dreigement des doods,
 de zwaarste zeeën staan,
 neem, trouwe Loods, mij 't stuur
 dan uit de zwakke handen,
 en doe mij stil verrukt
 uw haven binnengaan.*

Agelopen zaterdag kregen wij het bericht dat onze geliefde neef en vriend

Klaas Pieter Schipper

is overleden. Klaas was altijd onderdeel van ons ouderlijk gezin en als een broer voor ons. Wij zullen hem gaan missen.

Wij wensen Jaap, Eefje en hun gezin veel sterkte in de komende tijd.

Neeltje en Cor
 Trijntje
 Grietje en Loek
 Jeannette en Thoom
 Clazina en André

Onverwacht is op 20 juni 2020,
 op 76 jarige leeftijd overleden
 ons zeer gewaardeerd lid,
 oud voorzitter en ook oud secretaris,
 oud vluchtpenningmeester maar vooral
 onze draaiër met het Rad van avontuur.

KLAAS PIETER SCHIPPER (KP)

Wij wensen zijn familie en vrienden
 veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
 P.V. Door Vriendschap Sterk
 te Marken

Op 20 juni hoorden wij dat onze buurman

Klaas Piet Schipper

plotseling in overleden

Een Marker in hart en nieren een uniek persoon met het hart op de goede plaats,
en altijd aanwezig op de Havenbuurt.

We misten hem al een tijdje, maar hij heeft ons nu voorgoed verlaten.

Rust zacht KP.

Veel sterkte voor de familie in deze moeilijke tijd.

Buren Melisvennen en Havenbuurt.

Toch nog onverwachts is overleden ons oud-bestuurslid,
oud-scheidsrechter en één van onze oudste leden

K.P. Schipper

Wij wensen de familieleden heel veel sterkte toe met dit verlies

Namens S.V. Marken

Het Bestuur

Wij hebben plotseling afscheid moeten nemen van onze vriend "KP"

Klaas Pieter Schipper

Zijn organisatie van het visbakken en de loterij maar tevens de memorabele uitspraken zullen we niet vergeten.

Wij wensen Jaap en Eefje, Lydia en Jack, Pieter Cornelis en Trijntje Regina en alle oudoomezeggere veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Team van Taverne De Visscher, Jaco Zeeman, Pieter de Groot,
Klaas Kes, Klaas Peereboom, Jan Arie Roos, Gert Lof,
Douwe en Trijntje Padeloup en Trijntje Visser

*Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.*

Psalm 84 vers 1 berijmd

Dankbaar voor de liefde en de aandacht waarmee zij ons omringde,
delen wij u mede dat rustig en vredig is ingeslapen onze Peet Lijs.

Lijsbeth Zeeman

Marken, 19 juli 1930

Monnickendam, 24 juni 2020

Pieter en Joyce

Marja en Ton

Aaltje en Jaap

Hetty en Piet

Marietje in liefdevolle herinnering

Thea en Piet

Jente en Hans

Gauke en Rita

Johan en Neeltje

Pieter en Ellen

De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 30 juni in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot
condoleren in de hal van de Patmoskerk van 12.45 tot 13.45 uur.

Door de huidige omstandigheden hanteren wij hierbij
de juiste richtlijnen.

Als wij de kerk verlaten richting de begraafplaats zouden wij het
waarden als langs de route die wij lopen een erehaag gevormd
wordt aan beide zijden van de straat.

Hou hierbij anderhalve meter afstand en volg de juiste richtlijnen.

Correspondentieadres: Kerkbuurt 26, 1156 BK Marken

Nu haar leven op aarde is toegedekt
 betreedt ze aan Gods hand,
 na bijna 90 mooie jaren
 een ander schoner land.
 Dan ziet ze weer het zonlicht
 van elke last bevrijd,
 want al wat onvolmaakt is,
 krijgt daar volkomenheid.

Dankbaar voor alle liefde, trouw en zorgen gedurende een lang leven,
 is rustig en vredig ingeslapen onze Peet Lijs

Lijsbeth Zeeman

Pieter en Joyce

Aaltje en Jaap

Marietje in liefdevolle herinnering

Jente en Hans

Johan en Neeltje

Marja en Ton

Hetty en Piet

Thea en Piet

Gauke en Rita

Pieter en Ellen

Uit het gastenboek in de Grote Kerk:

16.8.2019 Biddend dat de HEERE het ware woord zegent.

Greetje Trouwborst.

Heel mooi! Rustpunt op toeristisch Marken. Wim en Antje van Berchum, Werkendam.

24-08-2019 We hebben genoten van de rust in dit mooie kerkje. Elianne + Marga.

24/8 Prachtige, echte, historische kerk! Dirk en Elise Hofman.

Mooie kerk, fijne uitleg. A.A. Smits, Nederland, Almelo.

This house of God is the simple and modest example. Here God wants us to be! TNX.
Benjamin Tour, Israel.

31/8 Mijn moeder van 86 vindt de kerk heel mooi. Ze is dement, maar zingt pardoes mee met de orgelmuziek. Mooi.

3/9/19 Wat een prachtige pittoreske en historische kerk! Utrecht, M. von Meyenfeldt.

3 sep. Bedankt voor alle info. Helemaal Top! Leuke rondleiding gehad. Meneer vertelde alles.
Fam v/d Loo uit Eindhoven.

7/9 Fijne plek en heel veel over Marken te weten gekomen dankzij Outger Zondervan. Gr.
Hennie Menzinga. Ruth Bugel, Assen.

Een heel gastvrije ontvangst hier! God zegene jullie werk! Hart. Gr. Fam. Schippers.

Ds. Klink. Wat een mooie kerk, heel veel succes! Gods zegen. Groetjes van Johan en Wilma
Visser uit Den Bommel.

Grappig om mijn vader hier zo vaak te zien op de foto's. Wolmet van de Lingen-Abelsma.

11-9-19 Als geboren Marker was het fijn om weer even hier te zijn. Trijntje Boes.

Na vele jaren afwezigheid ben ik weer terug op Marken, logerend aan boord van mijn broers
jacht. Rondkijkend, loopjes, praatjes met iedereen o.a. met Grietje Schipper. Heerlijk!. Beste
wensen, Carla van Mierlo.

16 sept. Mooie verhalen gehoord van de dames over de geschiedenis van Marken. Groeten uit
Ommen.

19-9 goede gastvrouw aanwezig.

Mee eens!!! Erg goede info en gastvrij!!! Dank.

Het was fijn om deze Kerk te mogen bezoeken. Een mooie extra was ... dat er een vrijwilliger
aanwezig was om ons de nodige uitleg te geven. Dank hiervoor. Ria & Herman uit België 25-
9-2019.

3 okt. 2019 Wat mooi om zoveel informatie te krijgen. Fijn om hier te wonen en te leven. De
kerk voelt warm!! Hans en Ine.

Baie mooi en karaktervolle kerkgebou. Baie dankie dat ons kon rondloop en kijk. Baie seeë
toegebid vir die gemeente. Thomas en Amanda Kruger, Windhoek Namibië 7.10.2019.

Vakantie Bijbel Week 2020

Kinderen aanmelden!

In plaats van een 'normale' Vakantie Bijbel Week organiseren we dit jaar een speurtocht voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd.

Dit zal zijn op woensdag 12 augustus 2020, tussen 9.45 uur en ongeveer 13.00 uur. We starten in de Patmoskerk met wat liedjes en een verhaal en daarna gaan de kinderen op pad door Marken. Onderweg zijn er leuke opdrachten en vragen en uiteindelijk komen we weer terug bij de Patmoskerk. Vanwege de geldende gezondheidsmaatregelen kunnen niet alle kinderen en



begeleiding tegelijk in de kerk verzamelen, daarom krijgt elk groepje een eigen starttijd (ergens tussen 9.45 uur en 11.00 uur). Om dit goed te kunnen plannen en de groepjes in te delen, is het dit jaar gewenst dat alle kinderen die mee willen doen zich van te voren aanmelden.

Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:



Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl



WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: naam en leeftijd van het kind én het adres

Bij voorkeur aanmelden voor de zomervakantie, maar uiterlijk 1 augustus.

Alle kinderen die meedoen krijgen een paar dagen voor de speurtocht een "VBW tasje" thuisbezorgd met hierin leuke puzzels, kleurplaten en een knutselwerkje om thuis ook een beetje 'Vakantie Bijbel Week' te houden.



PS. We kunnen nog wel wat extra begeleiding gebruiken bij de speurtocht, vrijwilligers hiervoor kunnen zich ook nog steeds aanmelden bij Gerdien