

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer : 27

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 4 juli 2020

## Kerkdienst zondag 5 juli 2020

### Patmoskerk

**Kerk TV** *Via kerkdienstgemist.nl en [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)*

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Marieke Schipper
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17	Doel: vrede
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5	De goede herder komt
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12	Het komt goed
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17	Herderlijk vermaan
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof

### Voorbede

1. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met Uw woorden van waarheid en liefde.
2. Maak ons bewust welke geest we niet kunnen toelaten als we Jezus willen dienen.
3. Dank U dat wij verbonden zijn met de familie Bak. Doe ons hun tot zegen zijn.
4. Wil bij de jongeren zijn die op zichzelf gaan wonen. Bescherm hen.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, omring hen met liefdevolle naasten.
6. Voor de wetenschappers die op zoek zijn naar een vaccin tegen het coronavirus. Help hen om een juist medicijn te vinden.
7. Heer Jezus maak ons vergevingsgezind. Wek ons tot een leven in eenvoud.

Ria Kaars

**Gebedskring:** Donderdag 2 juli 2020 om 20.00 uur in de Patmoskerk  
Iedereen die mee wil doen, is hartelijk welkom!

OVERDENKING

*"Ik, de HEER, ben het die jullie geneest" Exodus 15, vers 26.*

Het volk morde...

Dit zinnetje kwam in mijn hoofd toen ik het nieuws hoorde over de demonstraties tegen de coronamaatregelen. De zin komt uit het verhaal uit Exodus over de grote uittocht uit Egypte. Mijn eerste gedachte was dat de mensheid blijkbaar na zovele jaren ook niets is veranderd. Mozes was met het volk Israël nog maar net op weg uit Egypte en enkele dagen daarvoor ternauwernood ontsnapt aan Farao's leger.

Ze sjokten door de woestijn en waren dorstig en niemand dacht nog aan het danklied van Mozes: Zingt de Heer want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiters stortte hij in zee...

Ze kwamen uiteindelijk bij de bron Mara, maar het water van de bron was bitter.

Toen begon het volk in opstand te komen tegen Mozes: wat moeten wij nu drinken?

Meteen paniek! Maar Mozes riep tot de Here, en de Here wees hem een stuk hout aan, dat wierp hij in het water en het water werd zoet.

Je leest niet dat het volk Mozes of God dankte maar ze konden in ieder geval hun dorst lessen.

Later die reis begonnen de voorraden op te raken en het volk morde weer:

Wat moeten wij nu eten? We komen hier om van de honger, en erger nog: Had ons maar thuis gelaten bij de vleespotten van Egypte, dan hadden wij nog te eten...!

En weer is daar het wonder van het manna en de kwartels, die de Heer hen zend.

Nu, na zovele duizenden jaren zijn wij hier ook op reis, op reis naar een veilig land, een veilige wereld zonder corona... geen veertig jaar maar bijna vier maanden onderweg.

We waren heel gehoorzaam aan het begin, zaten aan de buis gekluisterd als de Minister-president sprak op dinsdagavond. Dit mag niet meer en dat mag niet meer en dat mag alleen als...

We zuchtten en steunden, hoe moet het nou met ons werk en met school en de vakantie en zo?

De maatregelen waren zeker zwaar en ingrijpend maar het was wel voor een goede zaak, voor onze gezondheid en toekomst. Toekomst? Als mijn bedrijf dit niet overleeft? Toekomst? Als ik mijn baan kwijtraak? Zeker, dit eist zijn tol en zal ook verstrekkende gevolgen hebben voor veel bedrijven. Maar we zijn nu ook duidelijk maatregelmoe.

We willen het liefst alles weer zoals het was voor de coronatijd, weer terug naar de vleespotten van Egypte! Dus gaat het volk weer morren!

Maar vergeten we dan dat we door deze maatregelen juist zo ver zijn gekomen dat er haast geen coronameldingen meer zijn, dat deze lockdown gewoon nodig was. We moeten juist dankbaar zijn dat de regels gelukkig weer wat worden versoepeld en dat we steeds meer "mogen"!

Laten we ook kijken wat deze tijd ons heeft gebracht, aandacht, saamhorigheid, verbondenheid.. en laten we niet blijven hangen in bitterheid over hoe het had kunnen zijn, dat helpt ons niet!

We herkennen dat ongetwijfeld ook in ons dagelijks leven maar ook geestelijk, dat we vaak alleen de bitterheden en obstakels zien en niet wat daar achter ligt. En ja, en dan morren wij ook...

Maar soms zijn die obstakels nodig om ons ergens voor te behoeden, dan moet je, al morrend, een andere weg gaan maar later zie je pas dat die weg beter was dan de oude weg!

En als we dat dan inzien, zijn we dan ook dankbaar dat God ons zo heeft (om)geleid?

We mogen dagelijks tot God morren en klagen en steeds weer troost en vertrouwen putten uit zijn belofte: *Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.*

Zo sjokken wij ook voort door de woestijn van het leven en zullen vast nog wel eens morren maar laten we ons dan richten op wat voor ons ligt, het beloofde land!

Anneke Commandeur

## Kerkcollectes

### Kerk

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen voor:

- kerkcollectes in de periode 24-6 t/m 30-6-2020 een bedrag van Eur 132,50.
- de collecte voor het 'Onderhoudsfonds' inzake "aanschaf camera's Kerk TV" een nagekomen bedrag van Eur 442,00.

Op huisbezoek is ontvangen Eur 50,=.

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters.*

### Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 24 juni – 29 juni 2020:

- |   |            |
|---|------------|
| - giften 24 juni – 29 juni 2020:                  | Eur 320,00 |
| - collecte "Dak van school in Nigeria" 28-06-2020 | Eur 153,00 |

### Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie  
Hartelijk dank.*

## DIACONALE COLLECTE 5 juli

Deze zondag is het collectedoel "DIACONIE". Verschillende keren al gaf de diaconie u een inkijkje in de hele specifieke zaken en doelen waarvoor de collectes van "diaconie in het algemeen" worden gebruikt.

Onderdeel van de collectes voor de diaconie zijn een aantal instellingen en stichtingen, die structureel gesteund worden. Eén daarvan is **Dorcac**. Dorcas maakt deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster, waar ook oa EO Metterdaad, Red een Kind, Tear en ZOA deel van uitmaken. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen. Over de situatie in ons eigen land, maar ook over de zeer arme regio's in de wereld. Wereldwijd zijn al honderdduizenden doden gevallen door het coronavirus. Meer dan acht miljoen mensen zijn besmet (geweest). In arme regio's op de wereld is corona een extra ramp. Gezondheidszorg is vaak minimaal. Daarnaast vallen inkomens weg doordat er geen werk meer is. Naast de dreiging van corona heeft Afrika ook te maken met de onzekere voedselvoorziening door natuurrampen en oorlogen en met de gevolgen van één van de grootste sprinkhanenplagen in decennia. Hierdoor dreigt een hongersnood voor honderden miljoenen mensen.

Samen met elkaar is het Christelijk Noodhulpcluster in actie gekomen en zet ze in op onder meer voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen en zeep en het plaatsen van handwasfaciliteiten, of bereiden deze activiteiten voor in gebieden waar dit nog ontbreekt. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is heel reëel. Wij bevelen daarom deze algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan.

**Namens de diaconie,  
Eef Visser**

## Liturgie zondag 5 juli 2020

3<sup>e</sup> zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

### Intrede

Muziek: Psalm 17 vers 2 en 3.  
Stil gebed.  
Bemoediging en groet.  
Muziek: Lied 215 'Ontwaak, o mens, de dag breekt aan', couplet 1 en 4.  
Gebed van verootmoediging.  
Genadeverkondiging en leefregels.  
Muziek: Lied 215 couplet 7.  
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.  
Moment voor de kinderen.  
Muziek: Lied voor de kinderen: Lied 805 'Abraham' couplet 3.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 12,10-13,1 (lector).  
Muziek: Psalm 86 vers 4.  
Lezing uit het heilige Evangelie: Johannes 20,24-29 (voorganger).  
Muziek: Lied 803 'Uit Oer is hij getogen' couplet 1 en 6.  
Verkondiging: 'Zien en zien is twee'.  
Muziek: Lied 304 'God is getrouw, zijn plannen falen niet' couplet 1 (LvdK).

### Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.  
Dankzegging en voorbede.

### Zending en zegen

Muziek: Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid' couplet 1 en 4.  
Zegen.



#### Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:  
NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.  
Het rekeningnummer van de Kerk is:  
NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

## **Vanuit de pastorie**

### **Inzameling gaven voor KerkTV**

Mijn ogen kon ik vorige week zowat niet geloven toen ik de opbrengst van de collecte voor de KerkTV zag! Een bedrag van ruim € 2.000,-- hebben we mogen ontvangen. Hier zijn we echt blij mee. Het stemt ons dankbaar. We ervaren het als een blijk van waardering voor de inzet en opzet van moderne communicatiemiddelen als het gaat om het doorgeven van het evangelie van Jezus Christus.

### **Gebedskring**

Vorige week schreef ik er ook al even over. Vanavond 2 juli komt om 20.00 uur de gebedskring bij elkaar in de Patmoskerk. Wees welkom!

### **Zomervakantie scholen**

Eindelijk is het dan vakantie. De achterliggende maanden waren voor veel jongeren niet gemakkelijk. Vrienden waar je niet of nauwelijks mee contact kon hebben. Of die soms wel in het geheim afspraken terwijl jij van je ouders thuis moest blijven. Thuis online lessen volgen. Ineens merk je dat een rustgevende structuur toch wel handig is. Je moet ook zien te dealen met de thuissituatie. Broertjes en zusjes ineens thuis. Pappa en of mamma die aan tafel aan het werk zijn. Gelukkig gingen de scholen inmiddels weer een beetje open en kwam het normale leven op gang. Maar ongetwijfeld zijn jullie hard toe aan vakantie. Geniet ervan! Hopelijk kunnen we straks in augustus en september weer het oude normaal oppakken. Tegen die tijd zien we elkaar vast wel weer op clubs of Follow Me. Trouwens: er staat ook nog een VakantieBijbelWeek 2020 – speurtocht gepland op 12 augustus tussen 09.45 en 13.00 uur. Geef je op zou ik zeggen!

### **Ten slotte**

Iedereen wordt vanaf deze plek van harte gegroet, ook namens de twee andere pastoriebewoners.

Ds. H.Z. Klink  
hzklink@icloud.com  
06-21564286

*In gedachtenis aan*

## **Klaas Pieter Schipper**

*overleden op 20 juni 2020 in de leeftijd van 76 jaar*

Het leven is als een bloem. Ze groeit en bloeit. Prachtig om te zien. Zo was het leven van Klaas Pieter ook. Levenslang woonde hij aan de haven. In de voormalige kapsalon van zijn vader Cornelis Schipper. Klaas Piet was een bekende op ons eiland. Hij baarde opzien door zijn politieke betrokkenheid en op z'n zachtst gezegd vernieuwende ideeën. Uit onvrede richtte hij een eigen lokale politieke partij op. Daarmee was hij zijn tijd vooruit. Voor ons zijn lokale bewegingen in de gemeentelijke politiek een bekend verschijnsel geworden, maar dat was toen wel anders in dit bolwerk van confessionele politiek. Het tekende hem.

Wat hem ook typeerde was 'een dijk van een geheugen'. Dat kwam goed van pas in zijn werk voor het SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid). Hij kende zijn mensen uit het Noordoosten van het land en dat is ontzettend waardevol. Zo kende Klaas Piet ook zijn duiven. Daar was hij gek op. Tot op het laatst. Maar ongeveer drie jaar geleden ging zijn gezondheid zienderogen achteruit. Uiteindelijk was een verhuizing naar de Molentocht in Purmerend niet te vermijden. Daar overleed Klaas Piet nog vrij plotseling.

Bij zijn begrafenis lazen we een fragment uit Psalm 103. Over het menselijke leven dat zo kwetsbaar en kortstondig is als een bloem. Zo is ook het leven met de Here God kwetsbaar als een bloem. Het heeft verzorging nodig door de liefde. Klaas Pieter kon het niet velen wanneer er negatief over de kerk en het geloof werd gesproken ook al schoot de kerkgang er nog wel eens bij in. Maar Goddank: Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw....want hij weet waarvan wij gemaakt zijn!

Ds. H.Z. Klink

## Lijsbeth Zeeman

overleden op 24 juni 2020 in de leeftijd van 89 jaar

Hoe rijk kun je zijn? Nee niet naar maatstaven van de Quote-500 waarin Nederlanders protserig pronken met het door hen vergaarde vermogen. We hebben het over duurzamer rijkdom, over vermogen dat je kunt meenemen tot over de grens van dit leven. Lijsbeth Zeeman is een rijk mens. Daar heeft de Here God voor gezorgd. Want hoe rijk ben je, wanneer je bij het naderen van de dood kunt zeggen: *“Wat zou mijn hart nog liever wensen, dan dat het juichend U ontmoet, die leven zijn en leven doet”?* (Ps. 84 vers 1) Deze woorden sprak Lijs met vreugde in haar hart en blijdschap in haar stem. Ze zei het op haar manier, doortrokken met nuchterheid. Ze wist dat haar levensdagen nu geteld waren, en dat was goed. Het leven was mooi en goed geweest, en de laatste jaren in Swaensborch vielen zwaar. Vooral dat ze haar zelfredzaamheid was verloren. Dat viel niet mee. Om nog maar niet te spreken over Marken waar ze geboren en getogen. Het door haar geliefde eiland. Monnickendam zou zomaar Babel kunnen zijn. Gelukkig ontbrak het haar nooit aan bezoek en aandacht. Een hele kring met lieve en zorgzame nichten en neven stonden haar terzijde. Die zorgden met veel toewijding voor haar, want zo had Peet Lijs het ook altijd voor hen gedaan. Zij waren de – door Lijs onbedoelde rente – op haar interesse, zorg en aandacht. Daarvan getuigen de rolletjes Rang, de Koetjesrepen, de kaarten en kleine cadeautjes van vroeger. Je lazen er, toen en nu, de liefde, zorg en betrokkenheid van hun tante in. Daarom wordt Peet steevast met een hoofdletter geschreven. Als eerbetoon aan Lijsbeth Zeeman. We zullen haar nuchterheid, haar gevoel voor humor en eerbied, haar rotsvaste geloof waaraan elke vorm van starheid ontbrak, haar ‘juichend’ zingen, haar troostende aandacht, interesse en aandacht missen. Vooral de kleine kring van intimi om haar heen. Dinsdagmiddag stonden we stil bij die woorden vol verlangen en heimwee naar de Here God. Wie zo sterft is echt rijk!

Ds. H.Z. Klink

Psalm 43 : vers 4

“Dan ga ik op tot uw altaren”

Op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar, nemen wij afscheid van onze vriendin

**Lijsbeth Zeeman**

Vele jaren zijn wij met elkaar bevriend geweest, moge zij rusten in vrede.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Immetje  
Lijsje  
Maretje  
Immetje  
Jannetje



*Welk een vriend is onze Jezus,  
die in onze plaats wil staan.  
Welk een voorrecht dat ik door Hem,  
Altijd vrij tot God mag gaan.*

In de vroege ochtend van 24 juni is buurvrouw  
Lijsbeth (Lijs) Zeeman op 89-jarige leeftijd rustig ingeslapen.  
Wij zullen haar herinneren als een lieve vrouw.  
Haar familie wensen wij veel sterkte.

De buren van de Buurterstraat

---



*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,  
want slapend kom ik bij U thuis.  
Alleen bij U ben ik geborgen.  
Gij doet mij rusten tot de morgen  
en wonen in een veilig huis.*

***Buurvrouw is er niet meer. Zij bereikte de leeftijd van bijna 90 jaar.  
Ze had een speciaal plekje in ons hart en betekende voor ons meer  
dan een buurvrouw.  
Wij hebben haar de laatste jaren met liefde en zorg bijgestaan.  
Haar familie, vrienden en kennissen wensen wij sterkte.***

***Ben, Willy, Pascale en Quireen***



## VERHUISBERICHT

Na 54 jaar op de Kerkbuurt te hebben gewoond, heb ik 18 juni jongleden mijn oude vertrouwde woning ingeruild voor een appartement in een verzorgingstehuis.

Mijn nieuwe adres is: Swaensborch 11, 1141 VZ in Monnickendam, ik verblijf op kamer 329.

Ik wil alle burens van de Kerkbuurt heel hartelijk danken voor alle mooie jaren die ik naast jullie heb mogen wonen.

Hartelijke groet,

Sijtje Teerhuis-Schipper

---

## sterven met uitzicht,

Ons hart is verscheurd wanneer wij één van onze dierbare naar het graf dragen, verbijsterd, gebroken, we kunnen het niet bevatten en voelen ons zoals wenende Rachel uit de Bijbel, die niet getroost wilde worden omdat ze er niet meer zijn (Mattheüs 2:18). Van wanhoop weten we niet hoe we de verdere dagen, weken, jaren moeten doorkomen.

Ieder mens verwerkt zijn verdriet anders, de één word stil en kan in het verdere leven nergens meer vreugde uithalen.

Een ander word verbitterd en verliest het geloof in God; doe dat nooit! Wat je ook doet verlies nooit je geloof in God! Er IS leven na de dood!

Ik zal jullie het verhaal van mijn oma vertellen aan vaders kant, zij is 88 jaar geworden na een behoorlijk zwaar leven, maar de Bijbel lag op tafel waar ze dagelijks troost en kracht uithaalde.

Ze lag op sterven in het ziekenhuis, met haar ogen dicht en haar ademhaling klonk als een machientje wat nodig gesmeerd moest worden, we zaten rond haar bed haar handen vasthoudend, dan weer haar mond bevochtigen, zo lag ze al dagen maar op een gegeven moment doet zij haar ogen open en zei ze duidelijk: "Anna zegt, om half acht gaat de poort open!" (Anna was haar oudste dochter die op haar 21<sup>e</sup> jaar was overleden aan suikerziekte), haar gekreun ging weer verder, het was toen 3 uur in de middag, er kwam een verpleegster binnen om te kijken of alles nog goed ging, ik vertel haar wat oma net zei, de verpleegster zegt heel droog: "Nou dat is dan zo!" en je wilt het geloven of niet, om klokslag half acht doet oma haar ogen wijd open en met een glimlach om haar mond blies zij haar laatste aardse zucht uit.



## Surinaams Bijbelgenootschap helpt vluchtelingen en migranten

**Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus de wereld teistert. Het Surinaams Bijbelgenootschap bood – met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap – al vóór de coronacrisis hulp aan vluchtelingen uit Cuba en Venezuela. Hoe gaat het met dat project in coronatijd? Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap vertelt.**

Meteen na de eerste besmetting trof Suriname maatregelen, zoals het sluiten van de scholen, het stopzetten van openbaar busvervoer en het sluiten van de grenzen. Daardoor bleef het aantal besmettingen (tot half mei) beperkt tot tien personen, van wie er een is overleden. Van Axel: 'De eerste twee weken waren de mensen echt huiverig voor verspreiding; daarna nam de angst af. Het gewone leven werd weer opgepakt, maar wel met inachtneming van veiligheidsmaatregelen. We hebben hier tussen de duizend en veertienhonderd vluchtelingen, voornamelijk Cubanen en Venezolanen. We willen als bijbelgenootschap ook hen bereiken met de Bijbel. Begin mei zijn we weer begonnen met de distributie van bijbels en levensmiddelenpakketten via de lokale kerken.'

### Venezolaanse vluchtelingen

'Een Venezolaanse vrouw vertelde ons dat ze erg blij is met de Bijbel in het Spaans die ze van ons kreeg. Ze had nog nooit een bijbel gehad. Door de coronacrisis waren zij en haar huisgenote hun baan kwijt en daarmee ook hun huis. De migranten kunnen niet terug naar Venezuela, want de grens zit potdicht. Om te voorkomen dat ze op straat belanden, zorgt het Surinaams Bijbelgenootschap samen met de kerk nu voor hen tot de situatie verbetert. Ook het pakket met levensmiddelen was zeer welkom.'

### Cubaans gezin

'Een Cubaanse gezin kwam onlangs hier om een beter leven op te bouwen. Ze waren net bezig hun weg te vinden in Suriname, toen het coronavirus uitbrak. Hun spaargeld is nodig voor de huur, dus hebben ze bijna niets om eten te kopen. Het pakket met levensmiddelen kwam op het juiste moment. Ook de Bijbel in het Spaans werd dankbaar ontvangen. Ze hadden hun Bijbel in Cuba moeten achterlaten.'

### Verpleegster uit Haïti

'Zuster Nathaly kreeg een pakket van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ze komt uit Haïti en wilde graag als verpleegster aan de slag. Maar ze zat een half jaar zonder werk. Pas in maart kreeg ze een baan in het Diakonessenziekenhuis in Paramaribo. Ze was blij verrast met deze geste van het bijbelgenootschap en vooral met de Bijbel in het Sranan Tongo. Die helpt haar om ook deze taal te leren, die in ons land veel gebruikt wordt.'

**Link:** <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelgenootschappen-in-coronatijd-1-surinaams-bijbelgenootschap-helpt-vluchtelingen-en-migranten/>

**Bron:** UBS/Nederlands Bijbelgenootschap, **Contactpersoon:** Anneke Commandeur