

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 juli 2020

Kerkdienst zondag 19 juli 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Dhr. S. Both	Lopik
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Marianne Zwiers	
Eerste Collecte	K.I.A. Wereld Voedsel dag Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35	Groei
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8	Kracht van God
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1	Wasgelegenheid
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6	Einde van de valse profetie
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9	Loutering

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, omring hen met liefdevolle naasten.
2. Voor de wetenschappers die op zoek zijn naar een vaccin tegen het coronavirus. Help hen om een juist medicijn te vinden.
3. Heer Jezus maak ons vergevingsgezind. Wek ons tot een leven in eenvoud.
4. Wees met de boeren, laat hen vooral mogen zorgen voor hun vee en voor het land.
5. Laat U kennen, open onze ogen, zodat wij een instrument in Uw hand kunnen zijn.
6. Voor de vakantiegangers. Dat ze tijd mogen vrij maken om Uw woord te bestuderen.
7. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen. Dat de geest van rebellie niet leidend zal zijn in hun besluiten.

Ria Kaars

Stil worden

*“Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind in mijn ziel in mij.”*

Psalm 131 vers 2

Afstand nemen van alles wat je doet, van wat er op je afkomt, en van wat er van je gevraagd wordt, is bij tijd en wijle belangrijk. Daarom is de zomer ook zo'n mooie tijd. Ons levenstempo komt wat lager te liggen. We genieten van vrije tijd, van elkaar, van de zon en de wolkenluchten. Langzaamaan komt er weer wat rust in ons dagelijkse leven. Dat is nu meer dan anders nodig. We leven immers in bijzondere tijden waarin bijna alles anders gaat. Gelukkig keert gaandeweg de oude structuur weer terug maar we zijn er nog lang niet. De angst en onzekerheid zijn nog lang niet weg. De achterliggende maanden veroorzaakten veel onrust. Het hele leven schoot zowat in crisistoestand. Kinderen konden niet meer naar school en kregen les aan de keukentafel. De bureaus op kantoren bleven onbezet en de treinen leeg. Vaders en moeders werkten zo goed en zo kwaad als dat ging thuis. Ondertussen maakten we ons grote zorgen om onze ouders of grootouders die langzaam vereenzaamden in hun woonkamer of verzorgingshuis. Hoeveel onrust heeft dat allemaal niet veroorzaakt? En nu is het zomer. Tijd voor rust!

Rust nemen is nog niet zo gemakkelijk. Ga er maar eens mee aan de slag. Het vraagt je dagelijkse patroon loslaten en dat is geen sinecure. Daarvoor moeten we onszelf soms actief tot rust brengen. Daarover gaat deze Psalm. De dichter van dit prachtige maar onbekende lied is stil geworden. Vanzelf ging dan niet. Integendeel. Het koste hem moeite!

Er zijn tijden waarin je bewust de stilte moet zoeken. Waarin je jezelf doelbewust tot rust moet brengen. Een goed idee van deze dichter! Laat je door hem inspireren deze zomer. Neem je rust en wordt stil. Muziek uit, spelcomputer in de hoek, achter elkaar series kijken op TV of via Netflix in de ban. Ik weet het: dat is een hele uitdaging. Probeer het maar eens. Want je zult merken dat er een onrust in je naar boven komt en die heel confronterend is. Zie jezelf dan maar eens tot rust te brengen en stil te worden. De onrust blijkt ineens ergens vanbinnen te zitten! De dichter van deze psalm denkt vooral aan die onrust vanbinnen. Hij heeft het niet voor niets over zijn ziel die hij tot rust heeft gebracht, zoals een kind op de arm van zijn moeder. Dat is hem geluk. Het koste wat moeite maar wat hij toen meemaakte! Zo kom je pas tot rust. Dan heb je vrede vanbinnen. Een vrede die je niet zo snel bij mensen aantreft. Het voelt alsof je even met je hoofd tegen de schouder van je moeder liggen: heerlijk!

Wie vanbinnen, in zijn ziel, rust heeft gevonden, die wordt echt stil. Maar hoe doe je dat: je ziel tot rust brengen? Door tevreden te zijn met wat je in je leven van de Here God hebt ontvangen. Gewoon met alles wat je nu hebt en waar je dankbaar en blij om kunt zijn. Iets om over na te denken deze zomer. Je ziel komt ook tot rust als je je niet laat opjagen door alles wat je zo graag wilt. We noemen dat wel de begeerten die in je ziel leven.

Want deze begeerten laten zich nooit tevreden stellen. Daarom moet je je ziel tot rust brengen. Daar heb je een dosis wilskracht voor nodig. Wie alleen maar luister naar zijn begeerten veroorzaakt levenslange onrust. Probeer ze te sturen met je verstand, je wil en met wijsheid. En die wijsheid kun je overal vinden, bijvoorbeeld bij je ouders en in je opvoeding. Als ze je iets ontzegden wat je eigenlijk niet leuk vond. Maar je vind het vooral in de bijbel en in het geloof zoals we dat in de christelijke gemeente hebben leren kennen. Wie deze zomer in wijsheid en in wilskracht investeert en daar naar op zoek gaat brengt zijn ziel uiteindelijk tot rust. Zo kun je stil worden en genieten van een rustige zomer.

Ds. H.Z. Klink

Bijwonen kerkdiensten augustus 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in augustus kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen augustus 2020"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 2 augustus
- 9 augustus
- 16 augustus
- 23 augustus
- 30 augustus

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen voor:

- Kerkcollectes/giften in de periode 8-7 t/m 14-7-2020 Eur 216,91;

Op 9-7-2020 is op rekening ontvangen een gift voor de **Kerk** van Eur 200,00.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 07 juli – 13 juli 2020:

- Giften en collecten 07 juli – 13 juli 2020: Eur 185,40

Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen in de periode 30 juni – 13 juli Eur 20,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

COLLECTE Kerk in Actie Wereldvoedseldag

In de sloppenwijken van Bogotá in Colombia komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit.

Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is 3 jaar geleden een kookschool gestart, waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening in het land.

Dit project loopt inmiddels 3 jaar en is zeer succesvol!

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en met name dat van de kookschool.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Liturgie 19 juli 2020, 10.00 uur, Hoogkamplaan 1 in Marken
Schriftlezing: Psalm 116:1-19

Intochtslied Lied 314:1,2,3

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Wetslezing

Zingen: Psalm 19:3,5

Gebed voor de opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 116:1-19 (O.v.D.)

Zingen: Psalm 116:1,3

Overdenking

Zingen: Psalm 116:6,8

Danken en bidden

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 23b:1,2,5

Zegen

Vanuit de pastorie

Zomervakantie

Zoals ik u vorige week al melde ben ik tot volgende week beschikbaar om in crisissituaties pastorale zorg te verlenen voor onze buurgemeenten. Zondag 26 juli is de laatste keer dat ik voor de zomervakantie hier op Marken voorga in de kerkdienst. Daarna zullen we vier weken elders genieten van natuur, cultuur en rust. Op zondag 30 augustus hopen we weer op Marken voor te gaan. Onze vakantie duurt om precies te zijn van maandag 27 juli t/m zondag 23 augustus. In die periode kunt u in dringende gevallen en voor crisissituaties contact opnemen met onze scriba Agnes Kes. Zij is te bereiken via e-mail agneskes@kpnmail.nl of 06-83172019.

Vooruitblik

Volgende week staat een jaargesprek gepland waarin we in klein comité de kwaliteit van ons kerkenwerk als kerkenraad bespreken. In dit gesprek blikken we terug op het afgelopen seizoen aan de hand van het werkplan dat ik jongstleden september schreef en we kijken ook vooruit naar het nieuwe seizoen aan de hand van een nieuw werkplan. Daarbij stellen we ons de vraag waaraan we het komende jaar onze tijd en aandacht dienen te besteden. Daar komt natuurlijk ook roeping en verlangen bij kijken. Wat hebben wij als christelijke gemeente nodig, waar liggen de vragen die de tijd ons stelt, en waartoe we ons geroepen weten. Een tipje van de sluier kan ik alvast oplichten. We gaan ons blijvend inzetten om er voor de zogenaamde middengeneratie te *zijn*. Niet zozeer een hele kerstboom aan activiteiten optuigen. Daarover later wel meer. Daarnaast willen we het komende seizoen starten met nadenken over roeping, visie en beleid zodat we de resultaten daarvan kunnen opschrijven in een nieuw beleidsplan. Het idee is dat we echt thema's oppakken waar we visie op moeten gaan ontwikkelen die ons echt raken. Dat is uitdagend maar ook boeiend en leerzaam. Samen komen we daarin wel verder. Op Marken weten we wel van aanpakken en de zaken regelen.

Ten slotte

We eindigen weer zoals we gewoon zijn met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan iedereen!

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Stand van zaken overleg met Eilandraad en Buurtzorg over zorgappartementen (juli 2020)

In aansluiting op het bericht van eind december 2019 over het overleg met vertegenwoordigers van de Eilandraad Marken en Buurtzorg over de mogelijke realisatie van zorgappartementen in of bij de Patmoskerk informeer ik u hierbij verder over de voortgang en conclusie van dat overleg.

Als gevolg van de beperkingen door het uitbreken van de coronapandemie is er na 9 maart door ons pas weer verder overlegd over de zorgappartementen op:

- 10 juni 2020 met twee vertegenwoordigers van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB Noord-Holland);
- 19 juni 2020 met de Eilandraad en Buurtzorg;
- en op 24 juni 2020 met twee adviseurs van PKN / Kerkelijk Waardebeheer.

In september 2015 kregen wij voor het eerst een verzoek van de Eilandraad om mee te werken aan de mogelijke realisatie van zorgappartementen. Destijds lag het in het voornemen van de Eilandraad om die te ontwikkelen conform het 'Herbergierconcept'. Dit bleek niet te realiseren en in augustus 2019 kregen wij opnieuw een verzoek om medewerking van de Eilandraad, nu in samenwerking met Buurtzorg.

Al die tijd hebben wij als kerkrentmeesters en kerkenraad welwillend gestaan tegenover het meehelpen om zorgappartementen te realiseren bij de Patmoskerk.

De laatste drie vergaderingen hebben ons echter bezorgd gemaakt over de risico's en de gevolgen van het doorgaan van het voorgestelde plan.

De zorgen hebben betrekking op het volgende:

- De vertegenwoordigers van de Eilandraad hebben in de vergadering van 19 juni aangegeven dat de Eilandraad zich terugtrekt uit de verdere ontwikkeling van de zorgappartementen zodra er een stichting is opgericht die de verdere realisatie ter hand neemt. De Eilandraad verwacht dat de PGM samen met Buurtzorg aan het bestuur van de stichting zal deelnemen. Echter, de PGM is geen vastgoedprojectontwikkelaar en wil dat ook niet worden. Doelstelling van de PGM is het doorgeven van het evangelie, niet het realiseren van zorgappartementen.
- Er is weliswaar draagvlak bij de gemeente Waterland voor de bouw van zorgappartementen in en bij de Patmoskerk, maar er is wel een uitgebreide bestemmingsplanprocedure vereist die tijdrovend en kostbaar is. Er zullen kosten gemaakt worden met een onzeker resultaat. Dit is gelet op de jaarlijks afnemende inkomsten van de kerk (EUR 30.000,- verlies per jaar) niet verantwoord.
- Er is nog geen businessplan voor de zorgappartementen. Dit betekent dat er nog geen actuele cijfers zijn over de behoefte aan dit soort appartementen op Marken; toelatingscriteria zijn nog niet opgesteld; niet duidelijk is hoe de behoefte aan vrijwilligers wordt ingevuld; kosten en wijze van financiering zijn nog niet concreet. Dit en meer zou nader uitgewerkt moeten worden door de op te richten stichting.

Gelet op de zorgpunten hierboven aangegeven en overige hier niet benoemde risico's hebben we als kerkrentmeesters aan de kerkenraad voorgesteld om de medewerking aan het realiseren van zorgappartementen bij de Patmoskerk te stoppen.

Dit voorstel is door de kerkenraad overgenomen en bevestigd.

Cees Visser
Voorzitter College van Kerkrentmeesters

BAZAR en KIENEN

De bazar 2021 zal gehouden worden op donderdag 15 en vrijdag 16 april in het Trefpunt.

De uitloting vindt plaats op zaterdag 17 april vanaf 14.00 uur In de Patmoskerk.

We gaan een extra rommelmarkt organiseren op zaterdag 7 november a.s.

Hiervoor hebben we **geen** spullen meer nodig.

Ook hebben we de kiendata voor komend seizoen vastgesteld.

2020

Vrijdag	18 sept.
"	16 okt.
"	20 nov.
Dinsdag	29 dec.

2021

Vrijdag	22 jan.
"	19 feb.
"	19 mrt.

Alle bovenstaande data zijn onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus en de richtlijnen van het R.I.V.M.

We wachten het af.

De Bazar / Kiencommissie



Extra Infobbericht van het Nederlands Bijbelgenootschap

NBG-actie Wat deel jij? inspireert tot omzien naar elkaar

Het coronavirus liet zien dat zorgzaamheid, saamhorigheid en aandacht voor elkaar onmisbaar zijn in de samenleving. Daarom lanceren het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap deze maand de campagne Wat deel jij? Met blogs, producten, teksttegeltjes en verhalen wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot barmhartigheid.

‘De afgelopen maanden stonden niet alleen in het teken van lockdown en afstand houden, maar we probeerden juist ook naar elkaar om te zien en voor elkaar te zorgen,’ zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Bijbelse waarden als: zorg voor kwetsbaren, omzien naar elkaar en aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, kregen veel nadruk. In Matteüs 25:40 (NBV) zegt Jezus: “Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” De voorbeelden die Hij geeft – onder meer: hongerigen voeden, zieken verzorgen, eenzamen bezoeken – zijn bekend geworden als ‘de werken van barmhartigheid’. Ook al is het leven intussen voor velen van ons alweer wat gewoner geworden, de oproep van Jezus om naar elkaar om te zien, blijft van kracht.’

Barmhartigheid

Lange tijd waren de werken van barmhartigheid voor christenen een inspiratiebron om zich in te zetten voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mensen om hen heen. Recent voegde paus Franciscus er nog een werk aan toe: de zorg voor de schepping. Buitenwerf: ‘In Wat deel jij? gaan we op zoek naar barmhartigheid in deze tijd. Welke ‘werken van barmhartigheid’ doen mensen nu? Ook gaan we na hoe de Bijbel ons kan inspireren om te groeien in naastenliefde, zorgzaamheid en wijsheid.’

Tweewekelijkse inspiratie

Meedoen kan door je aan te melden voor de speciale nieuwsbrief die het Bijbelgenootschap vanaf half juli tweewekelijks verstuurt. Deze bevat een bijbelse blog of podcast, een aansprekend persoonlijk verhaal, een praktische activiteit en/of een teksttegeltje met waardevolle woorden. Wat je zelf ontvangt, kun je delen met mensen die bemoediging, troost of hulp kunnen gebruiken.

Aanmelden kan via bijbelgenootschap.nl/watdeeljij.

Link: bijbelgenootschap.nl/watdeeljij

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur

Verhuizing en dank.

1 In de afgelopen week ben ik verhuisd van de Kerkbuurt 99 naar de Akkerstraat 21. Mijn nicht Suzan Visser en haar partner Dennis Boes hebben mijn huis gekocht en ik woon nu in het appartement aan de Akkerstraat. We zijn er blij mee.

2 Ik wil alle gemeenteleden, die in de afgelopen periode een kaart hebben gestuurd aan mijn vrouw Ina Visser-Kuipers in het verzorgingshuis Swaensborch hartelijk danken voor de belangstelling. Wij ervaren dat als steun, waarbij de zegen doorgegeven wordt.

CeesJan Visser

Na vele jaren met plezier in de IJsselmeerweg te hebben gewoond, zal ik vanaf 15 juli gaan wonen in het verzorgingshuis Swaensborch te Monnickendam.

Het zal wel wennen zijn voor mij!

Familie en burens bedankt voor de hulp en de gezelligheid.

Mijn nieuwe adres is:

Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam, Kamer 334.

Telefoon 0299-313465.

Jannetje Buys-Roos (Peet Jantje)

Verhuisd

Na 91 jaar te hebben gewoond op de Kets (Fort) ben ik m.i.v. 9 juli verhuisd naar Swaensborch

Swaensborch 11 kamer 111 1141 VZ Monnickendam

Ik wil iedereen bedanken die mij de afgelopen jaren heeft bezocht gebeld of een kaart heeft gestuurd.

Met vriendelijke groet

Mevr. L. Pereboom-Moenis

Wij willen iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van mijn broer en zwager

Klaas Pieter Schipper

Onze dank gaat uit naar Verpleeghuis "De Molentocht" in Purmerend, waar hij drie jaar een prima verzorging heeft gehad.

Familie Schipper

Een warmer en mooier afscheid van onze tante

Lijsbeth Zeeman

hadden we ons niet kunnen wensen.

We willen iedereen hartelijk danken voor alle blijken van medeleven in de vorm van: lieve telefoontjes, kaarten en de hartverwarmende erehaag.
Ook Verpleeghuis Swaensborch willen we danken voor de goede zorgen en dominee Klink voor de troostende woorden tijdens de uitvaart.
Met een lach denken we aan onze tante terug.

Het is een troost te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.

Familie de Vries
Familie Zeeman

Nooit meer zullen wij vergeten,
wie je was en wat je deed.
Diep blijf jij in onze harten,
niemand van ons die jou vergeet.

Na een kansloze en oneerlijke strijd, hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van

Sabine de Waart

Wij wensen Stefan en Cedric en familie heel veel sterkte.

Oom Outger en Peet Gaart

Peet Lobbrig

Oom Hein en Peet Geertje

*Na een strijd, moeizaam gestreden
 Ging je heen, niet onverwacht.
 Niemand wist hoeveel jij hebt geleden,
 Onuitputtelijk was je kracht.
 Maar ook hieraan kwam een einde
 Het deed je zeer ons te laten staan
 Maar hiermee hebben wij vrede
 Omdat je nu kunt rusten gaan.*

Verdrietig en veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van ons jongste nichtje

Sabine de Waart

Echtgenote van Stefan van den Berg

Mama van Cedric

*30 augustus 1982 - †8 juli 2020

Wij wensen Stefan, Cedric, Peet Luutje, Klaas & Hetty, Thérèse & Hessel
 en de overige familie heel veel kracht toe
 om dit grote verlies te dragen.

Peet Grietje

Maria & Jan
 Klaas & Ineke
 Cees & Mabel
 Muus & Jeanne
 Ariaan & Brigitte
 Loes & Roberto

Maritje & Pieter
 Luutje & Jan
 Geertje & Hein
 Jan & Pietertje
 Neeltje & Jan Pieter
 Klaas & Grietje

Klaas
 Neeltje
 Luutje & Ton
 Jan & Hilda (in herinnering)
 Geertje & Pieter

L uutje & Pieter Cornelis

L uutje Geertje & Jelle
 Cornelis Pieter & Tiny

Waarom zij

die nog zoveel te geven had

Waarom zij

die zo jong en vol levenskracht zat

Waarom zij

die zo vroeg afscheid moest nemen van haar man en zoontje

Waarom zij

die het leven nog omarmde

Lieve Sabine waarom jij

We zullen je missen

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van ons nichtje

Sabine de Waart

Wij wensen Stefan, Cedric, Peet Luitje, Klaas, Hetty, Thérèse. Hessel en verdere familie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Jan Cornelis & Esther

Lowina & Jongejaap

Jenny & Alfons

Peter & Sandra

Tanja & Martijn

Daniëlle & Jaap

Jan & Nicole

Wijnand & Leona

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd: Lindenhof 3 Kamer 7 : hr. P.van Riel

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148 : mw. L.Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars