

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 juli 2020

Kerkdienst zondag 26 juli 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Pieter Kaars
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen
Eerste Collecte	Rode Kruis voor Israël Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21	Aan de HEER gewijd
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22	Verbondskist
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30	Broodtafel
vrijdag	31 juli	Exodus 25:31-40	Lichtwerk
zaterdag	1 augustus	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest

Voorbede

1. Heer Jezus maak ons vergevingsgezind. Wek ons tot een leven in eenvoud.
2. Wees met de boeren, laat hen vooral mogen zorgen voor hun vee en voor het land.
3. Laat U kennen, open onze ogen, zodat wij een instrument in Uw hand kunnen zijn.
4. Voor de vakantiegangers. Dat ze tijd mogen vrij maken om Uw woord te bestuderen.
5. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen. Dat de geest van rebellie niet leidend zal zijn in hun besluiten.
6. Bescherm onze predikant Klink en zijn gezin.
7. Maak ons eerlijk en oprecht.

Ria Kaars

En God zag dat het goed was. (Genesis 1)

Eén natrium-atoom (Na) ontmoet één chloor-atoom (Cl): Pats ze hechten zich onmiddellijk aan elkaar vast en wat hebben we dan? Het allerkleinste dingetje van jawel, keukenzout (NaCl). Klonter duizendenmiljard van die dingetjes aan elkaar vast en je hebt één zoutkorrel! Nou nou.

Nog eentje, dit keer een "driemanschap": Twee atomen waterstof (H) ontmoeten één atoom zuurstof (O) en weer blijken die drie meteen onafscheidelijk. We hebben een dingetje van water (HHO of H₂O).

Hoeveel er daarvan in een druppel gaan is een getal met 22 nullen!

Wat zullen we nou hebben? Scheikundeles in de kerkbode? In iedergeval niet van mij, ik was bar slecht in dat vak.

Toen ik weer eens over deze vier "bouwsteentjes" (Na, Cl, H en O) nadacht, er zijn meer dan honderd soorten bekend, realiseerde ik mij dat alles maar dan ook alles om ons heen, en zelfs ons eigen lichaam hieruit is opgebouwd, zij het met veel ingewikkelder combinaties dan zout en water, maar uiteindelijk toch altijd weer atomen, *de "lego-stukjes" van het universum*. "Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren", het is maar al te waar.

Wat er met deze gigantische "legodoos" allemaal mogelijk is daar is het eind letterlijk van zoek.

Dingen uit de natuur: zand, zout, water, ijzer en andere metalen, maar intussen is de mens ook zelf met de lego-stukjes gaan spelen in het laboratorium waar combinaties worden gemaakt die niet in de natuur voorkomen: alle soorten plastic, composieten, glas, snoep, kauwgom en alle soorten medicijnen enz. Er is niets in de stoffelijke wereld dat niet op een dergelijke manier in elkaar steekt. Hetzelfde geldt voor de levende natuur, bloemen, planten, dieren en ... wijzelf. Onvoorstelbaar, maar levende wezens bestaan ten diepste uit dode materie.

David dichtte zijn psalmen omdat hij zich verwonderde om alles wat hij om zich heen zag en hij verheugde zich in het besef dat God dit alles geschapen heeft. Wij, een paar duizend jaar later kunnen zijn psalmen nazingen maar nu niet alleen om wat al bestaat, maar ook om wat kennelijk allemaal nog **mogelijk kan** bestaan. God heeft een doos met "lego-stukjes" klaargelegd die zo vernuftig in elkaar steekt dat kennelijk een heelal tot de mogelijkheden behoort. Miljarden zonnen met planeten er omheen. En één zo'n planeet is de aarde met levende natuur in al haar varianten. Sommige daarvan liggen al miljoenen jaren achter ons zoals in het tijdperk van de dinosaurussen. Maar ook dat behoorde kennelijk tot die eindeloze rij van mogelijkheden. En steeds is alles weer terug te voeren op waar ik mee begon: de bouwstenen, atomen, die ik voor het gemak maar even lego-stukjes noem.

Laat een kind met lego spelen en je weet van te voren niet wat er allemaal tevoorschijn komt, (kastelen, huizen, torens, bruggen, autos, machines) er komt met gewoon lego al geen eind aan alle mogelijkheden.

Als we een tuin hebben kunnen we de levende natuur wat bijsturen door bijvoorbeeld groentesoorten apart te houden. Maar we moeten er rekening mee houden dat die soorten slechts tot de **mogelijkheden** behoren en ik hoef een tuinman niet te vertellen dat onkruid **ook** een mogelijkheid is.

Zo hebben we vandaag de dag met een mogelijkheid te maken die als een soort "onkruid" uit ons lijf moet blijven: een virus, Covit-19. Een dingetje dat uit miljoenen bouwsteenjes bestaat en desondanks nog zo miniscuul klein is dat het onzichtbaar is met het blote oog.

Mij is wel eens gevraagd, gewoon langs de weg, "zou God hier niet doende zijn"? Nou, mijn gedachte is dat God indirect overal doende is. Maar je kan de Leverancier van de "legodoos" niet kwalijk nemen wat er allemaal mogelijk is met de stukjes. Hij/Zij staat aan het begin van de schepping en je kan daar niet buiten treden, je bent er zelf onderdeel van (je bent op de "legodoos" aangewezen).

We hebben het niet gemaakt maar slechts **ontdekt**, het was er al die tijd al. De glorie van God is er alleen maar groter door geworden, nog veel groter dan David vermoedde toen hij zijn muziek en psalmen maakte. Maar hier houdt het niet bij op. Een veel groter wonder is natuurlijk dat bepaalde onvoorstelbaar ingewikkelde materie (levende cellen) op hun beurt ook weer "samenklonteren" en zodoende een levend wezen vormen. Op dit moment zit zo'n samenraapsel (zo'n 34000000000 celletjes) achter een computer zijn gedachten in deze meditatie te verwoorden.

Is dat dan alles, zijn wij slechts stof? Ja, maar wel met bijzondere eigenschappen. We ontvangen een geest die we "ik" noemen. We kunnen over dingen nadenken, bijvoorbeeld over deze meditatie en over de

Ontwerper van die laatste mogelijkheid: **leven**. Hij/Zij wil kennelijk feedback uit Zijn/Haar "legodoos" zien. Wij noemen dat godsdienst. Daar kan je op vrijwillige basis gewoon aan meedoen, het hoeft niet.

Ik eindig hier met een joods gezegde: **De glorie van de schepper is dat je hem kan ontkennen**.

En dat kan die denkende "kroon" (Gen. 1:38) van de schepping, de mens, de laatste schakel in de evolutie die kan de Schepper **o n t k e n n e n**. ... ook een mogelijkheid? **HOE IS 'T MOGELIJK!**

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de Kerk is ontvangen voor:

- Kerkcollectes in de periode 15-7 t/m 21-7-2020: Eur 160,70;

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 14 juli – 21 juli 2020:

- Giften en collecten 14 juli – 21 juli 2020: EUR 168,00

Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingkisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE zondag 26 juli

Aanstaande zondag collecteren we voor het Rode Kruis Israel.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA)) is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt heden ten dage door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. Naast professionals werkt ze met de hulp van tienduizenden vrijwilligers.

Ze levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, zorgt voor ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maan verenigingen in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale.

Het Rode Kruis Israel is ook verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Door het hele land wordt bloed afgenomen, ingezameld en verwerkt. Jaarlijks worden 280.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Ruim 90% wordt gegeven in speciale bloedbankbussen. De overige 10% wordt in de daartoe ingerichte kamers van MDA Eerste Hulp stations gegeven.

Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse zijn.

Namens de diaconie,

Eef Visser



Liturgie zondag 26 juli 2020

6^e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 95 vers 1.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 204 'Gij bron van tijd en eeuwigheid', couplet 1 en 7.
Gebed van verootmoediging.
Genadeverkondiging en leefregels.
Lied 204 couplet 8.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 13,2-18 (lector).
Psalm 111 vers 5 en 6.
Lezing uit het heilige Evangelie: Mattheüs 4,1-11 (voorganger).
Lied 978 'Aan U behoort, o Heer der heren' couplet 1 en 4.
Verkondiging: 'Secularisatie anno Abram'.
Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven' couplet 6 en 7.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 723 'Waar God de Heer zijn schreden zet' couplet 1.
Zegen.



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62 Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Bijwonen kerkdiensten augustus 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in augustus kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen augustus 2020"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 2 augustus
- 9 augustus
- 16 augustus
- 23 augustus
- 30 augustus

In de stilte van de nacht

*Eenzaam in het duister
in de stilte van de nacht,
hoor ik als ik heel goed luister
jouw stem, al is het maar heel zacht.*

*Het is alsof je bij me bent
en ik fluister zacht je naam,
ik voel een vreugde ongekend
voor even zijn we saam.*

*In het duister van de nacht
zie ik je voor mij staan
en terwijl je naar mij lacht
raak jij mijn hart weer aan.*

*Ik voel de warme tranen komen
maar ik koester dit moment,
ik weet, ik lig te dromen
maar 't is alsof je bij me bent.*

*Ik zie je helder voor mij staan
dat beeld zal nooit vervagen
en waar ter wereld ik zal gaan
in mijn hart blijf ik je dragen.*

*In de stilte van de nacht
fluister ik nog steeds je naam,
eens komt de dag waar op ik wacht
dan zijn wij voor altijd saam.*

Luitje Dorland - Commandeur