

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 31

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 1 augustus 2020

## Kerkdienst zondag 2 augustus 2020

### Grote Kerk

**Kerk TV** *Via kerkdienstgemist.nl en [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)*

10.00 uur	Ds. S. Hovestad -- de Jong	Baard
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Kees Visser en Jan Piet van Altena	
Kindernevendienst	Gretha Korstman	
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
maandag	3 augustus	Psalm 78:1-16	Doorgeven
dinsdag	4 augustus	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
woensdag	5 augustus	Psalm 78:32-51	Hardleers
donderdag	6 augustus	Psalm 78:52-72	Keuze
vrijdag	7 augustus	Matteüs 14:22-36	Oversteek
zaterdag	8 augustus	Matteüs 15:1-20	Lippendienst

### Voorbede

1. Laat U kennen, open onze ogen, zodat wij een instrument in Uw hand kunnen zijn.
2. Voor de vakantiegangers. Dat ze tijd mogen vrij maken om Uw woord te bestuderen.
3. Geef wijsheid aan hen die ons land besturen. Dat de geest van rebellie niet leidend zal zijn in hun besluiten.
4. Bescherm onze predikant Klink en zijn gezin.
5. Maak ons eerlijk en oprecht.
6. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Twee dingen vraagt de spreukendichter Agur:

- Houd me ver van leugen en bedrog.
- Geef mij armoe noch rijkdom, maar alleen wat ik nodig heb.

Hij verduidelijkt dat er bij rijkdom het gevaar is om God te verloochenen. En als ik arm was, zou ik misschien gaan stelen en daardoor Uw naam geen eer aandoen.

Arm en rijk een groot dilemma in deze tijd. De rijken worden rijker en de armen komen om van de honger.

Sommige christenen verkopen het geloof als een zekerheid van rijkdom. Het is toch: vraag en u zal gegeven worden? Ja, dat is waar. Maar ook is waar wat spreuken ons vertelt. Ons land is daar een voorbeeld van. De financiële rijkdom heeft massale kerkverlating tot gevolg. We hebben zonder God ook brood op de plank. Ja toch? Maar als ziekte hun leven in een ander spoor brengt missen ze de nabijheid van hun Schepper. Die hebben ze immers vaarwel gezegd!

Wie de Bijbel leest kent het verhaal van Job. Zo arm als Job. Job die in het grote lijden dat hem overkwam zijn God niet verloochende. Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? Dit zegt Job tegen zijn vrouw die Job aanraadt God vaarwel te zeggen en te sterven.

In deze tijd gaf God David Wilkerson een visioen. Mijn generatie kent David Wilkerson van de film "het kruis in de asfaltjungle" De film over jeugdbendes in New York die tot geloof kwamen. De film is destijds op Markten vertoond.

Het visioen van David Wilkerson is het omgekeerde verhaal van Job. In het visioen stelt Satan God voor om Christenen uitzonderlijk rijk te maken. David Wilkerson wijst in zijn boek over het gevaar hiervan. Wij worden niet onkundig gelaten over valse zekerheden.

83 Steenrijke mensen roepen overheden in een open brief op om hun meer belasting te laten betalen. Het klinkt aardig maar lijkt me niet uitvoerbaar. Er is geen één manier te bedenken om het probleem van rijk en arm op te lossen. Dat wordt dictatuur en oorlog.

Gods werkwijze is niet dwingend. Hij nodigt uit. Hij heeft ieder mens talenten gegeven. Ga er mee aan de slag. Leer te geven en leer te ontvangen. Twee vissen en vijf broden brachten uitkomst. In Zijn handen leggen wat er is. Dan wordt delen vermenigvuldigen.

Ik zie uit naar de tijd dat alle knie zich zal buigen voor de Heer. Dat we de Joodse man zullen volgen en hem zullen vragen om ons de wet te leren.

*Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
En leid mij op de weg ten leven.*

**Kerkcollectes****Kerk**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 22-7 t/m 28-7-2020 ontvangen voor:

- kerkcollectes: Eur 340,75;
- het 'Onderhoudsfonds' inzake "aanschaf camera's Kerk TV": Eur 100,00.

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 22 juli – 28 juli 2020:

- Collecte 26 juli 2020 - Rode Kruis Israel: Eur 247,60

**Zending**

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:  
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie  
Hartelijk dank.*

**COLLECTE DIACONIE op zondag 2 augustus**

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

We hebben in eerdere berichten al aangegeven dat het geld van deze algemene collectes voor hele specifieke zaken wordt gebruikt door de diaconie en voor een aantal instellingen en stichtingen. Zoals bv. de stichting Regenboog in Amsterdam, Dorcas, Open Doors,

de Ondergrondse Kerk, Terre des Hommes, ZOA Vluchtelingen zorg, het Liliane Fonds en het Nederlands Bijbelgenootschap. Afgelopen weken hebben we verschillende van deze instellingen en stichtingen de revue laten passeren.

De komende collecte willen we gebruiken voor alle onkosten die de diaconie plaatselijk maakt. Zo krijgen alle ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken van onze diaconie een bijbels kinderboekje. Ook het project van Zending over Grenzen komt voor onze rekening. Midden in de coronatijd hebben we alle ouderen en de partners van mensen die in een verzorgingsinstelling wonen een orchidee gebracht om hen een hart onder de riem te steken. Jaarlijks sturen we Paasgroeten en verjaardagskaarten aan alle mensen die in verzorgingsinstellingen buiten Marken moeten wonen en brengen hen een kerststukje.

Nu de fysieke kerkdiensten weer zijn begonnen, hopen we over niet al te lange tijd de kaartengroet voor vervolgde christenen weer op te pakken.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

**Namens de diaconie,**

**Eef Visser**

Orde van dienst zondag 2 augustus 2020 Marken Grote Kerk:

Intochtspalm: Psalm 136: 1, 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed

Lied: Psalm 136: 12, 13

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied: 836: 1, 2, 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Nehemia 9: 15-20

Lied: 145: 3, 5

Schriftlezing Mattheüs 14: 13-21

Lied: 383

Verkondiging

Lied: 995

Inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden

Lied: 653: 1, 2, 7

Zegen

## Vanuit de pastorie

### Storm op Marken

Op ons eiland waait het bijna altijd. We zijn dus wel wat gewend. Hetzelfde geldt voor het menselijke leven waarin er van alles kan gebeuren dat je moeite kost of verdriet bezorgt. Dan waait het in ons leven en in ons hart. Dat weten jullie maar al te goed. Soms kan het echter ook stormen. Stormen doet het in het leven van Jan Uidam en Trijntje Boes en hun twee zoons Ruben en Aron nadat Tamar door een tragisch ongeval om het leven kwam. Het houdt ons allemaal in meer of mindere mate bezig. Iedereen die zelf kinderen heeft gekregen en opgevoed kan zich wel een beetje bedenken wat het moet betekenen wanneer je je dochter op deze manier verliest. We leven dan ook met hen mee, in woord en daad, en in gebed. Zo zorgen we voor elkaar in zware tijden. Jullie zijn daar goed in op Marken: voor elkaar zorgen in stormachtige tijden. Echt een zegen van de Here God! Koester het.

### Zondag van Patmoskerk naar Grote Kerk

In verband met de uitvaartdienst bij de begrafenis van Tamar Uidam die zaterdag in de Patmoskerk zal worden gehouden verplaatsen we de kerkdienst van zondag naar de Grote Kerk. Dus:

*op zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur kerkdienst in de Grote Kerk*

Deze tijdelijke wissel heeft te maken met het schoonmaken van de kerk na gebruik. Om zo goed mogelijk voor de gezondheid van koster, schoonmaker en kerkganger te zorgen dient de kerkzaal 48 uur ongebruikt te blijven omdat dan eventuele virussen niet meer actief zijn. Daarom kunnen we na zaterdag de kerkzaal op zondag niet gebruiken.

### Zomervakantie uitgesteld

Het was de bedoeling deze week met vakantie te gaan maar dat hebben we vanwege het overlijden van Tamar uitgesteld. Onze vakantie begint komende zondag 2 augustus tot en met zondag 30 augustus. In deze periode zijn mijn collegae dominee Kremer en Pettinga beschikbaar. Het is de bedoeling dat u in dringende gevallen en voor crisissituaties contact opneemt met onze scriba Agnes Kes. Zij is te bereiken via e-mail [agneskes@kpnmail.nl](mailto:agneskes@kpnmail.nl) of 06-83172019.

### Kleine tijdelijke cantorij

Vorige week vergat ik hier te melden dat we als moderamen het plan hebben opgevat om de gemeentezang te laten uitvoeren door een kleine groep gemeenteleden. Het idee is om daar binnenkort een start mee te maken. Onze organist Dirk Kes heeft hierin de regie. Op deze manier kunnen we toch wat inhoud geven de psalmen en liederen die we onder normale omstandigheden altijd zo met hart en ziel zongen.

### Ten slotte

In de wandelgangen merk ik dat het overlijden van Tamar veel mensen aangrijpt omdat het hen herinnert aan het eigen verdriet. Hoe voorstelbaar. Wie zelf een kind heeft verloren, maar ook man of vrouw, weet maar al te goed wat er door je heengaat. Je kunt je beter voorstellen wat het voor Jan, Trijntje, de kinderen, en de bessies en bappes betekent. Tegelijk voelen we ook ons eigen verdriet. We denken in ons bidden aan jullie allemaal! Beste Markers: vergeet ondertussen de goede Herder niet die weet van uw verdriet! Hij laat zijn schapen nooit alleen achter. We eindigen zoals gewoon met een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Ds. H.Z. Klink

[hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com)

06-21564286

Houd me dicht bij U,  
 Laat me nooit meer gaan  
 Voor U leg ik mijn leven neer,  
 Verlangend naar uw vriendschap, Heer

U alleen begrijpt  
 Wat ik nodig heb;  
 Uw liefde die mij warmte geeft,  
 Als U mij in uw armen neemt  
 Leid mij naar uw hart,  
 Breng mij terug naar U

U bent mijn doel  
 U bent mijn hartsverlangen  
 U bent mijn doel,  
 Houd mij heel dicht bij U



*Opwekking 616*

Plotseling is ons lieve en sportieve masie uit ons midden gerukt

*Tamar Uidam*

Tamar Mariah Uidam  
 3 mei 2006 – 25 juli 2020

Trijntje Jacoba en Jan  
 Ruben Joram  
 Aron Benjamin

De dankdienst voor het leven van Tamar vindt in besloten kring plaats  
 op zaterdag 1 augustus. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Voorafgaand aan de dankdienst is er van 11.30 uur tot 12.30 uur gelegenheid tot  
 condoleren in de hal van de Patmoskerk op Marken.

Als wij de kerk verlaten rond 14.00 uur dan lopen wij richting de begraafplaats. Wij  
 waarderen het als langs de route een erehaag staat aan beide zijden van de straat.

U kunt uw medeleven betuigen via het condoleanceregister:  
[www.afscheid.eu/tamar-uidam/](http://www.afscheid.eu/tamar-uidam/)

Correspondentieadres: Akkerstraat 18, 1156 AE Marken

*Laat mij als een kleine vogel schuilen  
 waar Ge uw vleuglen om mij slaat.  
 psalm 61 - 3*



*Verbijsterd en verdrietig zijn wij dat onze lieve*

*“Tamar Mariah Uidam”*

*uit ons leven is weggenomen in de leeftijd van 14 jaar.*

*\* 3 mei 2006*

*25 juli 2020 †*

*Bessie Marie †  
 Bap Klaas & Willeke  
 Mathijs & Marieke  
 Kimberley  
 Julian*

Nooit meer samen,  
 Nooit meer zijn we compleet,  
 Nooit meer jouw mooie vrolijke lach,  
 Nooit meer onze enige kleindochter en nichtje,  
 Nooit meer zoals het was

In de bloei van een nog zo jong leven vol met dromen is plotseling van ons  
 heengegaan onze lieve knappe kleindochter en nichtje ♥

Wat zullen wij je missen lieve Tamar!

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben, Aron en familie heel veel sterkte en kracht toe  
 met dit grote verlies!

Bessie & Bappe  
 Jannetje & Dario  
 Patricia, Patrick, Sem & Mees

---

Een schouder, een arm,  
 Een rots en een kei  
 Niet alsmar hier  
 Toch altijd dichtbij!

Het allerliefste nichtje  
 Dat ben jij ♥!

Voor altijd in ons hart! Wat zullen wij je missen lieve Tamar!

Wij wensen ome Jan, peet Trijntje, Ruben en Aron heel veel sterkte en kracht  
 toe!

Liefs en een dikke kus en knuffel  
 Sem en Mees



Lieve Tamar, lief nichtje,

In het bos van mijn emoties  
Is verdriet de grootste boom  
Als ik wandel in gedachten  
Zou ik willen dat ik droom

Dat het zonlicht door de blaadjes  
Me ontwaakt uit dit moment  
Dat door kleine smalle straatjes  
Jij weer bij ons bent...

Ik zou willen dat door te dromen  
Deze nachtmerrie verdwaalt  
Dat je daarmee terug zou komen  
Je zou met liefde worden onthaalt...

We missen je



Liefs,  
Kimberley & Julian



Memories keep the one you loved  
close to you in spirit and thought  
and always in your heart  
today and forever

Plotseling is van ons weggenomen onze vriendin Tamar. Wij wensen haar ouders, broers en verdere naasten heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

We zullen je nooit vergeten.

Dewi, Leonne en Pien.

*Dit jonge leven  
verdwenen van de aarde  
Een mooie herinnering  
van onschatbare waarde  
Zoveel verdriet  
machteloosheid en pijn  
Mogen deze woorden  
tot steun en troost zijn*

Woorden schieten te kort voor dit vreselijke verlies.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van ons achternichtje, Tamar Uidam.  
De dochter van onze neef.

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben, Aron en verdere familie voor nu en in de toekomst veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

(achter) neven en nichten Familie Uidam

---

*Een jong leven, te kort op deze aarde,  
maar van onschatbare waarde.*

Diep getroffen en verslagen zijn wij door het overlijden van

**Tamar Uidam**

We wensen Trijntje, Jan, Ruben, Aron en de familie veel sterkte om dit verlies te dragen.

P. Boes  
C. Boes en G. Boes-Appel  
neven en nichten

---

Onwaarschijnlijk en onwerkelijk.

Soms gebeuren er dingen die je niet kunt begrijpen,  
dingen die je machteloos maken.

Veel te jong, te vroeg en onterecht ervaren wij het overlijden van

**Tamar Uidam**

In deze moeilijke tijd wensen wij Trijntje, Jan, Ruben, Aron en familie veel sterkte.

Jannie, Egbert, Astrid en Chantal.

---

Wie kan dit bevatten? Zo jong plotseling  
weggerukt uit haar leven.

## Tamar Uidam

is niet meer hier.

Wij hopen en bidden dat  
Jan – Trijntje – Ruben – Aron  
met kracht van Boven een weg weten  
te vinden hun leven weer op te bouwen.

Als alles duister is  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft  
vuur dat nooit meer dooft

Familie Uidam

Het is ongelooflijk,  
het is onaanvaardbaar  
dat zo weinig, één fataal moment,  
een einde maakte  
aan zo'n veelbelovend jong leven.

Ineens is de wereld koud en leeg  
en niets zal nog ooit hetzelfde zijn  
nu zij er niet meer is.

Met intens verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van:

Tamar Uidam

Wij leven enorm mee met onze vrienden Jan, Trijntje, Ruben en Aron. Wij wensen hen veel sterkte en hopen dat wij tot steun mogen zijn om dit intense verdriet te kunnen verwerken.

Alexander en Agnes

Ewan en Dion

Jan Simon en Astrid

Ferron

Simon en Mieke

Vibeke, Stine, Chris, Nikolaj, Jesper, Femke, Lucas, Sytse en Martijn

"Vandaag was een Moeilijke Dag," zei Poeh.

Er was een pauze.

"Wil je erover praten?" vroeg Knorretje.

"Nee," zei Poeh na een tijdje. "Nee, ik denk niet dat ik dat wil."

"Dat is oké," zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

"Wat doe je nu?" vroeg Poeh.

"Niets eigenlijk," zei Knorretje. "Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo'n Moeilijke Dag.

"Maar weet je," vervolgde Knorretje, "Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Poeh."

En Poeh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn korte beentjes.... En Poeh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had.

Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen die een Moeilijke Dag heeft.

Lieve Tamar, je dierenvriendje Luna en wij gaan je ontzettend missen. Wij wensen Jan & Trijntje, Ruben en Aron; Mathijs, Marieke, Kimberley en Julian; en alle verdere familie en vrienden veel sterkte.

Trijntje Zeeman  
Fabian & Maxim

Luna 



Door een noodlottig ongeval wensen wij  
heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

N. Zeeman en de

Kinderen

Marinus

*Houd mij dicht bij U  
Laat mij nooit meer gaan... (Opw. 616)*

Geschokt en heel verdrietig zijn wij dat op 25 juli 2020 plotseling is overleden de dochter van één van onze ouderlingkerkrentmeesters,

## Tamar Mariah Uidam

Moge de Heer Jan en Trijntje, Ruben, Aron en verdere familie tot hulp en sterkte zijn!

Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters,  
Cees Visser (voorzitter)

*Soms is er zoveel wat we voelen.  
Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.*



Geschokt en diep bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van onze oud leerling

### *Tamar Uidam*

We hebben Tamar mogen leren kennen als een lieve en rustige leerling.

Wij wensen haar ouders, broers en verdere familie en dierbaren veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens alle (oud) medewerkers en geledingen van

**DE RIETLANDEN**  
PROTESTANTS CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

*De hemel huilt  
Het blijft maar stromen  
Onverdraaglijk groot verdriet.*

*De hemel huilt  
Vervlogen dromen  
Het was toch lang jouw tijd nog niet.*



Wij zijn diep geschokt door het overlijden van Tamar.

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben en Aron en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Ome Cees  
Neven en nichten  
Familie Kaars

*Als we de woorden kenden  
die jullie zouden troosten,  
dan zouden we ze schrijven.  
Maar we weten ze niet,  
het verdriet is te groot.*

Lieve Ruben en familie, we denken aan jullie.  
We wensen jullie veel sterkte, liefde en kracht om dit grote verlies te dragen.

Heel veel liefs van Rubens basisschool klas.

*Een jong leven  
te weinig tijd gegeven  
Te kort op deze aarde, maar van  
onschatbare waarde*

Wij zijn heel erg geschrokken door het plotselinge overlijden van ons klasgenootje Tamar.

Wij wensen haar vader, moeder, broers en verdere familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Klasgenootjes en juffen van groep 8.

*Als een bloem zo is het leven,  
't begin is teer en klein.  
De één die bloeit uitbundig,  
de ander geurt heel fijn.  
Sommige bloemen blijven lang,  
weer andere blijven even.*

Geschokt zijn wij door het onverwachte overlijden van

**Tamar Uidam**

de kleindochter van onze burens Neeltje en Jaap.  
In deze droeve tijden is het moeilijk woorden te bedenken die  
jullie in al jullie lijden enige troost zouden kunnen schenken.

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben, Aron en de naaste familie veel kracht  
om dit intense verdriet een plaats te kunnen geven. Bovenal wensen  
wij hen Gods troost en nabijheid toe met dit onmetelijke verlies.

De burens van de Noorderwerfstraat

\*\*\*\*\*

Tranen  
De hemel huilt  
Het blijft maar stromen  
Onverdraaglijk groot verdriet  
De hemel huilt  
Vervlogen dromen  
Het was toch lang haar tijd nog niet

Ineens uit het leven. Dag Tamar, je zult gemist worden.

Wij wensen Jan, Trijntje, Ruben en Aron, onze burens Ome Jaap en Peet Neeltje en alle  
andere naaste familieleden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Dirk, Petra, Sigrid en Kirsten Zeeman

\*\*\*\*\*

Hoe kun je iemand troosten  
 bij zo een groot verdriet  
 Je kunt alleen maar zwijgen  
 want woorden heb je niet

Zaterdagochtend bereikte ons het bericht dat

*Tamar Uidam*

Door een ongeluk om het leven is gekomen. Zij was nog maar 14 jaar jong. Troostende woorden zijn moeilijk te vinden voor dit onmetelijke verlies. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Jan, Trijntje, Ruben, Aron en verdere familie.

Buurtvereniging Akkerstraat-Westerstraat

---

Wanneer je niet meer verder kunt,  
 en het leven te zwaar lijkt om te dragen,  
 wanneer je staat op een dood punt,  
 en je vleugels lijken lamgeslagen,  
 dan is er slechts van één kant hulp te verwachten,  
 en slechts één die je verdriet kan verzachten.

Ontredderd zijn wij door het overlijden van ons nog zo jonge buurmeisje,  
 dat plotseling uit dit leven werd gerukt:

**Tamar Mariah Uidam**

Ons medeleven gaat uit naar haar ouders Trijntje Jacoba en Jan, en haar broers Ruben en Aron. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke dagen.

De burens van de Pieterlanden:

Pieter  
 Pieter en Sijtje  
 Pieter en Yvonne