

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 augustus 2020

Kerkdienst zondag 16 augustus 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur Drs. P.M. van Dam Houten

Organist Dirk Kes

Koster(s) Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Kindernevendienst Daniëlle Springer

Eerste Collecte Diaconie bestemd voor ramp Beiroet
Bankrekening NL75RBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	16 augustus	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
maandag	17 augustus	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
dinsdag	18 augustus	Exodus 28:31-43	Maatwerk
woensdag	19 augustus	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
donderdag	20 augustus	Exodus 29:1-14	Ingewijd
vrijdag	21 augustus	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
zaterdag	22 augustus	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop

Voorbede

1. Maak ons eerlijk en oprecht.
2. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
5. Help hen die gebukt gaan onder financiële nood. Laten zij niet verbitterd worden.
6. Vader, zend liefdevolle helpers naar Beiroet. Dat hoop de boventoon mag krijgen in deze verwoeste stad.
7. Geef vindingrijkheid aan schoolbestuur en leerkrachten nu corona zoveel aandacht vraagt.

Ria Kaars

MEDITATIE "En tóch..."

"Waarom trekt U Uw hand terug, Uw sterke rechterhand? (...)"
Toch is God mijn Koning van oudsher" (Psalm 74: 11a, 12a)

Meestal staan de dingen van het geloof onder ons vast. Als je twijfeld is dat eigenlijk iets om je voor te schamen. Je kunt je er dan wat schuldig over voelen. Geloven is een zeker weten en een vast vertrouwen, zo zeggen we in onze belijdenis. Die stevigheid heeft een goeie kant: er kan veel worden opgebouwd en het geeft een zekere bescherming voor je overtuigde geloof. Vandaag de dag is het wel anders. Wij leven in een tijd van twijfel, een twijfelcultuur. Dat is uiteraard niet alleen in de kerk zo. Het zit gewoon in de sfeer om ons heen. Alles wat zich met enig gezag aandient roept argwaan op. Een woord als waarheid wordt met achterdocht ontvangen en met vraagtekens omringd. We vermoeden dat het best wel eens bedrog zou kunnen wezen. Het woordje zekerheid ligt niet geweldig in de markt.

Het is veel meer "in" om aan alles te twijfelen... er is zoveel "nepnieuws" op sociaal media en men gaat er van uit dat "de deskundigen" ons maar wat vertellen. Het zijn allemaal twijfels. Deze gedachte werkt natuurlijk ook door, binnen de kerk en kan ons geloof een geweldige schok geven. Als er veel te geloven is, valt er namelijk ook veel te twijfelen... Bestaat God wel? Is er wel verlossing? Heeft bidden zin?

Is de Bijbel maar een gewoon mensenboek met veel verzonnen verhalen? VRAGEN, VRAGEN.

Nou is het aardige van de Bijbel dat je daarin tijden van twijfel gewoon tegenkomt. Het wordt helemaal niet verstoep of weggewoven. Deze Psalm 74 is een hartverscheurend lied over de verwoesting van de tempel. De dichter, Asaf, zal nooit vergeten hoe soldaten het huis van de HERE God zijn binnengestormd om alles te bevuilen en te verwoesten. Een grote puinhoop: dat is alles wat er van is overgebleven.

Voor een gelovige Israëliet was dit het allerverschrikkelijkste dat gebeuren kon. Er was geen woonplaats meer voor God in het midden van Zijn volk! God was afwezig. Geen tekenen meer van Zijn verlossing.

Geen profeten meer. Geen verwachting meer.

En de dichter schreeuwt het uit: **Hoe hebt U het kunnen laten gebeuren, HERE?**

Steekt U dan geen hand meer naar ons uit?! Hij weet niet meer waar hij het zoeken moet. In de wereld waarin hij leeft, gaapt de twijfel hem van alle kanten aan. En dat wordt ook niet weggepoetst. Mensen kunnen dat meemaken in hun leven: een tijd van twijfel. Geloven is dan ook niet een sluitende redenering die alle twijfel onschadelijk maakt. **Geloven is dan meer een laatste "en tóch!"**

Toch is de HERE een God die verlossing tot stand brengt. Toch is God mijn Koning!

Die woordjes staan vaker in de Bijbel. Ze getuigen van de durf om over wantrouwen en twijfel heen te kijken naar een andere wereld. Als je hart verscheurd word door de ellende in de wereld, we denken aan de vluchtelingenkampen, honger, oorlog, rampen. Maar ook aan de mensen die ziek zijn, het coronavirus dat al vele slachtoffers telt, als je leven aan flarden lijkt, als de zonde machtig is in je leven, dan blijven we zeggen: **en toch! Toch is God mijn Koning, toch is Jezus mijn Heer en zal Hij verlossing brengen.** Geloven kent de "waaroms?" en geloven kent de "en tochs"...

Al zal geen wijnstok dragen,
 geen vijgenboom zijn vrucht,
 al ligt het veld te klagen
 onder een lege lucht,
 God doet Zijn hand toch open,
 Zijn lof krijgt stem in mij.
 Daar ik op Hem mag hopen,
 ben ik alleen maar blij.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 5-8 t/m 11-8-2020 ontvangen voor:

- Kerkcollectes: Eur 360,90;

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 5 augustus -11 augustus 2020:

- Collecte en giften Diaconie: Eur 130,00

- Collecte 9 augustus 2020 – Ronoylion: Eur 256,75

Zending

Ontvangen ten behoeve van de Zendingskisten over de periode 28 juli - 10 augustus:

EUR 20,00.

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

COLLECTE voor Beiroet

Het zal weinig mensen ontgaan zijn welke afschuwelijke ramp zich heeft voltrokken in Beiroet. Volgens sommige deskundigen heeft de explosie aan de haven de impact gehad van een kleine atoombom. Die gigantische *explosie* heeft een krater geslagen van 43 meter diep en een groot deel van de haven van de Libanese hoofdstad in de as gelegd. Duizenden gewonden, meer dan honderd doden, nog vele vermisten en honderdduizenden mensen dakloos!!!

Komende zondag willen we collecteren voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Dat doen we via Kerk in Actie, die als partner van de samenwerkende hulporganisaties (giro 555) de slachtoffers van de ramp in Beiroet **steunt via lokale, niet-gouvernementele hulporganisaties.**

Wij bevelen deze collecte zeer bij u aan!!

Het banknummer van de diaconie staat vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.

Vermeld graag erbij "ramp Beiroet"

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie

Protestantse Gemeente Marken 16 augustus 2020 10.00 uur

Welkom en Mededelingen

intredelielied 67: 1

Stil gebed - bemoediging en groet

lied 67: 2, 3

Verootmoediging
Genadeverkondiging
geboden
Beantwoording lied 303

Gebed bij de opening van de bijbel –

Kinderen naar de nevendienst

lezing
OT Jesaja 43: 9 – 12 (lector)
Lied 112: 1

NT Mattheüs 5: 13 – 16 (lector)
Lied 838: 1, 2

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Lied 886 – Nederlandse versie Abba Vader

Kinderen terug uit nevendienst.

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied 416

Zegen

Mededeling van de fam. Springer:

Aaltje Springer-Zeeman is ontslagen uit het Dijklander Ziekenhuis te Hoorn en opgenomen in Nova Where te Purmerend op afd. de Kade.

In herinnering aan Lijsje Moenis, overleden 4 augustus 2020 in de leeftijd van 91 jaar.

Lijsje Moenis, geboren op de Kets en overleden op de Kets. Haar hele leven heeft zich afgespeeld op een paar honderd vierkante meter van het eiland Marken. Daar heeft zij haar lange leven geleefd. Daar werd zij verliefd op haar buurjongen Dirk Pereboom en trouwde met hem. Daar bouwden zij hun leven op, zij kregen drie kinderen en met elkaar was het leven goed.

Bij hun trouwen kregen zij enkele woorden uit psalm honderd mee. Een psalm die hen begeleidde op hun levensreis en daarom ook klonk in de rouwdiensten aan het einde van hun leven. We lazen uit die psalm bij de rouwdienst voor Dirk en we lazen daar uit bij de rouwdienst voor Lijsje, afgelopen maandag.

“De Here is goed, zijn liefde duurt eeuwig en zijn trouw van geslacht op geslacht.”

Lijsje heeft in haar leven ervaren dat dit zo is. In goede dagen, maar ook in de kwade dagen toen haar zoon Jan op veel te jonge leeftijd overleed en zij weer later ook haar geliefde man Dirk moest missen. Dat is wat geloof met mensen doet, geloof doet mensen in voor- en tegenspoed ervaren dat God goed is. Zo kon Lijsje het leven aan en zo is zij door haar Vader thuisgehaald.

In dat geloof kunnen haar kinderen en kleinkinderen haar loslaten. Wij dragen hen op in het gebed van de gemeente en bidden dat God hen zal troosten en bemoedigen in de tijd die komt.

Kees Kersbergen.

Veilig in Jezus' armen

Na een gedurende langere tijd van afnemende gezondheid

Is overleden onze peet Lijsje Pereboom-Moenis, wij wensen

Jannetje, Aaltje en Jan met hun kinderen troost en sterkte toe

met dit verlies van moeder, schoon- en grootmoeder.

Neven en nichten: Jan

Loppie

Sijtje

Aaltje en Nico

Klaas

Paula en Jan

Marie en Klaas

Nely en Cees

Verdrietig zijn wij dat onze peet Lijsje, na een korte tijd dat we hier in Swaensborch bureu waren, is overleden.

Het is goed zo, haar tijd hier op aarde was voltooid.

Wij wensen Jannetje, Aaltje en Jan, Anouk en Gerben heel veel sterkte met het verlies van Mem en Bessie. Maar bovenal Jannetje, die haar tot het laatst toe verzorgd heeft, zodat ze lang thuis kon blijven wonen op Marken.

**Sijtje van Ome Jan Pereboom
Pieter Elbert**

*Een lege plek,
een groot gemis,
een fijne herinnering is al,
wat er nog is.*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Peet Lijsje

Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden, maar weet dat we in gedachten bij jullie zijn

Wij wensen Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben, Anouk en Geert sterkte toe.

Lijsje en Dirk

Danielle en Jan

Sem

Patrick en Michala

Na een lang en bewogen leven met ups en downs,

heb je nu je rust gevonden.

Rust zacht lieve Peet Lijsje

Jan en Roos

Pieter en Irma

Klaziena en Klaas

Miranda en Adri

In Memoriam.

Lijsje Pereboom – Moenis

*12-10-1928 + 4-8-2020

Psalm 42; *"Heimwee naar God"*

*"Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God"*

Ja, wat verlangde Peet naar de dood.

Zoveel verdriet om het plotselinge verlies van haar zoon Jan in 2010 op 55 jarige leeftijd en op hoge leeftijd in april 2016, door een noodlottige val van de trap op hun 62 jarige huwelijksdag, haar man, onze ome Dirk.

Maar ook de constante pijn die ze dagelijks had vanwege de reuma en andere vervelende ongemakken.

Met het maken van woordpuzzels kwam ze, haar vaak eenzame dagen door, maar vanwege de medicatie was ze daar niet altijd voor langere tijd toe in staat, want dan dommelde ze weg.

Een goed besluit is het geweest om Peet over te brengen naar Swaensborgh in Monnickendam, waar ze nog een korte periode 24/7 verzorging kreeg. Thuis ging het natuurlijk niet meer langer. Dit was voor Jannetje, haar oudste dochter, ook een verlichting omdat die haar moeder al jaren thuis van de noodzakelijk zorg bediende. Zij cijferde zichzelf daarmee helemaal weg. Zij zal nu alle aandacht nodig hebben van familie en vrienden om de toekomstige periode door te komen en om weer een eigen leven op te bouwen. Laten we haar niet vergeten.

Onze gedachten gaan uit naar Jannetje, Aaltje en haar man Jan en kinderen, die hun Mem, schoonmoeder en Bessie gaan missen.

Klaas en Marjan

Jan en Corrie

Lobbetje en Henk

Robert Dick en Heidi

Twee culturen kwamen samen
En gaven ons deze mooie dame

Zwarte haarfjes en grijzen ogen

Wij kunnen je komst nog niet geloven

Leef en vind je geluk, klein meisje

Maak van je leven een interessant reisje



Kyranoviside!

Graag ontvangen wij een telefoontje of berichtje..

Isabel Mayra

Appel

02 Augustus 2020 - Amsterdam - 20:09 uur

3464 grams

Kewdo Appel & Beenigh Chemie

Willy Sluiterstraat 104, 1061TJ Amsterdam

R: 0610453683 B: 0644018859

