

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 34

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 augustus 2020

Kerkdienst zondag 23 augustus 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur Ds. P.Boomsma Amsterdam

Organist Dirk Kes

Koster(s) Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan

Kindernevendienst Jannie Visser – de Groot

Eerste Collecte Project Waterlandse Gemeenten
Bankrekening NL75RBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	23 augustus	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
maandag	24 augustus	Psalm 138	Recht uit het hart
dinsdag	25 augustus	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
woensdag	26 augustus	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
3. Help hen die gebukt gaan onder financiële nood. Laten zij niet verbitterd worden.
4. Vader, zend liefdevolle helpers naar Beiroet. Dat hoop de boventoon mag krijgen in deze verwoeste stad.
5. Geef vindingrijkheid aan schoolbestuur en leerkrachten nu corona zoveel aandacht vraagt.
6. Heer, leer ons het kwade te keren ten goede.
7. Heer Jezus leer ons hoe wij vergeving moeten ontvangen en hoe wij anderen kunnen vergeven.

Ria Kaars

De zeven geesten voor zijn troon

Omdat deze uitdrukking mij opviel in de groet aan het begin van onze kerkdiensten, en ik geen idee had wat het betekende, ben ik op zoek gegaan naar een nadere uitleg.

In de Bijbel komt de uitdrukking eigenlijk alleen maar voor in het laatste Bijbelboek, en wel op de volgende plaatsen:

Openbaring 1:4 "Van Johannes, aan de zeven Gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon".

Openbaring 3:1 "Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet wat u doet; overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent".

Openbaring 4:5 "Van de troon gingen bliksemschichten uit, en donderslagen, en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God".

Openbaring 5:6 "Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd".

Van een dominee (ds. A. Goedvree) die ook naar de betekenis van deze uitdrukking werd gevraagd, heb ik de volgende uitleg kunnen noteren:

"Bij de eerste keer in Openbaringen wordt gegroet, door de apostel Johannes. Namelijk aan de zeven gemeenten. Dat getal zeven is een teken van volheid. Het gaat om de gehele kerk van Jezus Christus in Azië, maar uiteindelijk ook wereldwijd.

En gelijk op met de groeten aan de zeven gemeenten, komt die uitdrukking van de 'zeven geesten voor zijn troon'. Als we nauwkeurig lezen zien we het volgende beeld: het is een groet namens de drieënige God, en de Heilige Geest wordt hier genoemd de 'zeven geesten voor zijn troon'. Wonderlijk is dat de Heilige Geest - die Eén is - hier 'zeven geesten' wordt genoemd. Maar, dat ligt in de symboliek van de openbaring aan Johannes. Het gaat om de volheid van de Heilige Geest. Sommige uitleggers willen die volheid alleen laten slaan op de kracht van God. Maar, andere commentatoren houden het er op dat het gaat om de volheid van de kracht van God, die gewerkt wordt door de persoon van de Heilige Geest.

Die volheid komt tot openbaring in de volheid van de kerk van Jezus Christus, maar ook in de wereld (Openb. 5: 6). Vandaar ook dat op andere plaatsen in dit Bijbelboek de kerk van Christus en de zeven geesten van God verbonden worden aan elkaar. De 'zeven geesten voor zijn troon' is een bewoording voor het volle werk van de Heilige Geest, in de kerk, in mensenharten, en in de wereld.

"De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan" (2 Kron. 16 : 9).

Waarschijnlijk gaat de uitdrukking dus terug naar het Oude Testament.

De zevenarmige kandelaar in de tempel, symbool van de Heilige Geest, brandde altijd.

Weer dat getal zeven! En in Zacharia 4 wordt ook gesproken over de Heilige Geest, waar het gaat over zeven lampen. Het één vloeit over in het andere".

Dat de uitdrukking wordt gebruikt in de groet aan het begin van de kerkdienst is dus niet zo verwonderlijk. Een predikant kan de groet van Johannes overnemen, in het geloof dat ook in elke kerkdienst de volheid van de kracht en de persoon van de Heilige Geest aanwezig is, om te werken in de gemeente.

Pieter C. Springer

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 12-8 t/m 18-8-2020 ontvangen voor:

- Kerkcollectes: Eur 351,20;
- Gift op rekening dd. 14-08-2020 Eur 25,00.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 12 augustus – 18 augustus 2020:

- Collecte en giften Diaconie: Eur 76,50
- Collecte 16 augustus 2020 - Noodhulp Beiroet: Eur 1.147,50

Zending

Ontvangen ten behoeve van de Zendingkisten over de periode 11 augustus – 18 augustus :
EUR 70,00

U kunt uw bijdrage voor de zendingkisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

DIACONIE Collecte PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet, steunen we dit jaar samen met de andere diaconieën uit Waterland het project: **de Schuilplaats**. Voor ons als Markense kerkgemeenschap bekend, omdat wij de Schuilplaats ook via de Zendingkist steunen. Lange tijd heeft de Zendingkist door de coronacrisis jammer genoeg stil gelegen en daarom hopen we dat u De Schuilplaats extra gul wilt gedenken!

Het speciale doel waarvoor De Schuilplaats de gezamenlijke bijdragen van de Waterlandse Diaconieën gaat gebruiken zijn: **computers, camera's voor veiligheid en apparatuur voor veilig internetgebruik op de school.**

In De Schuilplaats wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot ruim 18 jaar. Het zijn allemaal meisjes, die op jonge leeftijd lange tijd seksueel misbruikt zijn. De medewerkers van De Schuilplaats, die geleid wordt door Peter en Tatjana Bak, geloven dat de meisjes met liefde en de juiste aandacht een goede basis terug kunnen krijgen voor een evenwichtig leven in hun eigen cultuur. Ook wordt er door goede educatie aan een toekomstperspectief gewerkt.

Peter, Tatjana en een team van "moeders" helpen de meisjes lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal te herstellen, zodat ze later weer volledig kunnen integreren in de Thaise maatschappij.

De banknummers staan weer vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Protestantse Gemeente Marken

23 augustus 2020 10.00 uur

Welkom en mededelingen

Psalm 149: 1

Stil Gebed – Bemoediging – Groet

Psalm 149: 2

Gebed

Vrijspraak

Leefregel

Lied 675: 1

Gebed

De kinderen gaan naar de nevendienst

Lezing: Lucas 10: 1 – 12

Lied 1010: 2 en 3

Preek: Hoe houden we het vol?

Muzikaal intermezzo

Lied 869: 1 en 6

Collecte

Aankondiging van overlijden van mevr. A. Springer-Zeeman

Lied 913: 1, 2 en 4

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Lied 793: 1

Zegen

Evaluatie samenwerking met Eilandraad over zorgappartementen Patmoskerk.

Zoals in het bericht 'Voorlopig geen zorgappartementen op Marken' op de website van de Eilandraad al is aangegeven, heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken (PGM) de gesprekken met de Eilandraad en zorgpartij Buurtzorg beëindigd. De PGM heeft een en ander toegelicht in het kerkblad van 18 juli 2020. Deze berichtgeving was aanleiding voor een evaluatie tussen vertegenwoordigers van de PGM en de Eilandraad. Blijkbaar waren diverse randvoorwaarden niet goed begrepen en was er daardoor op verkeerde gronden een besluit genomen.

Uit de evaluatie bleek dat naar de mening van de Eilandraad op diverse punten de berichtgeving in het kerkblad onjuist was. Belangrijkste oorzaak bleek het verschil in informatiepositie. Aan de ene kant de Eilandraad die al vijf jaar aan plannen voor zorgappartementen werkt. Aan de andere kant de protestantse gemeente die veel informatie in één keer te verwerken kreeg in enkele overleggen. Daardoor is bijvoorbeeld aangenomen dat de PGM in de op te richten stichting 'Zorg voor Marken' moest gaan deelnemen of zelfs ontwikkelende partij zou moeten worden. Tevens werd gesteld dat er geen actuele cijfers zouden zijn over de behoefte aan deze zorgappartementen. Ook allerlei uitwerkingen, zoals het aantal appartementen en exploitatiekosten waren al wel voorzien, maar nog niet besproken tot in detail. Afspraak was echter om eerst tot een schetsontwerp te komen en de PGM aan te laten geven binnen welke financieel-juridische kaders nadere uitwerking kansrijk zou zijn.

Per saldo wordt het besluit van de PGM echter niet anders. Belangrijkste reden is dat – op basis van ingewonnen advies van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken en Kerkelijk Waardebeheer van de PKN – de kerk eerst voor zichzelf helder wil krijgen wat haar visie voor de toekomst is voor wat betreft de gebouwen van de kerk. Bij het nu al realiseren van zorgappartementen worden eventuele andere mogelijkheden lastiger of zelfs onmogelijk. De plannen van de Eilandraad komen dus eigenlijk te vroeg voor de PGM. Dit nog los van eventuele financiële risico's die de Protestantse Gemeente Marken zich simpelweg niet kan permitteren.

De Eilandraad dankt de PGM voor het serieus meedenken in het belang van de leefbaarheid op Marken. De Eilandraad zal wederom andere wegen moeten vinden om haar hoofddoelstelling waar te maken. Dus een levensloopbestendig Marken waar bewoners van geboorte tot overlijden wonen en leven en waar alleen specialistische zorg buiten Marken plaatsvindt.

Eilandraad Marken / College van Kerkrentmeesters PGM.

Bijwonen kerkdiensten september 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in september kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C; of
- Per e-mail: visser.cees@planet.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-12804092.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waar u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen september 2020"

(in te leveren bij Cees Visser, Buurterstraat 35C)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 6 september
 13 september
 20 september
 27 september

Wereldwijde belangstelling voor NBG-bijbelplatform en -app

Er is wereldwijd veel belangstelling voor het bijbelplatform debijbel.nl en de app *Mijn Bijbel* van het NBG. Vanwege die internationale belangstelling is een nieuw digitaal systeem ontwikkeld voor debijbel.nl.

Een aantal bijbelgenootschappen, waaronder die van Finland, Zuid-Afrika, Kenia en sinds kort ook Duitsland, maken al gebruik van dit nieuwe systeem.

‘Sommige onderdelen zien er visueel iets anders uit. Maar als het goed is merkt de gebruiker vooral dat de site prettiger werkt’, zegt Stefan van Dijk, uitgever bij het NBG en verantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem. ‘Het nieuwe systeem is nodig vanwege de wensen van het groeiende aantal bijbelgenootschappen waarmee we samenwerken aan een digitaal bijbelplatform. Een voordeel van het nieuwe systeem voor de gebruiker is, dat dat de aantekeningen van gebruikers voortaan zowel op de site als in de app zichtbaar zijn. En wie lid is van het Nederlands Bijbelgenootschap, kan vanaf vandaag in de app *Mijn Bijbel* veel meer bijbelvertalingen vinden dan voorheen.’

Internationaal project

De bijbelgenootschappen werken wereldwijd samen aan een ‘International Bible Engagement Platform’ (IBEP). Het NBG stelde de techniek achter debijbel.nl beschikbaar. Dankzij de samenwerking is daaruit dus nu een nieuw en beter digitaal systeem ontwikkeld, waarnaar debijbel.nl overstapt.

In Duitsland, Finland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Portugal, Kenia, Roemenië en Litouwen zijn soortgelijke bijbelsites en/of apps al gelanceerd. De Duitse Die Bibel-app is sinds december 2019 al door zo’n 300.000 mensen gedownload. In Suriname, Rusland en Brazilië wordt de lancering binnen afzienbare termijn verwacht.

De trend dat de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen wordt, kreeg een extra impuls door de coronacrisis. Net als het bijwonen van kerkdiensten, gaat het lezen van de Bijbel en het volgen van bijbelstudie nu op veel plekken digitaal. De IBEP-samenwerking helpt bijbelgenootschappen bij hun missie – de Bijbel dichtbij brengen – en stelt hen in staat hun werk te blijven doen: de Bijbel vertalen en verspreiden.

Mijn Bijbel

Het aantal gebruikers van de NBG-app *Mijn Bijbel* is sinds de lancering in januari 2018 gegroeid naar bijna 150.000. In de app is de Bijbel te lezen en te beluisteren. Er zijn ook regelmatig nieuwe leesplannen beschikbaar en inspirerende blogs over talloze onderwerpen. Door de lancering van het nieuwe systeem zijn veel meer bijbelvertalingen toegankelijk en is het ook mogelijk om bij het bijbellezen notities en markeringen te maken in *Mijn Bijbel*.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur

-0-0-0-0-0-0-0-0-

Een echtpaar had twee kleine jongens van acht en tien die vreselijk ondeugend waren. Ze werkten zich voortdurend in de nesten en als er ergens in de buurt kattenkwaad werd uitgehaald konden hun ouders er zeker van zijn dat hun jongens er iets mee te maken hadden. Het gedrag van de jochies dreef de ouders tot wanhoop.

De moeder kende een dominee die al veel kinderen in het gareel had gebracht, dus overlegde ze met haar man of de jongens misschien een keer met die dominee moesten gaan praten. Haar man zei: ‘Waarom niet? We moeten iets doen voor ik mijn geduld verlies!’. De dominee wilde wel met de jongens praten, alleen wel apart van elkaar.

De jongste was het eerst aan de beurt, de dominee zette hem op een stoel en vroeg streng: ‘Waar is God?’ De jongen reageerde niet, dus de dominee herhaalde de vraag op een nog strengere toon: ‘Waar is God?’ Opnieuw bleef het stil dus verhief de dominee zijn stem nog meer en zwaaide hij met zijn vinger voor het gezicht van de jongen: ‘WAAR IS GOD?’

Daarop stootte de jongen de kamer uit en rende naar huis, waar hij snel in de kast kroop. Zijn oudere broer ging hem achterna en vroeg wat er gebeurd was. De jongere broer antwoordde: ‘We zitten nu écht in de problemen, God is weg en ze denken dat wij het gedaan hebben!’

GEBOORTEN

ALLEMAAL ZIJN WE BLIJ
WANT WE HEBBEN ER EEN KINDJE BIJ
MAAR IK HEB ZELF DE MEESTE SCHIK,
WANT DE GROOTSTE DAT BLIJF IK!

♀
EEN
MEISJE

3086
GRAM

🕒
HOERA!
IK HEB EEN ZUSJE! 21.41 UUR

50
CM

ONS KLEINE SCHOPPERTJE,
SPEELT NIET LANGER VERSTOPPERTJE

📅
16

JULI 2020

LIV UITHUISJE

PIETER, TARA EN BRENT UITHUISJE
LEGIONAIRSHOF 18, 6852 RV HUISSEN
GADENUTIP: WWW.LIJSTJE.NL/LIVUITHUISJE

WIL JE EEN DATUM PLANNEN OM MIJN ZUSJE TE BEZOEKEN?
DAN GRAAG EVEN BIJ MIJN PAPA (0624246746) OF MAMA (0694229358) BEOEKEN.

LIV

ZUSJE VAN BRENT

Dankbaar dat na een mooi leven rustig is ingeslapen
onze mem, bessie en ouwe bessie

Aaltje Springer - Zeeman

weduwe van Jan Springer

* 29-03-1933

† 17-08-2020

Aaltje en Elbert

Marjolein en Alex, *Mika*

Michel en Marlies, *Niels*

Pieter en Lucia

Stefanie en Jeffrey, *Roan en Steffy*

Roy en Marije

Madeleine en Stephan

Daniël

Neeltje

Sijtje †

Akkerstraat 12, 1156 AE Marken

Geen bloemen en geen bezoek.

De rouwdienst zal plaatsvinden op vrijdag 21 augustus
om 14:00 uur in de Grote Kerk, Kerkbuurt, 1156 BK te Marken.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de algemene begraafplaats.

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13:15 uur
gelegenheid tot condoleren.

Deze kaart is ter kennisgeving,
de dienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Niets was je ooit teveel
 Je bezat zoveel liefde
 Wij kregen allemaal ons deel
 Er valt nu een groot gat
 Op de plaats waar eens
 Onze dierbare Bessie zat
 Je blijft in onze harten voortbestaan
 En het is heel erg moeilijk
 Zonder jou verder te gaan.



Verdrietig zijn wij met het overlijden van onze Bessie en ouwe Bessie
 Wat hebben we mooie herinneringen aan jou
 We zullen je heel erg missen.

Marjolein en Alex, Mika
 Michel en Marlies, Niels
 Stefanie en Jeffrey, Roan en Steffy
 Roy en Marije
 Madeleine en Stephan
 Daniël

Als het lichaam niet meer wil
 en het leven wordt een lijden.
 Kan men dankbaar zijn,
 dat God het komt bevrijden.

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze buurvrouw

Aaltje Springer - Zeeman

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Buurtvereniging Akkerstraat-Westerstraat

Verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve zorgzame vriendin

Aaltje Springer-Zeeman

Wij wensen Aaltje & Elbert, Pieter & Lucia, Neeltje, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen sterkte met het verlies van hun moeder, schoonmoeder, bessie en ouwe-bessie.



Nanno en Luutje

Anita *in liefdevolle herinnering*

John & Romy

Petra en Cornelis

Timo & Jarno

Gaetano en Claudine

Op maandagavond bereikte ons het droeve bericht dat is overleden

Corrie de Vries – Jaspersen

Moeder van Helga en oma van Lianne, Michelle en Markus

Wij willen jullie alle kracht en sterkte wensen om ook dit verlies een plekje te geven en weet dat wij altijd voor jullie klaarstaan!

Maritje

Griet en Henk

Claudette, Marcel

Mirthe

Barbara

Vakantie Bijbel Week 2020

De Vakantie Bijbel Week was dit jaar maar één dag. Maar het was wel een prachtige dag! Het was een stralende, warme, woensdag in de laatste week van de zomervakantie. Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd was er een speurtocht door Marken. En wat waren ze enthousiast!

De jongste kinderen kwamen als eerste naar de Patmoskerk en luisterden daar naar het verhaal over Daniël en zijn vrienden die waren weggevoerd naar een vreemd land en daar door een valstrik in de leeuwenkuil van koning Darius belanden. Maar door hun vaste vertrouwen op de Heer kwamen ze gezond en wel weer uit de leeuwenkuil. Daarna luisterden we naar een lied over Daniël en toen was het tijd om op pad te gaan voor de speurtocht. Ondertussen was de volgende groep kinderen naar de kerk gekomen, en gingen ook zij naar het verhaal over Daniël luisteren.

Tijdens de speurtocht waren er natuurlijk diverse opdrachten, zoals een puzzel maken, een groeps-selfie maken, sjoelen, een Tiktok-dansje doen en een liedje zingen in de Grote Kerk. Ook was er gezorgd voor drinken, een koekje én een lekker ijsje onderweg.



Terug in de Patmoskerk stond er ook drinken en een lekker schaalpje druiven klaar. Britt, Bram en Brenda konden er dit jaar helaas niet bij zijn, maar ze hadden wel een filmpje opgenomen, wat de kinderen in de kerk bekeken hebben.

We kijken terug op een geslaagde ochtend, waar 48 kinderen enthousiast meegedaan hebben. Dit alles was natuurlijk alleen mogelijk dankzij alle vrijwilligers die geholpen hebben: maar liefst 20 vrijwilligers waren woensdag actief om alles in goede banen te leiden. Dank jullie wel! Daarnaast zeggen we ook dankjewel tegen de Marker ondernemers die ons op verschillende manieren gesponsord hebben: De Thuisketel, Deen Marken en De Verkeerde Wereld. Ook de KNRM Marken bedankt dat we weer gebruik mochten maken van het boothuis. Tot slot ook Tess, Naomi en Mario bedankt voor het opnemen van het filmpje, en alle kinderen bedankt voor jullie enthousiasme!

Voor deze mooie ochtend en alle inzet en enthousiasme zijn wij boven alles God dankbaar.

Namens de VBW-organisatoren,
Gerdien Teerhuis, jeugdouderling