

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 35

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 augustus 2020

Kerkdienst zondag 30 augustus 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma	Uithoorn
Organist	Hans Jütte	
Koster(s)	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Gretha Korstman	
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk
dinsdag	1 september	Exodus 30:11-16	Inkomens-onafhankelijke belasting
woensdag	2 september	Exodus 30:17-21	Wasvoorschrift
donderdag	3 september	Exodus 30:22-38	Geurig
vrijdag	4 september	Matteüs 17:24-27	Belastingformule
zaterdag	5 september	Matteüs 18:1-9	Groot en klein

Voorbede

1. Help hen die gebukt gaan onder financiële nood. Laten zij niet verbitterd worden.
2. Vader, zend liefdevolle helpers naar Beiroet. Dat hoop de boventoon mag krijgen in deze verwoeste stad.
3. Geef vindingrijkheid aan schoolbestuur en leerkrachten nu corona zoveel aandacht vraagt.
4. Heer, leer ons het kwade te keren ten goede.
5. Heer Jezus leer ons hoe wij vergeving moeten ontvangen en hoe wij anderen kunnen vergeven.
6. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven.
7. Bescherm Uw volk Israël.

Ria Kaars

Omdat je bijzonder bent!

“Zie ik de hemel, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?”

Psalm 8 vers 4 en 5

Iedereen zal het herkennen. Je bent in het buitenland, bijvoorbeeld Frankrijk zoals wij deze zomer, en je kijkt 's avonds naar de lucht terwijl je over de camping loopt. Je ziet één grote sterrenzee. Onwillekeurig denk je aan al die niet te tellen sterren. Inmiddels weten we dat we kijken naar vele melkwegstelsels. Wanneer je dan denkt aan jezelf. Dat jij als mens ergens in dat onmetelijke heelal op deze aarde loopt. Wat stel je dan eigenlijk voor? Hoe klein en nietig ben je dan niet?

Of je nu in God gelooft of niet, iedereen weet precies wat Psalm 8 bedoelt te zeggen. De werkelijkheid waarin wij leven roept ontzag in ons wakker. Eerbied voor de schepping en hopelijk ook eerbied voor Maker van dit alles. Op de camping heb ik wel gemerkt dat mensen afhaken als je over de Here God begint uit wiens handen dit alles is ontstaan. Zo ver wil menig sterveling niet gaan. Dan komt de grote vooronderstelling aan de oppervlakte. Willen we eigenlijk wel geloven dat er Iemand aan de basis staat van de wereld en de schepping? En waarom hebben we daar nu soms zo'n weerstand tegen? Waarom zo'n diepe afkeer tegen de Here God? Helemaal niet nodig!

Eerst nog een paar dingen die gezegd moeten worden. De indruk die de sterrenhemel op ons maakt is een ervaring met de oneindigheid van het heelal die ons herinnert aan onze eigen eindigheid. De dichter van deze Psalm noemt de mens welbewust een sterveling. Deze ervaring roept ontzag op, en als het goed is ook eerbied, omdat we diep in ons hart aanvoelen dat we graag zouden willen delen in oneindigheid. We missen het. De indruk die de schepping op ons heeft raakt aan het verlangen naar de Eeuwigheid in onze ziel. Je wilt namelijk geen sterveling zijn. Vergeten worden is een angstbeeld. Je wilt dat er blijvend aan je gedacht. Want dan ben je voor iemand belangrijk. Aan de vergetelheid prijs gegeven zijn is dan ook iemands grootste nachtmerrie.

Luister eens naar wat Psalm 8 zegt over de Here God: “Wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt?” Wie zijn weerstand laat varen en zijn afkeer terzijde zet, zal ontdekken dat het bestaan van de Here God als Vader en Schepper van deze kosmos een enorme rijkdom en troost betekent. Heel die imponerende werkelijkheid is niet een toevallig verschijnsel. Ze is niet contingent maar ze komt voort uit de handen van God de Vader. Maar dat niet alleen. De Here God denkt ondanks de overweldigende oneindige geschapen werkelijkheid speciaal aan de sterveling!

Hoe weet je dat zo zeker? Door Christus. Lees de evangeliën er maar op na hoe Christus in daden en woorden heeft laten zien dat er door God de Vader aan de individuele sterveling wordt gedacht. Zelfs als die stervelingen – zoals een Lazarus - gestorven zijn. Dan nog zijn ze niet vergeten. Christus denkt aan jou. Te midden van de oneindigheid denkt de Here God aan de eindige mens omdat Hij Liefde is, van zijn schepping houdt, en jouw persoonlijk liefheeft.

Dus als je nog eens een keer in de nacht naar boven kijkt laat dan de grootsheid van de geschapen werkelijkheid tot je doordringen en bedenk daarbij dat desondanks de Here God aan jou denkt. Omdat je bijzonder bent! Wat ben je als sterveling rijk gezegend met zo'n God.

Ds. H.Z. Klink

Liturgie voor de dienst op zondag 30 augustus 2020 in de Patmoskerk op Marken.

Intochtslied:	Lied 86: 1
Welkom + mededelingen	
Stil gebed Votum groet	
Zingen:	Lied 86: 4
Verootmoedigingsgebed	
Zingen:	Lied 213: 1,2
Woord van genade	
Zingen:	Lied 213: 3, 4
Wet	
Zingen:	Lied 213: 5
Gebed om verlichting	
Zingen:	Lied 725 1 -> kinderen naar nevendienst
1° lezing:	Jeremia 7: 21 t/m 28
Zingen:	Lied 869: 1
2° lezing:	Matteüs 17: 14 t/m 20
Zingen:	Lied 869: 2
Verkondiging n.a.v. Matteüs 17: 19 + 20a	
Orgelspel	
Zingen:	Lied 624: 1, 2, 3
Collecte -> Kinderen terug uit nevendienst?	
Gebed	
Zingen:	Lied 425
Zegen	

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 19-8 t/m 25-8-2020 ontvangen voor:
 - Kerkcollectes: Eur 287,20;

*Namens het college van kerkrentmeesters,
 Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de Diaconie is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
 ontvangen over de periode 19 augustus - 25 augustus 2020:

- Collecte en giften Diaconie: Eur 25,00
 - Collecte 23 augustus 2020 - Proj. Wat. Gem. De Schuilplaats: Eur 208,50

Zending

Ontvangen ten behoeve van de Zendingkisten over de periode 19 augustus - 25 augustus :
 Eur 65,00

U kunt uw bijdrage voor de zendingkisten overmaken op bankrekening:
 NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
 Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE op zondag 30 augustus

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.
 We hebben in eerdere berichten al aangegeven dat het geld van deze algemene collectes
 voor hele specifieke zaken wordt gebruikt door de diaconie en voor een aantal instellingen
 en stichtingen. Zoals bv. de stichting Regenboog in Amsterdam, Dorcas, Open Doors,
 de Ondergrondse Kerk, Terre des Hommes, ZOA Vluchtelingen zorg, het Liliane Fonds
 en het Nederlands Bijbelgenootschap. Afgelopen maanden hebben we verschillende van
 deze instellingen en stichtingen de revue laten passeren.

De komende collecte willen we gebruiken voor alle onkosten die de diaconie plaatselijk en
 regionaal maakt. Zo krijgen alle ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken van onze
 diaconie een bijbels kinderboekje. Jaarlijks stuurt de diaconie Paasgroeten en
 verjaardagskaarten aan alle mensen die in verzorgingsinstellingen buiten Marken moeten
 wonen en wordt hen een kerststukje gebracht. Alle onkosten die gepaard gaan met de
 mogelijkheid om in verzorgingsinstellingen buiten Marken online de kerkdiensten op
 Marken te kunnen volgen, ook al ver vòòr coronatijd, komen voor rekening van de
 diaconie.

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de
 Voedselbank in Purmerend er één. Door de corona is het aantal aanvragen bij de
 Voedselbank toegenomen, waardoor elke steun zeer welkom is!

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes.
 Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Het banknummer van de diaconie staat weer vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.
 Namens de diaconie,

Eef Visser

Aaltje Springer-Zeeman

Op 17 augustus is er een einde gekomen aan het leven van Aaltje Zeeman. Op vrijdag 21 augustus hebben we van haar afscheid genomen in de Grote Kerk. We luisterden naar de liederen die ook klonken bij de begrafenis van haar man, Jan Springer, drie jaar geleden. En we lazen woorden uit de Bijbel die Aaltje op het lijf geschreven waren: woorden uit Spreuken: 'Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders' en uit Filippienzen: 'Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had'. Paulus schrijft dat we goed zouden moeten kijken naar Jezus, en proberen om de mentaliteit van Jezus te hebben. Net zo te leven, zoals Jezus dat deed. Hij schrijft op andere plaatsen daar wel meer over. Over wat dat dan inhoudt. Dat het gaat om geloof, en om hoop. Maar vooral om liefde. Om naastenliefde. Die naastenliefde kwam als een soort rode draad terug in de verhalen en herinneringen die de kinderen en kleinkinderen over Aaltje vertelden. Zij was altijd op anderen gericht. Op Jan, met wie ze zo lang haar leven deelde. Op de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. De liefde van Aaltje voor haar gezin was de drijvende kracht in haar leven. Ze genoot het allermeeest als de kinderen en kleinkinderen in de buurt waren. Als op zondag iedereen er was, was Aaltje vast op haar gelukkigst. Zij genoot van haar leven als ze het delen kon met anderen. De twee weken dat ze in het Jaap van Praaghuis in quarantaine moest vanwege de corona, waren voor haar dan ook verschrikkelijk. Gelukkig kreeg ze maar liefst 85 kaarten van alle lieve mensen die met haar meeleeften. Aaltje ging langzaam achteruit. Haar gezichtsvermogen werd minder. Waanbeelden maakten haar onrustig. Ze viel en brak haar pols, en toen haar heup. Van het ziekenhuis kwam ze in Novawhere terecht. Daar kwam er een einde aan haar leven. Aaltje is 87 jaar oud geworden. We bidden dat de Eeuwige zich niet alleen over Aaltje zal blijven ontfermen, maar ook Aaltje en Elbert, Pieter en Lucia en Neeltje, die hun mem en schoonmoeder moeten missen, nabij zal zijn in hun verdriet. Dat Hij de kleinkinderen zal troosten in het gemis van hun bessie, en Mika en Niels, Roan en Steffy bemoedigt nu hun ouwe bessie er niet meer is. Moge de herinnering aan Aaltje hen tot zegen zijn.

Ds. Charlotte J.C. Kremer-Elzinga

Bedankt.

Zoveel kaarten, de bloemen en zoveel mensen die kwamen om ons te condoleren,
dat geeft kracht en steun.

Hartelijk dank voor medeleven bij het overlijden van onze memme /schoonmoeder en bessie;

LIJSJE PEREBOOM MOENIS.

Het doet je goed als zovele aan je denken.

Bedankt namens; Aaltje en Jan, Gerben, Anouk en Geert en Jannetje.

Beste mensen,

6

Sinds 29 april verbleef ik in revalidatie centrum Omring Nicolaas in Lutjebroek. Na een moeizaam begin, ging het steeds beter. Met goede medische verzorging en gerichte therapie maakte ik grote stappen in mijn herstel.

Na een paar weekenden op proef thuis te hebben doorgebracht, ben ik op 29 juli ontslagen uit het revalidatiecentrum. Thuis zal ik verder werken aan mijn herstel. Mijn herstel in de laatste weken is heel goed gegaan. Dit had ik en mijn gezin nooit durven hopen.

Vanaf deze plaats wil ik de medische staf en verpleging van het Nicolaas bedanken voor hun goede verzorging. Ook wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in Lutjebroek en bij mijn thuiskomst. De vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken hebben mij en mijn gezin een enorme steun gegeven. Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
Lijsje Roos-Zeeman + gezin

Bijwonen kerkdiensten september 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in september kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C; of
- Per e-mail: visser.cees@planet.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-12804092.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen september 2020" (in te leveren bij Cees Visser, Buurterstraat 35C)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 6 september
- 13 september
- 20 september
- 27 september