

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 september 2020

Kerkdienst zondag 20 september 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds. H.Z. KLink <i>Bevestiging Ceesjan Visser</i>
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jj. Commandeur en Freek Visser
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Gretha Korstman
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	20 september	Daniël 1:1-21	Gezond gedrag
maandag	21 september	Daniël 2:1-12	Wie helpt de koning uit de droom?
dinsdag	22 september	Daniël 2:13-23	Droom-oplossing
woensdag	23 september	Daniël 2:24-35	Tekst ...
donderdag	24 september	Daniël 2:36-49	... en uitleg
vrijdag	25 september	Daniël 3:1-12	Uitkomen voor je geloof
zaterdag	26 september	Daniël 3:13-23	Laiende woede

Voorbede

1. Bescherm Uw volk Israël.
2. Doe ons Uw Woord recht verstaan.
3. Laat ons niet veroordelen, behoort het oordeel niet U toe.
4. Maak dat wij ons niet te min voelen voor banen in het onderwijs, de zorg en landbouw.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Help ons de juiste keuzes te maken. Dat we onze jeugd niet onthouden van Uw woorden die tot leven leiden.
7. Voor de vluchtelingen. Vaak jonge mensen die geen toekomst meer zien.

Ria Kaars

Overdenking / Meditatie.

De Kerkdienst die wij vanmorgen thuis mochten meemaken, werd afgesloten met lied 416. Ik noem hier vers 2.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Deze woorden bleven in mij nagalmen en werden daarmee een startpunt voor mijn overdenking. Wij leven momenteel immers in een wat verwarrende tijd, met allerlei beperkingen, zodat we als kerkelijke gemeente zelfs onze wekelijkse vieringen hebben moeten aanpassen. Gelukkig heeft de techniek mogelijkheden geboden de diensten thuis via radio en televisie bij te wonen. We worden inmiddels al een aantal maanden geconfronteerd met het coronavirus. In die periode heeft het zo ongeveer de hele wereld in z'n greep gekregen, met het gevolg dat al heel veel mensen zijn geraakt en overleden wereldwijd.

Ik vraag mij vrij regelmatig af: wat heeft deze hele situatie ons te zeggen?

Heeft het met ons leefpatroon te maken? Kunnen wij er lering uit trekken?

Zoals het er nu voorstaat (16-08-2020) bepaald het virus nog steeds voor een groot deel ons doen en laten van elke dag. En dat in ongeveer alle landen ter wereld.

Zou het niet zo kunnen zijn dat we op de een of andere manier tot de orde worden geroepen?

Als je om je heen kijkt in deze wereld, dan ziet het er niet echt positief uit.

- Op allerlei terreinen wordt oorlog gevoerd om macht en invloed te vergroten.
- Dictators die hun macht willen consolideren.
- Arme bevolkingsgroepen die worden uitgebuit
- De elite van de wereld die zich ten koste van de ander wil verrijken.
- Grote vluchtelingenstromen die in allerlei kampen worden opgesloten.
- Uitbuiting van Moeder Aarde.
- Een groot deel van de samenleving denkt dat alles wel zo ongeveer onder controle is.

En dan komt ergens begin dit jaar het coronavirus opduiken en we staan met al onze kennis met de rug tegen de muur wereldwijd.

Het virus slaat toe zonder aanzien des persoons. Het zou zomaar kunnen dat de natuur wraak neemt op de wijze waarop wij met haar en met elkaar omgaan.

Immers de mens is onderdeel van deze kosmos.

Specialisten op het gebied van virussen zullen ongetwijfeld in een andere richting denken.

Echter het houdt me wel bezig. Vooral ook vanwege de enorme omvang van deze pandemie.

Ik proef echter ook dat er in deze periode sprake is van een grote saamhorigheid. Zo van: we zullen het samen onder de knie moeten krijgen.

Een mooie gelegenheid om ook op andere terreinen de handen uit de mouwen te steken en deze aarde met haar bewoners leefbaarder te maken.

Vrijheid voor iedereen. Opkomen voor die ander die het moeilijk heeft, die jouw hulp nodig heeft. De aarde en haar bewoners vragen erom.

De beperkingen die wij momenteel in ons doen en laten ondervinden staan immers in geen verhouding tot de beperkingen die mensen dagelijks, jaar in jaar uit, in de minder ontwikkelde delen van de wereld ondervinden.

Let op: Christenen, volgelingen van Jezus Messias, dragen op dat terrein grote verantwoordelijkheid.

Dat zult u als lezer ongetwijfeld met me eens zijn.

Als Kerkelijke gemeenschappen in het rijke deel van deze wereld hebben we immers de opdracht om over muren heen te kijken, niet te veel bezig te zijn met ons zelf, met ons eigen functioneren.

Maar vooral ook ons bekommeren om de nood van die medemens, die onze hulp nodig heeft. Als over enige tijd de coronapandemie onder controle is, zou het dan geen tijd worden om de pandemie van de armoede en de uitbuiting aan te pakken? De middelen daarvoor zijn immers beschikbaar.

Ik wil nu afsluiten met het lied waar ik mee begon. Lied 416 : 4.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dan zal er Zegen op dat werk rusten.

Gerrit Visser.

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 9-9 t/m 15-9-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 141,95

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 8 september - 14 september 2020:

- Kerk in Actie voor Jong Protestant - collecte 13-09-2020: Eur 150,50

Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening:
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE 20 september

Deze zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

Zoals u weet, steunt de diaconie ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is **Open Doers**. **Open Doers** steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Het is een interkerkelijke stichting en ze steunt vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doers brengt ook bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft ze training en verleent praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden zij christenen voor op mogelijke vervolging en lijden. Mentale ondersteuning is heel belangrijk voor vervolgte mensen!

De coronacrisis stelt Open Doers wereldwijd voor nieuwe uitdagingen. Voor de vervolgte kerk zijn de gevolgen enorm, want veel christenen zitten al aan de onderkant van de samenleving. En juist ook in deze coronacrisis hebben ze veel minder toegang tot gezondheidszorg en staatssteun dan hun andersgelovige burens. Hoewel het virus niet discrimineert, doen gemeenschappen en regeringen dat vaak wél, ook in hun ondersteuning bij deze crisis. Open Doers spant zich daarom extra in om deze vervolgte christelijke gemeenschappen te helpen, onder meer via voorgangers en leiders. In deze crisis kan de kerk zich laten zien als een baken van hoop. Juist nu krijgt de kerk de kans haar rol als lichtend licht en zoutend zout op zich te nemen.

Wij bevelen daarom deze collecte voor Open Doers van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 20 september 2020

1^e zondag van de herfst, bevestiging van ouderling met bepaalde opdracht, om 10.00 uur, in de Patmoskerk. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 'Loof God, die zegent al wat leeft', couplet 1 en 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 805 'Abraham' couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14,17-24 (lector).

Psalm 134 vers 1 en 3.

Lezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 6,32-35 en 15,5-12 (voorganger).

Lied 807 'Een mens te zijn op aarde' couplet 1. 5 en 6.

Verkondiging: 'Zegenen en gezegend worden'.

Lied 672 'Kom laat ons deze dag', couplet 1 en 4.

Bevestiging ouderling

Bevestiging nieuwe ambtsdrager.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 'Kom Schepper, Geest daal tot ons neer', couplet 1 t/m 6.

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: Lied 868 'Lof zij de Heer', couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 838 'O grote God die liefde zijt', couplet 1 en 2.

Zegen.



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de *diaconie* is:

NL75 RBRB 0841 3778 47

Het rekeningnummer van de *kerk* is:

NL69 INGB 0000 1609 62

Beiden ten name van

Protestantse Gemeente Marken.

Startdienst jeugdwerk zondag 4 oktober 2020 – ‘Het goede leven’

Na een abrupt einde van het jeugdwerk in maart willen we in oktober weer van start gaan met zondagschool, clubs en catechisatie. En zoals gebruikelijk starten we het seizoen met een ‘startdienst’ voor jeugd en gezin. Deze dienst zal op zondag 4 oktober plaatsvinden in de Patmoskerk, en heeft als thema ‘Het goede leven’. The Gospeltrain zal haar muzikale talenten laten horen in deze dienst.

Zoals voor alle kerkdiensten is het ook voor deze startdienst nodig om je vooraf aan te melden, omdat we helaas een maximum moeten stellen aan het aantal mensen in de kerk. Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze dienst, en deze keer nodigen we in het bijzonder de kinderen, jongeren en hun ouders uit om aanwezig te zijn. Mochten zich meer mensen zich aanmelden dan er volgens de huidige richtlijnen in de kerk passen, dan zullen we deze keer voorrang geven aan de jongere generatie. Maar laat dit de ouderen niet beletten om zich aan te melden! En de dienst zal natuurlijk ook via KerkTV te volgen zijn.

Het aanmelden kan bij onze scriba Agnes Kes, via het inschrijfformulier in dit kerkblad, of telefonisch of via mail. De contactgegevens zijn te vinden bij het inschrijfformulier.

Hopelijk tot ziens op 4 oktober!

Gerdien Teerhuis-Kaars
Jeugdouderling

Bijwonen kerkdiensten oktober 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in oktober kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u alle namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen oktober 2020"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 4 oktober **Startdienst voor het jeugdwerk**
- 11 oktober
- 18 oktober
- 25 oktober

Huwelijksjubilea

We zoeken naar manieren om als christelijke gemeente met aandacht en interesse betrokken te zijn op elkaars leven. Natuurlijk zijn we dat wanneer het leven moeilijk is of zwaar valt, maar we willen graag ook laten weten dat we aan u denken als er sprake is van vreugdevolle momenten en gebeurtenissen die ons dankbaar stemmen. We hebben daarom het plan opgevat om bij huwelijksjubilea, namens onze gemeente, u een bloemetje te overhandigen. U begrijpt dat we wel een kleine selectie hebben gemaakt om het uitvoerbaar te houden. Het gaat hierbij om de 25, 40, 50, 60 en 65 jarige jubilea.

Levensverbintenissen

De tijden zijn veranderd. Soms vind ik dat als dominee wel jammer. Vroeger was men gewoon om op een bepaalde leeftijd in het huwelijk te treden. Als dominee mocht je dan met enige regelmaat dankbaar een feestelijke kerkdienst leiden waarin mensen om de zegen van de Here God vroegen. Ik kijk ernaar uit om dat nog eens te mogen doen – ik kon het niet laten te schrijven. Wie weet heeft het effect! Op die momenten werd dan door de ouderling van dienst als geschenk een huwelijksbijbel overhandigd. Zo ontvingen veel echtparen een huwelijksbijbel in huis om daar samen in te lezen.

Die tijd lijkt voorbij. Jonge mensen kiezen er liever voor om samen te gaan wonen. Na verloop van tijd ontstaat de noodzaak en groeit soms de behoefte om de relatie wettelijk vast te leggen. Zo'n juridisch vastgelegde levensverbintenis kan nodig zijn wanneer jonge mensen een eigen huis kopen of samen een gezin willen gaan stichten. Jongeren kiezen dan doorgaans niet voor een huwelijk maar voor een geregistreerd partnerschap. Het gevolg is dat in veel van deze huizen een huwelijksbijbel ontbreekt. Om daar wat aan te doen leek het ons mooi om de jonge gemeenteleden van onze gemeente die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan een huisbijbel als cadeau te overhandigen.

Even praktisch

Graag willen we als christelijke gemeente met oprechte aandacht en interesse betrokken zijn op het leven van elkaar. Daarom deze twee nieuwe plannen. We proberen iedereen die een van de hierboven genoemde huwelijksjubilea heeft te vieren niet te vergeten. Daar is een bepaalde alertheid nodig maar dat kan soms ook wel eens mis gaan. Bijvoorbeeld omdat ons kerkelijk administratiesysteem deze informatie niet heeft. Mocht dit eens het geval zijn en u weet er van, wilt u ons dan helpen door dit aan ons door te geven? Zo zorgen we er samen voor dat niemand vergeten wordt. Dat zouden we erg jammer vinden. Breng gerust een van de ouderlingen of mij op de hoogte.

Hetzelfde geldt voor onze jonge mensen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. We hebben besloten om ieder gemeentelid die in 2019 een dergelijke levensverbintenis is aangegaan een bijbel te overhandigen. Daarbij baseren we ons op de informatie die we ontvangen via de overheid en onze eigen ledenadministratie. Helaas is die informatie niet altijd beschikbaar. Ook hier geldt: mocht u iemand weten die we over het hoofd hebben gezien, we horen het graag.

Het geloofsgesprek

Eind volgende maand – in oktober – willen we starten met Follow Me. Wat zou het mooi zijn als deze jongeren aan het eind van het hele catechesetraject uiteindelijk ‘ja’ durven en willen zeggen op wat we ze hebben willen overdragen. Vroeger heette dat belijdenis doen. Wie dat toen overwoog voerde onder leiding van de dominee een tijd lang gesprekken over wat geloven (voor hem of haar) betekent. Deze mogelijkheid is er nog steeds. Natuurlijk zit daar ook groeiruimte in voor wie ook twijfelt. Ergens zou ik het geweldig vinden als er (jonge) mensen zijn die willen overwegen deze stap te zetten. Wat mij betreft starten we dan een nieuwe kring die we ‘Het geloofsgesprek’ noemen en waarin we met elkaar in gesprek gaan over geloof. Voel je vrij om mij aan te spreken of te e-mailen voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Gegroet

We genieten van de eerste mooie en zonnig warme herfstdagen die we uit de handen van de Here God, de schepper van hemel en aarde, ontvangen. Afsluitend groeten we iedereen op Marken.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	A., V., L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam

Herinnering aan

Neeltje Kaars

*overleden op 10 september 2020 in de leeftijd van 81 jaar,
sinds 29 september 2007 weduwe van Pieter Johannes Sundermeijer*

Een vrouw met een gouden randje – zei een van de artsen in het ziekenhuis. Neeltje Kaars was een lief en beminnelijk mens. Wie haar wat beter leerde kennen in de Meermin te Edam zal dit beeld bevestigen. Dat is nog eens een mooie beoordeling aan het eind van je leven. We kunnen gerust zeggen dat dit bijzonder is. Het leven van Neeltje ging bepaald niet over rozen. Dat geldt trouwens voor veel Markers heb ik ontdekt. In vroeger tijden werd er soms behoorlijk armoede geleden bijvoorbeeld als de kostwinner in het gezin vroegtijdig overleed. Zo ook in het gezin van Sijtje Dolfijn. Haar man Dirk Kaars overleed korte tijd na zijn terugkeer uit de Arbeitseinsatz in Duitsland. Deze dramatische gebeurtenis heeft zijn sporen nagelaten in het leven van Neeltje. Ze wist al vroeg dat het leven niet zo zonnig is als het soms lijkt.

Neeltje Kaars was een moeder met een enorm doorzettingsvermogen. Al haar kinderen zijn goed terecht gekomen. De kinderen hebben een voorbeeld aan hun moeder en daar zijn ze haar – en de Here God natuurlijk – ontzettend dankbaar voor. Want we weten ook dat dat niet vanzelfsprekend is als we kijken naar de omstandigheden van hun gezinsleven. Goddank bleef Neeltje wie ze in haar hart was. Een zachtmoedig mens. Pienter en slim als het bijvoorbeeld om het huishoudboekje ging. Ze wist het op orde te houden of weer te krijgen. Ga er maar aan staan.

In de uitvaartdienst lazen we een van de zaligspreekingen van Christus. Die over de zachtmoedigen. Zij zullen het land bezitten. In de bijbel zijn het de mensen die geen bezit hadden of sociale status genoten, maar in hun hart leefde nog wel eerbied voor de Here God. Daarom gold de belofte van het land aan Abraham speciaal voor hen. Juist zij zullen het beloofde land erven. Jezus sluit daar bij aan. Jezus Christus ziet de zachtmoedigheid die leeft in het hart van mensen. Wie dat – zoals Neeltje – weet te bewaren in de storm van het leven is pas echt rijk en ontvangt uit handen van Christus status! Zij of hij erft het hemelse land.

Ds. H.Z. Klink

*Ga maar en laat los.
 Je leven hier op aarde is voltooid.
 Je hebt geleerd wat je hier mocht.
 Je hebt gegeven wat je hier van binnenuit te geven had.
 Nu mag je in vrede het "Nieuwe leven" binnen gaan.*

Verdrietig maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen laten wij u weten dat van ons is heengegaan onze mem, bessie en overgroot bessie

Neeltje Kaars

* Marken, 10 November 1938

† Purmerend, 10 September 2020

Jan Dirk en Henriëtte
 Patrick
 Kimberly en Stefan
 Quinten
 Iris en Jordi

Joke
 Suzan en Jan
 Fabian
 Tim

Sandra en Marc
 Natasja
 Stephan

Dirk Pieter en Desiree
 Lissy
 Sven

De afscheidsdienst vind plaats op 16 september om
 14.00 uur in de hervormde kerk te Marken.
 Voorafgaand aan deze dienst is er in de hervormde
 kerk gelegenheid tot condoleren vanaf 13.15.
 Na de begrafenis is er nog gelegenheid in het Trefpunt
 om even na te praten en samen wat te drinken.



De Heer is mijn herder
'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust

Op donderdag 10 september overleed onze buurvrouw

Neeltje Sundermeyer-Kaars

Zij was op de Kerkbuurt meer dan 40 jaar onze buurvrouw.
Wij zullen haar missen.
Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
en haar broer Dirk sterkte met dit verlies.

Jacob en Geertje Klaver

Een woord, een gebaar of een kaart
het doet je goed
Wanneer je iemand die je liefhebt
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven,
In welke vorm dan ook, na het overlijden van onze (schoon)moeder, Bessie en ouwe Bessie

A. Springer-Zeeman

Het heeft ons allemaal goed gedaan.

Kinderen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Ook willen we iedereen bedanken die een kaart naar haar heeft gestuurd, toen ze op de
quarantainafdeling van het Jaap van Praaghuis was. Dit was overweldigend.

Marken, 10 september 2020

Na bijna 8 weken in het ziekenhuis te hebben gelegen
ben ik nu weer thuis.

Ik ben goed aan het herstellen en bij deze wil ik iedereen
die aan mij heeft gedacht heel erg bedanken voor de
vele kaarten, attenties en bloemen tijdens mijn lange
ziekenhuis opname en nu ook bij mijn thuiskomst.

Ik ben er stil van.

Lieve groet Lijs Teerhuis kets 47



Lieve Pieter en Christina,

15 september 1995 hebben jullie elkaar
het ja- woord gegeven.
Sindsdien gaan jullie samen door het leven.
Wat gingen de jaren snel!
Voor ons zijn jullie een groot voorbeeld als stel!

Het leven samen is heel bijzonder,
zoveel dingen delen met elkaar.
Tegenwoordig bijna een wonder,
maar jullie doen dit al 25 jaar!

25 jaar getrouwd en nog steeds een stralend paar.
Zoiets bijzonders moet je koesteren en bewaren.
Het feestje hebben wij samen al gevierd
en wij wensen jullie nog veel gelukkige jaren!

Liefs,
Ramon, Larissa en Kelsey

