

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 39

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 26 september 2020

## Kerkdienst zondag 27 september 2020

### Patmoskerk

**Kerk TV** *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur Prop. Mw. M.Eikelenboom – Den Uijt Lopikerkapel

Organist Dirk Kes

Koster(s) Jj. Commandeur en Freek Visser

Kindernevendienst Jannie Visser – de Groot

Eerste Collecte Onderhoudsfonds PGM  
Bankrekening NL75RBRB0841377847  
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Tweede Collecte Kerk  
Bankrekening NL69INGB0000160962  
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	27 september	Daniël 3:24-30	Wie gaat voor jou door het vuur?
maandag	28 september	Daniël 3:31-4:14	Droomleven ...
dinsdag	29 september	Daniël 4:15-24	... wordt nachtmerrie
woensdag	30 september	Daniël 4:25-34	Bij de beesten af
donderdag	1 oktober	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
vrijdag	2 oktober	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
zaterdag	3 oktober	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik

### Voorbede

1. Laat ons niet veroordelen, behoort het oordeel niet U toe.
2. Maak dat wij ons niet te min voelen voor banen in het onderwijs, de zorg en landbouw.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Help ons de juiste keuzes te maken. Dat we onze jeugd niet onthouden van Uw woorden die tot leven leiden.
5. Voor de vluchtelingen. Vaak jonge mensen die geen toekomst meer zien.
6. Wijs ons de weg in deze coronatijd. Het feestvieren lijkt ons ontnomen. Bruiloft en avondmaal.
7. Leer ons de zondaar lief te hebben en de zonde te haten.

Ria Kaars

OVERDENKING

U kent vast wel de uitspraak: Alsof de duivel er mee speelt... als er soms dingen gebeuren waarvan je denkt: dit gaat niet goed ...

Wel, die gedachte komt tegenwoordig vaak bij mij op, als ik weer hoor over nieuwe maatregelen om de corona terug te dringen. En ik zal u uitleggen waarom...

De duivel of Satan, dat betekent 'tegenstander', zou volgens overlevering in beginsel een engel, een goede engel zijn geweest tot hij eens samen met andere engelen tegen God gezondigd had; hiermee hadden zij zich radicaal tegen God en Zijn rijk gekeerd. Satan ofwel de duivel wilde zelf God zijn en zijn plaats en macht innemen en vanaf dat moment is het een eeuwigdurende strijd tussen de duivel en God.

Echter door zelf de dood in te gaan en deze te overwinnen heeft Christus de macht van de duivel en van de zonde teniet gedaan; niettemin zal de duivel er alles aan doen om de mens van God af te leiden en te misleiden tot meerdere eer en glorie van zichzelf.

Dat kan heel ver gaan en al is de macht van de duivel niet oneindig, hij probeert het wel..., zo gebruikt en misbruikt de duivel situaties, waar hij zijn voordeel mee kan doen.

Dit begon al bij Adam en Eva in de Hof van Eden, toen hij in de gedaante van een slang Eva verleidde om toch te eten van de Boom der Kennis van goed en kwaad, terwijl God dit verboden had!

We weten allemaal de gevolgen hiervan en hebben daar dagelijks nog mee te maken, al hebben we dat niet altijd door, maar zo werkt de duivel nu eenmaal.

Nu kun je je afvragen waarom God het toelaat, dat de duivel nog steeds werkzaam is, maar de Bijbel leert ons ook, o.a. in Romeinen 8, (Leven door de Geest) hoe wij ons hier tegen kunnen wapenen.

Dat we dicht bij Hem moeten blijven, willen we niet worden verleid en afgeleid van de Geest van God. Zoals bekend hebben we thans, vanwege de coronadreiging, te maken met allerlei maatregelen die nauw contact met elkaar en ook het samenkomen van veel mensen verbieden.

Dit blijkt soms best wel ingrijpend, werk en studie vergen aanpassingen, de contacten met familie en vrienden worden anders, verjaardagen en andere feestjes kunnen niet plaatsvinden en in plaats van een warme knuffel krijg je een elleboogje...!

Ook de zondagsdienst is aangepast, er mogen weliswaar weer diensten worden geleid maar in de kerk zelf zit nog maar een klein gedeelte van de gemeente. De diensten worden immers gelivestreamd, dus het is ook heel verleidelijk om 's morgens lekker thuis te blijven en met een kopje thee en beschuitje de dienst te volgen.

Stel je nou toch eens voor dat dit heel goed bevalt, zo goed zelfs dat men de moeite niet meer wil nemen om, als het ooit weer is toegestaan, daadwerkelijk weer naar de kerk, naar Gods huis, te komen.

En hier komt dus mijn gedachte over die duivel... en ik zal daar zeker niet alleen in zijn; het zou hem namelijk heel goed uitkomen dat Gods kinderen wat makkelijker worden en de kerkgang laten verwateren en dat men zo zoetjes aan vervreemd van de kerk en God!

Natuurlijk heb ik het niet alleen over onze gemeente op Marken, 't zal landelijk en zelfs mondiaal spelen...

Om ons geweten te sussen, fluistert hij ons dan in: maar je blijft wel lid van de kerk en je gelooft ook nog wel..., maar dan moet ik toch denken aan dat beeld van een brandende kolenhaard waar men een kooltje uit vist, dat kooltje gloeit nog even na maar gaat dan toch uit en wordt langzaam koud en pas als hij weer wordt teruggelegd gaat hij weer gloeien!

We zitten wat Corona betreft in zwaar weer, er wordt getornd aan ons leven, onze zekerheden, onze plannen, maar ook aan ons geloofsleven. We moeten dan ook sterk in onze schoenen staan om hierin de duivel te kunnen weerstaan. We kunnen dan ook alleen maar bidden, hopen en vertrouwen dat er toch een einde zal komen aan deze misère. En hoe komen we hier dan uit? Laten we zien dat we voor de duivel niet bang zijn en dat we vasthouden aan de zekerheden en zegeningen van ons geloof?

We kunnen dit niet alleen maar hebben hierbij Gods hulp hard nodig, dus moeten we dicht bij Hem blijven. Mocht ons kooltje toch al wat zijn afgekoeld, de enige die het weer terug kan leggen om weer mee te gloeien is God zelf. Daar mogen we Hem altijd om vragen!

Anneke Commandeur

**Kerkcollectes****Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 16-9 t/m 22-9-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 310,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 15 september - 22 september 2020:

- Diaconie "Open Doors" - collecte 20-09-2020: Eur 252,50

**Zending**

Ontvangen ten behoeve van de Zendingskisten:

over de periode 08 september - 22 september Eur 35,00

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie  
Hartelijk dank.*

**WERKGROEP BELEID van start.**

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 30 augustus het startdocument voor de ontwikkeling van een beleidsplan geaccepteerd.

Het doel van het werk van de werkgroep is om na te denken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente voor de komende 4 jaar.

De werkgroep, bestaande uit leden van de kerkenraad, zal gesprekken met elkaar hebben over de stand van zaken en mogelijke nieuwe plannen, de keuzes voor de komende jaren gezien de cijfers over kerkgang, meedoen van leden aan activiteiten, financiën etc. En uiteraard gedachten hoe we met elkaar gemeente van Christus kunnen zijn.

Dat zal de werkgroep niet alleen doen, maar ook gemeenteleden zullen in een 'spiegelgroep' mee kunnen praten over het beleid. Ook zal er een gemeentevergadering zijn waar het beleid besproken wordt. De kerkenraad zal tussentijds op de hoogte gehouden worden van de voortgang.

Voor het proces zullen we dit seizoen uittrekken al staat alles wel een beetje onder de druk van de ontwikkelingen rond het Coronavirus.

De Werkgroep Beleid is als volgt samengesteld.

Marie Appel, Gerdien Kaars, Klaas Zondervan, Koos Zwiers, Marten van Altena, Ds. Klink (adviseur), CeesJan Visser (voorzitter).

Mag ik u, jullie als lid van de gemeente vragen en ook als bewoner van Marken, vragen om mee te denken. Wij kunnen het niet alleen. Iedereen die gedachten heeft over hoe de kerk als gemeenschap rond de Bijbel er uit zou moeten zien in deze tijd, wil ik vragen om zijn of haar geluid te laten horen.

Concrete vragen:

1 Wat zijn de kernactiviteiten die de kerk in elk geval zou moeten doen naast de kerkdienst op de zondag?

2 Als u of jij nadenkt over de kerk welke bijbelverhalen en -teksten zijn dan inspirerend en voorbeeldig?

3 Alle andere opmerkingen die u of jij hebt.

We zullen zorgvuldig omgaan met de opmerkingen, het liefst op papier of per mail.

Adres: Werkgroep Beleid, Akkerstraat 21, [CJ.Visser@hccnet.nl](mailto:CJ.Visser@hccnet.nl), 0616697894.

CeesJan Visser

Liturgie zondag 27 september 2020 te Marken

Intochtslied: Lied 632: 1 en 3

Welkom

Stil gebed

Bemoediging

Bij de dienst

Kyriëgebed

Responsiën: lied 833 gelezen

Leefregel

Glorialied: Lied 864: 1 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: ELB 262

Kinderen naar KND

1° lezing: Ezechiël 18: 25-32

2° lezing: Matteüs 21: 28-32

Zingen: Lied 317: 1

Preek

Zingen: Lied 834: 1 en 2

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Gebeden

Slotlied: Lied 425

Zegenbede

## Vanuit de pastorie

### We gaan weer beginnen #FM!

Het duurt nog even hoor maar je kunt er beter vroeg genoeg mee beginnen. We hebben het plan opgevat om Follow Me weer op te starten. Na een periode van stilte en rust gaan we verder waar we een paar maanden geleden gebleven zijn. Jullie kunnen dus alvast dat mooie #FM! werkboekje gaan opzoeken in je kamer. Het zal vast wel ergens liggen. Nieuwe uitnodigingen zijn in de maak en die worden over een paar weken bij jullie gebracht door de mensen van het catecheseteam.

Afgelopen seizoen was Follow Me echt een succes. Twaalf jongeren (twaalf nieuwe apostelen?) deden trouw en enthousiast mee. Goed gedaan jongens en meiden. Echt een prestatie! Ergens op de achtergrond staan jullie ouders. Dankzij hun inzet kon #FM! slagen. Mag ik ook nu weer in jullie richting kijken? Alleen samen kunnen we alles aan doen wat mogelijk is om onze jongeren vertrouwd te maken met Jezus Christus. In de hoop dat ze op enig moment in hun leven daar zelf 'ja' op kunnen en willen zeggen.

Willen we onze jongeren dit leren dan zullen we er samen, als christelijke gemeente, de schouders onder moeten zetten. Ik hoef echt niet meer te zeggen hoe urgent dat dat is. Jullie begrijpen dat. Daar ben ik van overtuigd. En zo komt het goed want dat wordt door de Here God gezien. Hij weet hoe graag we zouden willen dat onze kinderen Jezus (nog beter) leren kennen om met Hem te leren leven. Je wordt er zo'n rijk en gezegend mens!

O ja, voor ik het vergeet: reserveer alvast dinsdagavond 20 oktober.

### Bediening heilige Doop

Na maanden wachten hebben Rosaline Zeeman en Tim Wilke samen met Louise Zeeman en Sander Teerhuis aangegeven dat ze graag hun kindje willen laten dopen. Jongstleden 10 december werd Bas Julian Wilke geboren. Bas is de zoon van Tim en Rosaline en het broertje van Livia. Zij wonen sinds kort in het Brabantse Heesch. De omgeving waar ook Tims familie woont. Sander en Louise willen graag samen met hen hun dochter Aniek Julia Teerhuis laten dopen. Aniek werd geboren op 26 maart van dit jaar en woont met haar ouders aan de Zuiderzeeweg 6. We kennen ze wel.

Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar nagedacht over de betekenis van het sacrament van de heilige Doop aan de hand van de Gewone Catechismus die in 2019 uitkwam. Tijdens dit doopgesprek keken we ook al naar de kerkdienst waarin Bas en Aniek zullen worden gedoopt. Deze doopdienst staat nu gepland voor zondag 25 oktober 2020 op de gebruikelijke tijd in de Patmoskerk. Dit alles onder het voorbehoud van Jakobus. Bij leven en gezondheid dus. Mocht een van ons klachten krijgen dan zullen misschien genoodzaakt zijn de doop uit te stellen.

Vandaar het klassieke voorbehoud.

Ik hoef eigenlijk niet te schrijven dat we weer (on)gelofelijk dankbaar zijn dat er zich weer ouders hebben gemeld die die hun kind vertrouwd willen laten worden met Jezus Christus en de bijbel. Dat begrijpt iedereen. Zo zie je maar weer dat de Here God niet loslaat waar Hij hier op Marken, in de christelijke gemeente en in onze gezinnen mee begonnen is. Een christelijke opvoeding heeft en geeft zin!

**Ten slotte**

Genoeg geschreven. U bent weer bijgeschreven (i.p.v. bijgepraat) via dit kerkelijk nieuwsbulletin. CeesJan heeft inmiddels belangrijke stappen gezet op weg naar visie en beleid voor de komende jaren. Ook dat leest u in deze editie. Spannend, uitdagend en ook enthousiasmerend. Mooi om te doen! Iedereen zij hartelijk gegroet vanuit onze idyllisch gelegen pastorie. Je zal er maar wonen.

Ds. H.Z. Klink  
 hzklink@icloud.com  
 06-21564286

---

# Uitnodiging Follow Me

Beste jongelui,

We gaan weer beginnen! Met 'Follow Me! Je weet wel, die avonden waarop we met elkaar praten over wat geloven betekent. Het heeft alles te maken met Jezus volgen. Vandaar 'Follow Me'. Doe je (weer) mee?

Scharrel dat mooie #FM!-boekje weer even op dat bij je in de kast staat. En als je die nog niet hebt, geen paniek. Je krijgt er een van ons. Natuurlijk gebruiken we ook nu weer filmpjes en de beamer.

Met jullie erbij wordt het leuk, uitdagend en leerzaam – dat weet ik zeker. Ik kijk naar jullie uit!

Dominee Klink

## Belangrijke informatie

**Wie?** Alle jongens en meiden van 12 t/m 16 jaar.

**Wat?** Scharrel ff je #FM! boekje op.  
 (Wie voor het eerst komt krijgt een nieuwe)

**Waar?** In Gebouw 'Hoogh'.

**Wanneer?** Dinsdagavond 20 oktober 2020 om 20.30 uur  
 na de voetbaltraining.

**Hoe?** Je hoeft je vooraf niet op te geven. Gewoon komen!  
 (Vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk welkom)

## Startdienst jeugdwerk zondag 4 oktober 2020 – ‘Het goede leven’

Na een abrupt einde van het jeugdwerk in maart willen we in oktober weer van start gaan met zondagsschool, clubs en catechisatie. En zoals gebruikelijk starten we het seizoen met een ‘startdienst’ voor jeugd en gezin. Deze dienst zal op zondag 4 oktober plaatsvinden in de Patmoskerk, en heeft als thema ‘Het goede leven’. The Gospeltrain zal haar muzikale talenten laten horen in deze dienst.

Zoals voor alle kerkdiensten is het ook voor deze startdienst nodig om je vooraf aan te melden, omdat we helaas een maximum moeten stellen aan het aantal mensen in de kerk. Natuurlijk is iedereen van harte welkom in deze dienst, en deze keer nodigen we in het bijzonder de kinderen, jongeren en hun ouders uit om aanwezig te zijn. Mochten zich meer mensen zich aanmelden dan er volgens de huidige richtlijnen in de kerk passen, dan zullen we deze keer voorrang geven aan de jongere generatie. Maar laat dit de ouderen niet beletten om zich aan te melden! En de dienst zal natuurlijk ook via KerkTV te volgen zijn.

Het aanmelden kan bij onze scribe Agnes Kes, via het inschrijfformulier in dit kerkblad, of telefonisch of via mail. De contactgegevens zijn te vinden bij het inschrijfformulier.

Hopelijk tot ziens op 4 oktober!

Gerdien Teerhuis-Kaars  
Jeugdouderling

### **Bijwonen kerkdiensten oktober 2020**

Voor het bijwonen van kerkdiensten in oktober kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

### **Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen oktober 2020"**

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 4 oktober **Startdienst voor het jeugdwerk**
- 11 oktober
- 18 oktober
- 25 oktober

**ONDER VOORBEHOUD****DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!**

Vanaf dinsdag 6 oktober a.s. willen wij weer starten met de clubs.  
 Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2021.  
 De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

**De Waterhoenen starten op dinsdag 6 oktober**

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

**De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 7 oktober**

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,  
 dan ben je van harte welkom op  
 dinsdag 6 oktober of woensdag 7 oktober**

**Clubkamp:**

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.  
 Noteer de datum alvast in de agenda: **09 t/m 11 april 2021**

Christelijk Jeugdwerk Marken

**BELANGRIJK:**

De kinderen worden verzocht bij binnenkomst in de Patmoskerk / Gebouw Hoogh de handen te desinfecteren met de door ons aangeboden gel.

Mocht uw kind verkouden zijn, koorts of keelpijn hebben, dan is het dringende verzoek om uw kind op dat moment niet naar de club te laten gaan. Zodra deze klachten verdwenen zijn, is uw kind weer welkom.





## Bijbelgenootschap en kerken in actie voor Beiroet

**De verwoestende explosie van 4 augustus in Beiroet trof ook het Libanees Bijbelgenootschap. Het Bijbelgenootschap van Libanon en de lokale kerken zijn een hulpactie gestart voor de zwaarst getroffen gezinnen. Ook het NBG steunt de actie.**

Meer dan 150 mensen kwamen om bij de explosie, er vielen ruim 5.000 gewonden en zo'n 300.000 mensen raakten hun huis en hun bezit kwijt. De schade is groot, ook bij het Bijbelgenootschap van Libanon. Geen raam bleef heel, kozijnen en apparatuur werden zwaar beschadigd.

De situatie in Libanon was al slecht vóór de ramp. Naast 4 miljoen Libanezen verblijven in het land ook zo'n 2 miljoen Syrische vluchtelingen. Begin dit jaar verdubbelden de prijzen van levensmiddelen, waardoor veel gezinnen in armoede leven. De coronacrisis leidde tot schaarste aan medicijnen en ziekenhuisbedden. De verwoestende explosie kwam daarom extra hard aan.

### Bijbelgenootschap van Libanon

Na het puinruimen kwamen de medewerkers van het Bijbelgenootschap van Libanon meteen in actie. Het interconfessionele bijbelgenootschap, opgericht in 1950, is er voor de christenen in het land, die zo'n 45% van de bevolking vormen. Het Libanees Bijbelgenootschap onderhoudt hechte relaties met de kerken in het land.

### NBG steunt hulpactie

Het Bijbelgenootschap van Libanon biedt samen met de kerken praktische hulp aan gezinnen die alles kwijt zijn. Ook krijgen 10.000 van deze gezinnen een bijbel. 'Naast noodhulp – die andere organisaties bieden – is geestelijke ondersteuning voor deze mensen belangrijk', zegt NBG-buitenlandcoördinator Paul Doth. 'Ze hebben óók hoop en perspectief nodig. Onze Libanese collega's doen daarom een dringend beroep op ons om te helpen met bijbels voor die gezinnen. Wij als NBG steunen onze Libanese collega's en zijn een financiële actie gestart om te zorgen dat de gevraagde bijbels kunnen worden verstuurd naar Beiroet.'

Voor meer informatie of het geven van een gift: kijk op [bijbelgenootschap.nl/beiroet](https://www.bijbelgenootschap.nl/beiroet).

## Samenleesbijbel wereldwijd succes

In het UBS-rapport over bijbelverspreiding in 2019 valt het grote aantal bijbeluitgaven voor kinderen op. In 2019 werden 3,7 miljoen kinderbijbels en -bijbelboekjes verspreid. Daaronder vallen onder meer edities in verschillende talen van de Prentenbijbel en de Samenleesbijbel, ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).

'De Samenleesbijbel is populair zowel in Nederland als in andere landen', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Recent verscheen een Duitse editie en binnenkort een Franse. Over een Spaanse sample werden onze collega's in Honduras zo enthousiast, dat ze een speciale editie ervan compleet vertaalden: de Bibla Familiar 100 pasos. Ze hebben de vragen en opdrachten bij de bijbelverhalen geschikt gemaakt voor kinderen in hun land. Het NBG heeft 30.000 exemplaren gesponsord voor gratis verspreiding. Momenteel wordt deze uitgave vertaald in het Arabisch voor christenen in Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, en in het Portugees voor gebruik in Mozambique, Angola en Portugal.'

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon: Anneke Commandeur**

## Oneindig

Nog nooit was er zoveel verdriet  
 Dan op het moment dat jij deze wereld verliet  
 Nog nooit voelde iets zo leeg  
 Dan op het moment dat jij je vleugels kreeg  
 Maar daar waar jouw leven eindigde  
 Eindigde niet jouw verhaal  
 Want jij leeft voort in liefde  
 In ons allemaal



Matteüs 10:28 – **“Jullie moeten niet bang zijn voor de mensen. Ze kunnen wel je lichaam doden, maar niet je ziel.”**

Wij zijn er zeker van dat onze lieve en gezellige Tamar door God behouden is tot in de eeuwigheid. Wij blijven achter met een gat in ons leven en met liefde die we haar niet meer kunnen geven, maar vertrouwen op de zorg van onze Heer.

Lieve mensen, jullie massale medeleven in welke vorm dan ook is hartverwarmend en steunt ons nog steeds. Dank daarvoor.

Daarnaast veel dank aan dominee H.Z. Klink, Chantal, Bernice en Richard voor hun enorme hulp in deze voor ons zo hectische periode. Tot slot ook dank aan Dominic en André voor de muzikale en geluidstechnische ondersteuning tijdens de dankdienst voor het leven van Tamar.

Jan, Trijntje Jacoba, Ruben en Aron  
 Familie Uidam  
 Familie Boes

*Een woord van dank*

Het leven van ieder mens kent goede en minder goede tijden.

Maar als je vrij onverwacht te horen krijgt dat er een levensbedreigende tumor in je lichaam zit en er bijna tegelijkertijd een wereldwijd virus om zich heen grijpt wat het leven van ieder mens ontregelt dan ga je een tijd lang door een diep dal.

Het is dan heel verrassend, bemoedigend en hartverwarmend te merken hoeveel mensen met je meelevens.

Mensen spreken je aan op straat en vragen hoe het met je gaat, ze zeggen voor je te bidden en sturen kaartjes met fijne teksten.

Je krijgt een bosje bloemen, restaurantbonnen, fruitmanden, etc.

Kortom je wordt er toch wel stil van, al dat blijk van medeleven.

Bij deze dus iedereen hartelijk bedankt voor al de attenties die ik mocht ontvangen.

Na vele scans en een maand lang bestralingen komt dan een bericht van het ziekenhuis na maanden van onzekerheid dat de narigheid uit je lichaam verdwenen lijkt te zijn.

Dan voelt dat als een enorme opluchting en krijgt het leven weer een kans.

Nogmaals mijn hartelijke dank aan ieder die daarbij tot steun was.

Pieter Kaars

IJsselmeerweg 5

**EVEN .....**

Even naar huis  
 en even naar de zaak.  
 Even de krant  
 en even een vermaak.  
 Even op reis  
 en even naar de kerk.  
 Even naar bed  
 en even aan het werk.  
 En heb je er zelf  
 wel even op gelet?  
 Men doet voor 't eten  
 even een gebed.  
 Men rept en haast zich  
 men kan maar even leven.  
 't Is in deze snelle tijd  
 maar alles even, even ....  
 Maar na dit "even" volgt  
 een eindeloze eeuwigheid.  
 Bent u daarop  
 wel even voorbereid?

**BELANGRIJK:**  
**VOORAF AANMELDEN VIA INSCHRIJFFORMULIER**  
**IN HET KERKBLAD, TELEFONISCH OF VIA MAIL**

# STARTDIENST

**ZONDAG 4 OKTOBER 2020 OM 10:00 UUR**  
**IN DE PATMOSKERK**



het  
**GOEDE**  
**LEVEN**

Voorganger: Ds. H.Z. Klink  
Muzikale medewerking: The Gospeltrain