

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 oktober 2020

Kerkdienst zondag 4 oktober 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur Ds H.Z.Klink

Start dienst Jeugdwerk Het goede leven #iedereendoetmee'

Muzikale medewerking The Gospel Train

Koster(s) Jaap Boes en Klaas Boesr

Eerste Collecte Diaconie
Bankrekening NL75RBRB0841377847
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Tweede Collecte Kerk
Bankrekening NL69INGB0000160962
T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	4 oktober	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegooid
maandag	5 oktober	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
dinsdag	6 oktober	Psalm 115	De HEER leeft
woensdag	7 oktober	Matteüs 20:1-16	Goed betaald
donderdag	8 oktober	Matteüs 20:17-34	Oog voor elkaar
vrijdag	9 oktober	Psalm 122	Vredesmars
zaterdag	10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)	Belofte vervuld

Voorbede

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Help ons de juiste keuzes te maken. Dat we onze jeugd niet onthouden van Uw woorden die tot leven leiden.
3. Voor de vluchtelingen. Vaak jonge mensen die geen toekomst meer zien.
4. Wijs ons de weg in deze coronatijd. Het feestvieren lijkt ons ontnomen. Bruiloft en avondmaal.
5. Maak ons gehoorzaam aan hen die boven ons staan.
6. Spaar Here, Uw volk Israël. Dank voor de Abraham-akkoorden die zij mochten sluiten.
7. Voor de jeugddienst. Dat ze hun blijdschap en verdriet bij U mogen brengen.

Ria Kaars

Gebedskring:

Donderdag 1 oktober 2020 om 20.00 uur in de Patmoskerk.

Van harte welkom!

‘DE KERK IS FANTASTISCH’

‘Hoe kom je erbij’ zegt een journalist tegen Rik Torfs, een rooms-katholieke Vlaamse kerkjurist en politicus, die een boek met deze titel heeft geschreven.

‘De kerk is fantastisch: een oord van grote schoonheid, van hoop en liefde, maar ook van verrotting.’ Wat bedoelt hij daarmee?

Het treft mij dat hij de werkelijkheid van de kerk niet mooier maakt dan het is.

De kerk als instituut heeft als groot nadeel dat het daarin gaat over de Eeuwige en de Almachtige, maar dat gewone mensen de dienst moeten doen. Er zal altijd een gevoel zijn van hypocrisie. ‘Ja dat kun je nou wel zeggen, maar ik weet dat mijn neef, elke zondag in de kerk, wel een verkeerde schaats gereden heeft in zijn huwelijk. En die buurman van jou, met zijn vrome gezicht is ook niet te vertrouwen met geld.’

De spanning tussen het heilige en het gewone van alledag hoort bij een kerk, die openstaat voor mensen. Dat maakt de kerk menselijk en goddelijk tegelijk en dat is fantastisch. Je kunt er terecht, zoals je bent. De kerk is niet voor heiligen of oude mensen op weg naar de hemel, maar voor iedereen: zogenoemde gelovigen, maar ook twijfelaars en ongelovigen. De kerk is geen vereniging van ‘heilige boontjes’, maar een vluchtheuvel in het leven van alledag, waar een mens op adem mag komen.

De kerk is een vrijplaats, een ‘eeuwige’ plek, die God toebehoort.

Een plek waar wij als mensen, elke week of soms als we er behoefte aan hebben mogen komen.

In deze coronatijd kunnen er weinig mensen naar de kerk komen, door de maatregelen om het virus te bestrijden, maar er kijken wel veel meer mensen naar de livestream van de diensten. De kijkers ‘pikken op’ wat voor hen van waarde is. Dat is geweldig mooi.

Vroeger, en veel ouderen hebben dat nog meegemaakt, was de kerk een instituut dat de waarden en gewoonten van de leden vormde. De kerk was een ‘autoriteit’. Door veel moderne mensen wordt de kerk (en de dominee en de kerkenraad) niet meer als bron van alomvattende waarheid gezien. Zij reiken mogelijkheden aan, die mensen al dan niet kunnen gebruiken in hun leven.

Kijken naar een dienst via de laptop of een keer naar de kerk gaan als er een begrafenis is of een dienst, waarin je kinderen iets voordragen geeft mogelijkheden om aangeraakt te worden.

Ik denk dat bij de vormgeving van de organisatie van de kerk en in het aanbod van de kerk met deze mogelijkheden rekening gehouden zal moeten worden.

De kerk is fantastisch, diepere en zinvollere rituelen en woorden kun je nauwelijks zelf bedenken, je krijgt ze aangereikt vanuit de traditie en de levenservaringen van generaties. Je krijgt altijd de kans om mee te doen in een gemeenschap van geloof, hoop en liefde.

Deze kerkgemeenschap zal de fantasie van een samenleving, waarin vrede en gerechtigheid het voor het zeggen hebben blijven koesteren en vieren.

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.

Muren van huid, ramen als ogen
speuren naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt
als we er binnengaan

om recht voor God te staan.

(Liedboek 276-1)

CeesJan Visser

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 23-9 t/m 29-9-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 225,50
- Gift op rekening: Eur 50,00
- Onderhoudsfonds: Eur 178,50

Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.

Startdienst jeugdwerk zondag 4 oktober 2020

3^o zondag van de herfst om 10.00 uur, in de Patmoskerk, met medewerking 'The Gospeltrain'.
Jaarthema: 'Het goede leven – bloeien in Gods licht'. Protestantse Gemeente te Marken.

The Gospeltrain: *Anthem '84'* geschreven door Kris Kristofferson (1936-); *'With God On Our Side'* van Bob Dylan (1941-); *'Seven Spanish Angels'* van Ray Charles (1930-2004)
'Reminds Me Of You' geschreven door Sir Ivan (Van) Morrison (1945-).

Vorbereiding

Consistoriegebed en Luiden van de klok.

Line up The Gospeltrain

Klaas de Groot
Jan Pieter Schouten
Jan Kaars
Martin van der Pluijm
Nick Springer
Maikel Schipper

Binnenkomst

Muziek: Lied [858](#) 'Lof zij de Heer' 1 - 3.

Stil gebed - Bemoediging en groet.

Muziek: Lied [573](#) 'We zijn hier bij elkaar' uit Opwekking.
De Tien Woorden (Rik Doijeweerd en Dylan de Weijze).

Muziek: Lied [733](#) 'De zon komt op' uit Opwekking.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

The Gospeltrain: *'Little John Of God'* van Los Lobos (Louis Perez en David Hidalgo) uit het album *The Neighborhood*; *'Why Me Lord'* geschreven door Kris Kristofferson (1936-).

De bijbel

Lezen uit de bijbel: Lukas 15,11-32 (BGT, door 5 jongeren: Joris Stoker 'evangelist', Thomas Teerhuis 'knecht', Jorrit Korstman 'jongste zoon', Sarah de Groot 'oudste zoon', en Lieke Schipper 'vader')

Muziek: Psalm [139b](#) 'Heer, U doorgrondt en kent mij', couplet 1 en 2.

Verkondiging: '#iedereendoetmee'.

Muziek: Lied [553](#) 'Laat het feest zijn in de huizen' uit Opwekking.

**Informatie voor de gaven**

Het rekeningnummer van de *diaconie* is:
NL75 RBRB 0841 3778 47

Het rekeningnummer van de *kerk* is:
NL69 INGB 0000 1609 62

Beiden ten name van
Protestantse Gemeente Marken.

Bidden en delen

Toelichting op de gaven.

The Gospeltrain: *'Whenever God Shines His Light'*
van Van Morrison (1945-) en *'Jesus On The Mainline'* door Fred McDowell (1906-1972).
God danken en voor anderen bidden.

Opdracht en zegen

Muziek: Lied [883](#) 'Groot is uw trouw, o Heer'.
Zegen.

The Gospeltrain: *'Poor Boy'* een Gospel Traditional.

COLLECTE DIACONIE op zondag 4 oktober

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

Zoals u inmiddels weet, wordt het geld van deze algemene collectes voor hele specifieke zaken gebruikt door de diaconie en voor een aantal instellingen en stichtingen. Afgelopen maanden hebben we verschillende van deze instellingen en stichtingen de revue laten passeren.

De komende collecte willen we weer gebruiken voor alle onkosten die de diaconie plaatselijk en regionaal maakt. Jaarlijks stuurt de diaconie Paasgroeten en verjaardagskaarten aan alle mensen die in verzorgingsinstellingen buiten Marken moeten wonen en wordt hen een kerststukje gebracht. Alle onkosten die gepaard gaan met de mogelijkheid om in verzorgingsinstellingen buiten Marken online en via kerktelefoon de kerkdiensten op Marken te kunnen volgen, ook al ver vòòr coronatijd, komen voor rekening van de diaconie.

En bij het huidige gebruik van KerkTV komt de hardware voor rekening van de kerkrentmeesters, maar het maandelijkse abonnementsgeld en de Kerkradio luister- en uitzendkosten van kerkdienstgemist.nl voor rekening van de diaconie. Dat is dus een toename van de diaconale kosten, die door het blijvend gebruik van (duurdere) KerkTV ook een blijvende extra uitgave voor de diaconie zullen zijn.

Van alle instellingen en stichtingen die jaarlijks een gift krijgen van de diaconie, is de Voedselbank in Purmerend er één. Door de corona is het aantal aanvragen bij de Voedselbank flink toegenomen, waardoor elke steun zeer welkom is!

Dit zijn een aantal voorbeelden uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Het banknummer van de diaconie staat weer vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Startdienst en afscheid

Aanstaande zondag is de startdienst voor het nieuwe jeugdwerkseizoen. Zondagsschool en clubs gaan weer van start, en ook de catechisatie gaat binnenkort weer beginnen. De kindernevendienst gaat gewoon elke zondag door. Voor al deze activiteiten kunnen we rekenen op een groep mensen die wekelijks of 2-wekelijks de kinderen begeleiden bij de activiteiten, bijbelverhalen vertellen en zingen met de kinderen. Sommigen van deze mensen doen dit al jarenlang, daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor.

Helaas voor ons als jeugdwerk hebben een aantal mensen afgelopen seizoen besloten om te stoppen met hun taak. Cindy Uithuisje stopt na een aantal jaar als leidster bij de zondagsschool, maar gelukkig blijft zij nog wel leidster bij de Waterhoenen. Dank Cindy!

Cornelis Roos neemt na ruim 20 jaar (!) afscheid van de zondagsschool en het kinderkerk. Vele kinderen heeft hij leren kennen op de zondagsschool en de kinderen hebben door hem de bijbelverhalen en liederen leren kennen. Ook was Cornelis een steunpilaar bij de organisatie en realisatie van de kerstmusical. Dank voor al deze jaren Cornelis!

Ook bij de meisjesclub 'Wees een zegen' nemen we afscheid van een trouwe leidster, namelijk van Suzanne Uithuisje. Ook zij heeft zich 22 jaar lang (!) ingezet voor het jeugdwerk, al vanaf haar studie was ze betrokken. Suzanne heeft vele clubavonden geleid en haar creativiteit met de kinderen gedeeld. Ook bij de organisatie van de jaarfeesten (weet u het nog?) was zij betrokken, een aantal clubkampen en niet te vergeten de organisatie van vele jeugddiensten. Dankjewel voor je jarenlange inzet Suzanne!

Namens het gehele Christelijke Jeugdwerk Marken dank ik Suzanne en Cornelis voor hun inzet en wens ik hen veel zegen voor de toekomst.

Gerdien Teerhuis-Kaars

Jeugdouderling

Vanuit de pastorie

Vacatures kerkenraad

We zijn inmiddels in de tweede helft van het jaar aangekomen. Het wordt weer tijd om met elkaar na te denken over de vacatures die in het nieuwe jaar in de kerkenraad zullen ontstaan. We vragen u om namen in te dienen van gemeenteleden die volgens u in aanmerking komen voor een ambt. Het gaat vooral om diakenen. De twee ouderlingen van wie de ambtstermijn afloopt hebben zich herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn of voor een deel daarvan. Daar zijn we blij mee. Elders in het kerkblad vindt u het bericht van onze scriba waarin duidelijk aangegeven is op welke manier en binnen welke termijn namen ingediend kunnen worden. Doe dat vooral! Het liefst door zoveel mogelijk mensen uit alle geledingen van onze gemeente.

Maatregelen overheid

Al weken zagen we aankomen dat de overheid nieuwe maatregelen zou moeten nemen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Begin deze week was het zover. Hoewel religieuze bijeenkomsten hiervan uitgezonderd zijn verschijnen nu in de media berichten over scherpere adviezen vanuit de landelijke kerk. Wat dit betekent voor jongerenwerk in onze gemeente kunnen we op dit moment nog niet overzien. Als ik eerlijk ben worden ik wel moe van het op- en afschalen van kerkelijke bijeenkomsten. Dat we het voor elkaar doen, vooral voor onze kwetsbare medemens, houdt mij op de been. Daar gaat het tenslotte om. Zodra er meer duidelijkheid is over wat nog wel kan en wanneer er zaken veranderen laten we het u weten.

#Iedereendoetmee – start jeugdwerk

Vorige week was de week van de influencers. Verschillende jonge bekende – en minder bekende Nederlanders lieten hun ongenoegen op sociale media horen via de hashtag ‘ik doe niet meer mee’. Zondag haken we daarbij aan in de speciale kerkdienst voor jongeren. We lezen een verhaal over twee zonen die elk op hun eigen moment zeggen: #ikdoenietmeermee. Zo werkt het bij de Here God alleen niet. Hij zegt nooit #jijdoetnietmeermee.....

Wie zondag ook meedoen zijn de heren van de band The Gospeltrain. Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in! Dat kan door onze scriba te bellen of te e-mailen. Doen – zou ik zeggen. We kijken zondag naar jullie uit.

Jaarthema seizoen 2020-2021

In het komende seizoen willen we de jeugddiensten invullen aan de hand van het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. Gedurende het jaar gaan we passages uit de bijbel lezen die ons duidelijk maken wat dit ‘goede leven’ nu precies inhoudt. Iedereen mag het komende jaar met ons meedoen. Maar ja, dat is eigenlijk niet echt iets nieuws want je mag altijd meedoen – dat weten jullie. Hoe dan ook: weet je welkom jongelui!

Liturgie en lofzang

Sinds ongeveer anderhalve maand wordt ons loflied op de liefde en trouw van de Here God gaande gehouden door een kleine cantorij. Uit de wandelgangen hoor ik dat sommigen van u daar vragen bij hebben. Dat begrijpen we wel. Het lijkt alsof we als moderamen en kerkenraad de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. Dat is echter niet het geval. De landelijke kerk reikt namelijk een rekenmethode aan waarmee bepaald kan worden of het kerkgebouw geschikt is om te zingen. Dat hangt onder meer af van het volume en de ventilatiemogelijkheden. Deze berekening is ook voor de Patmoskerk gemaakt. Het resultaat is dat we met heel de gemeente in totaal 20 minuten zouden mogen zingen. Die grenzen zoeken we niet op en daarom een kleine tijdelijke cantorij die op zondag voor ons zingt. Nu doen we dat nog met 5 tot 10 personen maar het zou kunnen dat we dat moeten terugbrengen tot maximaal 5.

Tot slot....

De dreiging van een besmetting met het virus neemt zienderogen toe. We zien de cijfers stijgen. Doe allemaal voorzichtig en wees niet te eigenzinnig. Denk er vooral aan om goed te houden maar dat kunnen jullie Markers wel. In onze gedachten zijn we bij iedereen die ernstig ziek is, besmet geraakt, of moeilijke tijden doormaakt. Vergeet niet dat je dit niet alleen hoeft te doen. De Here God wil vast en zeker je Herder zijn. Vraag erom en je zult het merken. We sluiten af met een hartelijke groet namens de medebewoners van de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
hzklink@icloud.com
06-21564286



Verkiezing ambtsdragers 2021

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2021 zullen zes ambtsdragers aftredend zijn.

Als ouderling:

1. Anneke Commandeur-Kroes (herkiesbaar).
2. Gerdien Teerhuis-Kaars (herkiesbaar).

Als diaken:

1. Simon van Altena.
2. Kees Visser.
3. Hein Pieter Zondervan.
4. Koos Zwiers.

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft echter niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Behalve uw verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, vraagt de kerkenraad om het vinden van nieuwe ambtsdragers ook mee te nemen in uw gebed.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 15 oktober 2020 worden ingeleverd bij de scriba (Kets 19). Ook kunt u kandidaten doorgeven via e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Ouderling:	Diaken:

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

ONDER VOORBEHOUD**DE CLUBS GAAN WEER BEGINNEN !!**

Vanaf dinsdag 6 oktober a.s. willen wij weer starten met de clubs.
Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2021.
De kosten bedragen €15,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op dinsdag 6 oktober

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op dinsdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdag 7 oktober

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt om de week gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Op de eerste clubavond zullen de kinderen een "schema" mee naar huis krijgen.

**Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig,
dan ben je van harte welkom op
dinsdag 6 oktober of woensdag 7 oktober**

Clubkamp:

Aan het einde van dit clubseizoen gaan we weer op clubkamp.
Noteer de datum alvast in de agenda: **09 t/m 11 april 2021**

Christelijk Jeugdwerk Marken

BELANGRIJK:

De kinderen worden verzocht bij binnenkomst in de Patmoskerk / Gebouw Hoogh de handen te desinfecteren met de door ons aangeboden gel.

Mocht uw kind verkouden zijn, koorts of keelpijn hebben, dan is het dringende verzoek om uw kind op dat moment niet naar de club te laten gaan. Zodra deze klachten verdwenen zijn, is uw kind weer welkom.

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 223: mw. G.Kaars-Appel

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Kamer 334: mw. J.Buys-Roos

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148 : mw. L.Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

**BELANGRIJK:
VOORAF AANMELDEN VIA INSCHRIFFFORMULIER
IN HET KERKBLAD, TELEFONISCH OF VIA MAIL**

STARTDIENST

**ZONDAG 4 OKTOBER 2020 OM 10:00 UUR
IN DE PATMOSKERK**



het
**GOEDE
LEVEN**

Voorganger: Ds. H.Z. Klink
Muzikale medewerking: The Gospeltrain