

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 41

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 oktober 2020

Kerkdienst zondag 11 oktober 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds H.Z.Klink
Organist	Hans Jütte
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Eerste Collecte	Kerk in Actie Kerk en Israël Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	11 oktober	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
maandag	12 oktober	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
dinsdag	13 oktober	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
woensdag	14 oktober	Ezra 5:6-17	In beroep
donderdag	15 oktober	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vrijdag	16 oktober	Ezra 6:6-12	Toestemming
zaterdag	17 oktober	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing

Voorbede

1. Voor de vluchtelingen. Vaak jonge mensen die geen toekomst meer zien.
2. Wijs ons de weg in deze coronatijd. Het feestvieren lijkt ons ontnomen. Bruiloft en avondmaal.
3. Maak ons gehoorzaam aan hen die boven ons staan.
4. Spaar Here, Uw volk Israël. Dank voor de Abraham-akkoorden die zij mochten sluiten.
5. Voor de "Waterhoenen" en de "Meisjesclub". Geef hen een fijne tijd.
6. Roep mensen Heer voor het werk in Uw wijngaard. De diaconie zoekt handen en voeten om het vele werk vorm te geven.
7. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.

Ria Kaars

De PostcodeStraatprijs!

"... en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen"

Romeinen 10 vers 12

De Kerk is fantastisch. Zo betitelt emeritus-hoogleraar en voormalig rector-magnificus Rick Torfs van de Katholieke Universiteit te Leuven zijn jongste pennenvrucht. De inhoud van deze titel is mij uit het hart gegrepen. De Kerk is inderdaad fantastisch. Waarom? Volgens mij zit dat in wat we mogen geloven. De boodschap waaruit we als christelijke gemeente in navolging van Israëls profeten uit kunnen leven is fantastisch. Hierdoor raak ik steeds meer enthousiast over het christelijk geloof.

Christenen zijn ongelofelijk rijke mensen. Alleen: als wij zo rijk zijn, wat zegt dat dan over al die andere mensen die niet geloven? Of die daar op de een of andere manier niet toe kunnen komen: kunnen zij niet rijk worden? Natuurlijk wel! Heel eenvoudig zelfs. Laagdrempeliger kan bijna niet. Je hoeft er nauwelijks iets voor te doen. Vragen is voldoende. Of om in Paulus termen te blijven: je hoeft de Here God alleen maar aan te roepen. Niet meer en niet minder. Deze hemelse rijkdom heeft iets weg van onze PostcodeStraatprijs. Iedereen met een lot in een bepaald postcodegebied valt in de prijzen. Daarbij doet de Here God niet moeilijk. Sinds Jezus Christus beschouwt Hij heel de wereld als één grote straat. De kans dat je wint is dus onvoorstelbaar groot. Is dat niet fantastisch? Er ligt een enorme rijkdom voor je klaar! Je hoeft er alleen maar om te vragen.

Hoe kom ik hierbij? Paulus zet mij op dat denkspoor. Hij pakt in zijn brief aan de christenen te Rome oude lijnen op. Zelf is hij er enthousiast door geworden. Hij schrijft dat iedereen die Jezus Christus gelooft niet bedrogen uitkomt. Winstgarantie dus! Dit komt omdat er geen onderscheid meer is tussen Joden en Grieken. Daar heeft Christus voor gezorgd. Hij is door God zelf Heer geworden van allen. Iedereen die maar wil kan sindsdien rijk worden. Dat is nog eens een blijde boodschap (Rom. 10 vers 15). In vroeger tijden werd Jeruzalem er met een vreugdevolle tijding op uitgezonden om voor heel het volk tot zegen te zijn. De profetieën van Jesaja spreken over goed nieuws. Als je ze leest wordt je al blij. Die bekende woorden: Hoe liefelijk zijn de voeten zijn van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede boodschappen. Deze woorden zijn een motief dat in het tweede deel van Jesaja een paar keer terugkomt (Jesaja 40 vers 9-11 en 52 vers 7). Jeruzalem wordt aangemoedigd om goed nieuws te brengen. Evangelie in vroeger tijden dus. Het goede nieuws is dat de Here God voor Israël zorgt als een Herder. Hij neemt de lammetjes in zijn armen en draagt ze in zijn schoot. Zo weidt de Here God zijn Israël als zijn kudde. Hier begint ook het hart van de Kerk voelbaar te kloppen. Haar bloed begint sneller te stromen.

Iedereen die het een keer heeft gedaan weet hoe motiverend en enthousiasmerend is het als je goed nieuws kunt brengen. Daar word je zelf blij van. Iedereen ziet boodschappers met goed nieuws graag komen. Paulus verbindt deze oude lijn uit Jesaja met het evangelie van Jezus van Nazareth. Christus is de Herder die de lammetjes draagt en voor de kudde zorgt. Alleen is er nu iets bijzonders gebeurd. Het is een onomkeerbaar punt. De blijde boodschap mag niet meer beperkt tot Israël. Ze geldt door Jezus voor alle volken. Heel de wereld kan bij de kudde.

In het verlengde van Jeruzalem mag nu ook de christelijke gemeente bringer van het goede Nieuws zijn. Iedereen kan rijk worden. Niet alleen Joden maar nu ook Grieken. Door Jezus Christus kan wie maar wil gered. Je hoeft er maar om te vragen en je hebt het. Fantastisch toch?!

Het valt mij steeds vaker op hoe ruimhartig en ruimdenkend de Here God is. Paulus heeft dat gezien en legt er zijn vinger bij. Christenen uit Joden en heidenen mogen in navolging van Israël goed nieuws brengen. Laat je er door enthousiasmeren! Wij hoeven daarbij echt niet bang te zijn om te vrijgevig gevonden te worden door de Here God. Gods kapitaal kent geen grenzen. Zijn zakken zijn diep. Hoe mooi is het de boodschap van redding en bevrijding uit te dragen door er zelf van te leven. Daar word je zelf toch ook blij van? Zo word je vanzelf een boodschapper van goed nieuws, van het evangelie! We kunnen als Kerk en plaatselijke gemeente alle mensen blij maken. Doe het naar hartenlust! Iedereen kan rijk worden – al is het een heel andere rijkdom dan waar we vaak naar streven. Lootjes voor de hemelse PostcodeStraatprijs koop je door te bidden tot de Here God. Dan ben je een onbeschrijfelijk rijk mens omdat Hij voor jou rijk is. Die rijkdom neemt niemand je meer af. Je neemt het als erfenis mee over de grens van leven en dood.

Ik zei het toch: De Kerk is fantastisch!

Ds. H.Z. Klink

Zondagsschool en Kinderkerstfeest

Aanstaande zondag 11 oktober gaat de zondagsschool weer van start.

We verwachten alle kinderen om 12.15 in Gebouw Hoog op de 1^e verdieping.

De voorbereidingen voor het kinderkerstfeest gaan normaal ook van start in

Hetzelfde weekend, maar we gaan dit jaar geen musical oefenen.

We gaan een andere invulling geven aan het kinderkerstfeest.

De liedjes oefenen we zo veel mogelijk tijdens het zondagsschool uurtje.

Vriendelijke groet van leiding zondagsschool en kinderkerstfeest

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 30-9 t/m 6-10-2020 ontvangen voor:

- Collectes:	Eur 524,60
- Gift op rekening:	Eur 1.000,00
- Onderhoudsfonds – t.b.v. KerkTV:	Eur 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 29 september - 5 oktober 2020:

- Giften:	Eur 270,00
- Collecte Diaconie 04-10-2020:	Eur 304,60

Zending

Giften ontvangen op bankrekening NL76INGB0002538888 voor de zendingskisten in de periode van 29 september -5 oktober 2020: Eur 10,00

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Collecte Kerk in Actie: Kerk en Israël op zondag 11 okt.

Zondag is de collecte bestemd voor Kerk en Israël.

De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Door dialoog en ontmoeting leren we immers van elkaar.

In Israël steunt de Protestantse Kerk oa. het werk van de oecumenische woon- en werkgemeenschap Nes Ammim, die zich inzet om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Eén van de programma's richt zich op ontmoeting tussen tieners, die in kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan, maar ook samen eten en dansen.

In Nederland investeert de Protestantse Kerk in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap en zet de kerk zich actief in om antisemitisme tegen te gaan. In 2019 heeft de kerk zich in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk uitgesproken tegen een toenemend antisemitisme in ons land. Verder worden gemeenten ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg, wat ook op de Leestafel in onze kerk te vinden is.

Met uw bijdrage aan deze collecte kan ontmoeting en gesprek met de joodse gemeenschap blijvend gevoerd worden.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 11 oktober 2020

4^e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 33 vers 7 en 8.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 204 'Gij bron van tijd en eeuwigheid', couplet 1 en 2.
Gebed van verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Leefregels.
Lied 204 couplet 8 en 9.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.
Lied 162 'In het begin lag de aarde verloren' couplet 1 en 6.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 15,1-21 (lector).
Antwoordsalm: Psalm 8 vers 1, 3 en 4.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Romeinen 8,10-17 (voorganger).
Halleluja-lied: Lied 673 'Heilige liefdeskracht' couplet 1 en 4.
Verkondiging: 'Kijk eens omhoog!'.
Lied 687 'Wij leven van de wind', couplet 1.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 910 'Soms groet een licht van vreugde',
couplet 1 en 4.
Zegen.



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de *diaconie* is:

NL75 RBRB 0841 3778 47

Het rekeningnummer van de *kerk* is:

NL69 INGB 0000 1609 62

Beiden ten name van
Protestantse Gemeente Marken.

Vanuit de pastorie

Afschalen bezoekers erediensten

De stijgende aantallen besmettingen hebben tot strengere maatregelen van de overheid geleid. Religieuze bijeenkomsten werden hiervan uitgezonderd. Tot jongstleden maandag. In het publieke debat leidde dat tot stevige discussies. Zo gevoelig ligt inmiddels dit onderwerp. Veel mensen in en rond de kerken worden van alle beperkingen moe. Ook wij vinden het jammer dat het aantal bezoekers van de erediensten voor ten minste een maand afgeschaald moet worden. Evenwel hebben we als moderamen het advies van de overheid en de Protestantse Kerk overgenomen. Natuurlijk met pijn in het hart want in het deelnemen aan de liturgie, in het horen van de woorden en het Woord, in het zien van het water, en in het proeven van brood en wijn, klopt het hart van de christelijke gemeente. Daar wordt ons persoonlijke geloof gevoed en gesterkt. Daar tilt de Here God ons soms uit boven dagelijks werk, ziekte en verdriet. Daar worden we getroost door een lied en bemoedigd door een belangstellend gesprek. Desondanks zijn we hoopvol! We hebben Goddank uitstekende moderne communicatiemiddelen. Juist nu, in deze crisis, kunnen wij getuige zijn van de rijkdom van de hoop door te luisteren naar wat er in de samenleving speelt. Er zijn zoveel mensen die deze crisis voelen. Het is daarom niet zo'n probleem om het aantal kerkgangers tot 30 mensen te beperken. Dat is de beweging die we vanuit de geest van de vreugdevolle boodschap van Christus willen maken. Ook al hebben we als Kerk de vrijheid anders te besluiten. Zo'n houding zou karkater van evangelie niet zichtbaar maken - integendeel. Ik denk soms dat Jezus Christus uit liefde en zorg voor mensen, uit betrokkenheid op de samenleving misschien wel hetzelfde zou doen. Dat er dan minder mensen naar de kerk kunnen komen daar heeft de Here God wel begrip voor – dat geloof ik vast. Na alle commotie op sociale media moest mij dit toch even van het hart. Goed. Dus: in oktober hebben we erediensten met maximaal 30 kerkgangers.

Aanmelden kerkdiensten

Tot nu toe liep het aanmelden voor de kerkdiensten uitstekend. Niemand hoefde te worden afgemeld. Met het nieuwe maximum van 30 personen zal dat mogelijk anders worden. Veel mensen hebben zich namelijk al voor de kerkdiensten in oktober opgegeven. We hebben ooit het principe van 'wie het eerst komt het eerst maalt' als uitgangspunt gesteld. Met dit principe gaan we vanaf nu de toegang tot de kerkdiensten aansturen. Wie voor een kerkdienst door ons wordt afgemeld komt in overleg met betrokkene bovenaan de lijst voor de volgende zondag. Voor de eredienst op zondag 11 en 18 oktober komt het allemaal wel goed maar een ander verhaal is de kerkdienst van zondag 25 oktober. Iedereen dient zich voor deze kerkdienst opnieuw aan te melden bij onze scriba! Dit heeft te maken met het volgende:

Uitstel van Heilige Doop

Het afschalen van de bezoekers van de kerkdiensten raakt ook de geplande bediening van Doop aan Bas Wilke en Aniek Teerhuis. In overleg met Rosaline en Tim, en Louise en Sander

hebben we besloten om de doop van hun kind uit te stellen tot januari 2021. We hopen dan meer bezoekers in onze kerkdiensten te mogen ontvangen waardoor er ook meer ruimte is voor familie en vrienden. Hoewel de bediening van de Heilige Doop allereerst en allermeeft een zaak is van de gemeenschap van alle gelovigen op Marken, en het niet goed is de doop lang uit te stellen, hebben we dit toch besloten. We leven nu eenmaal onder uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast leven we als mensen ook niet in een sociaal vacuüm. Het leven in familieverband en vriendschappelijke relaties worden in de nabijheid van Jezus Christus recht gedaan en mogen ook tot hun recht komen. Je wilt natuurlijk als ouders en familie dat iedereen die je lief is, getuige kan zijn van deze vreugdevolle gebeurtenis. Het huidige maximaal aantal bezoekers laat daar nauwelijks ruimte voor.

Doordat we deze feestelijke gebeurtenis uitstellen is het nodig dat iedereen zich opnieuw aanmeldt voor de kerkdienst van 25 oktober.

Tot slot....

De start van het jeugdwerk tijdens de kerkdienst van afgelopen zondag was prachtig. Natuurlijk door de inzet van onze jeugdouderling met de leiding van het jeugdwerk en de bijdrage van The Gospeltrain en Sebastiaan van der Pluijm. Allemaal bedankt voor jullie inzet! We sluiten af met een hartelijke groet mede namens Willy en Ingeborgh.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Bijwonen kerkdienst 25 oktober 2020

Onder verwijzing naar de rubriek "Vanuit de pastorie" van onze dominee, dient iedereen zich opnieuw op te geven voor de dienst op 25 oktober. Dat kunt u als volgt doen:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.
 U kunt zich opgeven tot uiterlijk 22 oktober 20.00 uur, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier voor de kerkdienst op 25 oktober 2020 (in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Verkiezing ambtsdragers 2021

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen.

Begin 2021 zullen zes ambtsdragers aftredend zijn.

Als ouderling:

1. Anneke Commandeur-Kroes (herkiesbaar).
2. Gerdien Teerhuis-Kaars (herkiesbaar).

Als diaken:

1. Simon van Altena.
2. Kees Visser.
3. Hein Pieter Zondervan.
4. Koos Zwiers.

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend. Hierin heeft echter niet de kerkenraad maar u het laatste woord.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Behalve uw verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, vraagt de kerkenraad om het vinden van nieuwe ambtsdragers ook mee te nemen in uw gebed.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 15 oktober 2020 worden ingeleverd bij de scriba (Kets 19). Ook kunt u kandidaten doorgeven via e-mail: agneskes@kpnmail.nl.

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Ouderling:	Diaken:

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening:

Lieve familie, vrienden en iedereen die aan ons heeft gedacht op onze 25^e trouwdag,
hartelijk dank voor de vele kaarten, berichtjes, bloemen, cadeaubonnen en andere attenties.

Wij kunnen terugkijken op een mooie dag!

Pieter en Christina Pereboom



Bijbelse-namen-puzzel

Dit is een bijbelse puzzel, die óók door de jeugd kan worden opgelost.

Van de hierna in alfabetische volgorde geplaatste letters moeten namen van personen uit de Bijbel gemaakt worden.

Geen plaatsnamen of namen van dieren of dingen dus: alleen namen van personen!

*Er zijn ook enkele niet zo bekende namen gebruikt. Bijvoorbeeld: de eerstgeborene zoon van Samuël (1 Kron.6:28) **JOEL**
en één van de kinderen van Bani die teruggekeerd waren uit de ballingschap (Ezra 10).*

Als de juiste namen gevonden zijn, zullen de beginletters van al die namen uit de Bijbel een spreuk vormen.

Vul die beginletters hieronder - in de gelijkgenummerde vakjes - in:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

- 1 AEHOS =
- 2 AEFIMR =
- 3 BEIRSTU =
- 4 AGHILOT =
- 5 EHILU =
- 6 AAABBNRS =
- 7 ADEFIOPRSTU =
- 8 ADILLRSU =
- 9 AAHIMRT =
- 10 ACESV =
- 11 DEEIMRSTU =
- 12 AA EKLN =
- 13 AAABLLNST =
- 14 EELLMU =
- 15 ELNO =
- 16 AIRU =
- 17 ELLRSTTUU =
- 18 AA EELRZ =
- 19 CILSUU =
- 20 AHISTV =
- 21 AADEELNRX =
- 22 CDEIMNOSU =
- 23 ADIRSU =
- 24 CEEEHILLM =
- 25 AABDJO =
- 26 CEILNORSU =

- 27 AHIMR =
- 28 ADEHSTU =
- 29 AERSSTU =
- 30 AHMNU =
- 31 AADIMRS =
- 32 AEFIMR =
- 33 AAHNNT =
- 34 ADEILN =
- 35 AERZ =
- 36 AEGHIZ =
- 37 AABEEHMR =
- 38 CEHSTUUY =
- 39 ABENT =
- 40 AADHNT =
- 41 CEEEHILZ =
- 42 ILOS =
- 43 AAJNV =
- 44 AA AIMZ =
- 45 AEEHIMN =
- 46 ABDEOR =
- 47 ABEEILS =
- 48 AAMMR =
- 49 AINSV =
- 50 EIMNOSSU =
- 51 CDEIMNOSU =
- 52 ADEIL =



Vanwege de nieuwe uitbraak van het Corona-virus is het nog steeds niet mogelijk om te kienen.

Daarom is er besloten om in de maanden oktober en november het kienen niet door te laten gaan.

De rommelmarkt die gepland stond op 7 november wordt uitgesteld. Deze hopen we op een later tijdstip alsnog te kunnen organiseren.

Kienavonden 2020/2021 (onder voorbehoud)

16 oktober (vervallen)

20 november (vervallen)

29 december

22 januari

19 februari

19 maart