

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 oktober 2020

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds P van Veen	Harderwijk
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen en Marianne Zwiers	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Gemeenten Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	18 oktober	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
maandag	19 oktober	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
dinsdag	20 oktober	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
woensdag	21 oktober	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
donderdag	22 oktober	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vrijdag	23 oktober	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
zaterdag	24 oktober	Psalm 110	Priester-Koning

Voorbede

1. Maak ons gehoorzaam aan hen die boven ons staan.
2. Spaar Here, Uw volk Israël. Dank voor de Abraham-akkoorden die zij mochten sluiten.
3. Voor de "Waterhoenen" en de "Meisjesclub". Geef hen een fijne tijd.
4. Roep mensen Heer voor het werk in Uw wijngaard. De diaconie zoekt handen en voeten om het vele werk vorm te geven.
5. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
6. Voor zondagschool en kindernevendienst. Dat de kinderen U gaan leren kennen.
7. Leer ons te bidden voor hen waarmee wij ruzie hebben.

Ria Kaars

Meditatie

Soms kan een overdenking wat extra inzicht verschaffen. Zo werd onlangs in dit kerkblad een vrij uitvoeringe beschrijving gegeven van de duivel, zijn herkomst, zijn daden en zijn huidige agenda mbt. onze al of niet kerkgang in de coronatijd. Een en ander gestoeld op de bijbelse mythe van genesis 1. Vlak de betekenis van een mythe niet uit, een mythe heeft de eigenschap los van tijd en plaats altijd geldig te zijn zonder dat het verhaal in de mythe “echte gebeurd” hoeft te zijn. Zo heeft een mythe zijn eigen geestelijke bruikbaarheid..

Een fabel is iets dergelijks maar met een ander doel, hierin spelen dieren en wel zo dat het duidelijk is welk dier welke persoon vertegenwoordigt. Dit beschermt de schrijver voor (juridische) vervolging als een “dier” iets beledigends zegt in het verhaal.

Het paradijsverhaal is geen fabel hoewel de bijbelschrijver daar wel een slang aan het woord laat. Bileam maakt dat later ook mee met zijn ezel (num 22:28).

Hoewel de duivel dus een mytisch figuur is heeft hij altijd veel angst ingeboezemd in verhalen en afbeeldingen door de eeuwen heen. En laten we eerlijk zijn, hoe verklaar je anders het gedrag en de intenties van een Napoleon, een Adolf Hitler, een Assad, een Kim Jong-un, om er maar een paar te noemen. Niet zozeer die mensen zelf, maar dat wat hen letterlijk ging **bezielen**, wat in hun denken geschoven is waardoor het je gelukkig voelen voor hen niet meer mogelijk is en geluk verspreiden al helemaal niet. In somberheid en angst om hun macht te verliezen slijten ze hun dagen in hun paleizen. Nooit meer blij. Altijd weer “sieren” ze hun aanwezigheid op met macherende manschappen en vernietigingswapens. En ja, ook hun werken volgen hen na: miljoenen doden, verminkten, berooide vluchtelingen of tot slaaf gemaakte eigen onderdanen wier leven verstrikt in totale uitzichtloosheid. Smaakt macht dan zo lekker? Jezus zou zeggen “aan de vruchten herken je de boom”. Er moet toch ergens een oorzaak zijn.

Het zal altijd een vraag blijven: zijn zij gevoelig voor een duistere macht van buitenaf of ging er iets mis in hun brein zodat daar een verkeerde afslag genomen werd. Beide alternatieven zijn weerzinwekkend. De laatste vooral omdat dan het kwaad (zeg “duivel”) zelf bij ons kan worden opgewekt in ons eigen brein. Een onderdeel van de psychologie (criminologie) bestudeert dat fenomeen. Dat vak bestond nog niet in Jezus' dagen en dus was men vanzelf aangewezen op het eerste alternatief: van buitenaf. Daar werd (en wordt) wel eens lacherig over gedaan, maar dat is wel wat op z'n retoer. De studie naar bewustzijn van prof. P. van Lommel laat dit zien. Zelf kennen we ook wel voorbeelden: intuïtie, telepathie. Je denkt aan iets en een paar tellen later begint je partner er over. Wij zijn in onze tijd al zo ver dat we apparaten hebben gemaakt die van buitenaf kunnen ontvangen : Als de uitzending uit Hilversum of van internet stopt gaat je TV heus niet zelf door!

Met deze voorbeelden in het achterhoofd kom je dicht bij de tekst uit Efeziërs 6:12 : ***Want wij hebben niet te strijden tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.*** (een andere vertaling heeft niet “hemelse gewesten” maar “lucht”).

Hoe dan ook, van buitenaf (ook oren en ogen!) of zelf gefabriceerd in het brein, de bede “verlos ons van het **kwaad**” (RK. -versie) is breed genoeg voor beide alternatieven.

Wat kunnen wij **doen**? Ik denk gewoon doorgaan met dweilen bij een open (kwaad-)kraan: Stichting Vluchteling, Vluchtelingen Werk Nederland, Open Doors, Kerk in Actie, Amnesty International, Cordaid, Rode Kruis, Leger des Heils

Corry ten Boom zei eens : *de enige handen die God hier heeft zijn jouw handen.* Geen zalvende vroompraat maar een praktische oproep die ieder voor zichzelf kan invullen.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 7-10 t/m 13-10-2020 ontvangen voor:

- Collectes:	Eur 148,50
- Onderhoudsfonds:	Eur 35,00
- Onderhoudsfonds – t.b.v. KerkTV:	Eur 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 6 oktober - 13 oktober 2020:

- Giften op bankrekening:	Eur 205,00
- Collecte KIA Kerk & Israël 11-10-2020:	Eur 152,50

Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

De opbrengst voor de Zendingskisten in de periode van april 2020 t/m 6 oktober 2020:

Ontvangen op de rekening € 371,00

Opbrengst zendingskisten € 516,55

Dat maakt een mooi totaal van € **887,55** waarvoor dank,

Bestemd voor

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

DIACONIE Collecte De Schuilplaats

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën: **De Schuilplaats**. In De Schuilplaats wonen Thaise meisjes in de leeftijd van 6 tot ruim 18 jaar, die op jonge leeftijd lange tijd seksueel misbruikt zijn. De medewerkers van De Schuilplaats geloven dat de meisjes in deze leefgemeenschap met liefde en de juiste aandacht een goede basis terug kunnen krijgen voor een evenwichtig leven in hun eigen cultuur. Ook wordt er door goede educatie aan een toekomstperspectief gewerkt.

In deze kerkdienst zijn Peter en Tatjana Bak aanwezig. Peter en Tatjana leiden de Schuilplaats al 13 jaar, samen met een team van “moeders” die de meisjes helpen lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal te herstellen, zodat ze later weer volledig kunnen integreren in de Thaise maatschappij.

Peter en Tatjana zullen in deze dienst iets over de Schuilplaats vertellen en het speciale doel toelichten waarvoor de bijdrage van de Waterlandse Diaconieën wordt gebruikt.

Zoals veel projecten wordt ook De Schuilplaats door de coronacrisis extra zwaar getroffen.

Daarom hopen we dat u De Schuilplaats extra gul wilt gedenken!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie

voor de dienst op 18 oktober 2020

in de P.G. Patmoskerk te Marken

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

- Afkondigingen
- Introitus Lied 130a
- Persoonlijk gebed
- Votum en groet
- Zingen Klein Gloria Lied 195 (staande)
- Verootmoediging
- Zingen Glorialied: Lied 413
- Gebed
- Eerste lezing: Jes.45:1-7 NBV
- Zingen: Ps.96:1, 2 en 4
- Tweede lezing: Matth.22:15-22 NBV
- Zingen: Lied 339a
- Verkondiging – Thema: Wie heeft recht op....
- Zingen: Lied 320
- Gebed
- Zingen: Lied 422
- Zegen

Vanuit de pastorie

Vacatures kerkenraad

In de achterliggende twee weken hebben verschillenden van u namen ingediend voor de vacatures die in de kerkenraad zullen ontstaan. Inmiddels is de aangegeven termijn daar van verstreken, maar mocht u nog namen van mensen te binnen schieten die met hun gaven en talenten iets voor onze gemeente zouden kunnen betekenen, laat het ons dan weten. U kunt dit doen door een briefje met naam en betreffende vacature in de brievenbus van onze scriba te deponeren. Namen en ideeën zijn altijd welkom.

Gedeeltelijke lockdown

Het gaat niet goed in ons land met het aantal besmettingen. Je kunt zien wat exponentiële groei inhoudt. In de wandelgangen hoor ik van besmettingen en mensen in quarantaine. Ging het virus in jongstleden maart wonderwel nagenoeg aan ons eiland voorbij, nu is dat anders. We wensen iedereen van harte beterschap toe. Hopelijk hebben zo min mogelijk mensen een ziekenhuisopname nodig. Laten we de Here God vragen dat niemand van ons aan dit nare virus overlijdt. Mocht ik voor iemand iets kunnen betekenen schroom dan niet contact met mij te zoeken. We kunnen deze vreemde tijden ook gebruiken als een oefening in gebed en in vertrouwen op Jezus Christus die juist nu onze Herder is. Probeer het maar uit!

De dinsdag afgekondigde nieuwe en verscherpte maatregelen treffen niet het leven van onze gemeente. Afgelopen zondag hebben we het maximale aantal bezoekers van onze erediensten al afgeschaald. Dit is best een lastig verhaal omdat onze scriba soms mensen moet afmelden. We vragen uw begrip als we u moeten afmelden. Aan de andere kant willen we ook niet dat u zich bezwaard voelt om aan te melden. Blijf dat vooral doen maar wees flexibel.

Scholen kunnen met de nieuwe maatregelen nog open blijven. Dat betekent dat we ook toch starten met Follow Me. Vooralsnog gaat ook het jeugdwerk door. Laten we hopen dat we met elkaar het virus weer onder controle krijgen. Blijf je aan de regels van het RIVM houden, maar dat doen jullie op Marken wel.

Gemeente Groei Groep

Na de zomervakantie hebben Wim Schil en ik overleg gehad over het opstarten van de Gemeente Groei Groep. We besloten toen om het nog uit te stellen in afwachting wat er in de maanden die kwamen zou gebeuren. We zien het nu voor onze ogen. Het is echter wel jammer hoor. Ik moet bekennen dat ik de avonden rond het Johannesevangelie wel mis. Jullie gesprekken en jullie aanwezigheid mis ik zowaar nog meer. Helaas zullen we het er mee moeten doen. We doen het voor elkaar en elkaars gezondheid.

#Follow Me!

We gaan weer beginnen! Een paar weken geleden hebben jullie van ons #FM!-team een prachtige uitnodiging ontvangen. Die staat natuurlijk op een goed zichtbare plek op je kamer zodat je dinsdag 20 oktober niet vergeet. Want dan beginnen we weer. Ik zie jullie graag weer

komen, al zal het anders zijn dan anders. We zullen met elkaar echt moeten zorgen voor virusveilige avonden #FM! En dat kunnen jullie wel. Dus als je klachten heb moet je gewoon thuisblijven. Wees ook open en eerlijk hierover. Maar goed, we hebben het er nog wel over. Ik wil maar zeggen dat we goed voor elkaar beloven te zorgen. Jullie voor elkaar en voor mij, en ik voor jullie. Samen lukt dat echt.

Aan jullie ouders zou ik willen vragen of ze mij willen helpen door jullie zoveel mogelijk te motiveren om daar de #FM! avonden te komen. Ik hoop echt dat we evenals keer weer een mooi groepje kunnen vormen. Daar heb ik echt jullie hulp bij nodig, maar dat zit wel goed geloof ik.

Belangrijk: *dinsdagavond 20 oktober 2020 om 20.30 uur in de bovenzaal van Het Gebouw, Hoogh. Tot dan!*

Het geloofsgesprek

Een paar weken geleden schreef ik over het idee voor een kring die we 'Het geloofsgesprek' noemen. Een kring waarin we met elkaar willen praten over wat geloven betekent. Zie het als een vervolg op Follow Me en als een antwoord op je doop. De meesten van ons zijn gedoopt en daarmee ben je een rijk gezegend mens. Er zich echter nog veel meer in! Aan onze doop blijft een open eind zitten als we niet uiteindelijk ook zelf de betekenis ervan beamen door 'ja' te zeggen tegen de Here God. Graag zou ik met jongeren en of ouderen hierover praten om te kijken wat zij in en voor hun geloof nodig hebben

Dit alles schrijf ik omdat ik graag zou zien dat jullie hierover nadenken. In de zin van: ik ben als kind gedoopt maar wat vind ik daar nu zelf van? Hoe sta ik er in? Het vervelende virus kan je dit denken niet verhinderen. Het geloofsgesprek starten doen we nu (nog) niet maar ik wil graag wat ijzers in het vuur zetten - vandaar. Mogelijk hebben jullie daar in de komende weken weer wat tijd voor nu we in gedeeltelijke lockdown gaan.

Tot slot....

We denken aan iedereen die ziek is, en niet alleen door die ene oorzaak. Soms kriebelt er een vraag: wanneer krijg ik het. Laten we hopen dat het aan ons voorbij gaat. Mocht het toch komen: houd moed en blijf rustig en stil. De Heer is onze Herder.

Naast ziekte denken we ook aan alle ondernemers, waaronder de horeca, nu zij opnieuw hard worden getroffen. Houd moed mensen!

Het komende weekeinde zijn we een paar dagen in Ouddorp. Zondag is een Zeeuwse dag. Dan mag ik gaspredikant zijn in Haamstede en Oud-Vossemeer. Bekende plekken. We kijken ondanks de nare omstandigheden er ook een beetje naar uit. We doen voorzichtig. Hartelijk gegroet!

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Bijwonen kerkdiensten november 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in november kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder. Voor het bijwonen van de dienst op woensdagavond 4 november (Dankdag) graag uiterlijk uw opgave op maandag 2 november.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen november 2020"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle kerkdiensten zijn mogelijk)

- Zo. 1 november
- Wo. 4 november Dankdag voor gewas en arbeid om 20.00 uur in de GK
- Zo. 8 november
- Zo. 15 november
- Zo. 22 november
- Zo. 29 november
- Zo. 29 november 1e Adventsvesper om 17.00 uur in de GK



Marken, oktober 2020

De collecte voor de Dierenbescherming heeft €862.58 opgebracht. Wat een prachtig bedrag!

Bedankt voor Uw gift en collectant en collectantes hartelijk bedankt weer voor het collecteren.

Namens de Dierenbescherming, Marjolein Leijen

KLEDINGACTIE "MENSEN in NOOD"

Het drastisch oplopen van het aantal coronabesmettingen in Nederland, ook in onze regio, en de jongste maatregelen van onze regering hebben ons doen besluiten de kledingactie voor Mensen in Nood op 24 oktober te cancellen. Wij willen de vrijwilligers die ons zouden helpen niet blootstellen aan het zeer grote risico wat ze nu lopen.

Het is heel jammer, maar we willen geen onverantwoorde dingen gaan doen. Alle aangemelde vrijwilligers willen we hartelijk danken voor hun bereidwilligheid om mee te willen helpen. En duivenvereniging DVS en de MES voor hun bereidheid aan de actie mee te werken.

Voor mensen die de kleding niet bewaren willen/kunnen tot de volgende actie, zullen we volgende week via de kerkbode en de MES site een aantal tips aanreiken om uw kleding toch ten goede te kunnen laten komen aan een goed doel.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Dagboekjes 2021

De bestelprocedure van de bijbelse dagboekjes (Filippusdagboekje en Immanueldagboekje) heeft vanaf dit jaar een wijziging ondergaan.

Kerken en wederverkopers kunnen vanaf dit jaar geen rechtstreekse bestellingen meer doen bij de verkoopafdeling van Royal Jongbloed.

De boekjes kunnen nog wel verkregen worden bij de boekhandel. Als u daartoe geen mogelijkheden ziet om dit zelf te regelen bij de boekhandel, dan kunt u contact opnemen met Trijntje Boes, Noorderwerfstraat 12.

Je mag ook bellen: 0299-601241,
of mailen: trijntjeboes@ziggo.nl

Met vriendelijke groet,
Trijntje

NBG-blogserie over lastige bijbelteksten

Als je alles kwijtraakt, moet je dan nog, net als Job, God prijzen? Of als je oprecht naar God zoekt maar Hem niet vindt, wat klopt er dan van Jezus' belofte 'zoek en je zult vinden'?

Op zulke vragen gaan het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG) in, in de blogserie 'Schurende bijbelteksten'.

'Als mensen merken dat mooie beloften of uitspraken uit de Bijbel helemaal niet kloppen met hun eigen ervaringen, kan dat een reden zijn om af te haken. Ze stoppen met bijbellesen of raken zelfs hun geloof in God kwijt', zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. 'Zulke bijbellezers willen we helpen door hun een ander perspectief op die bijbelteksten aan te reiken.'

Halleluja roepen

Auteurs van de blogs in deze serie zijn onder anderen de predikanten Tjaard Barnard, Ad van Nieuwpoort, Arie van der Veer en Paul Visser uit Nederland en uit Vlaanderen Jannica de Prenter. Vanuit hun eigen persoonlijke en pastorale ervaring laten ze hun licht schijnen over bijbelteksten die te mooi lijken om waar te zijn.

Kleurrijk palet

In het voorjaar van 2019 stelde het Bijbelgenootschap zijn bijbelplatform debijbel.nl open voor blogs van schrijvers uit de breedte van christelijk Nederland en Vlaanderen. Sindsdien verschenen elke week twee of drie nieuwe blogs die de actualiteit, maatschappelijke kwesties of het persoonlijk leven belichten vanuit de Bijbel. Dit kleurrijke palet aan blogs is bedoeld om de veelkleurigheid van de Bijbel uit de verf te laten komen. De blogs trokken in 2019 ruim 300.000 lezers, bijna vier keer zoveel als in eerdere jaren.

Welke tekst schuurt volgens u?

Wat is voor u zo'n schurende bijbeltekst? Is er een tekst die u altijd al geprikkeld heeft, en waar u niet goed mee uit de voeten kunt? Laat het ons weten, dan gaan we na of we deze tekst in de serie kunnen meenemen. Stuur uw bijbeltekst naar info@bijbelgenootschap.nl onder vermelding van 'Schurende bijbeltekst voor blog'. Wie weet ziet u er een blog over verschijnen.

Dirk De Wachter: 'Ontmenselijking dreigt door corona'

'Nu we elkaar vanwege het coronavirus nog steeds niet mogen aanraken, leidt dat op termijn tot ontmenselijking.' Dat zegt de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter in een podcast waarmee het Nederlands Bijbelgenootschap mensen wil inspireren tot 'barmhartigheid'. De Wachter houdt van dat bijbelse woord, want: 'Zorgen voor mensen in moeilijkheden is het mooiste wat er bestaat'.

'Het is heel belangrijk om elkaar fysiek nabij te zijn, elkaar in het gelaat te zien zonder masker, elkaar aan te raken, elkaar een handdruk te geven, vel te voelen, elkaar te ruiken en te smaken', aldus De Wachter.

'Menselijkheid is geworteld in de verbinding die we met elkaar hebben. Die verbinding is talig – door ons spreken en luisteren – maar ook fysiek. Dat we door corona mensen met groot verdriet, die in tranen zijn, geen handdruk of schouderklopje mogen geven, is een groot tekort. De meeste van mijn patiënten houden zich er kranig onder en zeggen: "Dokter, het mag niet, maar het gaat wel." Maar nu de tweede golf komt en het maar blijft duren, zullen we daar psychische klachten van zien, want op een gegeven moment is de rek eruit. Dan gaan we toe naar middelenmisbruik, depressie en burn-out. Ik ben daar bevreesd over.'

De podcast met De Wachter is onderdeel van de campagne *Wat deel jij?* Met als uitgangspunt de 'werken van barmhartigheid' uit Matteüs 25 wil het Bijbelgenootschap mensen inspireren tot onder meer het bezoeken van eenzamen, verzorgen van zieken, goede raad geven aan mensen in moeilijkheden, elkaar vergeven en zorgen voor de schepping. Dat gebeurt via blogs en podcasts.

“Veilig in Jezus’ armen”

Na een moeizaam maar strijdbaar leven, is toch nog plotseling van ons weggenomen, onze zuster, schoonzuster en peet

Jannetje Roos

Peet Jantie

29 oktober 1946

11 oktober 2020

Maritje
Klaas en Diana

Pieter
Ma
Lijs en Dirk
Foeke en Janny
Dirk en Lijsje
Klaas en Luutje
Jan Arie

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 16 oktober. Wij vertrekken om 14.00 uur vanuit Het Trefpunt te Marken naar de algemene begraafplaats.

Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 13 en woensdag 14 oktober van 19.30 uur – 20.30 uur in Het Trefpunt.

Na de begrafenis is er gelegenheid om koffie te drinken in Het Trefpunt.

Correspondentieadres: K. de Waart, Buurt I-10, 1156 BA Marken

*Als een bloem, zo is het leven
 't begin is teer en klein
 De één die bloeit uitbundig
 de ander geurt heel fijn
 Sommige bloemen blijven lang,
 Weer anderen blijven even
 Vraag niet bij welke bloem je hoort,
 dat is 't geheim van het leven.*

Afgelopen week bereikte ons het droevige bericht dat **Peet Jantie** ernstig ziek was. Haar nieren functioneerde niet meer. Nog een paar dagen was ze in ons midden, maar nu hebben we toch afscheid moeten nemen van onze zus en schoonzus.

Vanaf de geboorte een zorgenkindje, maar ze heeft zich in het leven prima kunnen redden. Vanaf de dovenschool is zij gaan werken bij de Kerko in Monnickendam (lingerie). Daarna heeft zij een plek gevonden bij de sociale werkplaats in Volendam. Hier heeft zij Jaap Buijs leren kennen en kort daarna zijn zij getrouwd en gaan wonen aan de Kielstraat in Volendam. Mooie jaren voor haar. Maar na het overlijden van Jaap heeft zij weer een plekje gevonden op Marken aan de IJsselmeerweg. Nu kon zij weer de (klein)kinderen van zussen, neefjes en nichtjes bezoeken en oppassen. Dit was haar leven. Een ieder kon een beroep op haar doen, maar als het niet naar haar zin was, kon ze haar mannetje staan.

Peet Jantie

We zullen je missen.

Wij wensen Maritje, Klaas, Diana, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies. Jullie hebben haar tot het laatste toe verzorgd.

Uit aller naam familie Roos, neven en nichten.

Verstomd is nu je stem
 en stilte zal er zijn
 Geen plaats meer tussen ons
 maar ook geen zorg en pijn
 Jij maakte deel uit van mijn leven
 uniek en vol herkenbaarheid
 De schakel is nu verbroken
 de lege plaats een feit
 Verdriet vermengd met dankbaarheid
 want jij hoorde er zo bij

Lieve peet Jantie, ik zal je missen.

Maritje

Je sliep zo stil vannacht
 De zon kon het niet weten
 Dat jij zo vreedzaam en zo zacht
 De ochtend zou vergeten

Verdrietig zijn wij omdat wij afscheid hebben moeten nemen van onze
 peet Jantie. Je had een bijzondere plek binnen ons gezin.

We zullen je missen.

Maritje
 Stefanie en Jeffrey
Roan en Steffy
 Roy en Marije
 Romar
 Maik

Klaas en Diana
 Luke
 Robin

We wisten dat het ging gebeuren
 Maar toch kwam het onverwacht
 Toen mem ons Zondag belde
 Waarom nu al, was het eerste wat ik dacht.
 Altijd graag in ons midden
 Samen met elkaar zijn
 Altijd lachen en gek doen
 Dat vond jij fijn.
 Lieve Peet Jantie
 Rust nu zacht
 Je bent in Gods handen
 Waar Bessie op je wacht.



We zullen je missen!

Liefs,

Stefanie en Jeffrey, *Roan, Steffy*

Roy en Marije

Romar

Maik

Onze Peet Jantie, uniek en eigenwijs.

Nu niet meer vanzelfsprekend de eerste gast op verjaardagen,
 geen extra rondje kaas & worst, "want Peet Jantie lust er nog wel één".
 Geen kaartje meer met Kerst...

Maar de rust en het weerzien met je man en familie is je zo gegund.
 Rust zacht, lieve Peet Jantie. Vergeten zullen we je nooit.

Stefan

Kevin

Rianne

Guido & Laura

Ivana

Nadine

Connor

Sanne

Noortje

11 oktober 2020

Peet Jantie is overleden,
Veel is haar niet bespaard gebleven.

Een schaar op jonge leeftijd in haar oog
en ook nog een beperking , ze was doof.

Toch keek ze met kracht en hulp vooruit
en werd ze met Jaap een gelukkige bruid.

Helaas heeft dit huwelijk niet lang bestaan,
want Jaap is veel te vroeg heengegaan.

Ze voelde zich alleen in Volendam
en kwam weer naar Marken, naar haar Fam.

In de Minneweg woonde ze met veel plezier.
Effe een loopie doen, van daar naar hier.

Helaas, haar gezondheid ging achteruit, ze was vaak moe.
Ze verhuisde recent naar Swaensborch toe.

Dapper hield Peet Jantie zich groot,
maar veel te snel kwam toch de dood.

Lieve Peet Jantie, rust is je nu gegeven,
we hebben lief en leed met je mogen delen.

Vlieg naar het licht, wees vrij en blij
want daar staat de rest van je familie aan je zij!

Neven en nichten familie Roos

Oplossing van de Bijbelse-namen-puzzel van vorige week:

HET GEBED IS DE SLEUTEL VAN DE OCHTEND EN DE GRENDEL VAN DE AVOND

1. Hosea	27. Harim
2. Efraim	28. Theudas
3. Tiberius	29. Erastus
4. Goliath	30. Nahum
5. Elihu	31. Damaris
6. Barnabas	32. Efraim
7. Epafroditus	33. Nathan
8. Drusilla	34. Daniel
9. Itamar	35. Ezra
10. Sceva	36. Gehazi
11. Demetrius	37. Rehabeam
12. Elkana	38. Eutychus
13. Sanballat	39. Nebat
14. Lemuel	40. Dathan
15. Elon	41. Ezechiël
16. Uria	42. Lois
17. Tertullus	43. Vanja
18. Eleazar	44. Amazia
19. Lucius	45. Nehemia
20. Vasthi	46. Debora
21. Alexander	47. Eliseba
22. Nicodemus	48. Amram
23. Darius	49. Vasni
24. Elimelech	50. Onesimus
25. Obadja	51. Nicodemus
26. Cornelius	52. Delila