

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 oktober 2020

Kerkdienst zondag 25 oktober 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds. H.Z. klink
Organist	Dirk Kes
Koster(s)	Jaap Boes en Klaas Boes
Kindernevendienst	Jannie Visser – de Groot
Eerste Collecte	Ronoylion Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

		<i>Bijbelzondag</i>	
zondag	25 oktober	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
maandag	26 oktober	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
dinsdag	27 oktober	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
woensdag	28 oktober	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
donderdag	29 oktober	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vrijdag	30 oktober	Nehemia 10:29-40	Contract
zaterdag	31 oktober	Psalms 43	Hoop op God

Voorbede

1. Voor de "Waterhoenen" en de "Meisjesclub". Dat ze spoedig weer samen mogen komen.
2. Roep mensen Heer voor het werk in Uw wijngaard. De diaconie zoekt handen en voeten om het vele werk vorm te geven.
3. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
4. Leer ons te bidden voor hen waarmee wij ruzie hebben.
5. Maak ons bewust dat nu zondagschool en kindernevendienst niet actief zijn, wij het zijn die Uw verhalen moeten doorgeven.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, laten zij niet omkomen in hun verdriet.
7. Geef wijsheid en vrede, nu de wereld op zijn kop lijkt te staan door het coronavirus.

Ria Kaars

“vrucht dragen”

Johannes 15:5

*Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder mij kun je niets doen.*

Vaak denken we bij vrucht dragen aan werken. Als het vrucht dragen alleen om werken ging zouden zieken en gehandicapten geen deel hebben aan Gods Koninkrijk. Ik hoop dat jullie proeven dat dit geen waarheid is.

Jezus zegt verder:” als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader (God de Schepper van alles) zal zichtbaar worden.”

Er zijn vele levens waarin deze grootheid van God zichtbaar is geworden. We hebben in het nieuwe testament de brieven van Paulus. Hij benoemt de vruchten van de Geest:

Liefde

Vreugde en Vrede

Geduld

Vriendelijkheid en Goedheid

Geloof

Zachtmoedigheid

Zelfbeheersing

Zelf heb ik laatst het boek van Kim Phuc uit Vietnam “het napalmmeisje” gelezen. Er was al veel over haar geschreven maar ze wilde een boek schrijven waar het plan van God met haar leven zichtbaar werd. Het is bijzonder hoe zij de woorden van Jezus ter harte neemt en toepast in haar gebed.

“Heb uw vijanden lief” De lange lijst die ze maakte van haar vijanden. De mensen die haar zoveel pijn hadden gedaan. Vaak wist ze niet eens hun naam. Bijvoorbeeld van de piloot die de napalmbom had gegooid. Ze ging voor al die mensen bidden. Wat bracht haar gebed van liefde, genade en vergeving verandering in de levens van die mensen! We denken vaak veel te klein over wat God kan doen. Kim Phuc heeft Gods grootheid zichtbaar gemaakt.

Wat een liefdevolle vrouw. Een uitspraak van haar is:

Wij kunnen de geschiedenis niet veranderen, maar wel de toekomst beter maken door lief te hebben.

Liefde voor al wat leeft
wordt ons een kostbaar kleed
waarmee wij ons armoedig pogen sieren
Verdwenen is de trots,
wij kennen ons tekort.
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren.

Lied 673: 3

Ria Kaars

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 14-10 t/m 18-10-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 280,00
- Gift op rekening : Eur 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 14 oktober - 19 oktober 2020:

- Giften op bankrekening: Eur 50,00
- Proj. Waterlandse Gemeenten De Schuilplaats 18-10-2020: Eur 305,00

Zending

Op bankrekening ontvangen voor de Zendingskisten: periode 01 - 18 oktober Eur 20,00.

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE zondag 25 oktober

Komende zondag wordt er door de diaconie gecollecteerd voor stichting Ronoylion. Van eerdere collectes en de bijdragen van de Waterlandse Diaconieën zijn vorig jaar 2 rijst/maismolens aangeschaft voor 2 dorpen en is een drinkwatersysteem met

5 tappunten in het dorp Matupe aangelegd. In deze coronatijd zijn de dorpingen heel blij met hun rijst/maismolens, omdat ze nu binnen hun eigen regio moeten blijven i.v.m de strenge maatregelen in de Filippijnen. Malen van hun rijst en mais is nu geen probleem, omdat het in hun eigen dorpen kan gebeuren.



De collecte van komende zondag gaat gebruikt worden voor de aanschaf van materialen voor de aanleg van een bevloeiingssysteem op de akkers.

Dan gaat het om materialen als pijpleidingen, dieselpompen, aansluitstukken, sproeiers e.d. Dit bevloeiingssysteem, gekoppeld aan trainingen om de primitieve landbouwmethodes van deze boeren te verbeteren, moeten helpen om betere opbrengsten te krijgen. Door achterstand in hun landbouwwontwikkeling zijn de opbrengsten van de dorpen nl. vaak zo slecht dat veel boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben.

Wij hopen met de kerk van Marken op deze manier een bijdrage te leveren aan betere voedselvoorziening en dus een betere gezondheid voor deze boeren met hun gezinnen.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 25 oktober 2020

6^e zondag van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 96 vers 1 en 3.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 207 'De trouw en goedheid van de Heer', couplet 1 en 2.
Gebed van verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Leefregels.
Lied 207 couplet 3 en 4.
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.
Lied 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 16,1-16 (lector).
Antwoordpsalm: Psalm 78 vers 1 en 2.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 1,30-37 (voorganger).
Halleluja-lied: Lied 439 'Verwacht de komst des Heren' couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Geduld is een Schone zaak'.
Psalm 145 vers 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 799 'Kom, kinderen niet dralen', couplet 1 en 6.
Zegen.



Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de *diaconie* is:

NL75 RBRB 0841 3778 47

Het rekeningnummer van de *kerk* is:

NL69 INGB 0000 1609 62

Beiden ten name van

Protestantse Gemeente Marken.

Vanuit de pastorie

Uitstel start #FollowMe!

We wilden zo graag weer beginnen. Jullie kregen er allemaal een uitnodiging voor. Start 20 oktober 2020 om 20.30 uur in Het Gebouw. Het mooie boekje van Follow Me was inmiddels opgescharreld tussen de spullen in je kamer. Helaas moesten we vrijdag melden dat het beter is de start van #FM! uit te stellen tot nader order. De omstandigheden vragen er om. De trainingen van SV Marken zijn met advies van de huisartsen stilgelegd. Het Opstap-orkest en het Leerlingen orkest van Juliana hebben het muziek-maken op pauze gezet. Ook schaatsen in Hoorn gaat voorlopig niet door. Dit allemaal omdat het aantal besmettingen snel toeneemt. Onder deze omstandigheden als een ijzeren Hein gewoon #FM! starten vinden we onverantwoord. We willen er alles aan doen om gezond te blijven en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wanneer we dan wel beginnen kunnen we nu nog niet overzien. Mijn vermoeden is dat het wel eens januari 2021 kan worden. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Natuurlijk hopen we dat jullie er tegen die tijd nog een beetje zin in hebben. Maar dat geloof ik wel. Wees in elk geval voorzichtig jongelui. Pas op jezelf en zorg goed voor elkaar.

Jeugddienst in november

Een kerkdienst moet je bijwonen en ervaren. Dit geldt zeker voor een kerkdienst speciaal voor jonge mensen. Gezien het beperkte aantal bezoekers dat we kunnen toelaten, hebben we als kleine kerkenraad besloten om de geplande jeugddienst van zondag 22 november niet door te laten gaan. We houden dan een reguliere kerkdienst. Als straks betere tijden aanbreken gaan we weer een mooie kerkdienst voor en met jullie houden!

Kerkdiensten kerstcyclus 2020

Veel Markers vieren Kerstfeest graag met familie in de kerk. Dat was in gewone tijden. Graag zouden we iedereen welkom heten en samen in een overvolle kerk Kerst vieren bij kaarslicht en kerstboom, en met mooie muziek. We weten allemaal wel dat dit waarschijnlijk niet haalbaar is. Kerst vieren we dit jaar anders dan gewoon. Meevallen zal dat niet maar het is niet anders. Om toch zoveel mogelijk mensen gelegenheid te bieden naar de kerk te gaan, zijn er eerste Kerstdag twee erediensten. Het kinderkerstfeest denken we te verschuiven naar de zondag na Kerst, 's middags in de Patmoskerk. De kerkdiensten met Oud- en Nieuwjaar wisselen we van locatie. Samenvattend:

- 24 december 2020 Kerstnachtdienst: komt te vervallen in verband met het veilige gebruik van onze kerkgebouwen;
- 25 december 2020 1^e Kerstdag: twee erediensten: 9.30 uur in de Grote Kerk en 11.00 uur in de Patmoskerk;
- 26 december 2020 2^e Kerstdag: geen kerkdienst
- 27 december 2020 3^e Kerstdag: kerkdienst s 'ochtends in de Grote Kerk en s 'middags kinderkerstfeest in de Patmoskerk. Aanvang kinderkerstfeest moet nog worden vastgesteld;

- 31 december 2020 Oudjaarsdienst met herdenking overledenen in de Patmoskerk. Over een virusveilige invulling van het herdenken wordt nog nagedacht;
 1 januari 2021 Nieuwjaarsdienst, in de vorm van een ochtendgebed, in Grote Kerk.

Iedereen zal begrijpen dat we een slag om de arm zullen moeten houden. Voorlopig denken we op deze manier Kerst te kunnen vieren en stil te kunnen staan bij het afgelopen jaar. Uiteraard alles onder het voorbehoud van Jakobus.

Tot slot....

De paar dagen op dat andere eiland, met een mooie Zeeuwse zondag, zijn weer voorbij. Het was goed om de zee, het strand en het licht van de Ouddorpse vuurtoren weer te zien. Inmiddels weer terug op dit mooie eiland. We sluiten af met een hartelijke groet van de drie uit de pastorie.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

De voormalige Hervormde pastorie aan de Akkerstraat is verkocht.

We zijn verheugd u te kunnen medelen dat de voormalige pastorie aan de Akkerstraat 16 op donderdag 15 oktober 2020 is verkocht aan de familie J. Visser-Kes. Het gezin – nu nog wonend in Texas - zal binnen afzienbare tijd het huis permanent gaan bewonen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Marten Van Altena.

In gedachtenis aan

Jannetje Roos

*overleden op 11 oktober 2020 in de leeftijd van 73 jaar,
sinds 15 maart 1989 weduwe van Jaap Buis.*

Slechts weinigen kennen haar onder deze naam. Dat zegt veel! Zondag overleed ze onverwacht: Jantje Roos. Zo kent u haar. De precieze herkomst van deze naam hebben we niet kunnen achterhalen. We weten dat vooral de kinderen van haar broers en zussen haar zo noemden. Vroeger gingen ze naar 'Peet Jantje'. Zorgen voor kinderen deed ze maar wat graag. Met liefde en met een duidelijke hand. Jannetje wist goed wat ze wilde. Sinds jongstleden juli woonde ze in Swaensborch. Zelfstandig wonen aan de IJsselmeerweg was door een zware val onverantwoord geworden. Gelukkig was Monnickendam geen onbekende stad. Ze had er na haar schooltijd gewerkt bij Kerko. Later werd dat de werkvoorziening in Volendam. Daar leerde ze Jaap Buis kennen. Een mooi stel was het. Ze waren gek op elkaar. Verdrietig genoeg konden ze niet samen oud worden. Jaap overleed plotseling toen hij nog maar 60 jaar oud was. Daarna keerde Jannetje terug naar Marken. Haar geboortegrond bleef trekken.

Ondanks dat het nodige van het leven soms langs Jannetje heen ging, was zorgen iets dat Jannetje met liefde deed. Voor de kinderen maar ook voor haar broers en zussen. Vooral Immetje en Muus waren favoriet. Zij ontfermden zich een beetje over Jannetje, en later, toen het nodig was, draaide ze de rollen om. Mooi was dat!

Misschien dat ook veel in de kerk langs Jannetje heenging, maar betekent dat dat je er dan niet meer bij hoort? Vraagt Jezus zoveel dat de eenvoudigste mensen dat niet kunnen begrijpen en waarmaken? Dan moet ik er altijd aan denken dat Jezus van zichzelf zegt: "Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel". Leren gaat niet alleen met je hoofd. Dat doe je ook door eenvoudig weg te kijken, ook al had dat misschien wel wat beter gekund. Je hoeft bij de Here God niet altijd een verhaal te kunnen houden. Hij kijkt gelukkig verder dan onze beperkingen. Zo ook bij Jannetje. Ze stond erop dat de crucifix van Jaap meeging naar Swaensborch. Een stille getuige dat het evangelie niet helemaal langs haar is heengegaan.

Ds. H.Z. Klink

Bijwonen kerkdiensten november 2020

Voor het bijwonen van kerkdiensten in november kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder. Voor het bijwonen van de dienst op woensdagavond 4 november (Dankdag) graag uiterlijk uw opgave op maandag 2 november.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen november 2020"

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle kerkdiensten zijn mogelijk)

- Zo. 1 november
- Wo. 4 november Dankdag voor gewas en arbeid om 20.00 uur in de GK
- Zo. 8 november
- Zo. 15 november
- Zo. 22 november
- Zo. 29 november
- Zo. 29 november 1e Adventsvesper om 17.00 uur in de GK

KLEDINGACTIE "MENSEN in NOOD"

Vorige week lieten wij u al weten dat we besloten hebben de kledingactie voor Mensen in Nood op 24 oktober te cancellen vanwege het drastisch oplopen van het aantal coronabesmettingen, ook in onze regio, en alle daaruit voortvloeiende maatregelen van onze regering.

We hebben nu voor alle mensen die de kleding niet bewaren willen/kunnen totdat onze volgende actie plaatsvindt 3 mogelijkheden om uw kleding heen te brengen om het toch ten goede te kunnen laten komen aan een goed doel:

1. Op zaterdag 24 oktober van 10 tot 12 uur de mogelijkheid om het af te leveren bij een speciaal depot van Mensen in Nood te Monnickendam.

Plaats: naast de Opstandingskerk aldaar (Graaf Willemlaan 1) tussen de kerk en de kosterswoning. Bij zij-ingang van de kerk dus.

2. Na 10 november dagelijks afleveren (niet op zondag!!) bij Ineke en Piet de Boer van stichting Hoeboeh (=Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers).

Adres: Overleek 16 te Monnickendam.

3. Op werkdagen tussen 9 en 12 uur bij Stichting Werkend Missieteam, Slobbeland 4 te Volendam.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser

Na (bijna) ons hele leven op Marken te hebben gewoond, waarvan de laatste 22 jaar op de Haven, zijn wij vertrokken naar de Achterhoek.

Doordat het coronavirus ook bij ons toesloeg, zijn wij wat abrupt vertrokken. Inmiddels zijn wij nu aan de beterende hand en wonen op ons tijdelijk adres: Hovenstraat 16, 7091 CL Dinxperlo, totdat ons nieuwe huis klaar is en opgeleverd wordt (verwachting januari 2021) en dat wordt: Kwikkelstraat 16b, 7091 BW Dinxperlo.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, attenties en leuke reacties bij het vertrek, de verhuizing, ziekenhuisopname Cees en het beëindigen van de pedicurepraktijk. Hartverwarmend! Dank jullie wel!

Cees en Nely Zwiers

*"Jaren zeggen niet zoveel
Maar inhoud des te meer
Momenten met een gouden rand
Vergeet je echt nooit meer"*

Uit: "Alles heeft zijn tijd", Choir4Hope

Sluipend kwamen de fronto-temporale dementie en ALS binnen bij Piet. Iedere keer moesten we een stukje afscheid nemen. Van thuis, naar dagopvang Waterlandswelzijn, naar opname Molentocht. Toen was het op, het ging niet meer, zijn lichaam was op en het echte definitieve afscheid kwam.

Iedereen bedankt voor de warme belangstelling, medeleven en hulp, die Piet kreeg tijdens zijn wandelingen. Piet genoot ervan!

Ook de vele kaarten die Piet ontving voor zijn 75^{ste} verjaardag en verhuizing naar de Molentocht. Alle post, bezoeken en berichten deden hem enorm goed. De vele kaarten die wij ontvingen na het overlijden, waren hartverwarmend.

De afscheidsdienst, Bernice, dank je wel. Jouw lieve, vakkundige en fijne begeleiding heeft ons ontzettend goed gedaan. Alle familie, vrienden, belangstellenden en medewerkers dank jullie wel.

De donaties voor Waterlandswelzijn waren overweldigend. Wij werden er stil van. De inhoud van de donatiebox gaf aan hoe Piet gewaardeerd en gemist wordt. Inmiddels hebben wij het bedrag gedoneerd aan Waterlandswelzijn. Zij gaan daar software voor de BeleefTV van aanschaffen. Om Piet te eren hebben zij gekozen voor het muziekprogramma.

Het geeft een fijn gevoel dat er zoveel met ons meegeleefd werd.

"We hebben mooie herinneringen gemaakt"

Nelly
Robert
Hannah, Job
Mireille en Arvid
Pepijn, Remme

*Grote avonturen
beginnen klein*



01 - 10 - 2020

*Niels Pieter
Slagt*

14.58U - 3948 GR - 51CM

Trotse ouders Ariaan & Judith Slagt



Bijbelse woordzoeker

met een spreekwoord uit de Spreuken

Hierna volgen de woorden die in de figuur moeten worden doorgestreept. De overblijvende letters vormen v.l.n.r. gelezen een spreekwoord dat ontleend is aan het boek Spreuken.

- achterklapper •ballingschap •cederboom •dankoffer •eersteling •farizeër •gebed
- gezalfde •handbreed •inzetting •jaspis •jota •kaf •karmozijn •kassie •krakeel •krijg
- landman •licht •liefde •maaltijd •majesteit •metgezel •naaste •onberispelijk
- pascha •pijlkoker •richter •spelonk •talenten •tent •uitspansel •valstrik •vat
- wapendrager •wijnstok •zaaiër •zalf •zegen •zonde