

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 november 2020

Kerkdienst zondag 15 november 2020

Patmoskerk

Kerk TV *Via kerkdienstgemist.nl en www.protestantsmarken.nl*

10.00 uur	Ds.J.de Goei	Amersfoort
Organist	Dirk Kes	
Koster(s)	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan	
Kindernevendienst	Gréthe van Belzen en Marianne Zwiers	
Eerste Collecte	Project Waterlandse Gemeenten Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeenten Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeenten Marken	

Dagelijkse Schriftezingen

zondag	15 november	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
maandag	16 november	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
dinsdag	17 november	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
woensdag	18 november	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzinken
donderdag	19 november	Daniël 11:13-24	De een na de ander
vrijdag	20 november	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
zaterdag	21 november	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting

Voorbede

1. Geef wijsheid en vrede, nu de wereld op zijn kop lijkt te staan door het coronavirus.
2. Voor de Europese Unie. Dat ze duidelijke afspraken maken met Groot Brittannië nu zij geen deel meer willen zijn van de EU.
3. Wees met de vervolgte Christenen. Dat ze al hun zorgen bij U neerleggen.
4. Dank U voor de kleine dingen die we vaak over het hoofd zagen.
5. Voor de mensen op de Filipijnen dat ze veerkracht vinden na de stormen die woeden.
6. Wilt U ons helpen om de dingen vanuit Uw standpunt te zien, in het licht van Uw woord.
7. Dank U voor rabbijn Aharon. Dat hij actie onderneemt om de Arabisch sprekende moslims te bekeren tot geloof in de God van Israël. Laat zijn plan slagen.

Ria Kaars

Leven onder het voorbehoud van Jacobus

Het is goed gebruik binnen christelijke kring om in uitnodigingen voor vergaderingen, bruiloften en andere bijeenkomsten de afkorting D.V. een plaats te geven.

Vrijwel iedereen weet waar die letters D.V. voor staan: "Deo Volente" – "Zo God het wil".

Het gebruik van D.V. gaat terug op een tekst uit de brief van Jacobus in hoofdstuk 4:13-15:

"Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij op naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.'

U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen'.

Omdat de uitdrukking "Deo Volente" direct verband houdt met dit tekstgedeelte wordt bij het maken van een afspraak ook wel gezegd: "**Onder het voorbehoud van Jacobus.**"

De uitdrukking onderstreept dat niets op aarde zeker is. De mens heeft de toekomst niet onder controle. Omstandigheden kunnen snel wijzigen, waardoor geplande afspraken plotsklaps niet door kunnen gaan. De mens is afhankelijk van God, die deze wereld bestuurt, die leven geeft en leven neemt.

Ons leven, het feit dat wij er zijn, is niet vanzelfsprekend, het is een gunst, een gave van de hemelse Vader, waarvoor alleen dankbaarheid op z'n plaats is.

Maar beseffen wij dat altijd wel?

Slijt dat besef niet te vaak af, doordat alles zo makkelijk gaat, zo vanzelf lijkt te gaan?

Is dat besef er altijd bij al onze plannen die we maken. Bij alles wat we willen doen, privé of op ons werk. In de kerk en daarbuiten. Dat we al die plannen stellen onder de voorwaarde, het voorbehoud van Jacobus.

Maar hoe weet je dan of iets naar Gods wil is?

We kunnen toch niet in Gods gedachten kijken? Zijn plannen raden?

Wel, als het gaat over Gods geopenbaarde wil, die is echt niet zo onduidelijk.

God wil bijvoorbeeld dat alle mensen behouden worden. En God wil ook dat we Hem liefhebben met heel ons leven en de ander als onszelf.

De profeet Micha zegt in hoofdstuk 6 vers 8:

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God."

Dit is de geopenbaarde wil van God. Dit heeft Hij ons bekendgemaakt.

Durven we de plannen die we maken, de dingen die we willen gaan doen, hieraan te onderwerpen? Is wat we willen, waar we op uit zijn, recht, en niet krom?

En blijven we daarmee trouw aan God, en aan de ander, of brengt het verwijdering?

Kunnen we hiermee de Here en de naaste eerlijk onder ogen komen?

Houdt het ons dicht bij de Here Jezus?

Wezenlijke vragen bij al onze plannenmakerij, bij het leven dat we leiden.

En als Gods wil anders is, net als bij Paulus... Als Hij onze wegen doorkruist en er opeens iets anders op onze weg komt...

Als wij onder het voorbehoud van Jacobus durven te leven, afhankelijk van God en zijn wil, dan is er niet alleen dankbaarheid in woorden, maar ook dankbaarheid metterdaad.

Want afhankelijk leven van God maakt dankbaar.

Dan ben je er weliswaar niet zeker van dat je oud wordt en dat al je plannen gerealiseerd worden, maar dan mag je wel zeker zijn van het belangrijkste: van Gods hulp, van zijn bijstand, van het leven met en door Hem, tot in alle eeuwigheid.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 04-11 t/m 10-11-2020 ontvangen voor:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Collectes: | Eur 390,05 |
| - Gift op rekening dd. 4-11-2020: | Eur 100,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 4 - 10 november 2020:

- | | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| - Ontvangen giften: | Eur 170,00 |
| - Collecte 04-11-2020 Dankstond voor Gewas en Arbeid: | Eur 223,70 |
| - Collecte 08-11-2020 Evangelische Zending Brazilië: | Eur 481,55 |

Zending

U kunt uw bijdrage voor de zendingskisten overmaken op bankrekening: NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen in de periode 27 oktober - 8 november: EUR 60,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Collecte PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN

Komende zondag is de collecte van de Diaconie weer bestemd voor **de Schuilplaats:** het tehuis in Thailand waar jonge meisjes in de leeftijd van 6 tot ruim 18 jaar wonen die seksueel zijn misbruikt. Op 18 oktober j.l. waren Peter en Tatjana Bak bij ons in de dienst om een toelichting te geven op De Schuilplaats en het speciale doel waarvoor zij de gezamenlijke bijdragen van de Waterlandse Diaconieën gaan gebruiken: **computers, camera's voor veiligheid en apparatuur voor veilig internetgebruik op de school.**

Zoals u inmiddels weet, steunen wij dit jaar De Schuilplaats niet alleen door de Zendingskist, maar ook omdat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën dit jaar het tehuis hebben geadopteerd als jaarproject.

Peter en Tatjana verblijven noodgedwongen door corona nog steeds in Nederland, maar hebben vrijwel dagelijks contact met De Schuilplaats. En het is heel fijn te kunnen melden dat corona tot op heden bij hen geen slachtoffers heeft gemaakt. En dat het team van "moeders", dat helpt de meisjes lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal te herstellen, er prima in slaagt alles goed door te laten lopen tijdens de afwezigheid van Peter en Tatjana. Hun ondersteuningswerk gaat gewoon door, evenals het onderwijs aan de meisjes. Ook met de andere medewerkers, waaronder zoon Chester die De Schuilplaats op digitaal gebied ondersteunt, is veelvuldig contact. Mèt elkaar lukt het prima om het werk in De Schuilplaats te continueren in deze moeilijke tijd. Dat neemt niet weg dat Peter en Tatjana natuurlijk popelen om weer terug te kunnen gaan.

Wij hopen dat u De Schuilplaats gul wilt gedenken!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Namens de diaconie,
Eef Visser



Koper poetsen op zaterdag 14 november gaat niet door.

Bij nader inzien hebben we besloten om niet met een groepje mensen te gaan koperpoetsen. Je komt bij het poetsen van de kronen toch te dicht op elkaar staan. Tot een andere keer!

Met vriendelijke groet, namens de kosters en kerkrentmeesters, Marten van Altena.

Liturgie voor de morgendienst op 15 november in de Patmoskerk, Marken

Intochtslied: Psalm 63 : 1 en 2.

Welkomstwoord:

Stil gebed:

Votum en Groet:

Aanvangstekst: Psalm 22 : 3.

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet,
en 's nachts, maar ik vind geen stilte.

Psalm 42 : 5 en 7.

Gebed van verootmoediging:

Genadeverkondiging:

Leefregels: 1Petrus 4 : 7 – 11.

Lied 213 : 2 en 3.

Gebed om verlichting door de Heilige Geest:

Kinderen gaan naar Kindernevendienst: (indien aanwezig)

Schriftlezing: Job 13. (door lector)

Handelingen 27 : 14 - 26. (door lector)

Lied 247: 1 en 3.

Verkondiging: Van God verlaten, maar toch!

Lied 23 B: 3 en 5.

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst:

Dankgebed en voorbede:

Lied 885.

Zegen

Vanuit de pastorie

Huwelijksdata in het ledenregistratieprogramma

Een paar maanden geleden schreef ik over het besluit om gemeenteleden die een huwelijksjubileum te vieren hebben een bloemengroet te brengen. Om het enigszins af te bakenen hebben we ervoor gekozen om, wie 25, 40, 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, zo'n groet over te brengen. Ik schreef toen ook dat niet van iedereen de huwelijksdatum bij ons bekend is. De kans bestaat dus dat wij aan u voorbijgaan. Daarom de oproep om met ons mee te denken door deze jubilea van vrienden of bekenden door te geven aan de wijkouderling of aan mij zodat niemand vergeten wordt. Ook gaan de wijkouderlingen de komende maanden vragen naar huwelijksdata van echtparen bij wie deze gegevens in onze ledenadministratie ontbreken. Op die manier doen we er alles aan om de gegevens in ons systeem compleet te maken. We rekenen een beetje op uw medewerking.

Schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk

Zondag jongsleden 8 november sprak dr. Rene de Reuver namens de Protestantse Kerk in Nederland een schuldbelijdenis uit voor het aandeel van de kerk in de vervolging van het Joodse volk. Komende zondag zal in plaatselijke gemeenten op een vergelijkbare wijze schuld worden beleden. Schuld belijden voor God doe je als kerk niet zomaar. Je geeft daarmee een krachtig getuigenis voor de samenleving, de plaatselijke gemeenten en de individuele gelovigen. Menig pen is door de aankondiging van deze schuldbelijdenis inmiddels in beroering gebracht. De reacties waren niet onverdeeld positief en daar herken ik wel wat in.

Laat één ding duidelijk zijn: de Shoah (Hebreeuws voor 'vernietiging') betreft de meest zwarte bladzijden van de geschiedenis. Schuld belijden over het aandeel van de kerk hierin is goed maar wat ik niet begrijp is waarom dit pas na 75 jaar wordt gedaan. Want na zo lange tijd kun je de nuances moeilijk meer voorstellen. Dat is wat tijd met je doet. Daardoor verlies je zicht op het verzet dat werd geboden door individuele gemeenteleden en de duivelse dilemma's waar kerkbesturen en dominees soms voor stonden. Er was ook veel verzet dat heel subtiel te werk ging binnen de mogelijkheden van die tijd. Juist deze nuances mis ik en ook mildheid want de geschiedenis op heterdaad betrappen is schier onmogelijk. Dat vraagt om een wandelen bij het profetische licht van de heilige Geest.

Je kunt je afvragen of woorden waarmee je schuld belijdt wel iets zeggen bij zulk kwaad. Wie zijn schuld erkent wil het namelijk graag goed maken door een veranderde houding, en door daden die daar uiting aan geven. Laten we het antisemitisme in ons denken vernietigen door kritisch naar ons denken en handelen van vandaag te kijken. In het verleden ligt immers het heden, in het nu wat worden zal. Daar ligt volgens mij een groter uitdaging!

Laten we de voedingsbodem voor het antisemitisme wegnemen. Dat is volgens mij het ongelooft. Antisemitisme groeit daar waar je de Schrift als het woord van God loslaat, en daar waar je datgene wat je in de traditie van het christelijke geloof en in de geschiedenis hebt overgeleverd gekregen, inwisselt voor de idee dat je de wereld en het verloop van de geschiedenis naar je eigen hand kunt zetten.

We noemen dat een ideologie zoals bijvoorbeeld het communisme of het nationaalsocialisme. Het is een denken dat niet meer wil weten van God die de geschiedenis soms boven zichzelf verheft door dingen te laten gebeuren die wij niet kunnen bedenken en organiseren (bevrijding uit Egypte, ontstaan volk Israel, terugkeer uit ballingschap, geboorte en wederopstanding van Jezus, ontstaan van de christelijke gemeente et cetera). Groen van Prinsterer noemde zulke gebeurtenissen Historie, het handschrift van God in de tijd. Het christelijk geloof is van zulke Historische aard of het is ongeloof. Zou het daarom zo hebben kunnen ontsporen in Europa?

Tot slot....

Gelukkig zien we landelijk het aantal besmettingen hard dalen maar om ons heen merken we daar nog weinig van. Laten we ook in ons gebed denken aan de mensen die ziek zijn geworden door het COVID-19 virus dat rond waart. Zorg verder goed voor elkaar en voor jezelf. Doe voorzichtig en wees zorgvuldig. We sluiten af met een hartelijk groet van ons drieën.

Ds. H.Z. Klink
 hzklink@icloud.com
 06-21564286

Wij willen iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaarten en andere attenties voor ons 60 jarig huwelijk. Door deze corona tijd konden we het niet zo vieren als we hadden gewild.

Nogmaals iedereen bedankt ook namens onze kinderen.

C. Janssen en S. Janssen-Kes

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam	
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam	
	Dijklander	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend	
	Dijklander	Maelsonstraat	3	1624 NP	Hoorn	
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam	
	A.,V..L	Plesmanlaan	121	1066 CX	Amsterdam	
	O.L.V.G. Oost	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam	
	O.L.V.G West	Jan Tooropstraat	164	1061 AE	Amsterdam	
	Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
		Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
Novawhere		Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	11@	
Purmerend	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam	
	Zuidland	Abeltansmanplein	3	1448 NL	Purmerend	
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam	
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickendam	

Corona popdienst met als thema: #houvolhouvast
met Marker inbreng

De jaarlijkse popdienst nu in Zaandijk én on-line

Jaarlijks is er op de 3^e zondag van november een Popdienst in de Grote kerk van Westzaan met zeer veel bezoekers. Vanwege corona is dat dit jaar niet mogelijk. 'Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'. Daarom is er nu een samenwerkingsverband tussen de Zin In Popdienstcommissie van Westzaan en die van Zaandijk. In Zaandijk zijn er namelijk camera's, waardoor de dienst on-line met beeld én geluid uitgezonden kan worden via www.deontmoetingzaandijk.nl (of: kerkdienstgemist.nl). Daarnaast kunnen er maximaal 30 mensen de dienst 'live' meemaken. Daarvoor moet u zich van tevoren opgeven bij: ds. Mirjam Sloots, mirjamsloot@planet.nl, 06-31778282 of ds. Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl; 06-49726636. We volgen uiteraard strikt de RIVM-voorschriften.

De troost van muziek

Altijd weer blijkt bij een crisis hoe troostvol muziek kan zijn. Dat is zo met een crisis in de privésfeer. Dat geldt ook voor een crisis, die zich uitstrekt over de hele wereld. Wie herinnert zich niet de beelden van Italianen, die vanaf hun balkons gezamenlijk het Italiaanse songfestivallied zongen? Of de beelden van verpleegkundigen, die gezamenlijk 'You never walk alone' zongen? En wat te denken van de belangeloze optredens van zangers/zangeressen in de tuinen van verpleeghuizen? Vanuit de popmuziek was er ook volop reactie. Oude songs kregen ineens een heel andere lading. Zo ontroerde Ilse de Lange ons bij de laatste uitzending van DWDD met het lied 'Turn, turn, turn'. Dit is de letterlijke tekst van Prediker 3: *Alles heeft zijn tijd*. Wie had ooit kunnen denken dat de regel "Er is een tijd om aan te raken en een tijd om je ervan te onthouden" (Prediker 3 vers 5) zo'n lading zou krijgen? Ook inspireerde de crisis artiesten als de 3Js en Stef Bos tot het schrijven van nieuwe songs. En onlangs reageerde Tim Knol met een heuse protestsong ('Shooting Words') op de actie #ikdoenietmeermee van diverse BN-ers.

Corona popdienst

De popdienst van 2020 is geheel gewijd aan de coronacrisis. In het begin van de dienst gedenken we allen die door het virus zijn overleden. We staan aan de hand van popsongs stil bij hoe de coronacrisis de wereld op z'n kop zette, en hoe het ons in spirituele zin raakt. We horen deze songs deels via clips, deels live. Tenslotte zoeken we naar een manier om het vol te kunnen houden. De beginfase van het uitbreken van corona wordt wel 'de heroïsche fase' genoemd. Met z'n allen gingen we ervoor om het virus eronder te krijgen. Inmiddels zijn we in 'de chronische fase' gekomen. Bijbels gesproken: we zitten nu in de woestijn en het volk 'murmureert'. Hoe houden we het vol op de weg (ondanks alle verzoeken) richting 'beloofd land'?

Datum en tijd Popdienst: 15 november om 17.00 uur
Plaats: De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk
voorgangers: ds. Mirjam Sloots en ds. Cornelis Visser
Zang: Mark de Waal, Tony Sbat en Henk Schoemaker

