

# Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 47

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 21 november 2020

## Kerkdienst zondag 22 november 2020

### Patmoskerk

Onze kerkdiensten zijn ook te zien via **Kerk TV**,  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

10.00 uur	Ds.H.Z. Klink
Organist	Pieter Kaars
Koster(s)	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst	?
Eerste Collecte	Jeugdwerk Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

### Dagelijkse Schriflezingen

zondag	22 november	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
maandag	23 november	Daniël 12:5-13	Eindtijd
dinsdag	24 november	Psalm 97	Hemeltaal
woensdag	25 november	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
donderdag	26 november	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
vrijdag	27 november	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
zaterdag	28 november	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden

### Voorbede

1. Wees met de vervolgte Christenen. Dat ze al hun zorgen bij U neerleggen.
2. Dank U voor de kleine dingen die we vaak over het hoofd zagen.
3. Voor de mensen op de Filipijnen dat ze veerkracht vinden na de stormen die woeden.
4. Wilt U ons helpen om de dingen vanuit Uw standpunt te zien, in het licht van Uw woord.
5. Dank U voor rabbijn Aharon. Dat hij actie onderneemt om de Arabisch sprekende moslims te bekeren tot geloof in de God van Israël. Laat zijn plan slagen.
6. Help ons de liefde voor Uw woord door te geven, zodat ook onze kinderen in vreugde hun weg met U gaan.
7. Voor de verpleegsters en thuiszorg. Dat ze scherp en oplettend mogen blijven. Sterk hen.

Ria Kaars

## De 24/7 Helpdesk

*“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”*

Mattheüs 11 vers 28.

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar soms ben ik moe. Moe van alle reuring die het virus veroorzaakt. Dingen die we altijd op een bepaalde manier deden moeten ineens anders. Je dient bijna alles opnieuw te doordenken. Steeds weeg je af of het verstandig is om ergens mee door te gaan. Of je toch niet wat creatiever moet zijn en nieuwe dingen moet verzinnen. Naar mate het virus dichterbij komt voel je vanbinnen de onrust toenemen. Wanneer raak ik ermee besmet? Hoe zal het mij dan vergaan? Zeker als je weet dat je tot de risicogroep behoort. Van deze onzekerheid en spanning word je moe.

Nu heb ik het nog niet eens over al het andere waar je in je leven moe van kunt worden. Die ernstige levensbedreigende cellen zijn dan wel uit je lichaam, maar wanneer duiken ze weer op? Zul je er dan wel op tijd bij zijn zodat er wat aan gedaan kan worden? Het valt mij op, nu ik bijna anderhalf jaar jullie levensverhalen hoor, hoe het leven een aaneenschakeling van moeite en verdriet is, waarbij je je afvraagt: houdt het dan nooit eens op? Waardoor soms de vraag je hoofd binnenkruipt: Waarom overkomt mij dit? Waar heb ik dit aan te danken? Om over verdriet dat we lijden omdat we iemand – soms op jonge leeftijd – hebben moeten loslaten nog maar niet te spreken. Daar weten we hier op ons eiland alles van. Nee het leven is geen feest en dat doet pijn. Het maakt ons verdrietig en melancholiek.

Die melancholie voel ik ook als ik om mij heen luister en kijk. Moe ben ik van de gepolariseerde discussies in de krant en op de televisie. We krijgen steeds minder vrijheid om ergens een eigen mening over te hebben. Naar elkaar luisteren en respect voor andermans visie is ver te zoeken. Geloof doen we de laatste tijd graag af als iets dat achterlijk en achterhaald is. We maken er kinderlijke grappen over. Ik moet zeggen dat ik daar soms moe en melancholisch van word. Het leven bevreemdt mij steeds vaker. Maar dat wil je helemaal niet! Je wilt niet somber, verdrietig en vermoeid zijn. Integendeel. Je wilt kunnen genieten van het leven. Het liefst mensen om je heen hebben waar je een beetje dezelfde waarden en opvattingen mee deelt. Je wilt geborgenheid en acceptatie. Je wilt vreugdevol, opgewekt en lichtvoetig door het leven gaan.

Stop dit verlangen nooit weg in je leven. Probeer het ook niet te ondervangen door oppervlakkig plezier. Het is namelijk belangrijk want het komt ergens vandaan. Want waarom zijn we zo verdrietig en vermoeid? Is het leven dan ooit anders geweest? Kenden wij soms een leven dat slechts bestond uit gemeenschappelijkheid, saamhorigheid, gezondheid en vreugde? Een leven heel en goed? Ja! Anders waren we nu niet zo vermoeid en belast door wat het leven brengt. Diep in ons hart ligt een herinnering aan een volmaakt gelukkig leven en dat te missen maakt ons verdrietig, melancholiek en ten langen leste moe. Daarom zijn we allemaal een beetje vreemdeling hier beneden.

Wat kunnen we nu aan onze toestand veranderen? Aan de omstandigheden waarin we leven en aan wat je overkomt in het leven, kun je niet zoveel veranderen. Wel aan hoe je daarmee omgaat. Je hebt dus altijd een keuze. Je kunt iets doen. Je hoeft geen slachtoffer te zijn. Je kunt iets veranderen maar nooit alleen. Je hebt Iemand naast je nodig. Je kunt op twee manieren – simpelweg gezegd – door het leven gaan: alleen of met de Here God. En dat maakt verschil! Daarom deze uitnodigende woorden van Jezus. Hij weet heus wel wat het leven met je kan doen. Niet voor niets is hij als kind onderaan de ladder van het menselijke bestaan begonnen en opgeklommen tot de laatste sport. Daarom weet hij maar al te goed dat het leven een last is waar je vermoeid door kan raken. Hij heeft zoals wij het verdriet en het lijden van de mensen van dichtbij gezien en gevoeld. Soms met tranen van ontroering in de ogen.

Jezus Christus ziet, met tranen in zijn ogen, ons gevecht met het leven. Daarom zegt hij tegen ons: 'Kom naar Mij toe, en Ik zal je rust geven'. Het maakt echt verschil hoor. Kijk, uitleggen kan ik dat niet. Je zult het zelf moeten uitproberen. Alsof je een medicijn krijgt van de huisarts. Dan moet je toch vertrouwen op zijn of haar expertise. Zo ook hier. Je zult zelf de proef op de som moeten nemen. Neem dit Goddelijke medicijn tot je en je zult ervaren dat je anders in het leven komt te staan en daardoor ook anders leven kunt. Met een vreemde rust vanbinnen en een lichtvoetigheid die alleen maar van de Here God kan komen.

*Ga niet alleen door 't leven,  
die last is u te zwaar.  
Laat Eén u sterkte geven,  
ga tot uw Middelaar!  
Daar is zoveel te klagen  
daar is zoveel geweën,  
en zoveel leed te dragen,  
ga niet alleen!  
En zoveel leed te dragen,  
ga niet alleen!*

*Welzalig, die 't ervaren,  
dat Hij hun alles is;  
dan kennen z'in gevaren  
bezorgdheid noch gemis.  
Hij draagt dan in Zijn armen,  
door alle nood hen heen.  
Wie steunt op Zijn erbarmen,  
is nooit alleen!  
Wie steunt op Zijn erbarmen,  
is nooit alleen!*

Gezang 53 couplet 1 en 5 uit Johannes de Heer

Ds. H.Z. Klink

### **GEMEENTEVERGADERING PROTESTANTSE GEMEENTE MARKEN**

Zoals u wellicht weet, zou er op 30 november a.s. een Gemeentevergadering worden gehouden. Gezien het (oplopende) aantal COVID-19 besmettingen op Marken, is besloten deze vergadering op deze dag niet door te laten gaan, maar uit te stellen tot ergens in het voorjaar van 2021. Op de stukken hoeft u echter niet te wachten tot volgend jaar; deze worden al wel beschikbaar gesteld. Na de diensten op 22 en 29 november liggen in de hal van de Patmoskerk setjes klaar om mee te nemen en verder zijn ze in te zien op de website: [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl). Mocht u reacties en/of vragen over de stukken hebben, dan kunt u die schriftelijk indienen bij Agnes Kes, Kets 19, of per e-mail: [agneskes@kpnmail.nl](mailto:agneskes@kpnmail.nl).  
De kerkenraad

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 11-11 t/m 17-11-2020 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 117,20
- Gift op rekening dd. 11-11-2020: Eur 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 11 - 18 november 2020:

- Ontvangen giften: Eur 50,00
- Collecte 15-11-2020 Project Waterlandse Gemeenten: Eur 101,50

**Zending**

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,  
Hartelijk dank*

**Collecte Jeugdwerk – zondag 22 november**

Komende zondag is de eerste collecte bestemd voor het Jeugdwerk op Marken. Vanuit onze gemeente worden diverse activiteiten voor de jeugd georganiseerd: wekelijks is er kindernevendienst en zondagsschool, tweewekelijks zijn er de Waterhoenen en de meisjesclub. Met de kinderen van de clubs gaan we eens in de 2 jaar een weekend op kamp. Daarnaast organiseren we jaarlijks het kinderkerstfeest en in de zomer de VakantieBijbelWeek. Ook hebben we, in normale omstandigheden, 4 jeugddiensten per jaar, waarin we op een laagdrempelige wijze de kerkdienst toegankelijk maken voor jongeren.

Via al deze activiteiten komen de kinderen en jongeren in aanraking met het Christelijke geloof en de Bijbelverhalen. Op dit moment liggen veel activiteiten stil liggen, maar we hopen op korte termijn weer van start te kunnen gaan. Al het jeugdwerk wordt georganiseerd door vrijwilligers, maar voor de materialen die gebruikt worden, worden natuurlijk kosten gemaakt. Ook de locatie van het clubkamp is elke 2 jaar een flinke kostenpost. De ouders betalen een kleine bijdrage voor de deelname van de kinderen, maar verder worden de kosten vanuit de Jeugdwerk kas betaald. De opbrengst van de collecte van deze zondag willen we gebruiken voor al onze activiteiten voor de jeugd. We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

Namens het Christelijk Jeugdwerk Marken,  
Gerdien Teerhuis-Kaars, jeugdoudersling



alzheimer  
nederland

Dit jaar hebben wij geen huis aan huis collecte gedaan voor Alzheimer Nederland. We hebben geld ingezameld via de QR code en via Whatsapp.

Via Whatsapp hebben we een prachtig bedrag opgehaald van € 1.132,50.

Heel veel dank iedereen die heeft gedoneerd.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,  
Inge Kaars en Trijntje de Waart

## Liturgie zondag 22 november 2020

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de 10<sup>e</sup> van de herfst, om 10.00 uur in de Patmoskerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

### Intrede

Psalm 40 vers 7.  
Stil gebed.  
Bemoediging en groet.  
Lied 221 'Zo vriendelijk en veilig als het licht', couplet 1 en 3.  
Gebed van verootmoediging.  
Genadeverkondiging.  
Leefregels.  
Lied 858 'Vernieuw in ons, o God', couplet 1 en 2.  
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.  
Moment voor de kinderen.  
Lied 348 'Heer van uw kerk' couplet 1 en 3.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,1-15 (lector).  
Antwoordpsalm: Psalm 89 vers 7.  
Lezing uit het Nieuwe Testament: Hebrreeën 4,9-16 (voorganger).  
Halleluja-lied: Lied 825 'De wereld is van Hem  
vervuld', couplet 5 en 8.  
Verkondiging: 'De Here God voor je deur'.  
Lied 834 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht', couplet 1  
en 3.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.  
Dankzegging en voorbede.

### Zending en zegen

Lied 415 'Zegen ons, Algoede', couplet 1 en 2.  
Zegen.



**appostel**

U kunt gebruik maken van Appostel.

Te downloaden via de store.

Overschrijven kan ook via  
het rekeningnummer

van de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of het rekeningnummer

van de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

Beiden ten name van

Protestantse Gemeente Marken.

## Vanuit de pastorie

### Gezondheid op Marken

Vorige week ontvingen we op verzoek van de gemeente Waterland allemaal een mededeling van onze Eilandraad in de brievenbus. Iedereen wordt er toe aangespoord om goed voor elkaars gezondheid te zorgen door nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM te volgen. Soms is dat niet gemakkelijk maar wijs is het wel, nu zelfs de basisschool haar deuren moest sluiten. Graag onderstreep ik ook hier de dringende oproep van de Eilandraad. Gelukkig zijn veel Markers voorzichtig. Als christelijke gemeente doen we er ook alles aan om besmettingen te voorkomen. We komen niet fysiek bij elkaar als het ook anders kan. De kerkenraad vergadert in klein comité, als 'kleine kerkenraad' zoals dat heet. Vanaf maart dit jaar hebben we al geen heilig Avondmaal meer gevierd en de doop van onze kleine kinderen uitgesteld. Geen geringe opgave maar eerder een offer dat we als christelijke gemeente moeten brengen. De clubs komen al een paar weken niet bij elkaar, we hebben geen Follow Me, en de Gemeente Groei Groep ligt eveneens stil. Zo proberen we goed voor elkaar te zorgen. Laten we met elkaar volhouden nu het zo tegen zit. Dat kunnen Markers wel!

### Nieuwe diakenen

We hebben een probleem! Een paar weken geleden zijn er door u namen ingediend voor de vacatures in de kerkenraad. Het gaat daarbij vooral om diakenen. Inmiddels zijn we door het lijstje heen. Wat nu? Het valt mij op dat vaak dezelfde namen worden genoemd. Daardoor kloppen we jaarlijks bij zowat dezelfde mensen aan en dat vinden wij best lastig. Wat zou het daarom mooi zijn als ook andere mensen bereid zouden zijn om een bijdrage te leveren aan het voortbestaan van de kerk op Marken. Soms droom ik ervan dat ook jonge mensen zich actief willen gaan inzetten voor onze christelijke gemeente. Mensen van mijn leeftijd of zelfs jonger. Lever gerust namen in van jonge mensen die heel goed een rol in de kerk zouden kunnen vervullen. Dat kan bij de scriba of mij. Als het mij lukt ga ik de komende weken hier en daar mensen (opnieuw) vragen en waarschijnlijk ook iets indringender. Liever doe ik dat natuurlijk niet maar ja, we kunnen bijna niet anders. Hopelijk leidt het tot een positief resultaat. Mocht dit schrijven je een beetje prikken volg dan je hart en neem contact met mij op!

### Uitstel gemeentevergadering

De gemeentevergadering die gepland stond voor maandag 30 november schuiven we door naar begin volgend jaar. Onder de huidige omstandigheden is het onverstandig deze bijeenkomst door te laten gaan.

### Herdenken overledenen Oudjaar

Iedereen kan zich weer opgeven voor de kerkdiensten in december met alle feestdagen die daarbij horen. Hier een kleine toelichting m.b.t. de inschrijvingen voor deze maand. U kunt zich opgeven voor de vesperdiensten. Advent staat immers voor de deur. Schroom niet je op te geven voor deze mooie avonddiensten in de warmhartige en beschermende atmosfeer van de Grote Kerk. Wees welkom!

Een ander belangrijk aandachtspunt is het herdenken van de overledenen in de kerkdienst op Oudjaarsavond. Gezien het beperkte maximaal aantal bezoekers is het helaas niet mogelijk om u voor deze kerkdienst op te geven. We willen zoveel mogelijk ruimte geven aan families om hun dierbare te herdenken. Om veel meer mensen in de gelegenheid te stellen hierbij op afstand aanwezig te zijn, gaan we deze kerkdienst uitzenden via KerkTV en zal de Patmoskerk 's middags geopend zijn zodat mensen een licht kunnen ontsteken om daarmee hun dierbaren te herdenken, maar daarover schijf ik binnenkort meer.

### **KerkTV en privacy en auteursrechten**

Sinds maart zenden we onze kerkdiensten uit via KerkTV. We zijn erg dankbaar dat we dit met elkaar hebben kunnen realiseren. Inmiddels hebben Cees Zeeman en Klaas Zondervan de aanleg van de permanente video-installatie zo goed als gereed. We werken nu aan het waarborgen van de privacy door duidelijke communicatie over de impact van KerkTV op de privacy van de bezoekers. Daarom brengen we van meet af aan al zo min mogelijk mensen herkenbaar in beeld.

Een ander punt dat onze aandacht heeft, is het onderzoek naar het waarborgen van auteursrechten. De invoering van uitzendingen met beeld en geluid betekent onder andere dat bijvoorbeeld een licentie bij Buma/Stemra moet worden aangevraagd. Ook aan deze taaie en ingewikkelde materie wordt door de Kerkrentmeesters hard gewerkt.

### **Vespers Advent 2020**

Aanstaande zondag is het de laatste zondag van de kerkelijke kalender en dat betekent dat volgende week zondag een nieuwe tijd aanbreekt. Een tijd waarin we onszelf oefenen in uitzien naar een leven in het licht, in het vertrouwen dat daardoor het alledaagse leven ook een zekere lichtvoetigheid krijgt die bij het nieuwe leven hoort. Daar zijn we, in deze zware tijden van angst en onzekerheid, van beperkingen en voorzichtigheid, hard aan toe. Daarom doen we in de komende donkere zondagavonden het licht aan in de Grote Kerk. Als verwijzing naar Jezus Christus die het licht van de wereld is. Denk daar maar aan als je het licht door de kerkramen naar buiten ziet vallen. Daarnaast verwijzen trouwens ook onze kunstig versierde kerstbomen en onze brandende kaarsen en lichtjes. De komende zondagavonden willen we ons warmen aan de woorden van verlangen. In de hoop en het vertrouwen dat daardoor ook ons verlangen naar een leven in het licht van de Here God zal groeien. Daar doen we het voor. Als oefenschool. De structuur van de vespers of avondgebeden herinnert aan een levenslange oefening in toewijding aan de Here God zoals kloosterlingen al eeuwen doen, en de monniken op Monnickenwerf in vroeger tijden deden. Iedereen is van harte welkom!

Het programma voor de komende weken ziet eruit zoals u hieronder kunt lezen. We vertellen alvast kort iets over de passages die we willen gaan lezen, verlicht met prachtige liederen vol verlangen.

**29 november 2020**, de 1e zondag van de Advent *'Tot U, Heer, hef ik mijn ziel'* (Ad te Domine levavi) n.a.v. Ps. 25 vers 1;

We lezen deze zondag over Jeruzalem als een jong meisje, een bruid die uitkijkt naar haar aanstaande echtgenoot. Daarom lezen we over de intocht van Jezus in Jeruzalem, als een vreemde vredekonink op een ezel. En we laten ons prikkelen om zelf ook uit te gaan kijken naar de komst van Jezus n.a.v. het oude lied over de wijngaard.

**6 december 2020**, de 2e zondag van de Advent *'U volk van Sion'* (Populus Sion) n.a.v. Jesaja 30 vers 19vv;

Jeruzalem als symbool van Israël en een licht voor alle volken – daar lezen we over. Paralleel daaraan horen we over de komst van de Messias uit Johannes 1.

**13 december 2020**, de 3e zondag van de Advent *'Verblijdt u in de Heer'* (Gaudete) n.a.v. Filippenzen 4 vers 4 vv;

Een vreugdevolle zondag! We lezen over een bestaan dat nieuw leven ingeblazen wordt. Het hele leven bloeit op, blinde ogen gaan open, als die vreemde messiaanse vredekonink komt. We leren het ook te zien met Mattheus 11.

**20 december 2020**, de 4e zondag van de Advent *'Dauwt, hemelen'* (Rorate coeli) n.a.v. Jesaja 45 vers 8a.

Het lukt bijna niet meer om er over te zwijgen. Open die hemel. Wees welkom Licht der wereld! We lezen Jesaja 45 vers 8 en 62 vers 1-5 en daarna over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Bijna is het zover!

U kunt deze informatie ook vinden op de website van de kerk. Op die manier kun je altijd het programma terugvinden. Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten.

#### **Tot slot....**

Deze week is er genoeg te vermelden. U bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van onze gemeente. Laten we in de komende weken niet alleen aan elkaars lichamelijke gezondheid denken door de richtlijnen op te volgen maar laten we in deze vreemde tijden ook voor elkaar zorgen door de mensen bij de Here God onder de aandacht te brengen die daadwerkelijk te lijden hebben onder het virus. Zie het als een oefentijd in volhardend bidden. Zo levert het virus ons ook nog wat goeds. We sluiten af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. H.Z. Klink  
 hzklink@icloud.com  
 06-21564286

Na 50 jaar in het "Kerkland" gewoond te hebben, ben ik nu verhuisd naar de Hoogkamplaan.

Ik wil de burens van het "Kerkland" enorm bedanken voor de fijne jaren, die ik daar heb gehad.

In het bijzonder wil ik Klaas en Neeltje bedanken voor de hulp, die zij mij alle jaren geboden hebben.

G. van der Meer-Pereboom  
 Hoogkamplaan 31



**Bericht Eilandraad**

Komende dinsdag, 24 november, vindt de openbare vergadering gezien de huidige omstandigheden digitaal plaats.

Dit is de eerste keer dat de Eilandraad dit op deze manier doet.

De openbare vergadering start om 20:00 uur en is te volgen via youtube maar óók via KerkTV!

Tijdens de openbare vergadering komen diverse werkgroepen aan het woord om u bij te praten over alle ontwikkelingen.

Want de werkgroepen hebben bepaald niet stil gezeten!

We hopen u digitaal te mogen begroeten!

Bestuur Eilandraad Marken

---

Lieve mensen,

Het onverwachte overlijden van Jan, heeft niet alleen ons, maar velen van u getroffen. Jan was een echt gemeenschapsmens, die met iedereen een praatje maakte. De vele reacties, het overstelpende aantal kaarten met lieve, warme woorden, heeft ons doen beseffen hoe geliefd hij was.

**Jan Schipper**

hij heeft zijn rust gevonden

De pijn, het verdriet, het gemis, hier moeten wij mee leren omgaan.

Hartelijk dank voor alle steun en liefde, die wij van iedereen hebben gekregen.

Geertje, kinderen en kleinkinderen

---

*'De mooiste herinneringen maak je*

*met de mensen dicht bij je'*

18-11-1960

18-11-2020

**Dirk Boes & Lijsje Teerhuis**

Op 18 november zijn onze Bap en Bessie 60 jaar getrouwd.

We zijn dankbaar dat we dit bijzondere moment met elkaar mogen meemaken en wensen dat Bap en Bessie nog lang bij ons mogen zijn.

We geven jullie een dikke knuffel en feliciteren jullie met dit diamanten huwelijk.

Veel liefs Bryan & Mervyn

**Bijwonen kerkdiensten december 2020**

Voor het bijwonen van kerkdiensten in december kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij Agnes Kes, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.  
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder. Voor het bijwonen van de diensten op eerste kerstdag, graag uw opgave uiterlijk dinsdag 22 december.

**Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen december 2020"**

(in te leveren bij Agnes Kes, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle kerkdiensten zijn mogelijk)

<input type="radio"/>	Zo. 6 december	
<input type="radio"/>	Zo. 6 december	2e Adventsvesper om 17.00 uur in de Grote Kerk
<input type="radio"/>	Zo. 13 december	
<input type="radio"/>	Zo. 13 december	3e Adventsvesper om 17.00 uur in de Grote Kerk
<input type="radio"/>	Zo. 20 december	
<input type="radio"/>	Zo. 20 december	4e Adventsvesper om 17.00 uur in de Grote Kerk
<input type="radio"/>	Vr. 25 december	Eerste dienst in de Grote Kerk om 09.30 uur
<input type="radio"/>	Vr. 25 december	Tweede dienst in de Patmoskerk om 11.00 uur
<input type="radio"/>	Zo. 27 december	