

Protestants Marken



Jaargang 14 nummer: 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 december 2020

Kerkdienst zondag 13 december 2020

Patmoskerk

Onze kerkdiensten zijn ook te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

3^e Advent

10.00 uur	Ds. T.C. Wielsma	Uithoorn
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jongejaap Commandeur en Freek Visser	
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis	
Eerste Collecte	Diaconie (abonnementskostenkerkdienstgemist.nl) Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

zondag 13 december 2020

Grote Kerk

17.00 uur	Vesper
Liturg	Jannetje Kes - Appel
Toelichting op de lezing	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven

Dagelijkse Schriftelezing

3e zondag Advent

zondag	13 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
maandag	14 december	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was alles beter Als je zoveel ellende ziet, waarom dan niet bij God?
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23	Confronterende vragen
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3	God is nabij
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11	Vaste woon- en verblijfplaats
zaterdag	19 december	Psalm 132	

Overdenking / Meditatie.

Als u deze overdenking onder ogen krijgt, leven we in de adventtijd. We zijn ons aan het voorbereiden op de herdenking van de komst van Jezus Messias in deze wereld, het Kerstfeest. Hoogtepunt in het Kerkelijk jaar.

Terwijl ik deze woorden opschrijf is er nog niet aan te geven hoe we als kerkelijke gemeente het kerstfeest kunnen vieren. Laten we hopen dat het covid 19 virus zich tegen die tijd wat heeft teruggetrokken, zodat in de kerkdiensten wat meer mensen aanwezig mogen zijn. Momenteel is het nog niet zover.

Ondertussen realiseer ik me dat wij sinds februari niet meer tijdens de kerkdiensten aanwezig zijn geweest. We zullen hierin niet de enigen zijn. Maar dat ter zijde.

De komst van Jezus Messias in deze wereld en aansluitend zijn optreden, heeft heel veel mensen aangesproken en ook veel mensen geïnspireerd. Zijn optreden en zijn toespraken waren voor veel van zijn volgelingen vernieuwend en zoveel anders dan ze van hun geestelijk leiders gewend waren.

De aloude woorden zoals het Joodse volk die via Mozes van hun God ontvangen hadden (onderweg vanuit hun slavernij in Egypte naar een leven in vrijheid in het beloofde land) Die woorden kunnen volgens Jezus Messias in het dagelijks leven werkelijkheid worden. Woorden van vrede, woorden van gerechtigheid, woorden van verzoening.

Woorden die ook toen politieke betekenis hadden en zelfs tot op de dag van vandaag nog hebben. In het Evangelie van Lukas (hoofdstuk 16) lees ik: "Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten".

Jullie kunnen niet God dienen en de mammon, (geldgod), god van hebzucht en winstbejag. Met mammon wordt hier bedoeld al wat een mens bezit ten koste van anderen. Ten koste van de medemens.

In de Evangeliën lezen we op veel plaatsen woorden van gelijke strekking, waarbij Hij ook vaak terugwijst naar de profeten voor Hem. Evenals de profeten voor Hem ziet ook Jezus Messias de heersende bezitsverhoudingen met hun uitbuitpraktijken als doodsverhoudingen. Als Jezus Messias oproept tot omkeer, tot bekering, dan bedoeld Hij: breek met deze praktijken.

We leven inmiddels plusminus 2000 jaar later en als je om je heen kijkt is er nog weinig veranderd. Marx zei al dat het kapitaal zich niet alleen in de structuren van de samenleving nestelt, maar ook in het besef van mensen. We vinden deze situatie normaal.

In het meten van waarde staat geld centraal. Het lijkt wel of het niet anders kan.

De boodschap die Jezus Messias ons aanreikt is een andere, een tegenpool.

Hij roept ons op ons in te zetten voor de bevrijding van onderdrukten, in de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin we het welbevinden van onze naasten wereldwijd hoogachten. Hij noemt dat Koninkrijk van God, Zijn Koninkrijk.

Een Koninkrijk zoals God het bedoeld heeft.

In het kort: "niet heersen maar dienen".

In een wereld waarin oorlogen worden gevoerd om de machtsposities van de bezitters te handhaven, zowel in dictaturen als in democratieën, moeten de volgelingen van Jezus Messias de zijde kiezen van de armen, van de verdrukten, van hen die geen verweer hebben.

Dat is de boodschap die Jezus Messias ons voorhoud.

Herken je die boodschap als tot jou gericht, en je wilt er wat mee doen?

Dan merk je hoe je in de heersende systemen bent ingegroeid. Dan moet je je omkeren.

Dan moet je bereid zijn zaken in te leveren.

Zaken die je voor die tijd vanzelfsprekend vond.

Wie groot wil zijn moet de dienstknecht gestalte aannemen.

Volgelingen van Jezus Messias uitverkoren om elkaar te dienen.

Gerrit Visser

Voorbede

1. Voor de verpleegsters en thuiszorg. Dat ze scherp en oplettend mogen blijven. Sterk hen.
2. Leg het verlangen U te kennen in ons hart. Maak ons tot goede helpers.
3. Geef wijsheid en inzicht aan hen die ons land besturen. Dat het kwade niet de overhand krijgt.
4. Dat de bede: "Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet" in ons aller hart mag neerdalen.
5. Kom Uw belofte na; laat U vinden door wie U zoeken. Omring hen met Uw vrede.
6. Leer ons gastvrij te zijn, zodat omzien naar elkaar een 2^e natuur wordt.
7. Maak Here Jezus van onze gemeenschap een baken van hoop.

Ria Kaars

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 02-12 t/m 08-12-2020 ontvangen voor:

- Collectes:	Eur 330,90
- Gift op rekening dd. 5-12-2020:	Eur 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 2 - 8 december 2020:

- Collecte 29-11-2020 St. Huis aan het Water (nagekomen):	Eur 42,00
- Collecte 06-12-2020 Diaconie (December acties):	Eur 233,70

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de Zending: Eur 14,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Collecte Diaconie zondag 13 december

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor de diaconie.

Naast dat de diaconie vele instellingen en stichtingen steunt, heeft de diaconie ook zorg voor de kerkradio en de inmiddels door velen ontdekte Kerk TV.

De Kerk TV is gratis live of op een later tijdstip te volgen via Kerkdienst gemist en via de site van Protestants Marken.

Het direct of later beluisteren van de diensten vindt op grote schaal plaats, en daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee. Hoe meer mensen elke zondag bereikt worden, hoe liever het ons is. Een geweldige ontwikkeling dus! Echter voor alle uitzendingen, die, zoals dat heet, gestreamd (beluisterd) worden, moet de diaconie een vergoeding betalen.

Onze maandelijkse rekening van "uitzendingmist" is hierdoor fors hoger geworden.

Vandaar dat we zondag de collecte gebruiken om deze extra kosten te dekken.

De collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,

Koos Zwiers

Orde van dienst 13 december 2020 Patmoskerk:

Intochtspsalm: **Psalm 85: 1**

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoedigingsgebed

Zingen: **Lied 433: 1**

Genadeverkondiging

Zingen: **Lied 433: 4**

Wet

Zingen: **Lied 433: 5**

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de nevendienst (als er kinderen zijn hiervoor)

1^e Schriftlezing: **Jesaja 65: 17 t/m 25**

Lied: **Lied 439: 1, 2**

2^e Schriftlezing: **Johannes 3: 22 t/m 30**

Lied **Lied 439: 3, 4**

Verkondiging n.a.v. Jesaja 65: 24

Lied: **Lied 463: 1, 2, 7, 8**

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

Lied: **Lied 442: 1, 2**

Zegen

Kerst en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste kerkblad van 2020 komt uit op donderdag 24 december 2020

Kerst en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk zaterdag

19 december 2020 in het bezit te zijn van:

C.P. Visser Noorderwerfstraat 16

of

J Booneveld Zeilstraat 24

of

C. Appel De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5.00

Het eerste kerkblad in 2021 komt uit op zaterdag 9 januari 2021

De redactieleden

Vanuit de pastorie

Kerst met Kliederkerk

Vorige week maandag hebben alle kinderen van de basisschool De Rietlanden namens onze gemeente een knutselboekje uitgedeeld gekregen. Met dit boekje gaan kinderen al knutselend op reis door het kerstverhaal. Jullie kunnen het ook samen doen met het hele gezin. Het boekje Kliederkerk Kerst is een leuk en bijdetijds vormgegeven boekje. Er staan verschillende soorten opdrachtjes in die gemaakt kunnen worden. Met alle 'soorten' kinderen is rekening gehouden want geen kind is hetzelfde. Sommige zijn helemaal weg van knippen en plakken, anderen zijn meer denkers, en weer anderen zijn vooral stuitersaars.

Ouders kunnen spelenderwijs met de opdrachtjes het verhaal van de geboorte van Jezus vertellen aan hun kinderen. De commissie van de Kindernevendienst leek dat in deze bijzondere tijd een goed idee. Al een aantal weken komen de kindernevendienst en de clubs niet bij elkaar vanwege het virus. Aan de hand van dit knutselboekje kunnen onze kinderen toch aan de slag met het kerstverhaal.

Gevecht tegen het virus: een weg van lange adem

Jongstleden dinsdag keken we naar de persconferentie van minister president Mark Rutte en minister De Jonge. De besmettingscijfers laten een zorgelijk beeld zien. Iedereen voelt hoeveel deze pandemie van ons vraagt. We denken niet alleen aan onze ouderen in verzorgingshuizen maar ook aan de ouderen voor wie het dagelijkse leven zo stil valt. En wat vraagt deze crisistijd niet van de mensen die in de zorg werken? De druk in ziekenhuizen loopt op. Onze jonge mensen kunnen nog steeds niet zo spontaan zijn in het maken van contact met leeftijdsgenoten als ze graag zouden willen. Om het nog maar niet te hebben over al die ondernemers in toerisme en horeca.

Laten we proberen moed te houden ook al valt dat niet mee. Markers zijn mensen die weten wat het betekent om met tegenslag in je leven geconfronteerd te worden. Het moet ons lukken om met elkaar hier doorheen te komen. Laten we elkaar steunen waar dat maar kan.

Adventsvespers 2020

De tijd gaat snel. Zondag steken we de derde adventskaars aan. Het betekent dat we halverwege zijn. Mooie tijden! De liederen en teksten die we lezen en zingen zijn geladen met verlangen naar licht en vreugde terwijl je de dagen korter en korter ziet worden. Zo donker zijn onze tijden soms. Zeker wanneer ziekte, zorgen en verdriet ons iedere dag bezighouden. Maar onze tijden zijn in Christus' hand en hij is het licht onder ons. Wees digitaal hartelijk welkom in onze kerkdiensten en bij de vesperdiensten die beginnen om 17.00 uur.

Gegroet

We sluiten weer af met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Ds. H.Z. Klink, hzklink@icloud.com of 06 21 56 42 86.

Door alle beperkende maatregelen lukt het ons niet om het kinderkerstfeest te organiseren.

Het plan was om de musical met alle kinderen te spelen, omdat het aantal kinderen zover terugloopt dat we te weinig kinderen hebben voor een musical en dit dus de laatste musical zou zijn.

We hopen dat de kinderen die nu de zondagsschool verlaten, volgend jaar nog een keer willen meespelen in de musical

We nemen dit jaar afscheid van:

Menno Douwe Korstman
Thomas Teerhuis
Lisa de Groot
Tristan Roos
Jayden Levi Zeeman

Wij wensen ze alle goeds voor de toekomst en wensen hen Gods zegen op hun levenspad.

Deze kinderen krijgen het zondagsschool diploma thuisbezorgd. Alle kinderen die zijn aangemeld voor het kinderkerstfeest krijgen het boekje en een tasje ook thuisbezorgd,

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar en hopen de kinderen in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten op de zondagsschool.

Wij zullen u op de hoogte houden via het kerkblad.

Leiding Kinderkerstfeest en zondagsschool

Stuur eens een kaartje met de feestdagen.

Kleine moeite, groot plezier.

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 109: mw. L.Kes-Schouten

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 204: mw. A de Wit

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Verpleeghuis Zuidland, Abel Tasmanplein 3, 1448 NL Purmerend

Mw. L.Peereboom-Taanman

Zorgcentrum De Tien Gemeenten, Annette Poelmanstraat 83, 1442 AZ Purmerend

Mw. G.Visser-Taanman

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel "Gouwzee", Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam
Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

7

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam
Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

Zorgcentrum "de Meermin", Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam
Kamer 316 : mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis "de Notaris", Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen
Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Verpleeghuis Lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn
Afd. Roos Kamer 148 : mw. L.Boneveld- Boes

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek
Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Piet Boes Tel. 0299-601927

Christelijk Gemengd koor Marcantat



Beste vriendin/vriend van CGK Marcantat,

Normaal gesproken komen wij rond oktober langs met de donateur kaart. De kaarten zullen wel rondgebracht worden alleen u vindt ze nu in de brievenbus. We kunnen ze niet persoonlijk afgeven.

Helaas is door alle corona perikelen een streep gehaald door veel plannen.

Geen najaarsconcert, geen kerstconcert en geen repetities.

Veel koren zijn getroffen, maar proberen het hoofd boven water te houden met hoop dat het beter wordt. Wij hopen echt dat we in 2021 weer met enthousiasme en uit volle borst kunnen repeteren, zodat we in dat jaar mooie concerten kunnen geven.

Misschien bent u nog geen donateur en wilt u ons steunen in deze rare tijd. Dat zou prachtig zijn.

Als u donateur wilt worden, dan kan dat. Voor 5 euro bent u donateur.
U kunt dit overmaken op rekening nummer
NL 21 RBRB 0928 1959 53 te name van Chr. Gemengd Koor Marcantat.

Maar natuurlijk is elke gift welkom.

Alvast namens alle leden van Marcantat: Dank u wel.

Graag tot ziens in 2021.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Christelijk Gemengd Koor Marcantat



Lieve Klaas-Dirk en Neeltje,

Op 8 december 1995 zijn jullie in het huwelijk getreden.

Al 25 jaar een prachtig paar,
liefde is een huwelijk van 25 jaar.

Wat zijn we blij met de beslissing die jullie toen hebben genomen,
zodat wij in een liefdevol nestje terecht konden komen.

Wij zijn nu zelfstandig,
maar kunnen met alles bij jullie terecht, dat is best handig.

Het was afgelopen dinsdag 8 december een gezellige en fijne dag,
op jullie 25 jarig huwelijksdag.

Wij wensen jullie veel geluk, liefde en gezondheid samen en met ons,
en hopen op nog veel mooie herinneringen in de toekomst.

Liefs,

Leroy
Rachel en Peter