

Protestants Marken



Jaargang 14, nummer: 52

verschijnt wekelijks

Donderdag 24 december 2020

**De kerkdiensten zijn alleen te zien via Kerk TV.
Ga hiervoor naar:**

**KERKDIENTSGEMIST.NL,
of: WWW.PROTESTANTSMARKEN.NL**

**Voor de kerkdienst van donderdag 31 december 2020
(Herdenking Overledenen)
zijn alleen familieleden uitgenodigd.**

Kerkdienst voor: Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag

Grote Kerk



10.00 uur: Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jan Piet van Altena, Hein Zeeman
en Jan Blijleven



Eerste collecte is bestemd voor:
Kerk in Actie Kinderen in de knel.
Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

Kerkdienst voor: Zondag 27 december 2020

Grote Kerk



10.00 uur: Ds O.S. van Dongen, Amsterdam

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jan Piet van Altena, Hein Zeeman
en Jan Blijleven



Eerste collecte is bestemd voor:

Onderhoudsfonds P.G.M.

Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

Kerkdienst voor : Donderdag 31 december 2020, Oude Jaarsdag

Patmoskerk
Herdenking Overledenen



19.00 uur Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jongejaap Commandeur
en Freek Visser



Eerste collecte is bestemd voor: Voedselbank

Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

Kerkdienst voor : Vrijdag 1 januari 2021, Nieuwjaarsdag

Grote Kerk



10.30 uur Ds H.Z. Klink

Organist: Dirk Kes

Kosters: Jan Piet van Altena, Hein Zeeman
en Jan Blijleven



Collecte is bestemd voor de Diaconie

Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47

Kerkdienst voor : Zondag 3 januari 2021

Patmoskerk



10.00 uur **Ds W.P. van der Hoeven,**
Amersfoort



Organist: Dirk Kes
Kosters: Jaap Boes en Klaas Boes

Eerste collecte is bestemd voor:
Nederlandse Bijbelvereniging
Bankrekening NL 75 RBRB 0841 3778 47
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk
Bankrekening NL 69 INGB 0000 1609 62

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	27 december	Jesaja	53: 1-6	Opvallend onopvallend
Maandag	28 december	Jesaja	53: 7-12	Herder als schaap
Dinsdag	29 december	Jesaja	54: 1-5	Vruchtbaar
Woensdag	30 december	Jesaja	54: 6-10	Grenzeloze liefde
Donderdag	31 december	Jesaja	54: 11-17	Steengoed
Vrijdag	1 januari	Psalm 8		Kijk naar de sterren
Zaterdag	2 januari	Genesis	11: 10-32	Halverwege
Zondag	3 januari	Genesis	12: 1-9	Vertreksein
Maandag	4 januari	Genesis	12: 10-20	Vertrouwenscrisis
Dinsdag	5 januari	Genesis	13: 1-18	Uit elkaar
Woensdag	6 januari	Genesis	14: 1-12	Teruggepakkt
Donderdag	7 januari	Genesis	14: 13-24	Abram gezegend
Vrijdag	8 januari	Genesis	15: 1-11	Hogere sterrenkunde
Zaterdag	9 januari	Genesis	15: 12-21	Toekomstvisioen

Voorbede

1. Kom Uw belofte na; laat U vinden door wie U zoeken. Omring hen met Uw vrede.
2. Leer ons gastvrij te zijn, zodat omzien naar elkaar een 2^e natuur wordt.
3. Maak Here Jezus van onze gemeenschap een baken van hoop.
4. Voor de geloofsopvoeding dat we familie breed elkaar aansporen bij de bron te blijven.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, laten zij niet omkomen in hun verdriet.
6. Laat ons niet alleen in onze zoektocht naar een betere wereld. Verander ons in opgewekte behulpzame blije mensen. Genees ons.
7. Spaar Here, Uw volk Israël.

KERSTFEEST 2020

*'Want het water
blijft het water*

*Soms eb soms vloed
Maar altijd zee'*

Het is een beetje een vreemde Adventstijd.

Alle normale dingen lijken niet meer gewoon.

We moeten zoeken naar 'het nieuwe normaal'.

Maar juist in deze tijd van het Kerstfeest worden we, in normale omstandigheden, allemaal wat meer naar binnen gericht.

We vieren dan de warmte van de ontmoeting met elkaar en het Licht dat in de wereld gekomen is.

De geboorte van Jezus Christus.

Maar ook zijn komst in deze wereld was 'niet normaal'.

Maria en Jozef moesten op reis omdat de overheid besloten had dat er een volkstelling zou zijn.

De 'bazen van de wereld' wilden weten hoe groot het volk was en dan moet je wel, dan ga je wel.

Geen geboorte in de vertrouwde omgeving, maar op weg naar het onbekende, naar een stal, naar een voederbak.

Ergens in een hoekje van een bijgebouw bij een herberg zag de Verlosser van de wereld het licht.

Herders kwamen langs, die hadden ook een licht gezien, een ster.

Ze wisten toen nog niet dat ze in de stal het Licht aanschouwden.

Pas langzaam begint er iets te dagen.

Zo gaat dat in ons eigen leven ook.

Er gebeuren dingen, die je niet begrijpt, die je aangrijpen, die angst oproepen.

Ziektes, ongelukken, het virus dat rondgaat, onzichtbaar, maar wel zeker aanwezig.

Als mensen die proberen om te geloven in de ondersteuning en misschien wel 'het grote plan van God' snappen we vaak niet waarom er ellende en dood is.

Ik lees dezer dagen een gedicht over een vogel, die leeft en vliegt en zich moet laten leiden door de wind.

Je hoeft hier op Marken maar op de dijk te gaan staan en je ziet ze, die vogels.

We weten ook van familie, kinderen, die uitgevlogen zijn de wereld in, op zoek naar geluk, naar verlossing misschien wel.

Die vogel is als een mens.

Een stormvogel als beeld van ons leven.

De vogel als beeld van de Heilige Geest, die bij ons is en ons draagt.

Wij wensen elkaar een gezegend Kerstfeest 2020, een feest vol hoop en liefde.

CeesJan Visser

De stormvogel

*Hij scheert over de golven
een oceaan van vrijheid
en de hemel als paleis*

*het wijde water wijst de weg
altijd thuis en toch op reis*

*maar dan draait plotseling de wind
en blaast hem terug of tegen
de lucht verschiet van kleur en huilt*

zijn angst zoekt nieuwe wegen

*de zon danst niet meer met hem mee
zijn dromen krijgen spijt
zijn hoop vervliegt
en in zijn vlucht
raakt hij het antwoord kwijt*

*de verte was zijn perspectief
het water gaf hem vis
hij voelt zich moe en vleugellam
nu niets meer
zomaar is*

*uitgeput laat hij zich drijven
naar een onbekende kust
maar het water kent zijn naam nog
en haar welkom geeft hem rust*

*en als de storm weer is gaan liggen
en de luwte ons verzacht
vliegt de vogel terug of verder
waar het water op hem wacht*

*stralend blauw vol hoop en liefde
draagt het al zijn reizen mee*

*want het water
blijft het water*

*soms eb soms vloed
maar altijd zee*

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 16-12 t/m 21-12-2020 ontvangen voor:

- | | |
|--|------------|
| - Collectes: | Eur 142,50 |
| - Gift op rekening t.b.v. kosten installatie KerkTV: | Eur 50,00 |
| - Gift op rekening t.b.v. Collecte Bouwfonds: | Eur 50,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 15 - 21 december 2020:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Collecte 20-12-2020 Diaconie: | Eur 244,00 |
|---------------------------------|------------|

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

De opbrengst van de Zendingskisten over de periode 6 oktober - 18 december: Eur 306,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Collectemunten.

We willen in deze "Corona" tijd ook de gelegenheid bieden om de collectemunten te besteden aan de diverse collecten, zoals voor de kerk, de diaconie, doorzendcollecten (o.a. Project Waterlandse Gemeenten, Pakistan, KIA etc.) of de Zendingskisten.

Als u de munten in een envelopje, plastic zakje of op een andere manier kunt aanleveren in de brievenbus van onderstaande adressen, met collecte bestemming en datum collecte, dan zorgen wij dat de waarde wordt overgemaakt aan de betreffende collecten.

*F. Visser
IJsselmeerweg 3*

*H.P. Zondervan
Noorderwerfstraat 15*

Collecte "Kinderen in de knel" van Kerk in Actie op Kerstdag

Op eerste Kerstdag wordt er gecollecteerd voor alle kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. Dat doen we samen met Kerk in Actie.

De beelden staan op ons netvlies: natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef!

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Namens de diaconie,

Eef Visser



Collecte Voedselbank 31 december

Door corona is het aantal aanvragen bij de Voedselbank flink toegenomen, waardoor elke steun zeer welkom is! Wekelijks voorziet bijvoorbeeld de Voedselbank Purmerend nu ongeveer 150 gezinnen. Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan de ontvangers gebeurt met de grootste zorg. Deze pakketten bestaan uit producten, welke ter beschikking worden gesteld door particulieren en diverse bedrijven. De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte.

Om deze gezinnen van voedsel te voorzien, maakt elke Voedselbank kosten. Gemiddeld zo'n 5 euro per voedselpakket. Dat wordt niet besteed aan het voedsel zelf, dat ontvangen ze gratis. Het is ook niet het personeel, want zij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers. Maar dat zijn kosten voor bijvoorbeeld transport, onderhoud, huisvesting en energie. Daarvoor hebben zij onze bijdrage hard nodig, zeker nu het aantal afnemers groeit! Uw donatie komt dus rechtstreeks ten goede aan alle activiteiten van de Voedselbank.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Collecte zondag 3 januari

Op zondag 3 januari zal de diaconie collecteren voor de Nederlandse Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons. Deze organisatie legt Bijbels en Bijbelgedeelten neer op plaatsen waar mensen overnachten. Daarbij richt de Bijbelvereniging zich vooral op hotels, pensions, vakantieverblijven, ziekenhuizen, zorgcentra, hospices, gevangenissen en schepen. Sinds 4 jaar zijn deze "Gideonbijbels" ook geplaatst in de Grote Kerk van Marken, waar ze in het toeristenseizoen meegenomen kunnen worden door toeristen die daarvoor belangstelling hebben. Er is een aparte display voor deze Bijbels in de kerk.

Daarnaast verstrekt de vereniging gratis Bijbeluitgaven aan diaconale instellingen, evangelisatiecommissies, missionaire werkgroepen, asielzoekers, vluchtelingenwerkers, gevangenispastors, verplegenden, ouderenbezoekers en pastoraal werkers.

Met als doel: het Evangelie van Jezus Christus dichtbij de mens, dichtbij de lezer te brengen.

De Bijbelvereniging is niet uniek in bijbelverspreiding. De werkwijze is echter wél uniek. De Bijbelvereniging verspreidt niet alleen de Bijbels, maar controleert ook of de Bijbels, na plaatsing in de overnachtingslocaties, blijven liggen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat de Bijbels meegenomen worden uit overnachtingslocaties. Per jaar moet zo'n 8% van de geplaatste Bijbels worden vervangen. De boeken zijn dan meegenomen of niet meer toonbaar.

Niettemin heeft de Bijbelvereniging er geen moeite mee als mensen de hotel- of ziekenhuisbijbel meenemen om er thuis verder in te lezen. Graag wensen ze de Bijbel in ieders handen!

De Bijbelvereniging is voor haar financiën afhankelijk van leden en donateurs.

Namens de diaconie,
Eef Visser

TOP2000 kerkdienst Waterland 2020 gaat niet door!

Vanwege de huidige ongunstige situatie rondom het corona virus, de oproep van de minister-president van afgelopen maandag 14 december en het advies van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de Protestantse Gemeente Monnickendam besloten om alle kerkdiensten tot en met zondag 17 januari te laten vervallen.

Dit heeft onder andere als gevolg dat de opname voor de TOP2000 dienst die gepland stond op zaterdag 19 december, niet door kon gaan.

We waren al ver, maar helaas hebben we de voorbereiding niet kunnen afronden met de opname. De organisatie achter de Top2000kerkdienst.nl biedt dit jaar een alternatief: de Nationale Top2000-kerkdienst. Op zondag 27 december kunt u deze meevieren vanaf 19.30 uur via <https://www.top2000kerkdienst.nl/live/>

Liturgie vrijdag 25 december 2020

Kerstdag 'Puer natus est' ('Het Kind is geboren' n.a.v. Jesaja 9,5) om 10.00 uur in de Grote Kerk. Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang: 'Enatus est Emanuel' (Geboren is Immanuel) van Michael Praetorius (1571-1621).

Opgang

Consistoriegebed
Luiden van de klok.

Intrede

Openings-lied: Once in Royal David's City (Willcocks zetting).

Mededelingen.

Psalm 149 vers 1 en 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 477 'Komt allen tezamen', couplet 1 en 2.

Geloofsbelijdenis (Nicea-Constantinopel).

Lied 438 'God lof! Nu is gekomen', couplet 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: Lied 348 'Heer van uw kerk' couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 9,1-6 (lector).

Antwoordsalm: Psalm 67 vers 1.

Lezing uit de Brieven: Titus 2,11-14 (lector).

Halleluja-lied: Lied 503 'Wij staan aan een kribbe', couplet 1 en 2 (Willcocks zetting).

Evangeliëlezing: Lukas 2,1-14 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 481 'Hoor, de engelen zingen de eer', couplet 1 en 2 (Willcocks zetting).

Verkondiging: 'De Gouden Eeuw is begonnen'.

Lied 475 'Ik mag hier aan uw kribbe staan', couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Muzikaal intermezzo: 'Ave Maris Stella' van Claudio Monteverdi (1567-1643).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 487 'Eer zij God in onze dagen', couplet 1 en 2.

Zegen.

Muzikale afsluiting met koper: 'God Rest Ye Merry Gentlemen' in Willcocks zetting (Lied 506 couplet 1 en 2).



apostel

U kunt Apostel gebruiken
of overschrijven naar

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken



Gelegenheids-koperensemble

Klaas Kes

Trijntje de Waart

Jaap Schipper

Henk Zeeman

Liturgie donderdag 31 december 2020

Oudejaarsavond om 19.00 uur in de Patmoskerk met herdenking overledenen.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: Psalm 27 vers 1.
Mededelingen.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 482 'Er is uit 's werelds duistere wolken', couplet 1.
Geloofsbelijdenis.
Lied 482 couplet 3.
Herdenking van de overledenen terwijl we luisteren naar:
Lied 598 'Dans nos obscurités' (Als alles duister is).
Moment van stilte (staande).
Lied 634 'U zij de glorie', couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,26-31 (lector).
Antwoordsalm: Psalm 90 vers 1 en 8.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 6,26-34 (voorganger).
Halleluja-lied: Lied 910 'Soms groet een licht van vreugde', couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Het staat in de lucht geschreven'.
'You Raise Me Up' (U tilt mij op) van Josh Groban (1981-) door Jacob Teerhuis e.a.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 512 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed', couplet 1, 2, 5 t/m 7.
Zegen.



appostel

U kunt Appostel gebruiken
of overschrijven naar
de *diaconie*:
NL75 RBRB 0841 3778 47
of de *kerk*:
NL69 INGB 0000 1609 62
ten name van
Protestantse Gemeente Marken



Gelegenheids-musici

Lydia Kes
Cees Klaas Moenis
Sijtje Stoker
Jacob Teerhuis

Liturgie vrijdag 1 januari 2021

op Nieuwjaarsdag. Eredienst als ochtendgebed, om 10.30 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente te Marken

Stilte

Bemoediging en groet

Lofprijzing

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen (Lied 195).

Hymne of morgenlied

Lied 214 'Het licht dat weer opnieuw begon', couplet 1 en 3
t/m 5.

Psalm(en)

Psalm 91 vers 1 en 2.

Lezing uit de Schriften

Psalm 36 en Romeinen 15,7-13.

Verkondiging

'Rugdekking' naar aanleiding van Psalm 36 vers 8.

Moment van inkeer en verstillig

Lofzang van Zacharias

Lied 158a 'God zij geloofd uit alle macht', couplet 1 en 3.

Oproep tot de gaven

Gebeden

Gebed, voorbede, stil gebed afgesloten met gezamenlijk Onze Vader.

Slotlied

Lied 512 'O Jezus, hoe vertrouwd en goed', couplet 1, 2 en 5 t/m 7.

Zegen

Beantwoord met een gezongen 'amen'.



apostel

U kunt Appostel gebruiken
of overschrijven naar

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

De lockdown en onze kerkdiensten

Kerken wordt geadviseerd om erediensten alleen online uit te zenden. We hebben als Protestantse Gemeente Marken besloten om hier gehoor aan te geven. De omstandigheden vragen er om. Als zovelen van ons de pijn van de maatregelen voelen willen we als christelijke gemeente er ook alles aan doen om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Daarom gaan we tot 19 januari 2021 al onze erediensten alleen via KerkTV uitzenden. De twee geplande kerkdiensten op 1^e Kerstdag worden teruggebracht tot 1 uitzending vanuit de **Grote Kerk** die begint om **10.00 uur**. Het gelegenheids-koperensemble zal een bijdrage aan de liturgie leveren, en de gemeentezang zal door een groepje van 2 à 3 zangers worden uitgevoerd.

Een uitzondering is alleen de kerkdienst op Oudejaarsavond die om 19.00 uur in de Patmoskerk zal worden gehouden. We willen dan de families van onze overledenen de gelegenheid geven om fysiek in de kerkdienst aanwezig te zijn om een kaars voor hun dierbare aan te steken. Als we met elkaar goed de richtlijnen van het RIVM in acht nemen kan het op een veilige manier. Daar zorgen we samen voor!

In het nieuwe jaar stonden ook een aantal bijzondere kerkdiensten gepland. De viering van het Heilig Avondmaal op 10 januari komt te vervallen en de bediening van de Heilige Doop op 17 januari wordt uitgesteld. Hoe de wereld van deze pandemie er daarna uitziet zullen we tegen die tijd bekijken.

Voor alle helderheid een samenvatting van de wijzigingen met betrekking tot de kerkdiensten:

Vrijdag 25 december 2020	Kerstdag	10.00 uur, Grote Kerk en KerkTV
Zondag 27 december 2020		10.00 uur, Grote Kerk en KerkTV
Donderdag 31 december 2020	Oudejaarsdag	19.00 uur, Patmoskerk, KerkTV + families
Vrijdag 1 januari 2021	Nieuwjaarsdag	10.30 uur, Grote Kerk en KerkTV
Zondag 10 januari 2021		10.00 uur, geen viering Heilig Avondmaal
Zondag 17 januari 2021		10.00 uur, geen bediening Heilige Doop

Klokken luiden met Oud en Nieuw

Alles is dit jaar anders. We vieren Kerst thuis via KerkTV. Werken en studeren doen we thuis en op afstand. Het gewone leven valt stil. We zien stille straten, dichte winkels en lege cafés. Iedereen is die beklemmende maatregelen meer dan zat en we kunnen steeds minder van elkaar verdragen. Zal dit oude jaar dan ook nog onopgemerkt overgaan in het nieuwe? Zonder bescheiden feestelijke dankbaarheid? Dat mag niet gebeuren. Daarom luiden we met Oud en Nieuw om 0.00 uur de kerkklokken. Als teken van hoop! Als een hart onder de riem voor iedereen die het niet gemakkelijk heeft in deze tijd. Intussen mogen we erop vertrouwen dat de Here God ons door deze moeilijke tijd heen helpt door ons moed en doorzettingsvermogen te laten vinden in onszelf, en in en met elkaar. Met dit klokgeluid willen we ook laten weten dat we aan elkaar denken. Aan jongeren die regelmaat en structuur missen en ouderen die het

contact met familie en vrienden ontberen. We luiden voor jullie! Weet dat we aan jullie denken en voor jullie bidden!

Pastorale zorg in crisissituaties

Ter herinnering: van 2 t/m 6 januari kunt u voor pastorale zaken contact opnemen met de scriba Agnes Kes te bereiken via agneskes@kpnmail.nl of 06 83 17 20 19. Wij hopen een paar dagen op de Kop van Goeree te verblijven.

Ten slotte

De brievenbus kleppert zo nu en dan. Leuk om van verschillenden van jullie een kerstkaart te ontvangen. Helaas lukt het ons niet om iedereen een kaartje terug te sturen. Via deze rubriek wensen onze dochter Ingeborgh, Willy en ik u een zalig en gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling. Het valt ons allemaal zwaar onder deze omstandigheden dit geweldig mooie feest te moeten vieren. Maar evengoed wordt het ook dit jaar Kerst en herinnert de Here God ons eraan dat Hij Mens is geworden. De Morgenster is opgegaan en de nieuwe dag aangebroken. Zet koers op dat licht en houd moed!

Ds. H.Z. Klink
hzklink@icloud.com
 06 21 56 42 86

KERST=EDITIE ELISABETH BODE

Aan het laatste kerkblad van dit jaar is ook weer de Elisabethbode bijgevoegd! Het is een goede traditie geworden om deze speciale editie bij alle kerkblad-abonnees aan te bieden; de vaste abonnees krijgen hem dit keer ook via het kerkblad en niet in de bus.

Dit boeiende en altijd actuele blad blijft toch steeds weer de moeite van het lezen waard en als u ook houdt van mooie gedichten en de bijbelstudies u ook aanspreken zult u dat zeker met ons eens zijn!

Het blad staat met haar inhoud altijd dicht bij de mensen en kan je echt raken. De vaste abonnees weten dit al maar als u dit ook wilt ervaren schroom dan niet en meld u aan als nieuw abonnee, u zult er geen spijt van krijgen!

Dit kan door contact op te nemen met Anneke Commandeur, telefonisch, via 601558 of via een mailtje naar: annekecomkroes@gmail.com.

En als u hem uit heeft kunt u ook iemand anders blij maken...

De Zendings- & Evangelisatiecommissie wenst u hierbij mooie en gezegende Kerstdagen en Gods zegen, ook voor het nieuwe jaar 2021!



Herinnering aan

Jan van Altena

*overleden op 12 december 2020 in de leeftijd van 81 jaar,
sinds 10 maart 2005 weduwnaar van Jannetje Pereboom*

Zeg je Jan van Altena dan zeg je muziek, dan zeg je Marker Mannenkoor, als een soort aardse drie-eenheid. Veertig jaar stond hij als dirigent op de bok en nog langere tijd was hij lid van – zeg maar gerust – zijn koor. Toen ik daar over zat te mijmeren kwamen de strofen van een mooi lied boven.

*O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor.
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.*

*O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stopt
dan draagt mij uw muziek.*

Deze strofen uit Lied 512 zouden zomaar Jan op het lijf geschreven kunnen zijn. Zijn leven lang haalde hij zijn hart op aan de liederen die op zondagmiddag werden gezongen. Ze waren voor hem als het morgenlicht. Van dat licht moest hij het hebben in zijn leven. Het verlangen naar de dageraad, naar het koninkrijk van Jezus Christus dat de eeuwen verduurt en draagt, hield hem op de been. Jan wist dat er in een mensenbestaan donkere tijden kunnen aanbreken waarin het leven zwaar op je schouders drukt. Maar toen was er die ene morgen waarop hij boven kwam in zijn vertrouwde stuurhut. Aan de horizon tekende zich het morgenlicht. Ineens was daar dat vertrouwen en die vreemde rust. Het nieuwe licht dat hij zag had voor hem alles met de Here God te maken, en dus met de Morgenster. Die ster staat immers voor de bode van een nieuwe morgen. Een nieuw leven dat plaatsmaakt voor het oude als onze levenskaars dooft.

Door deze verschijning ging het licht weer aan in Jan zijn leven. Hij zag weer de mooie dingen die er ook waren. De moeiten van elke dag waren lichter te dragen. Alsof Iemand meedroeg. Ineens zag hij ook het licht om hem heen. Zijn lieve Jannetje, z'n dierbare Dirk Jan met zijn Mirjam, hun twee lieve kinderen Natasja en Marco. En later die twee kleine zonnestraaltjes: Hugo en Thijs. Wat is Jan toch rijk! En iedereen die evenals hij koers zet op het Morgenlicht.

Ds. H.Z. Klink

Herinnering aan

Dirk Springer

*overleden op 14 december 2020 in de leeftijd van 91 jaar,
sinds 24 december 2016 weduwnaar van Jannetje van Altena*

Varen was zijn lust en leven. Het liefst verre bestemmingen zoals Zuid-Amerika. Want er moest natuurlijk wel uitdaging in zitten. Een beetje uitdaging kon Dirk wel gebruiken. Daar genoot hij van. Toen er kinderen kwamen vond zijn vrouw Jannetje die verre reizen een steeds grotere belasting. Dirk besloot werk dichterbij huis te zoeken. Uiteindelijk werd het werk aan vaste wal. Als schilder verstond hij zijn vak. En echt niet alleen het meters maken. Uitdaging, waarin zijn gedrevenheid een beetje tot bedaren kwam, vond hij in de duivensport. Het zaadje daarvoor was al geplant toen hij nog op Zuid-Amerika voer. Dirk was er goed in. Erg goed zelfs. Zijn faam oversteeg de grenzen van ons eiland.

Veel, om niet te zeggen alles, moest wijken voor de duiven. Hij kon er zich wel eens in verliezen. Voor zijn vrouw en kinderen werd hij een beetje onbereikbaar. De laatste jaren verloren de kinderen hun ta zeker. De dementie zorgde ervoor dat hij nog onbereikbaar werd dan de hoogtijdagen van zijn duivensport. Maar wanneer de kleinkinderen in zijn kleine huisje aan de Westzij verschenen dan bleek de soms ondoordringbare schil om zijn bestaan even poreus. Mooi was dat.

Kinderen staan dichterbij de hemel dan wij volwassen mensen, getekend door het leven als we zijn. Misschien was dat het wat Dirk zo bijna onbereikbaar maakte voor de mensen om hem heen. Hoe het ook zij, de Here God kijkt gelukkig verder dan onze buitenkant. Daarom stonden we in de uitvaartdienst stil bij Psalm 139. Hij weet wat er binnen in ons hart leeft. En dat is zeker niet iets om bang voor te zijn. Door Hem word je echt op waarde geschat. Wees daarom gerust, laat je erdoor troosten en gebruik het als een aanmoediging om goed te leven.

Ds. H.Z. Klink

Lieve Bap

Je ogen kijken ons niet meer aan
 Je arm zwaait ons niet meer uit
 Je bent nu van ons heengegaan
 Ook al zien wij jou niet meer
 Jouw stem horen wij, steeds weer
 Voor jou nooit meer zorg en pijn
 Je blijft in onze gedachten
 Je zal voor altijd bij ons zijn.

Lieve Bap, we zullen je missen, je laat ons achter met veel mooie herinneringen.

Suzanne & Mark

Anita & Pieter

Aris & Corine

Eshter & Roemer

Christiaan & Jasmijn

Sebastiaan & Brechje

Mitchell

David & Désiree

Lieve ouwe Bap

Nu pijn en zorgen niet meer hoeven
 En de hemelse rust is gekomen
 Zullen ouwe Bessie en jij elkaar weer ontmoeten
 En vrolijk praten over vroeger.

Lieve ouwe Bap we zullen je missen.

Maaïke, Tamara, Sarah, Lisa, Jelte, Fedde en Sophie

Heer, die mij ziet zoals ik ben
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen
 't ligt alles open voor Uw ogen.

Psalm 139

Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van onze buurman

Dirk Springer

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren afnam en hij minder mobiel werd was hij nog wel in ons midden. Je kon altijd bij hem binnenstappen voor een praatje en nog meer voor een grapje.
 We zullen zijn aanwezigheid en humor missen.

We wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

De burens

We hebben helaas afscheid moeten nemen van

Ome Dirk

We wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 veel sterkte.

Dirk en Clazien
 Piet en Aagje

Ome Dirk is overleden
 De laatste deur is nu voor goed dicht
 Peet Jannetje en Ome Dirk waren voor ons altijd heel dicht bij ons
 betrokkenen dat scheidt een band.
 Ze waren ons heel dierbaar en zullen dat altijd blijven.
 Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het
 verwerken van deze lege plek.

De kinderen en kleinkinderen van:
 fam. Visser van Altena

Achter elke traan van verdriet schuilt een glimlach van mooie herinneringen...

Tot ons grote verdriet is op dinsdag 22 december
plotseling overleden onze lieve zwager

Bert Gersen

Wij wensen onze lieve zus en schoonzus Grietje Visser en de kinderen
Simone en Johan, Jan en Willy, Peter en Astrid en de kleinkinderen
heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Jaap en Eefje, Klaas en Ma, Dirk en Lia, Trijntje, Denis en Aaltje,
kinderen en kleinkinderen.

Pieter Kes & Neeltje de Waart

18 december 1970 – 18 december 2020

50 jaar beloofde trouw,
een halve eeuw man en vrouw

De huwelijksboot heeft vaste koers gevaren,
ook als er misschien eens moeilijke tijden waren

Lief en leed delen met elkaar
Wij zijn dankbaar voor deze 50 jaar

Herinneringen om te koesteren en bewaren
Hopelijk volgen er nog veel meer mooie jaren!

Lisenka & Cornelis
Bjarne & Marit

Nico & Melanie
Pepijn & Tijme

30 december 1970

30 december 2020



Onze ouders, schoonouders en bessie en bap

Peter de Weijze

&

Willy de Weijze-Teerhuis

zijn 50 jaar getrouwd!

Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijk!

We gaan dit unieke moment snel samen met jullie
op gepaste w(e)ijze vieren!

Jacob Rene, Neeltje, Jason en Dylan

Richard, Bernice, Rick & Lisa en Steven