

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:26

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 juli 2021

Kerkdienst Zondag 4 juli 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending **Grote Kerk en Patmoskerk** *Viering Heilig Avondmaal*

09.30 uur	Grote Kerk
Voorganger	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven
11.00 uur	Patmoskerk
Voorganger	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Tafel Collecte	Diaconie
	Bankrekening NL75RBRB0841377847
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk
	Bankrekening NL69INGB0000160962
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	4 juli	Johannes 5:1-18	Beweging en bewogenheid
maandag	5 juli	Johannes 5:19-30	Is Jezus God?
dinsdag	6 juli	Johannes 5:31-40	Getuigenis
woensdag	7 juli	Johannes 5:41-47	Het belang van Schriftstudie
donderdag	8 juli	Psalm 85	God is rechtvaardig
vrijdag	9 juli	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
zaterdag	10 juli	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden

Voorbede

1. Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede. Geef ons daartoe U liefde in ons hart.
 2. Troost allen die een geliefde verloren hebben of moeten missen.
 3. Voor de kinderen, geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
 4. Geef jongeren honger naar kennis, groei in geloof, kracht om overeind te blijven en plezier in het leven.
 5. Geef ons inzicht in en verantwoordelijkheid voor de kwetsbaarheid van onze planeet.
 6. Zegen het werk van alle vrijwilligers. Geef hen de wijsheid en de wil om te helpen en te dienen.
 7. Voor allen die zorgen hebben om hun gezondheid. Geef hen kracht om zorgen en pijn te verzachten.
- Aagtje Commandeur van Riel

Tijd van gebed: donderdag 1 juli 2021 om 20.30 uur in de Patmoskerk,
Van harte welkom!

Leven na de geboorte?

Een tweeling zit in de buik van de moeder.

Ze zijn druk in gesprek:

Geloof jij in een leven na de geboorte?

Natuurlijk. Er móet wat zijn.

Ik denk eigenlijk dat dit hier de voorbereiding is op een leven na de geboorte.

Wel nee. Hoe zou dat er uit moeten zien?

Nee hoor, er is geen leven na de geboorte.

Ik weet het niet precies, maar ik stel me toch iets voor met veel meer licht.

En eten met eigen mond, en lopen op onze eigen voeten

Onzin! Zélf lopen en zelf eten!

Voor lopen is hier geen plaats en voor eten hebben we toch een navelstreng! Nee hoor, er is geen leven hierna.

Maar de navelstreng is wel heel erg kort. Dit hier kan toch niet alles zijn.

Ik geloof toch dat er hierna iets heel nieuws begint.

Iets dat we gewoon nog niet kennen.

Maar er is nog nooit iemand teruggekeerd na de geboorte!

Het leven eindigt hier, in deze smalle, donkere, waterige ruimte.

Nou ja, ik weet ook niet precies hoe het leven na de geboorte zal zijn.

Maar we zullen toch onze moeder zien en die zal voor ons zorgen.

Moeder???? Jij gelooft in een moeder? En waar is die moeder dan?

Nou, gewoon, om ons heen, overal om ons heen.

Ik geloof er niets van.

Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus ze bestaat niet.

Ik heb haar ook nog nooit gezien, maar af en toe, als we helemaal stil zijn, kan

ik haar horen zingen, en voel ik haar hand over onze wereld strelen.

Weet je, volgens mij begint het leven toch pas na de geboorte.

Klaas Kes

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 23-06 t/m 29-06-2021 ontvangen voor:

- | | |
|---|----------|
| - Collecte 13 en 20 juni 2021 op rekening: | € 13,00 |
| - Collecte 27 juni 2021 op rekening: | € 31,50 |
| - Collecte diverse diensten op rekening: | € 50,00 |
| - Collecte 20 juni 2021 contant in de kerk: | € 230,50 |
| - Collecte 27 juni 2021 contant in de kerk: | € 114,00 |
| - Giften op rekening: | € 25,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 23 juni – 29 juni 2021:

- | | |
|---|----------|
| - Collecte 27-06-2021
(Kerk in Actie: noodhulp vluchtelingen Lesbos) | € 329,00 |
| - Nagekomen: Project Pakistan | € 20,00 |
| - Giften: | € 75,00 |

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE op zondag 4 juli

Komende zondag collecteert de diaconie voor diverse zaken die het plaatselijke werk betreffen.

Zondag zullen we in beide kerken na hele lange tijd weer het Heilig Avondmaal vieren. Eén van de uitgaven van de diaconie zijn de onkosten die voor deze vieringen gemaakt worden.

Verder dragen we bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging die in Swaensborch wordt gegeven aan de bewoners. Binnenkort zullen ook daar de fysieke kerkdiensten en de speciale diensten voor dementerenden weer beginnen. In coronatijd worden/werden op woensdagmiddagen online kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk georganiseerd. Alle Waterlandse diaconieën geven jaarlijks een bijdrage voor die geestelijke verzorging in Swaensborch, die ook in coronatijd op aangepaste wijze doorgang heeft gevonden

Ondertussen werden in coronatijd ook nieuwe kindjes op Marken geboren. Ouders van elk nieuwgeboren kindje krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje.

Verder komt het project van Zending over Grenzen voor rekening van de diaconie, met in december een extraatje in de vorm van een kerstpakket.

Ook stuurt de diaconie jaarlijks Paasgroeten en verjaardagskaarten aan alle mensen die in verzorgingsinstellingen buiten Marken moeten wonen en wordt hen straks in december weer een kerststukje gebracht.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes. Daarnaast steunen we ook een aantal instellingen en stichtingen, waarvan wij u bij tijd en wijle een uiteenzetting geven .

Wij bevelen daarom de collecte voor dit plaatselijke en regionale werk van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 4 juli 2021

De 3^e zondag van de zomer om 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 42 vers 1 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad', couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen (alleen in de Patmoskerk).

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 22,1-19 (lector).

Halleluja-lied: 909 'Wat God doet, dat is welgedaan', couplet 2 en 3.

Verkondiging: 'Loslaten is het nieuwe vasthouden' n.a.v. Genesis 22 vers 8.

Lied 393 'Als ik in deze stille tijd', couplet 1, 2 en 3.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis (gezongen): Lied 340 B 'Ik geloof in God de Vader'.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 68 vers 7.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Zingen in de kerk – en andere versoepelingen

Jongsleden maandagavond heeft de kerkenraad in een extra vergadering gesproken over de verruiming van de maatregelen nu het effect van de vaccinaties steeds duidelijker wordt. Het volgende is besloten:

- a. Er is geen limiet meer aan het maximaal aantal personen in onze kerkgebouwen. Alleen de sociale afstand van 1,5 meter dient te worden gehandhaafd. Natuurlijk blijven de basisregels gelden waaronder het thuisblijven bij klachten en het desinfecteren van handen.
- b. Het dragen van een mondneusmasker is niet meer verplicht;
- c. Wat blijft is dat iedereen zich nog steeds vooraf dient aan te melden voor de kerkdiensten. Wat aantallen betreft rekenen we op maximaal 50 personen in de Grote Kerk en 90 personen in de Patmoskerk;
- d. Iedereen in de kerkdienst mag de psalmen en liederen weer meezingen. Nog niet uit volle borst en met de rug tegen de bank maar wel ingetogen. Het zal nog wel wat wennen zijn maar het is ook een verademing! Hoewel we de minicantorij zullen missen;
- e. We gaan onze beide kerkgebouwen weer wisselend gebruiken zoals we gewoon waren. De ene keer de Grote Kerk en de andere keer de Patmoskerk;
- f. Koffiedrinken na de kerkdiensten hebben we nog niet in ere hersteld. Het lijkt ons beter om nog heel even de ontwikkelingen af te wachten aangezien afstand houden bij gezelligheid van iedereen behoorlijk wat aandacht vraagt.

Wijzigingen kerkdiensten zondag 4 juli

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de kerkdienst in de Grote Kerk aanstaande zondag om 9.30 uur ook via KerkTV te zien zijn. Het moment voor de kinderen is alleen om 11.00 uur in de Patmoskerk. We vieren dan voor het eerst sinds 19 januari 2020 weer het Heilig Avondmaal. Iedereen (bijna dan) die zich voor één van de kerkdiensten inschrijft is welkom!

Start kindernevendiensten op zondag

Zondag 4 juli is er in de tweede kerkdienst om 11.00 uur in de Patmoskerk kindernevendienst. Op die manier kunnen ouders met ons het Avondmaal meevieren terwijl hun kinderen naar de kindernevendienst zijn. De komende zomermaanden zal er kindernevendienst beschikbaar zijn wanneer mensen en gezinnen met jonge kinderen zich opgeven voor de kerkdienst.

Momenten voor de kinderen in de kerkdienst

Sinds het veertigdagenproject van Bijbel Basics dat eindigde met Pasen hebben we steeds een moment voor de kinderen georganiseerd. Veel jongens en meisjes hebben enthousiast een filmpje opgenomen waarin ze de tekst van een lied voordroegen. Aansluitend luisterden en keken we naar een filmpje ervan op YouTube. Wat zijn we dankbaar en blij met jullie betrokkenheid. Vanaf zondag 11 juli zijn er geen filmpjes meer te zien. Dat vind ik best jammer en daarom willen we na de vakantie, als de zomer op zijn einde loopt, ons beraden op een vervolg. Hoe en wat volgt later.

Zomervakantie en crisispastoraat

Vanaf volgende week maandag 5 juli heb ik 4 weken vakantie. Tegen het einde van mijn eerste week vrijaf hopen we 'back-to-basics' te gaan. We zetten met ons kleine tentje koers richting Italië met haar hoge bergen en mooie meren. Vorig jaar zijn we enthousiast geworden door de mooie bergwandelingen in de Franse Alpen. Dit jaar willen we het bergwandelen in 'La bella Italia' uitproberen. Maandag 2 augustus hopen we de draad weer op te pakken.

U kunt in die vier weken contact opnemen met onze scriba Agnes Kes voor pastorale hulp in crisissituaties. Zij is te bereiken via 06-83172019. We hebben uitstekende vervanging kunnen organiseren. Kees Kersbergen is namelijk tijdens een deel van mijn vakantie beschikbaar! En verder zijn er verschillende collega-predikanten die gevraagd kunnen worden als dat nodig mocht zijn.

Pastorale hulp uit Veenendaal

Een paar weken geleden schreef ik dat in september de verplichte Primaire Nascholing Predikanten (PNP) begint. Het is een scholingsprogramma van 6 x 2 dagen seminarie. Rond die seminarie-dagen is Kees Kersbergen bereid gevonden om het crisispastoraat en eventueel een uitvaart voor zijn rekening te nemen. Ook wil hij helpen door een deel van de uitvaarten voor zijn rekening te nemen mocht dat vanwege mijn agenda verstandig zijn. We zijn erg blij dat Kees dit wil gaan doen nu hij sinds jongstleden mei met pensioen is gegaan. Zo blijven de lijnen met Marken open en warm.

De mini-cantorij – bedankt!

Wat ben ik blij met jullie geweest! En vele mensen thuis niet minder. Door jullie trouwe inzet, bijna een jaar lang, kregen de kerkdiensten via KerkTV meer diepte. Jullie namen de lofzang van de christelijke gemeente voor jullie rekening. Met verve. Onder de bezielende leiding van onze organist Dirk Kes. Elke zondag bijtijds in de kerk om je de liederen voldoende eigen te maken. Het is de kwaliteit echt ten goede gekomen kan ik jullie zeggen gezien mijn ervaringen in andere gemeenten de achterliggende maanden. Heel veel dank voor alles wat jullie er-voor over hebben gehad!

Ten slotte

Dit keer een laatste groet voor onze vakantie. We hopen wat rust te vinden en nieuwe energie. Tegelijk realiseer ik mij dat er veel mensen zijn op Marken voor wie er geen periode vrijaf is weggelegd. Ziekte en verdriet houden geen vakantie. De afspraken in het ziekenhuis, de behandelingen (of het uitstel ervan, met alle onzekerheid van dien) en het ziek-zijn gaan door. De lege plek blijft en de herinneringen veelal pijnlijk. Sommigen van ons moeten hun hele bestaan daardoor opnieuw vormgeven. Het verdriet heeft een grote vingerafdruk achtergelaten. Voor hen vragen we de Here God om hulp, om rust, vrede, moed en doorzettingsvermogen.

Het leven is mooi. Om dankbaar van te genieten. Tegelijk kan het leven ons het idee geven dat we ver van huis zijn, in den vreemde. Het leven is niet zoals het zou moeten zijn. We zijn hier niet voluit gelukkig. Toch, hoewel de situatie ernstig is zijn we niet hopeloos. Want:

*Niet lang zal 't lijden duren,
draagt nog een poos uw kruis;
wellicht slechts weinig uren,
dan zijn wij eeuwig thuis:
verlost van zond' en pijn,
als wij met alle vromen
in 't huis des Vaders komen,
wat zal dat zalig zijn!*

(Gezang 217 couplet 8 uit de Nederlands Hervormde Bundel, 1938).

Ds. H.Z. (Huib) Klink
hzklink@icloud.com
0299 203076 of 06 21564286

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 10 euro per jaar, wat bij u aanhuis
wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 70 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

**Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) kunnen bezorgd worden bij:
C.P. Visser Noorderwerfstraat 16(tel. 601554) of C. Appel De Pieterlanden 3 (tel. 601933)
en J Booneveld Zeilstraat 24)tel (601761)**

**De tijden voor het aanleveren van stukken zijn: met de hand geschreven voor maandag
19.00 uur en getypte voor woensdag 16.00 uur**

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan
een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Bijwonen kerkdiensten juli 2021

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **juli** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Agnes Kes**, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen juli 2021"

(in te leveren bij **Agnes Kes**, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 4 juli Eerste dienst in de Grote Kerk om 09.30 uur
- 4 juli Tweede dienst in de Patmoskerk om 11.00 uur
- 11 juli Grote Kerk
- 18 juli Patmoskerk
- 25 juli Grote Kerk



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

United Bible Societies bestaat 75 jaar De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 4

De United Bible Societies, de koepelorganisatie van de 160 bijbelgenootschappen, bestaat 75 jaar. Op 11 mei was er een digitale viering voor medewerkers van alle bijbelgenootschappen. ‘De wereldwijde samenwerking heeft enorm geholpen bij het vertalen en verspreiden van de Bijbel’, aldus directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het NBG was een van de wegbereiders van de oprichting van de UBS in 1946.

In 1946, kort na het trauma van de Tweede Wereldoorlog, kwamen afgevaardigden van bijbelgenootschappen van dertien landen bijeen in het Elfinward Conference Centre in Haywards Heath, niet ver van Brighton in Zuid-Engeland. Vanuit hun overtuiging dat de wereld het Woord van God nodig heeft, richtten zij de United Bible Societies op.

De afgevaardigden waren vastbesloten om samen op te trekken, zo schreven ze, ‘om in deze tijd van nood samen met andere bijbelgenootschappen met de grootst mogelijke inspanning de nood te lenigen en de kans te grijpen om de zwaar getroffen wereld te voorzien van het levende en krachtige Woord.

Nederland en Vlaanderen

Aan het eind van de 19e eeuw was wereldwijd een netwerk aan het ontstaan van bijbelgenootschappen die de Bijbel onder de mensen brachten. In de jaren 1930 volgde een belangrijke stap naar verdere samenwerking tijdens een conferentie in Nederland.

1939: de basis voor de UBS gelegd

Het Nederlands Bijbelgenootschap nodigde ter gelegenheid van zijn 125-jarig jubileum diverse bijbelgenootschappen uit voor een conferentie over wereldwijde samenwerking. Deze conferentie werd gehouden in juli 1939. ‘Het uur is gekomen om samen te werken’, zo klonk daar de aansporing van John Mott van het Amerikaanse Bijbelgenootschap. ‘Los van elkaar blijven werken betekent armoede.’

Vijf dagen na het slot van de conferentie marcheerden anderhalf miljoen Duitse soldaten Polen binnen en begon de Tweede Wereldoorlog. Dat betekende vooralsnog dat de afgesproken samenwerking niet van de grond kwam. De oorlog stelde de bijbelgenootschappen voor grote uitdagingen. Het drukken en verspreiden van de Bijbel was lastig en de fondswerving stagneerde. Toch slaagden sommige bijbelgenootschappen erin om zelfs onder die chaotische omstandigheden bijbels en bijbellectuur te verspreiden.

1946: een nieuw begin

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1946, kwamen de bijbelgenootschappen opnieuw bij elkaar.

Bij de oprichting van de UBS in Elfinward werd Duitsland vertegenwoordigd door de Duitse bisschop Hanns Lilje. Die had wegens pastorale steun aan een verzetsgroep gevangen gezeten in Neurenberg. Zijn bijbel was hem afgepakt, maar hij kende de Schrift en vond er steun in. 'De gedachte dat Gods Woord niet gebonden is, sterkte ons', zei hij daarover. 'We weten dat er één licht en één hoop is: het Woord van God dat ons zal blijven leiden ook in de toekomst.' De oorlogservaringen van de bijbelgenootschappen maakten de wens om samen te werken alleen maar sterker. Dat bracht de afgevaardigden in Elfinward bijeen in een sfeer van hoop en realisme over wat gedaan kon worden. De wereld lag in puin en de uitdagingen waren enorm. Uitdagingen die het beste sámen opgepakt konden worden. 'Er is niet veel hoop in de wereld', aldus bisschop Eivind Berggrav uit Noorwegen, die de oorlogsjaren voornamelijk in eenzame opsluiting had doorgebracht wegens verzet tegen de Duitse bezetter, 'maar er is heel veel hoop in de Bijbel.'

Samenwerking en solidariteit

De UBS begon in Elfinward met 13 landen. 75 jaar later telt de UBS 160 bijbelgenootschappen en partners, in verschillende categorieën (van 'partner' tot 'full member'). In de afgelopen maand werden bijbelgenootschappen in zes landen 'full member': in Cambodja, Liberia, Mali, de Seychellen, Turkije en Vietnam. In vrijwel alle landen ter wereld is een bijbelgenootschap actief om de Bijbel, het levende Woord, beschikbaar te maken voor iedereen. 'Onze blik is gericht op de hele wereld, net als in de Bijbel', zei bisschop Berggrav in Elfinward. 'We zien een open deur.' Die wereldwijde blik is altijd bepalend geweest voor de missie en visie van de UBS."

Op weg naar 2038

De UBS speelde en speelt een belangrijke rol in het vertalen van de Bijbel. Daardoor is de complete Bijbel nu beschikbaar in 704 talen die door circa 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.571 talen beschikbaar, en gedeelten van de Bijbel in 1.160 talen. Wereldwijd lopen er momenteel circa 275 vertaalprojecten bij de UBS. Wereldwijde coördinatie is er ook op het gebied van bijbelverspreiding. Afgestemd op de behoefte aan bijbels en de draagkracht van het desbetreffende land, worden jaarlijks miljoenen bijbels, kinderbijbels en bijbelgedeelten verspreid. In 2019 ging het om 40 miljoen complete bijbels en 15 miljoen Nieuwe Testamenten.

De bijbelgenootschappen werken aan een ambitieus programma om in 2038 enkele honderden vertalingen af te ronden. Ondanks de coronacrisis en andere soms ingrijpende tegenslagen is de motivatie in de vertaalteams onverminderd groot.

Wat de wereld heeft aan het werk van de UBS en haar leden? NBG-directeur Buitenwerf: 'Miljoenen mensen ontlenen hoop en inspiratie uit de Bijbel, het boek waarin ze Gods boodschap van liefde voor de wereld leren kennen. Ik heb in verschillende landen meegemaakt hoe diep mensen worden geraakt als ze voor het eerst de Bijbel kunnen lezen of horen in hun eigen moedertaal, de taal van hun hart. De Bijbel heeft levensveranderende kracht.'

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

Link: <https://www.bijbelgenootschap.nl/wereldbond-van-bijbelgenootschappen-bestaat-75-jaar/>