

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 3

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 23 januari 2021

## Kerkdienst zondag 24 januari 2021

Onze kerkdiensten zijn ook te zien via **Kerk TV**,  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### *Uitzending van uit de*

#### **Patmoskerk**

|                 |                                     |                                 |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10.00 uur       | Ds. H.Z. Klink                      | <i>Bevestiging Ambtsdragers</i> |
| Organist        | Sebastian van der Pluijm            |                                 |
| Kosters         | Jaap Boes en Klaas Boes             |                                 |
| Eerste Collecte | Diaconie                            |                                 |
|                 | Bankrekening NL75RBRB0841377847     |                                 |
|                 | T.N.V. Protestantse Gemeente Marken |                                 |
|                 | Kerk                                |                                 |
| Tweede Collecte | Bankrekening NL69INGB0000160962     |                                 |
|                 | T.N.V Protestantse Gemeente Marken  |                                 |

### Dagelijkse Schriftezingen

|           |            |                          |                        |
|-----------|------------|--------------------------|------------------------|
| zondag    | 24 januari | Marcus 1:21-34           | Door vertellen         |
| maandag   | 25 januari | Psalm 107:1-22           | God is trouw           |
| dinsdag   | 26 januari | Psalm 107:23-43          | Zie jij het ook?       |
| woensdag  | 27 januari | Deuteronomium 16:18-17:1 | Recht                  |
| donderdag | 28 januari | Deuteronomium 17:2-13    | Vorm van proces        |
| vrijdag   | 29 januari | Deuteronomium 17:14-20   | Koningswet             |
| zaterdag  | 30 januari | Deuteronomium 18:1-13    | Met grond zonder grond |

### Voorbede

1. Spaar Here, Uw volk Israël.
2. Wijs ons de weg uit deze impasse, uit deze tijd van neergang. Leer ons te delen.
3. Dank U voor de koninklijke familie. Laten ze een stabiele factor blijven in onze samenleving.
4. Wilt u wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
5. Wees met onze predikant, ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
6. Voor de daklozen en rusteloze mensen, dat er een ommekeer in hun leven komt.
7. Wilt U de muur van ongeloof in Uw woord en scheppingsdaad opheffen.

Ria Kaars

## Ik zie wat jij niet ziet en het is?

*“Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken.”*

Lukas 2 vers 30-32.

Vroeger speelden we dit spelletje met onze kinderen: ‘Ik zie wat jij niet ziet’. Misschien spelen we het nog steeds, maar nu met onze kleinkinderen. Vervolgens moest geraden wat je dan had gezien. Om het raden gemakkelijk te maken vertelden we welke kleur het had. De uitdaging was om iets kiezen dat even duurde voordat het werd ontdekt. Wanneer dat te lang duurde verdween het plezier al snel.

Die Simeon... speelde de Here God soms met hem een spelletje: ‘Ik zie wat jij niet ziet’? Want er was iets in zijn leven gaan groeien. Hij was er gaandeweg van overtuigd geraakt dat de tijden kantelden. In Jeruzalem groeide sinds een paar decennia de verwachting van een Heiland-figuur. Het zou zomaar kunnen dat Simeon daar heel goed weet van had. In elk geval keek hij uit naar iets dat stond te gebeuren. Hij keek uit naar ‘de vertroosting van Israël’. Als je bij Simeon op bezoek kwam dan maakte dat iets bij je wakker. Een oude man (stel ik mij voor) en tegelijk zo ongewoon gedreven en immer nieuwsgierig. De Geestdrift waarmee hij sprak, studeerde en bad was raakte je. Het had iets van wat we later met Pinksteren in het groot zagen. Zijn gedrevenheid en enthousiasme had iets van de Heilige Geest. Simeon had iets gezien.

Wat dat betreft zijn de tijden nog niet zoveel veranderd. Kijken wij in deze tijden van sociaal isolement en strenge maatregelen niet ongelofelijk uit naar ‘de vertroosting van Nederland’ of naar die van ‘de hele wereld’? De tijden vallen zwaar. Hoe troostend is het dan als je mensen ontmoet en spreekt die je alvast een beetje troosten met wat ze hebben ‘gezien’, en met wat ze verwachten dat komen gaat. Mensen die je aanmoedigen om vol te houden door te wijzen op de komst van het vaccin. Is dat dan wat ons troosten gaat? Ten dele maar echt structureel het leven beteren zal het niet.

Zeg Simeon, wat heb je dan gezien? Tja... dat wist hij zelf nauwelijks. Het was alsof de Here God ergens in zijn hart gefluisterd had: Ik zie wat jij niet ziet, en het is...!

Toen zag hij het. Ineens viel zijn oog op een eenvoudig echtpaar uit de provincie. Het waren geen rijke mensen, dat zag je meteen. Ze waren naar de tempel gekomen met hun pasgeboren zoon. Toen Simeon het kind zag maakt zijn hart een sprong. Zijn hele lichaam trilde. Hij zag wat anderen niet zagen en het was: een kind uit Nazareth met de naam Jezus. Nu wist hij het. Dit was het kind waarover de Here God had gezegd: Ik zie wat jij niet ziet... nog niet.

Je moet het maar zien. Het licht moet een beetje gaan dagen voordat je het kunt zien. Ergens ‘speelt’ de Here God met ons allemaal dit ‘spelletje’, en de vraag is of je wilt zien wat Simeon zag. Of je uitkijkt naar de vertroosting van de wereld en van jezelf. Leer dan wel te luisteren naar de stem, de Geestdrift van binnen. Luister ernaar en ga er mee aan de slag. Studeer er op. Lees er over. Vraag om open ogen die het Licht verdragen kunnen. Geloof me, dan worden je als Simeon hoor! Kijk er naar uit. Wacht op de troostende ontdekking van wat de Here God al heeft gezien alleen jij nog niet. Er komt vast een keer een moment waarop je ineens ontdekt: Dit is het! Of beter: Jezus is de Heiland, de vertroosting van de wereld, en ook mijn troost. Er komen betere tijden. O ja? Ja.... Ik zie wat jij niet ziet.... zegt de Here God, onze Vader in de hemel... kijk er alvast maar naar uit ook al duurt het nog even voordat we weten wanneer.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 13-01 t/m 20-01-2021 ontvangen voor:

- Collectes: Eur 246,75
- Gift op rekening t.b.v. de kerk: Eur 25,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 13 januari - 18 januari 2021:

- Giften: Eur 30,00
- Collecte 17-01-2021 School Pakistan: Eur 392,50

**Zending**

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 11 januari – 18 januari 2021: Eur 20,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,  
Hartelijk dank.*

**DIACONALE COLLECTE 24 januari**

Komende zondag is het collectedoel "DIACONIE". U weet inmiddels dat we naast hele plaatselijke en regionale doelen ook een aantal instellingen en stichtingen steunen, die wij als diaconie zorgvuldig hebben uitgezocht. We letten daarbij ook op nationale en internationale instellingen. Eèn daarvan is **Terre des Hommes**.

**Terre des Hommes** bevrijdt kinderen uit uitbuitingssituaties. Zij wil kinderuitbuiting structureel de wereld uit helpen. Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming nodig. Terre des Hommes zorgt voor opvang, medische zorg, therapie en traumazorg en scholing. Zij helpen de kinderen bouwen aan een zelfstandige toekomst en begeleiden familieleden. Ook betrekken zij op een duurzame wijze gemeenschappen bij het beschermen van deze kinderen. Het is belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen en durven opkomen en dat daders van uitbuiting niet ongestraft blijven. Daarom begeleidt Terre des Hommes kinderen bij het doen van aangifte. Zij kunnen rekenen op juridische bijstand en hulp bij strafrechtelijke vervolging.

Ook trainen ze lokale politie en justitie, zodat die op een juiste wijze met slachtoffers en daders van kinderuitbuiting omgaan. Terre des Hommes investeert nadrukkelijk in het geven van onderwijs en voorlichting aan zowel kinderen als volwassenen, om kinderuitbuiting te voorkomen. Armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderuitbuiting en daarom bieden zij de ouders via spaar-en kredietgroepen de mogelijkheid hun inkomen te verbeteren. Terre des Hommes werkt samen met het maatschappelijk middenveld om ervoor te zorgen dat kinderrechten op een duurzame wijze geïmplementeerd worden in de samenleving. Ze steunen niet alleen de slachtoffers, maar pakken het probleem bij de wortels aan.

Wij bevelen daarom deze algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Eef Visser



## Liturgie zondag 24 januari 2021

de 3<sup>e</sup> na Epifanie om 10.00 uur in de Patmoskerk, met  
bevestiging van ouderlingen en diakenen  
Protestantse Gemeente Marken.



**appostel**



Overschrijven kan ook  
de *diaconie*:  
NL75 RBRB 0841 3778 47  
of de *kerk*:  
NL69 INGB 0000 1609 62  
ten name van  
Protestantse Gemeente Marken

### Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

### Intrede

Intochtspesalm: Psalm 67 vers 1.

Mededelingen.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 209 'Heer Jezus, o Gij dageraad', couplet 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: 1 Samuel 3,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: Psalm 63 vers 3.

Evangelielezing: Markus 1,14-20 (voorganger).

Halleluja-lied: Lied 531 'Jezus, die langs het water liep', couplet 1 en 3.

Verkondiging: 'Een rondje langs de haven'.

Lied 672 'Kom laat ons deze dag', couplet 1 en 6.

### Bevestiging van diakenen en ouderlingen

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Bevestiging nieuwe ambtsdragers.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 'Kom Schepper, Geest daal tot ons neer', couplet 1, 3, 4 en 6.

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: Lied 865 'Komt nu met zang van zoete tonen', couplet 1.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Bericht van overlijden.

Dankzegging en voorbede.

### Zending en zegen

Slotlied: Psalm 146 vers 1.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

**Ambtsdragers die afscheid nemen**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Sijmen van Altena     | diaken |
| Kees Visser           | diaken |
| Hein Pieter Zondervan | diaken |
| Koos Zwiers           | diaken |

**Bevestiging van ambtsdragers**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Pieter Boes             | diaken                     |
| Pieter de Groot         | diaken                     |
| Esther Springer         | diaken                     |
| Anneke Commandeur-Kroes | ouderling (herbevestiging) |
| Gerdien Teerhuis-Kaars  | ouderling (herbevestiging) |

---

**Vanuit de pastorie****Bevestiging ambtsdragers**

Zondag nemen we afscheid van vier diakenen en worden drie nieuwe mensen bevestigd als diaken, en twee herbevestigd als ouderling. Gezien de lockdown waarin we verkeren kunnen we geen familieleden of vrienden toelaten tijdens deze bijzondere kerkdienst. Tijdens deze eredienst zullen alleen de betrokkenen fysiek aanwezig zijn.

Het zal vreemd zijn om als nieuwe diaken op deze manier te beginnen aan je eerste ambtstermijn. We zullen zo'n bijzondere start niet snel vergeten. Als de tijden veranderen halen we het gebrek aan gewoon menselijk contact maar dubbel en dwars in.

**Zingen in de kerkdienst**

Vorige week woensdag hebben we als moderamen (het dagelijkse bestuur) gesproken over het kerkenwerk en de manier waarop we onze kerkdiensten invulling geven. Sinds halverwege december vorig jaar kunt u onze kerkdiensten alleen via KerkTV bezoeken. Heel dankbaar zijn we dat velen van jullie trouw aansluiten op zondag. Om de kwaliteit van de zondagse uitzendingen op niveau te houden vertegenwoordigt een kleine groep de gemeentezang. Na een uitvoerige afweging hebben we ervoor gekozen hiermee door te gaan, aangezien we geen fysieke bezoekers toelaten in onze erediensten.

**Jeugd- en kringwerk**

Alles wijst erop dat we voorlopig nog niet af zijn van strenge richtlijnen ook al is begonnen met het vaccineren. We houden er rekening ernstig mee dat we dit seizoen niet meer starten met de jeugdclubs, zondagsschool, Follow Me! en de Gemeente Groei Groep. Hoe zal het zijn als we straks wel weer kunnen starten en elkaar zullen zien? Ik vermoed dat we zo nu en dan denken: die heb ik al een tijd niet meer gezien! Ondertussen moeten we geduld bewaren en proberen rustig te blijven want we voelen de onrust dichterbij komen.

**Ten slotte**

Het oecumenische leesrooster reikt ons zondag twee roepingsverhalen aan. We lezen over een kleine jongen in de tempel die iets hoort wat hij nog nooit heeft gehoord en over ervaren vissers die een andersoortige roeping ontvangen. Wie denkt dat het alleen over de nieuwe ambtsdragers gaat heeft het mis. We zijn allemaal geroepen tot het ambt namelijk dat van alle gelovigen. Denk nou niet dat de Here God niets heeft aan jouw kennis en ervaring. Hij kan die goed gebruiken! Juist als je jong bent.

We ronden af met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Hoogkamplaan.

Ds. H.Z. Klink  
hzklink@icloud.com  
06 21564286

---

Blij verrast waren wij toen er op 18 december jl.,  
onze 50-jarige huwelijksdag, zoveel felicitaties, cadeaus  
en attenties in allerlei andere vormen bij ons binnenkwamen.  
Heel veel dank daarvoor!

Groeten,  
Pieter & Neeltje Kes-de Waart

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,  
bezorgdheid en liefde, is toch nog onverwacht  
van ons heengegaan onze mem en bessie

## Neeltje Zeeman

29 september 1942

17 januari 2021

Jaap en Beppie

Klaas

*Saphira*

Monique

Tineke en Richard

*Mary en Toon*

*Sophie*

*Angelica en Mick*

Alice en Ron

*Melissa*

Henk en Marion

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 22 januari in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot  
condoleren in de hal van de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken  
van 12.45 tot 13.45 uur.

Hoogkamplaan 42, 1156 AK Marken

Strijdbaar tot het einde overleed op zondag 17 januari onze zuster

*Neeltje Zeeman Jd*

Zij heeft de regie van de ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte uit handen moeten geven. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Immetje Stoker-Zeeman  
Lijsje Lommers-Zeeman  
Pieter Zeeman

---

Johannes 11 vers 25 en 26

Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.'

(Peet) Neeltje

Wij ontvingen het bericht dat je uit je lijden verlost bent. Je bent nu bij je Vader zonder pijn, zorgen en verdriet.

Je was voor ons een schoonzus en peet waar je altijd zo kon binnenstappen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en overige familie veel sterkte toe.

Marie Boes †

Klaas Boes en Willeke

Mathijs en Marieke

Trijntje en Jan

Ruben, Kimberley, Aron, Julian en Tamar †

---

Op zondag 17 januari 2021 hebben wij afscheid moeten

nemen van onze buurvrouw:

**Neeltje Zeeman**

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Namens de naaste buren:

Johan, Neeltje Boes, Han, Igo, Marinus, Nel en Jaap