

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 7

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 februari 2021

## Kerkdienst zondag 21 februari 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

### *Uitzending van uit de* **Grote Kerk**

*1<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen tijd*

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Project Waterlandse Gemeenten Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

### Dagelijkse Schriftezingen

zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
woensdag	24 februari	1 Petrus 5:1-14	De Heer is je herder
donderdag	25 februari	Psalm 38	Roep om hulp
vrijdag	26 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zaterdag	27 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam

### Voorbede

1. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
2. Maak van ons geen valse getuigen, verander ons naar Uw beeld, zodat wij licht verspreiden.
3. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
4. Geef ons land wijsheid in het omgaan met corruptie en omkoperij. Maak van ons betrouwbare handelspartners.
5. Laat huiselijk geweld geen kans krijgen in onze gezinnen. Breng hen vrede.
6. Dank U voor alle digitale mogelijkheden, om al wat ons boeit met elkaar te delen.
7. Wees met de langdurige zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.

Ria Kaars

## Het evangelie van de veertigdagentijd

*“Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren”* Genesis 3 vers 19c.

*“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus.”*  
Romeinen 5 vers 1.

Veel christenen wereldwijd komen aan het begin van de veertigdagentijd bij elkaar in de kerk als begin van de lijdenstijd op weg naar Pasen. Ze worden aan het eind van de kerkdienst op hun voorhoofd getekend met een kruis van as terwijl de voorganger de bekende woorden uit Genesis 3 uitspreekt. Het zet de toon voor de vastentijd die aanbreekt. De bedoeling is dat je als mens je kwetsbaarheid en zondigheid te binnen brengt. Ik vind dit eeuwenoude ritueel mooi. Niet alleen vanwege de diepgewortelde betekenis van het getal 40 in de bijbel maar ook het kruisteken dat verwijst naar Jezus Christus. Tegelijk zit er een kant aan die ons wil laten beseffen wat dit kruisteken concreet betekend heeft voor de Heiland van de wereld. Hij heeft er voor door het stof moeten gaan.

Nu ben ik altijd wat voorzichtig met de teneur die gezet wordt in de veertig dagen omdat het in de kerk oppassen geblazen is. Het komt namelijk nogal eens voor dat we te snel hele zware en geladen woorden gebruiken. De weg naar Pasen wordt dan een soort geestelijk deprimerende lijdensweg. Daar ben ik huiverig voor want wij hoeven niet meer door het stof, ook al zullen we er eens aan moeten geloven maar dat hoeft ons niet meer bang te maken.

Het is dus belangrijk dat we in de veertigdagen ons geloof en onze theologie in evenwicht houden door het kruis van Jezus lichtvoetig te dragen. Ook als het met stof en as getekend is en ons daarmee herinnert aan de intrede van de zonde in de wereld. Je moet dus wel weten hoe je je in de komende lijdenstijd voorbereid op Pasen. Daarom heb ik deze twee teksten bij elkaar gezet want de vrede met God is de grondhouding waarmee we in de christelijke gemeente weer op weg mogen gaan naar Pasen. We komen die vrede eigenlijk al meteen op het spoor als in het paradijs de oorlog uitbreekt! Luther zou zeggen dat wet en evangelie hier al bij elkaar komen, en hij heeft gelijk.

Zonde is jezelf afkeren van God en je op iets anders, iets lagers, richten. Daarmee berokkenen wij onszelf grote schade waardoor we uiteindelijk ook door het stof moeten. Onze kwetsbaarheid voor het kwaad is daarmee getekend. Toch laat de Here God het niet zover komen dat het hele leven voorgoed ontspoot. Zo goed is Hij. Meteen als de oorlog uitbreekt zet Hij de vrede definitief op de kaart. Sindsdien is het menselijke bestaan een strijdtoneel tussen goed en kwaad. Gelukkig kunnen we die strijd aangaan vanuit de vrede die we ontvangen hebben door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Hoe kan dat?

Nou, door het Woord van God in het paradijs, over het hoofd van de slang gesproken, tot de mensheid. God belooft vijandschap – dus oorlog! – teweeg te brengen tussen het nageslacht van de slang – de duivel en zijn handlangers – en het nageslacht van de vrouw. Kijk en daar klinkt het Evangelie al! Daar zet God het bestaan al in het licht van de vrede en betekent hij het met het kruis van Christus. De Zoon van God is het Nageslacht van de vrouw namelijk Maria. Zie haar, met enige verbeeldingskracht, gerust als de nieuwe Eva. Vanaf dit paradijselijke moment gaat haar Zoon de strijd aan met het nageslacht van de slang. Hierdoor kan het nageslacht van de nieuwe Adam in vrede leven met God.

We kunnen met een gerust hart onze kwetsbaarheid voor zonde en kwaad ons te binnen brengen als we dit Goede Nieuws daarbij steeds voor ogen houden. De veertigdagentijd is een hulpmiddel om ons weer opnieuw voor de geest te halen hoe groot de draagwijdte van het evangelie van Jezus Christus is. Zo kunnen we dus met een evangelische lichtvoetigheid op weg gaan naar het levenslicht van Pasen.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 10-02 t/m 16-02-2021 ontvangen voor:

- Collectes: € 85,50
- Gift op rekening t.b.v. de kerk: € 25,00
- Op huisbezoek ontvangen: € 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 10 februari – 17 februari 2021:

- Giften: € 50,00
- Diaconie collecte 07-02-2021 (nagekomen): € 39,00
- KIA Werelddiaconaat 14-02-2021: € 88,50

**Zending**

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 8 februari – 15 februari 2021: € 6,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,  
Hartelijk dank.*

**COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN**

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Het afgelopen jaar spaarden we voor De Schuilplaats in Thailand. Voor het komende jaar hebben de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën gekozen voor de stichting Hoeboeh. Hoeboeh betekent: Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers. Deze stichting bestaat sinds 2003 en wordt gecoördineerd door Ineke en Piet de Boer in Overleek, die samen met vele vrijwilligers uit de regio Waterland veel activiteiten organiseren.

Doel van de stichting is het ondersteunen van maatschappelijke en sociale projecten in de heel arme delen van Oosteuropa. Ook stimuleren zij nieuwe activiteiten aldaar, veelal diaconaal van aard, zoals bv. gaarkeukens, voedselbanken, een moederhuis voor jonge meisjes en moeders met kinderen die door hun man verlaten zijn, hulp aan een bejaardeninstelling met hulpbehoevende oude mensen en kledingverstrekking aan een psychiatrische instelling.

Vanaf 1 januari 2021 steunen we dus samen met de andere diaconieën uit Waterland dit nieuwe project. Hieronder de brief, waarin Ineke en Piet de Boer over het speciale doel voor onze Waterlandse bijdrage vertellen:

*Wij als 'stichting Hoeboeh' zijn heel blij dat Hoeboeh het Waterlands Diaconaal project 2021 is. Het project waar we momenteel aan werken ligt in Republiek Moldavië en betreft een jongerenopvang in de plaats Caplani. Het is kleinschalig en opgericht door een kleine groep idealistische Christenen. De plaats Caplani heeft ongeveer 3000 inwoners. Er wordt ook hulp geboden aan mensen uit andere plaatsen. Vlakbij een al bestaande ouderenopvang (die ook met financiële hulp van Hoeboeh wordt uitgebreid) komt een jongerenopvang voor twintig weeskinderen of verlaten kinderen. Dit betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. Voor de kosten van de exploitatie ontvangen ze een klein bedrag per kind van de overheid. Daarnaast zijn er inkomsten uit verkoop van aardappels en groente die verbouwd wordt op het eigen terrein. Hoeboeh heeft zich voor 10 jaar verbonden aan dit project voor financiële ondersteuning. De begroting voor de afbouw van het jongeren huis is ongeveer 13.500 euro. Dit is al een erg minimale begroting. Hoeboeh stelt praktisch werken zeer op prijs. En praktisch zijn ze, er wordt bv. veel gebruik gemaakt van gebruikte materialen. Het is een heel toekomstgericht project: Een opvang voor de jongeren, zodat ze niet hoeven op te groeien voor galg en rad, maar een basis voor de toekomst krijgen in dit tehuis.*

*Voor meer informatie: zie <http://www.hulpoosteuropamonnickendam.nl>*

*Vriendelijke groet namens Hoeboeh, Ineke en Piet de Boer*

## Liturgie zondag 21 februari 2021

Zondag *Invocabit* (n.a.v. Ps. 91 vers 15 'Roep je Mij aan...').  
De 1<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.  
Protestantse Gemeente Marken.



**appostel**



Overschrijven kan ook  
de *diaconie*:  
NL75 RBRB 0841 3778 47  
of de *kerk*:  
NL69 INGB 0000 1609 62  
ten name van  
Protestantse Gemeente Marken

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

### Intrede

Intochtspalm: Psalm 65 vers 1.  
Mededelingen door de ouderling van dienst.  
Stil gebed.  
Bemoediging en groet.  
Klein Gloria: Lied 195 'Ere zij de Vader en de Zoon'.  
Leefregels (uit Exodus 20).  
Psalm 65 vers 2 en 5.  
Gebed om de verlichting van de heilige Geest.  
Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

### De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 55,1-3a (lector).  
Antwoordpsalm: Psalm 42 vers 1 (OB).  
Lezing uit de Brieven: Openbaring 21,1-7 (lector).  
Halleluja-lied: Lied 445 'Ruwe stormen mogen woeden' (couplet 3 uit LvdK).  
Lezing uit het Evangelie: Johannes 4,1-30 (voorganger).  
Halleluja-lied: Lied 556 'Alles wat over ons geschreven is', couplet 3 en 4.  
Verkondiging: 'Een retorische vraag' n.a.v. Johannes 4,7b  
Lied 653 'U kennen, uit en tot U leven', couplet 3.

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.  
Dankzegging en voorbede.

### Zending en zegen

Slotlied: Slotlied: Psalm 25 vers 4 en 6.  
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

## Vanuit de pastorie

### **Begin van de veertigdagen, op weg naar Pasen**

Zondag maken de kinderen het eerste luikje open op de poster die ze bij het veertigdagenboekje 'Een spoor van liefde' via school hebben gekregen. De komende zondagen lezen en leven we met onze kinderen naar Pasen toe. We leren van de liefde van Jezus Christus. Elke week lezen we een stukje uit de Bijbel in Gewone Taal (BGT) en er kan een leuke opdracht worden gemaakt. Maak er een foto van en stuur die in via [kerktv@protestantsmarken.nl](mailto:kerktv@protestantsmarken.nl). Dan kan iedereen op zondag jouw opdracht bewonderen. Doen jullie mee?

### **Digitaal koffiedrinken voor iedereen**

Het was rustig toen we afgelopen zondag met elkaar koffie dronken na de kerkdienst. Niet zo vreemd natuurlijk want de ijsskoorts had toegeslagen. Eigenlijk kon ik jullie geen ongelijk geven. Wat waren we toe aan even ontsnappen aan het strakke keurslijf van de lockdown. Kou, ijs, een stralende zon en iets lekkers aan de haven. Digitaal koffiedrinken komt dan een andere keer wel. Zo is het!

Natuurlijk is het geen verplichting om aan te haken. Laat dat duidelijk zijn. En met een kleine groep is het evengoed gezellig. Maar we denken wel dat het digitaal ontmoeten kan helpen om de eenzaamheid heel even opzij te zetten. Schroom dus niet om het eens te proberen. Stuur een e-mail naar [koffie@protestantsmarken.nl](mailto:koffie@protestantsmarken.nl) en klik op zondag rond 11.30 uur op de link die je daarna krijgt toegestuurd. Tot zondag!

### **Liturgiecommissie en vespers**

We zijn weer onderweg naar Pasen met daaraan voorafgaand de Stille Week. Dan komen we bij elkaar in de Grote Kerk voor de vespers. De liturgiecommissie gaat weer aan de slag om deze vespers inhoudelijk voor te bereiden. Het worden weer mooie en verdiepende weken. In de komende tijd gaan we als commissie ook op zoek naar een nieuwe generatie mensen die mee willen gaan werken aan de voorbereidingen van de vespers in de Advent en de Stille Week. Ik hoop dat er wat jongeren zijn die bij ons willen aanhaken!

### **Ten slotte**

Het prachtige schouwspel der elementen is weer voorbij: Marken in wintertooi. Bijtende kou, helwitte sneeuw en sculpturaal ijs. Om nog maar niet te spreken over de reuring en gezelligheid aan de haven met al die Markers bevangen door schaatskoorts. Een sfeer en traditie om te koesteren maar dat doen jullie wel. We sluiten af met een hartelijke groet vanuit een ontdooide en sneeuwvrije pastorie. Op naar de lente!

Ds. H.Z. (Huib) Klink

[hzklink@icloud.com](mailto:hzklink@icloud.com)

06 21564286.

En ieder die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan,  
maar eeuwig leven hebben

(Johannes 3:16)

Onze lieve pleeg-(schoon)moeder, Bessie en oud Bessie  
weet zich aan Gods ontferming toevertrouwd. In dat vertrouwen  
is op de gezegende leeftijd van ruim 100 jaar vredig ingeslapen

## *Lutje Schouten Cd.*

\*18 juni 1920

†16 februari 2021

weduwe van Frederik Kes sinds 12 augustus 1977

Cees en Sijtje Aagje van Altena

Freek-Jan en Angelique  
*Anthonie, Maxime*

Klaas en Manon  
*Madelief*

De afscheidsdienst zal in verband met COVID-19 in besloten kring  
plaatsvinden op zaterdag 20 februari.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst  
is er gelegenheid tot condoleren in de Grote Kerk,  
Kerkbuurt 13 op Marken van 13.00 tot 13.45 uur.

Als wij de kerk verlaten rond 15.00 uur naar de begraafplaats,  
zouden wij het waarden als langs de route die wij lopen een  
erehaag gevormd wordt aan beide zijden van de straat.  
Wij hanteren hierbij de juiste richtlijnen van het RIVM.

Een bijzonder woord van dank aan de verzorging van  
verzorgingstehuis Swaensborch (waar zij ruim twee jaar  
heeft gewoond) voor de liefdevolle zorg. Ook danken wij  
dokter G. Geerlings voor zijn professionele en goede zorg.

Correspondentieadres: Kerkbuurt 194, 1156 BT Marken

Liever geen bezoek en geen bloemen.

Onze Peet Luut is van ons heengegaan,  
die wetenschap is moeilijk voor ons te bevatten.  
Wie zoals zij in het leven heeft gestaan  
was tot een zegen die niet is te schatten.

Gedreven door de liefde van haar Heer  
Is zij een gids en steun geweest voor velen,  
totdat God Zelf zei: "Kind, het hoeft niet meer,  
je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen".

Het lichaam, dat zijn kracht verloren had,  
mag nu gaan rusten, tot haar Heer zal komen.  
Die zal haar brengen in de eeuwige stad  
waar al Gods kinderen in vrede en liefde wonen.

Op 16 februari 2021 is onze lieve Peet Luut overleden. Zij was een liefdevolle en zorgzame tante, die heel veel voor ons gezin heeft betekend. Wij dragen haar warmte en positiviteit voor altijd mee in ons hart. Dank voor alles lieve lieve tante

Pieter en Grietje

Grietje en Klaas

Jacob

Jannetje en Klaas

Pieternel en Ingrid

John en Aaltje

Kinderen en kleinkinderen

Wij wensen Cees, Sijtje Aagje, Freek Jan, Angelique, Klaas, Manon, Madelief, Anthonie en Maxime veel sterkte met dit verlies.

“Wie in de schaduw Gods mag wonen”

Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn.  
 Als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn.  
 Als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn,  
 dan ben je niet heengegaan maar naar huis gegaan.

Dankbaar zijn wij dat we onze lieve, altijd positieve peet Luut zolang in ons midden mochten hebben. Zij was voor ons een groot voorbeeld op de manier hoe zij haar leven leefde. Haar geloof heeft haar de kracht gegeven om staande te blijven in het leven.

Lieve peet Luut, je bent nu thuis bij je Heiland waar je naar verlangde.

Wij wensen Cees en Sijtje Aagje, Freek Jan, Angelique, Anthonie, Maxime, Klaas, Manon en Madelief Gods nabijheid toe in deze voor hen verdrietige en moeilijke tijd.

In onze herinnering zal peet Luut bij ons voortleven als een beminnelijk mens.

De neven en nichten van de familie Schouten (bakkertjes)

---

Verdrietig zijn wij door het overlijden van onze lieve Peet Luut.

Je hebt altijd voor ons klaargestaan  
 Stil ben je van ons heengegaan  
 Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,  
 zo was je heel je leven  
 Je was een schat voor ons allen,  
 je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Rust zacht!

Klein- en achterkleinkinderen van onze

Bap Jacob en Bessie Geertje van Altena-Schouten

Pieter en Marlies  
 Jacob Eduard en Natali  
 Klaas Richard en Petra  
 Mark en Mirjam

Gera en Albert  
 Johan  
 Esther en Rolf  
 Klaas

Sophie en Casper  
 Joëlle en Julian  
 Martijn

Bram  
 Femke  
 Sophie

Lars  
 Isa  
 Tess

Niels  
 Anne  
 Elisa

Lois  
 Viggo

Samuel  
 Hugo



Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele blijken van belangstelling, in de vorm van kaarten, lieve woorden en e-mails, die we mochten ontvangen bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en bessie

Loppie Peereboom-Taanman

Het was allemaal zeer hartverwarmend

Fam. J.Peereboom

---

Wij danken iedereen voor het medeleven na het overlijden van onze dierbare, zorgzame ta en trotse bab

Jan van Altena

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich zo betrokken voelde bij ons grote verlies.

Familie J.D. van Altena



## Verspreiding van audiobijbels in Mozambique

**Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.**

Mozambique is een van de armste landen van de wereld. Door de stijgende economische groei is het aantal mensen dat kan lezen en schrijven in de afgelopen jaren toegenomen. Toch is nog steeds 40% van de Mozambikanen analfabeet.

### **Meedoen in de kerk**

Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet kunnen meelesen in de Bijbel tijdens kerkdiensten of in hun bijbelgroep. Een audiobijbel maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God. Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelprogramma van het Bijbelgenootschap van Mozambique met 1000 audiobijbels. Dit programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroepen geformeerd kunnen worden, zoals gevangnissen, ziekenhuizen en weeshuizen.

### **Coronacrisis**

Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens de lockdown in het land.

Sinds in september de coronamaatregelen versoepeld werden, wordt het bijbelwerk waar mogelijk weer opgepakt. Veel Mozambikanen zijn er economisch nog slechter aan toe dan ze al waren. Dat motiveert de medewerkers van het bijbelgenootschap extra het Gods woorden van hoop beschikbaar te maken.

## Bijbel-ontdekkingstocht, podcast en blogs over bijbellezen

**Voor wie aan de slag wil met de Bijbel is er het leesplan *Op ontdekkingstocht met de Bijbel*. 'Daarmee willen we mensen uitnodigen om te proeven welke manier van bijbellezen hen inspireert', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Ook biedt het Nederlands Bijbelgenootschap een podcast- en blogserie aan. Deze initiatieven passen bij de *Maand van de Bijbel* (24 januari-21 februari).**

### **Ontdekkingstocht**

'De Bijbel wil gelezen, begrepen en toegepast worden', aldus Buitenwerf. 'Het is onze missie om mensen daarbij op weg te helpen. De Bijbel is veelkleurig en mensen zijn dat ook: wat we nodig hebben en prettig vinden verschilt per persoon, levensfase en situatie. We gunnen het iedereen om op zó'n manier met de Bijbel bezig te zijn dat het tot je hart spreekt. Met dit leesplan is dat te ontdekken.'

*Op ontdekkingstocht met de Bijbel* is bedoeld voor wie het moeilijk vindt om de Bijbel een plek in zijn of haar leven te geven. Wie intekent doet elke dag iets met een bijbeltekst, op verschillende manieren: luisterend, studerend, creatief, kort (1 minuut) of lang (een halfuur). Al doende ervaar je wat bij je past en of je er een gewoonte van zou willen maken. Het leesplan is te vinden in de gratis NGB-app *Mijn Bijbel*.

### **Podcasts en blogs over bijbellezen**

Behalve het leesplan is er de podcastserie *Bijbelbekenentissen*. Bekende Nederlanders vertellen over hun worsteling met de Bijbel en welke inspiratie ze eruit halen. Luisteren naar Corien Oranje, Jacobine Geel, Leo Fijen, Jannica van Barneveld, Ben Tiggelaar en anderen kan je helpen ontdekken welke aanpak jón aanspreekt. Te vinden via Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en via deze link:

**Bron: Nederlands Bijbelgenootschap. Contactpersoon: Anneke Commandeur**