

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 februari 2021

Kerkdienst zondag 28 februari 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de Grote Kerk

2^e zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Ds. P. Pronk	Amsterdam
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Marken Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriflezingen

zondag	28 februari	zondag	Koninklijke waardigheid
maandag	1 maart	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	2 maart	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	3 maart	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
donderdag	4 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vrijdag	5 maart	Psalm 19	Natuur-wet
zaterdag	6 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen

Voorbede

1. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
2. Geef ons land wijsheid in het omgaan met corruptie en omkoperij. Maak van ons betrouwbare handelspartners.
3. Laat huiselijk geweld geen kans krijgen in onze gezinnen. Breng hen vrede.
4. Dank U voor alle digitale mogelijkheden, om al wat ons boeit met elkaar te delen.
5. Wees met de langdurige zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
6. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.
7. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.

Ria Kaars

Opvattingen

Bij haar introductie liet onze koningin enkele gevleugelde opmerkingen achter: 'een beetje dom' en een wellicht voorgeprogrammeerde 'DE nederlander bestaat niet'.

Het klonk misschien wat grappig, maar het was tegelijk ook 'WAAR': Bestaat er een Nederlander? Hoe ziet die er dan uit en wat is zijn denk- en belevingswereld

Er zijn er zo een 17 miljoen, maar ze zijn allen verschillend. Geen 2 gelijken. Hetzelfde kun je zeggen van de gehele wereldbevolking, meer dan 3 miljard, allen uniek, geen 2 gelijk.

In WO2 hebben duitse medici proeven gedaan (met ongeoorloofde middelen) hoe dat zat met tweelingen; met als resultaat: wel overeenkomsten, maar 'gelijk': NEE!

Er wordt bijvoorbeeld door menswetenschappers, maar ook in de medische en economische wereld, vaak informatie verzameld door gebruik te maken van populaties (enquêtes), maar ook hiervoor geldt: een gemiddelde of modale mens bestaat niet....

Je zou hetzelfde kunnen zeggen van onze geloofsbeleving. Het minst of geringste verschil in opvattingen was aanleiding om maar weer een eigen kerkje te beginnen. Alleen in Amsterdam waren er al meer dan 20. Misschien komt het wel een beetje doordat theologie en bijbeluitleg niet met wiskundige zekerheid zijn te onderbouwen en bovendien omdat wij allen zo verschillend zijn..... Sinds mijn komst naar Marken ben ik niet meer in de kerk geweest en dat mis ik zeer. Mijn kwaal is COPD en dat kan leiden tot heftige hoestbuien, welke mij zouden nopen om de dienst te verlaten; dat weerhoudt mij. Bovendien laat mijn mobiliteit te wensen over.

Het centrale punt in de kerkdienst is voor sommigen 'de preek', voor mij was en is dat de gemeenschap, die vooral gestalte krijgt in de samenzang.

In de lofzang zijn wij allemaal gelijk en vormen zo de troon van de Eeuwige, Die zal er om zo te zeggen van genieten. Het niet-bijbelse CREDO, "ik geloof" (thans gezongen) mag wat mij betreft in de liturgie vervangen worden door een goede psalm of gezang, de 10 geboden (de bijbelse wet) of de bergrede.

Laten we ook nu in deze door verplichte afzondering beheerste tijden vooral blijven zingen, dat kan ook tijdens de afwas of bij het aardappels schillen!

Klaas Kes Kzn (senior)

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 17-02 t/m 23-02-2021 ontvangen voor:

- Collectes: € 159,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 18 februari – 24 februari 2021:

- Project Waterlandse Gemeenten 21-02-2021: € 93,50

- KIA Werelddiaconaat 14-02-2021 (nagekomen): € 34,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 16 februari – 23 februari 2021: € 20,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

DIGITALE COLLECTE HERSENSTICHTING

De digitale collecte voor de Hersenstichting heeft € 1.680,-- opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarmee de Hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

Ook de invloed van corona op de hersenen, die een aantal patiënten ondervinden, en de gevolgen daarvan wordt momenteel onderzocht.

De hersenstichting gebruikt dus het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het heel mooi dat we ondanks corona deze prachtige opbrengst hadden. Ook landelijk is de opbrengst van de digitale collecte heel goed geworden: ze is boven het miljoen uitgekomen!!

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die een digitale bus hebben aangemaakt: **hartelijk dank voor jullie digitale inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,
Eef Visser

Liturgie zondag 28 februari 2021

Zondag Reminiscere (n.a.v. Ps. 25 vers 6 'Denk aan uw barmhartigheid...').
De 2e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 84 vers 1.
Mededelingen door de ouderling van dienst.
Stil gebed.
Votum en groet.
Wetslezing.
Lied 919: 1, 2 en 4.
Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.
Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing: Daniel 6: 2-10 (ouderling van dienst).
Lied 578: 1
Lezing: Daniel 6: 11-18 (ouderling van dienst).
Lied 578: 5
Lezing: Daniel 6: 19-29 (ouderling van dienst).
Lied 578: 6
Verkondiging

Muzikaal intermezzo

orgelspel Sarabande uit Hoboconcert, G.Fr. Handel

Lied 654: 1, 3 en 4

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.
Mededeling van overlijden en lied 416
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 705: 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Bijbel Basics veertigdagenproject

Het moment voor de kinderen zondag was mooi, hoorde ik van verschillende kanten. Op deze manier proberen we onze kinderen bij Jezus te brengen door ze met de bijbel vertrouwd te maken. Ik reken op elke mem en ta en op alle bessies en bappes voor wat betreft het motiveren en stimuleren van onze kinderen om mee te doen.

Inmiddels hoor ik ook dat helaas niet alle kinderen een boekje en bijbehorende poster hebben ontvangen maar jij kunt ons daarbij helpen door je juf of meester er vriendelijk aan te herinneren. Geniet intussen van jullie vakantie.

Digitaal koffiedrinken nu nog laagdrempeliger

Zoals u ongetwijfeld weet, is het sinds een paar weken mogelijk om elkaar na de kerkdienst via Teams te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Mocht u vergeten zijn u aan te melden via koffie@protestantsmarken.nl dan is dat geen probleem. De link naar de digitale koffieruimte die u eerder ontvangen hebt blijft voorlopig geldig. Om het gemakkelijk te maken is er op onze website www.protestantsmarken.nl een knop te vinden met een koffiekopje als symbool. Wanneer u daar op klikt kunt u meteen met ons mee koffiedrinken.

Het loopt op de zondagochtenden nog geen storm met koffiedrinkers terwijl het een mooi middel is om als christelijke gemeente de verbondenheid met elkaar in stand te houden in deze soms eenzame tijd.

Roerige tijden

Het zijn roerige tijden op Marken want we hebben binnen een paar dagen afscheid moeten nemen van vier Markers. We denken in onze gebeden aan de families die een beminde hebben verloren. Jullie kunnen er echt op vertrouwen dat de Heer aan jullie zijde gaat, zoals Luutje Schouten dat onlangs zo kernachtig uitdrukte toen ze nog bij ons was. Zij kan het weten gezien alle moeite, angst en verdriet die ze in haar leven heeft moeten trotseren.

Er zijn op ons eiland Goddank meer mensen die zo gelovend leven zoals 'Luutje Bakkertje'. We mogen er dankbaar om zijn. Laten we die dankbaarheid vooral aan het licht brengen door dit voorbeeld van geloofsvertrouwen na te volgen. Dan houden we deze Marker geloofstraditie in stand en in ere. Ik weet zeker dat de Here God blij is als er (ook, en vooral jonge) mensen zijn die, een beetje jaloers geworden, zich daarbij willen aansluiten. Dit is hemelse en dus verantwoorde jaloezie!

Ten slotte

Er is op dit moment niet zoveel te melden. Komende zondag ga ik niet op Marken voor maar ben ik als voorganger te gast in de Hillegondakerk te Rotterdam-Hillegersberg. De gemeente waar ik tijdens de studie mijn vicariaat (vergelijkbaar met een stage) van ruim 10 maanden mocht doorlopen. Ik koester er warme herinneringen aan.

We sluiten af met goede woorden over jullie te zeggen. Dat is de letterlijke betekenis van zegenen in het Grieks. Denk aan de Markers die jullie zijn voorgedaan in een leven in vertrouwen op de actuele liefde van de Here God. Deze liefde en genade van de Heer zij met jullie allemaal!

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

06 21564286.

Herinnering aan

Luutje Schouten

*overleden op 16 februari 2021 in de leeftijd van 100 jaar
sinds 12 augustus 1977 weduwe van Frederik Kes*

Ze was in documentaires en kranten het boegbeeld van Marken. Haar een Bekende Marker, een 'BM-er' noemen, is niet zo vreemd. Voor velen was ze 'Peet Luut'. Het kwam door haar karakter en persoonlijke eigenschappen. Op de televisie en in interviews wist ze altijd een goed verhaal te vertellen. Tegelijk proefde iedereen de waardering en het respect naar andere mensen toe dat er in doorklonk. Wie bij haar kwam merkte dat ze over niemand oordeelde. Je kon bij haar zijn wie je bent, en ze was altijd geïnteresseerd en betrokken. Daar leeft een mens van op en zo kun je anderen tot zegen zijn.

Luutje Schouten werd vooral het boegbeeld van Marken nadat haar man Frederik Kes in 1977 plotseling overleed. Ze had als kind al veel meegemaakt waardoor ze wist van de kwetsbaarheid en kortstondigheid van het leven, maar het verlies van Freek deed haar bestaan op zijn grondvesten schudden. Na verloop van tijd wist ze de draad in het leven weer op te pakken en trok Luutje de wereld in. Ze wijdde haar tijd aan de samenleving op Marken en daarbuiten. Ze was jarenlang ouderling, betrokken bij de oprichting van het Marker Museum en promoveerde het Marker goed. Ze deed het met verve!

Ook om nog een andere reden was Luutje een Bekende Marker en daardoor is zo ook nu nog een boegbeeld voor velen, namelijk vanwege haar geloofsvertrouwen. Haar leven lang heeft ze de Heer aan haar zijde geweten en dat gaf haar vertrouwen in relatie tot de Here God maar ook naar andere mensen. Luutje leefde van de 'Actuele Liefde' van God die de hele wereld heeft liefgehad en nog steeds liefheeft. Dit liefhebben was voor haar – en voor alle mensen – nog steeds gaande. Daar was Luutje van overtuigd en dat proefde je. Het was de bron van haar openheid naar alle mensen zonder een spoor van veroordeling. Gaandeweg haar leven was dit vertrouwen ontstaan en gegroeid. En het is nooit meer verdwenen maar alleen sterker geworden. Het maakte haar tot een dankbaar en gezegend mens waar ze ook anderen zo graag in wilde laten delen.

Bekende Nederlanders zijn vaak een voorbeeld voor anderen. Voor velen van ons is het geloofsvertrouwen van onze Bekende Marker Luutje Schouten, de manier waarop ze dat vorm gaf in relatie tot mensen en in het leven van elke dag, een groot voorbeeld. Laten we 'Peet Luut' hierin volgen want dan zijn en worden we echt gezegende en gelukkige mensen.

Ds. H.Z. Klink

Ogen spraken krachtig
Handen gaven rust
Woorden waren eerlijk
Een hart vol levenslust

Maar hele mooie sterren
Na een lang en rijk bestaan
Dankbaar voor dit leven
Moet je dan ook laten gaan.....

Lieve Peet Luut rust zacht

Frank, Nicolette & Amber

Constance, Sander, Isabella & Aryon



*'Ik ben er van overtuigd
dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte
of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer'.*

Romeinen 8, 38-39

In Christus ontslapen

Jongejaap Dorland

Jaap

Marken, 9 november 1929

Amsterdam, 18 februari 2021

Hans Schouten (in liefdevolle herinnering)

Aaltje de Waart - Dorland

Namens de neven en nichten
Lutje en Gerrit Verkade

Bewoners Oud Rustenburgh
Conny en Frans
René en Annemiek
Jan en Martijne

en kinderen

Rijksstraatweg 83
1396 JG Baambrugge

Jaap is thuis op zijn vertrouwde en geliefde plek in Oud Rustenburgh.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 24 februari in overleg
met Martijne van der Wolf, 06-13149895.

De uitvaart zal vanwege de Covid-19 maatregelen in besloten kring plaatsvinden.
U kunt de plechtigheid in de Patmoskerk op Marken volgen op donderdag
25 februari om 10.30 uur via een livestream op: www.kerkdienstgemist.nl

Geen bloemen.

Jezus mijn dierb're toevlucht
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!

Op 18 februari 2021 is overleden onze geliefde oom

Jongajaap Dorland

in de leeftijd van 91 jaar.

Wij zullen zijn belangstelling voor een ieder zeker missen.

Wij wensen zijn zus Aaltje en de bewoners van "Oud Rustenburgh"
te Baambrugge, heel veel sterkte met dit verlies.

We zijn dankbaar dat wij hem zo lang hebben mogen kennen.

Neven en nichten
Fam. Stoker
Fam. Schouten
Fam. Van Heertum
Fam. De Groot
Fam. Dorland
Fam. de Waart



*De band der liefde
Want dit is de verkondiging,
die gij van den beginne gehoord hebt:
dat wij elkander zouden lief hebben.*

Op bijna 80 jarige leeftijd is onze lieve vrouw, moeder,
schoonmoeder, bessie en oud bessie plotseling overleden.

Lobbetje Boneveld – Boes

geboren 23-02-1941

overleden 21-02-2021

Sijmon Boneveld

Jaap Boneveld † en Aaltje Jacoba
Dylan

Trijntje en Erik
Jeffrey en Sharona
Milena-Jaylinn
Brian

Jan en Danielle
Chiel
Sem

Jannetje en John
Emmet
Ciara
Bronagh

Correspondentie: Havenbuurt 10, 1156 AL Marken.
Telefoon: 0299-601579

De afscheidsdienst zal in verband met COVID-19 in besloten kring plaatsvinden.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren
op vrijdag 26 februari in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken van 13.15 tot 13.45 uur.

Als wij na afloop de kerk verlaten naar de begraafplaats zouden wij het waarderen als langs de route die wij lopen een
erehaag gevormd wordt aan beide zijden van de straat. Wij hanteren hierbij de juiste richtlijnen van het RIVM.

Geen bezoek aan huis.

Vreugde beleven aan de kleine dingen !
 Met deze sleutel kun je altijd en
 overal een beetje gelukkig zijn.

Ons bereikte het bericht dat onze zuster en pleegzuster is overleden

lobbetje Boes

Wij wensen Sijmen, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
 veel sterkte toe.

Cees en Dina
 Grietje
 Lijsje
 Jannie

neven en nichten

Veilig in Jezus armen
 Als je leven niet meer gaat zoals gehoopt
 Als veel je wordt ontnomen
 Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt
 En je leven niet meer je leven is
 Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust.

Na een moeilijke tijd is toch nog onverwachts overleden onze schoonzuster;

L. Boneveld – Boes

Wij wensen Sijmen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind heel veel sterkte toe.

A. Boneveld – Visser
 A. Boneveld
 N. Boneveld – Uidam

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
 want slapend kom ik bij u thuis.
 Alleen bij u ben ik geborgen
 Gij doet mij rusten tot de morgen
 en wonen in een veilig thuis.

Geheel onverwachts hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze

peet Loppie

Wij wensen ome Sijmen, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van
 dit verlies.

Neven en nichten familie Boneveld

Op bijna 80 jarige leeftijd is onze lieve bessie en oud bessie
Lobbetje Boneveld – Boes
 plotseling overleden

De zon zal voor je stralen,
 aan de andere kant.
 Hij is je komen halen,
 wees vrij en laat je leiden
 door Zijn hand.

We missen je!
 Jeffrey en Sharona, *Milena-Jaylinn*

Brian
 Dylan
 Emmet
 Chiel
 Ciara
 Sem
 Bronagh

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Loppie
 Boneveld-Boes, de moeder van onze vriendin Jannetje.

Wij wensen Jannetje, John, Emmet, Ciara en Bronagh en de verdere familie veel
 kracht en sterkte toe met dit verlies.

Esther en Richard Angela en Kevin

Simone en David Sandra en Mike

Jannetje en Dario Astrid en Philip

Aaltje en Dylan

We kregen het droevige bericht dat onze nicht

Loppie Boes

is overleden.

Echtgenote van Sijmen Boneveld.

We wensen Sijmen, de kinderen en kleinkinderen
 heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.

Nichten en neven van de familie Visser (van de toren)

Veel fijne herinneringen
 Verzachten de smart
 Voorgoed uit ons midden
 Voor altijd in ons hart

Zondag 21 februari kregen wij het verdrietige nieuws dat loppie,
 onze lieve peet, plotseling is overleden.

Wij wensen Sijmen, Aaltje Jacoba, Trijntje en Erik, Jan en Daniëlle,
 Jannetje en John en alle kleinkinderen en achterkleinkind van loppie
 veel kracht en sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke tijd.

Petra en Medhi
 Renardo en Summer

Jan en Stéphanie
 Killian en Shawn

Tiny en Richard
 Bo, Micaya en Jamie

Diana en Erik
 Calvin en Brandon

“God is ons een Toevlucht en Sterkte”

De zon zal voor je stralen,
 aan de andere kant
 Hij is je komen halen
 Laat je leiden door Zijn hand

Door een ongeval kon Loppie de laatste jaren niet meer thuis bij Sijmon wonen. Ineens lag heel haar leven overhoop, maar haar geloof heeft haar de kracht gegeven om dit moedig en met veel bewondering te dragen.

Wij wensen Sijmon, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze voor hen verdrietige en moeilijke tijd.

In onze herinnering zal Loppie bij ons voortleven als een lief en opgewekt mens.

De neven en nichten van de familie Schouten (bakkertjes)

Leven is dankbaar zijn,
 Voor het licht en de liefde,
 Voor de warmte en de tederheid,
 In mensen die ons omgeven,
 Leven is mensen en dingen omhelzen,
 En weer loslaten.....

Afgelopen zondag bereikte ons het nieuws dat onze buurvrouw Loppie is overleden.

Wij wensen buurman Sijmon, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Ronald, Ria, Naomi en Dewi Abcouwer

*“De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon
en geen zelfgenoegzaamheid”*

1 Korinthiërs 13 : 4

Op zondag 21 februari hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve en altijd zorgzame mem, bessie en ouwe bessie

Grietje Taanman

weduwe van Pieter Visser sinds 31 januari 2013

*21 juli 1932

† 21 februari 2021

Wij hebben bewondering voor de manier waarop zij in het leven stond

Klaas en Yvonne
Cornelis en Arjanne
Lobbetje en Koos
Pieter en Joanita
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

*Als leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als je veel wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
dan komt de tijd dat je verlangt naar rust,
dat het einde wel mag komen.*

Op zaterdag 27 februari is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk te Marken
van 12.45 tot 13.45 uur.

De afscheidsdienst zal vanwege de Corona-maatregelen in besloten kring plaatsvinden.
U kunt de plechtigheid volgen via een livestream op: www.kerkdienstgemist.nl

Correspondentieadres: Wittewerf 30, 1156 CT Marken

De Heer is mijn herder
'k Heb al wat mij lust.

Met veel verdriet hebben we nu ook afscheid moeten nemen
van onze oudste zus en schoonzus:

Grietje Taanman

We zijn dankbaar dat ze zo lang in ons midden mocht zijn.

De kinderen, klein en achterkleinkinderen wensen we veel sterkte met dit verlies.

Cees en Neeltje
Klaas† en Grietje
Loppie† en Jan
Aaltje en Outger
Geertje en Piet

*Neem Heer mijn beide handen
en leid Uw kind
tot ik aan d'eeuw'ge stranden
de ruste vind.*

Na een afnemende gezondheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze schoonzus:

Grietje Visser – Taanman

Voor de mooie tijd die wij samen hebben beleefd zijn wij dankbaar.

Wij wensen haar kinderen ,kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie
veel sterkte toe.

familie Visser

*Nu pijn en zorgen niet meer hoeven,
is het fijn dat de Hemelse Rust is gekomen.*

Afgelopen zondagavond kregen we het bericht van overlijden van

Peet Griet

De laatste jaren moest zij ondanks haar doorzettingsvermogen steeds meer aan
krachten inleveren.

Ze blijft altijd in onze herinnering als een sterke, liefdevolle peet.

We wensen Klaas en Yvonne, Cornelis en Arjanne, Lobbetje en Koos,
Pieter en Joanita
en hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

De neven en nichten van de familie Taanman.

Ogen spraken krachtig
 Handen gaven rust
 Woorden waren eerlijk
 Een hart vol levenslust
 Maar die allermooiste sterren
 Ook die moeten soms gaan
 Te groot voor dit leven
 Door naar een nieuw bestaan

Rust zacht lieve Peet Griet

Wij wensen Klaas, Cornelis, Lobbetje, Pieter en hun familie veel sterkte met dit grote verlies.

Als een regenboog vol kleur, als de zon heel fel.
 Een herinnering zo dierbaar, in gedachte geen vaarwel.

Neven en nichten Visser

Haar levenspad is afgelopen
 De grens bereikt met laatste kracht
 De Hemel gaat nu voor haar open
 Zij is voor eeuwig thuis gebracht.

Na een afnemende gezondheid is op 21 februari 2021 overleden mijn vriendin en onze lieve buurvrouw

Grietje Visser-Taanman

De mooie momenten die we met haar mochten delen, blijven voor altijd in onze herinnering.

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Aaltje de Waart-Dorland

Neeltje en Cees

Harry en Mariska

Gerda

Henny en Piet

Jolanda en Martin

en kinderen.

Tot het laatst toe wilde je leven

Door je sterke wil gedreven

Jouw geest op volle kracht

Maar over jouw lichaam had je geen macht

Rust zacht, je hebt je strijd gestreden

Onze herinneringen zijn onuitwisbaar.

Mijn lieve Buurvrouw is overleden.

Grietje Visser-Taanman

Ze heeft nu de rust gevonden bij haar Heer.

Ik ga jou en onze telefoongesprekken heel erg missen.

Ik wens mijn vriendin Lobbetje en de familie heel veel sterkte en kracht om dit verlies een plek te geven in de toekomst.

Gerda.



Mila



HELLO WORLD

12.02.2021



Love you
to the moon
and back

Welkom lieve

Mila

FELINE ZEEMAN

3430 GR | 09.34 UUR | 48 CM

Trotse ouders

Ricardo & Willemijn

Akkersroaat 29
1156 AE Marken