

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 maart 2021

Kerkdienst zondag 7 maart 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de
Grote Kerk

3^e zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Dr. H. Klink	Hoornaar
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Hein Zeeman en Jan Piet van Altena	
Eerste Collecte	Leger des Heils Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	

Woensdag 10 maart 2021

Biddag Gewas en Arbeid

Uit zending van uit de

Grote Kerk

19.30 uur	Ds. H.Z. Klink	
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jan piet van Altena, Jan Blijleven en Hein Zeeman	
Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	7 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
maandag	8 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
dinsdag	9 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
		<i>Biddag</i>	
woensdag	10 maart	Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid
donderdag	11 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
zaterdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1	Vertel het aan de kinderen

'Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe".
(Mattheüs 25: 35, 36)

De zeven werken van barmhartigheid.



De veertigdagentijdkalender 2021, die de PKN uitgaf dit jaar, heeft als thema: *'Zeven werken van barmhartigheid'* (Ik ben er voor jou).

Zes van deze zeven werken zijn ontleend aan de bovenstaande Bijbeltekst. Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is en hij inspireert ons hem daarin te volgen. Hij zegt (vers 40): *'Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan'*. De veertigdagentijdkalender begon op (as)woensdag 17 februari en neemt ons mee op weg naar Pasen. Elke dag een Bijbeltekst over het thema, een vraag om over na te denken, soms een gedicht of lied en een vastentip.

De zeven werken van barmhartigheid zijn door de eeuwen heen ook een bron van inspiratie geweest voor schilders. Het bovenstaande schilderij (7 panelen) hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam en is gemaakt (in 1504) door een onbekende schilder uit Alkmaar, de *'Meester van Alkmaar'* genoemd.

De 7 werken van barmhartigheid zijn: de hongerigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de vreemdelingen onderdak bieden, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, de doden begraven.

In 2015 voegde paus Franciscus er nog een achtste werk aan toe: barmhartig zijn voor de schepping, de aarde (ons gezamenlijk huis).

Deze week hebben de lezingen in de veertigdagentijdkalender allemaal te maken met dorst hebben en te drinken geven.

Op 6 maart staat de tekst uit Openbaring 22: 17 centraal: *'Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.'*

In dit hoofdstuk wordt een rivier beschreven, die ontspringt bij de troon van God en Jezus, het lam. Het water van deze rivier, dat de levensboom voedt, geeft leven. De bladeren van de boom brengen genezing aan de volken.

Het is een visioen van een toekomst van vrede en gerechtigheid.
Maar het is nog niet zover, daarom eindigt Openbaring 22 met de bede: 'Kom Heer Jezus!' En tot de tijd dat het Koninkrijk definitief aanbreekt, is het onze opdracht om de werken van barmhartigheid voort te zetten in Jezus naam!

*Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste,
Alfa, Omega, begin en einde.
Wie dorst zal ik om niet te drinken geven
uit mijn bron, de bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.
Ik zal er zijn. (NLB, lied 774)*

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Laat huiselijk geweld geen kans krijgen in onze gezinnen. Breng hen vrede.
2. Dank U voor alle digitale mogelijkheden, om al wat ons boeit met elkaar te delen.
3. Wees met de langdurige zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
4. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.
5. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
6. Wees met de christelijke school in Toba Tek Singh in Pakistan, bescherm hen tegen leugens.
7. Voor de "stichting Hoeboeh". Dat de ondersteuning aan weeskinderen aanstekelijk mag werken in hun omgeving.

Ria Kaars

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 24-02 t/m 02-03-2021 ontvangen voor:

- Collectes:	€ 279,50
- Collecte voor het Onderhoudsfonds:	€ 205,50
- Gift voor Kerk TV:	€ 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Geen collecte.

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening
NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 24 februari – 28 februari 2021: € 40,00

*Namens de Zending- en Evangelisatie commissie
Hartelijk dank.*

Diaconiecollecte “Leger des Heils” zondag 7 maart

Komende zondag collecteert de diaconie voor het Leger des Heils.

Wie van ons kent dit kerkgenootschap niet?

Het Leger is een protestants-christelijke geloofsgemeenschap, die ontstaan is vanuit het methodisme. In Nederland is ze onderdeel van de Raad van Kerken Nederland, het landelijk samenwerkingsverband van 18 christelijke kerken en organisaties. Maar het is een internationale beweging en actief in meer dan 125 landen over de hele wereld. Wat hen samenbindt, is het geloof in Gods liefde voor iedereen en vanuit dat geloof zetten ze zich in voor de ander, omdat iedereen ertoe doet. De Bijbel is hun inspiratie, en Jezus Christus hun voorbeeld. En in die navolging ontplooiën ze heel veel activiteiten.

Zo wordt er wekelijks een bidstond gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten is er de mogelijkheid om in groepsverband te bidden voor de meest uiteenlopende onderwerpen.

Er worden Bijbelstudies georganiseerd.

Elke zondagmorgen wordt er een samenkomst gehouden: laagdrempelige bijeenkomsten die voor iedereen en voor alle leeftijden toegankelijk zijn. En daarnaast organiseren ze veel activiteiten voor kinderen, zoals tiengroepen, scouting, zingen met kinderen. Ook voor senioren worden allerlei activiteiten ontplooid.

Omdat muziek mensen tot elkaar brengt en bijdraagt aan een positieve levenshouding wordt er veel muziek gemaakt, zowel met koren als met de bekende koperblazers van het Leger des Heils.

Daarnaast organiseert het Leger des heils veel activiteiten om menselijke nood te lenigen. Denk aan hulp aan mensen bij het in kaart brengen van schulden en het op orde krijgen van hun boekhouding, maaltijdprojecten en inloophuizen voor mensen die eenzaam zijn, de Raad- en Daadbalie, waar vrijwilligers mensen helpen die verdwalen in de ingewikkelde wereld van wet- en regelgeving. Of hulp aan mensen die buiten hun wil, maar door negatieve omstandigheden op straat zijn beland. Ook zorgen ze voor nachtopvang voor zwervers als het vriest.

Bij al deze activiteiten, waarin zij Gods liefde voor iedereen willen uitdragen en daadwerkelijk laten zien, wil de diaconie hen graag helpen.

Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Biddag voor gewas en arbeid

Volgende week woensdag 10 maart 2021 is het biddag voor gewas en arbeid. De roerige tijd waarin we leven vraagt veel van ons en van de samenleving. Het is daarom goed om de Here God te vragen of hij onze inspanningen wil laten slagen. Meer dan anders beseffen we dat gezondheid, inkomen en voorspoed niet vanzelfsprekend zijn. Ze zijn een geschenk als ze je ten deel vallen. Met des te meer klem vragen we om weer wat glans over ons leven.

Woensdagavond beginnen we eerder dan gewoon. De kerkdienst zal om 19.30 uur beginnen, zodat we op tijd zijn voordat de avondklok ingaat. Iedereen is weer van harte welkom via KerkTV.

Aankondiging vespers Stille Week

Enige tijd geleden zijn we als liturgiecommissie bij elkaar gekomen om de vespers in de Stille Week voor te bereiden. Onder normale omstandigheden zouden we op Witte Donderdag het heilig Avondmaal vieren. Even hebben we gedacht dat dit misschien weer mogelijk zou zijn maar de ontwikkelingen schetsen geen hoopvol beeld. We rekenen op nog langer afzien wat viering van de sacramenten betreft. We vertrouwen erop dat de Here God onze intenties ziet. Hij kijkt immers naar ons hart

Om niet teveel van de zangers te vergen houden we alleen tijdens de drie dagen van Pasen een vesper.

Dit paastriduüm, zoals deze drie dagen ook wel heten, begint met Witte Donderdag en loopt uit op de viering op de morgen van Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijke jaar.

Verruiming richtlijnen kerkdiensten

De richtlijnen voor de kerkdiensten zijn onlangs verruimd. We mogen weer 30 mensen toelaten, maar op het moment dat ik dit schrijf melden de media minder hoopgevend nieuws. Het reproductiegetal komt weer boven de 1,0 en dat is niet goed. Om die reden houden we vast aan ons huidige beleid. Graag zou ik jullie allemaal weer zien in de kerk maar voorlopig kunt u onze kerkdiensten alleen via KerkTV volgen. Het is niet anders. We zullen nog op onze tanden moeten bijten. Houd moed mensen!

Ten slotte

Komende zondag heb ik een zogenaamde ruilbeurt. Mijn neef en naamgenoot dr. H. Klink uit Hoornaar zal hier voorgaan en ik zal daar, in de Alblasserwaard, te gast zijn. Voor mij een vertrouwde plek. Zondag 14 maart hoop ik weer hier de kerkdienst te leiden. Pasen komt dan steeds dichterbij. We maken ons gereed voor een ontmoeting met het licht van de wereld: Jezus Christus, de Opgestane. Bedenk: Pasen is op handen, ondanks alles wat er speelt en gebeurt!

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com of 06 21564286

Liturgie zondag 7 maart 2021

De 3e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspesalm: Psalm 147 vers 1.
Welkom en mededelingen
Stil gebed.
Votum en groet.
Wetslezing uit Markus 12: 28 - 34
Zingen Psalm 1 :1

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing: Psalm 31: 20 - 25
Zingen Psalm 31: 15
Lezing: Markus 4: 35 - 41
Zingen Psalm 146: 3
Verkondiging. Tekst: Markus 4: 38 - 40
Zingen lied 313: 1 en 4

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.
Dankzegging en voorbede.
Zingen lied 416: 1, 3 en 4

Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b)

Liturgie woensdag 10 maart 2021

Biddag voor gewas en arbeid, om 19.30 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: Psalm 141 vers 1 en 2.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Lied 287 'Rond het licht dat leven doet', couplet 1.
Geloofsbelijdenis.
Lied 237 'O zalig licht, Drievuldigheid', couplet 1, 2 en 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Psalm 90.
Antwoordpsalm: Psalm 62 vers 4 en 5.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 11,33-36.
Halleluja-lied: Lied 838 'O grote God die liefde zijt', couplet 1.
Verkondiging: 'De toon maakt de muziek' n.a.v. Psalm 90 vers 17.
Muzikaal meditatief moment.
Psalm 90 vers 1 en 8.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 415 'Zegen ons, Algoede', couplet 1, 2 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



apostel



Overschrijven kan ook
de *diaconie*:
NL75 RBRB 0841 3778 47
of de *kerk*:
NL69 INGB 0000 1609 62
ten name van
Protestantse Gemeente Marken

Financieel overzicht Chr. Jeugdwerk 2020

Betaalrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo betaalrekening per 1-1-2020	1.442,35
Ontvangsten:	
Collectes Jeugddiensten	672,61
Clubkamp 2020 (uitgesteld)	1.610,00
Gem. Waterland - subsidie oudpapier	7.039,45
	<u>9.322,06</u>
Saldo betaalrekening per 31-12-2020	2.837,96

Uitgaven:

Jeugd-/Kindernevendienst, VBW en Zondagschool	1.137,93
Clubkamp 2020 (uitgesteld)	721,88
Bankkosten	114,00
Naar Spaarrekening	5.200,00
Oud papier	752,64
	<u>7.926,45</u>

Spaarrekening Regiobank

t.n.v. Protestantse Gemeente Marken inz. Chr. Jeugdwerk

Saldo spaarrekening per 1-1-2020	42.202,75
Rente	18,62
Van betaalrekening	5.200,00
Saldo spaarrekening per 31-12-2020	47.421,37

Kasmutaties 2020

Kassaldo per 1-1-2020	0,00
Ontvangsten:	
Geen mutaties	
Kassaldo per 31-12-2020	0,00

Uitgaven:

Geen mutaties

De opbrengst van oudpapier in 2020 was 117.520 kilo. De subsidie bedroeg Eur 7.039,45.

Met dit bedrag kunnen diverse jeugdzaken worden gefinancierd.

De afzonderlijke posten zijn opgenomen in het Resultaat van de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters.

De saldi van de rekeningen zijn verwerkt in de Balans van de jaarrekening van de Protestantse gemeente Marken.

We willen de ophalers van het oud papier hartelijk danken voor het vele werk. Door hun inzet is er een prachtig bedrag ontvangen.

Namens de afdeling Jeugdwerk en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Marken, hartelijk dank.

Oproep: door het verloop van ophalers oud papier (gezien de hoge leeftijd), zijn wij dringend op zoek naar nieuwe krachten.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Klaas Teerhuis. Minnewea 25. Telefoonnr 02096601307

Herinnering aan

Lobbetje Boes

Loppie

overleden op 21 februari 2021 in de leeftijd van 79 jaar en echtgenote van Sijmon Boneveld

Zes jaar lang leefde ze in de Lindendael te Hoorn. Een ongelukkige val in haar huis op Moscou scheidde hen noodgedwongen van elkaar. Andere tijden braken aan. Een tijd waarin je je hart soms vasthield. Zouden Sijmon en Loppie elkaar weten vast te houden? Zou hun liefde voor elkaar ook lijden onder dit gescheiden zijn van tafel en bed?

Goddank, nee, hun liefde bleek sterk. Hun liefde? Ja zeker, maar de liefde tussen Sijmon en zijn Loppie ontving wel bovenaardse kracht. Daar zorgde de Here God voor. Hun laatste telefoongesprek eindigde met een kus. Het huwelijk van Sijmon en Loppie begon met vurige en jeugdige liefde, en het eindigde met gewortelde en verankerde liefde die ouderdom, eenzaamheid of zelfs de dood er niet onder kreeg.

Loppie leerde in haar jonge leven al van liefde leven ondanks de grote moeilijkheden. Haar mem Jannetje Schouten kon vanwege de Tuberculose niet voor haar zorgen en daarom werd ze ondergebracht in het gezin van Jan Schouten en Trijntje Zondervan. Daar ontdekte ze wat onvoorwaardelijke liefde is. Het werd de leidraad voor haar leven. Iets van die liefde ontmoette ze in haar Sijmon. Ze had daarvoor slechts een half woord nodig.

De Marker klederdracht was haar lust en leven. Ze deed enthousiast mee met het promoten ervan samen met haar pleegzus Lijsje Schouten en vele anderen. En in Marker knikkerpoppetjes maken was ze een ster. Uren verstreken. Om over het Marker Museum en de duivenvereniging maar niet te spreken.

Loppie's liefde was wederkerig. Toen haar oom Jan en peet Trijntje ouder werden en hulp nodig hadden, was zij er voor hen. Zo kon ze teruggeven wat ze zelf aan liefde had ontvangen. Ze hield van de liefde. Ze had er gevoel voor. Op dat punt was ze een goed verstaander. Aan een half woord had ze genoeg. Ze voelde feilloos wat met liefde werd gedaan. Daarmee was ze iets op het spoor dat groter is dan het leven, iets dat boven alles uitstijgt, zoals Psalm 63 dat zo mooi zegt: *'Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof'*. Dat laatste doet ze nu zeker. Dankzij de liefde waarmee de Here God ons liefheeft. Onze lofzang meer dan waard, nu en straks!

Ds. H.Z. Klink

Vorige week kregen wij het verdrietige bericht dat onze buurvrouw

Loppie Boneveld

is overleden.

Wij wensen Sijmon, kinderen, kleinkinderen en overige familie sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Buren van Havenbuurt Moskou en Siberië

In memoriam Grietje Visser-Taanman *“Sterk als de dood is de liefde” (Hooglied 8:6)*

Op 21 februari stierf Grietje Taanman op de leeftijd van 88 jaar. Van onze moeder kregen we de opdracht mee dat haar rouwdienst moest gaan over de liefde. Dat is waar haar hele leven om had gedraaid: liefde geven, zodat de vrede bewaard blijft. We lazen daarom het loflied op de liefde uit 1 Corinthiërs 13. De woorden hiervan zijn haar op het lijf geschreven. Haar leven is niet makkelijk geweest. Zelf zei ze erover: “Mijn leven was een storm, met veel golven en af en toe een stille zee”. Het geloof, de kerk en het gebed zijn voor haar een enorme steun geweest om op koers te blijven. In de tijd dat onze vader op de grote vaart voer vervulde ze – zoals veel zeemansvrouwen op Marken – met verve de rol van zowel moeder als vader. Naast het woord ‘liefde’, kwamen op haar stervensbed ook steeds de woorden ‘dank’ en ‘vrede’ boven. Haar leven lang was het een dankbare vrouw geweest. Van haar vader had ze geleerd in de kleine dingen van het leven het grootse, het majestueuze te zien. Naar vrede, naar harmonie had ze een leven lang gestreefd. In haar laatste dagen mocht ze daar meer dan ooit van proeven. Negen mooie dagen lang waren ons gegund om liefdevol van elkaar afscheid te nemen. Vol vertrouwen gaf ze zich over in de handen van de Eeuwige. Wat gaan we deze lieve vrouw missen, maar wat is het een troost om te weten dat ze in goede Handen is.

ds. Cornelis Visser



Kopiëren van debijbel.nl kan nu ook met een gratis account

Sinds kort is een belangrijke functionaliteit ook beschikbaar voor alle debijbel.nl gebruikers met een gratis account: het kunnen kopiëren van bijbelteksten. Zo kunt u direct aan de slag met de Bijbel, zoals u dat wilt. Hiermee werkt het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap aan hun missie: de Bijbel dichtbij brengen.

De kopieerfunctionaliteit was tot nu toe alleen beschikbaar voor plus-gebruikers, maar nu kan elke bezoeker die zich registreert voor een gratis account bijbelteksten kopiëren. Zo wordt het heel makkelijk om teksten voor eigen gebruik, bijbelstudies of kerkdiensten te gebruiken.

‘Digitaal bijbellezen zit al jaren in de lift. Dat willen we zo goed mogelijk faciliteren’, zegt bijbelgenootschap-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Daarom hebben we de kopieermogelijkheid op debijbel.nl uitgebreid. Ook wie geen lid of donateur is, kan nu met een gratis account teksten kopiëren. We willen dat mensen gemakkelijk met de Bijbel aan de slag kunnen. Daar helpt deze verandering bij.’

Wilt u gebruik maken van de kopieerfunctie? Ga naar debijbel.nl en klik op ‘Gratis account’. Hebt u al een account? Klik dan op ‘inloggen’.

Over debijbel.nl

Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vindt u de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen. Naast vertalingen leest u er uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel. Bij debijbel.nl hoort de app *Mijn Bijbel*. In deze gratis bijbel app leest u de Bijbel ook offline. Zo hebt u altijd de Bijbel bij de hand.

Link: <https://debijbel.nl/leesbijbel/podcast-bijbelbekenissen>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, contactpersoon Anneke Commandeur

Februari 2021

Lieve vrienden,

Wat hebben we een drukke en gezegende tijd achter de rug!

Allereerst wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor de geweldige hulp die u ons hebt gegeven in december. We hebben alle salarissen en de veertiende maand kunnen betalen. Dat was een enorme verlichting voor ons allen, want als we niet op tijd aan onze verplichtingen hadden kunnen voldoen, hadden we iedereen dubbel moeten betalen. Dat is de boete die de regering dan oplegt.

En toen kwam er een flink aantal bezoekers die, vooral vanwege het kerstfeest, de kinderen kwamen verwennen. Iedere dag was er wel iemand of een groep, en regelmatig zelfs twee op één dag. Ze brachten allerlei cadeautjes mee voor de kinderen, maar ook hadden ze praktische ideeën en schonken ze suiker, meel, rijst, groenten, tomaten enz. aan het kinderkuis. Wat een blijdschap voor iedereen. Niet alleen kwamen ze met giften, maar ze deden ook spelletjes, sport, en quizzes met de kinderen, die dat allemaal enorm leuk vonden. Ze konden er gewoon niet genoeg van krijgen. Voor de directeur en zijn vrouw was het een heel geregeld, en ook voor de keuken was het een rommelige tijd, maar we waren allen heel dankbaar voor deze geweldige belangstelling. Dit hebben we in deze mate nog nooit meegemaakt, en het ging door tot ongeveer half januari. Het lijkt erop dat Misión Timoteo behoorlijk bekend is geworden. Prijst de Heer. Alle bezoekers waren ook vol lof over het kinderkuis. De één was nog enthousiaster dan de ander over de indeling, het vele groen, de zich echt heel goed gedragende kinderen. (Wat één van de tantes wel de opmerking ontlokte: "Ik wou dat ze altijd zo waren!") De enige die zich *niet* goed gedroeg, was mijn hond. Die ontsnapte op een gegeven moment aan mijn aandacht en slaagde erin een worstenbroodje uit de hand van een tante te grissen en er samen met haar broertje op redelijke afstand van te genieten. De kinderen lagen in een deuk, maar daarna is ze dus niet meer los geweest tot alle festiviteiten voorbij waren.



En hoe ging het dan met de Covid-19? Heel goed! Die heeft tot nu toe hier geen kans gekregen. Tijdens alle feestelijkheden hadden de kinderen, tantes en bezoekers natuurlijk allemaal mondkapjes voor. De bezoekers werden bij de ingang gedesinfecteerd met alles wat ze meebrachten. Maar dat mocht de pret niet drukken, iedereen had er alle begrip voor. Het is echt een hele goede tijd geweest, waar we niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.



En we hebben nog meer redenen tot dankbaarheid. Jose Miguel, de directeur, heeft samen met de wat grotere jongens in januari mais gezaaid. Die vonden het prachtig, en helemaal toen ze al na enkele dagen wat zagen opkomen. Vol enthousiasme werd er toen nog een stuk ingezaaid en twee weken daarna weer een stuk. Op de foto's is de voortgaande groei te zien. Ik houd dit ook bij, want eerlijk... het is de eerste keer in al die jaren dat dit is gebeurd. Eén keer eerder heeft tia Martha geprobeerd yucca te planten, maar helaas werd dit een mislukking. Daarom is het best spannend en zijn we benieuwd hoe dit maisproject zich verder ontwikkelt.

De twee oudste jongens zijn na december weer voor een maand op de boerderij gaan helpen, waar ze meer dan welkom waren. Maar ondanks dat, waren ze erg blij begin februari weer thuis te komen op Redil. Langzaam maar zeker beginnen ze te beseffen dat werken voor je brood toch iets minder makkelijk is dan ze dachten! Tot nu toe doen ze de hen opgedragen klusjes hier met meer plezier en beter dan voorheen. Zelfs het schoolwerk lijkt nu serieus te worden aangepakt door hen. Ja, de scholen zijn ook weer begonnen. Op enkele scholen mogen een beperkt aantal kinderen komen, maar wij geven er de voorkeur aan om ze via de computer les te laten krijgen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. Helaas zijn nog niet alle scholen zover, maar enkele vakken worden al wel gegeven. En o, wat zijn ze dankbaar voor de computers! Het geeft hen ook meer het gevoel "erbij" te horen. En dat is natuurlijk alleen maar positief voor hun zelfbewustzijn.

Tijdens de schoolvakantie is ook het personeel om de beurt met vakantie gegaan. Dat is iets wat je altijd goed moet inplannen. Gelukkig hadden we nu de beschikking over twee 'hulp tantes', die het allebei erg goed doen. De nieuwe tantes betekent wel weer meer werk voor onze psychologe



Carmen, want die moeten natuurlijk ook begeleid en ingewerkt worden. Maar zij werkt altijd met veel plezier en niet alleen in haar eigen vakgebied. Want door het hele virusgebeuren kon er niemand komen om de kinderen wegwijs te maken op de computers. Maar geen nood; Carmen heeft dit gewoon zonder vragen op zich genomen. Zij is echt goud waard! Ook tijdens de quarantaine zocht ze de oplossing om toch gewoon te komen werken. Ze bleef 'gewoon' twee weken hier slapen en ging dan een week naar huis.

Wij zijn erg blij met uw financiële giften en willen u graag bedanken!

Maar tot onze grote spijt kunnen wij via de bankafschriften meestal niet achterhalen van wie de gift afkomstig is. Daarom kunnen we die givers geen dankbrief sturen. Wilt u, als u een gift overmaakt, een berichtje aan de penningmeester sturen waarin u uw naam of organisatie vermeldt, uw adres, de datum en het bedrag dat u hebt gestort. Stuur uw briefje naar Stichting Misión Timoteo, t.v.v. Penningmeester, Statenhove 4, 4336 CB Middelburg of e-mail rechtstreeks naar penningmeester@misiontimoteo.nl. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL 97 RABO 0354184384 t.v.v. Stichting Misión Timoteo.



Het lijkt erop dat het kinderdagverblijf voorlopig niet open kan. Triest voor de mensen, die er vanwege hun werk gebruik van maken en nu een andere oplossing moeten zoeken. Maar de regering staat het niet toe, en het lijkt ook erg riskant. Wij kunnen hier wel alle maatregelen toepassen, maar wat gebeurt er in de gezinnen? Daarom is het beter te wachten tot de situatie gestabiliseerd is. Hoe vervelend dit ook is voor diverse mensen. Vooral moeders worden hier door gedupeerd. Maar anderzijds willen die ook geen zieke kinderen thuis krijgen.

Ons 25-jarig jubileum in april komt al heel dichtbij en nog steeds weten we niet of de mensen uit het buitenland kunnen komen om dat met ons te vieren. Maar hoe de situatie ook zal zijn, we willen het wel door laten gaan en er echt voor iedereen een feest van maken. Zowel voor de kinderen, als ook voor iedereen, die bij Misión Timoteo is betrokken en ons in allerlei vormen al zolang steunt. We willen bovenal God hiervoor de eer geven, want meer dan ooit beseffen we dat wij in zijn hand zijn en dat het uiteindelijk zijn werk is. Een werk waardoor in de loop der jaren vele mensen en kinderen zijn gezegend. Ik hoop van harte dat er mensen uit Nederland en de USA kunnen komen en zeker die mensen die er vanaf het eerste moment bij zijn geweest. Dat geldt uiteraard ook voor de Bolivianen. Helaas hebben we inmiddels afscheid moeten nemen van onze advocaat, Luis Jaime Cruz, één van de eerste bestuursleden, die toentertijd voor de papieren heeft gezorgd. Hij is thuisgehaald door 'zijn hoogste Baas' en mag daar samen met Dick genieten van een eeuwigheid zonder zorgen. Ja, ook Dick wordt gemist. Niet alleen door mij, maar ook door vele vrienden en medewerkers, zowel hier als in Nederland als in de USA en daar vooral door zijn dochters en kleinkinderen. Maar hij zou niet anders willen dan dat het feest doorgaat.

Lieve mensen, ik hoop u weer enigszins te hebben bijgepraat. Veel dank voor jullie meeleven, meestrijden en geven, en misschien zijn er toch nog mensen die het zien zitten hierheen te komen. Zo ja, van harte welkom!

God zegene u, mijn hartelijke groeten en tot gauw.

Therèse.



Van het bestuur:

Het begon allemaal met de visie van twee mensen en een kaal terrein in Bolivia. Nu is daar een plek waar kinderen een liefdevolle opvoeding en verzorging krijgen en waar al veel levens positief veranderd zijn. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van mensen zoals u. We zijn blij dat het werk na al die jaren nog steeds doorgaat, en willen ook graag dat Misión Timoteo een veilige plek mag zijn voor kinderen in de toekomst. Bij een jubileum hoort natuurlijk ook een cadeau. Wij willen als bestuur en vrijwilligers een '25' jubileumactie op touw zetten, en vragen daarbij uw medewerking. Het idee is, om iets ludieks te doen met het getal 25. Dat kan van alles zijn (verras ons!), maar één van de ideeën is: een etentje organiseren. Dat kan helemaal corona-proof en is nog gezellig ook. Doet u mee? Het werkt zo:



Organiseer een gezellig, kleinschalig etentje bij u thuis waarvoor de gasten 25,- p.p betalen. Maak de opbrengst over naar Misión Timoteo, NL97RABO0351184384, met vermelding van Jubileumactie. U kunt natuurlijk zo veel etentjes organiseren als u wilt met steeds wisselende bezoekers. Graag ontvangen we foto's en verhalen van zulke etentjes, zodat we die in de volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen. Mail uw foto's en ervaringen naar: misiontimoteo@gmail.com

Stabieler

Ziet u een etentje organiseren niet zo zitten? U kunt natuurlijk ook 'gewoon' 25,- geven. Maak uw gift over naar rekeningnummer NL97 RABO 0351184384 t.n.v. Misión Timoteo. We zijn heel blij als mensen dit bedrag jaarlijks, per kwartaal of maandelijks willen overmaken, zodat we een stabielere basis krijgen om de kinderen in Bolivia te ondersteunen. Op dit moment hebben we dat eigenlijk niet, en is het elke maand maar afwachten of er genoeg giften binnen komen om de Misión draaiend te kunnen houden. Alle mensen die in 2021 minimaal 25,- storten met het woord 'Jubileumnactie' en vermelding van hun huisadres krijgen een leuke Boliviaanse attentie toegestuurd.

**Colofon**

Therèse Altena
Casilla 3110, Santa Cruz, Bolivia
telefoon: (+591) 67709556
e-mail: altena@misiontimoteo.nl
Fundación de Acción Social (Bolivia)
telefoon/fax: (+591)335.98016

Stichting Misión Timoteo Nederland
RvK Den Haag 28083230 ANBI status
Fiscaal nummer: 815552178
Postadres: Lange Blokweg 26
4301 NZ Zierikzee
e-mail: info@misiontimoteo.nl
internet: www.misiontimoteo.nl

Voorzitter: Marja Bakker
Lange Blokweg 26, 4301 NZ Zierikzee
telefoon: 06- 204 240 33
e-mail: info@misiontimoteo.nl

Penningmeester:
Ria Vergouwe
Statenhove 4, 4336 CB Middelburg
telefoon: 0118 614 883
e-mail: penningmeester@misiontimoteo.nl

Unit sponsorplan:
Wuilly en Rafaela Celis-Schut
telefoon: 06-41003034
e-mail: rafaelaschut@hotmail.com

Nieuwsbrief: Irma Waleson
Laurens Stommesweg 30,
4335 AZ Middelburg
telefoon: 06 30212360
e-mail: nieuwsbriefmoteo@gmail.com

Webmaster: Frans Spoor
e-mail: webmaster@misiontimoteo.nl

Giften Kinderthuis Timoteo
NL 97 RABO 0351184384
NL 34 INGB 0000 229783

Giften levensonderhoud Therèse privé:
NL96RABO 0351185178
t.n.v. TZEI Altena-van Amstel

Bezoek ook onze website: <http://www.misiontimoteo.nl/wordpress/>
of Facebookpagina: Misión Timoteo NL