

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 11

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 maart 2021

## Kerkdienst Zondag 21 maart 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)

*Uitzending van uit de*  
**Grote Kerk**

5<sup>e</sup> zondag van de 40 dagen tijd

10.00 uur	Dr. G. Bos	Urk
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Piet van Altena, Jan Blijleven en Hein Zeeman.	
Eerste Collecte	Ronoylion	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

### Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	21 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
maandag	22 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
dinsdag	23 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
woensdag	24 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
donderdag	25 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
vrijdag	26 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
zaterdag	27 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God

### Voorbede

1. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
2. Wees met de christelijke school in Toba Tek Singh in Pakistan, bescherm hen tegen leugens.
3. Voor de "stichting Hoeboeh". Dat de ondersteuning aan weeskinderen aanstekelijk mag werken in hun omgeving.
4. Wees met de mensen die gevangen zitten. Ze hebben het erg moeilijk omdat ze verslaafd zijn aan drugs en deze niet meer krijgen. Laat U vinden.
5. U heeft Misión Timoteo rijk gezegend, dank U wel daarvoor. Blijf hen beschermen Heer.
6. Geef wijsheid aan onze politici. Dat verdeeldheid niet gaat overheersen en er oplossingsgericht bestuurd mag worden.
7. Wilt U leiding geven aan Uw volk Israël. Dat hun land een bron van vreugde mag zijn.

Ria Kaars



OVERDENKING

Bijna een jaar geleden had ik een overdenking over de eerste coronamaatregelen, en over hoe mooi het zou zijn als we weer onze vrijheid terugkregen, als we elkaar weer konden vasthouden en knuffelen en hoe we met deze ervaring verder zouden gaan met ons leven... niet wetende dat het nog zo lang zou duren, we zijn nu een jaar verder en de corona beheerst nog steeds ons dagelijks leven.

We lijken nu een beetje de moed te verliezen, we worden er wat depressief van en soms zelfs opstandig!

Dat is natuurlijk niet zo gek, want onze vrijheid is een kostbaar goed!

We kijken met gemengde gevoelens naar de persconferenties en zuchten over de avondklok...

We hebben goede berichten nodig, uitzicht op betere tijden als alles weer mag zoals het voorheen was maar er rest ons niets anders dan geduldig te wachten op die betere tijden!

Dit hangt voor een heel groot deel van onszelf af, of wij ons aan de opgelegde regels houden maar daar zijn ook de meningen sterk over verdeeld!

Zo zijn er de zogenaamde complotdenkers, mensen die denken dat dit alles een zet is van de politiek, een opgezet plan om de wereld over te nemen door de grote machten, de grote multinationals en rijken der aarde... en dus bewust de regels aan hun laars lappen!

Dat zij met deze houding niet alleen zichzelf maar ook anderen in gevaar brengen lijken ze niet te beseffen!

Nu staat deze gedachte over die wereldmachten niet op zichzelf, daar staat ook genoeg over in de Bijbel...

Onlangs viel er, waarschijnlijk ook bij u, een blad in de bus, Eyeopener heet het, het was bedoeld om de mensen wakker te schudden.

Het is zeer interessant om te lezen wat er allemaal in de Bijbel staat over de eindtijd, met zeer actuele voorbeelden, die ook best wel beangstigend kunnen zijn maar het blad was bedoeld om de mensen wakker te schudden!

Nu kun je denken wat je wilt over deze Eyeopener, en misschien ligt hij allang bij het oud papier maar het is wel goed om toch waakzaam te zijn!

Alleen kunnen wij niet kijken in Gods agenda, het gebeurt allemaal op Zijn tijd en het heeft geen zin om te gaan speculeren over wat er wanneer gaat plaatsvinden want niemand weet nog het uur noch de dag!

Het lijkt ook wel vaak het einde van de wereld als er iets ernstigs is gebeurd, we denken dat misschien te vaak, maar het zijn wel vaak rampen of oorlogen die de mensen weer aan het denken en aan het bidden zetten en weer de kerk doen vinden... zouden dat dan ook een soort van eyeopeners zijn?

Maar waar zijn wij bang voor?

Als wij dicht bij Hem blijven en onze troost en kracht bij Hem blijven zoeken dan zijn we toch veilig!

Elk jaar weer, dus ook dit jaar (!) mogen we Pasen vieren, het feest van de Opgestane Heer, omdat Hij de dood heeft overwonnen, we mogen dit elk jaar weer opnieuw vieren en gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan!

In dat Licht mogen we Hem altijd om wijsheid en inzicht bidden, ook nu, om deze coronaplaag het hoofd te bieden en erop vertrouwen dat Hij er zal zijn voor ons en Hij zal ons niet beschamen!

Ik denk hierbij aan het prachtige lied van SELA dat ik onlangs hoorde bij een rouwdienst (!): Ik zal er zijn.

De tekst raakte mij, maar gaf mij tegelijkertijd ook moed want dit lied geeft troost en houvast, vooral in deze dagen! Ik hoop dat u ook (aan)geraakt wordt en dat u wordt bemoedigd in deze onzekere tijden!

*Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam, verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan*

*Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

*Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!*

*In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.*

*De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:*

*dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.*

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.*

*Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

*O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:*

*Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.*

Anneke Commandeur



Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 10-03 t/m 16-03-2021 ontvangen voor:

- Collectes: € 157,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47  
ontvangen over de periode 10 maart – 16 maart 2021:

- Giften: € 95,00  
- Collecte Diaconie Biddag 10-03-2021: € 140,00  
- Collecte Diaconie Algemeen 14-03-2021: € 175,50

**Zending**

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888  
t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 9 maart – 15 maart 2021: € 5,00

Ontvangen voor de Jubileum Mission Timoteo: € 25,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,  
Hartelijk dank.*

**COLLECTE DIACONIE zondag 21 maart**

Uit eerdere berichten van de vorige collectes weet u dat Ronoylion deze afgelopen 4 jaren een groep boeren en boerinnen met hun gezinnen helpt om tot meer productie en betere voeding te komen. Dat gebeurt samen met de lokale partner MISPI, de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP).

Dit 5-jaren project ondersteunt de gemeenschappen niet alleen in hun ontwikkeling en voedselzekerheid, maar moet er ook voor zorgen dat jongeren in hun eigen gemeenschappen een toekomst kunnen opbouwen. En dus niet naar de grote stad trekken, waar ze vaak verzeild raken in de werkloosheid van een krottenwijk, drugsgebruik en meisjes soms in de prostitutie belanden. Het tegengaan van ontvolking van de dorpen en het morele verval van de jeugd is dus een heel belangrijk resultaat van dit project.

Werken aan de toekomst voor deze jonge mensen gebeurt door investeringen in de landbouwkennis en in materialen. Daarmee worden de landbouwproductie en landbouwdiversificatie sterk vergroot. De investeringen in landbouwkennis gebeurt via trainingen op de velden van 3 demonstratieboerderijtjes, die opgezet zijn. Maar ook praktische trainingen op de coöperatieve velden. De landbouwtrainingen zijn vooral gericht op verbetering van de landbouwmethoden en vergroten van de soorten groenten en fruit ivm gezonde voeding. In de loop van deze trainingen worden landbouwmaterialen aangeschaft. Deze collecte is bestemd voor een mudboot.



Mudboots zijn een soort ploegen waarmee de boeren natte rijstvelden bewerken.

Hiernaast ziet u een plaatje ervan.

Ze worden in coöperatief verband gebruikt op de velden die gezamenlijk bewerkt worden. De boeren die meedoen aan het project werken nl. altijd in groepsverband en de opbrengsten worden onderling verdeeld. Een mudboot kost € 275.

Namens de diaconie,

Eef Visser



## Liturgie zondag 21 maart 2021

De 5e zondag van de 40 dagen om 10.00 uur in de Grote Kerk.  
Protestantse Gemeente Marken.

### Opgang

Consistoriegebed.  
Luiden van de klok.

### Intrede

Intochtslied: 750: 1 en 2.  
Welkom en mededelingen  
Stil gebed.  
Votum en groet.  
Wetslezing uit Exodus 20  
Zingen Psalm 119: 66

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.  
Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

### De heilige Schrift

Lezing: Markus 11: 15 - 19  
Zingen Lied 413: 1  
Lezing: Jesaja 56: 3 - 8  
Zingen Lied 413: 3  
Verkondiging.  
Zingen Psalm 145: 5

### Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Mededeling van overlijden.

Zingen

Dankzegging en voorbede.

Zingen lied 412: 5

### Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

---

## Vanuit de pastorie

### Palmzondag

Inmiddels zijn we al aardig onderweg naar Pasen. Volgende week zondag is het alweer de laatste zondag van de veertigdagentijd. Op kerkelijke leesroosters staat dan het verhaal over de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem op een ezelsveulen. De liturgiecommissie heeft ervoor gekozen om tijdens de drie dagen van Pasen uit het evangelie van Markus te lezen. Op Palmzondag, zoals deze laatste zondag van de veertig dagen heet, lezen we daarom uit Markus 11.

## Programma vespers Stille Week 2021

Enkele weken geleden schreef ik over de vesperdiensten in de Stille Week. Zo heet de week die aan Pasen voorafgaat. Om de mensen van de mini-cantorij te ontlasten houden we dit kerkelijke jaar alleen vespers tijdens de drie dagen van Pasen. Dit zogenaamde paastriduüm omvat de kerkdiensten in de vorm van een vesper op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

Het programma voor de vespers tijdens deze drie dagen ziet er uit zoals hieronder weergegeven. De liturgieën kunt u downloaden via onze website en waarschijnlijk ook via Marker Nieuws.

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. Witte Donderdag | 1 april 2021 | Psalm 25 en Markus 14,12-31;            |
| 2. Goede Vrijdag   | 2 april 2021 | Psalm 22,1-22; 31-32 en Markus 15,1-39; |
| 3. Stille Zaterdag | 3 april 2021 | Psalm 16 en Markus 15,40-47.            |

Sinds een aantal jaren zijn we in onze gemeente gewoon om op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren. Gezien de omstandigheden kunnen we ook in deze veertigdagentijd geen sacrament vieren. We lijden samen onder dit gemis en laten we dat maar trouw dragen. Er komen echt wel weer tijden waarin ons verlangen naar brood en wijn zal worden gestild.

Op Witte Donderdag doven we de oude paaskaars. Tot en met Stille Zaterdag zullen we het zonder licht moeten doen. Maar dan aan het einde van de dag, terwijl nog alles duister is, ontsteken we opnieuw het licht dat verwijst naar het licht dat nooit meer dooft en aan de wereld leven geeft. Dat licht is de verrezen Christus.

Deze drie vespers beginnen om 19.30 uur, vanuit de Grote Kerk. U bent digitaal en op afstand van harte welkom.

### Digitaal koffiedrinken

Al een aantal weken komen we met een klein groepje bij elkaar om digitaal koffie te drinken. Zo nu en dan zien we nieuwe gezichten. Leuk! U hoeft zich niet te schamen als u wat onhandig bent met digitale hulpmiddelen. Er zijn vast mensen in uw omgeving die willen helpen en de meesten zijn na een paar keer proberen gewend aan het programma Teams. Op onze website staat een pictogram met een koffiekopje. Wie er op klikt komt in de digitale koffieruimte. Weet je welkom!

### Ten slotte

Aanstaande zondag gaat voor het eerst dr. G. Bos uit Urk bij ons voor. In de jaren 80 van de vorige eeuw promoveerde hij op het gedachtegoed van dr. J.H. Gunning (1858-1905), één van de zogeheten ethische theologen uit de 19<sup>e</sup> eeuw. Dominee Bos was een aantal jaren onze predikant in de Hervormde gemeente te Serooskerke op Schouwen, in Zeeland. Hoewel hij en zijn vrouw een gezegende leeftijd hebben bereikt, is hun geest nog immer jong en fris (Psalm 92 vers 8). We weten bijna zeker dat jullie met hem een goede dienst zullen hebben.

Zelf ben ik voor het eerst te gast in de Zijdekerk van de Protestantse gemeente te Boskoop. Ook daar uitsluitend een digitale kerkdienst. Hetzelfde geldt voor de avonddienst in de vertrouwde Hillegondakerk te Rotterdam-Hillegersberg die ik mag leiden. Volgende week zondag hoop ik weer bij jullie te zijn! Tijd om af te ronden, maar niet zonder een hartelijke groet vanuit de pastorie. O ja; en vanachter de drie leibomen.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

06 21564286



Toch nog plotseling moeten wij met verdriet afscheid nemen van onze oudste zus,  
schoonzus en tante

### Lobberig Vet-Zeeman

in de gezegende leeftijd van 93 jaar.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Klaas en Wil  
Grietje  
Klaas  
Anneke  
Piet en Geertje  
Neven en nichten

---



Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken  
voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve  
woorden en kaarten die wij hebben mogen  
ontvangen na het overlijden van onze  
dierbare pleeg-(schoon)moeder en bessie

### *Luutje Kes - Schouten*

Dit heeft ons diep ontroerd en  
tegelijktijd erg gesteund.

Een bijzonder woord van dank  
aan ds. H.Z. Klink voor zijn warme en troostvolle  
woorden en Bernice Perk Uitvaartbegeleiding  
voor de goede begeleiding.

Niet meer in ons midden  
Maar voor altijd in ons hart

Cees en Sijtje Aagje van Altena  
Kinderen en kleinkinderen

Nu blijf ik bij U voor altijd,  
 God die mij troost, die bij mij zijt,  
 mijn twijfel stillt en mijn verlangen,  
 die mij in liefde houdt omvangen.  
 Gij neemt mij bij de rechterhand,  
 Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
 uw wijsheid is het die mij leidt  
 en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Wie heb ik in de hemel, Heer,  
 behalve U, mijn troost en eer?  
 Wat kan op aarde mij bekoren?  
 Alleen bij U wil ik behoren.  
 Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
 toch zal ik, God, voor U bestaan,  
 wie ik mijn leven toevertrouw,  
 Gij zijt de rots waarop ik bouw.

*Psalm 73 vers 9 en 10*

Zacht en kalm overleed onze mem,  
 schoonmoeder, bessie en oude bessie

## Maritje Moenis – Kes

27 februari 1922

15 maart 2021

Cees en Sijtje

Pieter en Janny †

Jannie † en Juriaan

Neeltje Jacoba

Jacob en Karin

Paulien

Elbert en Aaltje

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 20 maart in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken van 11.00 uur tot 11.45 uur.

Correspondentieadres: Zuiderzeeweg 56, 1156 BW Marken

Geen bloemen.

**Stuur eens een kaartje met de Paas  
een klein gebaar en een groot plezier.**

**Gemeenteleden die buiten Marken verblijven**

**“Prinses” Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

**“Reygersdaal”**, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

**Zorgcentrum “Swaensborch”**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 120: mw. M.Moenis-Kes

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 323: mw. A de Wit

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 320: hr. P.Uidam

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 325.1: mw. I Stoker-Zeeman

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

**Zorgcentrum Molentocht**, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

**Verpleeghuis De Keern**, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

**Zorgcirkel “Gouwzee”**, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

**Zorgcirkel Sint Nicolaashof**, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

**De Zorgcirkel “Friese Vlaak”**, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam

mw. L.Zeeman-Zeeman

**Verzorgingshuis “de Notaris”**, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

**Zorginstelling**, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

**Verpleeghuis Nicolaas**, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

**Zorgcentrum Nieuw Unicum**, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

**Vivium Zorggroep “Hogeweyk”**, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp

W21 : hr. H.C.Moolhuizen

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927