

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 13

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 april 2021

Kerkdienst Zondag 4 april 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de

Patmoskerk

Eerste Paasdag

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Maandag 5 april 2021

Uitzendingen van uit de

Grote Kerk

Tweede Paasdag

10.00 uur	Ds. A. Christ	Katwijk aan Zee
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jan Piet van Altena, Jan Blijleven en Hein Zeeman	
Eerste Collecte	Diaconie	
Tweede Collecte	Kerk	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	4 april	<i>Eerste Paasdag</i> Marcus 16:1-8	De eerste getuigen
maandag	5 april	<i>Tweede Paasdag</i> Marcus 16:9-20	Overtuigd
dinsdag	6 april	Psalm 30	Vreugde na verdriet
woensdag	7 april	Jesaja 25:1-5	Beschutting
donderdag	8 april	Jesaja 25:6-12	Het nieuwe normaal
vrijdag	9 april	Psalm 133	Liefde en zegen
zaterdag	10 april	Jesaja 26:1-11	Sterk

Is de verlossing van de wereld daar?

Wereldberoemd is de Mattäus Passion van Johann Sebastian Bach. Minder bekend en daardoor wat onbemind is de Johannes Passion. Terwijl ik die eigenlijk nog mooier vind, en wel om het volgende:

Iedereen weet dat het leven niet perfect is en wij mensen zijn ook niet volmaakt. Sommige mensen kunnen daar moeilijk mee leven. Ze zijn in alle opzichten perfectionist. Je kunt daar zo onder lijden. Lijden aan de imperfectie, in de wereld om je heen, in de mensen die je kent en leert kennen, tenslotte in jezelf. We zullen er mee moeten leren omgaan maar laten we het nooit accepteren en normaal gaan vinden. Laten we de imperfectie tolereren omdat we niet anders kunnen en we nu eenmaal niet volmaakt zijn, maar blijf verlangen naar de volmaaktheid.

Het is niet zo vreemd dat we deze grote levensvraag doorgaans onaangeroerd laten. Ze confronteert ons namelijk met de vraag hoe dat zo gekomen is. Wie zichzelf een beetje kent, weet dat niet alleen het leven en de wereld niet perfect is. Er zit namelijk iets in ons dat zorgt voor het onbereikbaar blijven van de volmaaktheid. Je kunt er onder lijden. Zo onder lijden zelfs, dat je er uiteindelijk verdrietig en diep ongelukkig door wordt, of bent geworden. Laat het je niet teveel ontmoedigen maar durf het met een gerust hart onder ogen te zien en te erkennen, want er is een uitweg! Het antwoord geeft de aria uit de Johannes Passion die klinkt na het laatste woord van Jezus Christus aan het kruis: volbracht!

*Mein teurer Heiland, laß dich fragen,
da du nunmehr ans Kreuz geschlagen
und selbst gesagt: Es ist vollbracht,
bin ich vom Sterben frei gemacht?
Kann ich durch deine Pein und Sterben
das Himmelreich ererben?
Ist aller Welt Erlösung da?
Du kannst vor Schmerzen zwar nichts
sagen;
doch neigst du das Haupt
und sprichst stillschweigend: ja.*

Mijn dierbare Heiland, mag ik vragen,
nu u aan het kruis bent genageld
en zelf hebt gezegd: Het is volbracht,
ben ik nu van sterven vrij gemaakt?
Kan ik door uw pijn en dood
het hemelrijk verwerven?
Is de verlossing van de hele wereld daar?
U kunt van pijn weliswaar niets zeggen,
maar u buigt het hoofd
en zegt stilzwijgend: Ja.

Aria (nr. 32) uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach (BWV 245)

Zie je wel, je hoeft niet voor die ene vraag weg te lopen. Juist als je die tot je door laat dringen en het antwoord erop vindt, ontdek je ook de vrede die er achter ligt. Daarom zijn leerlingen van Jezus mensen met hoop, vertrouwen en moed, verankerd in het laatste woord van Christus. De weerklank ervan wordt nog steeds gehoord.

Ds. H.Z. Klink

Voorbede

1. U heeft Misión Timoteo rijk gezegend, dank U wel daarvoor. Blijf hen beschermen Heer.
2. Geef wijsheid aan onze politici. Dat verdeeldheid niet gaat overheersen en er oplossingsgericht bestuurd mag worden.
3. Wilt U leiding geven aan Uw volk Israël. Dat hun land een bron van vreugde mag zijn.
4. Dank U Jezus dat U de duivel hebt weerstaan en als 1^e bent opgestaan uit de dood.
5. Maak ons "waardige strijders" voor Uw koninkrijk, waar geen plaats is voor het kwaad en haat.
6. Dank U Schepper van het leven. Dank U voor al het geduld met ons. Uw leerschool houd niet op als wij de schoolbanken verlaten.
7. Genees ons en leer ons omgaan met onze beperkingen.

Ria Kaars

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 24-03 t/m 30-03-2021 ontvangen voor:

- Collectes:	€ 224,50
- Gift voor de kerk:	€ 25,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 24 maart – 30 maart 2021:

- Giften:	€ 35,00
- Kerk in Actie 40 dagentijd:	€ 271,50

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 22 maart – 28 maart 2021: € 10,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE op 1^e en 2^e Paasdag

Voor a.s. zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

We hebben in eerdere berichten al aangegeven dat het geld van deze algemene collectes voor hele specifieke zaken wordt gebruikt door de diaconie en voor een aantal instellingen en stichtingen. Zoals bv. de stichting Regenboog in Amsterdam, Dorcas, Open Doors, de Ondergrondse Kerk, Terre des Hommes, ZOA Vluchtelingen zorg, het Liliane Fonds en het Nederlands Bijbelgenootschap. Afgelopen jaar hebben we verschillende van deze instellingen en stichtingen de revue laten passeren.

De collectes op 1^e en 2^e Paasdag willen we gebruiken voor alle onkosten die de diaconie plaatselijk en regionaal maakt. Zo kregen onlangs bijstandsgerechtigden en vluchtelingen die het niet breed hebben binnen onze gemeentegrenzen allemaal een paasattenties. Dat doen we in samenwerking met de andere Waterlandse Diaconieën en de Gemeente Waterland. Ook hebben we Paasgroeten verstuurd aan alle Marker mensen die in instellingen buiten Marken moeten wonen.

Ouders van elk nieuwgeboren kindje op Marken krijgen van onze diaconie een bijbels kinderboekje. Daarnaast draagt de diaconie bij aan de online uitzendingen die sinds corona beluisterd en bekeken worden. De maandelijkse rekening door het thuis beluisteren en bekijken van de diensten is fors hoger geworden vergeleken met die van de voormalige kerk

Ook draagt de diaconie bij aan de onkosten van de geestelijke verzorging die in Swaensborch wordt gegeven aan de bewoners. Welliswaar kunnen de fysieke kerkdiensten daar door corona niet doorgaan, en ook niet de speciale diensten die voor dementerenden altijd werden gehouden, maar de geestelijke verzorging vindt wél doorgang. En voor bewoners die dat willen en kunnen, worden er op woensdagmiddagen online kerkdiensten vanuit de Opstandingskerk georganiseerd.

Dit zijn een aantal grepen uit de besteding van onze "algemene" diaconale collectes.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Het banknummer van de diaconie staat weer vermeld in deze kerkbode en op KerkTV.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Vanuit de pastorie

Krimpen, Urk en Marken

Even een stukje recht uit mijn hart. Wat mogen jullie dankbaar zijn voor de manier waarop jullie Christus hebben leren kennen en hoe dat het leven van alle dag kleurt. Dit schrijf ik omdat jullie dat zelf waarschijnlijk niet zo duidelijk ervaren omdat het vanzelfsprekend is. Je bent er immers mee opgevoed en het zit in je geestelijke DNA. Wees daar maar ontzettend dankbaar voor. Waarom? Dit leert ons de berichten uit Urk en Krimpen aan den IJssel.

Het raakt mij om te zien hoe de dominees en de kerkenraden van de Sionskerk en de Mieraskerk een weg kiezen in relatie tot de pandemie. Er spreekt zo weinig geloofsvertrouwen uit en dat is zonde. Onder de ferme taal en opstelling zit angst. Ze vrezen dat de kerk niet goed uit deze crisis komt en dat velen de kerk zullen verlaten omdat ze de kerkgang zijn onttrokken. Deze angst leeft in veel kerken. Veel gemeenten houden hun adem in. Onderzoeken bevestigen het. Je proeft het ook aan de beweging #daaromzijnwijkerk van christelijke organisaties als de HGJB, de IZB en de GZB. Kijk maar eens op www.daaromzijnwekerk.nl. Nu heb ik voor deze laatste campagne wel sympathie omdat het nooit verkeerd is om je te bezinnen op kerk-zijn. Er zit angst onder. Weten we jongeren nog wel vast te houden? Kerken zoals die op Urk en in Krimpen zijn daar doodsbang voor. Daar komt nog bij dat de zondagse kerkgang voor hen zo belangrijk is dat je zielenheil er van afhangt. Wie dus langere tijd niet fysiek naar de kerk kan moet vrezen voor het behoud van zijn ziel. Zie hier hun geestelijke nood.

Wat dit betreft ligt Marken ver van de Bible belt en op dit punt is dat iets om dankbaar voor te zijn want het heeft te maken met jullie vertrouwen op de Here God! Jullie vallen niet van je stoel als je door omstandigheden een keer niet naar de kerk kunt. Het raakt niet aan je persoonlijke geloof omdat geloven meer is dan naar de kerk gaan. Je kunt de Here God overal zien en vinden. Kijk naar de schepping en de seizoenen en je weet genoeg. Jullie zijn opgevoed met de schepping die gedragen wordt door de Here God en dat is zo'n zegen! Als we dit geloofsvertrouwen vasthouden dan leidt Christus ons door deze crisis heen!

Natuurlijk zijn hier wel een paar kanttekeningen bij te maken. Deze pandemie laat ons zien hoe belangrijk de fysieke kerkgang is. Daar mogen jullie op Marken best wel eens over nadenken. De tweede kanttekening gaat over het contact met jongeren. Die zorg is echt terecht en daar weten wij hier op Marken alles van. Jullie moeten hier echt mee aan de slag!

Misschien is het naïef, maar ik ben niet bang. Het vertrouwen in de Here God dat ik bij jullie proef helpt mij daarbij. Hij kijkt immers naar ons hart. Ik vertrouw erop dat ik jullie straks allemaal weer fysiek in de kerkdiensten zie omdat ik weet dat de Here God jullie harten heeft aangeraakt. Daar zorgt hij wel voor. En mocht er iemand zijn die tot de ontdekking is gekomen dat hij of zij wel zonder kan, dan zij dat zo. Ik kan en wil jullie niet dwingen. Jezus zou dat ook nooit hebben gedaan. Tegelijk heb ik ook een soort vreemde hoop. Wat zou het geweldig zijn als er Markers zijn die door het kijken naar KerkTV straks het besluit durven nemen om weer met regelmaat naar de kerkdiensten komen. Op de een of andere manier heb ik daar vertrouwen in. Goddank!

Paaskaars in de liturgie

Een paar weken geleden hebben we besloten een paaskaars te gaan gebruiken in onze kerkdiensten. Aan het eind van de vesper op Witte Donderdag doven we de huidige kaars en in de vesper op Stille Zaterdag ontsteken we de nieuwe paaskaars.

Einde Bijbel Basics project

Zondag is het Pasen en dan loopt ons veertigdagenproject 'Een spoor van liefde' af. Het was echt mooi om te zien. Ik weet zeker dat heel veel mensen, en jullie ook natuurlijk, er van hebben genoten. Vooral de bijdragen van al die jongens en meisjes die het hebben aangedurfd om een tekst voor te lezen en op te nemen zodat dat uitgezonden kon worden via KerkTV. Achter de schermen zijn Nathanja Moenis, Gerdien Kaars en Cees Zeeman druk bezig geweest met de voorbereidingen. Om alle technische mensen achter KerkTV niet te vergeten. Namens iedereen bedankt!

Ten slotte

We houden het deze keer kort hier. Mijn 'winkel' is gevuld. Het schrijven vanwege de nieuwsberichten afgelopen zondag moest mij even van het hart. Geen zorgen over te weinig werk en zo. We bereiden ons voor op de herinnering van verrijzenis van Christus uit de dood. Onze Vader in de hemel is immers een God van levenden, niet van doden. Iedereen een gezegend Pasen!

Ds. H.Z. (Huib) Klink
 hzklink@icloud.com
 0299 203076 of 06 21564286

*Herinnering aan***Cornelis Jansen**

overleden op 23 maart 2021 in de leeftijd van 92 jaar

Bijna zijn hele leven lang woonde Cornelis Jansen op Wittewerf. Hij genoot er van het tuinieren in de groentetuin. Je vond hem er vaak, en anders keek je toch even op Grotewerf, in het huis waar zijn bessie en bap hadden gewoond. Want ook daar had hij een moestuin. Hij genoot er met volle teugen van. Niet zo vreemd dat hij Marken zo miste toen thuis wonen niet langer verantwoord was.

Wie bij Kees op bezoek ging stapte in een andere wereld. Natuurlijk droeg het authentieke Marker interieur natuurlijk daar aan bij. Niet dat Cornelis wereldvreemd was, integendeel. Nieuws en actualiteiten werden via radio en televisie op de voet gevolgd. Maar als neef en nichten bij 'ome' op bezoek gingen dan daalde er toch een rust over hen. Je proefde op de een of andere manier dat bij hem het leven een beetje tot zijn recht kwam. Alle facetten van het menselijke bestaan stonden in een soort harmonieuze verhouding tot elkaar. Hij kon genieten van het menselijke bestaan, van tuinieren, van de seizoenen, van het alleen zijn, maar ook van menselijke contacten in het klein, van samen een glas zoete Spaanse wijn, en van reizen, omdat hij in vertrouwen op zijn Heer en Heiland leefde. Daar ligt het begin van het geheim van de andere wereld op Wittewerf.

Regelmatig las Cornelis Jansen in de bijbel en de zaterdagavonden werden steevast gevuld met luisteren naar de programma's van de EO op de radio. Het maakte dat er in zijn wereld een andere wereld open ging. Zijn huis was daardoor een soort ankerplaats in de tijd, waar je op adem kwam te midden van een wereld vol ambitie, progressie en verandering. Ook wat dat betreft is er een tijdperk voorbij, maar misschien staan er andere mensen op die het voorbeeld van Cornelis Jansen volgen. Soms hoop je het want we blijven zulke ankerplaatsen in de tijd nodig hebben, waar je je levensschip kunt laten rusten, tot het moment daar is, dat je naar de veilige haven mag.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

Liturgie zondag 4 april 2021

Eerste Paasdag, de 1^e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Muziek als voorbereiding op de opgang Lied 613 'Christus is opgestaan' in zetting van Maria Suzanna van Woensel Kooy (1875-1934).

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: 630 'Een morgen ongedacht' couplet 1, 3 en 4.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 75 vers 1 en 7 met aansluitend Klein Gloria (Lied 195).
Geloofsbelijdenis (Nicea-Constantinopel).
Lied 623 'O hart, spring op vol vreugde' couplet 1, 3 en 6.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen n.a.v. 40-dagenproject Bijbel-Basics.

De heilige Schrift

Lezing uit het de brieven: 1 Korintiërs 15,1-11 (lector).
Halleluja-lied: 622 'Nu triomfeert de Zoon van God' couplet 1, 3 en 6.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 16,1-8 (voorganger).
Halleluja-lied: 619 'Lof zij God in de hoogste troon' couplet 1 t/m 6 in wisselzang.
Verkondiging: 'Het begin van het begin' n.a.v. Marcus 16 vers 7.
Lied 624 'Christus onze Heer, verrees' couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.
Bericht van overlijden met Lied 675 'Geest van hierboven' couplet 1 en 2.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 632 'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven' couplet 1 en 3.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Muzikale afsluiting met koper: 'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem' naar zetting van Gezang 42 uit de Bundel 119 gezangen van de Gereformeerde Kerken.



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken



Gelegenheds-koperensemble

Klaas Kes

Trijntje de Waart

Jaap Schipper

Henk Zeeman

Liturgie 2^e Paasdag 05 april 2021

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Intochtslied: Psalm 118: 9 en 10.
Welkom en mededelingen
Stil gebed.
Votum en groet.
Zingen Lied 624

Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 103: 9

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing: Lucas 24: 13 - 35
Zingen Lied 314

Verkondiging.
Zingen Psalm 641

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de ouderling van dienst.

Dankzegging en voorbeden.
Zingen lied 634: 1 en 2

Zending en zegen

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Marken, april 2021

De vele blijken van belangstelling bij het overlijden van onze lieve
(schoon)moeder

Grietje Visser -Taanman

hebben ons enorm gesteund en goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor.

Het is heel onwerkelijk nu ze er niet meer is, maar de liefdevolle herinneringen
houden we vast.

Klaas en Yvonne
Cornelis en Arjanne
Lobbetje en Koos
Pieter en Joanita

Hartelijk bedankt voor jullie aandacht in de vorm van kaarten, bloemen, boeken, biefstuk,
wijn, chocolade, maaltijden, knikkerpop en geurzakjes die ik kreeg in de afgelopen weken!

Gezegende Pasen!

Neeltje van Altena Boneveld

Op 23 maart 2021 is overleden onze buurman

Cornelis Jansen

Sinds 2012 verbleef Kees eerst in 'de Gouwzee en later in 'de Molentocht'.
Wij herinneren hem als een bijzondere buurman die stil en bescheiden
zijn gang ging in en rond zijn huis op Wittewerf 17A.

Voor zijn nichten en neven is nu een tijdperk van leven met
en zorgen voor hun oom afgesloten.
Wij wensen hen sterkte toe.

De burens van Wittewerf

In de hemel is het schoon,
 waar men zingt op blijde toon,
 met een altoos vrolijk harte,
 vrij van alle zorg en smarte;
 waar men juicht voor 's Heren troon,
 in de hemel is het schoon.

Lieve Jezus! Gij alleen
 brengt ons naar de hemel heen;
 want vergiffenis van zonden
 wordt slechts in uw bloed gevonden;
 ware vreugde en zaligheên
 schenkt Gij, Heer, en Gij alleen.

Lied 59 uit de bundel van Johannes de Heer

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen,

onze mem, bessie en ouwe bessie

Immetje Stoker-Zeeman

weduwe van Pieter Stoker sinds 22 juli 2009

2 september 1934

28 maart 2021

Aagje en Piet

Jaap en Aaltje

Jan Muus en Grietje

Maretje en Theo

Elbert en Marjolein

Sijtje en Kees

Pieter en Neeltje

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 1 april in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken van 13.00 tot 13.45 uur.

Correspondentieadres: Almerestraat 1, 1156 BX Marken

Na een dierbaar leven, heeft mem nu de rust gevonden,
waar ze zo naar verlangde.

Op 28 maart is Immetje, onze mem, rustig ingeslapen.

Laat mij slapend op U wachten.

*Wanneer ik eenmaal, onverwachts, zou sterven,
mijn lieve kind'ren wees dan niet ontdaan.
Ik mocht in 't leven zoveel goeds verwerven;
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan.
En als ik soms, in donk're zorgen-dagen
Zijn licht niet zag en angstig tot Hem riep,
heeft Hij gehoord; en voor ik iets kon vragen,
voeld' ik de hand van Hem, die naast mij liep.
Ik bid dat God mij 't afscheid licht zal maken,
(scheiden van jullie zal moeilijk zijn)
en dat ik op een morgen zal ontwaken
in 't warme licht van 's hemels zonneshijn.*

Aagje en Piet
Jaap en Aaltje
Jan Muus en Grietje
Maretje en Theo
Elbert en Marjolein
Sijtje en Kees
Pieter en Neeltje

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als je veel wordt ontnomen
Als je je zelfstandigheid verliest
Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is

Op zondag 28 maart 2021 is onze zuster en schoonzuster

Immetje Stoker-Zeeman

op 86-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

Familie Zeeman

Lieve bessie,

Wij als kleinkinderen waren je lust en je leven.

Je wilde ons graag alle aandacht geven.

We vonden het fijn om bij jou te spelen.

Jij mocht ons dan graag wat snoepgoed uitdelen.

We mochten bij jou wat we thuis niet mogen.

We hoefden niet stil te zijn of ingetogen.

Je zorgde voor veel gezelligheid.

En tot oppassen was je altijd bereid.

Je was echt een bessie naar ons hart.

Voor jou hebben we een plekje apart.

Alle kleinkinderen van bessie Immetje

Het levenspad is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor haar open
Zij is voor immer thuisgebracht.

Na een periode van afnemende gezondheid is zondag j.l. de moeder van onze vriend Pieter overleden,

Immetje Stoker - Zeeman

Wij wensen Pieter & Neeltje, Kimberley en Dennis, Esmeë, en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

Hein Pieter en Hedwig
Edward en Erna
Dirk en Geertje
Klaas Dirk en Neeltje
Pieter en Christina
Johan en Neeltje
Jaap en Daniëlle

*Het levenspad is afgelopen
de grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor haar open
ze is voor eeuwig thuisgebracht*

Zondagmorgen 29 maart kregen we het bericht van overlijden van

Peet Immetje

haar hartelijkheid zullen wij altijd blijven herinneren

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte.

Neeltje en Klaas Kes

Sijtje en Piet Schipper

Jan en Ellen Teerhuis

Langzaam ben je van ons weggeleden
elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
de vrouw van vroeger was je niet meer.
Wij zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Op zondagmorgen 28 maart kreeg ik een telefoontje
dat mijn vriendin

Immetje Stoker-Zeeman

was overleden. Zij kan nu rusten op het kleine plekje
temidden der zee waar ze zolang ze in Swaensborch
woonde zo naar verlangde.

Ik wens haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
veel sterkte in de komende dagen.

Jannetje Commandeur