

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 14

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 april 2021

Kerkdienst Zondag 11 april 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	11 april	Jesaja 26:12-27:1	Leven!
maandag	12 april	Jesaja 27:2-13	Hoop
dinsdag	13 april	Psalm 81	Liefdesverklaring
woensdag	14 april	Ezechiël 33:1-11	Een gewaarschuwd mens
donderdag	15 april	Ezechiël 33:12-20	Afkeren of terugkeren
			Het verleden is geen garantie
vrijdag	16 april	Ezechiël 33:21-33	voor de toekomst
zaterdag	17 april	Ezechiël 34:1-10	Wie is de goede herder?

Voorbede

1. Wilt U leiding geven aan Uw volk Israël. Dat hun land een bron van vreugde mag zijn.
2. Dank U Jezus dat U de duivel hebt weerstaan en als 1^e bent opgestaan uit de dood.
3. Maak ons "waardige strijders" voor Uw koninkrijk, waar geen plaats is voor het kwaad en haat.
4. Dank U Schepper van het leven. Dank U voor al het geduld met ons. Uw leerschool houd niet op als wij de schoolbanken verlaten.
5. Genees ons en leer ons omgaan met onze beperkingen.
6. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Ontkerkelijking en kerkverlating

Ontkerkelijking is het proces waarbij de kerk als instituut invloed verliest in de maatschappij. Maar dat is het niet alleen. Het is in de kern het verlies van geloof gevolgd door kerkverlating. Zo beschouwd komt het van binnenuit. Maar is het wel echt verlies van geloof of moeten we liberaler **tegen het**.

(traditionele) geloof aankijken.

De "aloude woorden" zijn inmiddels zo oud geworden dat ze het alleen nog doen binnen het gezelschap van vroompraters, benauwd als ze zijn voor de ontdekkingen van de laatste anderhalve eeuw. Benauwd voor een begrip als evolutie, want dat is niet in de bijbel beschreven (als vele latere ontdekkingen). De traditioneel gelovige wordt steeds weer geconfronteerd met het verplicht ontkennen van kennis: alles bestrijden wat met de schrift in strijd is, zoals ambtsdragers moeten beloven. Orthodoxie impliceert uitsluiting (Trouw 3 april p. 6).

In 1995 zaten we op maandagochtend in Taizé bij de introductie voor de komende week. De broeder die de inleiding deed stelde een eenvoudige vraag aan de aanwezige jeugd: wie kan mij eens iets noemen waarvan je denkt dat het typisch christelijk is? Een niet kerkelijk belgisch meisje antwoordde: EERLIJKHEID (zonder "H").

Dat antwoord is me altijd bijgebleven. Ik heb prachtige dingen meegemaakt in Taizé. In vrijheid beleef je er een levend geloof, met mooie muziek. Er wordt niet gepreekt maar alleen bijbelgelezen beginnend met "Jezus zei" en dan volgt een uitspraak van Jezus, soms wel in vijf talen. Altijd het nieuwe testament en direct gerelateerd aan Jezus. Ik heb me vaak afgevraagd hoe het toch komt dat jongelui van over de hele wereld hier steeds weer komen. Vergelijken met een popfestival is het vrij sober, het is in de verste verte niet zweverig, maar wel spiritueel. Ik heb in Taizé Faras Mukhtar en zijn vrienden ontmoet. Hij liet mij het gruwelijke verhaal uit Pakistan zien aan de hand van pakistaanse krantenberichten. Het werd de bakermat van ons pakistanproject. Inmiddels (na 25 jaar) zijn christenkinderen van de Green Leaf School alweer afgestudeerd en hebben ze een plaats in de maatschappij.

EERLIJKHEID. Is christendom hetzelfde als kerkleer en zogenaamde bijbelvastheid naar de letter? De vruchten van die laatste laten bepaald geen vrolijke geschiedenis zien.

De lezing op Taizé begon altijd met "Jezus zei", De hoofdstukken in Leviticus beginnen met "De Here zeide tot Mozes". En lees dan Leviticus 27 maar eens (de prijslijst van mensen-levens), of Exodus 20 waar je de slaaf of slavin van een ander niet mag begeren: dus verbod op begeren maar niet op het hebben van slaven! Hebben we hier met de Here God te maken of met een nomadenvolk met een godsdienst en een verwerpelijke cultuur?

Is kerkverlating te stoppen met behoud van de "aloude woorden" of aloude verhalen zoals hemelvaart en wederkomst op de wolken als ruim een halve eeuw geleden al mensen op de maan liepen en de ruimtesonde Curiosity alweer jaren op Mars rondrijdt nog steeds vanaf de aarde bestuurd? Zou een nieuwe bijbelvertaling (ja alweer!) misschien kunnen helpen?

Natuurlijk kan je religieus gedreven bijbelschrijvers van tweeduizend jaar of langer geleden niks kwalijk nemen, hoe konden zij onze tijd vermoeden? Zij hadden het toenmalig wereld-beeld en volgden hun hart. De "aloude woorden" worden graag gekoesterd door oude mensen. Waar of niet maakt hen niet uit, het geeft een gevoel van veiligheid. M'n bessie zaa een keer teugen me: "Kloas mejonge, je moette d'r nie amoar zo over prakkisere, oars geloof je ut nie meer"! Alsof het geloof een knop van binnen is die je aan of uit kan zetten.

Kerkverlating? Liever niet, de christelijke poot van de kerk (de diaconie) werkt nog steeds prima: doen wat Jezus vroeg, navolging, anders dan alleen maar zeggen wat Hij zei.

Aloude woorden? Die worden goed beschermd door een speciale kwalificatie van de bijbel: De Heilige Schrift, 66 boekjes samengesteld in 364 nChr. (concilie van Antiochie). Heilig dwingt ontzag af, pas op, niet aankomen!. En zo blijft de kloof tussen orthodoxie en liberaal zich verwijden met deze laatste als groeiende meerderheid die de kerk dan verlaat.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 31-03 t/m 06-04-2021 ontvangen voor:

- Collectes: € 357,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 31 maart – 6 april 2021:

- Giften: € 25,00
- Kerk in Actie 40 dagentijd (nagekomen): € 45,00
- Collecten Vesperweek en Pasen 2021 voor de Diaconie € 354,50

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888
t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 29 maart – 5 april 2021: € 15,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE 11 april

Deze zondag staat er weer als collectedoel “DIACONIE” in deze kerkbode.

Zoals u weet steunen we ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is **De Regenboog Groep** in Amsterdam. **De Regenboog Groep** wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht mag komen. Zij ondersteunen mensen in sociale armoede: mensen met psychische problemen, dak- en thuislozen, drugsverslaafden, eenzame mensen, en ook mensen die vastgelopen zijn in grote schulden. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy's, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratieprojecten en veel meer. Maar vooral doen ze dat door tijd en aandacht voor de mensen die vastgelopen zijn: aandacht van mens tot mens.

Zij proberen iedereen die vastgelopen is weer op de rails te krijgen en stimuleren deze mensen om het beste uit zichzelf te halen. De Regenboog Groep telt zo'n 900 vrijwilligers die kwetsbare stadsgenoten bezoeken om de eenzaamheid te doorbreken, te helpen met thuisadministratie, te coachen of als buddy te helpen bij psychische problemen of verslaving. Nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten door de Coronamaatregelen, blijkt er meer behoefte te zijn aan contact dan gewoonlijk. Mensen die toch al een klein netwerk hebben, worden in deze moeilijke tijd extra hard getroffen. De beperkte sociale contacten die ze hadden, zijn vaak gestopt en de eenzaamheid is daardoor voor hen éxtra voelbaar. De Regenbooggroep zet daarom alles op alles om ook in deze crisis hun werk door te laten gaan of zelfs iets extra te doen. Ook bij hen wordt gezocht naar creatieve oplossingen om de hulp aan heel kwetsbare mensen toch doorgang te laten vinden.

Wij bevelen daarom de algemene collecte voor de diaconie van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 11 april 2021

Zondag *Quasi modo geniti* 'Als pasgeboren kinderen' n.a.v. 1 Petr. 2 vers 2.

De 2e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.



apostel



Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 33 vers 2.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht' couplet 1, 3, 5 en 10.

De 'Tien Woorden' als regels ten leven

Lied 912 'Neem mijn leven, laat het, Heer' couplet 1, 2 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 43,1 en 9-12 (lector).

Antwoordpsalm: 36 vers 3.

Lezing uit de Brieven: 1 Petrus 1,13-23 (lector).

Halleluja-lied: 222 'Jezus is ons licht en leven' couplet 1 en 2 (LvdK).

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 16,1-8 (voorganger).

Halleluja-lied: 295 'Aan de deur van 's harten woning' couplet 1 en 3 (LvdK).

Verkondiging: '*Weer aan het werk?*' n.a.v. Johannes 21 vers 3.

Lied 838 'O grote God die liefde zijt' couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden met Lied 245 'k Wil U, o God, mijn dank betalen' couplet 1 en 2.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 642 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft' couplet 1, 6 en 8.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Verdrietige tijden

Het zal niemand ontgaan zijn dat het lijstje met gemeenteleden die overleden zijn, en mensen die vanuit onze kerk begraven zijn, de laatste maanden flink is gegroeid. In veel gezinnen en families is een lege plek ontstaan. Helemaal in het gezin van Lobbetje Boes en Sijmon Boneveld. Hun kinderen hebben binnen zes weken afscheid moeten nemen van beide ouders. Dat valt niet mee.

Ondertussen doen we er alles aan om er te zijn voor iedereen die met verlies te maken heeft. Daarom vind ik aandacht voor de overledenen en de nabestaanden van groot belang. Het kan zo enorm troostend en bemoedigend zijn. Graag maak ik daar tijd voor vrij want het is tijd die mij vaak dankbaar stemt omdat je op deze manier een beetje van betekenis kunt zijn.

Voor velen gaat aan het overlijden van een dierbare maanden of jaren van mantelzorg vooraf. Als dat dan ineens wegvalt betekent dit dat je je leven opnieuw moet gaan inrichten en tegelijk zult moeten leren omgaan met de lege plek en het gemis. Zorg daarin goed voor jezelf door voldoende rust te nemen. Een dierbare verliezen aan de dood betekent leren omgaan met de lege plek en met wat het verdriet met je kan doen. Dat kost tijd. Gun jezelf die. Mocht ik daarin iets voor jullie kunnen betekenen laat het gerust weten. We wensen iedereen die kortere of langere tijd geleden iemand verloren is dan ook alle kracht en sterkte toe. Vergeet niet: je bent daarin niet alleen!

Moderamenvergadering

Volgende week staat er weer een vergadering van het moderamen (dagelijkse bestuur van de gemeente) gepland. We proberen dan wat vooruit te kijken naar de maanden die komen. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en wellicht biedt dat perspectief om weer mensen toe te kunnen laten in onze kerkdiensten. Daarnaast zullen we ons buigen over het vieren van het Heilig Avondmaal. Of we de sacramenten kunnen gaan vieren en vervolgens op welke manier. Daarover later wel meer.

Ten slotte

De weken en dagen zijn goed gevuld. Zondag hoop ik opnieuw op Marken voor te gaan en 's avonds ben ik te gast in de prachtige Pieterskerk van Breukelen. Voor mij inmiddels een bekende plek. Iedereen een goede zondag en nieuwe week toegewenst. We sluiten af met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286

Herinnering aan

Immetje Zeeman

*overleden op 28 maart 2021 in de leeftijd van 86 jaar en sinds 22 juli 2009 weduwe van
Pieter Stoker*

Immetje was een mens van de straat. Daarmee bedoelden de kinderen dat hun mem iemand was die graag haar plaats innam in het publieke leven. De vrouwenbond, Marker Museum, het Marker goed, de kerk schoonmaken, en Marcantat, om maar wat te noemen. Het was duidelijk: ze stond voor alles en iedereen klaar. Van gezelligheid genoot ze met volle teugen, en hetzelfde kon gezegd van koffie. Met een koekje natuurlijk.

In huize Stoker kon alles. Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom. Zo'n gastvrij hart had ze. Oppassen op de kleinkinderen was altijd feest. De kinderen kregen veel – te veel – snoep, tot ongenoegen van de ouders. Ze liet zich doër dit commentaar niet tegenhouden, eigenzinnig als ze was. Met vaste hand bestierde ze haar gezin, ook toen de kinderen groter werden en een eigen leven gingen leiden. Voor de kinderen niet altijd gemakkelijk.

Evengoed zat haar hart op de goede plek. Al droeg ze dat vaak op de tong. En dat was niet altijd even verstandig. In sommige omstandigheden was het beter om wat minder openhartig te zijn maar dat vond ze moeilijk. Evengoed bleef Immetje een spontaan mens die niet lang bleef hangen in boosheid. Ze vergaf anderen snel maar dat bespreekbaar maken viel haar zwaar. Toch bleef iedereen bij haar welkom. Het schaadde haar gastvrijheid niet. Haar deur stond altijd open voor anderen.

Vorige week, op Witte Donderdag hebben we afscheid van haar genomen. Ongeveer drie jaar woonde ze in Swaensborch waar ze maar moeilijk kon aarden. Ze verlangde zo naar Marken en naar de hemel, want daar is het schoon. In haar laatste uren kwam dat prachtige lied in haar naar boven. Als een geschenk uit de hemel.

*In de hemel is het schoon,
waar men zingt op blijde toon,
met een altoos vrolijk harte,
vrij van alle zorg en smarte;
waar men juicht voor 's Heren troon,
in de hemel is het schoon.*

*Lieve Jezus! Gij alleen
brengt ons naar de hemel heen;
want vergiffenis van zonden
wordt slechts in uw bloed gevonden;
ware vreugde en zaligheên
schenkt Gij, Heer, en Gij alleen.*

Lied 59 uit de bundel van Johannes de Heer

Ds. H.Z. Klink

Herinnering aan

Sijmon Boneveld

*overleden op 2 april 2021 in de leeftijd van 83 jaar en sinds 21 februari 2021 weduwnaar van
Lobbetje Boes*

Zes weken geleden overleed zijn grote liefde Lobbetje Boes en nu is ook Sijmon heengegaan. Toen Lobbetje begraven werd kon hij er al niet meer bij zijn vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Zijn longaandoening vormde een te groot risico. De laatste dagen ging het steeds verder achteruit en tijdens zijn slaap blies hij zijn laatste adem uit. Voor de kinderen en kleinkinderen valt dit snelle overlijden van hun beide ouders niet mee.

In de uitvaartdienst lazen we uit hetzelfde Bijbelboek als tijdens die van Lobbetje want Johannes schrijft in zijn eerste brief zulke mooie dingen over de Liefde. Sijmon heeft de liefde die Lobbetje voor hem koesterde altijd als een groot geschenk ervaren. En dat was het. Ook al vond hij het soms moeilijk om die liefde daadwerkelijk gestalte te geven. De passie voor de duivensport wilde nog wel eens wedijveren met de liefde voor zijn vrouw en gezin. Een spanningsveld waar de kinderen de gevolgen meer dan eens van gevoeld hebben. Sijmon was dan ook goed met duiven. De eerlijkheid gebied ons dat te zeggen. Zijn prijzenkast in de woonkamer op de Havenbuurt loog er niet om!

Gelukkig kreeg de liefde tussen Lobbetje en Sijmon een nieuwe impuls, en besteedde hij soms tijd aan de kinderen. Dan luisterde hij naar hun verhalen want dat kon hij. Sijmon wist zelf ook wel dat zijn passie voor duiven het nodige van zijn kinderen had gevergd maar daar praatte hij zelden over.

Het gedwongen vertrek van Lobbetje naar de Lindendael in Hoorn viel hem in het begin erg zwaar. We kunnen het ons zo voorstellen dat het pijn doet aan je hart om op afstand te moeten komen staan van de liefde van je leven. Hij was boos op alles en iedereen. Een uiting van een onvervuld verlangen naar een werkelijk gelukkig (zalig!) leven dat nooit meer eindigt. We zullen het alleen vinden via de liefde van Christus die uit de dood is verrezen en voor een nieuw, eeuwig, leven heeft gezorgd. Dat wachten viel Sijmon zwaar. Gelukkig er ging later de scherpte wat vanaf.

Intussen hoeven wij mensen die met Sijmon uitzien naar de eeuwigheid niet lijdzaam te wachten. Johannes schrijft niet voor niets dat wie anderen liefheeft al is overgegaan van de dood naar het leven. Dagelijkse opstandig uit de doden dus. Laten we ons dan ook richten op die liefde want: 'Wat uit liefde tot Jezus werd gedaan dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan' (Lied 166 uit de bundel van Johannes de Heer).

Ds. H.Z. Klink



*Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hier toe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht*

Sijmon Boneveld

Weduwnaar van Lobbetje Boneveld-Boes

27 september 1937

2 april 2021

Jaap †

Trijntje en Erik
Jeffrey en Sharona
Milena-Jaylinn

Brian

Jan en Danielle
Chiel
Sem

Jannetje en John
Emmet
Ciara
Bronagh

De afscheidsdienst zal in verband met COVID-19 in besloten kring plaatsvinden.

Voorafgaand aan de besloten afscheidsdienst is er gelegenheid tot condoleren op donderdag 8 april 2021 in de Grote Kerk, Kerkbuurt 13 op Marken van 13.15 tot 13.45 uur.

Correspondentieadres: Akkerstraat 10, 1156 AE Marken

Geen bezoek aan huis.

Het levenspad is afgelopen.
 De grens bereikt met laatste kracht
 De hemel gaat nu voor hem open.
 hij is nu eeuwig thuis gebracht.

Toch nog onverwachts is overleden mijn broer en onze zwager:

Sijmon Boneveld

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

A.Boneveld
 N.Boneveld – Uidam
 A.Boneveld – Visser

Psalm 31 1
 Op U vertrouw ik Heer der heren
 Gij die mijn sterkte zijt

Ons bereikte het bericht dat ook onze zwager **Sijmen Boneveld** is overleden
 Zo kort na het heengaan van zijn vrouw Loppie.
 Wij zijn verdrietig

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe.

Cees en Dina
 Grietje
 Lijsje
 Jannie

Neven en Nichten.

*Nu weten we wat ze met missen bedoelen
 Onze lieve Bessie en Bap zijn nu beiden heengegaan
 En ook al hebben we het bij beiden kunnen aanvoelen
 Is het toch wel heel snel gegaan*

*Een plekje in ons hart hebben we jullie gegeven
 Waar jullie altijd kunnen voortbestaan
 Nu zullen we weer verder gaan met ons leven
 En de toekomst met volle moed ingaan*

Jeffrey en Brian

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat onze buurman

Sijmon Boneveld

zo kort na het verlies van zijn vrouw Loppie, is overleden.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Buren van Havenbuurt Moskou en Siberië

*Een knuffel voor jullie tranen.
Een knuffel voor jullie gemis.
Een knuffel vol met liefs en troost,
omdat het soms zo moeilijk is.*

Vrijdagochtend 2 april kregen wij weer verdrietige nieuws. Nu dat Sijmon plotseling is overleden. Zo vlak na het overlijden van Loppie. Wat een dubbel verdriet.

Wij wensen Aaltje Jacoba, Trijntje en Erik, Jan en Danielle, Jannetje en John en alle kleinkinderen en achterkleinkind van Sijmon veel kracht en sterkte toe in deze verdrietige en moeilijke tijd.

Petra en Medhi
Renardo en Summer

Tiny en Richard
Bo, Micaya en Jamie

Jan en Stephanie
Killian en Shawn

Diana en Erik
Calvin en Brandon



Het overlijden van onze ome Sijmen is voor zijn kinderen en ons als familie heel erg verdrietig.

Hij heeft kortgeleden zijn vrouw verloren en onze neef en nichten hun moeder .

Wij wensen Trijntje, Jan en Jannetje en hun gezinnen de kracht toe om dit verlies te dragen.

Op een bankje in de hemel zitten zij
 Samen zij aan zij , als engelen weer samen,
 Hun leven was voorbij.
 Heel even was er een scheiding met veel pijn in het hart,
 Maar in de hemel weer bij elkaar ,
 Niet meer ieder apart.
 De handen ineengestremd ,
 Een zachte diepe zucht,
 Zo zitten zij samen ,
 Op dat bankje in de lucht.

Neven en nichten Boneveld

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Sijmen Boneveld, de vader van onze vriendin Jannetje.

Wij wensen Jannetje, John, Emmet, Ciara en Bronagh en de verdere familie veel kracht en sterkte toe met dit verlies.

Esther en Richard Angela en Kevin

Simone en David Sandra en Mike

Jannetje en Dario Astrid en Philip

Aaltje en Dylan

Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, we zijn deze Heeren

Uit Gods hand ontving je het leven,
onder Gods hand leef je je leven,
in Gods hand geef je je leven terug.

Nog maar kort na het heengaan van onze geliefde nicht Loppie is ook haar man Sijmon plotseling overleden.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze voor hen verdrietige en moeilijke tijd.

De neven en nichten van de familie Schouten (bakkertjes)

Leven is dankbaar zijn,
Voor het licht en de liefde,
Voor de warmte en de tederheid,
In mensen die ons omgeven,
Leven is mensen en dingen omhelzen,
En weer loslaten.....

Afgelopen vrijdag bereikte ons het nieuws dat onze buurman Sijmon is overleden.

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Ronald, Ria, Naomi en Dewi Abcouwer

Op een bankje in de Hemel
zitten zij samen zij aan zij
Als engelen weer samen
hun leven was voorbij

Heel even was er een scheiding
met veel pijn in het hart
Maar in de hemel weer bij elkaar
niet meer ieder apart

De handen ineen gestrengeld
een zachte diepe zucht
Zo zitten zij samen
op dat bankje in de lucht

Op 2 april is in de leeftijd van 83 jaar
onze lieve bap Sijmon Boneveld overleden.

Jeffrey
Sharona
Milena-Jaylinn

Chiel
Sem

Emmet
Ciara
Bronagh

Brian

**Onverwacht is op 2 april 2021,
onze oud secretaris,
op 83 jarige leeftijd overleden**

SIJMON BONEVELD

**Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.**

**Bestuur en leden
P.V. Door Vriendschap Sterk
te Marken**

De strijd heb je nimmer opgegeven
 Zelfs toen het einde werd verwacht
 Je bleef geloven in het leven
 Vol liefde, zorg en levenskracht



U bent voor mij en achter mij,
 U bent om mij heen.
 Uw hand houdt me vast.

*'Psalm 139 vers 5 uit de Bijbel in
 Gewone Taal'*

In vertrouwen op zijn Heer, onze Heiland ontslapen en opgestaan tot nieuw leven.

Johannes Adrianus Leonardus Webbers

* 23 juni 1943

† 2 april 2021

Aagje

Marc en Polly

Eric en Sandra

Joël

Louise

Karin en Pim

Lisa

Jerry

De dankdienst voor het leven van Hans wordt gehouden op vrijdag 9 april in besloten kring.

Voorafgaand aan de besloten dankdienst is er gelegenheid tot condoleren
 in de Patmoskerk, Hoogkampaan 1 op Marken van 13.00 tot 13.45 uur.

U kunt met ons verbonden zijn via de livestream: www.protestantsmarken.nl

Geen bloemen.

Kerkbuurt 118, 1156 BN Marken

Dag lieve

HANS WEBBERS

Met grote bewondering voor zijn veerkracht en goede moed nemen wij afscheid van mijn zwager en onze oom. Hij hield zó van het leven en wat hield het leven ook van hem.

We laten je los, maar houden je vast in mooie herinneringen.

Aagje, kinderen en kleinkinderen
wensen wij *troost* uit alles dat er was en *kracht* voor het verwerken van dit verlies.

Kees (*in herinnering*) & Jenny
Thomas, Matthias, Marije & Willem
en kinderen

*Een echte vriend is van ons heengegaan.
Het lichaam dat zijn kracht verloren had,
mag nu gaan rusten tot zijn Heer zal komen
die hem zal brengen in de eeuw'ge stad
waar al Gods kinderen in vrede wonen.*

Verdrietig zijn wij om het overlijden van Hans Webbers.

Wij wensen Aagje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

Lijs & Sjaak

Diana & Erik

Emma

Mats

Ingrid & Martin

Bram

Tom

Hij nam het leven zoals het kwam
 Zat nooit bij de pakken neer
 Zorgde voor de vrolijke noot
 Nu is hij er niet meer

In de vroege ochtend uren van Goede Vrijdag 2 april is na een ziekbed dat gepaard ging met ups en downs, rustig ingeslapen onze zwager en oom

Hans Webbers

Gedreven door de liefde van zijn Heer
 is hij een gids en steun geweest voor velen
 totdat God zelf zei: "Kind, het hoeft niet meer
 je mag nu eeuwig in Mijn vreugde delen"



Wij wensen Aagje, de kinderen en (achter) kleinkinderen heel veel sterkte

Jan en Neeltje
 Jeanine en Frens
 Linsey en Mark

Stil maar
 wacht maar
 alles wordt nieuw

In alle rust is overleden ons altijd hartelijke buurman:

Hans Webbers

Wij wensen Aagje en familie veel sterkte met dit verlies.

buren van de Oostzijde



Een Nederlandse bijbel voor gezinnen overal ter wereld

In 2015 maakten gezinnen in Nederland en Vlaanderen kennis met de *Samenleesbijbel*. Nu wordt er gesproken over een tiende vertaling. 'Het is slechts het begin', zegt Paul Doth, Head of International Programme bij het Bijbelgenootschap. 'Ik gun iedereen deze bijbel.'

Doth is er bijzonder trots op dat de *Samenleesbijbel* de wereld over gaat. 'Weinig mensen spreken onze taal. Toch kunnen we dankzij het vertaalwerk en de samenwerking met de verschillende bijbelgenootschappen gezinnen over de hele wereld bereiken. Het is een mooie bijbel, die alleen al daardoor geschikt is om met kinderen te gebruiken. Maar de methode die gebruikt wordt, de combinatie van een verhaal en daarbij vragen en activiteiten, spreekt vooral heel erg aan. Daar willen bijbelgenootschappen graag mee aan de slag.'

Van Spaans tot Papiamentu

Honduras was het eerste land dat kwam met een vertaling. Doth: 'Ik ben op bezoek geweest bij de vertaalster en zij vertelde hoe bijzonder ze het vond om samen met haar kleindochter in deze bijbel te lezen. Door de open vragen bij de verhalen hadden ze echte gesprekken. Zij kon zich goed voorstellen dat dit ook zo zou werken in moeilijke wijken, waar gezinnen verscheurd zijn door armoede en bendege geweld. Juist door weer met elkaar in gesprek te gaan, kan verandering ontstaan.'

Inmiddels zijn er naast het Spaans vertalingen verschenen in het Engels, Portugees en Arabisch. Aan de Roemeense editie wordt gewerkt en er lopen gesprekken over vertalingen in het Frans, Chinees, Papiamento en Papiamentu. Ook het Bijbelgenootschap van India is geïnteresseerd. Doth: 'We zijn met veel verschillende bijbelgenootschappen in gesprek. Iedere vertaling regelen we samen met een lokaal bijbelgenootschap: dat bijbelgenootschap verzorgt de vertaling in hun taal, wij zorgen dat de bijbels gedrukt worden en in het desbetreffende land terechtkomen.'

Gezinnen over de hele wereld

De bijbelgenootschappen zorgen vervolgens voor de verspreiding. Doth: 'De bijbels worden zoveel mogelijk uitgedeeld aan kansarme kinderen en gezinnen in moeilijke omstandigheden. We kijken er echt naar op welke plek deze bijbel een verandering teweeg kan brengen. Denk aan Venezolaanse kinderen die bij hun grootouders wonen omdat hun ouders de crisissituatie in het land ontvlucht zijn. Of aan vluchtelinggezinnen in het Midden-Oosten.'

Bijdragen aan dit project? Meer info: <https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-middenoosten>

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, **Contactpersoon:** Anneke Commandeur

Geraniumverkoop 2021

voor project van de Waterlandse Diaconieën (Stichting Hoeboeh)

Uit een eerder bericht in de kerkbode weet u dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën dit jaar sparen voor de uitbreiding van een opvang voor weeskinderen in de plaats Caplani in Moldavië. Het is een kleinschalige opvang en opgericht door een kleine groep Christenen uit de kerk aldaar. Zij willen de opvang uitbreiden tot ruimte voor twintig weeskinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang van deze kinderen is cruciaal: zonder opvang gaan ze zwerven en groeien op voor galg en rad. Maar in dit tehuis krijgen ze een basis voor een goede toekomst.

Naast collectes wil de diaconie dit project ook steunen met de verkoop van buitengeraniums. De winst die hiermee wordt gemaakt is geheel bestemd voor dit project. We doen dit in samenwerking met de andere Waterlandse Diaconieën en de stichting Hoeboeh.

Wilt u ook het project ondersteunen met een bestelling en zo een zomerlang van deze mooie **1e klas kwaliteit buitengeraniums** genieten??

Dan kunt u onderstaande bestellijst invullen en deze

met vermelding van naam, telnr. en adres en het totaalbedrag in contanten

(of **gelijktijdig overmaken op onderstaande rekening**) inleveren op onderstaande adressen:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|
| ➤ Neeltje Teerhuis-Zeeman | Kerkbuurt 120 | Marken |
| ➤ Pieter de Groot | Mr. Visserstraat 14 | idem |
| ➤ Trijn Boes | Noorderwerfstraat 12 | idem |
| ➤ Eef Visser | Buurt 1 nr. 19 | idem |

Ook kunt u **per email bestellen** door **onderstaande bestellijst geheel ingevuld als bestand**

te sturen naar: → aagtje.com@gmail.com

of naar: → eefvisser@hetnet.nl

In dit geval kunt u het geld overmaken op onderstaande bankrekening.

Graag vòòr 25 april inleveren/bestellen.

De geraniums worden in de 1^e helft van mei thuis bezorgd.

Bestellijst

NAAM:

TELEFOONNR:

ADRES:

DATUM:

Staande geraniums

Rood aantal:

Roze aantal:

Zalm aantal:

Wit aantal:

Hanggeraniums

Rood aantal:

Lila aantal:

Wit rood hartje) aantal:

Totaal te betalen aantal geraniums _____ X € 1,50 =

Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)

O: **CONTANT:** Ik heb het totaalbedrag in gesloten envelop bij deze bestellijst gevoegd.

O: **BANKREKENING:** Ik heb het totale bedrag van deze bestelling al overgemaakt op bankrekening NL25INGB0000060098 van Diaconie Protestantse Gemeente te Marken