

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 april 2021

Kerkdienst Zondag 18 april 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Project Waterlandse Gemeenten Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	18 april	Ezechiël 34:11-22	Zoekende liefde
maandag	19 april	Ezechiël 34:23-30	Herderlijke zorg
dinsdag	20 april	Psalm 100	Oproep
woensdag	21 april	1 Johannes 1:1-10	God is licht
donderdag	22 april	1 Johannes 2:1-11	God is vergevend
vrijdag	23 april	1 Johannes 2:12-17	God is er altijd
zaterdag	24 april	1 Johannes 2:18-29	God is rechtvaardig

Voorbede

1. Maak ons "waardige strijders" voor Uw koninkrijk, waar geen plaats is voor het kwaad en haat.
2. Dank U Schepper van het leven. Dank U voor al het geduld met ons. Uw leerschool houd niet op als wij de schoolbanken verlaten.
3. Genees ons en leer ons omgaan met onze beperkingen.
4. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Voor de moslimbevolking. Wees hen genadig. Baan een weg naar Jezus de Redder voor een ieder.
7. Geef vrede en geduld aan de dokters en verpleegkundigen, aan leerkrachten en leerlingen.

Ria Kaars

De grote manipulator en leugenaar

Een negatieve insteek dit keer. Ik weet niet of wij als gemeente wachten op een negatief woord. Toch waag ik het er op.

God heeft een vijand die steeds meer spreekruimte krijgt in deze wereld. In Genesis verleidt "de slang" Eva. Hij spreekt in de overdrijving. Jullie mogen zeker niet eten van alle bomen in het hof? Eva wist dat het anders lag, maar kon de uitdaging van de slang niet aan.

Als ik de meneer van "viruswaarheid" hoor spreken gaat het net zo. De avondklok houdt 17 miljoen mensen gevangen. Ik loop altijd s 'avonds een blokje om. Het is dan niet druk buiten. 17 miljoen mensen gevangen is sterk overdreven.

Dan de leugen dat wij dieren zijn. Ja, er zijn mensen die zich beestachtig gedragen. God schiep ons naar zijn evenbeeld met de opdracht: wees vruchtbaar en breng de aarde onder je gezag. Wanneer wij "los" van God gaan geven we ons over aan de vijand van God. De vijand van God is bezig een "alles verslindend beest" te creëren.

En wat te denken van al die protesten met de tekst: "baas in eigen buik".

Waar is dat goed voor? Heeft God de vrouw verkeerd geschapen? Wie is die indringer die regeert over de buik van de vrouw?

Hoe heel anders handelt God met ons. Toen God een nieuwe Adam schiep vroeg hij eerst aan Maria of ze draagmoeder wilde zijn van de redder van de wereld. Maria antwoorde op dit bijzondere verzoek: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Zo kwam Jezus onze Redder op de wereld. Wanneer we deze verlosser toelaten in ons leven gebeurt er wat wonderlijks met ons. Je krijgt oog voor wat je verkeerd doet. Dan is er nog een lange leerweg te gaan. Tot het einde van dit aardse leven. Het is wel een vreugdevol leven, omdat Hij zo'n goede, liefdevolle meester is.

Je kan niet blijven zoals je was. Er is geen verlossing zonder bekering. Bekering is het erkennen van je zonden en een van harte gemeend voornemen om je ervan af te keren. Wij hoeven niet op zoek te gaan naar zonden van anderen, maar naar die van onszelf. Voor een ieder van ons geldt: strijd gij om in te gaan in het Koninkrijk van God.

Psalm 75 "U alleen, U loven wij", duidt onze tijd zo bijzonder aan:

Ja, Ik kom, Ik kies de tijd,
Ik kies de tijd ten gericht.
Lijkt het of de aarde zwicht,
wankelt recht en zekerheid,
Ik bewaar het wereldrond,
op mijn trouw is het gegrond.

Lieve mensen: Looft Hem!

Ria Kaars

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 07-04 t/m 13-04-2021 ontvangen voor:

- *) Collectes:	€ 276,00
- Collecte 1 ^e en 2 ^e Paasdag:	€ 110,00
- **) Giften in de periode 26-03 t/m 13-04-2021 ontvangen:	
▪ op rekening dd. 26-3	€ 10,00
▪ op rekening dd. 28-3 2 x € 25	€ 50,00
▪ op rekening dd. 7-4	€ 20,00
▪ op rekening dd. 8-4	€ 25,00
▪ op rekening dd. 9-4	€ 1.000,00

*) Collectes zijn ontvangen voor de kerkdienst van 11-04-2021, maar ook voor kerkdiensten die in maart en april zijn of worden gehouden.

**) Bij giften is het niet duidelijk of deze aan een collecte moeten worden toegerekend of dat dit een aparte gift voor de kerk is. Deze entiteiten worden namelijk afzonderlijk in de administratie opgenomen.

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 7 - 13 april 2021:

- Giften:	€ 250,00
- Collecten Pasen 2021 en 11 april voor de Diaconie	€ 288,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 4 april - 11 april 2021: € 52,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN 18 april

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. De afgelopen maanden is het project van 2020 voor De Schuilplaats in Thailand financieel afgerond en dat heeft € 9.615 opgebracht. Dit is een prachtige opbrengst, waarmee Peter en Tatjana Bak heel mooie dingen kunnen doen voor de meisjes!

U weet inmiddels dat voor het komende jaar de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën gekozen hebben voor de stichting Hoeboeh (=Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers). Deze stichting bestaat sinds 2003 en wordt gecoördineerd door Ineke en Piet de Boer in Overleek.

Kortgeleden kon u nog in deze Kerkbode lezen, dat Hoeboeh de opbrengst van dit jaar gaat gebruiken voor de uitbreiding van een jongerenopvang in Caplanie (Moldavië), waarmee zij rechtstreeks contact heeft. Vlakbij een al bestaande ouderenopvang staat dat weeshuis. Het is een kleinschalige opvang en opgericht door een kleine groep Christenen uit de kerk aldaar. Zij willen de opvang uitbreiden tot ruimte voor twintig weeskinderen. Het betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang van deze kinderen is cruciaal, want zonder opvang gaan ze zwerven en groeien op voor galg en rad. Maar in dit tehuis krijgen ze een basis voor een goede toekomst.

Naast collectes steunt onze diaconie dit project ook met de verkoop van buitengeraniums. Hierover hebt u in de vorige Kerkbode kunnen lezen.

De winst die hiermee wordt gemaakt is geheel bestemd voor dit project.

Aan deze actie kunt u nog meedoen tot 25 april.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 18 april 2021

Zondag *Misericordia Domini* 'Mededogen van de Heer' n.a.v. Psalm 33 vers 5b.
De 3e van Pasen om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.



appostel



Overschrijven kan ook
de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640b 'Halleluja! De trouw van God vult de aarde'.

Psalm 33 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Kyrie: Lied 301h.

Gloria: Lied 619 'Lof zij God in de hoogste troon' couplet 1 en 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Micha 4,1-5 (lector).

Antwoordpsalm: 98 vers 4.

Lezing uit de Brieven: 1 Johannes 1,1-7 (lector).

Halleluja-lied: 653 'U kennen, uit en tot U leven' couplet 4 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 21,15-24 (voorganger).

Halleluja-lied: 649 'O Heer, blijf toch niet vragen' couplet 1, 6 en 7.

Verkondiging: '*Nieuw leiderschap*' Johannes 21 vers 15-7.

Psalm 23c vers 1, 2 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 968 'De ware kerk des Heren' couplet 1 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Het jongerenwerk en de pandemie

Wat was het een mooie kerkdienst, die eerste zondag van oktober, vorig jaar. Die moest de start van het jeugdwerk inluiden. Helaas konden we niet anders dan alle bijeenkomsten uitstellen omdat enkele weken later de besmettingen in hoog tempo opliepen. Voetballen, schaatsen en muziek maken was er even niet bij. Zelfs de christelijke basisschool moest tijdelijk haar deuren sluiten. Ook landelijk werden de vooruitzichten slechter en slechter. We kennen het verloop. Intussen zien we nog steeds ongunstige besmettingscijfers. Toch gloort er hoop want het zetten van prikken gaat steeds sneller. Binnen een week zijn bijna 1 miljoen mensen gevaccineerd. Laten we vooral moed houden en kijken naar wat wel goed gaat en bedenken wat er allemaal nog wel mogelijk is, maar dat doen velen gelukkig al.

Graag zou ik een mooie kerkdienst met en voor onze jongeren hebben gehouden zoals we ook het kerkelijke seizoen begonnen zijn maar dat is helaas niet mogelijk. De geplande sluiting van het jeugdwerk op 25 april laten we dan ook voorbij gaan.

Ondertussen hopen we op een mooie kerkdienst met Pinksteren, Deo Volente. Misschien is het dan mogelijk om mensen fysiek in de kerkdiensten te ontvangen. Uiteraard allemaal met de nodige armslag omdat we niet weten hoe de cijfers zich ontwikkelen. Nog even volhouden!

Werkgroep Beleid

In september vorig jaar is CeesJan Visser tot ouderling met een bijzondere opdracht bevestigd. Het idee was dat hij de leiding zou nemen in het proces om beleid te gaan maken voor de komende jaren. We zijn als Werkgroep Beleid (WB) één keer bij elkaar gekomen. Een mooie bijeenkomst was dat. Helaas moesten we ook dit proces stilzetten. CeesJan en ik hebben het plan opgevat om in augustus of september de draad weer op te gaan pakken. Uiteraard onder het voorbehoud dat het verantwoord moet zijn voor ons allemaal.

Des te langer ik hier op Marken dienstwerk mag verrichten des te meer kom ik tot de overtuiging dat het goed voor ons en onze christelijke gemeente is als we voor dit hele proces de tijd nemen en dat we met elkaar doorpraten over wezenlijke vragen van geloof en christelijke geloofsgemeenschap zijn in deze tijd. Ik kijk er echt naar uit om hierin samen met jullie op weg te gaan.

Ten slotte

Langzaam keert de rust in de studeerkamer en in mij terug. Ondertussen geniet ik van het handwerk in de pastorietauin en worden de eerste groene sprietjes van het nieuw ingezaaide gras ongeduldig uit de grond gekeken. Ook kan ik niet wachten tot de eerste blaadjes aan de leiplanten verschijnen. We gaan het zien, SCJ. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286

Hans Webbers

*oftewel 'Johannes Adrianus Leonardus', de geliefde van Aagje Zeeman,
overleden op Goede Vrijdag 2 april 2021 in de leeftijd van 77 jaar*

Het poliovirus ruïneerde zijn jonge jaren maar kreeg hem er niet onder. Toen Hans ermee besmet raakte werd hij bedlegerig. Dat was de manier waarop men toentertijd op kinderverlamming reageerde. Zulke kinderen werden zielig gevonden, was zijn ervaring. Hans heeft met recht en rede zich daar zijn leven lang tegen verzet. Want hij was niet zielig! Dat bleek wel toen hij dat kleine beetje kracht dat er in zijn verlamde benen was, wist aan te spreken. Hans leerde letterlijk weer op eigen benen staan ook al bleef zijn gang door het leven enigszins instabiel. Met de hem kenmerkende zelfspot en humor noemde hij zichzelf de pinguïn. Zo stond hij in het leven, ook toen staan letterlijk niet meer ging.

Hans was een gevoelig mens met een fijnbesnaard hart die er altijd was voor zijn kinderen. Dat kwam zo helder aan het licht toen hij in 2012 zijn zoon opwachtte die daar als pelgrimwandelaar arriveerde op het plein voor de kathedraal van Santiago de Compostella. De gevoeligheid waarmee hij dat deed illustreerde de onvoorwaardelijke liefde van Hans voor zijn kinderen. Hij hield zo van dit soort verrassingen. Op zulke momenten verschenen er pretlichtjes in zijn ogen, zo genoot hij er van. Je kunt begrijpen dat Aagje liefde was beginnen op te vatten voor zo'n warm, openhartig en fijngevoelig mens toen ze elkaar in Amsterdam leerden kennen.

Met enige regelmaat deelden Hans samen met Aagje samen met ons brood en wijn als we het Heilig Avondmaal vierden. En ook al leefde Hans actief mee met de gemeenschap binnen de Rooms-Katholieke Kerk die de Byzantijnse liturgie vierden, stevast werden ook de kerkdiensten van onze gemeente beluisterd en bekeken. Het was daarom goed om samen met vader Paul Brenninkmeijer de dankdienst voor het leven van 'Johannes Adrianus Leonardus' te leiden. We deden daarmee recht aan de geloofsbeleving van Hans waar we veel van kunnen leren. Zijn eerbied voor de Here God, het leven uit de eeuwigheid en de werkelijkheid van de verrijzenis van Christus uit de dood, spraken tot mijn hart. En hopelijk voor velen met mij. Evengoed bleef dit alles niet abstract. Hans ging zijn pelgrimstocht door dit leven vergezeld met de Moeder Gods van Wladimir. Een icoon waar de vertrouwelijkheid en beschermende intimiteit van God uit spreekt. Daar leefde Hans bij, tot aan zijn laatste ademtocht, toen hij in vertrouwen op zijn Heer en Heiland opstond tot nieuw Leven, op Goede Vrijdag! SDG.

Ds. H.Z. Klink

Beste mensen,

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, berichtjes, bloemen, cadeaus of andere attenties na de geboorte van onze dochter

Lynn Loïs

Danny en Natasja Sier

Uitgekeken raak je niet

Als je zo'n groot wonder ziet

Wat een rijkdom, wat een zegen

Een lieve kleindochter gekregen

Hartelijk dank voor de vele felicitaties die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze kleindochter Lynn.

Wij hebben hier enorm van genoten.

Sijmen en Corine de Waart

