

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer: 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 april 2021

Kerkdienst Zondag 25 april 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

*Uitzending van uit de
Patmoskerk*

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Sebastian van der Pluijm
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes
Eerste Collecte	Hoop voor Albanië Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	25 april	1 Johannes 3:1-10	God is Vader
maandag	26 april	1 Johannes 3:11-24	God is betrouwbaar
dinsdag	27 april	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
woensdag	28 april	Ezechiël 36:1-15	Opbloei
donderdag	29 april	Ezechiël 36:16-28	Terugkeer en inkeer
vrijdag	30 april	Ezechiël 36:29-38	Paradijsbelofte
zaterdag	1 mei	Psalm 136	Eeuwig duurt zijn trouw

Voorbede

1. Genees ons en leer ons omgaan met onze beperkingen.
2. Wees met de mensen die verbitterd zijn, open een weg naar elkaar en naar U toe.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor de moslimbevolking. Wees hen genadig. Baan een weg naar Jezus de Redder voor een ieder.
5. Geef vrede en geduld aan de dokters en verpleegkundigen, aan leerkrachten en leerlingen.
6. Voor koning Willem-Alexander en Maxima dat ze nog lang ons land en volk mogen dienen.
7. Dank U voor het leven. Dank U voor elke nieuwe dag.

Ria Kaars

II Cor. 4: 16 "Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

Bij het ouder worden in ons deel van de wereld, met de 4 zo kenmerkende seizoenen, die in andere delen van de wereld vaak niet zo nadrukkelijk naar voren komen, word je steeds meer bepaald bij 'het aftakelen', 'het afsterven', 'het nieuwe leven' en 'het volgroeien'. Eigenlijk zou je een andere volgorde verwachten: nieuw leven – volgroeien – aftakelen – afsterven. Maar het ouder worden van de mens kenmerkt zich meer met de herfst (= aftakelen, ouder worden met ongemakken), de winter (= in ouderdom sterven), de lente (= in de hemel worden opgenomen) en de zomer (= voor de troon van God's genade verblijven).

Als de herfst aanbreekt, dan worden de dagen snel korter, regen en wind teisteren mens en natuur. Donkere dagen beïnvloeden het gevoel en zorgen vaak voor een bedrukte stemming. Een deel van de natuur 'vlucht' naar warmere streken, een ander deel bereidt zich voor op de winter en wordt 'kaal en sober' en een deel verdwijnt in holen of onder de grond tot er weer een betere tijd aanbreekt. De mens trekt zich terug in huis, gordijnen voor de ramen, de buitenwereld buitengesloten. Dit klinkt heel somber, zo beschouwd.

Is dat nu vergelijkbaar met 'ons ouder worden als mens'?

Dan wordt het winter. De dagen gaan iets lengen, het wordt vaak kouder, neerslag in de vorm van sneeuw, hagel en regen. Alleen voor hoognodige activiteiten naar buiten. Uitkijken met gladheid, want je breekt zomaar een heup of been. Griep prik halen, want de griep is gevaarlijk voor oudere mensen met minder weerstand. De natuur buiten staat in de ruststand of sterft af. Is dit ook het gevoel dat ons als mens bekruipt? Dat we worden bepaald bij het gegeven dat het einde nabij is of komt?

De lente breekt aan! De natuur spat uit elkaar van nieuw leven, de donkerte verdwijnt met rasse schreden. Bloemenpracht, jonge dieren om ons heen, ons hart maakt een sprong van enthousiasme. Het bloed stroomt weer fier door onze aderen en weg is de somberheid, de neerslachtigheid. We voelen ons vernieuwd, verjongd. En ook al doet ons lichaam hier niet aan mee, ook het afscheid nemen van het leven hier op aarde ziet er minder droef uit. Dat doet 'licht' met ons.

Zomerse dagen breken aan. Het vernieuwde gevoel is wat weggeëbt, de warmte speelt ons parten. We sluiten ons weer op in huis, want daar is het koeler. En menige oudere verzucht 'laten ze me maar komen halen, ik heb het hier wel gehad...'. De geest is klaar voor de hemelse zomer.

Maar is het nu echt 'kommer en kwel' zoals de seizoenen vaak beleefd worden? De herfst is een tijd van overvloed met een overdaad aan voedsel voor mens en natuur. Voorraden voor de komende mindere maanden worden aangelegd en het hemelwater dat valt is nodig voor het komende nieuwe leven. De winter is nodig om uit te rusten en nieuwe krachten op te doen, zodat de nieuwe start gemaakt kan worden. De lente is het prachtige resultaat van de herfst en winter en hieraan

ontspruit het nieuwe leven en de zomer is nodig om volwassen te worden, om de volgende stappen te kunnen maken. Elk seizoen doet dus een onmisbaar iets voor mens en natuur. Steeds is er vernieuwing, verandering, zodat we de volgende stap kunnen maken. De 'seizoenen' in ons leven bereiden ons voor op de zomer in de hemel. Het geloof in de Heilige Drieëenheid zorgt ervoor dat onze herfst en winter voldoende kracht geven om klaar te zijn voor de lente en het vieren van de eeuwige zomer bij God. Door de dagelijkse vernieuwing van ons geloof kunnen 'de seizoenen van ons leven' heel snel verlopen, dat ligt voor elk mens reeds vanaf de geboorte besloten in God's hand. Een heerlijk vooruitzicht in Christus.

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.
 God laat mij voor uw aangezicht,
 Geheel van U vervuld en rein
 naar lijf en ziel herboren zijn.
 (Lied 834)

Jan C. Commandeur

Diaconale collecte 25 april

Komende zondag is de diaconale collecte bestemd voor "Hoop voor Albanie".

Het is bijna niet voor te stellen, maar ook een derdewereldland als Albanië is onderdeel van Europa! Op minder dan 2000 kilometer leven mensen hier in extreme armoede. Weinig of geen eten om hun kinderen te voeden, nauwelijks een dak boven hun hoofd, onvoldoende medische zorg en weinig kans op een opleiding of werk. Een harde realiteit voor miljoenen Albanezen. De stichting "Hoop voor Albanië" wil een leefbare omgeving helpen creëren voor de Albanezen. En daarmee ook de nieuwe generatie weer hoop voor de toekomst geven!

Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Ze werkt in *Albanië* samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar *hulp* hard nodig is. Ze richten zich daarbij op de allerarmsten in *Albanië*. Met kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal en hulp bij renovaties van bv tehuizen voor oude mensen, weeskinderen en gehandicapten. Jaren geleden werd op De Rietlanden veel schoolmeubilair in de onder- en middenbouw vervangen. Alle tafeltjes, stoeltjes en kasten zijn toen via Hoop voor Albanie op 2 Albanese schooltjes terecht gekomen.

Ook verspreidt Hoop voor Albanie christelijke literatuur en bijbels waar dat nodig is..

De kerken in Albanië, waarmee Hoop voor Albanie samenwerkt, distribueren zelf de materialen weer verder naar die plekken waar behoefte is. Zij weten immers waar de nood het hoogst is. Hoop voor Albanie werkt voor 100% met vrijwilligers, zodat elke gedoneerde euro daadwerkelijk terecht komt bij de mensen voor wie hij bedoeld is.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Liturgie zondag 25 april 2021

Zondag *Jubilate* 'Juich voor God' n.a.v. Psalm 66 vers 1-2.

De 4e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640c 'Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde'.

Psalm 66 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 'Nu wordt het licht, de dag breekt aan', couplet 1.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 208 couplet 2 en 3.

Leefregels.

Lied 208 couplet 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: 111 vers 1 en 2.

Lezing uit de Brieven: 1 Johannes 3,1-8 (lector).

Halleluja-lied: 837 'Iedereen zoekt U, jong of oud' couplet 1 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10,11-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 654 'Zing nu de Heer, stem allen in' couplet 1 en 4.

Verkondiging: '*Permanente Intensive Care*' n.a.v. Johannes 10 vers 11.

Muzikaal meditatief moment.

Psalm 111 vers 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 791 'Liefde, eenmaal uitgesproken' couplet 1, 3 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 14-04 t/m 20-04-2021 ontvangen voor:

- Collectes: € 153,00
- Collecte 1^o en 2^o Paasdag: € 37,50
- Giften: op rekening ontvangen in de periode 11-04 t/m 20-04-2021 € 150,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 13 - 20 april 2021:

- Giften: € 328,00
- Collecten: Project Waterlandse Gemeenten 18-04-2021 € 210,50

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Vanuit de pastorie**Aanvraag bediening Heilige Doop**

Natasja de Waart en Danny Sier uit Volendam hebben aangegeven dat zij graag hun dochter Lynn Loïs willen laten dopen die een paar maanden geleden geboren werd. Met vreugde hebben we positief op hun verzoek geantwoord. Te meer omdat het in deze tijd allerminst vanzelfsprekend is wanneer ouders ervoor kiezen om hun kind op te voeden als leerling van Jezus Christus.

We zijn blij dat we over een paar maanden (Deo Volente) aan drie kinderen het sacrament van de Heilige Doop mogen bedienen. Zoals ik jullie ruim een half jaar geleden al meldde hebben ook Rosaline Zeeman en Tim Wilke gevraagd om de doop van hun zoon Bas, en hebben Louise Zeeman en Sander Teerhuis de doop van hun dochter Aniek verzocht.

In de Protestantse traditie wordt de Heilige Doop bediend in het midden van de gemeente die zich om kinderen en ouders schaaft en mede verantwoordelijkheid draagt voor de geloofsopvoeding van de dopeling. Graag nemen we dat letterlijk, ook omdat we veilig ruimte willen kunnen bieden aan de fysieke aanwezigheid van dankbare grootouders en overgrootouders. Op verzoek en in overleg met alle ouders stellen we voorlopig de doop nog uit, tot het moment dat er weer fysieke bezoekers in de kerkdiensten toegelaten kunnen worden.

Coördinator organisatie Vakantie Bijbel Week

Meer dan een jaar geleden deden we een oproep voor iemand die de organisatie van de Vakantie Bijbel Week in de laatste week van de zomervakantie wil gaan coördineren. Voor de pandemie uitbrak organiseerde Kees Kersbergen met veel inzet dit driedaagse evenement. Helaas zoeken we nog steeds iemand die met enthousiasme deze leuke taak op zich wil nemen! Een geolied teams staat je ter schikking en er ligt een heel schema klaar waarin te lezen valt wanneer wat gedaan moet worden. Meteen maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn grote wens uit te spreken dat er iemand opstaat die behoort tot de generatie binnen onze gemeente. Een dertiger of een veertiger dus. Jullie kunnen je aanmelden bij de jeugdouderling Gerdien Kaars. Bel of email gerust voor meer informatie en kijk ook even naar de taakomschrijving verderop in dit Kerkblad.

Moment voor de kinderen in de kerkdiensten

De leiding van onze Kindernevendienst en Zondagsschool zijn onlangs bij elkaar gekomen om de momenten voor de kinderen via KerkTV invulling te geven. Graag willen we iets vasthouden van wat we in de achterliggende veertigdagentijd voor onze jonge kinderen hebben georganiseerd. Vanaf aanstaande zondag is er tot aan de zomervakantie elke zondag een moment voor de kinderen. Elke zondag zal een filmpje te zien zijn waarin een kind een couplet van een kinderlied voordraagt gevolgd door een filmpje van YouTube waarin het hele kinderlied gezongen wordt. Tijdens de feestdagen laten we een speciaal filmpje zien waarin wordt uitgelegd wat de betekenis is van Hemelvaart en Pinksteren. En als er kinderen zijn die dolgraag meedoen met het lezen van een lied en dat willen opnemen – welkom! Zondag bijt Jelle Gerritsen het spits af. Kijken dus!

Ten slotte

De Marker buurten en dreven hullen zich steeds meer in tooi van vlag en wimpel. Op die manier komen we toch een beetje in de stemming om de verjaardag van koning Willem Alexander te vieren. Wat maken jullie er elk jaar weer een werk van! Iedereen een mooie en waardige koningsdag toegewenst. We sluiten weer af met onze gebruikelijke groet.

Ds. H.Z. (Huib) Klink
 hzklink@icloud.com
 0299 203076 of 06 21564286

Taakomschrijving coördinator VakantieBijbelWeek
 Protestantse Gemeente Marken

Auteur: dhr. K. Kersbergen en drs. H.Z. Klink
 Datum: 6 februari 2020
 Gewijzigd: 10 februari 2020

Toelichting op de taak van de coördinator

De coördinator zorgt voor de organisatie van de VakantieBijbelWeek (VBW). Dit houdt in:

1. Het organiseren en het leiden van vergaderingen met vrijwilligers;
2. De werkzaamheden van de verschillende vrijwilligers coördineren en afstemmen (faciliterend van aard);
3. Zorgen voor publicatie over de VBW in kerkblad en (sociale)media;
4. Ervoor zorgen dat de kosten bij de penningmeester van het jeugdwerk worden gedeclareerd;
5. Overleggen met de (dienstdoende) dominee over invulling van de startdienst op zondag;
6. Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt zijn voor de hele organisatie van de VBW.

Enkele opmerkingen die hierbij van belang zijn: Voor de VBW volgen wij een 'standaard' programma dat bekend is bij de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een grote mate van zelfstandigheid en dat werkt goed.

Werkzaamheden per maand

Oktober en november: Tijdig reserveren van de gebouwen voor de duur van de VBW die gehouden wordt in de laatste week van de zomervakantie.

December: Op de introductiedag in januari/februari wordt het nieuwe thema bekendgemaakt. Deze informatie wordt op de website van de HGJB gepubliceerd. Vrijwilligers over deze datum informeren en vragen wie mee wil gaan.

Januari en februari: Samen met een aantal vrijwilligers naar de introductiedag. Deze dag wordt meestal op een zaterdag gepland.

- Aanmelden via de website van de HGJB. Betaling hiervan kort sluiten met de penningmeester van het jeugdwerk.
- Tijdens de introductiedag de 4 mappen aanschaffen en het eventuele meegeefcadeautje voor de kinderen.

Maart en april: Een eerste overleg houden met de vrijwilligers (datum vaststellen, agenda opstellen en rondsturen, ruimte reserveren). In het kerkblad, op Facebook en op Markernieuws de VBW aankondigen en bekend maken wanneer het eerste overleg plaatsvindt.

Mei: Een tweede overleg met de vrijwilligers organiseren (datum, agenda, ruimte). Voor dit overleg:

- Lijst met kinderen van de basisschool opvragen bij Jan Sijmen Roos en daar een presentielijst van maken;
- Een flyer maken die overal kan worden opgehangen;
- Activiteit oudere kinderen van de basisschool uitwerken en meehelpende hiervoor vragen;
- Tieneractiviteit voorbereiden;
- Startdienst voorbereiden met de dominee en de muziek. Denk aan de beamerdienst en kleurboekje voor de kinderen tijdens de dienst. Het kindermoment moet speciale aandacht krijgen;
- De startdienst aankondigen in het kerkblad.

Juni: Het organiseren van het derde en laatste overleg;

- Inkoop alle benodigde materialen;
- Alle drukwerk/kopieerwerk gereed maken en op tijd laten drukken/kopiëren.

Juli: Laatste check of alles geregeld is;

Augustus: Uitvoering van de voorbereide VBW;

- Zaterdagmiddag voor de VBW de kerk inrichten met alle vrijwilligers. Op deze middag de aftrap doen voor de VBW. Gebed om zegen en zingen van een lied;
- Zondag de startdienst;
- Maandag tot woensdag de VBW. Hand- en spandiensten verrichten en het totale overzicht houden;
- Woensdagavond de afsluiting organiseren/leiden en kerk opruimen met alle vrijwilligers;
- Zorgen voor betaling aan de vrijwilligers die iets hebben aangeschaft voor de VBW. De afrekening maken en aan penningmeester overdragen en afrekenen (Er is de mogelijkheid om een voorschot te vragen om de diversen zaken te betalen. Bonnetjes bewaren en bij de afrekening meesturen);

September: Evaluatie en data volgende VBW vaststellen.

Praktische informatie

- Beheerder der gebouwen is Marten van Altena te bereiken via miva@ziggo.nl;
- Alle kosten voor aanmelden introductiedag, informatiemappen et cetera kunnen gedeclareerd bij de penningmeester voor het jeugdwerk is Klaas Teerhuis.

Via deze weg willen wij U bedanken voor uw bliken van medeleven tijdens het overlijden van onze mem.

Immetje Stoker-Zeeman

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

De kinderen



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: 'Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.'

Geschiedenis

Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: 'We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.'

De Bijbel centraal

Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: 'Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.'

Eén missie, twee kantoren

Buitenwerf: 'We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.'

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke [geschiedenis](#)? We zochten het voor u uit.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Contactpersoon: Anneke Commandeur