

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 29 mei 2021

Kerkdienst Zondag 30 mei 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Uitzending van uit de Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Eerste Collecte	Zending Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

		<i>Trinitatis</i>	
zondag	30 mei	Johannes 3:1-13	Leraar of leerling
maandag	31 mei	Johannes 3:14-21	Licht en donker
dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!

Voorbede

1. Voor ons nieuwe sponsorkind Vladik dat hij zichzelf mag zijn en zijn vriendelijkheid een brug mag slaan naar anderen.
2. Vuur ons aan met woord en daad Uw Naam groot te maken. Wij weten dat U niet laat varen het werk dat Uw hand begon.
3. Geef vrede Heer aan Uw volk Israël. Toon Uw trouw.
4. Voor hen die rouw dragen, help hen het leven weer op te pikken. Dat ze niet vastlopen in hun verdriet.
5. Maak onze jeugd sterk en hulpvaardig.
6. Wees met ons als we plannen maken voor de Vakantie Bijbel Week.
7. Voor de ouderenzorg. Overbrug de afstand tussen jong en oud. Dat Uw aanwezigheid onze pijn van aftakeling verzacht.

Ria Kaars

Met de ander aan de praat.

Jezus heeft ons de opdracht gegeven te getuigen van ons geloof in Hem.

We vinden die opdracht in Mattheüs 28:19.

Hij zegt daar: Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

In het werk van zending, evangelisatie en diaconaat heeft de kerk geprobeerd gehoor te geven aan zijn opdracht.

In de meeste kerken zijn commissies, die de ander met de blijde boodschap van de Heer in contact proberen te brengen.

Er worden clubavonden gehouden voor jong en oud en wekelijks of maandelijks verspreiden honderden mensen lectuur.

Wat hier boven is genoemd, is georganiseerd evangelisatiewerk.

Je doet het met elkaar vanuit de kerk of de commissie.

Maar er gebeurt natuurlijk ook veel door mensen individueel.

Vaak gebeurt dat in stilte.

Het valt niet op.

Er wordt niet over gerapporteerd op vergaderingen.

Het is werk, waar geen organisatie achter staat.

Moet je in het georganiseerde werk vaak moeizaam contacten opbouwen, in het ongeorganiseerde zijn ze als het ware vanzelf.

Je hebt kennissen, vrienden, burens, collega's, familieleden die je vrij vaak ontmoet.

Er zijn dus veel mogelijkheden om met de ander aan de praat te raken.

Eigenlijk overal zijn mensen met elkaar in gesprek.

Ds. I. Raven

Pinksteren

Het is niet waar, dat Gij ons hebt verlaten.

Gij zijt niet ver van ons vandaan gegaan.

En zelfs voor ons, die U zo vaak vergaten,
blijft elke dag Uw hart wijd open staan.

Het is niet waar, dat wij Uw hand niet voelen

en dat wij tastend door het donker gaan.

Gij weet nog voor ons spreken ons bedoelen,
als wij alleen zijn, komt Gij naast ons staan.

Óns leven is toch veilig in Uw handen?

Het is toch waar, dat Gij nog wond'ren doet?

Ook in ons hart kunt Gij Uw vlam doen branden
luid roept in ons de stem, Heer van Uw Bloed.

Door onze handen zegent Gij de mensen,

door onze mond spreekt Gij Uw troostend woord,

door onze daad doorbreekt Gij alle grenzen.

Op ons gebed trekt G'overwinnend voort

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 19-05 t/m 25-05-2021 ontvangen voor:

- Collectes diverse kerkdiensten:	€ 278,00
- Collectes Pinksterdagen:	€ 137,50
- Giften:	€ 20,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47
ontvangen over de periode 19 mei – 25 mei 2021:

- Giften:	€ 22,00
- Diaconie – Eerste Pinksterdag:	€ 130,50
- Collecte Pakistan 16-05-2021 (nagekomen):	€ 413,00
- Nederlands Bijbel Genootschap – Tweede Pinksterdag:	€ 13,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v.
Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 19 mei - 25 mei 2021 € 50,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE Mision Timoteo zondag 30 mei

Zoals wellicht bekend werd Mision Timoteo in Bolivia opgericht door de Nederlandse zendelingen Dick en Therèse Altena. Na het overlijden van Dick in 2019 zet Therese het werk voort met hulp van haar dochter Miranda. Ze doen het werk in Bolivia natuurlijk niet alleen. Misión Timoteo is inmiddels uitgegroeid tot een flink project met verschillende takken waarbij veel Bolivianen betrokken zijn en dat werk biedt aan meer dan 50 mensen.

Misión Timoteo ontfermt zich over kansarme kinderen. Hierbij moet je denken aan kinderen die bij hun ouders in de gevangenis wonen, straatkinderen (vaak verslaafd), kinderen die door hun ouders verlaten zijn of die wees geworden zijn.

De stichting heeft als doel kinderen en jonge mensen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen als waardevolle leden van de maatschappij. Het doel is niet alleen het overdragen van geestelijke waarden, maar juist hier op praktische wijze uiting aan te geven.

De stichting beheert een kinderdagverblijf, een kleuterschool, een cafetaria om inkomsten te genereren en jongeren werkervaring op te laten doen, een therapeutisch centrum met een tienerhuis en een boerderij.

2021 is een Jubileumjaar. Mision Timoteo bestaat namelijk 25 jaar. Het begon allemaal met de visie van twee mensen en een kaal terrein in Bolivia. Nu is daar een plek waar kinderen een liefdevolle opvoeding en verzorging krijgen en waar al veel levens positief veranderd zijn. Dit alles is natuurlijk niet mogelijk zonder financiële ondersteuning.

Als gemeente ondersteunen wij Mision Timoteo al jaren. Een gedeelte van de opbrengst uit de zendingskisten gaat naar deze stichting. Echter, nu de kerken al enige tijd dicht zijn in verband met corona, komen er ook geen of minder gelden binnen voor dit doel.

Wij bevelen de collecte van deze zondag dan ook van harte bij u aan!

Namens de Zending- en Evangelisatiecommissie,
Grethe van Belzen

Liturgie zondag 30 mei 2021

Zondag *Trinitatis* 'Drie-eenheid', om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.



appostel



Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 8 vers 1, 3, 4 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 'Nu wordt het licht, de dag breekt aan', couplet 1.

Verootmoediging en genadeverkundiging.

Lied 208 couplet 2 en 3.

Leefregels.

Lied 208 couplet 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3,1-6 (lector).

Antwoordpsalm: 93 vers 1 en 4.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 3,1-15 (voorganger).

Halleluja-lied: 360 'Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer' couplet 1, 2 en 6.

Verkundiging.

Lied 302 'God in den hoog' alleen zij eer', couplet 1 t/m 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 33 vers 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Pinksteren 2021

Graag wil ik hier van de gelegenheid gebruik maken iedereen te bedanken die bij de organisatie van de kerkdienst op Pinksteren jongleden zondag betrokken was. De kosters en de vrijwilligers die de Patmoskerk hebben schoongemaakt, de bedienaars van beamer en KerkTV, de mensen die het gelegenheidskoperensemble vormden en onze organist. Het was een vreugdevolle en feestelijke kerkdienst. We mogen wel zeggen: Tot eer van God. Of zoals Bach steevast onder aan zijn partituur schreef: SDG. Soli Deo Glorie. Er is in onze gemeente veel liturgische kennis en muzikaal talent aanwezig. Het voelt bijzonder om er een beetje bij te mogen horen.

Verder wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de uitvoering van de pinkstergroeten. Soms kwam er een halve duiventil aan gevouwen duifjes binnenvliegen. Prachtig! Het leidde allemaal tot de opname van een heuse videoclip die inmiddels door veel mensen is gezien. Zondagavond heb ik deze film laten zien in Bruinisse. Zo werd Noord-Holland met Zeeland verbonden: één Heer, één geloof en één Doop.

Diaken van dienst

In het vorige Kerkblad ben ik vergeten te melden dat vanaf Pinksteren de toelichting op de collecte door de diakenen zal worden verzorgd. Dit betekent dat er in de kerkdienst, naast de ouderling van dienst die in de kerkenraadskamer bidt om hulp en zegen in de kerkdienst, er nu ook een diaken van dienst aanwezig is. Deze diaken van dienst geeft een toelichting op het doel waarvoor we onze gaven geven. Het mooie is dat op deze manier diakenen een actievere rol vervullen in de kerkdienst, en dat is een goede ontwikkeling.

Start primaire nascholing

Dominees die in hun eerste gemeente 'staan' – zoals dat heet – worden de eerste 12 maanden begeleid door een mentor. Een ervaren collega helpt dan een nieuwe dominee door de eerste ervaringen heen. Na dit eerste jaar begint de zogenaamde Primaire Nascholing Predikanten. Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten op het seminarium die elk 2 dagen duren. Op deze zogenaamde seminariumdagen spreken we over de invulling van het ambt van predikant zodat we ons blijven verdiepen en verbreden in de uitoefening ervan. Aanstaande maandag 31 mei staat er een kennismaking en introductiedag gepland. We zijn te gast op het landelijke dienstencentrum van Protestantse Kerk in Utrecht.

Ten slotte

We ronden af met een korte, maar niet minder gemeente, hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286

Beste mensen,

Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties in de vorm van kaarten, berichtjes, bloemen, cadeaus of andere attenties na de geboorte van onze dochter

Mila Feline

Ricardo en Willemijn



Vakantie Bijbel Week 2021

Graag willen we dit jaar weer een 'normale' Vakantie Bijbel Week (VBW) organiseren voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in de laatste week van de zomervakantie. Dit zal zijn op:

maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 augustus 2021

Deze dagen willen we in en rond de Patmoskerk weer allerlei leuke spellen en activiteiten voor de kinderen organiseren. Dit jaar rond het thema: *Duik erin!*

De ochtenden duren van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur, en op woensdag tot 13.00 uur, dan willen we ook weer met de kinderen eten. Voor de oudere kinderen hebben we weer een leuke "timmer-opdracht" bedacht, passend bij het thema. Om een goede inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid benodigde materialen voor de spellen, het knutselen en het timmeren, willen we jullie vragen of de kinderen die mee willen doen met de VBW zich aanmelden.



Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl

WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: naam en leeftijd van het kind. Het maakt niet uit of je één of meerdere dagen komt. Bij voorkeur aanmelden voor de zomervakantie, maar uiterlijk 1 augustus.



Vrijwilligers gevraagd!

Een aantal vaste VBW-vrijwilligers heeft zich al gemeld om te helpen bij de organisatie en de VBW-ochtenden, maar om dit evenement mogelijk te maken zoeken we nog meer mensen die hierbij willen helpen. Het gaat dan om het begeleiden van de kinderen met knutselen en spelletjes doen. De ochtenden kunnen alleen doorgaan bij voldoende vrijwilligers! *Dus:*

Wie wil en kan op **maandag-, dinsdag- en/of woensdagochtend 16, 17 en 18 augustus** helpen bij de Vakantie Bijbel Week? Laat het even weten via mail, telefoon of app aan Gerdien Teerhuis, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

NB. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie. We gaan er op dit moment vanuit dat de Vakantie Bijbel Week in augustus plaats kan vinden (met in achtneming van de dan geldende Corona-maatregelen).

Vakantie Bijbel Week 2021

Tieneravond!

Dit jaar willen we tijdens de Vakantie Bijbel Week (VBW) ook weer een tieneravond voor alle tieners van 12 jaar en ouder organiseren. Dit zal zijn op:

Woensdagsavond 18 augustus 2021

Deze avond wordt georganiseerd op de haven, bij het boothuis van de KNRM. Uiteraard past deze tieneravond bij het thema van dit jaar: *Duik erin!*

De avond zal om 19.00 uur beginnen. Voor de activiteit die we bedacht hebben voor deze avond, moeten we materialen bestellen. Daarom willen we de tieners die mee willen doen met de VBW-tieneravond vragen om zich aan te melden. Alle tieners die op de middelbare school zitten, of hier na de zomervakantie naar toe gaan, zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.



Aanmelden kan door een mail of WhatsApp bericht te sturen aan Gerdien Teerhuis:

Mail: gerdien.teerhuis@ziggo.nl

WhatsApp: 06-80091644

Graag vermelden: je naam en leeftijd. Bij voorkeur aanmelden voor de zomervakantie.



Vrijwilligers gevraagd!

Ook bij de tieneravond zijn helpende handen van harte welkom. Het gaat dan om het begeleiden / toezicht houden op de tieners bij de activiteit en het verzorgen van iets te eten en drinken. *Dus:*

Wie wil en kan op **woensdagavond 18 augustus** helpen bij de tieneravond van de Vakantie Bijbel Week? Laat het even weten via mail, telefoon of app aan Gerdien Teerhuis, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

NB. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom de Corona-pandemie. We gaan er op dit moment vanuit dat de Vakantie Bijbel Week in augustus plaats kan vinden (met in achtneming van de dan geldende Corona-maatregelen).