

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:22

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 juni 2021

Kerkdienst Zondag 6 juni 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Uitzending van uit de
Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Dirk Kes
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven
Eerste Collecte	Onderhoudsfonds P.G.M Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaien
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid

Voorbede

1. Geef vrede Heer aan Uw volk Israël. Toon Uw trouw.
2. Voor hen die rouw dragen, help hen het leven weer op te pikken. Dat ze niet vastlopen in hun verdriet.
3. Maak onze jeugd sterk en hulpvaardig.
4. Wees met ons als we plannen maken voor de Vakantie Bijbel Week.
5. Voor de ouderenzorg. Overbrug de afstand tussen jong en oud. Dat Uw aanwezigheid onze pijn van aftakeling verzacht.
6. Help ons een aantrekkelijke gemeente te zijn met een luisterend oor.
7. Wilt U zijn bij onze kerkenraad en predikant, omring hen met Uw geduld en liefde.

Ria Kaars

Overdenking / Meditatie

Mijn laatste bijdrage aan "Protestants Marken" eindigde ik met de woorden: "Als je er voor open staat zal de Heer dat vuur in ons ontsteken waardoor we verder kunnen."

We leven als Christelijke gemeenschap in een lange traditie. Ook een van vallen en opstaan. Een traditie van veel vragen zonder duidelijke antwoorden.

Maar ook een traditie waarin velen ondanks vervolging en onderdrukking, de kracht vonden om zich staande te houden. Ze voelden zich gedragen, dachten er niet aan de moed op te geven. In een omgeving waarin wij, waarin onze generaties wonen, is niet direct sprake van vervolging. We worden als geloofsgemeenschappen in brede zin door de wet beschermd. Ik beschouw dat als een geweldige rijkdom. Zou dat de rede kunnen zijn dat het allemaal wat vrijblijvender is geworden? We leven inmiddels al ruim een jaar in de ban van Covid-19 met al zijn beperkingen, ook in ons persoonlijk leven, en ook daar is het einde nog niet voor iedereen duidelijk. Wat gaat de toekomst ons brengen? Vragen die weleens op me af komen. Al is het in mijn geval geen verre toekomst meer. Maar volgende generaties zullen daar wellicht wat anders tegen aankijken. Immers zij hebben nog een lange weg te gaan. Welke boodschap is er voor hen in deze toch wat onzekere tijden? Zou het ooit weer worden zoals het geweest is? Wie zal het zeggen!

De bron van ons Christelijk geloof heeft zijn oorsprong in de Bijbel. Een verzameling Joodse geschriften opgesteld en samengevoegd door de Rabbijnen aangevuld met het Nieuwe Testament. Als je dan terug gaat naar het begin, dan lees ik daar: "God sprak: er zij licht!" Licht in de duisternis die daar heerste. Om de woorden van Paulus te gebruiken: "Het zichtbare is hier ontstaan uit het onzichtbare." De God van de Bijbel zorgt voor licht. Diezelfde God roept mensen. "Adam waar ben je? Noach je moet een ark bouwen om de mensheid te redden. Abraham ga naar het land dat ik je wijzen zal want je moet een groot volk worden. Mozes jij moet mijn volk bevrijden uit Egypte, uit de slavernij, naar een leven in vrijheid." En onderweg naar die vrijheid ontvangt Israël de tien woorden als waarborg voor dat leven in vrijheid. De weg naar die vrijheid is ook voor het volk Israël een woestijnreis geworden, met hoogte- en dieptepunten. Na Mozes volgen nog vele profeten die namens die God het volk Israël oproepen hun God te dienen. In die lijn volgt ook Jezus van Nazareth, de Messias, de grondlegger van de Christelijke gemeenschappen. In die traditie mogen we staan, mogen we verder trekken. Zoals Jezus Messias het zelf noemt richting het Koninkrijk van God, ook Zijn Koninkrijk. Het Koninkrijk waar vrede en gerechtigheid heerst. Het is Jezus Messias geweest in wiens naam het Evangelie van een nieuwe komende wereld ook ons heeft bereikt.

De 4 Evangelisten tekenen hem, Jezus Messias, als een profetische leraar die in navolging van o.a. de profeet Jesaja spreekt van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waar gerechtigheid heerst.

Met dat visioen voor ogen zijn de apostelen de wereld in getrokken.

Daarmee gevolg gevend aan de opdracht die ze van hun meester gekregen hebben.

Ze zijn op pad gegaan tegen alle verdrukking en vervolging in. In de wetenschap dat ze op weg waren naar een betere wereld waar vrede en gerechtigheid heerst.

Je zou het een tegenbeweging kunnen noemen.

In een wereld waarin de elite zich ongebreidelde macht toe-eigent, en niets en niemand ontziet. Wordt hier gesproken over de ander uitnemender achten dan jezelf!

Niet optreden om te heersen, maar als dienstknecht. Opkomen voor armen en verdrukten.

Als je het Evangelie leest weet je wat je te doen staat. Het Evangelie van Jezus Messias heeft een radicale boodschap. Als je die boodschap tot je door laat dringen vraag je je af hoe je daarmee om moet gaan.

Ik denk nu even aan het verhaal van de rijke jongeling die bij Jezus Messias komt met de vraag: "Wat moet ik doen om dat koninkrijk van U binnen te gaan? Ik houd me aan alle geboden." Waarop Jezus zegt: "Ga heen, verkoop wat je bezit en geef het aan de armen. Kom dan terug en volg mij." Hij gaat heen want hij bezat veel goederen.

Zo radicaal kan de boodschap van Jezus Messias zijn.

De weg naar het Beloofde Land is voor Israël een woestijnreis geworden.

De weg naar het Koninkrijk waar Jezus Messias over spreekt is niet geplaveid, maar wel begaanbaar. Daar zijn vele voorbeelden van.

En daar vertrouw ik op. Ik eindig nu met lied 818 : 1.

Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, lotgenoten,
op weg met wie ons samen bracht.
Wat komen zal is nog verborgen,
God weet, wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.

Gerrit Visser

KERKELIJKE BIJDRAGE

Overzicht kerkelijke bijdrage van de jaren 2019 en 2020.

Tevens vermelden wij de huidige stand van de 'kerkelijke bijdrage 2021' per 16 mei 2021.

Jaar	Toegezegd	Ontvangen toegezegd	Nog te ontvangen	Ontvangen niet toegezegd	Totaal ontvangen	Aantal Deelnemers
2019	€ 101.031,74	€ 96.021,74	€ 5.010,00	€ 2.052,50	€ 98.074,24	720
2020	€ 103.678,74	€ 96.393,74	€ 7.285,00	€ 2.057,50	€ 98.451,24	684
2021	€ 105.645,74	€ 58.415,09	€ 47.230,65	€ 2.486,50	€ 60.901,59	676

Ondanks de moeilijke tijden, zijn wij tevreden met de lichte stijging van de toezeggingen van de laatste jaren. Echter, niet alle toegezegde bedragen zijn ontvangen over 2019 en 2020.

Graag herinneren wij u eraan uw toezegging over te maken voor het betreffende jaar, indien dit nog niet is gedaan. Bij het kopje 'Ontvangen niet toegezegd' kan het zijn dat er meer is betaald dan de toezegging.

U kunt uw wijziging in de toezegging opgeven aan de bijdrageadministrateurs via

ledenadministratie@protestantsmarken.nl

of een briefje, t.a.v. de penningmeester, Kerkbuurt 201 of t.a.v. de ledenadministrateur, De Pieterlanden 1.

U kunt uw betaling in onze administratie laten agenderen, als u uw e-mailadres aan ons opgeeft.

In de maand van uw toezegging krijgt u van ons een verzoek/link voor iDeal om uw toegezegde bijdrage te betalen.

Deze digitale werkwijze geeft ons een enorme werkbeparing en u hoeft verder niets te agenderen, dat doen wij.

Dan kunt u niet vergeten de betaling te doen en hoeven wij geen herinnering te sturen.

Deze betaling gaat buiten de penningmeester om en wordt direct automatisch verwerkt in ons systeem.

Gezien de tijdsbesparing die dit oplevert, zou uw medewerking in deze zeer welkom zijn.

U kunt zich opgeven voor de digitale toezegging en geagendeerde betalingsverzoeken door een e-mail te sturen naar bovengenoemd email-adres.

Bij voorbaat dank voor uw (liefts digitale) toezegging en betaling.

Namens de bijdrageadministrateurs,
College van kerkrentmeesters PGM.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 26-05 t/m 01-06-2021 ontvangen voor:

- Collectes diverse kerkdiensten:	€ 182,50
- Giften:	€ 50,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 26 mei – 1 juni 2021:

- Giften:	€ 55,00
- Zending – collecte 30-5-2021	€ 95,50
- Zending – Mision Timoteo	€ 65,00
- Nagekomen:	
• Diaconie – Eerste Pinksterdag	€ 15,00
• Collecte Pakistan 16-05-2021	€ 20,00
• Nederlands Bijbel Genootschap – Tweede Pinksterdag:	€ 58,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 26 mei – 1 juni 2021	€ 30,00
Ontvangen voor Mision Timoteo 26 mei – 1 juni 2021	€ 100,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

Collecte zondag 6 juni 2021 voor KerkTV Marken.

Dankzij de kleine groep vrijwilligers voor het verzorgen van de uitzendingen van de kerkdiensten in de 'coronatijd' hebben we geen enkele kerkdienst hoeven missen. Alle kijkers en luisteraars hebben heel veel waardering voor hun inzet!

Voor het uitzenden van de beelden is apparatuur aangeschaft, wordt internet betaald en zijn licenties aangeschaft.

In 2020 bedroegen de uitgaven € 9.475,00.

In 2020 is ontvangen voor Kerk TV:

Collectes en giften	= € 3.003,50
Gift van Diaconie	= € 2.000,00
Totaal ontvangen in 2020	= € 5.003,50

U ziet het, we kunnen nog wel wat geld gebruiken.

Daarom hopen we dat u uw waardering voor KerkTV a.s. zondag bij de eerste collecte wilt laten blijken en weer ruimhartig zult geven.

De kerkrentmeesters en de diakenen.

Liturgie zondag 6 juni 2021

De 1^e zondag na Trinitatis, om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Lied 206 'De zon gaat op in gouden schijn' couplet 1, 6 en 7.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 48 vers 3 en 4.
Klein Gloria (Lied 195).
Leefregels.
Lied 313 'Een rijke schat van wijsheid', couplet 1 en 5.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,16-33 (lector).
Antwoordpsalm: 65 vers 2 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 18,1-8 (lector).
Halleluja-lied: 687 'Wij leven van de wind' couplet 1 en 3.
Verkondiging: 'Sterke onderhandelingspositie' n.a.v. Genesis 18 vers 25.
Lied 971 'Zing een nieuw lied voor God de Here', couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 864 'Laat ons de Heer lofzingen', couplet 1, 2 en 5.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Bezoek classispredikant

Sinds mei 2018 kent de Protestantse Kerk de functie van classispredikant. Onze Protestantse gemeente op Marken valt onder de classis Noord-Holland met dominee P. (Peter) Verhoeff als classispredikant. Het is zijn taak om de classis, en de gemeenten die daartoe behoren, te vertegenwoordigen binnen en buiten de kerk. Belangrijker is de geestelijke en pastorale taak die hij heeft voor de gemeenten onder zijn hoede. Een groot deel van zijn tijd besteedt hij dan ook aan het bezoeken van de gemeenten om met hen in gesprek te gaan over hoe het in de gemeente gaat. Waar weten we als christelijke gemeente ons toe geroepen, op de plek waar wij leven. Wat brengt daarin vreugde, wat gaat goed, en waar is nog ruimte voor verbetering – zulke vragen.

Aanstaande maandag 7 juni bezoekt dominee Verhoeff onze gemeente op Marken tijdens een vergadering van de kerkenraad voorafgegaan door een gesprek met mij. Wie geïnteresseerd is kan de website van de classis Noord-Holland bezoeken: www.classisnoordholland.nl

100° uitzending Kerk TV

Ervaringen aan de overkant van de Gouwe leren mij dat we KerkTV goed geregeld hebben. Daar kunnen we echt heel dankbaar voor zijn. Vanaf december vorig jaar zenden we ook de uitvaartdiensten uit wanneer families dat wensen zodat familieleden of vrienden op afstand erbij aanwezig kunnen zijn. Een uitkomst nu het maximale aantal bezoekers beperkt is.

Aanstaande zondag 6 juni zal de 100° uitzending via KerkTV zijn sinds we op 15 maart 2020 begonnen met onze eerst livestream. Pieter E. Pereboom (Pep) houdt trouw de 'kijkcijfers' bij. Voor mensen die van getallen houden: er wordt gemiddeld met 154 apparaten rechtstreeks gekeken. De best bekeken uitzending was eerste kerstdag 2020 met 251 apparaten. Het 'slechtst' bekeken was de uitzending op Nieuwjaarsdag met 91 apparaten. Ik vind dat nog behoorlijk hoog! Om een idee te krijgen van het aantal mensen dat kijkt kunnen we deze aantallen het best vermenigvuldigen met 1,5. Gemiddeld wordt er dus door 231 personen naar KerkTV gekeken. U begrijpt dat we blij en dankbaar zijn dat er zoveel mensen met ons meelevens!

Financiën en vrijwillige bijdrage

Tijdens de laatst gehouden kerkenraadsvergadering hebben we de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diakenen goedgekeurd. Het levert een goed beeld van de financiële situatie. Ik heb niet zoveel verstand van cijfers maar ik begrijp dat het eigen vermogen is gegroeid door de verkoop van de pastorie aan de Akkerstraat maar dat dat niet per se betekent dat daarmee onze financiën op orde zijn. We zitten nog steeds met een negatief resultaat en dat heeft vooral te maken met de verhouding tussen de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage en de kosten voor mensen (lees: de dominee) en gebouwen.

Gelukkig zien we dat de dalende lijn van de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage stagneert, en regelmatig hoor ik van mensen die trouw hun bijdrage overschrijven. Daar zijn we heel blij mee en we moedigen dan ook iedereen aan om hun voorbeeld te volgen.

Daarom de herinnering van onze kerkrentmeesters in dit Kerkblad want al zijn er gelukkig behoorlijk wat toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage gedaan, de ervaring leert dat het best veel voorkomt dat het daadwerkelijk overmaken van het bedrag erbij inschiet. Het zou geweldig zijn als we het toegezegde bedrag per kalenderjaar zo dicht mogelijk zouden benaderen. Wilt u ons daarbij helpen?

Ten slotte

De temperaturen stijgen naar heerlijke waarden. We genieten van de warmte en de zon, van het mooie groen en de prachtige blauwe luchten terwijl we afsluiten met iedereen hartelijk te groeten.

Ds. H.Z. (Huib) Klink
 hzklink@icloud.com
 0299 203076 of 06 21564286

Gezonde longen, van levensbelang



Opbrengst Longfonds collecte 2021

Van 17 t/m 22 mei was er een digitale collecte voor het Longfonds.
 Dankzij de inzet van collectanten is het mooie bedrag opgehaald van

€1025,00

Namens het Longfonds wil ik alle gevers en collectanten hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte van dit jaar.

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een longziekte, want longen zijn van levensbelang. Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. Dit doen zij onder andere door wetenschappelijk onderzoek naar longziekten te financieren.

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
 Marie Appel
 Collecte organisator

Dank je wel.

Een dank je wel aan alle mensen die in de nacht van 12 mei Sijtje en mij hebben bijgestaan, toen het met mij mis ging..

Na een paar weken ziekenhuis ben ik nu weer thuis.

Marken mag blij zijn met zoveel vrijwilligers die hulp bieden als de nood hoog is. Nogmaals heel veel dank daarvoor.

Cees Moenis.



Je denkt terug aan hoe het was
 Met een glimlach en een traan
 Onvoorstelbaar
 Dat het leven gewoon doorgaat

De liefde en de herinneringen
 Zullen blijven bestaan
 Als een kostbare schat
 Voor altijd in je hart

Na een langzaam afnemende gezondheid is de moeder van onze vriend Richard zondag overleden,

Jannig Nanninga - Sier

Wij wensen Richard, Sandra, Lucas, Marit en Jill heel veel kracht en sterkte met dit verlies.

Anita en Cornelis
 Conny en Gertjan
 Christina en Pieter
 Clazina en Gerard
 en kinderen

Klaas Uithuisje & Grietje Schouten

31-5-1996

31-5-2021

Vandaag 25 jaar geleden
 Zijn jullie in het huwelijk getreden
 Al 25 jaar een paar
 Liefde is :een huwelijk van 25 jaar
 Lieve papa en mama
 Wat zijn we blij met de beslissing die jullie toen hebben genomen
 Zodat wij in een liefdevol nestje terecht konden komen

Liefs,
 Johan, Cindy en Lisa