

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 juni 2021

Kerkdienst Zondag 13 juni 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending
Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Eerste Collecte	Project Waterlandse Gemeenten Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam

Voorbede

1. Maak onze jeugd sterk en hulpvaardig.
2. Wees met ons als we plannen maken voor de Vakantie Bijbel Week.
3. Voor de ouderenzorg. Overbrug de afstand tussen jong en oud. Dat Uw aanwezigheid onze pijn van aftakeling verzacht.
4. Help ons een aantrekkelijke gemeente te zijn met een luisterend oor.
5. Wilt U zijn bij onze kerkenraad en predikant, omring hen met Uw geduld en liefde.
6. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.
7. Voor de vervolgde christenen en de organisatie "Open Doors" die hen wil bemoedigen.

Ria Kaars

OVERDENKING

Het ziet er toch naar uit dat binnenkort de lockdown vanwege de corona helemaal wordt opgeheven. We mogen steeds meer en langzamerhand komt het 'normale leven' weer terug want deze coronatijd heeft daar toch een behoorlijke wissel op getrokken.

Ik denk hierbij allereerst aan hen die door deze ziekte zijn overleden na een zware en ongelijke strijd en hun geliefden met heel veel verdriet en vragen achterlieten.

En voor hen die het mochten overleven kan het vaak ook nog even duren voor zij weer de 'oude' zijn. Ik heb het nu even niet over de economische klap die nog lang na zal denderen...

Maar hopelijk heeft deze tijd ons behalve zorgen, verdriet en stress ook dingen gebracht die ons leerden om anders te denken en te kijken en soms zelfs even te glimlachen.

Zoals u weet is het bij begrafenissen nog niet toegestaan om in grote getale de rouwdienst in de kerk bij te wonen maar men kan toch zijn of haar respect tonen door langs de route de rouwstoet op te wachten, in een oorverdovende en indrukwekkende stilte...

Zo stond ik onlangs met mijn kleinzoon te wachten op een rouwstoet, zijn ouders liepen ook in de stoet en de kleine man mocht meelopen naar het kerkhof.

Het was droog en hij zat gemoedelijk op de stoeprand te wachten, maar tja, kinderen en geduld zijn twee dingen dus hij vroeg op een gegeven moment: "Wanneer komt de schatkist nou?"

Natuurlijk begreep ik wat hij bedoelde maar zijn vraag ontlokte mij wel een glimlach!

In de vocabulaire van een kind past het woord 'schatkist' immers veel beter dan 'doodskist'...!

En eigenlijk is deze gedachte niet eens zo gek, want de kist bevat natuurlijk een schat, een geliefde man, vrouw, vader, moeder, broer of zus, bessie of bappe, een (te) jong persoon, een goede vriend of vriendin en het doet ook pijn om zoiets kostbaars te moeten los laten.

Zo'n kist moet ook wel iets heel waardevols bevatten als er zes man omheen loopt om deze te bewaken! Zolang wij op aarde zijn zijn wij ook iemands schat, als partner, zoon of dochter, ouder(s) of vriend(in) en dat stopt natuurlijk niet als iemand overlijdt, je kunt diegene in je hart bewaren en er met veel liefde aan terug denken en troost vinden in de vele herinneringen aan mooie momenten.

Maar wat kan het dan een grote Troost zijn als we mogen beseffen en geloven dat wat er in de kist ligt slechts een stoffelijk omhulsel is van degene die wij zo liefhadden en dat al vóór dit stoffelijk lichaam aan de aarde wordt toevertrouwd zijn of haar ziel is opgenomen bij God, in Zijn huis met de vele woningen, daar waar geen dood, ziekte of pijn zal zijn!

Want voor God zijn wij immers ook heel waardevol, er is voor ons een hoge prijs betaald, Hij gaf zijn enige Zoon, zijn grootste schat!

Mijn kleinzoon was zich niet bewust van zijn 'verspreking' maar dat is juist het mooie van kinderen; zij kunnen door hun directe en onge Kunstelde manier van redeneren ons aan het denken zetten en een spiegel voorhouden. Laten we meer denken als de kinderen en onze onbevangenheid en fantasie niet verliezen want dat houdt ons overeind in deze steeds killer en berekenend wordende samenleving.

Maar laten we ook dwars door deze tijden heen onze hoop en verwachting en ons vertrouwen in onze God, die waakt over ons als iets kostbaars, als Zijn schat, niet verliezen.

Straks als 'alles weer mag' en we weer verder kunnen gaan met ons 'normale' leven, hoe zullen we dan terug kijken op deze pandemietijd? Heeft het ons gelauterd of verbitterd?

We worden gevormd door wat we in ons leven meemaken, aan ons de keus hoe we hier verder mee gaan. Worden we als die parel, die door de stroming van het water wordt gevormd en gepolijst en geslepen of blijven we achter als de ruwe grove gesloten oester, het lege omhulsel?

Ik hoop dat wij ook zullen glanzen als een kostbare parel, een sieraad, een Parel in Gods hand!

Anneke Commandeur

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 02-06 t/m 08-06-2021 ontvangen voor:

- Collectes kerkdiensten:	€ 276,50
- Giften:	€ 85,00
- Onderhoudsfonds / Kerk TV 6 juni 2021	€ 1.034,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 2 juni – 9 juni 2021:

- Giften:	€ 96,00
- Nagekomen:	
• Zending	€ 45,00
• Mision Timoteo	€ 30,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 2 juni – 9 juni 2021	€ 10,00
Ontvangen voor Mision Timoteo 2 juni – 9 juni 2021	€ 50,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE PROJECT WATERLANDSE DIACONIEËN 13 juni

Komende zondag is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën.

U weet inmiddels dat de gezamenlijke Waterlandse Diaconieën dit jaar gekozen hebben voor steun aan de uitbreiding van een jongerenopvang in Caplanie (Moldavië) Het is een kleinschalige opvang, die is opgericht door een kleine groep Christenen uit de kerk aldaar. Zij willen de opvang uitbreiden tot ruimte voor minstens twintig weeskinderen. Het betreft vooral kinderen in de basisschoolleeftijd. De opvang van deze kinderen is cruciaal, want zonder opvang gaan ze zwerven en groeien op voor galg en rad. Maar in dit tehuis krijgen ze een basis voor een goede toekomst.

Bij elk project van de Waterlandse Diaconieën zijn gemeenteleden van een Waterlandse kerk heel direct betrokken en hebben er persoonlijk contact mee. Dat maakt dat 100% van elke opbrengst naar het betreffende project gaat. Bij dit weeshuis zijn Ineke en Piet de Boer uit Overleek direct betrokken. Zij doen dat met de de stichting Hoeboeh.

(=Hulp Oost-Europa Buurtschap Overleek en Helpers). Zoals u weet heeft onze diaconie voor dit project kortgeleden ook de Geraniumactie gehouden, die tot onze grote blijdschap heel succesvol is verlopen.

De begroting voor de uitbreiding van het jongeren huis is ongeveer 13.500 euro, waarbij zoveel als mogelijk met vrijwilligers wordt gedaan.

Wij hopen dat wij vanuit Marken een mooie bijdrage aan dit jaarproject kunnen leveren!! We bevelen de collecte daarom van harte aan!

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 13 juni 2021

De 2^e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 46 vers 1.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 9 vers 1 en 5.
Klein Gloria (Lied 195).
Verootmoediging en genadeverkondiging.
Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht', couplet 4, 5 en 6.
Leefregels.
Lied 281 couplet 8, 9 en 10.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 20,1-18 (lector).
Antwoordpsalm: 84 vers 2 en 6.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 10,28-33 (lector).
Halleluja-lied: 823 'Gij hebt, o Vader van het leven' couplet 1 en 5.
Verkondiging: 'Hemelse beveiligingsdienst' n.a.v. Genesis 20 vers 17-18.
Lied 869 'Lof zij de Heer, ons hoogste goed', couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 910 'Soms groet een licht van vreugde', couplet 1 en 2.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



apostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Hervatten kerkdiensten met bezoekers

Eind april was het voor het eerst sinds de lockdown van december weer mogelijk om maximaal 30 mensen toe te laten in de kerkdiensten. Omdat hier op Marken de besmettingen opliepen besloot de kerkenraad om van die ruimte nog geen gebruik te maken. Gelukkig gingen na Pinksteren de besmettingscijfers de goede kant uit en kantelde het beeld in een rap tempo. Vorige week is in overleg met de overheid door de landelijke kerk het advies verruimd. We mogen nu maximaal 60 mensen toelaten in de kerkdiensten. Verder mag er onder strenge voorwaarden door de gemeente worden gezongen.

De kerkenraad heeft afgelopen maandag besloten om het advies van de Protestantse Kerk te volgen en dat betekent het volgende:

- a. Vanaf zondag 13 juni kunnen maximaal 60 mensen de kerkdiensten bezoeken;
- b. De lofzang van de christelijke gemeente wordt nog steeds waargenomen door de minicantorij onder leiding van onze organist Dirk Kes;
- c. Voorlopig en voor zolang nodig houden we de kerkdiensten in de Patmoskerk omdat we daar meer ruimte voor verkeersbewegingen en sociale afstand hebben. Het houden van kerkdiensten met bezoekers in de Grote Kerk, inclusief de cantorij, wordt opnieuw onderzocht;
- d. Het slotlied mag door iedereen ingetogen, op spraakniveau, worden meegezongen;
- e. Voor de maand juni kunt u zich opgeven bij de voorzitter van de kerkenraad Cees Visser. Vanaf juli neemt onze scriba Agnes Sterkenburg-Kes de inschrijvingen weer onder haar hoede. Zie de mededelingen verderop in dit Kerkblad;
- f. Opgeven voor de kerkdienst van zondag 13 juni kan tot uiterlijk zaterdag 12 juni 12.00 uur. Daarna binnen de reguliere termijn zoals elders aangegeven.

Voor wie dat wenst blijft het uiteraard mogelijk om digitaal bij de kerkdiensten betrokken te blijven via KerkTV. Dit hangt van uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren af. We kijken er echt naar uit weer wat mensen in de kerk te mogen begroeten. Het zal allemaal wat wennen zijn maar we vertrouwen erop dat dat op de langere termijn wel weer goed komt als de omstandigheden zo blijven.

Viering van het Heilig Avondmaal

Zondag 4 juli staat een viering van het Avondmaal gepland. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we op die dag voor het eerst sinds de uitbraak van deze pandemie weer het Heilig Avondmaal vieren. Het zal er echter anders aan toe gaan dan we gewoon zijn omdat we op een virusveilige manier de gaven van brood en wijn met elkaar zullen moeten delen. In overleg met de diakenen hebben we besloten om het Avondmaal lopend te vieren zoals we dat kennen van de kerkdienst op Witte Donderdag.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen zullen we die zondagochtend 2 kerkdiensten houden. De eerste begint om 9.30 uur in de Grote Kerk en de tweede vindt plaats in de Patmoskerk om 11.00 uur. Ook voor deze viering geldt dat u zich vooraf dient aan te melden.

Bezoek classispredikant

Jongsleden maandag was dominee P. (Peter) Verhoeff in onze gemeente op bezoek. Op de kerkenraadsvergadering ontstond een mooi gesprek over wat ons zorgen baart en vreugde brengt.

Er kwamen belangrijke vragen en thema's op tafel. De betrokkenheid bijvoorbeeld van mensen jonger dan 60 jaar en hoe die jongeren weer bij het christelijke geloof te betrekken. Een ander belangrijk punt is de financiële gezondheid van onze gemeente. Die kan slechter maar het structurele begrotingstekort zal moeten worden aangepakt. In de komende maanden gaan we daarmee aan de slag door na te denken over wat we nodig hebben en waar het anders moet. Een grote rol ligt hier weggelegd voor de Werkgroep Beleid onder leiding van CeesJan Visser. We starten (Deo Volente) meteen na de zomervakantie.

Ten slotte

De versoepelingen van dit moment zullen voor velen van ons even wennen zijn maar het zal vast ook een verademing zijn. Regelmatig betrap ik mij erop dat het gewoon is geworden om alleen kerkdiensten met kosters, organist, leden van de cantorij en de ambtsdragers van dienst te houden. Maar dat is het allerminst! Daarom is het goed om de deuren van de kerk weer open te zetten. Ik hoop jullie de komende tijd allemaal weer regelmatig te zien en te ontmoeten!

We ronden af. Niet zonder sommige mensen, families en gezinnen moed in te spreken omdat het nodige in hun leven speelt. Wat er soms aan verdriet en lijden gedragen moet worden is niet mis. Evengoed denk ik soms te zien dat juist de mensen die het zwaar te verduren hebben geholpen worden door een vreemdsoortige vrede in het hart. Vertrouw er maar op dat de goede Herder jullie niet ontbreken zal. Wees gegroet namens de drie uit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286

Schilderwerk Patmoskerk,

Op regelmatige tijden is het nodig om onderhoudsschilderwerk uit te voeren. De kosten hiervan geven een grote druk op de begroting, wat duidelijk uitkomt in onder andere de rekening van de kerk.

We zien jaarlijks een tekort zien van zo'n 30.000 (dertigduizend) euro, dit tekort wordt mede veroorzaakt door het te plegen onderhoud.

Dit jaar willen we met eigen inzet het benodigde schilderwerk van de Patmoskerk uitvoeren om daarmee het tekort te verminderen

Hierbij de oproep aan ieder die zich daar ook voor wil inzetten om zich aan te melden en mee te helpen.

Aanstaande vrijdag 11 juni zullen we starten met de werkzaamheden.

Het werk wordt gecoördineerd door :

Freek Visser (tel. 601998) en Jaap Boes (tel 601535).

Wie mee wil helpen verzoeken we contact op te nemen met een van ons.

We zien uit naar jullie reactie.

Freek en Jaap

N.B. Als je komt helpen, graag het volgende mee nemen:

- Stof mondkapje
- Schildershandschoenen
- Eventueel schuurmachine

Bijwonen kerkdiensten juni 2021

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **juni** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C; of
- Per e-mail: visser.cees@planet.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-12804092.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder. Voor de dienst van zondag 13 juni kunt u zich opgeven tot uiterlijk zaterdag 12 juni 12.00 uur.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen juni 2021"

(in te leveren bij **Cees Visser**, Buurterstraat 35C)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 13 juni Patmoskerk
- 20 juni Patmoskerk
- 27 juni Patmoskerk

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft voor en na mijn operatie.

Voor de vele attenties in welke vorm dan ook.

Hiervoor mijn dank ook namens mijn kinderen,

A. Boneveld - Visser



Jannie Brama - de Groot

Zus

1951 -2021

Veel te snel hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve moeder en Bessie

Jannie Brama - de Groot

Zus

Marken, 10 september 1951

Amsterdam, 5 juni 2021

Willem in liefdevolle herinnering

Monica
Mark
Rosalie
Joost

Jacqueline en Maarten
Dennis
Jesse
Daan

*Je moeder blijft je moeder
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet missen
omdat je van haar houdt
Maar eens komt de dag
dat je haar moet laten gaan
Je verstaand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan*

Wij nemen afscheid van Jannie in besloten kring op vrijdag 11 juni.

Vanaf 11.30 uur wordt zus door haar broers begeleid van huis naar het Trefpunt.
Voor een laatste groet bent u welkom langs de route.

Van 12.30 uur tot 13.15 uur is er gelegenheid om
de familie te condoleren in het Trefpunt.



*Ik roep naar de sterren
 In de hoop dat jij daar bent
 Ik zeg het tegen de zon
 In de hoop dat jij haar kent
 Ik fluister het tegen de wolken
 Hoezeer ik jou mis
 En ik verzwijg de maan
 Hoe eenzaam het is
 Maar de maan ziet mijn tranen
 De nacht ziet mijn verdriet
 De sterren horen mijn wanhoop
 Maar troosten kunnen zij niet*

Monica
 Mark
 Jacqueline & Maarten

Lieve Bessie

Wij hadden nog zoveel willen vragen en leuke dingen met je willen doen.
 Het kan helaas niet meer, het wordt nooit meer zoals toen.
 Ook al ben je niet meer hier, de herinneringen aan jouw blijven fijn.
 Wij moeten nu verder zonder jouw, maar eens zullen we weer samen zijn

Rosalie en Joost

*Het zou niet moeten mogen
 Alsof het lot zich heeft vergist
 Toch is ze weggevlogen
 En wat wordt ze gemist*

Dennis, Jesse & Daan

*Het levenspad van een ieder kent zo zijn eigen weg.
Soms eindigt het zomaar, dan heb je gewoon pech.
Voor onze (schoon) zus is het nu rusten.
Voor ons is het verdriet.
Maar al heeft zij ons verlaten,
Wij vergeten haar niet.*

Op zaterdag 5 juni is onverwacht overleden onze (schoon) zus

Jannie Brama-de Groot
"Zussie"

Wij wensen Monica, Jacqueline, Mark, Maarten en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Jaap en Neeltje
Piet en Geertje
Kees en Frida
Klaas en Trijntje
Dirk en Maretje

Verdrietig namen wij kennis van het plotselinge overlijden van onze Buurvrouw uit de Zeilstraat

Jannie Brama – de Groot

Wij wensen kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Je burens uit de Zeilstraat en Zuiderzeeweg

"Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens"

(Okke Jager)

Verdrietig zijn we omdat op 5 juni 2021 plotseling is overleden,
onze nicht, de dochter van ome Dirk en peet Jannetje:

Jannie Brama - de Groot

We wensen Monica, Mark, Jacqueline, Maarten en de kleinkinderen van Jannie
heel veel sterkte toe!

We weten hoe erg ze haar zullen missen!

Neven en nichten: de families Boes, de Groot, Visser en Zeeman.

In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten zul je altijd blijven



Dag lieve Jannie



Neven en nichten De Groot:

Michelle en Leo
Bianca en Luke
Dominique en Jessica
Sebastiaan en Joyce
Melanie
Melvin

*Moeders geven leven,
 Moeders geven kracht,
 Moeders blijven geven,
 Liefde, die elke pijn verzacht.*

*En als ze heengaat onverwacht,
 Blijft ze toch voor altijd in je hart.
 Dat is het wonder, haar troost en grootste kracht!*

Zaterdag bereikte ons het verdrietige nieuws dat de moeder van onze vriendin Jacqueline plotseling is overleden.

Wij wensen Jacqueline, Maarten, Monica, Mark, Dennis, Jesse, Daan, Rosalie en Joost alle sterkte en kracht voor nu en de komende tijd.

Angela	Marie	Nicolette
Anita	Melanie	Patricia
Brenda	Mirjam	Sylvia
Daniella	Natascha	Trijntje Regina
Diana	Nathalie	Willy

Voor de diepte
 van verdriet
 bestaan geen woorden.
 Daarom houd ik,
 met stille en met schroom
 mijn armen voor je open.

Wij wensen Jacqueline, Monica en verdere familie veel sterkte met het plotselinge verlies van Jannie.

Marie en Rik
 Daniëlla en Frank