

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 juni 2021

Kerkdienst Zondag 20 juni 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Dhr. K. Kersbergen	Veenendaal
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
	Kerk	
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie

Voorbede

1. Voor de ouderenzorg. Overbrug de afstand tussen jong en oud. Dat Uw aanwezigheid onze pijn van aftakeling verzacht.
2. Help ons een aantrekkelijke gemeente te zijn met een luisterend oor.
3. Wilt U zijn bij onze kerkenraad en predikant, omring hen met Uw geduld en liefde.
4. Dank U voor het Woord welke U in ons hart heeft gelegd. Dat wij ze als fris water mogen doorgeven.
5. Voor de vervolgde christenen en de organisatie "Open Doors" die hen wil bemoedigen.
6. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
7. Wees met de mensen die ons land besturen. Geef dat wij weer vertrouwen krijgen in elkaar als overheid en samenleving.

Ria Kaars

Opnieuw geboren worden?

Jezus zei tegen Nikodemus: 'Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.' Toen zij Nikodemus: 'Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?' Jezus zei tegen hem: 'Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. (Bijbel in Gewone Taal, Joh.3: 3,4 en 5).

In de dienst op de laatste zondag van mei preekte onze predikant over deze tekst. Ik werd tijdens de preek meegenomen naar ervaringen van mezelf in het afgelopen jaar. Ik volgde een opleiding voor Secure Base Coach en leerde daar welke stappen je kunt nemen om mensen te helpen om trauma's, levenservaringen, pijnpunten onder ogen te zien en nieuwe wegen te vinden voor je leven. Hoewel het een 'seculiere' opleiding was raakte het bijna op ieder moment de kern van de christelijke boodschap, zoals die hierboven in het gesprek met Nikodemus wordt weergegeven. We leven vaak met gedachten, zoals: 'Ja, zo is het nu eenmaal', 'Dat heb ik van mijn vader of moeder', 'Het ongeluk heeft mijn leven gekleurd, ik moet verder.' Maar wat betekent 'Zie Hij maakte alle dingen weer nieuw in de werkelijkheid van ons bestaan?'

Traumatische gebeurtenissen uit ons leven kleuren ons bestaan en we worden dan opgeslokt door verdriet en angst, zien geen uitkomst meer en passen ons aan de omstandigheden aan. Ik heb daar in het afgelopen jaar heel veel voorbeelden van gezien. Wat te denken van de man van 50, zelf vader van 4 kinderen, die ontdekte dat hij door zijn eigen vader nooit serieus genomen werd, omdat hij, als jongste van 8 kinderen, eigenlijk niet meer gewenst was en daardoor niet in staat was om zijn eigen vaderschap invulling te geven. Opnieuw geboren worden betekende hier dat hij een brief schreef aan zijn inmiddels overleden vader en die brief hardop voorlas bij het graf van zijn vader. Toen kon hij huilen en verdrietig zijn om wat in zijn leven zo'n steen op zijn maag geweest was. Hij ervoer het als 'opnieuw geboren worden'.

En de vrouw van 55, die na een huwelijk en een scheiding in de volgende crisis van haar relaties terecht kwam en nu, voor het eerst, sprak over de incest, die in het gezin van herkomst plaatsvond. Toen ze de verbinding kon leggen tussen die gebeurtenis en haar steeds weer mislukkende relaties kwam het verdriet. Verdriet is dan heel belangrijk en is de basis voor mogelijke acceptatie en levensverandering.

Ieder van ons heeft dit soort ervaringen, want het leven is er vol van. Het is dan ook niet de kunst van het leven om alle 'moeilijke' dingen te vermijden of alleen maar op zoek te zijn naar meer plezier en welvaart. Maar het is beter en ook onze opdracht om bewust te leven, verdriet en tekort serieus te nemen en niet in de overlevingsstand te schieten.

Edith Eva Eger, overlevende van de Holocaust, zegt het als volgt: 'Ik probeerde de herinneringen aan het verleden uit te bannen. Ik dacht dat het een kwestie van overleven was. Slechts na vele jaren ging ik begrijpen dat de pijn niet verdwijnt door ervoor weg te lopen. Dat maakt de pijn juist erger. Door weg te lopen van mijn pijn kon ik geen vrijheid vinden. Ik maakte van mijn angst een cel en draaide hem op slot door te zwijgen.'

De kerkelijke gemeente wil een 'vrijplaats' zijn om over je pijn en verdriet te praten en mede daardoor de werkelijke betekenis te gaan zien van 'opnieuw geboren worden'. Dat hoeven we niet te vergeestelijken en direct te verwijzen naar 'vroom leven'. Het heeft te maken met het leven van alledag, van het hier en nu. We krijgen in dit bijbelgedeelte het perspectief van 'de nieuwe Wereld', en voor ons als individu kan nieuw perspectief het verschil maken tussen levensgeluk en alleen maar 'moeite en pijn'. Het Evangelie van Johannes laat ons zien wat de weg van Jezus is en wat zijn betekenis is voor het leven van mensen. De kern van het christelijk geloof is dan dat we uit een vader en moeder geboren zijn, dat we gebonden lijken aan onze omstandigheden ('Zo is het nu eenmaal!'), maar dat we opnieuw geboren kunnen worden als we deze stap 'in geloof' durven te nemen.

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 09-06 t/m 15-06-2021 ontvangen voor:

- Collectes kerkdiensten:	€ 265,00
- Giften:	€ 150,00
- Onderhoudsfonds / Kerk TV 6 juni 2021 – via QR code	€ 112,50
- Onderhoudsfonds / Kerk TV - (nagekomen op rekening)	€ 195,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 9 juni – 15 juni 2021:

- Giften:	€ 25,00
- Project Waterlandse Gemeente	
• Op rekening	€ 129,50
• Collecte in de kerk (13-06-2021)	€ 70,00
- Nagekomen:	
• Zending	€ 34,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Ontvangen voor de zendingskisten 9 juni – 15 juni 2021 € 58,00

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE op zondag 20 juni

Zoals u inmiddels weet, zijn er naast de plaatselijke en regionale doelen een aantal instellingen en stichtingen, die jaarlijks als “100 euro project” door de diaconie worden gesteund. De diaconie zoekt deze zorgvuldig uit en kijkt ook naar het criterium nationaal en internationaal. Wij checken hierbij wat het doel van de stichting is en hoe de gelden besteed worden. Eén van die stichtingen is de **Rudolphstichting**.

Ruim 37.000 kinderen in Nederland zijn uithuisgeplaatst. Ze maakten al veel mee in hun jonge leven: verwaarlozing, mishandeling, misbruik en agressie. Door ouders met psychische problemen, een verslaving of die om een andere reden moeite hebben met opvoeden. Wat weer leidt tot trauma's en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren in die gezinnen. Er ontstaan dan onhoudbare situaties waardoor een kind niet langer kan opgroeien waar hij is geboren. Een uithuisplaatsing volgt. De Rudolphstichting heeft hart voor deze zeer kwetsbare kinderen. Hun uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een gezin. En van die wens maken zij hun werk: zij geven uithuisgeplaatste kinderen de ruimte en kans om op te groeien in een gezin en in een stimulerende leefomgeving. Mede door hun inzet vinden meer en meer uithuisgeplaatste kinderen en jongeren gelukkig een plekje in een gezinswoning: ze worden weer *in-huis-geplaatst* in een pleeggezin of gezinshuis. Samen met een trouwe kerkelijke achterban en donateurs zorgt de Rudolphstichting er al jarenlang voor dat Jeugdorp De Glind zo'n plek is waar kinderen en jongeren in gezinsverband kunnen wonen, gewoon kind kunnen zijn en kunnen werken aan de toekomst. Wij willen kinderen, gezinshuizen en het dorp van de Rudolphstichting daarbij steunen.

Wij bevelen de algemene collecte voor de diaconie daarom van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie 1^e zondag van de zomer 20 juni 2021**Opgang**

Consistoriegebed
Luiden van de klok

Intrede

Lied 146a vers 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 25 vers 1 en 3
Gebed van verootmoediging
Genadeverkondiging
Psalm 25 vers 4
Leefregels: Efeze 4 vers 25 tot 5 vers 20
Psalm 25 vers 6
Gebed om het licht van de Heilige Geest
Moment voor de kinderen

De heilige Schrift

Eerste Schriftlezing: Jona 3 vers 4 tot 4 vers 11
Lied 317 vers 1
Tweede Schriftlezing: Efeze 2 vers 11-22
Lied 317 vers 2 en 3
Evangelielezing: Johannes 4 vers 27-42
Verkondiging: *Dankzij Jezus is er toegang tot de Vader.*

Orgelspel : Larghetto van J.H.G. Bley

Lied 939 vers 1, 2 en 3

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst
Danken en bidden

Zending en zegen

Slotlied: lied 418 vers 1, 2, 3 en 4
Zegen met gezongen amen. (lied 431b)

Vanuit de pastorie

Digitaal koffiedrinken

Trouw komen we elke zondag bij elkaar om digitaal koffie te drinken. Een aantal mensen schakelen dan via Teams in en praten dan met elkaar over van alles en nog wat. Zelfs over de kerk, de kerkdienst en de toekomst. Mooi is dat.

Inmiddels worden de dagen langer en stijgt de temperatuur naar zomerse waarden. Het is daarom goed dat we het digitaal koffiedrinken gaan afronden. Jongstleden zondagochtend waren we voor het laatst bij elkaar. De mogelijkheden om elkaar te zien en te spreken is er gelukkig weer, nu we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten in de kerkdiensten. Zulke ontmoetingen wegen niet op tegen digitale varianten. Zodra we weer iedereen welkom kunnen heten bij fysiek koffiedrinken na de kerk laten we het u weten.

Zomervakantie

De zomer staat voor de deur. Langzaamaan komen we in vakantiesferen. Hier en daar vertrekken al mensen voor een paar dagen of enkele weken elders. Ondertussen werken we aan de voorbereiding voor het nieuwe kerkelijke seizoen waarmee we in september willen beginnen. Op zondag 12 september starten we het kerkenwerk zoals dat heet. Daarmee bedoelen we alle werk dat in de kerk gedaan wordt zoals clubs, zondagsschool en kringen.

Zondag 4 juli vieren we voor het eerst samen het Heilig Avondmaal op de manier zoals jullie dat kennen van Witte Donderdag. Die zondag is ook mijn laatste kerkdienst voor onze zomervakantie die duurt tot en met zondag 1 augustus. In die weken kunt u voor pastorale crisissituaties contact opnemen met onze scriba. Voor goede vervanging wordt gezorgd maar daarover later meer.

Onderhoud Patmoskerk

Zo nu en dan is er reuring in het anders zo stille stukje van de Hoogkamplaan. Pratende mensen en snorrende schuurmachines. Er wordt hard gewerkt aan het schilderen van de Patmoskerk en dat is een omvangrijke klus. Gelukkig is het vaak ook weer stil in de straat. Dan zijn Jaap Boes en Freek Visser druk met het schilderen in de weer. Inmiddels heb ik ook Jan Piet van Altena en onze Jan Blijleven voorbij zien gaan. Maar de klus is zo omvangrijk dat extra vrijwillige schilders meer dan welkom zijn. Voel je vrij!

Ten slotte

Voor een groot aantal van ons gaat het leven niet onopgemerkt voorbij en dat geldt niet alleen senioren. We bidden de Here God om moed en kracht zodat de onzekerheid en het lijden met vrede in het hart gedragen mag worden omdat Hijzelf heeft gezegd dat wie bidt ontvangt. Dat geeft vertrouwen. We ronden af met iedereen hartelijk te groeten vanuit de pastorie.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com – 0299 203076 of 06 21564286

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

De (groene) inteken biljetten voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2021 zijn inmiddels weer rondgebracht of zult u binnenkort ontvangen.

Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgen wij ook de distributie van het blad Elisabet. De abonnementsprijs voor Elisabet in 2021 is € 20,00 (per jaar). Het abonnementsgeld kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

In verband met corona komen wij het inteken biljet ook dit jaar niet bij u thuis ophalen. Wij verzoeken u vriendelijk het inteken biljet te retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

De intekenbiljetten voor de mensen in Swaensborch zullen wij bij familieleden op Marken brengen.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Trijntje Uithuisje, Kets 37)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniswerverpad, Moeniswerf en Oosterpad (Lobbetje Zwiers, Wittewerf 30)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom, Buurterstraat 46) Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Anneke Commandeur, Buurterstraat 41)

Wijk 11: Swaensborch

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 7 juni 2021

Aanwezig 18 leden, afwezig 5 leden.

1. Opening

De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder classispredikant ds. P. Verhoeff. Vervolgens leest hij Psalm 25 : 4-5 en gaat voor in gebed.

2. Bezoek classispredikant ds. P. Verhoeff

De voorzitter geeft het woord aan ds. Verhoeff die vervolgens het gesprek leidt. Ds. Verhoeff vertelt in het kort welke functies hij tot nu toe heeft bekleed. De hoofdtaak van zijn huidige functie als classispredikant is meedenken met kerkenraden over hoe wij in deze tijd kerk kunnen zijn. Hierna vindt een voorstellingsrondje plaats waarbij ieder kerkenraadslid een ander kerkenraadslid voorstelt. Vervolgens formuleert Ds. Verhoeff drie uitdagingen waarover gesproken wordt: (i) de lockfree; hoe komen we uit deze periode waarin zo weinig mogelijk was, (ii) de financiële positie van onze gemeente en (iii) de betrokkenheid van jongere generaties bij het kerk zijn. Ds. Verhoeff vraagt de kerkenraad tijd vrij te maken voor het geloofsgesprek. De kerkenraad zegt toe hier werk van te maken. De voorzitter bedankt ds. Verhoeff voor het open en inspirerende gesprek en wenst hem wel thuis.

3. Fysiek bijwonen kerkdiensten

Het moderamen stelt voor om met ingang van zondag 13 juni weer bezoekers in de kerkdiensten te verwelkomen en hierbij het advies van het CIO om 60 bezoekers toe te laten over te nemen. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden. Gezien dit aantal zullen de kerkdiensten voorlopig in de Patmoskerk worden gehouden. De opstelling in de Grote Kerk zal nog een keer worden bekeken. De mini-cantorij blijft bestaan en de zangers zullen apart zitten in het blok bij het orgel. Het slotlied mag door iedereen ingetogen worden meegezongen. Voor de kerkgangers hangen er in de hal zakjes voor het collectegeld. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel.

4. Avondmaalsviering 4 juli 2021

In principe zullen we op 4 juli het Heilig Avondmaal vieren, in de vorm van een lopend avondmaal. Besloten wordt om twee diensten te houden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen. De eerste dienst begint om 09.30 uur en de tweede om 11.00 uur. De dominee zal de gehele gang van zaken nog definitief afstemmen met de diakenen.

5. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".

Schilderwerk Patmoskerk,

Op regelmatige tijden is het nodig om onderhoudsschilderwerk uit te voeren. De kosten hiervan geven een grote druk op de begroting, wat duidelijk uitkomt in onder andere de rekening van de kerk.

We zien jaarlijks een tekort zien van zo'n 30.000 (dertigduizend) euro, dit tekort wordt mede veroorzaakt door het te plegen onderhoud.

Dit jaar willen we met eigen inzet het benodigde schilderwerk van de Patmoskerk uitvoeren om daarmee het tekort te verminderen

Hierbij de oproep aan ieder die zich daar ook voor wil inzetten om zich aan te melden en mee te helpen.

Aanstaande vrijdag 11 juni zullen we starten met de werkzaamheden.

Het werk wordt gecoördineerd door :

Freek Visser (tel. 601998) en Jaap Boes (tel 601535).

Wie mee wil helpen verzoeken we contact op te nemen met een van ons.

We zien uit naar jullie reactie.

Freek en Jaap

N.B. Als je komt helpen, graag het volgende mee nemen:

- Stof mondkapje
- Schildershandschoenen
- Eventueel schuurmachine

Heimwee

God, hoe graag zou ik weer komen
 waar Uw kerk één lofzang is
 Nu nog ver, om van te dromen
 harten boordevol gemis.

Ooit was alles zo gewoon
 fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
 stemmen, stilte, al die mensen
 kan men zich iets mooiers wensen.

God, hoe graag zou ik weer zingen
 juist nu ik niet zingen mag.
 Waar, waar zijn nu al die dingen
 die ik lief had, zo graag zag:
 bidden, danken in Uw huis
 aan Uw tafel, rond Uw Kruis,
 zwijgen, spreken, lachen, huilen,
 bij U rusten, bij U schuilen.

God, hoe graag ... laat ons weer komen
 dit, of anders volgend jaar.
 Laat ons bloeien als de bomen
 onze dromen, maak ze waar.
 Laat ons weer vol vreugde zien,
 wie weet, binnenkort misschien.
 Wat wij nu zo vurig hopen
 wagenwijd Uw deuren open.

Dit lied kan gezongen worden op de melodie van Psalm 42

André Troost