

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 juni 2021

Kerkdienst Zondag 27 juni 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending
Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Pieter Kaars
Kosters	Jj. Commandeur en Fr. Visser
Eerste Collecte	Diaconie Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken Kerk
Tweede Collecte	Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang
dinsdag	1 juni	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!

Voorbede

1. We vragen U om Uw nabijheid, zorg en liefde. Wilt U ons gaande houden in de komende week, thuis en op ons werk.
2. Voor de Rietlandenschool. Geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld. Zegen de leerkrachten, dat zij hulp en richting kunnen geven.
3. Voor de studenten, geef hun honger naar kennis, groei in geloof, kracht om overeind te blijven en plezier in het leven.
4. Zegen het werk van alle vrijwilligers. Geef allen de wijsheid en de wil om te helpen en te dienen.
5. Voor alle chronisch zieken. En allen die zorgen hebben om hun gezondheid.
6. Voor onze dominee en kerkenraad. Omring hen met Uw liefde en geduld.
7. Wil evangelisatiewerkers en zendingsmensen kracht geven voor hun taak in de wereld. Laten er Bijbels zijn die Uw licht mogen verspreiden.

Aagtje Commandeur van Riel

Gepassioneerde mensen

"Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht" Marcus 12 vers 30.

Als mensen hun hart laten spreken dan heeft dat iets moois. Het spreekt ons aan. Je merkt het meteen aan iemand. Of dat nu de verpleegster is in het ziekenhuis, de vrouw die het interieur verzorgt, de man die je haar knipt, of de caissière in de supermarkt, dat maakt niet uit. Over het werk dat wordt gedaan ligt een warme persoonlijke gloed. Zo iemand is op zijn plek en komt tot zijn recht. Het is een verademing. De wereld wordt er beter van.

Gelukkig kom je nog mensen tegen die zo'n levenshouding hebben. Ze kennen een bepaalde betrokkenheid bij de dingen die ze doen en ze combineren dat met aandacht voor wat ze onder handen hebben. Soms kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zo'n levenshouding zeldzamer wordt. De warmte van een betrokken en aandachtige persoonlijke levenshouding en benadering van de dingen is zo van onschatbare waarde.

De grote vraag is natuurlijk hoe je tot zo'n gepassioneerde, hartelijke levenshouding komt. Door je hart te laten aanspreken. Daar is het in het christelijk geloof en in heel de bijbel om te doen. Daarom is deze samenvatting van Jezus Christus zo mooi en niet te overschatten belangrijk. Waar gaat het in het christelijke geloof om: allereerst en allermeeft om je hart! Alles begint bij ons hart. Het hart is de kern van de mens. In ons hart liggen de wortels van ons gevoel en onze emoties, onze wil met haar wilskracht, maar ook een eerste aanleg voor wat mooi is en goed. Vandaar dat we zo verlangen naar, en met alles wat in ons is, streven naar een mooi en goed leven zonder einde. Het is verlangen naar de eeuwigheid en die aanleg heeft de Here God in het hart van ieder mens gelegd. In de bijbel wordt dit verlangen aangeduid met onze ziel. De kunst is om ons hart te laten aanspreken maar daar hebben we niet zoveel invloed op als we zouden willen. Maar wat kan je er op z'n minst aan doen om je hart in liefde voor iets of iemand te laten ontbranden? Zorgen voor een persoonlijke ontmoeting.

Persoonlijke ontmoetingen zijn van levensbelang. Onze eerste ontmoeting met voetbal deed immers onze liefde voor de sport ontbranden. En die eerste keer dat we die jongen of dat meisje ontmoetten zette ons hart in brand. Liefde in het hart, daar begint alles mee. Daarna gaat alles bijna vanzelf. We willen die persoon beter leren kennen. Als de vurigheid van het eerste moment luwt komt er tijd om na te denken en om ons verstand te gebruiken. Dat is een hele opgave, zeker naar mate ons leven vordert. Dan is kracht nodig om iets van de vurigheid van ons hart te behouden en ons verstand te blijven gebruiken, zonder de liefde te laten uitdoven.

Niet veel anders is het met de Here God. Wij moeten niet met ons verstand beginnen als het om het christelijk geloof gaat. Dan komt de boodschap van het evangelie voor ons niet tot leven kan ik je verzekeren. Nee, het begint met een ontmoeting met de Persoon van Jezus Christus. Laat door zijn liefde voor jou je hart aanspreken ook al begrijp je lang niet alles van het christelijke geloof, en zijn er nog zoveel vragen waar je geen antwoord op weet. Christus leert mensen die hun hart hebben laten aanspreken stap voor stap hem ook lief te hebben met hun verstand en met heel hun kracht maar dan moet je wel beginnen bij het begin.

Bij de Goddelijke Persoon Jezus Christus. Alleen zo komt het christelijke geloof tot leven. Krijgt het haar persoonlijke en warme gloed. Raakt het ons hart en doet het ons in liefde ontvlammen. Ik weet zeker dat dat vervolgens ook te merken zal zijn aan de manier waarop je in het leven staat.

Dan is die persoonlijke betrokkenheid en aandacht ineens meer dan medemenselijkheid. Over haar ligt iets van de glans van het evangelie van Jezus Christus. Een glans waarvan de oorsprong ligt in de eeuwigheid waarnaar zovelen verlangen en die het leven de moeite waard maakt om met passie dankbaar uit te leven.

Ds. H.Z. Klink

Kerkcollectes

Kerk

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 16-06 t/m 22-06-2021 ontvangen voor:

- Collectes kerkdiensten: € 48,00
- Onderhoudsfonds / Kerk TV - (nagekomen op rekening) € 35,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 16 juni – 22 juni 2021:

- Collecte 20-06-2021 € 209,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE Kerk in Actie Noodhulp 27 juni

De diaconale collecte is deze week bestemd voor noodhulp aan de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Moria 2 op dit Griekse eiland is het grootste vluchtelingenkamp in Europa. Het is overbevolkt en de leefomstandigheden zijn onmenselijk. Moria 1 was bedoeld om 3.000 mensen te huisvesten, op het hoogtepunt van vorige zomer waren dat er 20.000 ! In september 2020 verwoestte een brand het kamp, ongeveer 9.000 mensen werden gedwongen naar een nieuw kamp te gaan. In Kara Tepe, beter bekend als Moria 2, zijn de omstandigheden dramatisch verslechterd. Het ligt ook aan de kust en het was er afgelopen winter zeer koud in de tenten! En door het geweld hebben veel hulporganisaties zich teruggetrokken. Mensenrechten worden in het kamp dagelijks geschonden. Journalisten en fotografen mogen het nieuwe kamp niet betreden terwijl hulpverleners de instructie krijgen om geen foto's te maken: de zichtbaarheid van het kamp in internationale media is daarmee tot bijna nul teruggebracht. Zichtbaarheid is echter de sleutel om verandering teweeg te brengen. Tot overmaat van ramp dreigt ook voortdurend het coronavirus! Ondertussen ligt de economie van Lesbos in puin, mede door de enorme aantallen vluchtelingen, die maar niet overgeplaatst worden. Perspectieven zijn er dus niet voor

de mensen in het kamp! En waar de oorspronkelijke bevolking van Lesbos de vluchtelingen eerst met liefde opving, hebben de meesten zich tegen hen gekeerd, omdat zij als de oorzaak worden gezien van de ingestorte economie op het eiland. Gelukkig bekommert het team van Borderline Lesvos, de Griekse partner van Kerk in Actie, zich wèl om de vluchtelingen en heeft ook toegang tot Moria 2. Zij gaan in deze hectische en onzekere tijd door met hun hulp aan de vluchtelingen op Lesbos!! Borderline Lesvos bestaat uit lokale medewerkers die doen wat zij kunnen voor "Duizenden vluchtelingen die opnieuw speelbal zijn

geworden van machtspolitiek”, zoals scriba René de Reuver van de Protestantse Kerk in Nederland destijds zei. De organisatie richt zich op medische zorg voor deze vluchtelingen, onderdak, onderwijs voor kinderen en maaltijden. Ze bieden ook eerste hulp, informatie en transport aan vluchtelingen die naar een ziekenhuis moeten.

In alle uitzichtloosheid van de vluchtelingen brengt deze Griekse partner van Kerk in Actie duslichtpuntjes en sprankjes van hoop in de donkere wereld van de vluchtelingen op Lesbos.

Wij bevelen de diaconale collecte voor deze partner van Kerk in Actie daarom van harte bij u aan!!

Namens de diaconie,
Eef Visse



appostel



Overschrijven kan ook

de *diaconie*:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de *kerk*:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van

Protestantse Gemeente Marken

Liturgie zondag 27 juni 2021

De 2^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Patmoskerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 67 vers 1.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 67 vers 2.
Klein Gloria (Lied 195).
Verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Lied 314 'Here Jezus, om uw woord', couplet 1 en 2.
Leefregels.
Lied 314 couplet 3.
Gebed om het licht van de heilige Geest.
Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 21,1-21 (lector).
Antwoordpsalm: 145 vers 3 en 6.
Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 15,11-32 (lector).
Halleluja-lied: 803 'Uit Oer is hij getogen' couplet 1, 4 en 5.
Verkondiging: 'God ziet dubbel' n.a.v. Genesis 21 vers 12-13.
Lied 902 'Is God de Heer maar voor mij', couplet 1, 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 747 'Eens komt de grote zomer', couplet 1, 3 en 8.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).

Vanuit de pastorie

Viering Heilig Avondmaal – een herinnering

Twee weken geleden schreef ik er al over. Volgende week zondag 4 juli hopen we met elkaar weer het Heilige Avondmaal te vieren. Omdat we nog voorzichtig moeten zijn vieren we het Avondmaal wat anders dan we gewoon waren. Het zal lopend worden gevierd zoals we dat ook op Witte Donderdag gewoon zijn.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen het Heilig Avondmaal te vieren houden we zondag 4 juli twee kerkdiensten. De eerste begint om 9.30 uur in de Grote Kerk en de tweede om 11.00 uur in de Patmoskerk. Alleen de tweede kerkdienst wordt uitgezonden via KerkTV. In de Grote kerk kunnen we ongeveer 40 mensen ontvangen en in de Patmoskerk het maximale aantal van 60.

Vooruitblik start gemeentewerk

Verschillende plannen en programma's voor het kerkenwerk zoals #Follow Me! en de Gemeente-Groei-Groep (GGG) staan inmiddels in concept op papier. Ze worden besproken met iedereen die erbij betrokken is. Zo hebben we weer samen met Wim Schul en Luutje Kes een programma samengesteld voor de GGG. Na de zomervakantie willen we de draad in het boekje over het Johannesevangelie weer oppakken. Het programma publiceren we als iedereen weer een beetje uitgerust is en vol nieuwe energie zit.

Wat #FM! betreft: we denken er aan om in oktober te gaan starten met een frequentie van ongeveer 1x per maand en in totaal 8 avonden. Kort maar krachtig dus. Het zou trouwens geweldig zijn als het weer zo'n succes wordt als begin 2020. Met de hulp van al die enthousiaste ouders – en jongeren natuurlijk - moet dat lukken!

Wat geloof ik – beter: Wie geloof ik eigenlijk?

Vroeger deden mensen belijdenis van hun geloof. Het was een afronding van de catechisatie. Sinds bijna een decennium werkt dat niet meer zo en dat vind ik best zorgelijk omdat zo de inhoud van het christelijke geloof langzaam op de achtergrond raakt. Het is belangrijk dat we weten wie Jezus Christus is, waar Hij voor staat en hoe we daar vervolgens zelf tegenover staan. Wie tijd besteedt aan het geloof zal merken dat het daardoor ook meer betekenis krijgt en daarom heb ik een kort programma in de maak van in totaal 9 avonden.

Sinds kort is er een nieuw boekje dat het christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden, opnieuw verwoordt voor deze tijd. Het heet de Gewone Catechismus. Het zou mooi zijn als we dat boekje als leidraad voor gesprekken zouden kunnen maken.

Er zijn best veel Markers voor wie het christelijk geloof belangrijk is. Goddank! Graag zou ik hen helpen om dat ook zo te houden en om ze misschien zelfs te laten groeien in hun leven met Jezus Christus. Als je zoiets best graag zou willen stuur mij dan gerust een e-mail.

Ten slotte

Er speelt behoorlijk wat in onze gemeente. Laten aan hen en hun gezinnen denken wanneer we bidden tot de Here God. Hij helpt graag wanneer mensen hem om hulp en raad vragen. We ronden af met een hartelijke groet voor iedereen.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com

0299 203076 of 06 21564286



Verkort Overzicht

	Begroting 2020	Rekening 2020	Rekening 2019
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	31.010	22.052	31.574
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	-230	47	660
Opbrengsten levend geld	119.270	147.342	125.197
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	-	17.419	4.808
Totaal baten A	150.050	186.860	162.240
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	43.180	68.946	51.648
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	3.527	20.519	4.585
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	1.634	3.670	2.007
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	90.800	94.729	104.064
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	1.530	7.493	1.462
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	8.270	7.594	8.182
Salarissen en vergoedingen	5.150	3.520	5.035
Kosten beheer, administratie en archief	13.505	16.749	13.773
Rentelasten/bankkosten	550	775	510
Totaal lasten A	168.146	223.996	191.265
Operationeel resultaat (A)	-18.096	-37.136	-29.026
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	507.111	76.542
Incidentele lasten	-	-	-68
Incidentele baten en lasten (B)	-	507.111	76.473
Resultaat verslagjaar (A+B)	-18.096	469.975	47.448
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	429.974	-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-384.300	-82.365
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	45.674	-82.365
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-18.096	515.649	-34.917



Balans

	2020	2019
Activa		
Onroerende zaken	1.125.583	1.376.177
Installaties en inventarissen	19.661	12.812
Beleggingen	100.000	100.000
Debiteuren	3.894	2.102
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	2.413	1.332
Geldmiddelen	1.268.716	632.760
Totaal	2.520.267	2.125.183
Passiva		
Algemene reserve	1.964.090	1.448.441
Bestemmingsreserves en -fondsen	368.538	414.212
Voorzieningen	185.239	260.324
Kortlopende schulden en overlopende passiva	2.400	2.207
Totaal	2.520.267	2.125.183

Algemene gegevens

	2020	2019
Aantal belijdende leden	544	554
Aantal doopleden	535	546
Totaal aantal leden	1.079	1.100
Aantal pastorale eenheden (PE)	687	687
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)	137	114
Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE)	214	182

=====

TOELICHTING VAN DE PENNINGMEESTER.

Het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken heeft in de afgelopen periode een aantal richtlijnen uitgegeven voor de jaarrekening en begroting. Het doel daarvan is primair duidelijke en eenduidige regels voor gemeenten en diaconieën, zodat die een goed inzicht houden in hun baten en lasten en hun vermogen. Hierdoor zijn wat wijzigingen doorgevoerd in de jaarrekening 2020.

Maar ook lokale omstandigheden hebben geleid tot een jaarrekening die afwijkt van de begroting. Dit betreft o.a.: de coronabeperkingen, de verkoop Akkerstraat 16 (voormalige pastorie), de introductie van Kerk TV met aanschaf camera's en onderhoudskosten gebouwen. Bovenstaande bedragen in de jaarrekening geven een getotaliseerde weergave van de financiële situatie per rekeningsoort. Mocht u interesse hebben in een uitgebreide toelichting en onderbouwing van deze bedragen, dan kunt u deze opvragen bij de penningmeester.

De jaarrekening ligt ter inzage bij de penningmeester.

De heer E. Commandeur, Kerkbuurt 201
T: 0630163217
E: penningmeester@protestantsmarken.nl
W: www.protestantsmarken.nl

Bijwonen kerkdiensten juli 2021

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **juli** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Agnes Kes**, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen juli 2021"

(in te leveren bij **Agnes Kes**, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 4 juli Eerste dienst in de Grote Kerk om 09.30 uur
- 4 juli Tweede dienst in de Patmoskerk om 11.00 uur
- 11 juli Patmoskerk
- 18 juli Patmoskerk
- 25 juli Patmoskerk

Na 15 jaar met plezier op Moskou/Siberië te hebben gewoond zijn wij verhuisd naar Kets 11.

Wij willen hierbij ieder bedanken voor de vele kaarten, bloemen en planten en andere attenties die wij hebben ontvangen.

Groeten,
Klaas en Joke Zeeman



23 juni 1943

2 april 2021

Hans Webbers

De belangstelling tijdens de ziekte van Hans was overweldigend,
de stroom kaarten met persoonlijke teksten bleef al die maanden bemoedigend.

De reacties na het overlijden van Hans waren talrijk en warm,
de gevoelens van deelneming werden overgebracht in woord en gebaar.

De dankdienst voor het leven van Hans was een samenkomst in grote verbondenheid,
het afscheid op weg naar én op de begraafplaats werd indrukwekkend.

Nog steeds wordt Hans op zijn vaste plek op de Kerkbuurt gemist,
de bezoeken en gezellige contacten door de jaren heen heeft Hans altijd zo gewaardeerd.

Graag wil ik jullie allemaal, mede namens de familie Webbers en de familie Zeeman,
oprecht hartelijk bedanken voor de warme kring die jullie om ons heen gevormd hebben.

Aagje Zeeman
23 juni 2021



Jij GAAT NAAR DE KERK HÈ?
VERTELES... WAT MAG JE
ZO ALLEMAAL WEL EN NIET?

