

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:27

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 juli 2021

Kerkdienst Zondag 11 juli 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl

Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. G.H. Fredrikze	Harderwijk
Organist	Hans Jütte	
Kosters	Jan Piet van Altena, Hein Zeeman en Jan Blijleven	
Eerste Collecte	Diaconie	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	11 juli	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
maandag	12 juli	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
dinsdag	13 juli	Deuteronomium 9:1-14	Wees niet trots
woensdag	14 juli	Deuteronomium 9:15-29	Verzet gebroken
donderdag	15 juli	Psalm 90	Tijd en eeuwigheid
vrijdag	16 juli	Marcus 6:1-13	Aanstoot
zaterdag	17 juli	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest

Voorbede

1. Voor de mensen die op vakantie gaan. Wil hen op hun reis vergezellen en weer veilig thuis brengen
2. We vragen Uw hulp voor de mensen die getroffen zijn door natuurgeweld en rampen in de wereld. Zegen en steun het werk van de hulpverleners.
3. Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede. Geef ons daartoe U liefde in ons hart.
4. Troost allen die een geliefde verloren hebben of moeten missen.
5. Voor de kinderen, geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.
6. Geef jongeren honger naar kennis, groei in geloof, kracht om overeind te blijven en plezier in het leven.
7. Geef ons inzicht in en verantwoordelijkheid voor de kwetsbaarheid van onze planeet.

Aagtje Commandeur van Riel

Heb je Mij lief? . . . Hoed mijn schapen.

Johannes 21:16

Jezus zei niet: "Bekeer de mensen tot uw denkbeelden" maar: "Zorg voor mijn schapen."
Zie toe dat ze gevoed worden met de kennis van Mij. Het gaat om God lief te hebben met heel je hart. Hem toebehoren is "oog" krijgen voor de ander. Hem lief hebben is bidden voor onze vrienden.

Wil je met me mee kijken wat ik in de bijbel heb gevonden? Ken je het verhaal van Job? Hij werd ernstig ziek, nadat alles wat Job liefhad, was afgenomen. Zijn vrienden zijn stil bij hem komen zitten. Zeven dagen en zeven nachten zeiden ze niets. Geschokt om te zien dat het zo slecht met hem ging. Woorden van troost konden zij niet vinden.

Na die lange stilte begint Job te spreken. Hij zegt onder andere dat hij geen rust kan vinden. Een woordenstroom met zijn vrienden en God volgt.

Na deze worstelingen kon Job, nog steeds ernstig ziek, God antwoorden:
Ik weet dat niets buiten uw macht ligt
En geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.

En dan lezen we in Job 42: 10 de bijzondere omslag in het lot van Job:
Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job.
Wat een bijzonder geschenk!

Job had zijn vrienden nodig en zijn vrienden Job.
God wil dat wij naar elkaar omzien, want wij hebben elkaar nodig.
Laat deze kennis ons vormen.
Ik ben een kind en zal Zijn lessen en bijsturing altijd nodig hebben.

Ria Kaars

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 30-06 t/m 06-07-2021 ontvangen voor:

- Collecte 4 juli 2021 op rekening: € 62,50
- Collecte 4 juli 2021 contant in de kerk: € 195,60
- Collecte diverse diensten maand juli op rekening: € 110,00
- Collecte 27 juni 2021 via QR-code: € 6,50

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes ten behoeve van de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 30 juni – 6 juli 2021:

- Collecte 4 juli 2021 voor de Diaconie € 294,55
- Nagekomen: KIA: noodhulp vluchtelingen Lesbos (collecte 27-6-2021) € 26,50
- Giften: € 130,00

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE DIACONIE 11 juli

Deze zondag staat er weer als collectedoel "DIACONIE" in deze kerkbode.

Zoals u weet, steunt de diaconie ook een aantal instellingen en stichtingen. Eèn daarvan is

EBC Zorg. EBC Zorg komt op voor kwetsbare mensen in de samenleving.

Zij biedt op professionele wijze hulp aan volwassenen en jong-volwassenen die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. EBC Zorg biedt begeleiding, zowel ambulante aan huis als in een woonsetting voor groepjes. Daarnaast hebben zij ook op andere gebieden specialismen in huis: gezinsproblemen, verslaving, autisme, begeleiding van licht verstandelijk beperkte mensen en hulp bij huisuitzettingen.

EBC Zorg wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam. Dit doet EBC Zorg met behulp van deskundige en liefdevolle zorg bij problemen op bovengenoemde gebieden.

Naast de 'reguliere' zorg en opvang biedt EBC Zorg ook pastorale hulp. Samen met de bewoners zoeken zij naar de weg die de Here God met hen en de kwetsbare mensen wil gaan. Als team van medewerkers bidden zij met en vòòr de bewoners.

In verbondenheid met kerken, vrijwilligers en medewerkers is er een gebedsgroep die regelmatig samenkomt om te bidden voor alle mensen bij EBC Zorg.

Pastorale hulp werkt, het voegt echt iets toe. Dat hebben zij in de afgelopen jaren veelvuldig mogen ervaren. Daarvoor zijn ze dankbaar en willen dit ook graag blijven doen.

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie**Marken, 11 juli 2021, zesde zondag na Trinitatis**

Intochtslied: Lied 62: 1 en 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Aanvangstekst: Matteüs 11 vers 28 'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven'

Lied 23c

Gebed om vergeving

Lied 412: 4

Woorden van leven: Spreuken 10, 11 – 14 en 11, 12 - 14

Lied 119: 6

Gebed om de opening van het Woord

Lied 364: 5

Schriftlezing: Genesis 2, 2 en 3

Schriftlezing: Hebréeën 4, 3 - 11

Lied 871

Verkondiging 'Zouden wij ook eenmaal komen'

Muzikaal intermezzo 'Zouden wij ook eenmaal komen'(Joh. De Heer 82)

Lied 728: 3

Doel van de inzameling van de gaven in deze dienst na toelichting.

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Lied 727: 1, 2, 4 en 10

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (L431c)

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 28 juni 2021

Aanwezig 17 leden, afwezig 4 leden.

1. Opening

De voorzitter C. Visser Czn. opent de vergadering met het lezen van Psalm 8 in een bewerking van Hans Bouma en gaat voor in gebed.

2. Werkwijze kerkdiensten

In verband met de recent aangekondigde regels/versoepelingen rondom Corona stelt het moderamen voor om: (i) Per 4 juli te starten met (ingetogen) samenzang en de mini-cantorij per dezelfde datum op te heffen; (ii) De kerkdiensten om en om te houden in de Grote Kerk en de Patmoskerk per 11 juli; (iii) Het dragen van neus-/mondkapjes af te schaffen. De kerkenraad stemt hiermee in. De basisregels van 1,5 meter afstand houden en handen desinfecteren, blijven vanzelfsprekend van kracht. Ook registratie blijft noodzakelijk.

3. Avondmaalsviering 4 juli 2021

Er zijn geen bijzonderheden te melden. Voor wat betreft het luiden van de klok wordt afgesproken dat dat alleen gebeurt aan het begin van de diensten, dus om 09.30 uur en om 11.00 uur. Verder wordt besloten om beide diensten via KerkTV uit te zenden.

4. Jeugdzaken

- De voorbereiding van de VakantieBijbelWeek (VBW) is in volle gang. Op 15 augustus staat de startdienst hiervoor gepland en er is contact met muzikanten ter opluistering van de dienst. De VBW is van maandag 16 t/m woensdag 18 augustus gedurende de ochtenden. Er zijn hiervoor inmiddels al ruim 40 aanmeldingen. Het thema is "Duik erin". Op woensdagavond staat een tieneravond gepland; het animo hiervoor is matig.
- Op 12 september staat de startdienst voor het nieuwe seizoen gepland. De organisatie is nog op zoek naar muzikale begeleiding.
- Gedurende de zomervakantie zal er alleen kindernevendienst zijn als er kinderen zijn aangemeld. Na de zomervakantie zullen de leiding van de kindernevendienst en de dominee spreken over de voortgang en vorm van de kindernevendienst en/of over een andere manier om kinderen bij de kerkdiensten te betrekken. Er bestaat grote zorg over de zeer matige betrokkenheid/aanwezigheid van kinderen in de zondagse diensten. Een moment voor de kinderen, in welke vorm dan ook, is zeer belangrijk. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van onze kinderen.
- Ds. H.Z. Klink heeft een catecheseplan voor het nieuwe seizoen geschreven; dit ligt inmiddels bij het catecheseteam. Ook wil de dominee een programma aanbieden aan mensen die misschien belijdenis willen doen. Hierover zal binnenkort via verschillende media nader worden gecommuniceerd.

5. Pastoraat

De dominee meldt dat hij het komende jaar de verplichte "primaire nascholing predikanten" zal volgen. Het gaat om 6x een 2-daagse nascholing op het seminarie. Tijdens deze dagen is Kees Kersbergen bereid gevonden om de dominee te vervangen.

6. Diaconie/Zending

De jaarrekening 2020 van de Diaconie is goedgekeurd door het CCBB.

7. Kerkrentmeesters

- De jaarrekening 2020 van het College van Kerkrentmeesters is goedgekeurd door het CCBB.
- Het schilderwerk aan de kerk zal binnenkort zijn afgerond.
- Besloten is om €150,-- in rekening te brengen voor het opnemen en uitzenden van uitvaartdiensten van niet-leden.

8. Sluiting

De vergadering wordt gesloten met het gezamenlijk bidden van het "Onze Vader".

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygiersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 113: mw. S.Pereboom-Uithuisje

Kamer 121: mw. G.Schipper-de Waart

Kamer 237: hr. C.Kaars

Kamer 309: hr. S.Schouten

Kamer 323: mw. A de Wit

Kamer 325: mw. I.Visser-Kuipers

Kamer 329: mw. S.Teerhuis-Schipper

Verpleeghuis De Keern, Burgemeester Postweg 9, 1121 JA Landsmeer

Kamer 002 : hr. A.Kes

Zorgcirkel “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. 't Brijkje Kamer 3 : hr. S.Peereboom

Zorgcirkel Sint Nicolaashof, Sint Nicolaashof 1, 1131 GT Volendam

Afd. 't Zand Kamer 202B : mw. I. Buisman-Vos

De Zorgcirkel “Friese Vlaak”, Friese Vlaak 66, 1132 MP Volendam

mw. L.Zeeman-Zeeman

Verzorgingshuis “de Notaris”, Raadhuisstraat 8, 1474 HE Oosthuizen

Kamer 6 : hr. E.Commandeur

Zorginstelling, Bolwerk 19, 1628 KW Hoorn : hr. J.W.Visser

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer : hr.P.Uithuisje

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Vivium Zorggroep “Hogeweyk”, Heemraadweg 1, 1382 GV Weesp

W21 : hr. H.C.Moolhuizen

Piet Boes

Voorzitter Diaconie Tel. 0299-601927



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Onderstaand stukje komt van Hedwig Komproe en staat ook op de site van Bijbel.nl

Keti Koti, wat betekent dat voor mij?

Door Hedwig Komproe

Slavernij zit in de vezels van mijn familiegeschiedenis. Mijn vader komt uit Suriname, mijn moeder van Curaçao. Van beide kanten komen mijn voorouders dus van plaatsen waar Nederland slavernij dreef met tot slaaf gemaakten die vanaf de Afrikaanse westkust werden verscheept naar De West. Curaçao had in de zeventiende eeuw een belangrijke functie voor de WIC als verdeelstation van de duizenden tot slaaf gemaakten die naar niet-Nederlandse koloniën moesten worden vervoerd. Mijn moeders overgrootouders waren nog tot slaaf gemaakten op plantage Knip tegen de Westpunt van Curacao aan. Ook aan Surinaamse zijde komen de namen van mijn voorouders voor in de annalen van plantage Alkmaar te Commewijne waar zij als (ex-)slaven geregistreerd staan.

Onwerkelijk

In mijn ouderlijk huis op Curaçao had mijn vader een Surinaams wandkleed aan de muur met daarop zwarte slavenhanden met gebroken kettingen, met daaronder de tekst Keti Koti 1863 (Gebroken ketting). Hoewel ik in mijn kinderjaren (ik ben van 1958) op Curaçao regelmatig werd geconfronteerd met kenmerken van apartheid, was slavernij voor mij onwerkelijk. Ik kon mij er geen voorstelling van maken, totdat ik geconfronteerd werd met Hollywoodfilms over slavernij. Ik kon er niet naar kijken. Op latere leeftijd ben ik erachter gekomen dat de daadwerkelijke afschaffing van slavernij in het koninkrijk der Nederlanden pas 10 jaar later plaatsvond, in 1873. De slavendrijvers die er mee stopten kregen toen 300 guldens per vrijgelaten tot slaaf gemaakte. De ex-slaven kregen niets.

Tijd om te verwerken

Reeds rond 1600 werden Afrikanen door andere Afrikanen aan Europeanen verkocht die hen vervolgens tot slaaf maakten om op de suikerrietplantages in De West te werken. Deze periode heeft dus formeel bijna drie eeuwen lang geduurd. Ik moet bij dit cijfer altijd denken aan het feit dat de Joden ook ruim 400 jaar in Egypte als slaven hebben geleefd. En nog steeds herdenken ze hun bevrijding uit die situatie! In de loop van vele eeuwen is het ze gelukt om hun ervaringen een plek te geven. Dat geldt niet voor de Afrikaanse afstammelingen. Bij hen zijn die wonden in de zielen van de meerderheid nog gapend, ook al heeft diezelfde meerderheid het er niet over.

Goedgepraat door de Bijbel?

Toen ik ontdekte dat de Bijbel, die voor mij het Woord van God is, op een aantal plaatsen slavernij lijkt goed te praten, kon ik mij voorstellen dat sommigen in het verleden de Bijbel gebruikten om hun economische motieven te legitimeren. Dat stond haaks op mijn overtuiging dat slavernij inhumain en buitengewoon zondig is. Ik moest dan ook een verklaring hebben om de bijbelteksten die slavernij lijken te vergoelijken, in een context te kunnen plaatsen.

Efeziërs 6:5-8 bijvoorbeeld:

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen.

Efeziërs 6:5-8, NBV

Erkenning en verwerking

Dat kan God toch nooit zo bedoeld hebben, dacht ik. Ik heb er lang over gepiekerd en commentaren en interpretaties van anderen bestudeerd en er over gebeden. Mijn ervaring met die commentaren en interpretaties is dat echt complexe teksten worden overgeslagen. Frustrerend!

Soms wordt de teksten door een dusdanige bril gezien en weergegeven dat de ene groep er voordeliger vanaf komt dan de andere. Denk bijvoorbeeld met de Kanaänieten ten opzichte van de Israëlieten in Genesis 9, wanneer Noach de nakomelingen van zijn zoon Cham vervloekt. Die tekst wordt later gebruikt om slavernij vanuit Afrika goed te praten terwijl de schrijver van Genesis het nergens in de tekst heeft over huidskleur. God is liefde, maar slavernij heeft niets met liefde te maken, integendeel.

Persoonlijk heb ik het volgende geconcludeerd. Het is goed dat de kettingen van de slavernij zijn gebroken. Slavernij is wreed, mensonwaardig en niet van God. Slavernij is zondig. Daarmee sluit ik mij aan bij St. Augustinus die stelde dat slavernij zondig, onnatuurlijk en een resultaat van de zondeval is. Vanaf de zondeval hebben dood en verderf hun intrede gedaan. Daar is slavernij onderdeel van.

In Nederland ben ik er pas achter gekomen dat Ketu Ketu herdacht wordt en dat er zelfs feesten worden gehouden om de bevrijding te blijven vieren. En wat mij betreft blijven we dat doen, als onderdeel van de erkenning en verwerking die zo essentieel zijn om als werkelijk vrije mensen te leven.

Hedwig Komproe

theoloog, psycholoog, voorganger te Amsterdam en o.a. bestuurslid SKIN. (samenkerkeninederland)

Dit bericht is geplaatst op donderdag 1 juli 2021