

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 juli 2021

Kerkdienst Zondag 18 juli 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via Kerk TV,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. S. Both	Lopik
Organist	Sebastian van der Pluijm	
Kosters	Jaap Boes en Klaas Boes	
Eerste Collecte	Kerk in Actie Wereldvoedseldag	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	18 juli	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
maandag	19 juli	Marcus 6:45-56	Oversteek
dinsdag	20 juli	Deuteronomium 10:1-11	Tweede wet
woensdag	21 juli	Deuteronomium 10:12-22	Gehoorzaam uit liefde
donderdag	22 juli	Deuteronomium 11:1-9	Maak een keuze
vrijdag	23 juli	Deuteronomium 11:10-21	De kracht van de herhaling
zaterdag	24 juli	Deuteronomium 11:22-32	Kiezen

Voorbede

1. Voor allen die honger lijden en onder de armoedegrens leven. Zegen alle inspanningen om het voedsel eerlijk te verdelen.
2. Voor de mensen die op vakantie gaan. Wil hen op hun reis vergezellen en weer veilig thuis brengen.
3. Voor de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees voor hen een sterke stad.
4. Zegen alle inspanningen die gericht zijn op vrede.
5. Troost allen die een geliefde verloren hebben of moeten missen.
6. Geef ons inzicht in en verantwoordelijkheid voor de kwetsbaarheid van onze planeet.
7. Voor de kinderen, geef dat er aandacht is voor ieders eigenheid en dat talenten kunnen worden ontwikkeld.

Aagtje Commandeur van Riel

Meditatie “Wederopbouw van het land Israël”

Ezech. 36:1 NBG “Gij nu, mensenkind, profeteer over de bergen van Israël, hoort het woord des Heren!”

Let wel: hier staat niet: ‘profeteer tegen’, maar ‘profeteer over de bergen Israëls’.

Waarom? Omdat het land op de komst van de joden moest worden voorbereid. Het herstel van het land wordt geprofeteerd. God wendt Zich tot de vijanden: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de vijand over u gezegd heeft: Haha! Zelfs de eeuwige hoogten zijn ons tot erfelijk bezit geworden, profeteer daarom, en zeg: Zo zegt de Heere HEERE: daarom omdat men u van rondom verwoest en opgeslokt heeft, zodat u een erfelijk bezit werd voor het overblijfsel van de heidenvolken, u over de tong ging en er kwaad gerucht bij het volk was’(Ezech. 36:2-3).

Dat is zo actueel, omdat de volkeren, de buurlanden van Israël en met hen de rest van de wereld tot op de huidige dag hebben samengewerkt en tot de slotsom gekomen zijn, dat het land Israël een verwoest oord van weinig betekenis is, ‘een erfelijk bezit (...) voor het overblijfsel van de heidenvolken.’

In vers 5 lezen we, dat de heidenvolken ‘mijn land in bezit hebben genomen’. Precies dat had het Ottomaanse rijk gedaan en later de Britten, gevolgd door de Verenigde Naties. Ze namen ‘mijn (Gods) land in bezit’.

In de verzen 6 en 7 staat verder: ‘Profeteer daarom over het land van Israël, en zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen: Zo zegt de Heere HEERE: zie, in Mijn na-ijver en in mijn grimmigheid heb Ik gesproken, omdat u de smaad van de heidenvolken gedragen hebt. Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik heb gezworen: Voorwaar, de heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen!’

Als we de huidige situatie bekijken, dan zien we, dat de Arabische, en in bredere zin de islamitische wereld, zacht gezegd in beroering is. Ze kunnen met hun eigen landgenoten niet overweg. Maar Israël gaat het goed. Een voorbeeld: in 2016 bedroeg het bruto binnenlands product in de buurlanden van Israël per hoofd van de bevolking :

- Jordanië \$ 11.100
- Egypte \$ 12.100
- Libanon \$ 18.500
- Syrië \$ 2.600 (2015)
- En Israël \$ 34.800

Wikipedia zegt: ‘De Israëliëse economie is naar wereldwijde maatstaven technisch zeer vooraanstaand. In 2015 stond Israël in de top-20 van landen in de ontwikkelingsindex van de VN. Dat houdt in, dat het in de categorie ‘zeer hoog ontwikkeld’ zit en het vergeleken met vele westerse landen een hoge levensstandaard geniet.’

‘Maar u, bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, want zij komen naderbij. Want zie, ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben’ (Ezech. 36:8-11).

Hier zien we weer de God, Die over Zijn volk en Zijn land ‘Ik zal’ zegt.

De fascinerende reden die voor het herstel van het land opgegeven wordt, luidt: ‘Want zij (de Joden) zullen spoedig terugkeren!’

En inderdaad zijn ze met honderdduizenden gekomen. Toen de staat Israël in 1948 werd uitgeroepen, woonden er ca. 800.000 joden in het land.

- In 1972 waren het er 3.225.000
- 1996: 5.689.000
- 2000: 6.289.000
- 2015: 8.462.000
- 2017: 8.630.000
- 2019: 9.053.000

Zo wordt de Bijbelse profetie steeds verder vervuld. 'Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel.'

(Overgenomen uit Israels dreifacher Exodus)

Jan C. Commandeur

Liturgie 18 juli 2021, 10.00 uur Marken, Hoogkamplaan 1

Schriftlezing: Ruth 1:1-6

 Intochtslied Lied 103:1,9

Welkom, mededelingen

Stil gebed

Votum en Groet

Wetslezing

Zingen: Lied 705:1,4

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Ruth 1:1-6

Zingen: Lied 313:1 en 4

Overdenking

Orgelspel "fantasie" van Johan Krieger

Zingen: Lied 340B (Geloofsbelijdenis)

Aandacht voor de collecten

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Psalm 150:1,2

Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

Kerkcollectes**Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 07-07 t/m 13-07-2021 ontvangen voor:

- | | |
|--|---------|
| - Collecte 11 juli 2021 op rekening: | € 17,00 |
| - Collecte 11 juli 2021 contant in de kerk: | € 85,20 |
| - Collecte diverse diensten maanden juni/juli op rekening: | € 70,00 |
| - Collecte 2 juli 2021 via QR-code: | € 2,50 |
| - Gift op rekening: | € 10,00 |

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

Diaconie

Aan collectes en giften t.b.v. de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 7 juli – 13 juli 2021:

- | | |
|--|----------|
| - Collecte 11 juli 2021 voor EBC Zorg: (€ 73 op rek. en € 96 in de kerk) | € 169,00 |
| - Collecte 4 juli 2021 voor de Diaconie (nagekomen op rekening) | € 19,50 |
| - Giften: | € 35,00 |

Zending

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,
Hartelijk dank.*

COLLECTE Kerk in Actie Wereldvoedseldag**Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië**

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. Helpt u mee?

Namens de diaconie,
Eef Visser



Bijwonen kerkdiensten augustus 2021

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **augustus** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Agnes Kes**, Kets 19; of
- Per e-mail: agneskes@kpnmail.nl (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen augustus 2021"

(in te leveren bij **Agnes Kes**, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 1 augustus Patmoskerk
- 8 augustus Grote Kerk
- 15 augustus Patmoskerk
- 22 augustus Grote Kerk
- 29 augustus Grote Kerk

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

De (groene) inteken biljetten voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2021 zijn inmiddels weer rondgebracht.

Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij.

Daarnaast verzorgen wij ook de distributie van het blad Elisabet. De abonnementsprijs voor Elisabet in 2021 is € 20,00 (per jaar). Het abonnementsgeld kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

Zoals eerder aangegeven komen wij ook dit jaar (in verband met corona) het inteken biljet niet bij u thuis ophalen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk het inteken biljet te retourneren aan de personen genoemd in onderstaande wijkindeling.

De intekenbiljetten voor de mensen in Swaensborch zijn bij familieleden op Marken gebracht.

Wijk 1: IJsselmeerweg en Flevostraat (Jannetje Boes, Kets 44)

Wijk 2: Zuiderzeeweg, Zeilstraat en Mr. Visserstraat (Trijntje Uithuisje, Kets 37)

Wijk 3: Almerestraat, Gouwzeestraat, Markerwaardstraat, Minnehof, Minneweg en Botterstraat (Lobberig Jonk, IJsselmeerweg 6)

Wijk 4: Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozewerf, Moeniserwerpad, Moeniserf en Oosterpad (Lobbetje Zwiers, Wittewerf 30)

Wijk 5: Het Rietland, Kets, Buurt I en Buurt II (Grethe van Belzen, Kets 31)

Wijk 6: Buurt III en Buurt IV, Melisvennen en Havenbuurt (Neeltje Anita Roos, Buurt I nr.7)

Wijk 7: Noorderwerfstraat, Akkerstraat en De Pieterlanden (Christina Pereboom, Buurterstraat 46) Wijk 8: Thamiswerfstraat, Buurterstraat en Westerstraat (Eline Visser, Buurterstraat 9)

Wijk 9: Kerkbuurt 1-89 en 176-201 en De Duikjes (Conny Kamstra, Kerkbuurt 198)

Wijk 10: Kerkbuurt 90-175 en Hoogkamplaan (Anneke Commandeur, Buurterstraat 41)

Wijk 11: Swaensborch

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

De Zending- en Evangelisatiecommissie

Nu eens geen stukje van het Nederlands Bijbelgenootschap; onderstaand stukje publiceerde Christenen voor Israël op facebook als een oproep aan alle Christenen!
Daarom wil ik dit graag met u delen!

Geliefde broeders en zusters,

Steeds vaker lezen en horen we negatieve berichten over Israël en Joden. In de pers, op sociale media en op straat. De berichtgeving over en de reacties op de gebeurtenissen in Israël van de afgelopen weken waren tekenend daarvoor. Dat verontrust ons.

In de eerste jaren van het bestaan van de staat Israël was er enthousiasme en steun vanuit kerk en samenleving. De laatste jaren zien we een toenemende tendens om Israël in een kwaad daglicht te stellen en zelfs het bestaansrecht van de staat Israël te ontkennen. Nu, na de onlusten van de afgelopen periode zien we zelfs regelmatig een vijandige houding ten opzichte van Israël in de publieke opinie. Antisemitische leuzen bij demonstraties worden getolereerd. Op sociale media zien we een toename van uitingen vol haat naar Israël en het Joodse volk. Als je het openlijk opneemt voor Israël, krijg je niet alleen de wind van voren, maar wordt de toon zelfs discriminerend en dreigend. In diverse westerse landen is het voor Joden niet veilig en ook in Nederland en België neemt het gevoel van onveiligheid voor Joodse burgers toe.

Israël in de beklagenbank

Al decennialang plaatsen de Verenigde Naties Israël steeds weer in de beklagenbank. De VN-Mensenrechtenraad is een bolwerk van Israëlhaat, waardoor Israël keer op keer veroordelingen krijgt. Veel berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen maakt van Israël een karikatuur, waarbij het land regelmatig wordt gedemoniseerd. Wij zien dat Israël goede bedoelingen heeft om in een uiterst complexe situatie steeds te blijven zoeken naar constructieve oplossingen voor Joden, christenen en moslims. Helaas is daarvan in vaak eenzijdige berichtgeving weinig terug te vinden.

Er is een wereldwijde beweging van Boycot, Desinvestering en Sancties tegen Israël actief, ook in Nederland. In sommige landen is deze beweging als antisemitisch veroordeeld. De eindeloze kritiek op de staat Israël gepresenteerd als antizionisme, blijkt in de praktijk een vorm van antisemitisme te zijn. Het ontzegt Joden hun plaats in het land dat God aan hen beloofd heeft.

Joden in allerlei westerse landen, waar ze vaak al eeuwenlang gewoond hebben, worden bedreigd en met stereotypen weggezet, wat al vaker in de geschiedenis is gebeurd.

Uitingen gericht tegen het bestaan van de staat Israël en gericht tegen de Joden in het algemeen krijgen nauwelijks aandacht in de pers en worden regelmatig begripvol geduid als 'de strijd voor een rechtvaardige zaak'. In diverse landen zijn er schokkende incidenten geweest en ook in Nederland is weer een toename van antisemitisme zichtbaar.

Ontkenning historische band Israël

Wij zien dit alles als deel van een proces waarin stap voor stap de geschiedenis van Israël, de Bijbelse en historische band van het Joodse volk met het land Israël, en daarmee het legitieme bestaansrecht van Israël wordt ontkend. Het Joodse volk in het beloofde land wordt in haar bestaan bedreigd, niet alleen op militair gebied maar ook door de internationale politiek en de publieke opinie.

De staat Israël is niet volmaakt en het volk Israël evenmin. Maar Israël is nog altijd het volk van God en Zijn oogappel. Ook de kerk is niet onfeilbaar, maar ondanks al haar fouten en gebreken is zij wel het lichaam van Christus.

God heeft blijvende trouw aan Zijn volk beloofd. Hij brengt Zijn volk terug in het land van hun vaders, zoals door de profeten is voorgezegd. Dat raakt ook ons, christenen. We zijn als lichaam van Christus nauw verbonden met Jezus, Die als Koning der Joden In Jeruzalem heeft geleden, is gestorven en is opgestaan tot heil van Zijn volk Israël en van de hele wereld.

Eeuwige beloften

De beloften van God aan Zijn volk gelden voor eeuwig. Hij is trouw aan Zijn Woord. Israël heeft nu onze steun nodig. Daartoe zijn wij als gemeente van Christus geroepen.

We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om deze ontwikkelingen niet stilzwijgend waar te nemen, maar er alert op te zijn en van ons te laten horen wanneer Israël eenzijdig wordt aangeklaagd.

We willen u vragen om in prediking, kringwerk en catechese steeds onze verbondenheid met Israël naar voren te brengen, zodat besef hiervan – ook bij jongere generaties – levend blijft. Tevens vragen wij u het Joodse volk en de staat Israël in uw erediensten trouw in uw gebeden te blijven gedenken.

Met een hartelijke en broederlijke groet,

Frank J. van Oordt

Directeur

Ds. Frank Heikoop

Voorzitter

David Vandeputte

Christenen voor Israël België

Anneke Commandeur

-0-0-0-0-0-

We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven na het plotselinge overlijden van onze moeder, schoonmoeder, Bessie , onze zus en schoonzus.

Jannie Brama – de Groot

Zus

De lieve berichtjes, vele kaarten en telefoontjes waren hartverwarmend.

Kinderen en kleinkinderen

Broers en schoonzusters