

# Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:29

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 24 juli 2021

## **Kerkdienst Zondag 25 juli 2021**

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,  
Ga hiervoor naar [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) of [www.protestantsmarken.nl](http://www.protestantsmarken.nl)  
*Kerkdienst en Uitzending*

### **Grote Kerk**

10.00 uur	Ds. S.Hovestad – de Jong	Baard
Organist	Dirk Kes	
Kosters	Jan Blijleven, Jan Piet van Altena en Hein Zeeman	
Eerste Collecte	Rode Kruis voor Israël	
	Bankrekening NL75RBRB0841377847	
	T.N.V. Protestantse Gemeente Marken	
Tweede Collecte	Kerk	
	Bankrekening NL69INGB0000160962	
	T.N.V Protestantse Gemeente Marken	

### **Dagelijkse Schriftlezingen**

zondag	25 juli	Johannes 6:1-15	Brood en water
maandag	26 juli	Johannes 6:16-24	Waterloop
dinsdag	27 juli	Johannes 6:25-36	Het echte brood
woensdag	28 juli	Johannes 6:37-46	Discussie
donderdag	29 juli	Johannes 6:47-59	Harde woorden?
vrijdag	30 juli	Johannes 6:60-71	Scheiding
zaterdag	31 juli	Marcus 7:1-13	Wet en traditie

### **Voorbede**

1. Voor de mensen in Limburg en daarbuiten, die getroffen zijn door de rampzalige gevolgen van het noodweer. Ontferm U over hen via de handen en voeten van de hulpverleners.
2. Zegen het werk van het Rode Kruis in Israël om veilig hun levensreddende activiteiten uit te kunnen voeren.
3. Voor de mensen die op vakantie gaan. Wil hen op hun reis vergezellen en weer veilig thuis brengen.
4. Voor allen die honger lijden en onder de armoedegrens leven. Zegen alle inspanningen om het voedsel beter te verdelen.
5. Voor de ouderen op Marken en in verzorgingstehuizen. Wees voor hen een sterke stad.
6. Wil de bestuurders van onze gemeente en provincie leiden in hun beslissingen, zodat die tot welzijn van mens en dier zijn.
7. Troost allen die een geliefde verloren hebben of moeten missen.

Aagtje Commandeur van Riel

*“Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt U hem alsnog omhakken.”*

Wat doe je wanneer je de eigenaar bent van een bedrijf en je merkt dat je minder winst maakt? Dan kun je om te beginnen een extra investering doen om meer inkomsten te krijgen. Wanneer het niet helpt kun je bezuinigen op je uitgaven. Maar wanneer het toch nog steeds slechter blijft gaan met je bedrijf of je onderneming, dan komt er natuurlijk een moment waarop je de moed moet hebben om de stekker eruit te trekken. Het is een groot drama!

Ook in de gelijkenis die Jezus vertelt gaat het over een bedrijf dat verlies draait. Het gaat heel specifiek om een vijgenboom die in een wijngaard staat. Dat is bijzonder, want een vijgenboom heeft juist als kenmerk met weinig water op rotsachtige grond goed te gedijen. Op een zeker moment komt de eigenaar van de wijngaard op bezoek om de winst op te halen: de vruchten van de wijngaard. Hij steekt zijn hand tussen de grote groene bladeren door, maar vindt tot zijn ontzetting geen vrucht aan de vijgenboom! Dat is des te schokkender omdat de eigenaar nu al voor het derde achtereenvolgende jaar komt kijken of er vrucht aan de boom is. Dat tekent een hopeloze situatie, want de vijgenboom zou al na één jaar voldoende vruchten moeten opleveren. Kennelijk heeft de eigenaar al langer dan gebruikelijk geduld geoefend met dit minibedrijfje. Nu de eigenaar voor het derde achtereenvolgende jaar terugkomt zonder vrucht te vinden, zit er niets anders op dan opdracht te geven om de boom om te hakken. Dat moet een schok zijn geweest voor de hoorders van Jezus. Temeer omdat zij met de verhalen uit het Oude Testament in het achterhoofd heel goed beseften dat het in de gelijkenis van Jezus niet zomaar om een bedrijfje ging dat verlies draaide, maar om het volk Israël. Het volk Israël wordt in die tekst vergeleken met een wijngaard. De leerlingen kenden het lied van de wijngaard, zoals de profeet Jesaja het had bezongen. (Jesaja 5 : 1 – 7) Dat lied van de wijngaard zet weliswaar heel mooi in, als een liefdeslied op hoge toon, maar blijkt al heel snel als een boemerang tegen de hoorders te keren. De gelijkenis van Jezus klinkt dreigend en is schokkend. Zeker wanneer we beseffen dat het in deze gelijkenis om onszelf gaat. **Het gaat bij de wijngaard en de vrucht van de vijgenboom om de opbrengst van onze gemeente en om de vrucht van ons leven. De Here God komt om die vrucht op te eisen. Dan is de vraag: hoe staat het eigenlijk met de groei en de geestelijke vruchtbaarheid van de gemeente? Hoeveel groei in het geloof mochten we in onze gemeente ontdekken? Welk antwoord moeten we de eigenaar van ons leven geven, wanneer Hij vandaag de vrucht van onze gemeente en van ons leven komt opeisen?**

Toch laat de gelijkenis ons niet in wanhoop achter. Het is ontroerend om te horen dat er een Middelaar is, de wijngaardenier, die het opneemt voor de onvruchtbare vijgenboom. Alle werkzaamheden getuigen van de liefde en de zorg die de Wijngaardenier aan deze vijgenboom wil geven. De Here God heeft zo'n geweldig geduld met onze gemeente en met ons persoonlijk leven! Zoals deze wijngaardenier pleit voor de vijgenboom, pleit de Here Jezus Christus bij zijn Vader voor ons. Dat is een geweldige troostvolle gedachte! Het is opvallend dat we aan het einde van de gelijkenis niet horen hoe het verder gaat

met de vijgenboom. Zal de eigenaar na afloop van het jaar terugkomen en dan wel vrucht vinden? Dat mogen we toch voor de gemeente wel hopen, dat er vrucht en zegen te vinden is op alle arbeid! Dat mogen we toch ook in ons persoonlijke leven wel hopen: dat we gaandeweg het leven een zekere geloofsgroei ervaren en steeds dichterbij God komen. Toch troost mij ook een andere gedachte: dat mijn vruchteloze bestaan niet wordt omgehakt, maar dat Christus Jezus de vrucht aan mijn leven schenkt. Vanuit onszelf dragen we geen enkele vrucht. Onze gemeente blijft een vruchteloze, krimpende gemeente, wanneer we met onszelf bezig zijn en naar onszelf kijken. Ons persoonlijke leven is een verliesdraaiend bedrijf, zolang we op eigen kracht leven. Maar omdat Jezus Christus voor ons pleit, mogen we hoop hebben op een vruchtbaar leven. **En omdat Jezus Christus ons vruchteloze bestaan heeft gedragen aan het kruis mag ons leven Zijn vruchten dragen: de vrucht van Zijn genade, Zijn liefde en Zijn vergeving.**

Bij een bedrijf dat verlies draait, gaat de stekker er vroeg of laat uit. Onze gemeente en ons persoonlijk leven lijken op een verliesdraaiend bedrijf. De eigenaar heeft er dan ook alle recht toe om de stekker eruit te trekken. Maar we hopen op de wijngaardenier, die voor ons pleit om geduld te hebben. We hopen op de wijngaardenier, die uiteindelijk zelf de vruchteloze boom van ons leven droeg en de vrucht van het eeuwige leven schenkt.

Ingezonden door Pieter de Jong

Orde van dienst zondag 25 juli 2021:

Intochtspalm: Psalm 89: 1, 4, 5

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied: 272

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Psalm 69: 1-4 en 14-19

Lied: 69: 1, 4

Schriftlezing Marcus 6: 45-52

Lied: 917

Verkondiging

Lied: 107: 11, 12, 13, 14

Doel van de collectes van deze dienst

*Toelichting door de ouderling van dienst*

Dankgebed en voorbeden

Lied: 273: 1, 2, 3, 4

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431c)

**Kerkcollectes****Kerk**

Ten behoeve van de **Kerk** is in de periode 14-07 t/m 20-07-2021 ontvangen voor:

- |  |          |
|--|----------|
| - Collecte 18 juli 2021 (op rekg. € 32,50 en in de kerk € 108,00): | € 140,50 |
| - Collecte diverse diensten juli op rekening:                      | € 20,00  |
| - Collecte 11 juli 2021 via QR-code:                               | € 6,00   |
| - Gift op rekening:  | € 25,00  |

*Namens het college van kerkrentmeesters,  
Hartelijk dank.*

**Diaconie**

Aan collectes en giften t.b.v. de **Diaconie** is op rekening NL75 RBRB 0841 3778 47 ontvangen over de periode 14 juli – 20 juli 2021:

- |  |          |
|--|----------|
| - Collecte 18 juli 2021 voor KIA Wereldvoedseldag (Java):<br>(€ 64,50 op rek. en € 88,00 in de kerk) | € 152,50 |
| - Diverse collectes juli 2021 (nagekomen op rekening):   | € 16,00  |
| - Giften:  | € 25,00  |

**Zending**

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

*Namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie,  
Hartelijk dank.*

**COLLECTE DIACONIE zondag 25 juli**

Aanstaande zondag collecteren we voor het Rode Kruis Israel.

Het Rode Kruis Israel (= Magen David Adom (MDA)) is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël te verlenen. Dit gebeurt heden ten dage door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. Naast professionals werkt ze met de hulp van tienduizenden vrijwilligers.

Ze levert (acute) hulp en zorg via de ambulances, zorgt voor ambulancestations, het opleiden van paramedici/verpleegkundigen en vrijwilligers. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk en noodzakelijk wordt samengewerkt met het Rode Kruis en de Rode Halve Maan in de regio.

De vrijwillige en professionele hulpverleners van MDA in Israël staan dag en nacht klaar voor de slachtoffers van ongevallen, aanslagen en andere medische noodsituaties. Ze zijn multi-inzetbaar; ze werken meestal zowel op een reguliere ambulance als op een MICU (Mobiële Intensive Care Unit) en geven daarnaast scholing of werken op de alarmcentrale.



Het Rode Kruis Israel is ook verantwoordelijk voor de Nationale Bloedbank in Israël. Door het hele land wordt bloed afgenomen, ingezameld en verwerkt. Jaarlijks worden 280.000 bloedeenheden opgehaald door vrijwilligers. Ruim 90% wordt gegeven in speciale bloedbankbussen

De overige 10% wordt in de daartoe ingerichte kamers van MDA Eerste Hulp stations gegeven. Men maakt gebruik van zowel ambulances als scooters. Ook de scooters zijn uitgerust met materialen voor allerlei acute hulpverlening. De scooters kunnen in het drukke verkeer en in smalle straten snel ter plaatse zijn.

Namens de diaconie,  
Eef Visser

### **Bijwonen kerkdiensten augustus 2021**

Voor het bijwonen van kerkdiensten in **augustus** kunt u zich als volgt opgeven:

- Onderstaand inschrijfformulier inleveren bij **Agnes Kes**, Kets 19; of
- Per e-mail: [agneskes@kpnmail.nl](mailto:agneskes@kpnmail.nl) (met vermelding van adres en telefoonnummer); of
- Telefonisch dagelijks tussen 19.00-20.00 uur op nummer 06-83172019.

Als u met uw gezin komt, is het de bedoeling dat u **alle** namen doorgeeft.

U kunt zich opgeven tot uiterlijk 20.00 uur op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop u aanwezig wilt zijn, of zoveel eerder.

### **Inschrijfformulier "Kerkdienst bijwonen augustus 2021"**

(in te leveren bij **Agnes Kes**, Kets 19)

Naam/namen	
Adres	
Tel.nr.	

Datum kerkdienst (s.v.p. aankruisen; meerdere of alle zondagen zijn mogelijk)

- 1 augustus      Patmoskerk
- 8 augustus      Grote Kerk
- 15 augustus     Patmoskerk
- 22 augustus     Grote Kerk
- 29 augustus     Grote Kerk

Trots & verliefd!  
Onze zoon en broertje is geboren

# MASON DAVI

van Gerven

*Helenaal compleet!*

18:35 uur

03.07.2021

3490 GRAM

51 CM

Bezoek?

**GEZELLIG!**

Tip:

WWW.BEBBESIJNE.NL/2021

Veel liefs,  
Dennis, Rianne & Evie-Rose



Baardmosstraat 37  
1441 LV • Purmerend  
06-38261778 • 06-44377086