

Protestants Marken



Jaargang 15 nummer:31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 augustus 2021

Kerkdienst Zondag 8 augustus 2021

Onze kerkdiensten zijn te zien via **Kerk TV**,
Ga hiervoor naar kerkdienstgemist.nl of www.protestantsmarken.nl
Kerkdienst en Uitzending

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H.Z. Klink
Organist	Hans Jütte
Kosters	Kees Visser, Jan Blijleven en Jan Piet van Altena
Eerste Collecte	Ronoylion Bankrekening NL75RBRB0841377847 T.N.V. Protestantse Gemeente Marken
Tweede Collecte	Kerk Bankrekening NL69INGB0000160962 T.N.V Protestantse Gemeente Marken

Dagelijkse Schriftlezingen

zondag	8 augustus	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
maandag	9 augustus	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
dinsdag	10 augustus	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
woensdag	11 augustus	Psalm 86	Roep om hulp
donderdag	12 augustus	Spreuken 10:1-17	Goed gedrag
vrijdag	13 augustus	Spreuken 10:18-32	Tegen-stellingen
zaterdag	14 augustus	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie

Voorbede

1. Zegen het werk van Ronoylion en steun de mensen aldaar om de ontwikkelingsprojecten te begeleiden en uit te voeren.
2. Voor onze predikant. Dat hij, in vertrouwen op U, het woord van uw liefde mag verkondigen.
3. Wees met alle vrijwilligers in hun voorbereidingen op de Vakantie Bijbel Week, dat zij hun enthousiasme mogen overbrengen op de jeugd.
4. Help de jongeren op de weg van het geloof, om te leren vertrouwen op U.
5. Voor het onrecht in de wereld. Geef rechters de kracht en moed om eerlijk recht te spreken.
6. Wees met onze Olympische sporters. Geef hen voldoening en kracht in hun prestaties, maar sterk hen ook bij teleurstellingen.
7. Voor allen die op reis gaan. Leidt hen op hun weg en breng hen veilig thuis.

Aagtje Commandeur van Riel

Geef je storm een Naam

Ciara en Bella. Dit zijn de eerste stormen die een naam kregen in Nederland. Sinds september 2019 krijgen stormen een naam. Waarom? Omdat een naam ervoor zorgt dat er alarmbellen afgaan, dat je je bewust bent van dat het gevaarlijk is en dat je dan actie onderneemt om schade te voorkomen. Een van de criteria op basis waarvan een storm een naam krijgt is de impact die het weer kan hebben.

Als je een moeilijke tijd doormaakt, wordt dat ook wel een 'levensstorm' genoemd. Het kan je helpen om zo'n storm ook een naam te geven, bijvoorbeeld 'onvervulde kindervens', 'ziekte', 'miskraam', 'verlies van werk', 'verlies van een geliefde', 'corona'. Wanneer je het gebeuren en daarmee het verdriet een naam geeft, dan erken je de impact die het op je leven heeft en dat het verdriet om die storm er mag zijn.

Ook zorgt het geven van een naam ervoor dat je je er bewust van bent dat er gevaar dreigt en dat je actie moet ondernemen. Het is belangrijk dat je het gevaar dat er in jouw geval dreigt kent en je daartegen beschermt. Zo weet je hoe jij jezelf staande kunt houden in de storm. Misschien is dat tijd nemen voor jezelf, je grenzen aangeven, om hulp vragen, gebed of als je dat zelf niet meer kunt, mensen vragen om voor jou te bidden.

Een gevaar dat vaak dreigt in stormen, is dat je God kwijtraakt, omdat je Hem niet meer kunt horen en zien door de regen, de hagel, de wind en de kracht van de storm. Het nummer *Praise You In This Storm* van Casting Crowns gaat hierover. De aanleiding voor het schrijven van dit lied was dat de schrijver een vrouw zag lopen door haar storm 'ongeneeslijk zieke dochter'. Hij zag dat deze vrouw heen en weer geslingerd werd van vertrouwen op God naar 'Waar bent U God?'. In dit lied wordt dit heel mooi verwoord.

Mij hielp het om gedurende mijn stormen te luisteren naar dit nummer. Het herinnerde mij eraan om er steeds weer voor te kiezen om op God te blijven vertrouwen. Ook als ik Hem bijna of helemaal niet kon horen door de regen of de wind en ik bijna omviel door de kracht van de storm. Het was een bewuste keuze om toch voor Hem te kiezen. Omdat ik wist dat Hij mijn enige houvast was. Als ik Hem zou loslaten, dan zat ik alleen in de storm en was mijn kans op redding weg. En ook al kwam de redding niet altijd zoals ik die graag wilde zien, toch heb ik mogen ervaren dat God in de storm dichtbij was.

En als laatste kun je een storm, door hem een naam te geven, beter volgen en er later op terugkijken. Om dan te ontdekken dat God aanwezig was in de storm en je erdoorheen hielp.

Dus als er nu een storm woedt in jouw leven... geef hem een naam. En als jij het zicht door die storm bent kwijtgeraakt, roep dan om Jezus. Dan zul je ervaren dat Hij bij je is in de storm en dat Hij er samen met jou doorheen gaat.

Rolienke van der Velde

KERKCOLLECTES**KERK**

Ten behoeve van de Kerk is in de periode 28 juli t/m 3 augustus 2021 ontvangen:

- Collectes 18 juli, 25 juli 2021, 1 augustus en div. diensten: € 206,32
(€ 76,00 op rekening en € 130,32 in de kerk)
- Gift op rekening: € 10,00

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Hartelijk dank.*

DIACONIE

Ten behoeve van de Diaconie is in de periode 28 juli t/m 3 augustus 2021 ontvangen:

- Collecte 1 augustus 2021 (algemene collecte voor de Diaconie: € 169,50
(€ 49,50 op rekening en € 120,00 in de kerk)

Nagekomen op rekening:

- o Project Pakistan € 20,00
- o KIA - vluchtelingen Lesbos € 50,00
- o KIA – wereldvoedseldag Java € 5,00
- o Rode Kruis Israël € 51,00

ZENDING

Giften voor de Zending kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL76INGB0002538888 t.n.v. Zending- en Evangelisatiecommissie te Marken.

Hartelijk dank, namens het College van Diakenen, en Zending- en Evangelisatie commissie.

COLLECTE DIACONIE zondag 8 augustus

Komende zondag wordt er door de diaconie gecollecteerd voor stichting Ronoylion.

De opbrengst van de collecte zal gebruikt worden om de slechte levensomstandigheden van boeren in Bukidnon op de Filippijnen te verbeteren. Sinds begin 2017 steunt Ronoylion samen met een Belgische organisatie dit landbouwproject voor 3 dorpen. Dat gebeurt in de Filippijnen in samenwerking met de lokale partner MISPI, de congregatie van de Karmelieten en de United Church of Christ in the Philipines (UCCP).

Door achterstand in hun landbouwontwikkeling zijn de opbrengsten van de dorpen vaak zo slecht dat veel boerengezinnen maar 1 maaltijd per dag hebben. Boeren krijgen in dit project trainingen om hun primitieve landbouwmethodes te verbeteren, waardoor ze betere opbrengsten zullen krijgen. Van eerdere collectes zijn al 2 rijst/maismolens aangeschaft voor 2 dorpen en is een [bevoelingsstelsel](#) op de akkers aangelegd. De collecte van komende zondag gaat gebruikt worden voor de aankoop van een mudboot.



Mudboots zijn een soort ploegen waarmee de boeren natte rijstvelden bewerken.

Hiernaast ziet u een plaatje ervan.

Ze worden in coöperatief verband gebruikt op de velden die gezamenlijk bewerkt worden. De boeren die meedoen aan het project werken nl. altijd in groepsverband en de opbrengsten worden onderling verdeeld. Wij hopen met de kerk van Marken op deze manier een bijdrage te leveren aan betere voedselvoorziening voor deze boeren met hun gezinnen.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Liturgie zondag 8 augustus 2021

De 8^e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.
Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.
Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 16 vers 1.
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Psalm 16 vers 3.
Klein Gloria (Lied 195).
Verootmoediging.
Genadeverkondiging.
Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht', couplet 3 en 5.
Leefregels.
Lied 281 couplet 7 en 10.
Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 23,1-20 (lector).
Antwoordpsalm: 23c vers 1, 2 en 3.
Lezing uit het Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 4,16-5,1 (voorganger).
Halleluja-lied: 801 'Door de nacht van strijd en zorgen', couplet 1, 2 en 3.
Verkondiging: 'Begraven in de toekomst' n.a.v. Genesis 23 vers 19.
Psalm 79 vers 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.
Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 868 'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere', couplet 1, 2 en 5.
Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).



appostel



Overschrijven kan ook
de diaconie:

NL75 RBRB 0841 3778 47

of de kerk:

NL69 INGB 0000 1609 62

ten name van
Protestantse Gemeente Marken

Vanuit de pastorie

Een bijzondere zondag – even een terugblik

Een maand geleden, op zondag 4 juli om precies te zijn, vierden we voor het eerst sinds het uitbreken van de pandemie weer het sacrament van het Heilig Avondmaal. Weliswaar op een andere manier dan we gewoon waren. Niet zittend aan tafel maar lopend met open en ontvankelijke handen. Aan de vreugde en dankbaarheid deed dat geen enkele afbreuk. Wat waren het twee mooie kerkdiensten! De zon scheen en iedereen kon voor het eerst weer zingen. Het werd een lofzang op de goedheid en trouw van de Here God. En wanneer je dan ook nog je handen mag openen om brood en wijn te ontvangen dan is het werkelijk feest!

De zorgvuldige voorbereiding door en met de diakenen zorgde ervoor dat de praktische uitvoering van de viering van het Avondmaal zonder hindernissen verliep ook al was het voor sommigen spannend. Hartelijk dank voor jullie inzet en toewijding! Wat mij betreft mogen we zo elke maand wel het Heilig Avondmaal vieren, maar dat is iets waar we het met elkaar maar eens over moeten hebben.

Vakantie Bijbel Week 2021: ‘Duik erin!’

Sinds een aantal jaren organiseren we aan het einde van de zomervakantie de Vakantie Bijbel Week. Door de pandemie konden we vorig jaar zomer slechts iets kleins organiseren. Dit jaar pakken we de draad uit 2019 weer op. De commissie – zo noem ik hen maar even – is druk bezig met de voorbereiding. Alle kinderen van de basisschool zijn van maandag 16 tot en met woensdag 18 augustus van 10.00 tot 12.30 uur welkom in de Patmoskerk. Woensdagmiddag ronden we af door samen te eten en 's avonds is een speciale activiteit voor tieners bij de haven die start om 19.00 uur. Het is iets op het water. Meer zeg ik er niet over. Leuk wordt het in ieder geval. Kom en doe mee! De Vakantie Bijbel Week begint op zondag 15 augustus om 10.00 uur in de Patmoskerk met een speciale startdienst waaraan verschillende kinderen een bijdrage leveren. We luisteren ook naar muziek die door Jakob Teerhuis en de zijnen zal worden verzorgd. Elke ta en iedere mem, alle bessies en bappes zijn natuurlijk hartelijk welkom in deze dienst. Geef jezelf op en het is geregeld. En niet te vergeten: alle kinderen zijn welkom zowel zondag als tijdens de drie dagen! Het thema dit jaar ‘Duik erin!’

Ten slotte

Verschillende mensen en gezinnen genieten nog van de vakantie en ook hier op Marken genieten we van de zomerzon. Inmiddels liggen de drie weken Italië achter ons. We hebben ervan genoten en op sociale media er wat van gedeeld. Ook andere Markers deelden wat vakantiefoto's. Mooi om te zien waar jullie zoal heen zijn gereisd deze zomer. Inmiddels pakken wij de draad achter de leibomen weer op, ondertussen nog genietend van de zomer. Iedereen hartelijk gegroet, mede namens de andere twee pastoriebewoners.

Ds. H.Z. (Huib) Klink

hzklink@icloud.com - 0299 203076 of 06 21564286

Na een ziekenhuis opname en een verblijf in het Transitorium in Purmerend,
Ben ik nu verhuisd van Hoogkamplaan naar Swaensborch in Monnickendam.

Mijn nieuwe adres is:
Swaensborch 11
Kamer 303
1141 VK Monnickendam

Wolmet Kaars.

